

Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος

Του Καθηγητή κ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ.

ποώην Πούτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών - Ποοέδοου της Κίνησης Πολιτών χατά του Ρατσισμού

ΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για το γεγονός ότι η Ισφαηλιτική Κοινότητα Αθηνών μου ανέθεσε να μιλήσω στη σημεφινή ημέφα μνήμης του Ολοκαυτώματος. Φέτος, που η ημέφα μνήμης συνδέεται με την επέτειο ενός άλλου γεγονότος, με τη συμπλήφωση δηλ. μισού αιώνα από την ανακήφυξη του Ισφαήλ σε κράτος.

Η ιστορική εκείνη στιγμή όπου ένας κατατρεγμένος λαός δικαιωνόταν, επιστρέφοντας στη γη των προγόνων του και ίδρυε το νέο Ισραήλ ήταν (ανεξάρτητο από τις γνωστές αρνητικές συνέπειες που υπήρξαν) η ηθικά επιβεβλημένη απάντηση σ' εκείνους που συνέλαβαν και με τρομακτικό τρόπο εφήρμοσαν τη λεγόμενη «τελική λύση» για τον αφανισμό όσων ανήκαν στο λαό αυτό, τον αφανισμό τους επειδή, ήταν διαφορετικοί, ήταν Εβραίοι αλλά ήταν απάντηση και σ' εκείνους που με τη στάση τους διευκόλυναν το σχέδιο, εκείνους που, όταν αυτό εφαρμοζόταν, σιωπούσαν.

Η ίδουση του κράτους του Ισραήλ, αξιολογούμενη συνολικά και μακροσκοπικά με την απόσταση του χρόνου, χωρίς αναφορά στις τότε συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες, σκοπιμότητες και συμφέροντα, θα πρέπει να καταταχθεί στα πλέον διδακτικά γεγονότα του αιώνα μας: Αντί του αφανισμού, που κάποιοι επεδίωξαν και άλλοι ανέχθηκαν, ήλθε η αναγέννηση ενός λαού. Και όσο θα περνάει ο χρόνος, πιστεύω ότι θα κραταιώνεται η αντίληψη ότι η αναγέννηση αυτή ήταν η αντίσταση της ηθικής και η απάντηση της ηθικής στη βαρβαρότητα, στα βάρβαρα σχέδια αφανισμού.

Γιοοτάζοντας μαζί του την 50ετηρίδα της νέας κρατικής του υπόστασης, ευχόμαστε στο λαό του

Ισφαήλ να συνεχίσει τα τεφάστια βήματα προόδου που σημείωσε ως τώφα σ' όλους τους τομείς της οιχονομικής και πολιτιστικής του δφαστηφιότητας, αλλά και να βφει τφόπο ειφηνικής συμβίωσης μ' εκείνους που κι αυτοί με τη σειφά τους αδικήθηκαν.

Η αναγέννηση του Ισφαήλ ακολούθησε το Ολοκαύτωμα, αυτό το ειδεχθές και αποτφόπαιο έγκλημα κατά του ανθφώπινου γένους, που μποφούμε να το θεωφήσουμε ως το πιο συγκλονιστικό στην παγκόσμια ιστοφία, αν αναλογισθούμε ότι ήταν έγκλημα του «πολιτισμένου» αιώνα μας, της «πολιτισμένης» ηπείφου μας, μιας χώφας με μεγάλα πολιτιστικά επιτεύγματα. Ήταν έγκλημα πφοηγμένης κοινωνίας, η οποία για την υλοποίησή του, χφησιμοποίησε επιστημονικές μεθόδους. Για να δειχθεί, ότι ο πολιτισμένος άνθφωπος μποφεί να γίνει πιο κτηνώδης από τον πφωτόγονο, μποφεί να τον ξεπεφνά όχι μόνο στις επιστημονικές και τεχνολογικές επιδόσεις, αλλά και στην πώφωση της συνείδησης.

Αποτιμώντας τον αιώνα που λήγει ο σημερινός άνθρωπος, δίπλα στις εικόνες των πολιτιστικών επιτευγμάτων του, θα πρέπει να θέσει τις εικόνες των σκελετωμένων γυμνών σωμάτων που πορεύονται στους θαλάμους αερίων του 'Αουσβιτς και των άλλων στρατοπέδων συγκεντρώσεως, τις εικόνες παγωμένων βλεμμάτων των ανήμπορων να αντιδράσουν - ούτε καν συναισθηματικά - εξευτελισμένων στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους ατόμων, εικόνες που προκαλούν καταισχύνη σε κάθε υγιώς αντιδρώσα ανθρώπινη συνείδηση.

Αναζητώντας κανείς αίτια του Ολοκαυτώματος, δεν μποφεί να μη σταματήσει σε μια από τις

Συνέχεια στη σελ. 32

ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Τορά σε ξύλινη θήκη, 17ος αιώνας. (Φωτογραφία: Γ. Φαφάλης, Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος).

Οι Εβοαίοι μέσα από τις πεοιγοαφές των αοχαίων Ελλήνων

Του κ. ΜΩΥΣΗ ΛΙΤΣΗ

Δημοσιογράφου -Απόφοιτου τμήματος Ιστορίας και Κλασσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ



Ιαδδούς ο Αρχιερεύς δειχνύων εις τον Μέγαν Αλέξανδρον την περί αυτού προφητείαν του Δανιήλ (Δανιήλ χεφ.η'), "Εφημερίς των παίδων", Εν Αθηναις, Μαιος 1878 - [Αρχείο περιοδιχού "Γιατί"].

ι Έλληνες και οι Εβραίοι, δύο λαοί με πανάρχαιη ιστορία και «βίους παράλληλους» θα 'λεγε κανείς στη Μεσόγειο, αυτή την κοιτίδα δεκάδων πολιτισμών, θα 'ταν αδύνατον να μην συναντηθούν στο πέρασμα των αιώνων, πολύ πριν οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, φέρουν κοντύτερα τους δύο λαούς, αλλά και αναδείξουν παράλληλα τις διαφορές στη σχέψη και τον τρόπο ζωής. Το πέρασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την αρχαία Παλαιστίνη ήταν η γέφυρα για να φέρει τους δύο λαούς χοντύτερα, προετοιμάζοντας τη μαγιά

για τη γέννηση αυτού που σήμερα αποχαλούμε ιουδαϊχοχοιστιανιχός πολιτισμός. Συναντήθηχαν άραγε ποτέ Εβραίοι και Έλληνες στην αρχαιότητα; Και αν ναι, ποια ενδεχομένως ήταν η αλληλοεπίδραση των δύο πολιτισμών;

Για το ζήτημα αυτό πολύτιμη είναι η μαρτυρία του Ιώσηπου(1), του γνωστού Εβραίου ιστοριχού, που πέρασε στο στρατόπεδο των Ρωμαίων, όταν πια η εξέγερση της Ιουδαίας κατά της Ρώμης, είχε πλέον χαθεί και η Ιερουσαλήμ έπεφτε στα χέρια του αυτοχράτορα Τίτου. Έχοντας καταθέσει την μαρτυρία του από τον πόλεμο των Ιουδαίων κατά

των Ρωμαίων στα ελληνικά, τα έργα του Ιώσηπου, αν και γραμμένα τον πρώτο αιώνα μ.Χ., μας δίνουν πολύτιμες πληφοφοφίες για τις σχέσεις Εβραίων και Ελλήνων, αλλά και τις οικονομικοπολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στην Ιουδαία της περιόδου, που γεννήθηκε ο γριστιανισμός. Ένα από τα σημαντικά έργα αυτού του Εβραίου «ελληνόφωνα» ιστοριχού, είναι το «Περί Αρχαιότητος Ιουδαίων» (Κατά Απίωνος)»(2), ένα έργο που αναζητά τις καταβολές της εβοαϊκής ιστορίας στις μαρτυρίες άλλων λαών. σε μια προσπάθεια του Ιώσηπου να απαντήσει στις επικρίσεις των αντισημιτών της εποχής.

Στο έργο του αυτό ο Ιώσηπος δίνει πολύτιμες πληφοφορίες για το παφελθόν στις σχέσεις Εβραίων και Ελλήνων και παφόλο που θα μποφούσε κανείς να ισχυφιστεί ότι τα γραπτά του είναι επηφεασμένα από το πνεύμα της εποχής στην οποία έζησε και την αντιπαλότητα των δύο πολιτισμών, παφέχουν ενδιαφέρουσες πληφοφορίες.

Ένας από τους πρώτους Έλληνες φιλοσόφους που κατά τον Ιώσηπο ήρθε σε επαφή με την εβραϊκή φιλοσοφία ήταν ο Πυθαγόρας, επικαλούμενος κάποιον μεταγενέστεοο βιογοάφο του τον Έρμιππο. Στο πρώτο του βιβλίο της βιογραφίας του Πυθαγόρα, ο Έρμιππος αναφέρει ότι ο Σάμιος φιλόσοφος, μετά το θάνατο ενός μαθητή του, που τον έλεγαν Καλλιφώντα και καταγόταν από τον Κρότωνα, έλεγε ότι η ψυχή του μαθητή του τον συνόδευε νύχτα μέρα και του παοάγγελνε να μην πεονάει από μέρη όπου είχε κυλιστεί γάιδαρος, να μην πίνει βλαβερό νερό κάι να απέχει από κάθε βλάσφημη ενέργεια. Έθιμα, που όπως αναφέρει ο Έρμιππος, ήταν απομίμηση εβραϊκών και θρακικών συνηθειών (ταύτα δε έπραττεν και έλεγε τας Ιουδαίων και Θοακών δόξας μιμούμενος). Με άλλα λόγια ο Ιώσηπος υποστηρίζει ότι ο γνωστός φιλόσοφος της Σάμου, που όπως γνωρίζουμε προφανώς να είχε έρθει σε επαφή και με άλλες ανατολίτικες δοξασίες, είχε εισαγάγει στη φιλοσοφική του σκέψη, στοιχεία από την εβοαϊκή θοησκεία (ο ανήο εκείνος πολλά των παρά Ιουδαίοις νομίμων εις την αυτού μετενεγχείν φιλοσοφίαν).

Ενδιαφέφον έχει και η αναφορά του στους νόμους του Θεόφραστου, μαθητή του Αριστοτέλη, ο οποίος κάνει αναφορά στον εβραϊκό όρχο «Κορβάν», τον οποίον εμηνεύει μάλιστα από τα εβραϊκά ως

«δώφον Θεού». (... νόμοι ξενικούς αμνύειν, εν οις μετά τινων άλλων και τον καλούμενον όφκον καφβάν καταφιθμεί, παφ' ουδενί δ' αν ούτος ευφεθείη, πλην μόνοις Ιουδαίοις, δηλοί δ'ως αν είποι τις εκ της Εβφαίων μεθεφμηνευόμενος διαλέκτους δώφον θεού). «Ο όφκος αυτός, λέει το απόσπασμα που παφαθέσαμε, δεν υπάφχει σε άλλο λαό εκτός από τους Ιουδαίους και, σε μετάφφαση από τα εβφαϊκά, θα μποφούσε να αποδοθεί ως δώφο Θεού».

Ο πατέρας της ιστορίας, ο Ηρόδοτος, που περιόδευσε στις χώρες της Μέσης Ανατολής, αποδίδει κατά τον Ιώσηπο το έθιμο της περιτομής, σε αιγυπτιακή προέλευση το οποίο, εξασκούσαν όπως γράφει και οι Σύριοι που κατοικούσαν στην Παλαιστίνη, εννοώντας κατά πάσα πιθανότητα τους Εβοαίους, (ουκούν είρηκε Σύρους τους εν Παλαιστίνη περιτέμνεσθαι). Κατά τον Χοίφιλο, επικό ποιητή του 5ου π.Χ. αιώνα, τον οποίο επίσης μνημονεύει ο Ιώσηπος, οι Εβραίοι πήραν μέρος και στην εκστρατεία των Περσών κατά των Ελλήνων, δίνοντας μάλιστα και μία αμφιλεγόμενη περιγραφή, των Εβραίων στρατιωτών, που ακολούθησαν το στρατό του Ξέρξη. Ο Χοίριλος αναφέρεται σε ένα έθνος θαυμαστό στην όψη, που μίλαγε μια γλώσσα που μοιάζει με τη φοινικική και το οποίο κατοικούσε στα Σόλυμα όρη, τα οποία κατά τον Ιώσηπο βρισκόντουσαν στην αρχαία Ιουδαία. Λέει ο στίχος του Χοιρίλου, τον οποίο παραθέτει ο Ιώσηπος:

των δ' όπισθεν διέβαινε γένος θαυμαστόν ιδέσθαι,

γλώσσαν μεν Φοίνισσαν από στόματος αφιέντες,

ώχεον δ' εν Σολύμοις όρεσι...

Ο Ιώσηπος υποστηρίζει έμμεσα ότι ακόμη και ο Αριστοτέλης γνώριζε τα έθιμα των Εβραίων, αναφέροντας κάποια αναφορά του Κλέ-

αρχου, μαθητή του Αριστοτέλη, σε ανέχδοτο για χάποιον Ιουδαίο, που του είχε διηγηθεί ο δάσχαλός

Στο ανέκδοτο αυτό γίνεται μνεία για πρώτη φορά από ελληνική πηγή στην Ιερουσαλήμ (Ιερουσαλήμ στο αρχαίο κείμενο). (κακείνος τοίνυν το μεν γένος ην Ιουδαίος εκ της κοίλης Συρίας, ούτοι δε εισίν απόγονοι των εν Ινδοίς φιλοσόφων, καλούνται δε, ως φάσιν οι φιλόσοφοι παρά μεν Ινδοίς Καλανοί, παρά δε Σύροις Ιουδαίοι τούνομα λαβόντες από του τόπου, προσαγορεύεται γαρ ον κατοικούσι τόπον Ιουδαία, το δε της πόλεως αυτών όνομα πάνυ σχολιόν έστι, Ιερουσαλήμην γαρ αυτήν καλούσιν). «Κείνος, λοιπόν, ο άνθρωπος, ήταν Ιουδαίος το γένος από την κοίλη Συρία. Αυτοί κατάγονταν από τους Ινδούς φιλοσόφους, κι αυτοί οι φιλόσοφοι, όπως λένε, στην Ινδία ονομάζονται Καλανοί, ενώ στη Συρία ονομάζονται Ιουδαίοι από τον τόπο που κατοικούν, γιατί ο τόπος στον οποίο κατοικούν ονομάζεται Ιουδαία. Η πόλη τους έχει ένα πολύ παράξενο όνομα, τη λένε Ιερουσαλήμ».

Ο Εκαταίος ο Αβδηρίτης, ιστορικός του 4ου με 3ο π.Χ. αιώνα έχει γράψει ένα έργο για την ιστορία των Εβραίων, ως μέρος μίας συνολιχής εργασίας για την ιστορία της Αιγύπτου. Ο Εκαταίος αναφέρεται στην προσήλωση που έδειχναν οι Εβραίοι για την τήρηση του μωσαϊκού νόμου, δίνοντας εν είδει ανέχδότου κάποιες ενδιαφέρουσες λεπτομέφειες από την ιστοφία τους, περιγράφοντας με αρχετές λεπτομέρειες την αρχαία Ιουδαία. Αξιοσημείωτη είναι η περιγραφή του για την Ιερουσαλήμ. Γράφει ο Εχαταίος, για μία πόλη οχυρωμένη, που κατοικείται από εκατόν είκοσι χιλιάδες περίπου κατοίκους, την οποία αποκαλούν «Ιεροσόλυμα», συνεχίζοντας με λεπτομερή περιγραφή του εσωτεριχού της πόλης.

Αξίζει όμως να ακολουθήσουμε την περιγραφή του ίδιου του Εκαταίου:

«έστι γαρ των Ιουδαίων τα μεν πολλά οχυρώματα κατά την και κώμαι, μία δε πόλις οχυρά πεντήχοντα μάλιστα σταδίων την περίμετρον, ην οιχούσι μεν ανθρώπων περί δώδεκα μυριάδες, καλούσι δ' αυτήν Ιεροσόλυμα, ενταύθα δ' εστίκατά μέσον μάλιστα της πόλεως περίβολος λίθινος μήχος ως πεντάπλεθοος, εύοος δε πηχών ο' έχων διπλάς πύλας, εν ω βωμός εστι τετράγωνος ατμήτων συλλέχτων αργών λίθων ούτως συγκείμενος, πλευφάν μεν εκάστην είκοσι πηχών, ύψος δε δεκάπηχυ, και παρ' αυτόν οίχημα μέγα, ου βωμός εστι και λυχνίον αμφότερα χουσά δύο τάλαντα την ολχήν, επί τούτων φως εστιν αναπόσβεστον και τας νύχτας και τας ημέρας, άγαλμα δε ουχ έστιν ουδέ ανάθημα το παράπαν ουδέ φύτευμα παντελώς ουδέν οίον αλσώδες ή τι τοιούτον, διατρίβουσι δ' εν αυτώ και τας νύκτας και τας ημέρας ιερείς αγνείας τινάς αγνεύοντες και το παράπαν οίνον ου πίνοντες εν τω ιερώ».

«Οι Ιουδαίοι, γράφει ο Εκαταίος, έχουν πολλά φρούρια και κωμοπόλεις σε διάφορα μέρη της χώρας αλλά μόνο μία πόλη οχυρή, η οποία έχει περίμετρο πενήντα σταδίων περίπου και κατοικείται από εκατόν είκοσι περίπου χιλιάδες κατοίχους, την οποία αποχαλούν Ιεοοσόλυμα. Εδώ και καταμεσής στην πόλη υπάρχει πέτρινος περίβολος, μήχους μέχοι πέντε πλέθοα και πλάτους εκατό πήχεις, όπου μπαίνεις από πύλες διπλές, μέσα του υπάρει τετράγωνος βωμός, χτισμένος από διαλεγμένους λαμπεφούς, ακατέργαστους λίθους, του οποίου κάθε πλευρά έχει μάκρος είχοσι πήχεις και ύψος δέκα. Πλάι του βρίσκεται οίκημα μεγάλο, το οποίο περιέχει βωμό και λυχνοστάτη, φτιαγμένα και τα δύο απο χουσό που ζυγίζει δύο τάλαντα. Πάνω τους υπάρχει φως που δεν σβήνει ποτέ, μέρα νύχτα. Δεν υπάρχει ούτε ένα άγαλμα ή αφιέρωμα χι ούτε ίχνος από φυτό, με τη μορφή ιερού αλσυλλίου ή χάτι παρόμοιου. Εχεί μένουν μέρα νύχτα, ιερείς που ασχολούνται με τελετές χαθάρσεως χαι χανείς τους δεν πίνει χρασί όσο βρίσχονται στο ιερό».

Ενδιαφέφουσα είναι η αναφοφά στην αργία του Σαββάτου που βρίσκουμε στο έργο του Αγαθαρχίδη του Κνίδιου, συγγραφέα του 2ου π.Χ. αιώνα, ο οποίος θέλοντας να διακωμωδήσει τα εβραϊκά έθιμα, αναφέρεται στην αργία του Σαββάτου, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι λόγω αυτού, ο Πτολεμαίος ο γιός του Λάγου, κατέλαβε ανενόχλητος την Ιερουσαλήμ.

«... αργείν ειθισμένοι δι' εβδόμης ημέρας χαι μήτε τα όπλα βαστάζειν εν τοις ειρημένοις χρόνοις μήτε γεωργίαις άπτεσθαι μήτε άλλης επιμελείσθαι λειτουργίας μηδεμιάς, αλλ' εν τοις ιεροίς επτεταπότες τας χείρας εύχεσθαι μέχρι εσπέρας, εισιόντος εις την πόλιν Πτολεμαίου του Λάγου μετά της δυνάμεως χαι των ανθρώπων αντί του φυλάττειν την πόλιν διατηρούντων την άνοιαν, η μεν πατρίς ειλήφθη δεσπότην πιπρόν, ο δε νόμος εξηλέχθη φαύλου έχων εθισμόν».

«Την ημέρα εχείνη, οι Εβραίοι δεν παίρνουν τα όπλα ούτε κάνουν οποιαδήποτε αγροτική εργασία ούτε μετέχουν σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια εκδήλωση, αλλά προσεύχονται με απλωμένα τα χέρια στους ναούς μέχρι το βράδυ. Κι επειδή τούτο οι άνθοωποι, αντί να υπερασπίζονται την πόλη τους, τηοούν το τρελό τους έθιμο, ο Πτολεμαίος, ο γιος του Λάγου, μπήκε ανενόχλητος με τον στρατό του και η χώρα παραδόθηκε σε έναν σκληοό δεσπότη, και έτσι φάνηκε πόσο ανόητο είναι το έθιμο που όριζε ο νόμος αυτός».

Είναι μερικές από τις ενδιαφέ-

ρουσες αναφορές του Ιώσηπου, σε πηγές Ελλήνων συγγραφέων της εποχής, που αναφέρονται στην εβραϊχή ιστορία, παραθέτοντας ένα αχόμη πλήθος αρχαίων συγγραφέων, που έχουν αναφερθεί στην εβραϊχή ιστορία, χωρίς να παραθέσει αποσπάσματα από τις πηγές τους. Γεγονός είναι, αν πιστέψουμε τον Ιώσηπο, ότι από πολύ παλιά, Έλληνες φιλόσοφοι και ιστορικοί έδειξαν ενδιαφέρον για ένα από τους γειτονιχούς τους λαούς, που η ιστορία, μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου έφερε πολύ χοντά.

Σημειώσεις:

(1) Ο Ιώσηπος, Εβραίος ιστορικός του Ιου αιώνα μ.Χ. γεννήθηκε το πρώτο έτος της βασιλείας του Καλιγούλα 37/38 μ.Χ. και όπως λέει ο ίδιος αυτοβιογραφούμενος στο έργο του «Ιωσήπου Βίος» καταγόταν από τη γνωστή οιχογένεια των Μαχχαβαίων. Ανήκε στην αίφεση των Φαφισαίων και το 66 μ.Χ. εκλέχτηκε από το Σανεντρίν των Ιεροσολύμων στρατηγός της Γαλιλαίας στον πόλεμο κατά των Ρωμαίων. Το 67 μ.Χ. αιχμαλωτίστηκε από τον Βεσπασιανό και πήρε μέρος στην εκστρατεία των Ρωμαίων κατά της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ., αφήνοντάς μας πολύτιμη μαφτυρία για μία από τις σπουδαιότερες στιγμές της αρχαίας εβραϊκής ιστορίας. Η πλήρης σειρά των έργων του κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις «Κάκτος». Στα έργα του περιλαμβάνονται τα: Ιωσήπου βίος. Περί αρχαιότητος Ιουδαίων (Κατ Απίωνος), Ιστορία του Ιουδαϊκού πολέμου προς Ρωμαίους και Ιουδαϊκή αρχαιολογία.

(2) Τα αποσπάσματα στα οποία αναφέρεται το άρθρο και στα οποία υπάρχει λεπτομερής αναφορά σε αρχαιοελληνικές πηγές, που αναφέρονται στις επαφές Εβραίων και Ελλήνων κατά την αρχαιότητα είναι παρμέ να από πρώτο βιβλίο του Περί Αρχαιότητος λουδαίων, παράγραφοι 22 - 25 (σελ., 227 - 245 στη μετάφραση του έργου από τις εκδόσεις «Κάκτος»).

Οι διαφοφές στη στάση μεταξύ της Οφθόδοξης και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κατά το Ολοκαύτωμα

απόφαση του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Β' να ζητήσει συγνώμη για τις «παφαλείψεις» του Πάπα Πίου του 12ου και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να βοηθήσει αποτελεσματικά τους Εβφαίους κατά το Ολοκαύτωμα, σε συσχετισμό με την αντίθετα γενναία στάση της Ελληνικής Οφθόδοξης Εκκλησίας, έχει οδηγήσει σε πολλές διεφευνητικές συζητήσεις.

Όπως είναι γνωστό η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία κατά την περίοδο του πολέμου συμπεριφέρθηκε σαν να μη γνώριζε τις συλλήψεις των Εβραίων από τους Χιτλερικούς, σαν να αγνοούσε τα στρατόπεδα εξευτελισμού της ανθρώπινης προσωπικότητας και μαζικής εξόντωσης χιλιάδων ανθρώπων.

Από την πλευφά της η Ελληνική Οφθόδοξη Εκκλησία - η οποία είναι μια τοπική Εκκλησία χωφίς τη δύναμη και την παγκόσμια ισχύ της Ρωμαιοκαθολικής - δεν δίστασε να υπεφασπισθεί τους Εβραίους της Ελλάδος. Εκτός από τη θαφραλέα γνωστή Διακήφυξη του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, πολλοί άλλοι Μητφοπολίτες δεν δίστασαν να λάβουν θέση υπέφ των διωκωμένων Εβραίων συμπολιτών τους όπως, επίσης, να κφύψουν και να διαφυλάξουν ιεφά σκεύη και βιβλία των Συναγωγών, τα οποία επέστφεψαν μετά την Καταστφοφή.

Σαν συμβολή στις συζητήσεις δημοσιεύουμε στη συνέχεια το άρθρο του προέδρου του ΚΙΣ Γαλλίας, κ. Jean Kahn.

Η μισή συγνώμη του Πάπα!

Του κ. JEAN KAHN, ποοέδοου του Consistoire Central Israélite (ΚΙΣ) Γαλλίας, Le Monde 20.3.1998

'Αουσβιτς, Μαϊντάνεχ, Τοεμπλίνχα. «Οι λόγοι αυτοί είθε να είναι χαραγμένοι στην χαρδιά σου. Και θα τους διδάσχεις στα τέχνα σου. Και θα ομιλείς περί αυτών συνεχώς όταν διαμένης στην οιχία σου χαι όταν περιπατείς χαθ' οδόν, όταν πλαγιάζεις χαι όταν εγείοεσαι» (Δευτεοονόμιο ΣΤ, 4-9).

Αυτή την αρχαία φήση επανελάμβανε ο εκτοπισμένος Primo Levi. Γιατί αυτά τα παιδιά που τα κυνηγούσαν, γυμνά, τρεμάμενα, φοβισμένα προς τους θαλάμους αερίων, είναι τα παιδιά μας. Εμείς, οι επιζήσαντες, τι άλλο έχουμε να επαναλαμβάνουμε σήμερα αν όχι ότι το Ολοκαύτωμα είναι μια τραγωδία εβραϊκή, αποκλειστικά εβραϊκή, ότι το 'Αουσβιτς είναι αποκλειστικά ένας τόπος νεκρός.

Αμέσως μετά τον πόλεμο ο Καρδινάλιος Angelo Roncali, Νούντσιος τότε στο Παρίσι, βλέποντας σ' ένα

φιλμ ένα βουνό από πτώματα Εβραίων ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης ανέκραξε: «Ιδού το μυστικό σώμα του Χριστού». Αργότερα έγινε ο Ιωάννης ο 23ος ας είναι ευλογημένη η μνήμη του - ο πρώτος Πάπας που απεκήρυξε δημοσία τη διδασκαλία της λανθασμένης αντίληψης σύμφωνα με την οποία εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια ο εβραϊκός λαός είναι λαός θεοκτόνος.

Ο κάθε Πάπας έχει την ιστορία του. Το 1972, ο Karol Wojtila, Επίσκοπος τότε της Κρακοβίας, διακηρύσσει ότι το Ολοκαύτωμα υπήρξε εξιλαστήρια θυσία των Εβραίων για να τους συγχωρεθεί ο θάνατος του Ιησού και το 'Αουσβιτς ο Γογλοθάς τους.

Η Εχκλησία και ο Ιωάννης Παύλος ο ΙΙ έχουν έκτοτε απορρίψει την τόσο αβάσιμη αυτή σχέση μεταξύ των Εβραίων και του Σταυρού.

Ο Ιωάννης Παύλος οδήγησε την Εχχλησία στον αδελφιχό δρόμο της γνωριμίας με τον εβραϊχό λαό. Επίσης στο δοόμο της αναγνώρισης του εβραϊκού κράτους του Ισραήλ και της συμβολής της εβραϊκής κουλτούρας στην ευρωπαϊκή κουλτούρα. Επισκεπτόμενος τη Συναγωγή της Ρώμης, όπου η εβραϊκή παρουσία χρονολογείται εδώ και μία χιλιετηρίδα, ο Πάπας συνέσφιξε έναν ακατάλυτο δεσμό με τις εβραϊκές Κοινότητες της Ευρώπης.

Η δεύτερη Σύνοδος του Βατιχανού είχε ήδη, το 1965, υπενθυμίσει «το δεσμό που ενώνει πνευματιχά το λαό της Καινής Διαθήχης με το γένος του Αβραάμ». Οι Εβραίοι δεν έπρεπε να παρουσιάζονται ούτε ως απόχληροι του Θεού ούτε ως χαταραμένοι «σαν αυτό να απορρέει από την Αγία Γραφή...». Πρόχειται για μια διαχήρυξη στην οποία μια προβληματισμένη Εχχλησία θέλησε να πάει πιο μαχριά.

«Γιατί πέθαναν οι Εβραίοι; Διότι τους σχότωσαν. Ποιος του σχότωσε; Ποιος εχτέλεσε την τελιχή λύση, την ολοχληρωτιχή, ανεξήγητη λύση μιας ωμότητας που ξεπερνά τα όρια του σύμπαντος ». Το Ολοχαύτωμα", γράφει ο χαθηγητής Pierrard, διευθύνων του Εβραιοχριστιανιχού Συνδέσμου Φιλίας (1994) "εξυφάνθηκε και εχτυλίχθηκε σε χριστιανιχό έδαφος στην Ευρώπη των βαπτισμένων όπου οι ίδιοι οι ναζί, οι οπαδοί και οι σύμμαχοί τους ανατράφηκαν με τη χριστιανιχή διδασχαλία...".

Ψάχνοντας για δεσμούς μεταξύ του Χοιστιανισμού και των Εβραίων μπορεί κανείς ν' ανακαλύψει μερικούς. Στα όσα ανέφερε ο Πάπας στη διακήρυξη που εξέδωσε στις 16 Μαρτίου 1998 με τίτλο: «Ας θυμηθούμε. Σκέψεις πάνω στο Ολοκαύτωμα» δίνει δύο απαντήσεις. Κατ' αρχήν ένα mea culpa: «Οι Χριστιανοί δεν έδωσαν στους καταδιωκόμενους όλη τη βοήθεια και τη συνδρομή που εύλογα θα περίμενε κανείς απ' αυτούς...». Συγγνώμη για τα λάθη.

Τα λάθη ποιών; Τα λάθη «των Χριστιανών». Μια απάντηση συνοπτική που σιωπά για τον Πάπα Πιο τον 12ο που γνώριζε για τη φρικαλεότητα των εγκλημάτων, πράγμα που γνώριζαν επίσης οι ηγεμόνες του κόσμου. Χωρίς να καταφύγει σε μια πλήρη ακινησία αλλά, ας πούμε, φοβούμενος τα αντίποινα ο Πάπας Πίος ο 12ος υπήρξε ο Πάπας της σιωπής όταν τα Εβραιόπουλα έμπαιναν στους θαλάμους αερίων. Αν είχε σπάσει τη σιωπή του, όπως έκαναν ένας αριθμός Επισκόπων και κυρίως δικαίων χριστιανών, ποιος ξέρει αν εκατομμύρια ανθρώπινων ζωών δεν θα είχαν σωθεί;

Στη συνέχεια μια άρνηση του mea culpa. «Το Ολοκαύτωμα», λέει η διακήρυξη του Βατικανού, «υπήρξε το έργο ενός σύγχρονου νεοπαγανιστικού καθεστώτος. Ο αντισημιτισμός του έχει τις ρίζες του εκτός χριστιανισμού... Ένα καθεστώς το οποίο», προσθέτει ο Πάπας, «καταδίωξε εξίσου τους πιστούς της Εκκλη-

σίας». Δε νοιώθει άνετα ωστόσο να συγχρίνει τους δύο διωγμούς. Αλλά το να διαβεβαιώνει ότι το Ολοκαύτωμα είναι ξένο, τελείως ξένο προς μια Εκκλησία που της αξίζει παγκόσμια αθώωση, είναι σε αντίφαση με την Ιστορία.

Στις 27 Ιανουαφίου 1995 οι Γεφμανοί Επίσχοποι με την ευχαιφία της 50ής επετείου της απελευθέφωσης του στοατοπέδου του 'Αουσβιτς δήλωσαν: «Οι δρόμοι που μας οδήγησαν στο 'Αουσβιτς χαφάχτηκαν από τον "χοσμιχό αντισημιτισμό". Οι φονιχές σταυφοφοφίες, οι πυφές της Ιεφάς Εξέτασης, οι εξοφίες, τα πογχοφι, η εγχύχλιος του Χίμλες στο Kaltenbruner, το 1943, που διέτασσε τη διάδοση ενός βιβλίου με θέμα «Τα τελετουργιχά εγκλήματα των Εβραίων» απειχονίζουν μία διδασχαλία περιφρόνησης, ένα χριστιανικό αντιτουδαϊσμό για τον οποίο «ο Εβραίος» δολοφόνος του Χριστού, είναι ο καταφαμένος, ο αιώνια καταδικασμένος.

Υπ' αυτή την έννοια η διαχήρυξη του Βατικανού απαιτεί μια εξήγηση. Πώς να αγνοήσει κανείς το στενό, δολερό δεσμό που συνδέει τη διδασκαλία της περιφρόνησης με τους αντιεβραϊκούς διωγμούς και τελικά με το 'Αουσβιτς.

Τελειώνοντας σημειώνουμε ότι τη Μεγάλη Παφασκευή του Πάσχα του '98 (10 Απφιλίου) ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β' επανήλθε πφοσευχόμενος για τον «εβφαϊχό λαό ο οποίος επί τόσο διάστημα σταυφώθηκε από μας», όπως είπε, «λόγω της τυφλής μανίας των ανθφώπων που απλώθηκε χι έφτασε μέχρι τον αιώνα που λήγει με στάχτες από το 'Αουσβιτς...».

זכרונות XPONIKA

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο Ποόεδοος του Κ.Ι.Σ. ΜΩΫΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ:

Bουλής 36 • 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 32.44.315-8 E-mail: hhkis@netor.gr Internet site: http://www0.netor.gr./diafora/jews/kis.htm

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Πολιτικά Θέματα ΕΠΕ, Υψηλάντου 25 Αθήνα, τηλ.: 72 18 421

Διανέμεται Δωρεάν

Η ιστορία των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Κρήτης

Του κ. ΜΙΣΕΛ ΦΑΥΣ*

Στο Σπήλιο Παπασπηλιόπουλο

Ο ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ είναι οι εβραϊκές κοινότητες της Κρήτης στο πέρασμα του χρόνου. Σ' ένα χρονικό ανάπτυγμα δηλαδή, περίπου 2.400 ετών. Όπως καταλαβαίνει κανείς, σε πρώτη ματιά, είναι ένα θέμα αχανές και πολύπλοκο συνάμα όμως και άκρως ελκυστικό, από όποια πλευρά κι αν το προσεγγίσεις.

Δεδομένου ότι δεν έχω καμία επιστημονική εξειδίκευση, ούτε δεσμούς με την Κρήτη ξεκινώ σχεδόν εν λευκώ. Είπα σχεδόν, γιατί επιδιώκω να είμαι ακριβής ή, αν προτιμάτε, έντιμος.

Και αποσαφηνίζω πάραυτα. Το πρώτο κίνητρο («προσωπικής» υφής) που με ερέθισε στο να καταπιαστώ με αυτό το θέμα υπήρξε η υπόθεση μιας «αντιπαράθεσης», η οποία έχει να κάνει με τα πολιτισμικά «κύτταρα» των δύο μερών: από τη μια πλευρά η ευφάνταστη ομφαλοσκόπηση των Κρητικών και από την άλλη ο μυστικοπαθής κοσμοπολιτισμός των Εβραίων. Και το δεύτερο κίνητρο (που μου γεννήθηκε από την ανιχνευτική περιδιολόγισή μου

στην προσφερόμενη βιβλιογραφία) αφορά ένα ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. - αν και σχετιά ανεκμετάλλευτο στην ευρύτερη έρευνα - ιστορικό δεδομένο: τη διαφύλαξη, από την πτώση της Κωνσταντινούπολης κι εντεύθεν, μέσα στην «θερμοκοιτίδα» των εβραϊκών κοινοτήτων της Κρήτης αρκετών στοιχείων των ομογάλακτων κοινοτήτων του Βυζαντίου.

Θεωρώντας επιστημονικοφάνεια (στο βαθμό που, επιπρόσθετα, επεδίωξα ο λόγος μου να κινηθεί στις παρυφές της δημοσιογραφίας και της ταξιδιωτικής λεογοτεχνίας με τις δέουσες εξυπακούεται συνδρομές της ιστορίας, της οικονομίας, της αρχαιολογίας, της ανθρωπολογίας, της ιστορίας της τέχνης) να σας κουράσω με εξαντλητικούς υπομνηματισμούς, παραθέτω όλες τις πηγές μου στο τέλος του άρθρου πηγές που, είναι αλήθεια, με κόπο αποδελτίωσα στο ολιγόμηνο διάστημα που είχα μπροστά μου για την ολοκλήρωση του άρθρου μου.

^{*} Το άρθοο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε, σε μικρότερη μορφή, στο γαλλικό περιοδικό Autrement (στην ειδική σειρά «Monde», No 60, Μάϊος '93). Η μετάφρασή του αναδημοσιεύτηκε στον τόμο «Η Κρήτη. Ένας λαός αντιστεκόμενος, ένα σύμπαν μυθικό» (εκδ. «Γιαλλελής» 1994, σελ. 86 - 99). Η παρούσα μορφή του είναι και η οριστική.

Και με την τελευταία φράση δε στοχεύω φυσικά στην επιείκια του αναγνώστη. Απλώς συνοψίζω τα παραλειπόμενα ενός, έτσι κι αλλιώς, ερασιτεχνικού εγχειρήματος.

Εν τάχυ λοιπόν: οι Έλληνες και οι Ελληνοεβραίοι που ασχολούνται σε πανεπιστημιακό (και μη) επίπεδο με τη μελέτη της εβραϊκής παρουσίας στην πατρίδα μου μετριούνται στα δάχτυλα του μονόχειρα, η ελληνική βιβλιογραφία ισχνή και αθησαύριτη ενώ η ομόλογη ξενόγλωσση περιορισμένη και, σε μεγάλο βαθμό, ανύπαρκτη στις ελληνικές βιβλιοθήκες ή αποσπασματική στις ξένες βιβλιοθήκες, αλλά και τα κέντρα του εβραϊσμού στην Ελλάδα τα οποία όφειλαν να έχουν εύκοα ώτα στα σημάδια των καιρών, συχνά αποπνέουν μια αίσθηση μακάριας εσωστρέφειας.

Το να επιχειφήσεις συνεπώς σήμερα στην Ελλάδα να μιλήσεις - άρα να ψάξεις, να διαβάσεις, να ρωτήσεις, να διασταυρώσεις - για την παρουσία των Εβραίων είναι μια απόπειρα που, χωρίς υπερβολή, εμπίπτει στη σφαίρα του προσωπικού βίτσιου ή, για να το διατυπώσω πιο κομψά, προϋποθέτει (πόσο μάλλον αν αποτελεί την κύρια δραστηριότητά σου) υψηλή αντοχή εσωτεριών υλικών.

Από τους Φιλισταίους της Παλαιστίνης στους Ρωμανιώτες του Χάνδαχα

Από διάφορες βιβλικές μαρτυρίες, επίσης, πιστοποιείται αυτή η γόνιμη επαφή και αλληλοεπίδραση που κορυφώθηκε στο μεταίχμιο της ελληνιστικής και φωμαϊκής περιόδου. Ενδεικτικά θα μπορούσε κάποιος να μνημονεύσει ότι στα βιβλικά κείμενα η Κρήτη ταυτίζεται με την πρώτη κατοικία των Φιλισταίων, την Καφθόρ. Και, συμπληρωματικά, να σταθεί στη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης των Εβδομήκοντα, όπου οι σωματοφύλακες του Δαυίδ, οι Χερεθαίοι ή Φερεθαίοι, αποδίδονται ως Κρήτες.

Το γεγονός όμως της στενής συνάφειας επιβεβαιώνεται αχόμη πιο χαθαρά από τα αρχαιοελληνιχά γλωσσιχά δάνεια που παρεισέφρυσαν βαθμιαία στο σημιτιχό λεξιλόγιο: mekera(h) (μάχαιρα), liska(h) (λέσχη), mum (μομφή), massa (άζυμο ψωμί), peleges (παλαχίδα), χ.ά.

Αν τώρα τον 5ο π.Χ. αιώνα, καταγράφεται η πρώτη κραταιά μαρτυρία εβραϊκής παρουσίας στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, το παλαιότερο εύρημα που να αποδεικνύει την ύπαρξη Εβραίων στην Κρήτη, συσπειρωμένων γύρω από μια κοινότητα, χρονολογείται από το 142 π.Χ.

Γεγονός που τεχμηριώνεται από μια σωζόμενη εγχύχλιο που έστειλε η ρωμαϊχή σύγκλητος στην αρχαία Γορτυνία μετά από αίτηση του Συμεών του Χασμοναίου μια εγχύχλιο - επιστολή που αφορούσε έναν διακανονισμό υπέρ των Εβραίων.

Νεότεφες έφευνες, μεταξύ ύστεφων προχριστιανικών και πρώιμων μεταχριστιανικών χρόνων, φανερώνουν έντονη πληθυσμιακή κινητικότητα μεταξύ Ιουδαίας και Κρήτης.

Χαφακτηφιστικά, ο φιλόσοφος Φίλων ο Αλεξανδφεύς μνημονεύε την Κφήτη ως μια χώφα που μποφεί κανείς να συναντήσει πολλούς Εβφαίους. Αλλά και, αντιστφόφως, στην Ιεφουσαλήμ - αν πιστέψουμε την Καινή Διαθήκη - πφέπε να υπήφχαν εγκαταστημένοι αφκετοί Κφήτες.

ΝΑΥΑΓΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ιστορία των Ισραηλιτιχών Κοινοτήτων της Κρήτης

Η ιστοφία των Ισφαηλιτιχών Κοινοτήτων της Κφήτης Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, τέλος, οι επιστολές που έστειλε ο Απόστολος Παύλος στον επίσχοπο Κρήτης Τίτο, στις οποίες του υποδειχνύει τη στρατηγιχή που θα αχολουθήσει για να αντιμετωπίσει τις ιδεολογιχές επιθέσεις της εύρωστης εβραϊχής παροιχίας.

Και τούτο διότι μετά την κατάληψη της Παλαιστίνης από τους Πτολεμαίους πολλοί Εβοαίοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην Κοήτη. Αλλά και αογότερα, όταν η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε εκ θεμελίων από τους Ρωμαίους, αφχετοί Εβραίοι μετοίχησαν στο νησί του Μίνωα. Μετά την παραχμή του δυτιχού και την ανάδειξη του ανατολιχού μέρους της οωμαϊκής αυτοκρατορίας ως κυρίαρχου της νέας ιστορικής πραγματικότητας, λέγεται ότι απελπισμένοι Εβοαίοι από τους διωγμούς του βυζαντινού αυτοχράτορα Θεοδόσιου Β' (παφεμπιπτόντως επί Βυζαντίου οι ιουδαϊκές κοινότητες μετονομάζονται σε εβραϊκές ή οβραϊκές) εμπιστεύονται τις τύχες τους σ' έναν ψευδομεσσία, ο οποίος τους καλεί να τον ακολουθήσουν μέσα από τη θάλασσα στη «γη της Επαγγελίας».

Όσοι σώθηχαν (εδώ δε θα ήταν τόσο παραχινδυνευμένο να εξωτεριχεύσει χάποιος τους συνειρμούς του για την παθητιχή στάση πολλών ραβίνων ή ηγετιχών προσωπιχοτήτων των Εβραίων σε δραματιχές στιγμές της ιστορίας τους) προσηλυτίστηχαν στο Χριστιανισμό.

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί κάτι καθοριστικό για τη φυσιογνωμία του Κρητικού εβραϊσμού. Οι Εβραίοι της Κρήτης στα βυζαντινά χρόνια ήταν εγκαταστημένοι κυρίως στην ενδοχώρα του νησιού, η συντριπτική πλειοψηφία τους ήταν αγρότες - άλλο ένα ιδιόμορφο στοιχείο αν συνεκτιμήσουμε τον πάγιο αστικό προσανατολισμό των Εβραίων μετά τα χρόνια της μεγάλης εξορίας - και κατοικούσαν στην νοτιοκεντρική πεδιάδα της Γορτύνας.

Μετά την κατάληψη του νησιού από

τους 'Αφαβες και την οικοδόμηση του Χάνδακα (μετέπειτα Ηφάκλειο) ο κύσιος όγκος των Εβραίων προωθήθηκε στο αναπτυσσόμενο λιμάνι. Και τούτο διότι το κέντρο βάρους όλων των δραστηριοτήτων του νησιού μεταφέρθηκαν από τα νότια στα βόρεια.

Έτσι, το 961 μ.Χ., όταν οι Βυζαντινοί επαναχατέλαβαν την Κρήτη και μπήκαν στον Χάνδακα συνάντησαν μια καλά οργανωμένη εβραϊκή μειονότητα, την οποίαν φρόντισαν να υποβαθμίσουν μεταφέροντάς την σε μια περιοχή απόκεντρη - σε σχέση με τον κεντρικό βραχίονα του λιμανιού - χοντά στον κόλπο του Δερματά.

Επί Βυζαντίου, οι εβραϊκές κοινότητες που υπάγονταν στην αυτοκρατορία ήταν γνωστές ως «Ρωμανιώτικες», και οι Εβραίοι ως «Ρωμανιώτες».

Δυστυχώς το οδοιπορικό του Εβραίου εμπόρου και ραβίνου από το Τολέδο, Βενιαμίν Τουντέλα, το 1159, δε συμπεριλάμβανε την Κρήτη. Και λέω δυστυχώς, διότι, πας' όλη την αριτική που έχει ασκηθεί για τη μεροληπτικότητα του Ισπανοεβοαίου πεοιηγητή, οι ταξιδιωτικές σημειώσεις του παραμένουν πολύτιμες - αν εννοείται ελέγχθούν και διασταυρωθούν καταλλήλως - γύρω από τις συνθήκες ζωής των Εβραίων μεγάλου μέρους των ατήσεων της Οθωμανικής Αυτοκοατορίας (οι πληφοφοφίες που μας δίνει λ.χ. για τον εβοαϊσμό των Δωδεχανήσων είναι πολύπλευρα εκμεταλλεύσιμες).

Έτσι, η κοινωνική οργάνωση, οι οικονομικές δραστηριότητες, η απλή καθημερινότητα των Εβραίων της Κρήτης στα χρόνια του Βυζαντίου, σε γενικές γραμμές, φωτίζονται από έμμεσες πηγές.

Χαρακτηριστικά, τον 12ο αιώνα, σύμφωνα με στοιχεία που αντλούμε από τις εβραϊκές κοινότητες των Επτανήσων, παρατηρήθηκε μεγάλο ρεύμα μετανάστευσης Εβραίων της Κρήτης κυρίως προς τη Ζάκυνθο (όπου συστήθηκε και συναγωγή αμιγώς από Κρητοεβραίους).



ΧΑΝΙΑ: Τμήμα της παλιάς συνοικίας

Επίσης, υποθέτουμε ότι οι εβοαϊκές κοινότητες της Κοήτης, όπως και οι πε- οισσότερες που βρίσκονται στα όρια του Βυζαντίου, θα είχαν εσωτερική αυτέλεια έναντι καταβολής ενός σημαντικού ποσού φόρου.

Το Όμως, μετά την Τέταστη Σταυσοφοσία, το 1204, με το που η Κρήτη πουλήθηκε στους βενετούς αρχίζει η δεύτερη και κυριότερη - μετά τους ελληνιστικούς χρόνους - ακμή των εβραϊκών κοινοτήτων της Μεγαλονήσου.

Μισή «χουσή» χιλιετία

ΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ στα χοόνια της Ενετοποατίας θα ήταν σπόπιμο να αποσαφηνίζαμε ορισμένα γενιπότερα ζητήματα.

Κατ' αρχάς, οι εβραϊχές χοινότητες που την περίοδο εχείνη περικλείονταν στα γεωγραφικά όρια της σημερινής Ελλάδας, μαζί με αυτές του Ιράν και της Ρώμης, συνιστούν έναν βασικό σύνδεσμο με την αρχαιότητα. Ειδικότερα, οι κοινότητες της Κρήτης, μαζί με εχείνες της Ρόδου, της Χίου, της Σά-

μου, της Μυτιλήνης, και της Κω, συνυφαίνουν ένα ενιαίο πλέγμα.

Αυτό φυσιχά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ιδιομοφφίες και δεν παρατηρούνται αποκλίσεις. Το Αιγαίο είναι μια κλειστή θάλασσα που δέχτηκε κατά καιρούς ποικίλες πολιτισμικές επεμβάσεις μέσω των κατακτητών του: Φοίνικες, Κρήτες, Μακεδόνες, Ρωμαίοι, Σαρακηνοί, Ενετοί, Τούρχοι.

Πφέπει, επίσης, να έχουμε κατά νου ότι η επικφάτηση μιας γλώσσας ή ενός θρησκευτικού τυπικού σε μια κοινότητα δεν είναι κατά βάση θέμα πληθυσμιακής υπεροχής της μιας ή της άλλης ομάδας: δηλαδή των Ρωμανιωτών ή των Σεφαφαδίμ, αλλά, πάνω απ' όλα, αποτέλεσμα πολιτισμικής υπεροχής της μιας ή της άλλης ομάδας.

Κατά αυτό τον τρόπο στην μεν Ρόδο υπερείσχυσαν τα «λατίνο» (Ισπανοεβραϊκά) ως κοινή γλώσσα. Ενώ στην Κρήτη, αντίθετα, διατηρήθηκε αδιάπτωτα, από τους ελληνιστικούς χρόνους μέχρι την εξόντωση των Εβραίων το 1944 από τους Ναζί, η ελληνική γλώσσα. Ανεξαρτήτως, δηλαδή, αν και στις δύο κοινότητες οι Σεφαραδίμ υπερείχαν αριθμητιά των Ρωμανιωτών.

Η ιστοφία των Ισφαηλιτικών Κοινοτήτων της Κφήτης Κάτι σημαντικό ακόμη που πρέπει να τονισθεί, σε σχέση με την εγκατάσταση των Ισπανοεβραίων στην Κρήτη, είναι η μεταλλαγή της έννοιας κοινότητα.

Ενώ, δηλαδή, στην Κρήτη, πριν η Ισαβέλα και ο Φερδινάνδος αποφασίσουν να εκδιώξουν περίπου 200.000 Εβραίους από όλη την Ιβηρική χερσόνησο, το περιεχόμενο της λέξης κοινότητα σήμαινε τα όρια των εβραϊκών σπιτιών - με άλλα λόγια η έννοια κοινότητα ταυτιζόταν με την τοπογραρική έννοια της συνοικίας - μετά την εγκατάταση των Ισπανοεβραίων η έννοια αυτή διευούνθηκε, έγινε πιο αφηρημένη. Κοινότητα στο εξής θα σημαίνει και συνοικία αλλά και οι άνθρωποι και οι θεσμοί που περικλείονται εντός της. Ακριβώς για να συμπεριλάβει στους κόλπους της τα νέα τέχνα της διασποφάς.

Οι Εβραίοι πάντως ακόμη και στη μεγαλύτερη ακμή τους, το 16ο αιώνα (ο Braudel χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο «ως αιώνα των Εβραίων εμπόρων»), δεν ξεπέρασαν τους 1.600 σε συνολικό πληθυσμό 200.000 κατοίκων.

Επί βενετικής κυφιαφχίας το εβφαϊκό στοιχείο ήταν συσπειφωμένο γύφω από τις κοινότητες που είχαν ως έδφα τα τρία μεγαλύτεφα λιμάνια της Κρήτης: Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο.

Με δεσπόζουσα κοινότητα αυτή του Ηρακλείου: τόσο δημογραφικά, καθώς συγκέντρωνε τους μισούς περίπου Εβραίους, όσο και πολιτιστικά, καθώς ανέδειξε τις πιο περιώνυμες προσωπικότητες. Μικρότερες κοινότητες υπήρχαν ακόμη και στην ενδοχώρα του νησιού. Εκείνο που είναι αξιοπρόσεκτο είναι ότι η θέση του τριών εβραϊκών συνοικιών στις τρεις πόλεις διαφοροποιείται σε σχέση με το λιμάνι και το εμπορικό κέντρο. Ετερόκλητοι λόγοι οικονομικά κίνητρα και πολιτικές συγκυρίες τοπικού χαρακτήρα - οριοθέτησαν τις τφεις βασικές εβφαϊκές συνοικίες στο νησί.

Μια ευλογοφανής εξήγηση είναι ότι

οι Χανιώτες και Ρεθυμνιώτες Εβραίοι βλέποντας τους ομόθρησκούς τους στο Ηράκλειο να δεινοπαθούν - στο βαθμό που η Judecca ήταν πανταχόθεν εκτεθειμένη - αποφάσισαν να κτίσουν τα σπίτια τους σε αρκετό βάθος από την προβλήτα.

Στα χαφτιά οι Εβφαίοι αποτελούσαν την ενδιάμεση τάξη μεταξύ του γηγενούς ελληνικού στοιχείου και των φεουδαφχών Ενετών ευγενών. Το γεγονός όμως αυτό, δεν εμπόδιζε τους μεν Βενετούς αξιωματούχους να απομυζούν οκονομικά τους Εβφαίους, τους δε Έλληνες να τους αντιμετωπίζουν ως παφείσακτους.

Η πλειονότητα των μελετητών του εβραϊσμού στην Κρήτη συγκλίνει στο γεγονός ότι, εκτός από την τοκογλυφία ένας εξίσου σημαντικός λόγος για την οικονομική ακμή των Εβραίων του νησού ήταν ο αγροτικοαστικός χαρακτήρας της οικονομίας τους.

Ειδικότεφα, μετά τον πεφιοφισμό του παφάνομου τοκισμού, στα μέσα πεφίπου του 14ου αιώνα, οι Εβφαίοι αγφότες με τους ομόθρησκους εμπόφους είχαν δημιουργήσει ένα κλειστό σύστημα πφοώθησης των πφοϊόντων τους σε όλες σχεδόν τις αγοφές της Ανατολικής Μεσογείου.

Εννοείται ότι οι Εβραίοι δεν είχαν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και της συμμετοχής σε δημόσια αξιώματα. Ενώ ασκούσαν, με σχετική ελευθερία, μόνο τα επαγγέλματα του εμπορομεσίτη (ως το 1433), του γιατρού (εξ ου και πολλοί Εβραίοι υποδυόντουσαν τους γιατρούς για να απολαμβάνουν κάποια προνόμια), του δικηγόρου, του τελωνειακού, και φυσικά του τοκογλύφου.

Κατά κανόνα, όμως, στο δρόμο συναντούσες βυρσοδέψες, λαδέμπορους, λιμενεργάτες, υφασματέμπορους, υποδηματοποιούς και ράφτες.

Σύμφωνα με βενετσιάνικα έγγραφα, στον όψιμο 14ο αιώνα, οι Εβραίοι της Κρήτης είχαν συγκεντρώσει στα χέρια τους όχι μόνο μεγάλα αποθέματα ρευστού από την κερδοσκοπία αλλά, πα-

φάλληλα, είχαν δεσμεύσει τις αχίνητες περιουσίες των πιο εύπορων Βενετών.

Μπροστά σ' αυτό το οξύ κοινωνικό πρόβλημα οι δόγηδες στη Βενετία αντέδρασαν σε πρώτη φάση μέσω της διπλωματικής οδού. Όταν όμως είδαν ότι οι δύο αντίδικες πλευρές δεν συμβιβάζονταν, κατέφυγαν στο «θρησκευτικό» αίσθημα των υποτελών τους.

Μερικά σταυρωμένα αρνιά στα σύνορα της «Οβριακής» συνοικίας ήταν μια καλή αφορμή για να ανάψουν τα αίματα. Καθολικοί και Ορθόδοξοι, από κοινού, επιχειρούν να λυντσάρουν τους «βέβηλους» σταυρωτές του Ιησού. Τότε «κατέφτασαν» οι Βενετοί στρατιώτες για να προστατεύσουν τους Εβραίους από το μαινόμενο πλήθος με το αζημίωτο φυσικά (βλέπε: παραγραφή του μεγαλυτέρου μέρους των χρεών των συμπατριωτών τους).

Μια από τις ιταμότεφες, ωστόσο, υποχρεώσεις των εβραϊχών χοινοτήτων ήταν να οφίζουν βασανιστές ή δήμιους των ποινιχών χρατουμένων. Και όχι μόνο. Εθιμιχώ διχαίω, χατά την διάφχεια όλης της Ενετοχρατίας, οι χαχοποιοί θάβονταν στα εβραϊχά νεχροταφεία. (Δύο προσφυέστατα ομολογουμένως θέσμια που «αναζωογονούσαν» τον αντισημιτισμό της εποχής, χαθώς συνέδεαν μια θρησχευτιχή μειονότητα, αφενός με μιαν απρόβλητη χοινωνιχή δραστηριότητα και αφετέρου, βεβήλωναν τον χατεξοχήν ιερό χώρο οποιασδήποτε θρησχευτιχής δοξασίας).

Ο Γάλλος προσκυνητής των Αγίων Τόπων Jacques le Saige σημειώνει το 1518: «Οι Εβραίοι του Χάνδακα είναι τοκογλύφοι ή έμποροι τουρκικών χαλιών. Ντύνονται όπως και οι άλλοι Κρητικοί. Φορούν όμως υποχρεωτικά για διακριτικό ένα κίτρινο σκούφο».

Ο Γάλλος προσκυνητής δεν είχε προσέξει προφανώς το Ο[βριός] σε μέγεθος κουλούρας ψωμιού που ήταν σημειωμένο πάνω από την πόρτα κάθε εβραϊκού σπιτιού.

Στο σημείο αυτό θα ήταν ίσως ωφέλιμο να κοιτούσαμε λιγάκι πιο προο-



ΧΑΝΙΑ: Ποοαύλιο της Συναγωγής

πτικά τον αντισημιτισμό των λατινοκοατούμενων ελληνικών περιοχών.

Είναι αλήθεια ότι από το διάταγμα του Μεδιολάνου (313 μ.Χ.) ως την Αντιμεταρούθμιση - με φωτεινή εξαίφεση την προτεσταντική Ολλανδία που, πρώτη σε όλη την Καθολική Ευρώπη, παρεχώρησε πλήρη πολιτικά δικαιώματα στους Σεφαραδίτες όταν εγκαταστάθηκαν στη χώρα τους - η γηραιά ήπειρος αντιμετώπισε με διαδοχικά «ολοκαυτώματα» το εβραϊκό στοιχείο (ένα χαρακτηριστικό νούμερο: σε 50.000 ανέρχονται οι Εβραίοι που χάθηκαν στον «ιερό ενθουσιασμό» της προετοιμασίας των Σταυροφόρων μόνο στη διετία 1096 - 1098).

Παρ' όλα αυτά, πρέπει να επισημανθεί ότι οι διαχρίσεις σε βάρος των Εβραίων στην βενετοχρατούμενη Κρήτη - γχετοποίηση, δυσβάσταχτη φορολογία,

Η ιστοςία των Ισςαηλιτιχών Κοινοτήτων της Κρήτης ονειδισμοί και ξυλοδαφμοί, συκοφαντίες του αίματος, ενίστε και κάποιοι σφαγμοί - αλλά και ευφύτεφα στα Ιόνια ή στα Δωδεκάνησα τα οποία ήταν επίσης υποτελή σε Βενετούς ή Γενοβέζους, δεν έφτασαν ποτέ στη μαζικότητα και στη θηφιωδία που αντιμετώπισαν οι Εβφαίοι στις χώφες της Καθολικής Δύσης.

Η εξήγηση ίσως πρέπει να αναζητηθεί και στο φιλάνθρωπο πρόσωπο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που από την μια πλευρά τροφοδοτούσε τη λαϊκή δεισιδαιμονία με αντισημητικές ιδεοληψίες ενώ, από την άλλη πλευρά, η ίδια η οντολογία της θρησκείας λειτουργούσε ανασταλτικά στα ακραία αισθήματα των πιστών.

Έτσι, παφότι οι σχέσεις Ελλήνων και Εβφαίων κατά μήκος όλης της Ενετικής κατοχής του νησιού ήταν τεταμένες - κάτι παφεμπιπτόντως που υποδαυλιζόταν και από τις βενετικές αφχές που πφοφανώς είχαν τη λογική διαίφε και βασίλευε - δεν παφατηφούνται θανατηφόφα κρούσματα αντισημιτισμού.

Αν και, παρενθετικά, στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρχές είχαν φροντίσει - όταν αυτό, όπως παρατηρήσαμε και πιο πάνω, τους βόλευε - να μην εμπλέκονται στις διενέξεις μεταξύ των μειονοτήτων. Για το σκοπό αυτό μάλιστα είχαν ορίσει τα «Πρόσωπα» (δικαστικοί υπάλληλοι που ήσαν επιφορτισμένοι να επιλύουν τις αστικού χαρακτήρα υποθέσεις μεταξύ των υποτελών εθνοτήτων: Χριστιανοί, Εβραίοι και λυγοστοί Αρμένιοι).

Κατ' αυτό τον τρόπο - ξαναπιάνοντας το νήμα της προηγούμενης παραγράφου - μπορεί να μνημονεύονται και από τις δύο μεριές περιστατικά που φανερώνουν θρησκευτικό φανατισμό, κοινωνικές τριβές, οικονομικές αντιπαραθέσεις, αλλά, για τα μέσα της εποχής, οι αντιδικίες ήταν μεμονωμένα περιστατικά που δεν ξέφευγαν από κάποια όρια.

Έτσι, η καταδίκη σε θάνατο (με κοινή απόφαση του συγκλητικού Φοσκαοίνι και του τότε πατοιάοχη Βενετίας) στην πυρά δύο Εβραιοπούλων, το 1568, στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου, επειδή συνελήφθησαν να κάνουν έρωτα με ορθόδοξους χριστιανούς ήταν ένα γεγονός εξαιρετικά σπάνιο για τα ήθη της ελληνικής Ανατολής.

Είναι χαραχτηριστιχό, επίσης, ότι την ίδια χρονιά ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνης ο Γ', θορυβημένος από αυτό το συμβάν στέλνει παραινετιχή επιστολή προς το ορθόδοξο ποίμνιο του νησιού, το οποίο ουσιαστιχά προτρέπει να αντιμετωπίζει με φιλάνθρωπα αισθήματα τους συντοπίτες του της Judecca.

Στον πρόλογό μου υπαινίχτικα την διατυπωμένη άποψη από αρκετούς ιστορικούς, ότι οι Εβραίοι της Κρήτης διατήρησαν σχεδόν αναλλοίωτα κάποια από τα ήθη και τα έθιμα των Ρωμανιωτών Εβραίων - δηλαδή των Εβραίων του Βυζαντίου - μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα.

Αυτό το γεγονός ωστόσο δεν τους εμπόδισε να εξελληνιστούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να αδυνατούν να παφακολουθούν τη λειτουργία στις συναγωγές. Αρχετές μάλιστα από τις επιτύμβιες πλάχες που βρέθηχαν ήταν γραμμένες στα ελληνιχά.

Ένα γεγονός επιπλέον που μαρτυρεί την όσμωση μεταξύ των δύο εθνοτήτων της Κρήτης είναι το παρακάτω δίστιχο από το ριζίτικο «Πόθος χάριν Οβρηοπούλας» που χρονολογείται από τον όψιμο 15ο αιώνα:

Χοιστέ μου να γινόνταν η γ' Οβοηακί λειβάδι

κι η γ' ο Οβοηόπουλες πέοδικες κ εγώ πεοδικολόγος

να πάρω το τουφέχι μου, το περδικόπανό μου,

να βγαινα να κυνήγουνα μιαν σκύλα Οβοηοπούλα

που τονε δώδεκα χοονώ, αστραφτερή, δροσάτη.

Αρχετά αχόμη θησαυρισμένα ριζίτιχα χαταγράφουν τη μέση συνείδηση χαι τα τοέχοντα ήθη της εποχής. Έτσι, το γεγονός της βάφτισης Εβοαιοπούλων Ορθόδοξων χριστιανών «χάριν πόθου» δεν ήταν και τόσο απίθανο γεγονός στη Μεσαιωνική Κρήτη.

Φαινόμενο που μποφεί να το εφμηνεύσει κανείς διττά: τόσο δηλαδή ως έμμεσο πιστοποιητικό της σεξουαλικής απελευθέφωσης των νεαφών Εβφαίων γυναικών, όσο και ως τεκμήφιο, ως ένα βαθμό, των χαλαφών ιουδαϊκών κανόνων που ίσχυαν στο νησί.

Ενδειχτικό μάλιστα αυτού του γεγονότος είναι οι Takkanot Kandyah (οι Κανόνες της Κρήτης: πρόκειται για μια σειρά από διορθωτικά μέτρα κοινωνικής και θρησκευτικής συμπεριφοράς που ίσχυαν - ελαστικά καθώς φαίνεται - από το 1228). Κανόνες τους οποίους επέβαλλε ο ραβίνος Μπαρούχ Μπεν Ισαάκ όταν, κατευθυνόμενος στην Παλαιστίνη, σοκαρίστηκε από την έκλυση των εβραϊκών ηθών που συνάντησε στην παροικία του Ηρακλείου.

Αλλά ο μιχοός και οικονομικά ανθησός εβραϊκός πληθυσμός στην Κρήτη ήταν και πολιτιστικά γνωστός σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Ο ποιητής και νομοθέτης ραββίνος Μιχαέλ Μπεν Σαμπετάι Ακοέν Μπάλμπο (1411 - 1484), ο ταλμουδιστής και φιλόσοφος Ηλίας Μπεν Μωυσής Δαλμεδέγο (1460 - 1497), ο ραβίνος και ιστορικός Ηλίας Καψάλης (1483 - 1555) και ο μαθηματικός, αστρονόμος, ιατρός και ραβίνος Ιωσή Σολομών Δαλμεδέγο (1591 - 1655) είναι μερικές από τις επιφανέστερες προσωπικότητες του Κρητικού εβραϊσμού.

Είναι γνωστό ότι το Ηφάκλειο συγκαταλέγονταν μεταξύ των εγκυφότεφων κέντρων Ιουδαϊκών Μελετών της Ανατ. Μεσογείου. Έτσι, το Ηφάκλειο ανέδειξε στα χφόνια της Ενετοκρατίας πολλές γενιές φιλολόγων, σχολιογράφων της Τοφά, ποιητών και Καββαλιστών, ορισμένοι από τους οποίους διέθεταν ευρωπαϊκή ακτινοβολία.

Ωστόσο, από τις αρχές του 16ου αιώνα μέχρι και το τρίτο τέταρτό του, η «Γαληνοτάτη Δημοκρατία» της Βενε-



τίας, μπροστά στις συνεχείς επιδρομές των πειρατών και στη σοβαρή απειλή του τουρκικού επεκτατισμού, φιλελευθεροποιεί σημαντικά την άσκηση της εξουσίας στη σημαντική αυτή κτήση της προσβλέποντας, προφανώς, στην ευρύτερη συνοχή των υποτελών της έναντι του έξωτερικού κινδύνου.

Είναι η εποχή αχοιβώς που δημιουργείται το κατάλληλο πλαίσιο για να ανθίσει η Κρητική Αναγέννηση. Και, επαγωγικά, ο Κρητικός εβραϊσμός να βρει πρόσφορο ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον για να ξεδιπλώσει τις μικρές αλλά αξιόμαχες δυνάμεις του.

Αυτό αποτυπώνουν, σε κάποιο βαθμό, τα ελάχιστα εναπομείναντα μνημεία: συναγωγή, ταφικά υπολείμματα, χειρόγραφα. Αλλά και μαρτυρούν οι βιβλιογραφικές αναφορές όσον αφορά τη γραμματεία, την αρχιτεκτονική, τη μικροτεχνία - κατά βάση θρησκευτικού χαρακτήρα.

ΡΕΘΥΜΝΟ: Προαύλιο παλαιού Αρχαιολογικού Μουστίου (παλια πολη). Επιτάφιος στήλη Ρωσοεβραίου αξιωματικού των Ρωσικών Δυνάμεων Κατοχης κατα την περίοδο της Κρητικης Πολιτείας (1898 - 1913).

Η ιστορία των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Κρήτης

Συρρίκνωση πολιτιστική, βελτίωση όρων ζωής

τουρκικός ζυγός στο νησί (1669 - 1898) οριοθετεί τις απαρχές της φθίνουσας πολιτιστικής ζωής. Η περίφημη Κρητική Αναγέννηση - χάρη στις βυζαντινές εικόνες (που έκανε το νησί γνωστό από τη Ρωσία ως την Αίγυπτο) και το Κρητικό θέατρο (που με τα κείμενα του Χορτάτζη και του Κορνάρου έβαλε τα θεμέλια της γλωσσικής ανάτασης του σκλαβωμένου έθνους) - αρχίζει να υποχωρεί ή, ένα και το αυτό, να φανερώνει σημεία κόπωσης ή μανιερισμού.

Οι οικονομικές δραστηριότητες των Εβραίων στα χρόνια της τουρκικής κατοχής συρρικνώνονται. Αυτό, μεταφρασμένο στη γλώσσα της οικονομίας, συμβαίνει όταν σπάει η αλυσίδα παραγωγή - εμπορία - εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων.

Ειδικότερα, από τα μέσα του 17ου αιώνα και εντεύθεν, που εντείνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Τότε η ύπαιθρος ερημένει και οι Εβραίοι αγρότες συγκεντρώνονται στην πόλη του Ηρακλείου και υποαπασχολούνται σε αστικά ή ημιαστικά επαγγέλματα.

Πας' όλα αυτά οι συνθήκες ζωής των Εβραίων επί Οθωμανών, σε επίπεδο όρων διαβίωσης, βελτιώνονται αισθητά. Αυτό συμβαίνει διότι η εσωτερική αυτονομία των κοινοτήτων δεν εξαργυρώνεται πλέον με αβάσταχτη φορολογία ή με αίμα, αλλά με ευρύτερο οικονομικό διακανονισμό.

Να γίνω όμως περισσότερο σαφής. Είναι γνωστό ότι μετά την επιβεβλημένη έξοδο των Εβραίων από την Ισπανία και την Πορτογαλλία ο Σουλτάνος - ευφυώς σκεπτόμενος - υποδέχτηκε σχεδόν με ανοιχτές αγκάλες τους διωγμένους Εβραίους. Γιατί στο πρόσωπό τους άρθροιζε, την πλούσια οικονομική εμπειρία τους, τη γλωσσομάθειά

τους και το δίκτυο των εμπορικών επαφών τους με τη Δ ύση.

Ειδικότεφα, κάποιος θα μποφούσε να σταθεί στον άφφηκτο τελωνιακό κώδικα που αναπτύσσουν μεταξύ τους οι Εβφαίοι. Καθώς στα πεφισσότεφα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου (πφοεξεχόντων της Κωνσταντινούπολης, της Σμύφνης και της Αλεξάνδφειας) οι ναυτικοί συναντούν τελωνειακούς Εβφαίους, οι οποίοι φυσικά τους αντιμετωπίζουν με τη διαβόητη εβφαϊκή «αλληλεγγύη» όταν δεν πφόκειται για ομόθφησκα ή διαπλεκόμενα συμφέφοντα (και στα διαπλεκόμενα τον πφώτο λόγο είχαν φυσικά οι οικοδεσπότες τους, δηλαδή οι Οθωμανοί).

Από την άλλη λπευφά, πφέπει να τονιστεί, ότι η μουσουλμανική θφησκεία δεν είχε ποτέ σοβαφές τφιβές με την ισυδαϊκή. Κι εδώ μποφεί κάποιος να συνεκτιμήσει: πφώτον, τη μικφή εμβέλεια του ιουδαϊσμού σε σχέση με την οφθοδοξία της Ανατολής και των Βαλκανίων και τον Καθολικισμό της Δύσης και δεύτεφο, κάποια κοινά στοιχεία θφησκευτικής πρακτικής που συνδέουν τις δύο δοξασίες (λ.χ. πεφιτομή).

Επτιμώντας λοιπόν η Υψηλή Πύλη ότι οι Εβραίοι αποτελούν μια ετοιμοπαράδοτη πηγή τεχνογνωσίας και διεθνών εμπορικών σχέσεων τους ενσωματώνουν στα υψηλότερα κλιμάκια της δημόσιας διοίκησης, παρέχοντάς τους εξαιρετικά προνόμια συγκρινόμενα με εκείνα των άλλων υποτελών εθνοτήτων.

Ωστόσο τον τελευταίο αιώνα της Οθωμανικής κατοχής - μια εποχή που η Κρήτη όπως και όλη η Ελλάδα σπαράσσεται από εξεγέρσεις - πολλοί Εβραίοι σκοτώνονται και αρκετοί εγκαταλείπουν το νησί για ασφαλέστερα μέρη. Και τούτο γιατί οι Εβραίοι, διά της βίας συνήθως, εγκαταλείπουν την παραδοσιακή ουδετερότητά τους στις συγκρούσεις μεταξυ Τούρκων και Ελλήνων.

Είναι πιθανό, επίσης, οφισμένοι Εβφαίοι για να αποφύγουν την άμεση εμπλοκή τους στον αγώνα των Ελλήνων να πφόσφεφαν σημαντική οικονομική βοήθεια. Με αποτέλεσμα οι κατακτητές να τους αντιμετωπίζουν ως στασιαστές. Αλλά και μετά την αποτίναξη του τουφκικού ζυγού από το νησί Εβραίοι πρέπει να έχασαν τη ζωή τους από χέρι ελληνικό, εξαιτίας της επιφυλακτικής στάσης τους στον εθνοαπελευθερωτικό αγώνα.

Να είμαστε αχριβοδίχαιοι όμως. Οι τεταμένες σχέσεις Εβραίων και Ελλήνων, αν και είχαν αμφίδρομες αφορμές, ως ουσιαστικό περιεχόμενο είχαν την οιχονομική υπεροχή των πρώτων και την επιδαψίλευσή τους από τις τουρχικές αρχές σημαντικών προνομίων.

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του εβραϊκής καταγωγής επιφανούς ραβίνου από την Κρήτη, Ελιζάχ Καπσάλι, ο οποίος αντιμετώπσε την πτώση της Κωνσταντινούπολης από τους Σελτζούκους Τούρκους ως ιστορικό προάγγελο της έλευσης του Μεσσία. Όπως και η συχνή διαβολή Εβραίων από Έλληνες κατά κανόνα με χαλκευμένες κατηγορίες θρησκευτικού χαρακτήρα.

Όπως και να έχει πάντως ο πληθυσμός του εβραϊκού στοιχείου μειώνεται σημαντικά. Ενδεικτικά, το 1883, ο Γερμανός βαρώνος και περιηγητής Maltzan μας δίνει τα εξής δημογραφικά στοιχεία:

«Ήτοι η πόλις των Χανίων μετά των περιχώρων κατοικείται υπό 4750 Ελλήνων και 9500 Τούρκων, τούτοις προσθετέον 160 Ισραηλίτας και 200 Καθολικούς, Διαμαρτυρομένους κ.τλ. Ήτοι, εν συνόλω, η πόλις των Χανίων έχει πληθυσμόν 14.610 κατοίκους».

Αυτή η μαςτυςία είναι σημαντική αν συνεκτιμήσουμε ότι την πεςίοδο εκείνη το κέντςο του νησιού μετακινείται από το Ηςάκλειο στα Χανιά.

Οι εγγράμματοι και διανοούμενοι Εβραίοι στο πέρασμα του χρόνου λιγοστεύουν και οι παλιές κοινότητες, που επί Ενετοκρατίας έσφυζαν από ζωή, αρχίζουν να φυλλοροούν.

Πας' όλα αυτά οι δεσμοί των χοινοτήτων με τη Δύση δεν ατονούν. Το 1860, στη Διεθνή 'Ενωση Εβραίων οι αντι-

πρόσωποι των εβραϊχών χοινοτήτων της Κρήτης ανανεώνουν τους δεσμούς τους με τη Δύση, που επί βενετιχής χατοχής είχαν φτάσει στο απόγειό τους.

Το 1875, ο Αβά Δαλμέδεγο (περιώνυμη οιπογένεια στην Κρήτη), με την προσωνυμία Αβαδάκης, ήταν ο πρώτος Εβραίος που αποτέλεσε μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Κρήτης. Γεγονός που υπογραμμίζει την κοινωνική βαρύτητα που είχαν και τον ιστορικό ρόλο που διαδραμάτιζαν, ακόμη και τον όψιμο 19ο αιώνα, οι λιγοστοί Εβραίοι.

Το 1897, η Κρήτη ανεξαρτητοποιείται και το 1912 ενώνεται με τον κύριο κορμό της Ελλάδας. Το 1900, σύμφωνα με απογραφές της εποχής, καταμετρήθηκαν σ' όλο το νησί 726 Εβραίοι, εκ των οποίων οι περισσότεροι κατοικούσαν στα Χανιά.

Εχείνο που πρέπει να έχουμε κατά νου διαβάζοντας αυτή την περιδιάβαση στα «έργα και τις ημέρες» των Εβραίων της Μεγαλονήσου είναι ότι οι Εβραίοι της Κρήτης ένοιωθαν εξίσου Εβραίοι και Κρητικοί.

Έτσι, το 1906, όταν ο Αβραάμ Εβλαγόν στυλιτεύει στη συναγωγή κάποιους Σεφαραδίμ που αρέσκονται να συνεννοούνται «στην μπάσταρδη γλώσσα των διωκτών μας», όπως εμφατικά λέει. Πέραν όμως από την ανάγκη της επιβίωσης μέσω της γλωσσικής ενσωμάτωσης αυτή η μομφή του τελευταίου ραβίνου των Χανίων ίσως και να υποδηλώνει μια μορφή ενδοκοινοτικής αντιπαράθεσης.

Κι εδώ θα ήταν σκόπιμο να θιχτεί απλώς ένα γενικότερο ζήτημα της ομοθυμίας των εβραϊκών κοινοτήτων. Είναι γνωστή και αδιάμφισβήτητη νομίζω η αρραγής κοινοτική ενότητα των Εβραίων. Ωστόσο η ήπια επίπληξη του Κρητικοεβραίου ραβίνου μας ωθεί στο να σκεφτούμε τις ενίστε σκληρές ενδοεβραϊκές αντιπαραθέσεις, ιδιαίτερα στη πάνσπερμη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε συναγωγές που συσπείρωναν Ρωμανιώτες, Σεφαραδίμ, Ασκεναζίμ, Ιταλοεβραίους, ή Γαλλοεβραίους.

ΝΑΥΑΓΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ιστορία των Ισραηλιτιχών Κοινοτήτων της Κρήτης

Η ιστοςία των Ισςαηλιτικών Κοινοτήτων της Κςήτης

Τοεις εκδοχές για το «Τάναις»

ετά από 450 χρόνια Βενετικής και Οθωμανικής και τοχής οι εναπομείναντες Εβραίοι ζούσαν, στην αυγή του 20ου αιώνα, αρμονικά με τους Χριστιανούς. Μπορεί να υπήρχε ακόμη η Judecca, αλλά μόνο για να θυμίζει την παλιά δεισιδαιμονία και να τροφοδοτεί τη φαντασία των παιδιών και τα παραμύθια των γιαγιάδων σχετικά με τα «ανομήματα» που συντελούνταν στους κόλπους της.

Η νεότεφη ιστοφία του Κφητικού εβραϊσμού - ποιν φυσικά από την «τελική λύση» - είναι συνώνυμη με την ευδαιμονία της συμβίωσης. Αυτό δε σημαίνει πως και στις πρώτες δεκαετίες του εκπνέοντος αιώνα δεν υπήρχαν υπερφίαλοι Χριστιανοί που την Μεγάλη Εβδομάδα θα σπάζαν τα παράθυρα κάποιων εβραϊκών σπιτιών ή θα προκαλούσαν κάποιον Εβραίο θαμώνα στο καφενείο. Αλλά και τανάπαλιν: κάποιοι φανατικοί Εβραίοι που θα θεωρούσαν φυλετική αρετή το να ξεγελάσουν κάποιον εύπιστο Κρητικό στη συναλλαγή.

Ωστόσο αυτά αποτελούσαν πλέον γραφικές εξαιρέσεις μπροστά στον κανόνα του αρμονικού κοινού βίου. Έτσι, οι παλιοί Κρητικοί νοσταλγούν τις σκωπτικές συναθροίσεις, τους χορούς και τις κρασοκατανύξεις με Εβραίους και, κυρίως, με τις όμορφες αστές Εβραιοπούλες.

Ορισμένοι Χανιώτες, αχόμη και σήμερα, έχουν να λένε για τους βιρτουόζους μουσιχούς αδελφούς Καμόντε, οι οποίοι στις πρώτες δεχαετίες του αιώνα συνόδευαν τις βουβές ταινίες στον χινηματογράφο «Ιδαίο 'Αντρον». Αν πάλι ρωτήσεις γέρο γλεντζέ στα Χανιά μπορεί και να σου μιλήσει για τις περίτεχνες χορευτιχές φιγούρες, στο πεντοζάλι ή στη σούστα, του Γιουσουά Ισχαχή.

Εκείνος όμως που έχει αποτυπωθεί

άσβεστα στη μνήμη των παλιών Χανιωτών είναι ο σατιφογφάφος Φφένλο Π. Δελφίνο. Ένας εύποφος μποέμ που μαζί με την παφέα του καυτηφίαζε τα ήθη της εποχής. Χαφακτηφιστικά, ο «Ύμνος των Εβφαίων» είναι δικό του στιχούργημα:

Απ' τον τσαϊοό του Ηοώδη γινήχαμε φτερά κι ωσάν τις αγοιμούτσες Επιάσαμ' τον ντουνιά!

Ταντέλλες, μαστραπάδες Κομπιά και γυαλικά, Τση πήχυς βρακοζώνες, Πουλούσαμ' οφθηνά!

Κάθε Σαμπά στη Χάβοα είχαμε τεχουφά! Τσαί τοώγαμε λαδάτσι, Κασέοι τσαί... λειψά!

Κάθε Σαμπά στη Χάβοα Δοξάζαμ' το Θεό, Να... βγάνη τα ματάτσα όλων μας των οχτοώ!

Ένα χαρακτηριστικό της πολεοδομικής αφομοίωσης του εβραϊκού στοιχείου στο πέρασμα του χρόνου είναι ότι οι πλουσιότεροι Εβραίοι έχτιζαν τις πολυτελείς επαύλεις τους πλάι στους Έλληνες, στα περίχωρα των πόλεων.

Γι' αυτό, φυλλομετρώντας διάφορα αναμνηστικά λευκώματα παλιών Χανιωτών, μαθαίνουμε ότι οι έμποροι ευρωπαϊκών ενδυμάτων Αφοί Κωνσταντίνη (μια οικογένεια που η φύτρα της βαστάει από τα τέλη του 17ου αιώνα) κατοικούσε σε μια μεγάλη έπαυλη με ιδιωτικό αλσύλιο και γήπεδο τένις.

Τα επαγγέλματα που ασχούσαν οι περισσότεροι Εβραίοι τον 20ό αιώνα ήταν αυτά του έμπρου, του βιοτέχνη και του εργάτη. Ο επαγγελματικός χάρτης, με άλλα λόγια, δεν αλλάζει συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο των δύο προηγουμένων αιώνων.

Μόνο που τώρα έχουμε μια μιχρή

μεφίδα Εβφαίων να εφγάζεται στον δημόσιο τομέα. Υπήφχαν, επίσης και οφισμένοι γιατφοί, δικηγόφοι και σπανιότατα κανένας διπλωμάτης.

Ο Βενιζέλος, πάντως, με τον ευφωπαϊχό προσανατολισμό του υποστήριξε το εβραϊχό στοιχείο όλης της Ελλάδας. Αλλά και η εβραϊχή μειονότητα ειδιχότερα οι φιλελεύθεροι αστοί - κι εδώ δεν παραβλέπω τη συμβολή του εβραϊχού στοιχείου στη γέννεση του σοσιαλιστιχού χινήματος ειδιχά στη Θεσσαλονίχη - είδαν στο πρόσωπο του μεγάλου ηγέτη τον πολιτιχό εχφραστή τους. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου το γεγονός ότι οι Εβραίοι από το Διδυμότειχο ως τα Χανιά σ' όλες τις εχλογιχές αναμετρήσεις ψήφιζαν σχεδόν μονοχούχι τη φιλελεύθερη παράταξη.

Στις αρχές του αιώνα οι λιγοστοί Εβραίοι της Κρήτης είχαν αποκλειστικά ελληνική υπηκοότητα, μεμονωμένες περιπτώσεις διατηρούσαν την ιταλική ή τη γαλλική.

Πέφα από αυτά, όμως, δεν πφέπει να μας διαφεύγει η μαχοόχονη κοινή μοίφα που συνέδεε Κρητικούς και Εβραίους. Έτσι, ενδεικτικά, ο Ραφήλ Μόρδος Αβραάμ Κοέν και ο Ηλίας Μουστάκης (που έχασαν τη ζωή τους στο Μακεδονικό αγώνα) και ο Σολομών Σαλέμ και Αβραάμ Τρεβεζάς (στο Αλβανικό μέτωπο) ήταν θύματα, τα οποία στη μέση συνείδηση χρεώθηκαν σύμφωνα με την αρθρογραφία της εποχής - ως Κρητικοί.

Τις παφαμονές του Β' Παγχοσμίου Πολέμου η εβφαϊχή παφοικία της Κφήτης δεν υπεφέβαινε τα 400 άτομα, η πλειονότητα των οποίων ήταν μετανάστες δεύτεφης ή τφίτης γενιάς.

Όχι σπάνια συναντάμε επίθετα που λήγουν στο τυπικό Κοητικό - ακης. Αυτό το γεγονός επιβεβαώνει τη διαιωνιζόμενη φοβία των Εβοαίων που ποσσάομοζαν τα ονοματεπώνυμά τους σύμφωνα με το ιδίωμα της χώρας που εγκαθίστανται.

Όταν η μπότα του κατακτητή πάτησε σε ελληνικό έδαφος ορισμένες ε-

βοαϊχές οιχογένειες της ηπειρωτιχής Ελλάδας, χοίνοντας την Κοήτη ως ασαλέστερο μέρος, διέφυγαν στα Χαγιά.

Με το που κατέλαβαν οι Ναζί το νησί τουφέκισαν τους οχτώ Εβραίους του Ηρακλείου που συνάντησαν, αφού προηγουμένως είχαν βομβαρδίσει την ιστορική συναγωγή της πόλης. Τα κοιμητήρια του Ηρακλείου, των Χανίων και του Ρεθύμνου συλλήθηκαν και καταστράφηκαν. Όσες ταφόπετρες σώζονται μέχρι σήμερα οφείλεται στο γεγονός ότι η «αισθητική επινοητικότητα» των Ναζί χρησιμοποίησε πολλές ταφόπετρες ως υλικό κατασκευής οχυρωματικών έργων.

Είναι παράδοξο αλλά αχόμη χαι σήμερα δεν έχει διαλευχανθεί απολύτως ο τρόπος που χάθηχαν οι τελευταίοι Εβραίοι της Κρήτης από τα γερμανιχά στρατεύματα Κατοχής, την 7 Ιουνίου 1944. Οι απόψεις διίστανται χαι αντιχοούονται.

Ας πάφουμε όμως από την αφχή τα δεδομένα. Το πφωί της 20 Μαΐου σε κάθε εβφαϊκό σπίτι παφαδίνεται, γφαμμένη στα ελληνικά, μια ειδική διαταγή:

«Διά την μεταφοράν σας πρέπει μαζί με τους εις την οιχογένειαν συγχαταλέγοντες εβραϊχής φυλής να ετοιμασθήτε αμέσως προς αναχώρησιν. Έχετε 46 λεπτά να ετοιμασθήτε. Εσείς και οι δικοί σας πρέπει να πάρετε μαζί σας:

- α) Όλα τα προσωπικά χαρτιά.
- β) 'Όλα τα κοσμήματα και άλλα πράγματά σας αξίας.

γ)Σημειώσεις περί τραπεζιτικών πιστώσεων, συμμετοχής εις οικονομικές επιχειρήσεις περί γαιοκτησίας κ.λπ.

δ) Κουβέρτες, φορεματα και φούχα καθώς και πρόχειρα τρόφιμα διά ημέρες. Το σύνολον βάρος αυτών των πραγμάτων οφείλει 50 κιλά να μην υπερβαίνει».

Τη νύχτα της ίδιας ημέρας συλλαμβάνονται 314 Εβραίοι στα Χανιά και 26 στο Ηράκλειο, οι οποίοι κρατούνται στο στρατόπεδο της Αγυιάς μέχρι τις 3

ΝΑΥΑΓΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ιστοφία των Ισφαηλιτικών Κοινοτήτων της Κφήτης

Η ιστορία των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Κρήτης Ιουνίου. Στις 4 Ιουνίου με στρατιωτικά αυτοκίνητα τους μετέφεραν μέσω Ρεθύμνου στο Ηράκλειο, όπου κρατήθηκαν στις φυλακές του φρουρίου Μακάσι. Σπερμολογείται ότι μόνο δύο Εβραίοι γλίτωσαν τη σύλληψη κι αυτό διότι τους έκρυψαν χωρικοί στον Κίσσαμο.

Ο Κρητικός λαός συμπαραστάθηκε με κάθε μέσο στους δοκιμαζόμενους συμπατριώτες του. Οι Ναζί ωστόσο είχαν τον τελευταίο λόγο. Το απόγευμα της 7ης Ιουνίου οι 340 Εβραίοι με ξύλο και οδυρμούς επιβιβάζονται από το λιμάνι της Σούδας, μαζί με 48 Έλληνες αντάρτες και 112 Ιταλούς που πρόσκεινταν στους συμμάχους, στο μοιραίο φορτηγό ατμόπλοιο (το οποίο όταν νηολογήθηκε στην Αγγλία το 1907 έφερε το όνομα «Holywood» ενώ μετονομάστηκε σε «Τάναις» το 1935 όταν πέρασε σε ελληνικά χέρια).

Από εδώ και πέρα αρχίζουν να εμφιλοχωρούν διάφορες εικασίες. Μεγάλη μερίδα των σημερινών Κρητικών θεωρεί ότι η γερμανική φρουρά εγκατέλειψε το πλοίο με βάρκες ανοιχτά της Σαντορίνης, αφού προηγουμένως τοποθέτησε ωρολογιακές βόμβες στα πλευρά του. Μ΄ αυτό τον τρόπο, Εβραίοι,

Έλληνες και Ιταλοί βρήκαν οικτρό θάνατο διά πνιγμού.

Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι το «Τάναϊς» χτυπήθηκε από τους συμμάχους. Αυτή όμως η «υπόθεση» έχει δύο σκέλη. Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι οι σύμμαχοι μέσα στη σύγχιση της στιγμής δεν έλαβαν από τους συνδέσμους τους το αχριβές στίγμα του πλοίου και κατά λάθος το βύθισαν. Και εχείνοι που θεωφούν ότι οι σύμμαχοι αν και ήξεραν το περιεχόμενο του «Τάναϊς» και την πορεία του το βύθισαν, μόνο και μόνο, για να το στερήσουν από τους κατακτητές. Εξυπακούεται ότι και οι τρεις υποθέσεις δε στηρίζονται σε επίσημη τεμμηρίωση, συνεπής διεχδιχούν σχεδόν επί ίσοις όροις την ιστοοική αλήθεια.**

Ωστόσο ότι και να συνέβη - εκκαθαριστική τακτική των κατακτητών, κακή πληροφόρηση των συμμάχων, άτεγκτη λογική του πολέμου - το γεγονός ότι αποσιωπήθηκε αυτό το συμβάν και δεν δόθηκε καμία επίσημη εξήγηση μεταπολεμικά, ίσως και να είναι ενδεικτικό κάποιων πραγμάτων.

^{**} Αυτά έγραφα το 1990 σύμφωνα με την βιβλιογραφία που είχα τότε στη διάθεσή μου. Πρόσφατες έρευνες ωστόσο, του Δημήτρη Α. Μαυριδερού (που δημοσιεύτηκαν στα «Χρονικά» αρ. 129, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1994) επικυρώνουν πανηγυρικά την τρίτη εκδοχή που ανέφερα στο άρθρο μου.

Αν και ετεροχρονισμένη αυτή την επανόρθωση τη θεώρησα σκόπιμη - έστω και μέσω του υπομνηματισμού - στον βαθμό που αναφέρεται σε ένα τόσο σημαντικό ιστορικό συμβάν για τη μοίρα του Κρητικοεβραϊσμού.

Ο συγγραφέας του άρθοου «Το τελευταίο ταξίδι» μέσα από πολλαπλά διασταυοωμένες πηγές αποδειχνύει ότι το «Τάναϊς» βυθίστηκε από το αγγλικό υποβούχιο Βίβιντ με τέσσερις τορπίλες - για να στερηθεί των υπηρεσιών του προφανώς ο Άξονας - όταν βρισκόταν 33 ναυτικά μίλια Β.Α. του Ηρακλείου στις 3.12 π.μ. της 8ης Ιουνίου 1944.

Οι Εβοαίοι, υποστηρίζει ο Μαυριδερός, χάθηκαν όλοι καθώς ήταν στιβαγμένοι στ' αμπάρια του πλοίου. Από δε τους διασωθέντες είκοσι Έλληνες (σώθηκαν επίσης και 30 Γερμανοί στρατιώτες) μόνο ένας - ο ναύτης Μενέλαος Αν. Αναστασίου - παρουσιάστηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 1946 και κατέθεσε γραπτώς τις συνθήκες του ναυαγίου.

Ένας φτενός φάκελος

ετά το Ολοκαύτωμα στο νησί επέστρεψαν επτά συνολικά Εβραίοι. Το 1956 υπήρχαν μόνο δύο οικογένειες στα Χανιά. Σήμερα δεν κατοικεί κανέας Εβραίος στην Κρήτη. Ο φιλέρευνος επισκέπτης που θα αναζητήσει ίχνη εβραϊκής παρουσίας στις περιπλανήσεις του μάλλον θα απογοητευτεί.

Όπως θα απογοητευθεί - κι ίσως οικτρότερα: κι εδώ ανοίγω ευρύτερη παοένθεση - ο επισκέπτης που θα αναζητήσει το διονυσιαχό οίστρο ή το αντιστεχόμενο πνεύμα ενός Ζορμπά μετασαρχωμένο στους σύγχρονους Κρητικούς. Όταν φυσικά αντί για τον ήρωα του Καζαντζάκη, συναναστραφεί ανθρώπους παραδομένους στον ανεξέλεγατο τουρισμό (φαινόμενο που μεθερμηνεύεται σε: κακοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, πολεοδομική αναρχία, απίσχανση της παραδοσιαχού ιστού κ.τλ.). Και μεταξύ μας ευτυχώς που θα απογοητευθεί ο μέσος Ευρωπαίος. Γιατί, όχι σπάνια, έχει μια εικόνα για την Ελλάδα σχεδόν εξωτική. Ενώ για μας το βαρύ ιστορικό παρελθόν ή, έστω, το δοχιμαζόμενο νεοελληνικό ήθος είναι η τυπική περίπτωση της ευλογίας που έγινε μαρτύριο.

Πάντως - κι εδώ κλείνει η παφένθεση - ο Ισφαηλινός καθηγητής της Μεσαιωνικής Ιστοφίας στο Πανεπιστήμιο του Τελ - Αβίβ, Ζνί Απκοπί, που πεφιπλανήθηκε αφκετές φοφές, ανάμεσα στα 1960 - 66, στα μέφη που έζησαν πφιν πολλά χφόνια ομόθφησκοί του αναφέφει ελάχιστα εναπομείναντα μνημεία.

Πρόχειται για τη συναγωγή Κεχάλ Καγίμ (Το σπίτι της λάμψης), για κάποια χειρόγραφα και λιγοστές ταφόπετρες. Η πρώτη, αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο κτίριο - γλύτωσε από το μένος των Ναζί γιατί χρησιμοποιήθηκε από τις αρχές του 20ού αιώνα ως κατοικία Χριστιανών - εβραϊκής παρουσίας

στο νησί τις μέφες μας. Τα χειφόγφαφα βφέθηκαν στη λαμπφή βιβλιοθήκη του τελευταίου πνευματικού ηγέτη των Εβφαίων της Κφήτης Αβφαάμ Εβλαγόν (πέθανε το 1934). Όσο για τα μνημεία, δεδομένης της νεοελληνικής αντίληψης για τη διάσωση, σήμεφα βφίσκονται σε άθλια κατάσταση.

Ο διευθυντής του Εβραϊκού Μουσείου στην Αθήνα και ιστορικός της τέχνης Νίκος Σταυρουλάκης προσπαθεί χρόνια τώρα να εξασφαλίσει πόρους και να κινητοποιήσει τους αρμοδίους (την εκάστοτε πολιτεία, τα εβραϊκά κέντρα της Ελλάδας ή του εξωτερικού), αφενός για την περισυλλογή των επιτύμβιων πλακών και, αφετέρου, για την αναστήλωση της συναγωγής.

Εντέλει, ο επισκέπτης του '91 στην Κρήτη αποκομίζει μια αποσπασματικότατη εικόνα του Κρητικού εβραϊσμού. Τι έχει απομείνει;

Στο Ρέθυμνο υπάρχει μόνο μια ταφόπετρα ενός Ρωσοεβραίου που υπηρετούσε στο ρώσιχο πολεμιχό ναυτιχό και ο οποίος ήρθε στο νησί στα χρόνια του Α' Παγχοσμίου Πολέμου.

Όσοι πάλι καταλύσουν στο «Ξενία» του Ηφακλείου πφέπει να γνωφίζουν ότι στα θεμέλια του ξενοδοχείου βφίσκεται η πεφίφημη συναγωγή της πόλης. Στο Ηφάκλειο, ακόμη, μποφεί κάποιος να πεφιεφγαστεί στην αυλή του Αφχαιολογικού Μουσείου οχτώ μικφές ταφόπετφες. Τα χνάφια της πολύβοης Judecca μποφεί να τα φανταστεί στη δυτική πλευφά της πόλης.

Τέλος, στα Χάνια υπάρχουν τέσσερις ταφόπετρες του 18ου - αρχών 19ου αιώνα. Υπάρχει ακόμη, όπως προανέφερα, και η συναγωγή των Χανίων Καμάλ Καγίμ αλλά σε απαράδεκτη κατάσταση. Πρέπει, επίσης, να αφιερώσετε μερικές ώρες στη βιβλιοθήκη της Μονής της Γωνιάς, όπου βρίσκονται κάποιοι τόμοι από τα χειρόγραφα και τα βιβλία του Αβραάμ Εβλαγόν.

Είναι ειλιχοινά απορίας άξιος γιατί ενώ στα Χανιά ευαισθητοποιούνται, τόσο η χοινή γνώμη όσο και οι αρμόδι-

ΝΑΥΑΓΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ιστορία των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Κρήτης

Η ιστοςία των Ισςαηλιτικών Κοινοτήτων της Κρήτης οι φοφείς, για τα βενετσιάνικα ή οθωμανικά μνημεία της πόλης αγνοείται τόσο απφοκάλυπτα το μοναδικό κτίφιο του Κφητικού εβφαϊσμού. Ενός πολύπλευφα σημαντικού μνημείου. Και τούτο γιατί η συναγωγή των Χανίων πφοϋπήφξε Καθολική εκκλησία - αυτό μαφτυφάει η τεχνοτφοπία των μεταλλικών παφαθύφων - στις αφχές της βενετσιάνικης κατοχής, για να υποστεί εν συνεχεία μετατφοπές (17ο και 18ο αιώνα) πφιν καταστεί λειτουφγικός χώφος συναγωγής.

Ο υποθετικός επισκέπτης των Χανίων δεν πρέπει να παραλείψει ακόμη στον περίπατό του να κάνει μια στάση στο Ιστορικό Αρχείο των Χανίων. Τον περιμένει ένας φτενός φάκελος με τον τίτλο «Εβραίοι».

Μια σειρά από αδιάφορα γερμανιχά διατάγματα καλύπτουν μερικές πολύ ενδιαφέρουσες λίστες. Έτσι μπορεί να φυλλομετρήσει μια λίστα των Εβραίων του Ηρακλείου και των Χανίων. Η πρώτη είναι δακτυλόγραφη και η δεύτερη χειρόγραφη και υπογραμμένη από τον τότε δήμαρχο και τον ραβίνο Χανίων.

Ποόκειται για δύο ντοκουμέντα - περιέχουν: ογοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, τόπος γέννησης, χρόνος γέννησης, χρόνος εγκατάστασης στο νησί, διεύθυνση, επάγγελμα - τα τελευταία βέβαια τεκμήρια της εβραϊκής παρουσίας στο νησί. Στον ίδιο φάκελο υπάρχει ακόμη και ένας κατάλογος από Εβραίους καταστηματάρχες και δημοσίους υπαλλήλους.

Έτσι, η μαχρόχρονη πορεία των Εβραίων στο όμορφο νησί του Μίνωα, που χρονολογείται από τα χρόνια των Μαχχαβαίων, σφραγίζεται με δύο λίστες μελλοθανάτων συνταγμένες για τις ανάγχες της σύγχρονης βαρβαρότητας.

Βιβλιογοαφία

 Χοονικά ('Οργανο του Κεντρικού Ισραηλητικού Συμβουλίου Ελλάδος), τεύχη: 39, 59, 63, 67 - 68, 71 - 72, 75, 101, 102, 110, 113).

- Η Μάχη της Κοήτης (Ι.Δ. Μουρέλου, Ηράκλειο 1946).
- Ιστοριχαί σημειώσεις της Ισραηλιτιχής Κοινότητος Κέρχυρας (Μιζραχή Χαγίμ, Κέρχυρα 1948).
- Παλιά Χανιά (Μίνω Ζ. Νιχολαχάχη, Χανιά 1961).
- Ανέκδοτα βενετικά έγγραφα περί των Εβραίων εν Κρήτη (Μαρία Κ. Χαιρέτη, «Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τεύχ. 34. Ηράκλειο 1964).
- Τα Χανιά (Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων «Ο Χουσόστομος», Χανιά 1968).
- Το Κάστρο της Κρήτης (Στυλιανός Αλεξίου, «Κρητικά Χρονικά» ΙΘ΄ τόμος).
- Οι Διωγμοί των Εβοαίων εν Ελλαδι: 1941 44 (Κ.Ν. Ενεπεχίδη, Αθήνα 1969).
- Οι συναγωγές της Θεσσαλονίκης Τα τφαγούδια μας (Αλμπέφτου Ναφ, Θεσσαλονίκη 1985).
- Κοήτη. Ιστορία και Πολιτισμός, τόμος Α'
 («Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη», 1987).
- Οι ελληνικοί μύθοι (Ρόμπερτ Γκρέιβς, Αθήνα 1989).
- Η Μεσόγειος: 'Ανθοωποι και πολιτισμική κληφονομιά (F. Braude - G. Duby, Αθήνα 1990).
- Όμηφος και Βίβλος (Cyrus H. Gordon, Αθήνα 1990).
- Jewish Life in Crete under the rule of venice («Star J., «American Academy for Jewish Research« 12, 1942). The course in modern Jewish History (H.M. Sachar, N. York 1963).
- Jews and the Jewish community in the History of mediaeval Crete (Zvi Ankori, «Β' Διεθνές Κοητολογικό Συνέδοιο», Ηράκλειο 1966).
- La mediterrannee, et le monde mediterraneen a l'epoque de Philippe II (Fernand Braudel, Paris 1979).
- The Jews of Islam (Bertrant Lewis, Princeton 1984).
- The Jews of Crete (The Jewish Museum of Grecce, Newsletter 823, 1988).
- Ravvi Evlagon and Gretan Jewry (The Jewish Museum of Greece, Newsletter 28, 1990).
- Judaika (volume 5).
 Στη χορεία της βιβλιογραφίας θα ήθελα να εντάξω, επίσης, τη χρήσιμη συνομιλία που είχα με τον τότε διευθυντή του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος (ΕΜΕ) κύριο Νίκο Σταυρουλάκη.

Ο διωγμός των Εβοαίων της Βέροιας

- Του κ.ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΟΛΙΟΥ, δικηγόρου

ίναι γνωστό ιστορικά το γεγονός ότι κατηγοοήθηκαν ή διώχθηκαν ολόκληφοι λαοί συλλογικά για αμαφτίες, αποφάσεις ή ενέργειες των ηγετών τους ή ενός τμήματός τους. Δυνάμει αυτής της συλλογικής αντιπάθειας και πικρίας, πολλοί Έλληνες θεωφούσαν και θεωφούν τους Εβφαίους, εν γένει, ανθέλληνες, δολοπλόχους, μιαρούς, φοφείς του κακού. Στα καθαφά οικονομικά αίτια, που κατασκεύασαν την λογική του «εσωτερικού εχθρού», προστέθηκαν οι συμπεριφορές παρενόχλησης, αλληλοϋπονόμευσης και θρησκευτικού φανατισμού που ενίσχυαν κατά τους αιώνες της κοινής συνύπαρξης των Εβραίων με τις λοιπές εθνότητες το κατά καιρούς τεταμένο κλίμα. Το πέρασμα ετών ακροβατώντας σε λεπτές ισορροπίες και η συνεχιζόμενη προσχηματική προπαγάνδα εμπέδωσε στην λαϊχή συνείδηση την ξενοφοβία, τον φατσισμό και τον αντισημιτισμό, προϋποθέσεις ασφαλώς πλέον πρόσφορες για την ανάπτυξη φασιστιχών χινημάτων χατά τον μεσοπόλεμο χαι την δίχως ενοχές εκδήλωση αδιαφορίας τον καιρό της θηριωδίας του πολέμου και της πολιτισμικής βαρβαοότητας.

Η αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αλλά και στη Δυτική Ευρώπη - νωρίτερα ακόμη - σχετιχή με το Ολοχαύτωμα και τους διωγμούς των Εβραίων βιβλιογραφία (λογοτεχνίζουσα και μη) προσπαθεί, με τη βοήθεια χυρίως προφοριχών μαρτυριών, να ανασυνθέσει όλα εχείνα τα γεγονότα που στιγμάτισαν πολιτισμικά την Ευρώπη στο μέσο του αιώνα που διανύουμε. Η ποιχιλία και ο πλούτος των πληφοφοοιών ποιχίλει - διαπιστώνει χανείς από χώρα σε χώρα και από κοινότητα σε κοινότητα Εβραίων. Τούτο έγει να χάνει αφενός μεν με τη σφοδρότητα των διώξεων από πόλη σε πόλη, αφετέρου με την ύπαρξη ή ανυπαρξία επιζώντων του Ολοχαυτώματος και των εν γένει διωγμών. Ωστόσο, επισχοπώντας χάποιος συγχριτιχά την μοίρα, που όρισε η λεγόμενη «τελιχή λύση» του εβραϊκού ζητήματος, των εβραϊκών κοινοτήτων του ελλαδικού, κυρίως βορειοελλαδικού, χώρου, απαντά όλα εχείνα τα μεγέθη που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία της εποχής και των τόπων, ίδια ή εν πάσει περιπτώσει παρόμοια με όσα καταγράφει ο Βασίλης Μπούτος στο μυθιστόρημά του «Η συχοφαντία του αίματος» και τα οποία διαβάζοντάς το μας παραπέμπουν σε ένα οιχείο ολίσθημα, αυτό των διώξεων των Εβοαίων της Βέροιας.

Η άνοδος του Μεταξά στην εξουσία αποτέλεσε ασφαλώς μια ξεκάθαρη και προβεβλημένη αντισημιτική ένδειξη και οιωνό κακών. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως των Εβραίων της Βέροιας κι όχι μόνο αδυνατούσε να προβλέψει τον ορυμαγδό των επεργόμενων εξελίξεων. Γεγονότα όπως αυτό της μείωσης των τάξεων του εβραϊκού δημοτικού σχολείου από 6 σε 4, ο πεοιορισμός του γνωστιχού τους αντιχειμένου, η ανθεβραϊχή προπαγάνδα του χινήματος, η φιλογερμανιχή στάση του ίδιου του Μεταξά και γεγονότα μάλλον ήσσονος σημασίας, όπως η απαίτηση του Μεταξά κατά τη διάρχεια μιας επίσχεψή του στη Βέροια για την ενώπιόν του χωριστή διάταξη των Εβραίων μαθητών των σχολείων της πόλης, περισσότερο επιβεβαίωνε για μία αχόμα φορά τη δυσπιστία που έτρεφε μεγάλη μερίδα του χόσμου απέναντι σε μία φυλή διαφορετική, παρά έπειθε για την επαπειλή αφανισμού τους.

Το ιστορικό τέλος της εβραϊκής κοινότητας της Βέφοιας, όπως και των λοιπών κοινοτήτων, άρχισε να διαφαίνεται κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Στις 13 Φεβρουαρίου του 1943 ο Γερμανός Διοικητής της Θεσ/νίκης με σχετική διαταγή του επιτάσσει τον διορισμένο από την γερμανική διοίκηση αρχιραββίνο της Θεσ/νίκης Κόρετς να μεριμνά για την ακριβή και πιστή εφαρμογή των ρατσιστικών νόμων σε όλες τις εβραϊκές κοινότητες που υπάγονταν στην γερμανι**χή διοίχηση Θεσ/νίχης - Αιγαίου. Τούτο σήμαινε ότι ό**λοι οι Εβραίοι της ζώνης αυτής, που περιελάμβανε ένα τμήμα της Θράχης και το μεγαλύτερο της Μακεδονίας, εξομοιώνονταν με τους Εβραίους της Θεσ/νίκης. οι ναζιστικές δε εντολές που είχαν ως τότε δοθεί και αφορούσαν το διαχριτικό σήμα και το γκέττο, έπρεπε να εφαρμοσθούν και σ' αυτούς με μεθοδικότητα. Ήδη οι πρώτοι Εβραίοι έχουν συλληφθεί, ενώ ο λοιπός εβραϊχός πληθυσμός, στιγματισμένος, περιορίζεται στα όρια της εβραϊκής του συνοικίας και επιτηρείται αυστηρά.

Στις 22 Φεβρουαρίου του 1943 ο υπάλληλος της κοινότητας της Θεσ/νίκης Ελιέζερ Μιτρόνι, βοηθούμενος από τον Ραούλ Μπενουζίλιο ο οποίος υποδείχθηκε λόγω της γνώσης του της γερμανικής γλώσσας, περιόδευσε, ως απεσταλμένος, στις πόλεις του εσωτερικού, μεταξύ δε αυτών και στη Βέροια, όπου ο εβραϊκός πληθυσμός αριθμούσε περί τους 850 Εβραίους, εκτελώντας ευσυνείδητα τις διαταγές. Προέβησαν ταχύτατα και με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα στην εφαρ



Βέροια: Το πέρασμα στην ιστορική εβραϊκή συνοικία της "Μπαρμπούτα"

μογη των φατσιστιχών νόμων που αφοφούσαν τον περιοφισμό στο τοπιχό γχέττο και την υποχρέωση να φέρουν ως διακριτικό σήμα ένα περιβαρχιόνιο. Στον πρόεδρο της Κοινότητας της Βέροιας Μεναχέμ Στρούμσα, ο οποίος εξέφρασε τις ανησυχίες του στον Κόρετς, ο τελευταίος τον καθησύχασε διαβεβαιώνοντάς τον πως οι πρώτες αποστολές που ήδη είχαν φύγει απ' τη Θεσσαλονίκη είχαν φθάσει κανονικά στην Κρακοβία και οι εκεί ομόθρησκοί τους τους υποδέχθηκαν καλά και φρόντιζαν για την εγκατάστασή τους.

Οι διαβεβαιώσεις αυτές ήταν επόμενο να αναπτερώσουν το ηθικό των Εβραίων της Βέροιας και να αποτοέψουν πολλούς από το να καταφύγουν στα γύρω χωοιά, όπως αρχικά σχεδίαζαν, πράγμα που θα μπορούσαν σχετικά εύκολα να κάνουν, χάρη στην ανεκτικότητα και μάλιστα με την φανερή συνενοχή των τοπικών αρχών. Οι περιστάσεις μάλιστα ήταν εξαιρετικά πρόσφορες χι ώριμες, χαθόσον οι πληροφορίες που οι Εβοαίοι λάμβαναν από ομοθοήσχους Θεσσαλονιχείς συγγενείς τους, τις οποίες επιβεβαίωναν και οι αντάρτικες ομάδες που δοούσαν στην περιοχή, κάθε άλλο παρά σε εφηφυχασμό προέτρεπαν. Επιπλέον, ήδη από τον Αποίλιο του 1943 στελέχη του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ είχαν προτείνει στην ηγεσία της εβραϊκής κοινότητας της πόλης την κατάστρωση σχεδίου διαφυγής του εβραϊκού της πληθυσμού στους οφεινούς όγχους των Πιεφίων και του Βερμίου, όπου οι σύνδεσμοι των αντάρτικων σωμάτων μπορούσαν να εγγυηθούν πλήρη κάλυψη και σωτηρία, αρχεί να αναλάμβανε η πλουσιότερη τουλάχιστον μερίδα του εβραϊκού πληθυσμού της πόλης τα οικονομικά της επιχείρησης. Πλην όμως, οι διαπραγ-

ματεύσεις ναυάγησαν. αφενός μεν διότι τα αντιστασιαχά στελέγη αντιμετώπισαν την άρνηση των πλουσιοτέρων της κοινότητας να αναλάβουν τα οιχονομικά του εγχειοήματος, αφετέρου πιθανόν επειδή οι ηγέτες της κοινότητας ανησυχούσαν εξ αιτίας της εσωτερικής αντιπαλότητας μεταξύ των αντιστασιαχών οργανώσεων που δρούσαν στην περιοχή και δεν επέτρεπαν ευοίωνες προοπτικές επιτυχίας της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση μόνον 144 Εβοαίοι φοόντισαν,

χάρη στη θυσιαστική προσφορά λίγων χριστιανών συμπολιτών τους να επιχειρήσουν την διαφυγή τους στα γύοω χωριά των Πιερίων και του Βερμίου. Κάποιοι από αυτούς δεν το κατόρθωσαν ποτέ, αφενός μεν εξ αιτίας της αυστηρής επιτήρησής τους από τους Γερμανούς και τους Ταγματασφαλίτες, αφετέρου δε της προδοτικής δράσης χριστιανών συμπολιτών τους. Οι υπόλοιποι, κατορθώνοντας την διαφυγή τους στους γύρω ορεινούς όγχους και βοηθούμενοι είτε από αντιστασιακούς συνδέσμους είτε από τους κατοίκους χωριών της περιοχής, επέτυχαν να επιζήσουν, παρά τις κακουχίες, την εξαθλίωση και τις συνεχείς μετακινήσεις από χωοιό σε χωοιό. Η συντοιπτική πλειοψηφία όμως του εβραϊκού πληθυσμού της Βέροιας ακολούθησε τη σκληοή μοίοα, ελπίζοντας μέχοι τέλους στην διάψευση των πληφοφοριών που ώθησαν τους ομοθρήσκους τους άλλους στην φυγή κι άλλους στο πουθενά.

Κατά τα λοιπά, το σχέδιο ήδη είχε μπει σε εφαρμογή. Την τελευταία ημέρα του εβραϊχού Πάσχα, οι περίπου 660 εναπομείναντες στην πόλη Εβραίοι συλλαμβάνονται μέσα στην συναγωγή, την ώρα που έχαναν την πρωινή προσευχή. Αφού απομονώθηκαν αυστηρά για τρεις μέρες μέσα σ' αυτή, τελικά, την 1η Μαΐου του 1943, ο Εδγάρ Κούνιο αφού τους συγκεντρώνει, σχηματίζει μία ατελείωτη γραμμή αίματος και τους οδηγεί διά μέσου της οδού Κεντρικής στον Σ.Σ. της πόλης, απ' όπου αναχωρώντας έφθασαν στην Θεσ/νίκη και οδηγήθηκαν στο διαμετακομιστικό στρατόπεδο του Χιρς. Ο Μητροπολίτης της Βέροιας Πολύκαρπος είχε ήδη φροντίσει ώστε με κάθε μυστικότητα να διαφυλάξει στο επισκοπείο τουλάχιστον τα ιερά βιβλία και τα

σχεύη της συναγωγής, τα οποία παφέδωσε μετά την λαίλαπα σ' αυτούς που επέστρεψαν.

Το πρωί της 9ης Μαΐου 1943 όλοι τούτοι μαζί με εκατοντάδες άλλους ομοθρήσκους τους από την Θεσ/νίκη, την Φλώρινα, το Διδυμότειχο, την Ορεστειάδα και το Σουφλί στοιβάζονται σαν κτήνη στα βαγόνια της συμφοράς για να ξεφορτωθούν με τον ίδιο τρόπο μετά πολλές μέρες στα κρεματόρια του 'Αουσβιτς - Μπιρκενάου και της Τρεμπλίκα. Κανείς από αυτούς δεν επέστρεψε στην Βέροια, μόνον όσοι κατόρθωσαν να επιβιώσουν των κακουχιών του βουνού και της συνεχούς φυσής. Τρομαγμένοι απ' το πέρασμα του θανάτου, πικραμένοι απ' την βαρβαρότητα της «τελικής λύσης», απογοητευμένοι απ' την αδιαφορία και την συνενοχή συμπολιτών τους, οι οποίοι, ξεχνώντας

μέσα σε μία νύχτα την χοινή τους μοίρα χαι τις χοινές τους μνήμες, τους πρόδοσαν χαι διέρπαξαν τις περιουσίες τους, επέστρεψαν για να θρηνήσουν χαι να χηδέψουν τα σχορπισμένα χομμάτια μιας αχόμη χαταδιωγμένης ζωής.

Πενήντα περίπου χρόνια μετά εχλείπουν σταδιαχά οι αυτόπτες μάρτυρες χαι οι επίζήσαντες του Ολοχαυτώματος χαι των διωγμών. Μετά τόσα χρόνια παρατηρεί χανείς την έντονη επιθυμία είτε να αρνηθεί είτε να εξυγιάνει είτε να ξεχάσει το παρελθόν, σε βαθμό τέτοιο ώστε να αναρωτιόμαστε: Μήπως είμαστε υποχρεωμένοι να το ξαναζήσουμε;

[Εισήγηση σε δημόσια παρουσίαση του βιβλίου του Β. Μπούτου, «Η συχοφαντία του αίματος», στη Βέροια στις 10 Νοεμβρίου 1997]

Η Εβοαϊκή Κοινότητα της Βέροιας

Σημείωμα του κ. ΑΛΜΠΕΡΤΟΥ ΝΑΡ

Βέφοια, πρωτεύουσα του Νομού Ημαθίας, βρίσκεται σε απόσταση 70 περίπου χιλιομέτρων από τη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν ασφαλή στοιχεία για την ακριβή χρονολογία της ίδρυσής της. Η ύπαρξη πάντως της πόλης από τα αρχαία χρόνια επιβεβαιώνεται από την αναφορά του ονόματός της στον Θουκυδίδη.

Η πρώτη μαςτυρία για την ύπαρξη Εβραϊκής Κοινότητας στην πόλη τοποθετείται στα φωμαϊκά χρόνια. Την εποχή εκείνη (50 ή 51 και 57 μ.Χ.) επισκέφθηκε τη Βέροια ο Απόστολος Παύλος και κήρυξε στη συναγωγή της. Αν και δεν διαθέτουμε συγκεκριμένα στοιχεία, είναι πιθανό ότι υπήρχε μία μικρή Εβραϊκή Κοινότητα στα φωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια. Η Κοινότητα αυτή διευρύνθηκε προς το τέλος του 15ου αιώνα με την άφιξη πολυάριθμων Εβραίων από την Ισπανία και την Ποργογαλία.

Η Εβραϊκή Κοινότητα της Βέροιας διατηρούσε πάντα στενότατους δεσμούς με τις Εβραϊκές Κοινότητες της Θεσσαλονίκης και του Μοναστηρίου και μνημονεύεται και από τον Τούρκο περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή που επισκέφθηκε την πόλη το 1668.

Επίσης ο Γερμανός ιστορικός Α. Struck που επισκέφθηκε την πόλη στις αρχές του 20ού αιώνα αναφέρει την ύπαρξη 600 Ισπανοεβραίων. Το 1943 κατοικούσαν στη Βέροια 850 Εβραίοι, από τους οποίους οι 680 εκτοπίστηκαν στο 'Αουσβιτς - Μπιρκενάου. Σήμερα κατοικούν στη Βέροια δύο εβραϊκές οικογένειες.

Η Εβοαϊκή Συνοικία της Βέροιας

Μπαρμπούτα, όπως ονομάζεται η Εβραϊχή συνοικία της Βέροιας, βρισκόταν ίσως και από την εποχή του Αποστόλου Παύλου κοντά στον ποταμό Τοιπόταμο στα δυτικά της πόλης. Είναι τελείως κλειστή και απομονωμένη με καθαρά αμυντική πολεοδομική συγκρότηση. Από την πλευρά του ποταμού η συνοικία είχε σαν φυσική οχύρωση την απότομη κλίση του εδάφους και τα ψηλά σπίτια της. Από τις άλλες πλευρές οι εξωτερικές όψεις του «εν σειρά» οιχοδομιχού συστήματος ολοχλήρωναν την απομόνωσή της. Τα σπίτια τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο, σχημάτιζαν ένα κλειστό τρίγωνο με μοναδικά ανοίγματα μία στοά κάτω από τα σπίτια της οδού Μεραρχίας, η οποία οδηγεί στη συναγωγή, και ένα ακόμη άνοιγμα που βρίσκεται αντιδιαμετρικά απέναντι από το πρώτο. Διατηφούνται μέχρι σήμερα περίπου πενήντα παλιά σπίτια, χαρακτηριστικά δείγματα μακεδονικής αρχιτεκτονικής. Σε ορισμένα απ' αυτά διατηρούνται και σήμερα επιγραφές στα Εβραϊκά.

Το εβραϊκό νεκροταφείο βρισκόταν στη δυτική όχθη του Τριπόταμου (απέναντι από τη Μπαρμπούτα), σε απόσταση 500 μέτρων από την Εβραϊκή συνοικία. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι συναντούμε στην περίπτωση αυτή το παραδοσιακό φαινόμενο του διαχωρισμού του οικισμού από το νεκροταφείο από υδάτινο ρεύμα.

Η συναγωγή βοίσχεται στη βορειοδυτική πλευρά του



Βέφοια: Αρχοντικά στην όχθη του Τριπόταμου

εσωτεφικού της Εβραϊκής συνοικίας δίπλα στην όχθη του Τοιπόταμου. Χτίστηκε ή επισκευάστηκε εκ βάθων, με σουλτανικό φιρμάνι του 1850 και συγκεντρώνει αρχιτεκτονικά στοιχεία προγενέστερών της μικρών συναγωγών της Θεσσαλονίκης. Τέσσερις κίονες στο κέντρο του χώρου ορίζουν το βήμα (τεβά) ενώ το Ιερό (Εχάλ) βρίσκεται στον ανατολικό τοίχο. Το πάτωμα φτιαγμένο από ξύλινες σανίδες, είναι διακοσμημένο στο κέντρο με μωσαϊκά διακοσμητικά πλακάκια. Πίσω από τη συναγωγή διασώζεται ακόμη καλυμένο με βλάστηση το μικβέ (θρησκευτικός λουτρώνας).

Για τους Εβοαίους των Σερρών

Ο κ. Βασίλης Τζανακάρης, γνωστός πνευματικός παράγοντας των Σερρών και εκδότης του περιοδικού «Γιατί», στο τεύχος Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 1997 μέσα σε πλαίσιο σημειώνει: «Ο Δήμος Σερρών έχει ιερή υποχρέωση να τιμήσει τις 600 ψυχές των Σερραίων εβραϊκής καταγωγής που χάθηκαν στη διάρκεια του Β΄ μεγάλου Παγκοσμίου Πολέμου!».

Στη συνέχεια ο κ. Τζανακάρης δημοσιεύει τις παρακάτω αναμνήσεις:

«Δεν θυμάμαι τους Εβραίους των Σερρών παρά έναν μόνο από τους τρεις που κατάφεραν να επιβιώσουν, τον αείμνηστο και γνωστό σερραίο έμπορο Αλμπέρτο Πρίζναλη, που μερικές φορές θέλοντας να αστειευθεί μας έλεγε πως το θέμα θα συζητηθεί... ευρέ-

ως! Οι υπόλοιποι, πεοί τις 600 ψυχές, μιχοοί, μεγάλοι και αρκετό παιδομάνι, γάθηχαν στη διάρχεια της κατοχής. Είναι λίγο πολύ γνωστά τα πράγματα και πως μεθόδευσαν τον αφανισμό τους οι Βούλγαροι καταχτητές χι έχω ασγοληθεί μερικές φορές μ' αυτά για πολλούς λόγους και ίσως έναν παραπάνω: το γεγονός ότι μερικά από τα παιδικά μου χρόνια έμεινα στη γνωστή ως "εβραίικη συνοικία", δηλ. τη σημερινή Αθανασίου Αργυρού και τα πρώτα μου γράμματα τα έμαθα στο "εβοαίικο" σχολείο, στην αυλή του οποίου στη διάρκεια των χρόνων του Μεσοπολέμου υπήρχε και η εβοαίικη γάβοα. Με θλίβει βαθύτατα αχόμη το γεγονός

ότι ψάχνοντας σε όλες τις σερραϊκές εφημερίδες του Μεσοπολέμου δεν έχω βοει παρά ελάχιστες αναφορές στην παροιχία τους, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι - για να μην πω όλοι - υπήρξαν ευυπόληπτα άτομα της κοινωνίας των Σερρών, ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν σοβαρά με τον κινηματογράφο, καπνέμποροι, επιχειρηματίες, βιοτέχνες κ.ά. Αποφεύγω να σχέφτομαι ότι αυτό μπορεί να υπήρξε μιας μορφής ρατσιστική συμπεριφορά από μέρους των Σερραίων και δη των δημοσιογράφων της εποχής. Πάντως το γεγονός ότι υπήρξαν εξακόσιοι έλληνες πολίτες, Σερραίοι, που χάθηκαν χωρίς ν' αφήσουν σχεδόν πίσω τους κανένα ίχνος σε ποσοστό 99% θα πρέπει να μας βάλει σε σχέψεις με πρώτη και καλύτερη ότι πρέπει ο Δήμος Σερρών να τους τιμήσει με μια σεμνή τελετή και τον εντοιχισμό μιας αναμνηστικής πλάκας στον τοίχο του καπνομάγαζου, όπου τους είχαν συγκεντρώσει λίγο πριν τον αφανισμό τους και που μέρος από αυτό υπάρχει αχόμη σχεδόν απέναντι από τον 'Αγιο Γεώργιο τον Κουονερίτη. Νομίζουμε πως κάπως έτσι ξεπληρώνουμε ένα χρέος τιμής στους 600 περίπου συμπολίτες μας που χάθηκαν άδικα των αδίκων - στο βυθό του Δούναβη - πληφώνοντας με τη ζωή τους το δικαίωμα στη διαφορετικότητα, που τόσο πολύ μισούσε ο φασισμός!».

[Στοιχεία για την Ισφαηλιτική Κοινότητα Σερφών έχουν δημοσιευθεί στα φύλλα 152, 122, 124, 95, 82, 63, 48 του πεφιοδικού μας]



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Ό,τι έμεινε από τη Συναγωγή της εβφαϊκής συνοικίας Κάμπελ

Εβραϊκή Συνοικία Κάμπελ-Θεσσαλονίκης

εβραϊκή συνοικία Κάμπελ (εν συνεχεία Στυλιανού Γονατά και σήμερα Ν. Βότση) της Θεσσαλονίκης απετελείτο από συμμαχικά λαμαρινένια παραπήγματα, που κατασκεύασε η εταιρεία Κάμπελ το 1916 για το ινδικό τάγμα του αγγλικού στρατού. Ίσως να αγοράστηκε από την Ισραηλιτική Κοινότητα, για να στεγάσει πυροπαθείς Ισραηλίτες, της πυρχαγιάς του 1917.

Η συνοικία Κάμπελ ήταν αμιγώς εβραϊκή με 600 κατοίκους. Μετά όμως από τα θλιβερά γεγονότα του

1932, και την πυρπόληση της συνοικίας από την οργάνωση των ΕΕΕ, «Εθνική Ένωση Ελλάδος», που στην Κατοχή πήρε το όνομα «Ένωση Ελλήνων Εθνικοσοσιαλιστών», εγκαταστάθηκαν Έλληνες πρόσφυγες στα εναπομείναντα από την πυρκαγιά λαμαρινένια παραπήγματα και κοντά σ' αυτά έγιναν και τα νέα προσφυγικά σπίτια.

[Συνεισφορά του ιατρού κ. **Νικολάου Χόμπου**, Θεσσαλονίκη]

Συνεργασία των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στη Γαλλία =

Ιουδαϊσμός -Χριστιανισμός - Μωαμεθανισμός

Εις φοφές μέχοι σήμεφα οι εκπρόσωποι των τοιών μονοθεϊστικών θοησκειών στη Γαλλία συνένωσαν σε κοινή διαμαρτυφία τη φωνή τους. Όπως γράφει ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος («Βήμα» 19.4.1998):«Η πρώτη ήταν στις 14.5.1983, όταν όλοι μαζί αντετάχθησαν στην προβολή της αυτοκτονίας, με αφορμή την έκδοση ενός βιβλίου που διαφήμιζε τρόπους για να αφαιρέσει κανείς τη ζωή του. Η δεύτερη ήταν στις 28.1.1998, όταν οι ίδιοι οι σημερινοί εκπρόσωποι των τριών θρησκειών εξεδήλωσαν την αλληλεγγύη τους προς τις γυναίκες, τα παιδιά και τους άνδρες της Αλγερίας θύματα της βίας και της βαρβαρότητας των φανατικών ισλαμιστών».

Η τρίτη φορά ήταν, τον Απρίλιο του 1998, όταν εξέφρασαν τη ζωηρή ανησυχία τους για τις ρατσιστικές και αντισημιτικές θέσεις του κόμματος του κ. Λεπέν.

Ιδού το πλήφες χείμενο αυτής της Διαχήφυξης: «Εξήντα χρόνια μετά από μία εποχή όπου χάποιες ιδεολογικές απόψεις χαι η αδιαφορία των αρμο-

δίων συνέβαλαν στη δημιουργία της Shoah, τώσα στο έτος που εορτάζεται η 50ή επέτειος της Παγχόσμιας Διαχήουξης των Διχαιωμάτων του Ανθρώπου, οι υπεύθυνοι των μεγάλων θρησκευτιχών φευμάτων επιθυμούν να ελχύσουν την προσοχή του συνόλου των Γάλλων επί της απόλυτης ανάγχης της επαναναχαλύψεως των θεμελιωδών αξιών της δημοχρατίας, μεταξύ των οποίων πρώτη είναι ο απόλυτος σεβασμός της αξίας κάθε ανθοώπου. Απαιτούν δε από τους πολιτικούς υπευθύνους να πράξουν παν το δυνατόν για να ξαναβρούν οι ψηφοφόροι των την εμπιστοσύνη απέναντί των». Τη Διαχήουξη υπογράφουν ο καθολικός πρόεδρος της Συνόδου των Γάλλων Επισχόπων Σεβ. Louis Marie Bille, ο ορθόδοξος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ιερεμίας, ο προτεστάντης πάστως. πρόεδρος της Προτεσταντικής Ομοσπονδίας της Γαλλίας Jean Tartier, ο ιμάμης του μεγάλου Τεμένους των Παρισίων Dalil Boubakeur, ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (ΚΙΣ) Jean Kahn και ο μέγας φαβίνος της Γαλλίας Joseph Sitruk.



Η αναθεώρηση της χριστιανικής ορθόδοξης θείας λειτουργίας

Ο κ. **Παν. Δημητράτος** εκφράζει τις παρακάτω απόψεις:

«Εφέτος συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την ίδουση του πράτους των Εβραίων, ενός λαού, που τόσο δοκιμάστηκε, όπως μας λέει η Παλαιά Διαθήκη, αλλ' όμως είχε βοήθεια και συμπαραστάτη το Θεό, για τον Οποίον ήτο το εκλεκτόν Έθνος. Εκτός από τις πολύχρονες δοχιμασίες που περιγράφονται λεπτομερώς στην Παλαιά Διαθήκη, γνωστές σε όλους μας, έχουμε και τη γενοκτονία των Εβοαίων της Ελλάδος, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής, που συνέβη το 1941 - 42. Ο ελληνικός λαός, που αγαπά κάθε άνθοωπο, κάθε φυλής, γλώσσας και έθνους, αγαπά και τους Εβοαίους, και τότε έκανε ό,τι ήταν δυνατόν να τους προστατεύσει και να τους κούψει, ώστε να σωθούν όσοι πεοισσότεροι μπορούσαν από τις θηφιωδίες των ναζί. Σήμερα, ο ισραηλινός λαός έχει να παρουσιάσει καταπλημτικές ποοόδους σε όλους τους τομείς της κρατικής μηχανής, παρά την αναταραχή που υπάρχει στην περιοχή του.

Με την ευχαιρία δε αυτή, θα θέλαμε να αναφέρουμε κάτι, που θεωρείται σημαντικό και που το ανέφερε ποιν από 30 περίπου χρόνια ο αείμνηστος καθηγητής Θεολογίας Αμίλκας Αλιβιζάτος, ο οποίος είχε διαπιστώσει σε άρθρο του την «ανάγκη διορθώσεως λειτουργικών κειμένων», ιδιαίτερα κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα (Μ.Ε.). Συγκεκοιμένα, έγραφε ότι θεωρεί επιβεβλημένη την αναθεώοηση και διόρθωση ορισμένων λειτουργικών κειμένων «θιγόντων την υπόληψη και την αξιοποέπεια του ισραηλινού λαού και έθνους».

Είναι γεγονός ότι πολλά τροπάρια της Μ.Ε. αναφέρονται εναντίον των Εβραίων, όπως «το συνέδριο των παρανόμων» ή «Ιούδας ο δόλιος» κ.λπ.

Ξέχασαν φαίνεται οι υμνογράφοι ότι τόσον η Γέννησή ζου όσο και το έργο Του επί της γης, όσον και η Σταύρωση και η Ανάστασή Του, έγιναν βάσει σχεδίου του Θεού και όλα αυτά έλαβαν χώρα όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου - ακόμη και ο Ιούδας ήταν μέσα στο Σχέδιο του Θεού, γιατί κάποιος από τους 12 έπρεπε να παίξει το οόλο του καταδότη, για να φθάσουμε στη Σταύρωση με την οποίαν ο άνθοω- . πος λυτοώνεται, πράττοντας εν συνεχεία το θέλημα του Θεού, όπως έπραξε και ο Υιός Του επί της γης.

Και κατέληξε ο αείμνηστος καθηγητής: «Μια πρωτοβουλία αυτού του περιεχομένου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα ήταν μια πράξη για να αποπλύνει ο Χριστιανισμός το αίσχος της σκληρότητας που επέδειξε για αιώνες κατά των Εβοαίων, από τους οποίους - όπως έγραφε - επιτέλους προέρχεται ο Αοχηγός της Χοιστιανοσύνης, καθώς και μεγάλες προσωπικότητες, όπως ο Απόστολος Παύλος, που ήταν Εβραίοι. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Ορθόδοξη Εχκλησία δεν έχανε τίποτε για τη λειτουργική αναπροσαρμογή (μήπως το θεωρεί «αμαρτία» ή μήπως δεν το «εγκρίνει» ο Θεός). Ενώ η πλέον συντηρητική Εκκλησία, που ως γνωστόν είναι η Καθολική, προέβη σε αναπροσαρμογή της θείας λατρείας χωρίς τη μεταβολή ουσιαστικών στοιχείων, με τροποποίηση των δευτερευόντων έγινε μία ισορφοπημένη λειτουργική αναπροσαρμογή την οποίαν ενήργησε η Β' Βατικανή Σύνοδος στην περί Θείας Λειτουργίας διάταξη». Πρέπει να πούμε ότι καίτοι βαδίζουμε προς τον 21ον αιώνα, η Ορθόδοξη Εκκλησία - αν είναι δυνατόν - δεν προσεύχεται για τα εκατομμύοια των ανθοώπων που ταξιδεύουν με αεφοπλάνα. Μήπως πρέπει να συνέλθει η 8η Οικουμενική Σύνοδος, για να αποφασίσει; Ξεχνούν ότι τα τροπάρια και τις ευχές τις έγραψαν ποιν από εκατοντάδες χρόνια και τώρα αρκετά πρέπει να αλλάξουν και ε-

νώ αυτό δεν γίνεται, δυ-

στυχώς έχουν γίνει μερικές προσθήκες, που δεν υπήρχαν ποιν από πολλά χρόνια. Αλήθεια, γιατί τις δέχτηκαν οι κύριοι αρχιε**φείς**; - και είναι μάλιστα και αντιγραφικές. Τέλος, η συνέχιση των κειμένων (τροπάρια) αποτελεί αιώνιο και ανεξάντλητο στίγμα επαισχυντίας στο Χριστιανισμό της εποχής μας, και επιβάλλεται η αναθεώοηση αυτών που είχαν επηρεασθεί από μια απαράδεκτη συμπεριφορά των Εβραίων. Τόσον η αναπροσαρμογή των κειμένων (τροπάρια) όσο και της λατρείας καθίσταται αναγκαία. Το Οικουμενικό Πατριαργείο ας εξετάσει το θέμα, και η Ορθόδοξη Εκκλησία - αυτοκέφαλη είναι - ας το μελετήσει και ας προσεύχεται επιτέλους και για τους εν αέρι ευρισχομένους».

Διάσωση Εβραίων στη Φωκίδα

Ο χ. Ηλίας Μεσσίνας μας γράφει ότι στο Κονέχτικατ των ΗΠΑ, όπου βρέθηκε, ομογενής του έδωσε τα παρακάτω στοιχεία για την περίοδο του Ολοκαυτώματος:

«Στα χρόνια της Κατοχής, δύο χωριά του νομού Φωχίδας, συνέβαλαν στην ιστορία της διάσωσης των Εβραίων της Αθήνας: το ένα, το Κροχύλιο, έχρυψε τον Αρχιραββίνο Ηλία Μπαρζιλάι και τη γυναίκα του, ενώ το άλλο, το Ζοριάνο, έχουψε τα πολύτιμα αρχεία της κοινότητας. Ο ίδιος χύριος, είχε την καλωσύνη να μου δώσει αντίγραφο από ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημεοίδα "Το Κοοχύλιο "(τοίμηνη έχδοση του Συλλόγου Κροχυλείων Φωχίδας «Ο Μαχουγιάννης» - ημερομηνία άγνωστη). Παραθέτω απόσπασμα του άρθρου με τίτλο «Η Γενοχτονία» του Θανάση Αθανασόπουλου, στην παραπάνω εφημερίδα.

«Το Κοοχύλιο είχε την τύχη να συμβάλει στη διάσωση των Εβραίων της Αθήνας, φιλοξενώντας τον Αρχιραββίνο τους Ηλία Μπαρζιλάι με τη σύζυγό του και την κόρη τους.

Τους έφεραν οι αντιστασιαχές οργανώσεις (ΕΑΜ) και τους εγκαταστήσαμε στο σπίτι του Γιώργου Καντά (Καστανά). Έμειναν όλο το γειμώνα 1943 - 44 και έφυγαν μετά το Μάρτη του 1944.

Η οργάνωση Κροκυλίου τους περιποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό για τις τότε συνθήκες τρόπο. Τη διατροφή τους εξασφάλιζε η Περιφερειαχή Επιτροπή του ΕΑΜ. Εμείς τους εξασφαλίζαμε τη θέρμανση και όποια εξυπηρέτηση περνούσε από το χέρι μας.

Σχεδόν κάθε βράδυ είμασταν στο σπίτι τους και τους χρατούσαμε συντροφιά, πότε τραγουδώντας με χιθάρα χαι μαντολίνο, πότε παίζοντας το μουντζούρη. 'Όταν έχανε ο Αρχιραββίνος ήθελε να τον μουτζουρώνουμε χι αυτόν, πράγμα που ποτέ δεν δεχτήχαμε από σεβασμό προς το λειτούργημά του.

Πάμπολλες φορές συζητούσαμε για όλα τα θέματα που μας απασχολούσαν τότε, εθνικά, θοησκευτικά, χοινωνικά και μας γοήτευε με την πολυμάθειά του και την γλαφυρότητά του.

Για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης μας είπε πως οι Γερμανοί τους παραπλάνησαν και ιδιαίτερα τον Αρχιραββίνο του Κόρετς που ήταν και πρόεδρος της Εβραϊκής Συναγωγής, ο οποίος τους παφέδωσε τα μητφώα με τις διευθύνσεις των Εβραίων.

Το ίδιο προσπάθησαν να κάμουν και με τους Εβραίους της Αθήνας. Ο Αρχιραββίνος όμως Ηλίας Μπαοζιλάι, δέχτηκε πρόταση του ΕΑΜ να φυγαδεύσει αυτόν με την οιχογένειά του και να εξασφαλίσει τα πράγματά του μεταφέροντάς τα - αν θυμάμαι καλά κάπου στου Ζοριάνου. Έτσι τα μητρώα και οι διευθύνσεις των Εβοαίων της Αθήνας δεν έφτασαν στα χέρια των Γερμανών.

Ευγενεστάτη η χυρία Μπαρζιλάι, μας δεχόταν με μεγάλη ευχαρίστηση στο σπίτι τους και έννοιωθε μοναξιά, όπως μας έλεγε, όταν για κάποιο λόγο δεν πηγαίναμε.

Ένα γειμωνιάτιχο απόγευμα, βοεθήχαμε στο Ταχυδοομείο του χωριού με το Χαράλαμπο το Στούμο το «δάσχαλο» όταν ήρθε η κα Μπαρζιλάι. Είδε το Χαράλαμπο να βάζει ξύλα στη σόμπα και τον φώτησε; - Πώς τα κόβετε Χαράλαμπε τα ξύλα;

Εκείνος απάντησε:

κατάλαβε τίποτα.

 Πδαμ' απάν κι τα τσακάμι. Ξαφνιάστηκε η καημένη και ξαναφώτησε, γιατί δεν - Τι είπες Χαράλαμπε:

- Πδαμ' απάν' κι τα τσακάμι. Της επανέλαβε.

Ξελιγωθήχαμε όλοι στα γέλια και εκείνη μας κοίταζε με απορία. Όταν της «μεταφράσαμε» την απάντηση γέλασε με την χαρδιά της. Τότε όμως καταλάβαμε πως είχει ποόβλημα με τα ξύλα της σόμπας της και φροντίσαμε να τακτοποιηθεί».

Οι Εβραίοι της Βέροιας

Ο χ. Γεώργιος Γιαννόπουλος - Βέροια παραθέτει τα παραχάτω στοιχεία:

«Στην Καστανιά Βεροίας κουβότανε μια οικογένεια Ισραηλινών από τη Βέροια μου φαίνεται πως λεγότανε Τάμποχ (εδώ στη Βέροια τους λέγανε Τζαμζής ο ένας ο μιχρός ο οποίος και έμενε στην Κούκλενα σήμερα Τρίλοφος). Μια μέρα που πήγα να δουλέψω στην Καστανιά μου είπε ένας φίλος μου ότι μένουν εχεί Ισραηλίτες, έχανα πως δεν άχουσα γιατί φοβήθηκα πολύ από τον ένα στον άλλο θα μπει και στο αυτί του Γεομανού. Από την Καστανιά ένας ο οποίος ήταν και ανηψιός αυτού που τους έχουψε και κατέβηκε στη Βέροια και πήρε το σπίτι του τραπεζίτη από τη Βέροια που έγραψε πάνω στην πόρτα το όνομα, το επώνυμο, και Εθνιχοσοσιαλιστής επειδή το χωριό ήταν μιχρό γρήγορα μαθεύτηκε.

Το σπίτι αυτό επειδή τότε ήταν το καλύτερο το επίταξαν οι Γερμανοί και ήταν από πάνω οι Γερμανοί και από κάτω οι Ισραηλίτες. Μια μέρα εχεί που πήγαινε στο χωράφι βγήκε ο αρχηγός της οιχογένειας των Ισραηλιτών, ο οποίος έχασε το χρώμα του, εγώ δεν έδωσα σημασία. Την ίδια μέρα εγώ έφυγα για τη Βέροια αυτοί φοβήθηκαν πολύ αλλά εγώ ούτε που έδωσα σημασία. Είγα μία ξαδέλφη και την παρακάλεσα να μην πει τίποτα.

Μια μέρα ο αδελφός του Εθνιχοσοσιαλιστή που σας ανέφερα του έστειλε ένα γοάμμα και ζητούσε χρήματα για να μην τους κάψει. Ο άνθρωπος κόντεψε να τρελαθεί και τότε πήγε στην τοπική οργάνωση τον Ελάς και τους ζήτησε την βοήθειά τους. Εχείνοι χύχλωσαν το μέρος, έστησαν την ενέδρα και όπως πήγαινε να παραλάβει τα χρήματα, τα οποία ήταν απλώς γαρτιά, τον έπιασε εχείνος και τότε απείλησε πως αν θα τον εχτελέσουν ο αδερφός του θα εξοντώσει το χωριό. Τότε τον υποχρέωσαν να καταταγεί στον Ελάς. Ο αδερφός του εκτελέστηκε μέσα στη Βέφοια. Ύστεφα από πολύ χαιφό γύριζαν μέσα στο χωριό ελεύθεροι αλλά ο άνθρωπος αναγκάστηκε μέσω του Ελάς να τους στείλουνε σε άλλο μέρος, δεν γνωρίζω το μέρος που πήγαν. Έμαθα αργότερα ότι ο ένας από τους γιούς σχοτώθηκε σε μάχη με τους Γερμανούς (ήταν αντάρτης στον Ελάς) αλλά μου φαίνεται ότι οι άλλοι ζουν στη Θεσσαλονίκη εκτός από τον μικρό ο οποίος ζει στο Ισραήλ. Αν θέλετε ονόματα μπορώ να σας τα γράψω, αν και όλοι έχουν πεθάνει».

Βιβλέο

elie wiesel: Και η θάλασσα δεν γέμισε

(Εχδότης: Le Seuil, 1996). Ο δεύτερος τόμος των Απομνημονευμάτων του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης του 1986.

Α υχίζοντας το δεύτεφο μέφος των Απομνημονευμάτων του Elie Wiesel, το οποίο καλύπτει την πεφίοδο 1969 - 1996, ο αναγνώστης έχει γφήγοφα την εντύπωση ότι μπαίνει σε μία πεφίοδο αντιθέσεων.

Φαινομενικά όλα χαμογελούν στον παλιό έφηβο του 'Αουσβιτς, τον συγγραφέα της «Νύχτας», στον πρώην ανταποχοιτή της ισοαηλινής εφημερίδας «Yedioth Aharonoth». Γάμος, πατρότης, θέση καθηγητού στο Harvard, και αργότερα χουσό μετάλλιο του Κογκρέσσου το οποίο του απένειμε ο πρόεδρος Ρήγκαν, αναμένοντας το Νόμπελ Ειρήνης το 1986. Κι όμως, όλα αυτά τα ονόματα που μπεοδεύτηκαν όλο και περισσότερο με την πολιτική ιστορία του αιώνα μας, όλα αυτά τα γρόνια που πέρασαν, φυλλομετρώντας τον πλανήτη μας για να καταλήξουν στο να φέρουν στην επιφάνεια τη φωνή της Shoh, συσσώφευσαν στις πλάτες του συγγραφέα το βάρος μιας ολοένα αυξανόμενης μοναξιάς.

«Φωνές μέσ' τη Νύχτα», «Οι Εβραίοι της σιωπής»: Το θέμα της μοναξιάς του εβραϊχού λόγου ήταν, είναι αλήθεια, ήδη παρόν στο συγγραφέα τού «Και η θάλασσα δεν γέμισε».

Ωστόσο ο συγγραφέας ορχίστηκε να αποστασιοποιήσει το θέμα του «Ολοκαυτώματος» τουλάχιστον από τον γραπτό λόγο. Φαίνεται, όμως, ότι κατά την δεκαετία του '70 δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπεύθυνος κάποιων μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης ο Elie Wiesel κάνει την ακόλουθη διαπίστωση με την τοιπλή ιδιότητά του ως δασκάλου, συγγραφέα και μάρτυρα:

«Σχεδόν όλοι οι φοιτητές μου ήταν παιδιά επιζώντων. Στα μάτια τους αντιπροσώπευα τον πατέρα τους. Εφόσον οι γονείς τους δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν ν' αναχαλύψουν το παρελθόν τους, τα παιδιά στρέφονταν προς εμένα για να μάθουν το δικό μου. Αργότερα ήρθαν να με δουν οι γονείς για να μου μιλήσουν για τα παιδιά τους. Έγινα έτσι ένα σημείο επαφής ανάμεσα σε δύο κόσμους που τους χώριζε ένας αδρατος τρίτος κόσμος».

Σ' Έναν αιώνα όπου οι φωνές που οδηγούν στην εβραϊχή παράδοση δανείζονται συχνά, κατά κάποιο μυστικό τρόπο, τις φωνές της λογοτεχνίας, το έργο του Wiesel αποτελεί μία γέφυρα.

Ο Elie Wiesel, με την ιδιότητα του συγγραφέα, προσπαθεί να πετύχει την ένωση του παραδοσιακού εβραϊσμού με την σύγχρονη ζωή όπως είχαν κάνει πριν από αυτόν ο Martin Buber, στα γερμανικά ή ο Agnon, στα εβραϊκά.

Ποιος θα μπορούσε άραγε να μας βεβαιώσει ότι αυτό το θρησκευτικό κύμα που παρατηρείται στον εβραϊκό κόσμο δεν οφείλει, εν μέρει, τις πηγές του στους συγγραφείς και μυθιστοριογράφους;

Διότι ο επιζών αφηγείται με λεπτομέρεια τα πάθη του. Ο λόγος του προσπαθεί να κρατήσει ζωντανούς κόσμους που δεν λένε τίποτα πλέον, επιδιώκοντας να τους εμπλουτίσει με το ταλέντο και τη νοσταλγία. Μεγαλωμένος και ο ίδιος ο συγγραφέας σε χασσιδικό περίγυρο, προσπαθεί κι αυτός να μεταδώσει αυτό το μυστικισμό. Το τίμημα τού να προσπαθείς να παρουσιάσεις τους νεκρούς ανάμεσα στους ζωντανούς, νεκρούς που μπορεί να είναι και οι δικοί σου νεκροί, πληρώνεται με μοναξιά.

Η μοναξιά του Wiesel είναι αφανής στα χρόνια της δεκαετίας του '80, στα πλαίσια μιας γενικότερης πολιτικής αποτυχίας όσον αφορά τα δικαιώματα των ανθρώπων.

Οι ενέργειες του Ε. Wiesel ήταν πάντα συνδεδεμένες με την προσπάθειά του ν' αποδείδει την ιδιαιτερότητα των εγκλημάτων που διέπραξε η ναζιστική Γερμανία κατά των Εβραίων. Αυτή η ιδιαιτερότητα υπήρξε και το μήλο της έριδος μεταξύ του συγγραφέα και του Simon Wiesenthal, ο οποίος κατηγορήθηκε από τον Wiesel ότι κάλυψε για πολύ καιρό το ύποπτο παρελθόν του Αυστριακού προέδρου Kurt Waldheim

Διαμάχες - άγοιες πολεμικές - καθιστούν το βιβλίο αυτό εκτός από βιβλίο αναμνήσεων και βιβλίο απογοητεύσεων. Απογοητεύσεων απέναντι σ' ένα κόσμο που δεν κράτησε τις μεταπολεμικές υποσχέσεις του και που βάλθηκε να τιμά τον Wiesel, τον διαφυγόντα από τα στρατόπεδα, πολλές φορές για να εξαφανίσει το φάντασμα της γενοκτονίας και για να χρησιμοποιήσει τις αναμνήσεις για πολιτικές σκοπιμότητες.

Ο Wiesel συνειδητοποίησε τα παφαπάνω όταν βφέθηκε στον Λευκό Οίκο, προσκεκλημένος από τον Jimmy Carter. to 1978, για να προεδρεύσει μιας επιτροπής που ασγολείτο με την ανέγερση ενός μνημείου σε μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι οι σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με τον Menahem Begin ήταν τεταμένες εκείνη την εποχή και ότι η πρόφαση της πρόσκλησής του από τον Αμερικανό πρόεδρο δεν ήταν μόνο το θέμα του μνημείου αλλά περισσότερο η επιοροή της αμερικανικής εβοαϊκής κοινής γνώθης.

Το ίδιο συνέβη και με τον Francois Mitterand, όταν οργανώθηκε συνάντηση μεταξύ των βραβευμένων με Νόμπελ.

Η φιλία που δυνάμωσε με τον Γάλλο πρόεδρο κατά το 1980, χοησίμευσε στον τελευταίο για προεκλογικούς λόγους. Η φιλία αυτή συνεχίστηκε και αργότερα εφ' όσον ο Mitterand το 1991 μετά το πραξικόπημα στη Ρωσία έστειλε μέσω του Wiesel ένα γράμμα υποστήριξης στον Γκορμπατσώφ. Μετά τα σκάνδαλα για το παρελθόν του Γάλλου προέδοου που ξέσπασαν το 1994 η φιλία αυτή διεκόπη οριστικά. Ο Wiesel διερωτήθηκε αν ο Fr. Mitterand τον χοησιμοποίησε, αν η φιλία τους χοησιμοποιήθηκε σαν άλλοθι από τον Γάλλο πρόεδρο. Θλιβερή διαπίστωση και αντικείμενο καινούογιας μοναξιάς για τον συγγραφέα.

Αλλά και με τους ανθοώπους του πνεύματος στην Γαλλία, ο απολογισμός για τον Wiesel είναι απογοητευτικός, με εξαίφεση τον Καφδινάλιο Lustiger . Θλίψη, όταν ο πρώην αντιστασιακός Jean - Marie Domenach, κατηγόφησε τον Wiesel ότι εισπράττει «τα μερίσματα του 'Αουσβιτς» ενώ

ο Jean Daniel τον κατηγόρησε για την επιφυλακτική στάση του όσον αφορά το θέμα του παλαιστινιακού - και άλλα. Αν θεωρήσουμε ότι ο συγγραφέας ξύπνησε αργά, η κραυγή του εξακολουθεί να μας πονάει.

> Nicolas Weil («Le Monde», 4.10.1996)

> > * * *

«Το μαύρο βιβλίο» Οι φωνές της σφαγής των Εβραίων στην Ανατολικη Ευρώπη

Πενήντα χρόνια μετά την απαγόρευσή του από τον Στάλιν, ένα μοναδιχό ντοχουμέντο που μετέδωσαν οι επιζήσαντες των σφαγών των Εβραίων της Ρωσίας. Ένα βιβλίο όπου μιλούν οι νεχροί.

Η έκδοση του Μαύρου Βιβλίου είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ένα πραγματικό γεγονός που πρέπει να συνταράξει τους λογοτέχνες και τους ιστορικούς όπως επίσης τους Εβοαίους και τους μη Εβοαίους και πιο συγκεκοιμένα κάθε έντιμο άνθοωπο που θέλει να καταλάβει τι πραγματικά συνέβη εδώ και μερικές δεκαετίες στην Ανατολική Ευοώπη, στις Σοβιετικές Δημοκρατίες όσον αφορά τον αφανισμό των Εβραίων της Ευρώπης. Πως άρχισε, πριν ακόμη πάρει διαστάσεις «βιομηχανίας» μέσα στα στρατόπεδα η λεγόμενη «τελική λύση».

Το έργο αυτό συντάχθηκε κάτω από την επίβλεψη του Ilya Ehrenbourg και του Vassili Grossman που ήσαν την εποχή εκείνη πολεμικοί ανταποκριτές, μαζί με μια σαρανταριά συνεργάτες. Το «Μαύρο Βιβλίο» είναι μία συλλογή μαςτυςιών που συγκεντρώθηκαν αμέσως μετά την αποχώςηση των Ναζί από τους επιζήσαντες Εβραίους της Ρωσίας, Ουκρανίας, Λιθουανίας και Λετονίας.

Διεφωτάται κανείς αν τώφα, 50 χρόνια αργότεφα, αυτό το μυθικό βιβλίο που κατ' αρχήν χάθηκε, απαγοφεύτηκε και συντάχθηκε επειγόντως φθάνει στα χέφια μας πολύ αργά πια. Διαβάζοντάς το όμως κατανοεί κανείς γιατί απαγοφεύτηκε πριν ακόμα εκδοθεί.

Δεν θα παφαθέσουμε δείγματα του τφόμου, των σφαγών και των μαφτυφιών που υπέστησαν τα θύματα διότι η ανάγνωσή τους είναι τις πεφισσότεφες φοφές αβάσταχτη. Αλλά και πως θα μποφούσε να μην είναι εφ' όσον όλο το βιβλίο αποτελείται από καυτές μαφτυφίες αυτών που επέζησαν, και που εφωτήθηκαν αμέσως μετά την απελευθέφωσή τους.

Η ύπαςξη του βιβλίου αυτού ήταν γνωστή από τις αρχές του 1944 όταν ο Ehrenbourg είχε δημοσιεύσει αποσπάσματα στο περιοδικό «Znamia». Το 1945 ένα μέρος του είχε σταλεί στον σοβιετικό εισαγγελέα της δίκης της Νυφεμβέργης. Το 1946 είχε γίνει επίσης λόγος στη Ρουμανία και την ίδια χοονιά δημοσιεύτηκε ένα «Μαύρο Βιβλίο» (Black Book) στις ΗΠΑ. Τέλος το 1947 μετά από διάφορα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στη Σοβ. Ένωση και την δολοφονία ενός ηθοποιού του θεάτρου Yiddish που έγινε τον προηγούμενο χρόνο μετά από εντολή του Στάλιν, το «Μαύφο Βιβλίο» απαγοφεύτηκε οφιστικά.

Η ιστοφία της δημοσίευσης του ή μάλλον της μη - δημοσίε ευσής του δίνει ένα δείγμα του τι σήμαινε να είναι κανείς



Κουμμένοι στο Γεέτο της Vilna (Πολωνία) κατά τη διάφκεια έφευνας της Αστυνομίας (Πίνακας του Μ. Bahelfer).

Εβραίος στη Σοβιετική Ένωση.

Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι και οι δύο πρωτεργάτες του βιβλίου πριν ασχοληθούν με το καυτό αυτό θέμα είχαν μια απωθημένη εβραϊκή συνείδηση και ήθελαν να θεωρούνται απλώς δύο σοβιετικοί συγγραφείς χωρίς αναφορά στην καταγωγή τους. Από τη στιγμή όμως που το αίμα των Εβραίων άρχισε να κυλά, οι δύο συγγραφείς ήξεραν πλέον ότι θα αισθάνονταν για πάντα Εβραίοι.

Το βιβλίο αυτό δεν είναι έ-

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος μας (σελ. 14 & 15) για την τελετή αναχηρύξεως του Κράτους του Ισραήλ, το 1948, ειχονίζονται από αφιστερά στην πρώτη σειρά οι: Βεντούρας, Σαμουήλ Μάτσας, τότε γεν. Γραμματέας της Ισφαηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, Νώε Γιουσουρούμ, Κανάρης Κωνσταντίνης (ομιλών), Ραββίνος Ηλίας Μπαρτζιλάϊ, Ζαχαρίας Βιτάλ, Εμμανουήλ Φόρνης τότε ταμίας της Ι.Κ. Αθηνών, Ουζιέλ και Σούσης.

να ιστορικό βιβλίο. Είναι μία ασύγκριτη πηγή, ένα μοναδικό ντοκουμέντο που στοιχειοθετήθηκε από δύο μεγάλους συγγραφείς, που λογοκρίθηκε από αυτούς που θεώρησαν ότι εκείνη την εποχή δεν «έστεκε πολιτικά».

Nicole Zande [«Le Monde» . 17 Νοεμβρίου 1995]

Λάβαμε επίσης:

- * Έλενας Κατσούλου: Έρως Νεφεληγερέτης (Πειφαιάς: Σελάνα, 1997) και Ψίχουλα Ταφής, (Πειφαιάς 1997). Ποιητικές συλλογές της πολυγραφότατης γνωστής ποιητοιας.
- * Αλέξιου Παναγόπουλου: Κάστριου Πόλισμα - Το Καπρίτσι των Πατρών (Παναχαιός 1997). Ιστορική μελέτη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα για την περιοχή Άνω Καστριτσίου - Πατρών, με πληθώρα στοιχείων και τεκμηρίωση.
- * Λίνας Σ. Φωλίνα: Αλμπέρτο Σρρέρα - Ωδή σ' έναν ήρωα (Λάρισα 1997). Ποιητική συλλογή αναφερόμενη κι αφιερωμένη στο Λαρισαίο ήρωα των Ναζιστικών στρατοπέδων Αλμπέρτο Ερρέρα.

Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος

Συνέχεια από τη σελ.2

μεγαλύτερες μάστιγες της ανθρωπότητας (και όσα θα έκθέσω στη συνέχεια θα εξαντλούν την αναζήτηση αιτίων είναι μόνο μια πτυχή που θέλω να εξάρω σήμερα, γιατί τη θεωρώ επίχαιρη), σε μια μάστιγα που οι ρίζες της είναι βαθιές και πάνε πολύ πίσω στην ιστορία, μάστιγα που διχάζει ανθρώπους και λαούς: τη μισαλλοδοξία. Μια μορφή της ήταν πάντοτε η θοησκευτική μισαλλοδοξία. Και μια μορφή της τελευταίας - όχι βέβαια η μόνη η αντίθεση Χριστιανών και Εβραίων. Δεν υπάρχει λόγος να το αποκρύπτουμε. Η γενοκτονία σε βάρος των Εβοαίων δεν ανέχυψε τυχαία στη ναζιστική Γερμανία. Συχνά οι διώξεις αρχίζουν ηπιότερα, με ύβρεις και στέοηση δικαιωμάτων και, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, γίνονται αγοιότερες. Το Ολοκαύτωμα ήταν το φοβερό και αποτρόπαιο αποκορύφωμα μιας μακράς εξέλιξης, την οποία ευνόησαν το μίσος και οι προκαταλήψεις.

Δίπλα στους πραγματιχούς Χριστιανούς, που ενστερνίζονται την πεμπτουσία της χριστιανιχής διδασχαλίας και δείχνουν έμπρακτα την αγάπη τους προς τον πλησίον, υπήρξαν και εκείνοι οι Χριστιανοί, άτομα ή οργανισμοί, ενδοκρατικοί ή διεθνείς, που φέρονται αντιχριστιανικά. Αντί να υπηρετούν με συνέπεια την αποστολή τους, που είναι το κήρυγμα της αγάπης και της αλληλεγγύης, ενστάλλαζαν το δηλητήριο του μίσους στην ψυχή των οπαδών τους. Τα ρατσιστικά και αντισημιτικά μηνύματα εκπέμπονταν με διάρκεια και με ένταση, συχνά αποδιδόμενα και σε θεωρούμενα ιερά κείμενα.

Διεφωτηθήκαμε, μήπως η ανθοωπότητα γι' αυτό φέφθηκε παθητικά ή έστω και γι' αυτό, όταν άφχιζε, με ηπιότερους στην αφχή τφόπους, η ναζιστική θηφιωδία κατά των Εβφαίων; Η Διεθνής Κοινότητα, εκτός από μεμονωμένες εξαιφέσεις, έκλεινε τα μάτια. Έκανε ότι δεν άκουγε τις κφαυγές των διωκομένων. Αφνιόταν να βγάλει συμπεφάσματα από τις καταστφοφές εβφαϊκών ιδφυμάτων και εβφαϊκών πεφιουσιών, από τη στέφηση θεμελιωδών ανθφώπινων δικαιωμάτων εβφαίων συμπολιτών. Και όταν αφγότεφα γέμιζαν τα στφατόπεδα συγκεντφώσεως, πλην λίγων εξαιφέσεων, πάλι σιωπούσε.

Η καταδίκη των αυτουργών της εξόντωσης που αυτούς, φυσικά, βαρύνει κατά πρώτιστο λόγο, το άγος της γενοκτονίας, δεν δικαιολογεί τους άλλους να νίπτουν τας χείρας, δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για τη μαύρη σκιά που ρίχνει η ένοχη αυτή σιωπή, η τρομακτική απουσία Κρατών και Εκκλησιών, οργανώσεων και θεσμών. Η γενίκευση βέβαια δεν θα ήταν σωστή: υπήρξαν

έντιμες και θαρφαλέες εξαιφέσεις. Ας μου επιτραπεί να μνημονεύσω μία μόνο, από το χώρο μας: 'Όταν το Ολοκαύτωμα άρχισε να βρίσκει την αποτρόπαιη έκφρασή του και στην Ελλάδα, όταν ενέσκηπτε απειλητικά σε μια από τις περισσότερο ανθούσες εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης, αυτή της Θεσσαλονίκης, όπου δρούσαν και δημιουργούσαν, μαζί με ορθόδοξους και άλλους πολίτες, εξήντα περίπου χιλιάδες Εβραίοι στο θρήσκευμα Έλληνες πολίτες, ο τότε Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος Δαμασκηνός, μαζί με άλλους πνευματικούς ηγέτες της χώρας, πρόβαλε έντονη διαμαρτυρία. Τότε ακούσθηκε ο πραγματικός λόγος ενός Χριστιανού ιεράρχη, που άλλοι και σήμερα, εδώ ή αλλού - τον ξεχνούν: «Ενώπιον της εθνικής συνειδήσεως τα τέκνα της κοινής μητρός Ελλάδος εμφανίζονται αδιαρρήχτως ηνωμένα και μέλη ισότιμα του εθνικού οργανισμού, ασχέτως πάσης διαφοράς, θοησκευτικής ή δογματικής», έλεγε ο φωτισμένος εκείνος ιεράρχης. Το ίδιο θα έλεγε και σήμερα για κάθε θρησχευτιχή ή άλλη μειονότητα στη χώρα. Ας χάνουμε μερικές συγκρίσεις!

Αλλά αυτές ήταν οι εξαιρέσεις. Κανόνας διεθνώς παρέμενε, να αποστρέφουμε το πρόσωπο από τον συνάνθρωπο που χρειαζόταν βοήθεια, πραγματώνοντας την ευαγγελική ρήση: «Επείνασα γαρ και ουκ εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα και ουκ εποτίσοτέ με, ξένος ήμην και ου συνηγάγετέ με, γυμνός και ου περιεβάλετέ με, ασθενής και εν φυλακή και ουκ επεσκέψασθέ με» (Ματθ. ΚΕ' 42 επ.). Και το μεν Ευαγγέλιο καταδικάζει τους ανάλγητους αυτούς ανθρώπους «εις το πυρ το αιώνιον». Εμείς ας αρκεσθούμε να ομολογήσουμε, χωρίς εξωραϊσμούς και έωλες δικαιολογίες και χωρίς να οχυρωνόμαστε πίσω από τις ατομικές, θαρραλέες εξαιρέσεις πράξεων αλληλεγγύης, την αντιχριστιανική αυτή σιωπή της χριστιανικής Ευρώπης.

αυτοκριτική, ο συνειδησιακός αυτοέλεγχος, η περισυλλογή, που επιβάλλει η σημερινή ημέρα μνήμης, αφήνουν να αναδειχθεί από τις συνέπειες της φοβερής εκείνης σιωπής η ανάγκη εγρήγορσης. Παραλείψεις που διευκολύνουν τις αποτρόπαιες εκείνες πράξεις θα είναι τώρα πια ασυγχώρητες. Αν ψάξουμε, θα βρούμε ομοιότητες που ενέχουν κινδύνους, εφόσον δεν αντιμετωπισθούν, να ξαναοδηγήσουν σε διώξεις, αν φυσικά υπάρξουν οι κατάλληλες συγκυρίες. Σημάδια ρατσιστικών διακρίσεων υπάρχουν

και σήμερα, και αλλού, αλλά δεν λείπουν, έστω με ηπιότερη μορφή, και στη χώρα μας. Ας μη βαυκαλιζόμαστε με τις καυχησιολογίες ότι εμείς είμαστε υπεράνω τέτοιων υπονοιών, ότι στον ελληνικό λαό ήταν και είναι άγνωστη η ιδεολογία των διακρίσεων. Ένας τέτοιος ισχυρισμός, που αποσκοπεί να μας ξεχωρίσει από άλλους λαούς, θα ενείχε ήδη το σπέρμα υπεροπτικής, ρατσιστικής νοοτροπίας. Υπάρχουν και σε μας προκαταλήψεις, υπάρχουν διακρίσεις, υπάρχει μισαλλοδοξία. Υπάρχουν ακόμη σε ορισμένους κύκλους οι αυτάρεσκοι εγωισμοί για περιούσιους λαούς, που θυμίζουν παλιές θέσεις για την υπεροχή της άρειας φυλής.

Εξάλλου, η έξαρση και προβολή της ομοιογένειας του λαού μας ως στοιχείου συνεκτικού της εθνικής ενότητας, εκτός από την ανακρίβεια που ενέχει (δεν υπάρχει απόλυτα καθαρή, από φυλετική άποψη, κοινωνία, ούτε από θρησκευτική, αν πάρει σοβαρά κανείς τη θρησκευτική ελευθερία) αφήνει όλους εκείνους τους πολίτες που θεωρούνται ανόμοιοι στο περιθώριο, στην ουσία τους υποβαθμίζει σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Ας συγχρίνουμε την αντίληψη αυτή με τον λόγο του Δαμασχηνού στην χρίσιμη περίοδο των διωγμών, για «την αδιάρρηχτη ενότητα όλων ενώπιον της Εθνιχής συνείδησης».

Αν πιστεύουμε σ' αυτή την ισότητα όλων των πολιτών, όπως μας επιτάσσει άλλωστε το Σύνταγμά μας, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε αυτό που είναι πραγματικότητα παντού, αλλά και στην Ελλάδα: ότι στην κοινωνία μας ζουν και δρουν άνθρωποι με διαφορετική καταγωγή, διαφορετική πίστη, διαφορετικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά ή τρόπους ζωής. 'Αλλωστε η επικράτηση και ενίσχυση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας είναι μια αναπότρεπτη εξέλιξη προς την οποία οδηγεί η ανάγκη για παγίωση επιτέλους της ειρηνικής συμβίωσης των ανθρώπων και για σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Οι κοινωνίες του μέλλοντος, οι κοινωνίες της ειρήνης δεν μπορεί παρά να είναι πλουραλιστικές, με ακρογωνιαίο λίθο τους το σεβασμό στη διαφορετικότητα των μελών τους.

Κάθε κοινωνία, και η Ελληνική, πρέπει να μάθει να μην ταυτίζεται με ένα μόνο τρόπο ζωής. Τα λεγόμενα από ορισμένους για δήθεν μοναδικότητα των «δικών μας» βιωμάτων, που μόνο αυτά αποκαλύπτουν το πραγματικό νόημα της ζωής κ.λπ., καταλήγουν πάλι σε προκαταλήψεις και σε καλλιέργεια αισθημάτων μίσους ή καταφρόνησης, για τον τρόπο ζωής των άλλων, τον οποίο άλλωστε οι οπαδοί τέτοιων απόψεων δεν τον βιώνουν και επομένως δεν είναι σε θέση να τον συγκρίνουν με τον δικό τους.

Επιτέλους, είναι ιστορικό λάθος να περιορίζουμε

τον Ελληνισμό π.χ. μόνο στον βυζαντινό τρόπο ζωής, καθ' όλα σεβαστό βέβαια και σημαντικό κομμάτι της μακραίωνης ελληνικής ιστορίας: είναι ιστορικό λάθος, αφού η ιστορία μας αρχίζει από την αρχαιότητα, περιλαμβάνει και τον νεότερο ελληνικό διαφωτισμό και τον ελληνισμό της διασποράς, περιλαμβάνει «δυτιχότροπους», κατά τη γνωστή οφολογία, και «ανατολικότφοπους» Έλληνες, περιλαμβάνει Έλληνες θρησκευόμενους, Έλληνες διαφορετικά θρησκευόμενους, Έλληνες μη θρησχευόμενους. Η επιβολή μιας μόνο πλευράς, με την οποία δήθεν ταυτίζεται ο ελληνισμός, όσο και αν αυτή η πλευρά αριθμητικά, ποσοτικά υπερέχει, δηλ. εκπροσωπείται περισσότερο, συρριχνώνει την ελευθερία συνείδησης και την ελευθερία σκέψης του Έλληνα και τελικά συρρικνώνει τον ίδιο τον Ελληνισμό. Η αγάπη στο δικό μας τρόπο ζωής, η καλλιέργεια των δικών μας εθίμων και παραδόσεων δεν σημαίνει ότι δικαιούμεθα να μη σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των άλλων.

Μόνο αν αναγνωρισθεί και ριζώσει ο πλουφαλισμός και η ιδέα μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, με πίστη στην ισότητα όλων των μελών της, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, χρώμα, γλώσσα, θρησκεία, τρόπο ζωής, θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι δεν θα ξανασυμβούν μικρά ή μεγάλα ολοκαυτώματα. Το κακό πρέπει να χτυπιέται στη ρίζα του.

Οι φραστικές διακηρύξεις προς αυτή την κατεύθυνση δεν αρχούν. Η πράξη είναι που μετράει. Και εχεί δεν είναι όλα τα σημάδια ενθαρουντικά. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα παράδειγμα από την πολιτική μας επικαιρότητα. Γίνεται συζήτηση για αναθεώρηση του Συντάγματος. Νομίζω, την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν οι συζητήσεις στη Βουλή. Και όμως ουδείς λόγος γίνεται για αναθεώρηση των μόνων οπισθοδρομικών διατάξεων του Συντάγματός μας που ενέχουν το σπέρμα των διαχρίσεων: των διατάξεων που αφορούν τις σχέσεις Πολιτείας - Εχχλησίας. Κανείς από τους φορείς πολιτικής εξουσίας δεν τολμά να τις θίξει και να εισηγηθεί τη συνεπή χαθιέρωση της πλήρους θρησκευτικής ελευθερίας στον Καταστατικό μας Χάρτη, όπως αρμόζει σε μια κοινωνία που σέβεται εμπράκτως τα θεμελιώδη διχαιώματα του ανθρώπου. Ας δεχθούμε επιτέλους στο Σύνταγμά μας με σαφήνεια και απερίφραστα τη ρήση του Παύλου (προς Γαλάτας Γ΄ 28), προσαρμοσμένη φυσικά στην εποχή μας, «ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουχ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουχ ένι άρσεν και θήλυ, πάντες γαρ υμείς εις εστέ ...».

Η σημερινή τελετή μας δίνει την ευχαιρία, πέρα από την απόδοση τιμής σ' αυτούς που χάθηκαν ή μαρτύρησαν στο Ολοκαύτωμα, να εκφράσουμε την αγάπη μας και τις ευχαριστίες μας στους συμπατριώτες μας Έλληνες Ισραηλίτες και τους προγόνους τους, που έξησαν και έδοασαν στην Ελλάδα επί αιώνες, όντας ζωτικό στοιχείο της κοινωνίας μας. Σφράγισαν με τη δημιουργικότητά τους και το δυναμισμό τους την πορεία της και συνέβαλαν σημαντικά στην οικονομική και πολιτιστική της ανάπτυξη και την πρόοδο και ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Όταν η πατρίδα κινδύνευε, οι Ισραηλίτες συμπατριώτες μας έδιναν το παρόν μαζί με τους χριστιανούς αδελφούς τους, όπως το έπραξαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου πολέμησαν γενναία στο μέτωπο της Αλβανίας. Πολλοί έπεσαν μαχόμενοι για την πατρίδα τους, την Ελλάδα. Ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός που έπεσε στην Αλβανία ήταν ο ισραηλιτικής καταγωγής Μαρδοχαίος Φρίζής.

Αν προχύπτει ένα δίδαγμα από το Ολοχαύτωμα και τα αίτια που το προχάλεσαν, αυτό είναι η ανάγχη να συγκρατήσουμε άσβεστη τη μνήμη γι' αυτό που έγινε, για το πώς έγινε, για το γιατί έγινε. Η μνήμη είναι η διαρχής απόδοση τιμής σ' αυτούς που μαρτύρησαν και χάθηκαν και είναι επίσης η καλύτερη εγγύηση ότι αυτό που έγινε δε θα ξανασυμβεί. Η μνήμη όμως δεν διατηρείται επαρχώς με ε-

τήσια μνημόσυνα. Στις ανυποψίαστες νεότερες γενιές πεονάει και διατηφείται μέσω της Παιδείας. Οι ερχόμενες γενιές θα πρέπει να διδάσχονται το έγχλημα της γενοχτονίας σε βάφος των Εβφαίων, που έζησε η ανθφωπότητα, μαθαίνοντας και τις πιο φοικιαστικές εκφάνσεις του, σε συνδυασμό, βέβαια, με άλλα ανάλογα χορυφαία γεγονότα κατά του ανθοωπισμού και άλλες γενοκτονίες στην ιστοοία της ανθοωπότητας. Ένα μάθημα για τα ανθοώπινα δικαιώματα και για την αφνητική πλευφά τους, δηλ. τις παραβιάσεις τους και μάλιστα στις πιο τραγικές εκδηλώσεις τους, μάθημα που πρέπει να εισαχθεί στη δευτεροβάθμια υποχοεωτική εκπαίδευση, ή, έστω, ένα βασικό και εκτενές κεφάλαιο, με αυτό το περιεχόμενο, στο μάθημα της Ιστορίας είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος να μην αφήσουμε να ξεχασθεί το μεγάλο δίδαγμα από το φρικαλεότερο γεγονός του αιώνα μας.

> [Ομιλία που εχφωνήθηχε στο Ισραηλιτιχό Νεχροταφείο Αθηνών στις 26 Απριλίου 1998, χατά την επέτειο του Ολοχαυτώματος]



Από την επίσκεψη του Βασιλιά Χουάν Κάρλος στη Θεσσαλονίκη, στις 24.5.98 και την απόδοση τιμής στο μνημείο Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Θεσσαλονίκης

SUMMARY OF THE CONTENTS OF ISSUE NO 155, VOL. 21

May - June 1998

Professor M. Stathopoulos, former dean of the University of Athens was the speaker during the ceremony of the Holocaust Memorial Day, which took place in Athens on 28 April 1998. In his speech, Dr. Stathopoulos referred especially to the fact that «the societies of the future, the societies of peace can be but pluralistic, and that their corner stone should be respect to the differences of their members».

In his article, historian Mr. Moisis Litsis refers to data on **Jewish life** in antiquity, as it is presented through writings of ancient Greek writers.

Regarding the different attitude between the Greek Orthodox and the Roman Catholic Church during the Holocaust, an article is published followed by a relevant article by Mr. Jean Kahn, president of Consistoire Central Israelite de France. The title is «The Pope's partial pardon».

The article «The wrecked in History» by Mr. Michel Fais presents the history of the **Jewish**

Community of the island of Crete. As it is known, all Jews of Crete perished in the Holocaust.

Lawyer Mr. Yiorgos Liolos presents his recollections from the persecution of the **Jews from Veria** (Macedonia). The article is followed by historical data of Mr. Albertos Nar on the Jewish Community of this town.

Data published by the well known man of letters Mr. Vassilis Tzanakaris, on **the Jews of Serres** (Macedonia). Mr. Tzanakaris notes that: «The Municipality of Serres has a holy obligation to honour the 600 Jewish souls from Serres who perished during World War II».

In the column Historic Documents are published a) pictures from the ruins of the Synagogue in the old Cambel quarter of Salonica that was destroyed by a fire in 1932 and b) a report on the co-operation of the three monotheistic religions in France.

The issue concludes with letters to the editor and presentation of books.

(Translation: Rebecca Kamchi)

