

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 127 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993 • ΤΙΣΡΙ - ΧΕΣΒΑΝ 5754



Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΗΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Θ' ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ είναι απλή, αλλά χαρακτηριστική, γεμάτη από μηνύματα:

Στις 30 Ιανουαρίου 1969 ο κ. Γεώργιος Γιαννάκης -επίτιμος τώρα πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας και προσωπικότητα της περιοχής, με αντιστασιακή δράση- απέστειλε επιστολή στο περιοδικό «Spiegel» όπου έγραψε ότι από συζητήσεις που είχε στην Γερμανία κατάλαβε ότι η γερμανική κοινή γνώμη αγνοούσε παντελώς τα περιστοπέδων συγκεντρώσεως κι ότι κανένας Γερμανός δεν ήταν διατεθειμένος να τα επισκεφθεί.

Παρότρυνε το «Spiegel» να προτείνει να επισκέπτονται οι Γερμανοί, κυρίως οι νεώτεροι, τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως ώστε να δουν τις θηριωδίες από μόνοι τους. Το «Spiegel» έστειλε στον κ. Γιαννάκη μια τυπωμένη τυπική απάντηση ότι «λαμβάνουμε χιλιάδες γράμματα και δεν μπορούν όλα να δημοσιεύονται» και φυσικά δεν δημοσιεύεσε την επιστολή -πρόσταση του κ. Γιαννάκη.

ΕΚΕΙΝΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ το «Spiegel» δεν ανησυχούσε. Ήταν ή ήθελε να είναι βέβαιο ότι ο ναζισμός δεν επρόκειτο να ξαναπασχολήσει τη Γερμανία και να ξαναενοχλήσει την Ευρώπη. Από τα ίδια αισθήματα εφησυχασμού κατεχόταν η γερμανική κοινή γνώμη. Ισως εις Γερμανοί ζούσαν σε μια περίοδο που ήθελαν να λησμονήσουν το παρελθόν, φοβόντουσαν να επαναφέρουν κακές μνήμες. Ετσι δεν φρόντισαν να πληροφορήσουν, να ενημερώσουν, να εκπαιδεύσουν τις νεώτερες γενιές για τις πληγές που προξένησε στην ίδια τη Γερμανία αλλά και στην ανθρωπότητα ο Χιτλερισμός. Δεν πρόβαλαν τις καταστροφές, δεν θέλησαν να διδάξουν τα αγαθά της ειρηνικής συμβίωσης με τους άλλους, την ανοχή του διπλανού, την ανυπέρβλητη αξιά της ανθρώπινης προσωπικότητας, τη μοναδικότητα της ανθρώπινης ζωής. Δεν οδήγησαν, όπως πρότεινε ο απλός Ελληνας πολίτης κι επιστολογράφος του «Spiegel» κ. Γιαννάκης, τα παιδιά τους να

επισκεφθούν συστηματικά κι οργανωμένα τα στρατόπεδα εξοντώσεως, στα οποία και σήμερα ακόμη (στο 1993) εξακολουθεί να μυρίζει η ανθρώπινη σάρκα που κάηκε αποτρόπαια στους ναζιστικούς φούρνους.

Ο ΣΑ ΑΠΕΦΥΓΕ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ η γερμανική κοινωνία τα έκαναν, από την αντίθετη πλευρά, με σύστημα και σχεδιασμό τα σκοτεινά κέντρα των καταλοίπων του ρατσιστικού ναζισμού. Οι νοσταλγοί του Χίτλερ και του εγκληματικού πνεύματος, που εκπορεύεται από τις θεωρίες του, μπόλιασαν με το φαρμάκι της μισαλλοδοξίας ομάδες αρρωστημένων και κομπλεξικών νεαρών ατόμων, που ζητούσαν την ευκαιρία να εκδηλώσουν το μίσος τους κατά της κοινωνίας. Η αφορμή τους δόθηκε με την αποκατάσταση της ελευθερίας στις χώρες του «αντιτολικού παραπετάσματος». **Είναι τραγικό ότι πελευθερία έδωσε την ευκαιρία στους αρντές της ν' ανδρωθούν και να εκδηλωθούν εναντίον της!**

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επέτρεψαν σε παρόμοιες ομάδες στη Γαλλία, στην Ιταλία, κ.α. να σηκώσουν κεφάλι, να εμφανιστούν δημόσια. Στις χώρες αυτές οι δυνάμεις του ολέθρου κινούνται κάτω από διάφορες ταμπέλες, συνθήματα, επωνυμίες, ενώ η ιδεολογία τους παραμένει μία και μόνη: η αναβίωση του ναζισμού με ό,τι αυτή η αναβίωση συνεπάγεται.

ΤΩΡΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ προσπαθούν αυτή την ύστατη ώρα να οργανωθούν για ν' αντιδράσουν και ν' αντιμετωπίσουν το φρικτό πρόσωπο του Χιτλερισμού που τους αμαυρώνει στην παγκόσμια κοινότητα. Πέρα όμως από όποιες πρόσφορες ή μη ενέργειες γίνονται, πέρα από τις ηθικές και ποινικές καταδίκες, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος πιστεύει ότι ο κινδυνός δεν είναι μόνον σημερινός. Είναι λιγότερο σημερινός και μεγαλύτερος γι' αύριο όταν θα έχουν φύγει από τη ζωή οι αψευδείς μάρτυρες, που στα χέρια τους είναι χαραγμένοι οι αριθμοί κρατουμένου στα χιτλερικά στρατόπεδα, όταν θα εξασθενίσει η ιστορική μνήμη. (Είναι χαρακτηριστικό ότι αντισημιτικό ελληνικό έντυπο καταδικάστηκε πρόσφατα ποινικά γιατί ζητά να καταστραφούν στην Ελλάδα τα εβραϊκά Μνημεία για να μην υπάρχουν μαρτυρίες που να θυμίζουν στις επόμενες γενιές το Ολοκαύτωμα).

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος θεωρεί ότι η μόνη λύση που οδηγεί στην καταπολέμηση του αντιανθρωπινού πνεύματος του νεοναζισμού, είναι **η παιδεία των νέων γενιών**. Οι νέες γενιές πρέπει να διδαχθούν, να πληροφορηθούν, να μάθουν ότι «ούτοι συνέχειν αλλά συμφιλείν έφυν», της Αντιγόνης του Σοφοκλέους («Οχι βεβαίως να συμμερίζομαι το μίσος, αλλά να συμμερίζομαι τα συναισθήματα της αγάπης είμαι πλασμένη από τη φύση»). Για το καλό της Ανθρωπότητας ολόκληρης!

ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ketubbah: εβραϊκό προικοσύμφωνο, Ιωνίνια, μέσα του 19ου αιώνα (Από το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος)



την εποχή μας η σχέση των Εβραιών με τον υπόλοιπο κόσμο καθορίζεται από το τραύμα του Auschwitz.

Το Ολοκαύτωμα δεν έχει αφήσει κατάλοιπα μόνο στην σκέψη και στα συναισθήματα των Εβραιών. Η πτώση του ευρωπαϊκού Εβραϊσμού, στην οποία συνέβαλε

αποτελεσματικά η έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των άλλων Ευρωπαίων για το Ολοκαύτωμα, θα επηρεάζει και

στο μέλλον όχι μόνο την ύπαρξη των Εβραιών αλλά και την ύπαρξη των μη Εβραιών γενικότερα. Και αυτό διότι ο φόβος όπι οι καταστάσεις που τότε επικράτησαν μπορεί να

επιστρέψουν και να ξαναγίνουν πραγματικότητα είναι βαθιά ριζωμένος. Ο φόβος αυτός δεν μπορεί να εκλείψει και αυτό οφείλεται στο γεγονός όπι μέχρι σήμερα πολλά σημεία παραμένουν αδιευκρίνιστα. Για

παράδειγμα, πώς μπορεί να εξηγηθεί το ότι η Γερμανία, ένα πολιτισμένο κράτος στην καρδιά της Ευρώπης, έπεσε στο βάραθρο της βαρβαρότητας;

Ήταν άραγε η λογική απόρροια της ιδεολογίας του ρατσισμού, η οποία είχε

θεμελιώθει πάνω στη μυθολογία της καθαρότητας της Αρίας φυλής; Ή μήπως ήταν οι αλλόφρονες ιδέες ενός παρανοϊκού, ο οποίος οδήγησε εναντίον λόγω λαούς και κακών και ως την ενάρκωση του σατανά.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΙΟΥΔΑΪΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ

(Η περίπτωση της Γερμανίας)

Του καθηγητού Julius H. Schoeps

Θα ήταν άδικο να μην παραδεχθεί κανείς ότι σε όλες τις εποχές υπήρχαν φιλοσυμπίτες.

Παρά ταντα το σύντομος ήταν και είναι η άρνηση. Εάν θέλει κανείς να δώσει μία αληθινοφάνη απάντηση στο ερώτημα, τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτήν την άρνηση των λαών απέναντι στους Εβραίους, θα πρέπει να έχει το θάρρος να τοποθετεί τέτοιου είδους ερωτήσεις με τον πιο ωζούσπατικό τρόπο. Το φαινόμενο αυτό της εχθρότητας δεν μπορεί να κατανοηθεί, εάν αναλύεται και εξηγείται μόνο από εξωγενείς παράγοντες διότι αυτή έχει να κάνει με τον ίδιο μας τον εαυτό, με το προσωπικό μας «γεώ». Παράλληλα είναι δύσκολο να ασχοληθεί κανείς με αυτό το θέμα, το οποίο θεωρείται «ενοχλητικό». Οι περισσότεροι φοβούνται και ελάχιστοι επιθυμούν την σε βάθος ανάλυση τέτοιων ερωτημάτων, διότι μπορεί να οδηγήσει στον κλονισμό της ταυτότητός τους.

Η αντίληψη ότι οι Εβραίοι αναθεματίστηκαν και αποδοκιμάστηκαν από τον Θεό, διότι δεν αναγνώρισαν τον Ιησού ως τον Μεσσία και διότι προξένησαν την σταύρωσή Του είναι η αντίληψη εκείνη, η οποία καθορίζει στο διάβα των αιώνων την εικόνα που σχηματίζουν οι Χριστιανοί για τον Ιουδαϊσμό. Ακόμη και μετά το 1945 συναντάται σε έντυπο σχετικά με τον Ιουδαϊσμό, το οποίο εξέδωσε η Αδελφότητα της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας, η ακόλουθη παραπήρηση: «Με το να σταυρώσει το Ισραήλ τον Μεσσία, απέρριψε τον προορισμό

του και το πεπρωμένο του».

Η διατυπωμένη σε διάφορα χωρία της Καυνής Διαθήκης κατηγορία για την δολοφονία του Ιησού, διατηρητικές όλους αυτούς τους αιώνες και έχει οριοθετήσει την στάση απέναντι στους Εβραίους. «Όπως έχει παρατηρηθεί από τον Stefan Lehr, δεν υπάρχει κανένα άλλο αντί - εβραϊκό επιχείρημα «το οποίο να έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερες φορές και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, να έχει διατηρηθεί τόσο πεισματικά και να έχει ωιζωθεί τόσο βαθιά». Η κατηγορία αυτή έχει εγγίξει αισθήματα μίσους, έχει γεννήσει προκαταλήψεις και έχει δηλητηριάσει τις σχέσεις μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών. Η τόσο συχνή επανάληψη αυτής της στερεότυπης κατηγορίας έχει οδηγήσει στο να τοποθετηθεί τους Εβραίους στη συνείδηση του γερμανικού λαού ως δαίμονες, οι οποίοι περιπλανώνται στον κόσμο ασταμάτητα, ως την προσωποποίηση όλων των συμφορών και κακών και ως την ενάρκωση του σατανά.

Η εικόνα που δημιουργήθηκε από τους πατέρες της Εκκλησίας για «τους αποδοκιμασμένους από τον Θεό και συνεπώς διεφθαρμένους Εβραίους», έγινε η βάση για όλες τις μετέπειτα προστριβές. Αυτή η εικόνα απέκτησε μία ιδιαίτερη χαρακτηριστικότητα λόγω των αισθημάτων της ξενικότητας, τα οποία μέχρι και τις ημέρες μας προκαλούν οι Εβραίοι σε πολλούς ανθρώπους. Αναμφίβολα αυτό σχετίζεται με την θρησκευτική - εθνική απομόνωση η οποία έχει επι-

Από τον Αντιουδαϊσμό στον Αντισημιτισμό

βληθεί στους Εβραιόντας και η οποία από αρχαιότατους χρόνους στηρίζεται στην άρνηση και στη δυσπιστία των Χριστιανών. Σχετίζεται επίσης και με την πίστη για την μοναδικότητα του αθέατου Θεού και ειδικότερα με τον ισχυρισμό των Εβραίων ότι αποτελούν τον «εκλεκτό λαό του Θεού», ισχυρισμός ο οποίος μέχρι σήμερα αντιμετωπίζεται ως αλαζονική δεισιδαιμονία, ως ασέβεια ή και ως απάτη.

Η ύπαρξη των Εβραίων σαν ενοχλητικό στοιχείο

Για την απόρριψη του παραπάνω ισχυρισμού από τον χριστιανικό κόσμο υπάρχει μία πολύ παλαιά ιουδαϊκή εξήγηση: η επιλογή του λαού του Ισραήλ να παραλάβει αυτός την Πεντάτευχο στο όρος Σινά δε θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από τους υπόλοιπους λαούς παρά μόνο με φθόνο, μίσος και οργή, αφού αυτοί εξαιρέθησαν. Αναμφίβολα η εξήγηση αυτή είναι ένας ισχυρός επιπρόσθετος λόγος για τη μέχρι και σήμερα επιχρατούσα εχθρότητα προς τους Εβραίους: η πίστη ότι ο Θεός δημιούργησε με τον εβραϊκό λαό έναν σύνδεσμο, ο οποίος ανανεώθηκε στο όρος Σινά μέσω των Μωυσή. Μέσω και λόγω αυτού του συνδέσμου το Ισραήλ προβλέφθηκε να είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού και το όργανό του για την προκοπή και ευτυχία της ανθρωπότητος.

Εδώ και 2000 χρόνια γίνονται σύντηματικές προσπάθειες ώστε η πραγματική, η αληθινή εικόνα για τους Εβραίους να εξομοιωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, με την εικόνα εκείνη η οποία σχηματίστηκε από την Εκκλησία. Ο χριστιανικός κόσμος δέχθηκε την ύπαρξη των Εβραίων και του Ιουδαϊσμού σαν κάτι το ενοχλητικό, σαν κάτι το ανιτόφροδο. Σημαντικοί Γερμανοί προτεστάντες θεολόγοι, όπως ο Karl Barth, δε μπόρεσαν να ξεφύγουν από τα αισθήματα αιμύνης προς τους Εβραίους. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της στάσεως είναι η ακόλουθη φράση του Barth: «Η ύπαρξη Συναγωγών δίπλα στις Εκκλησίες φαντάζει σαν μία οντολογική αδιναμία, σαν ένα τραύμα και, γιατί όχι, σαν ένα κενό στο σώμα του Χριστού, το οποίο είναι πέρα για πέρα αφόρητο».

Στα μέσα τα οποία, στο διάβα του χρόνου, χρησιμοποίησε η Εκκλησία και οι πολιτικοί, προκειμένου να επιβληθεί στον λαό η εικόνα του Εβραίου ως «Αντίχριστου», παρουσιάζοντας ομοιότητες σε απίστευτο βαθμό. Διατάξεις των αποφάσεων του πρώτου Λατερανού Συμβουλίου του 1215, των ισπανικών νόμων του 16ου αιώνος και των νόμων που υιοθετήθηκαν στη Νιγηρία από το εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς με αποκορύφωμα τον νόμο «για την προστασία του γερμανικού αίματος και της γερμανικής τιμῆς», της 15ης Σεπτεμβρίου 1935, παρουσιάζοντας πολλά κοινά σημεία. Από την πα-



ασβολή των κειμένων αυτών καθίσταται σαφές ότι θεσμοθετημένοι περιοριστικοί όροι για τους Εβραίους διατηρήθηκαν σχεδόν ανέπαφοι μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δύο παραδείγματα είναι αρκετά: Η μεσαιωνική απαγόρευση τελέσεως γάμων μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών έλαβε υπόσταση νόμου στην χιλιετρή Γερμανία το 1935, ο οποίος προβλεπε τότε «Η σύναψη γάμου μεταξύ Εβραίων και πολιτών με γερμανικό αίμα απαγορεύεται». Η δε απαγόρευση που επεβλήθη το 1215 για την απασχόληση υπηρετικού προσωπικού σε κατοικίες Εβραίων, ίσχυε και μετά από 700 χρόνια, το 1935, με την εξής διατύπωση: «Οι Εβραίοι δεν δικαιούνται να απασχολούν στις οικίες τους Γερμανίδες υπηρέτους κάτω των 45 ετών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι και το κίτρινο άστρο («Άστρο των Εβραίων») δεν ήταν επινόηση των Ναζί, αλλά είχε μια πολύ παλαιά εκκλησιαστική παράδοση. Ήδη από το Λατερανό Συμβούλιο του 1215 είχε οριστεί ότι οι Εβραίοι πρέπει να διακρίνονται από τον υπόλοιπο πληθυσμό με το να φορούν ξεχωριστή ενδυμασία ή διακριτικά. Αυτή η πολιτική της σημάνσεως, που είχε ως σκοπό να ξεχωρίσουν σαφώς οι Εβραίοι από τους υπολοίπους, υιοθετήθηκε ξανά από τους Ναζί και χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο ως μέσον αναγνωρίσεως αλλά επίσης ως μέσον ταπεινώσεως των. Είναι άγνωστο γιατί οι Ναζί επέλεξαν το κίτρινο χρώμα. Πιθανολογείται ότι

«Η πολιτική της σημάνσεως, που είχε ως σκοπό να ξεχωρίσουν σαφώς οι Εβραίοι από τους υπολοίπους, υιοθετήθηκε ξανά από τους Ναζί και χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο ως μέσον αναγνωρίσεως αλλά επίσης ως μέσον ταπεινώσεως των. Είναι άγνωστο γιατί οι Ναζί επέλεξαν το κίτρινο χρώμα. Πιθανολογείται ότι



υπάρχει μία αρνητική διάθεση προς αυτό το χρώμα. Γεγονός είναι πάντως ότι το κίτρινο χρώμα χρησιμοποιείτο για πολλούς αιώνες για την αναγνώριση των εξορισμένων, των ιεροδούλων, των αιρετικών και όσων η επίσημη Εκκλησία θεωρούσε ως διαφθορείς.

Αλλά πώς μπορεί να αναγνωρίσει κανείς έναν άνθρωπο, ο οποίος εξωτερικά δε διαφέρει καθόλου από αυτόν που κάθεται απέναντί του; **Οι αντισημίτες έχουν αναγάγει σε σπορ το να βρίσκουν συκοφαντικές εκφράσεις για τους Εβραίους.** Στη μονογραφία του «Το όνομα σαν στύγια», ο Γερμανός γλωσσολόγος Dretz Berig αναλύει με πιο εκλεπτυσμένο τρόπο πώς γινόταν αυτό και δίνει πολλά παραδείγματα από την εποχή της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης (1919 - 1933), όπου εβραϊκά επίθετα όπως Hirsch (ελάφι) ή Katz (γάτα) γινόντουσαν στόχος και αντικείμενο χλευασμού και περιφρονήσεως.

Ο Goebbels, υπουργός Προπαγάνδας στη Ναζιστική Γερμανία, χρησιμοποίησε κατά κόρον και με δεξιοτεχνία το όπλο της κακοποίησεως των επιθέτων. Ο Goebbels γνώριζε ενστικτωδώς ότι με τέτοιους είδους επιθέσεις κατάφερνε ένα πολύ ομαντικό πλήγμα στους αντιπάλους του, διότι το όνομα είναι απόλυτα συνυφασμένο με την ταυτότητα ενός απόμονου και τέτοιες επιθέσεις στοχεύουν στην καταστροφή της προσωπικότητος. **Κατά τη διάρκεια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης οι επιθέ-**

σεις κατά της προσωπικότητος των Εβραίων προωθήθηκαν συστηματικά, με σκοπό να στιγματιστούν και να προετοιμαστεί η περιθωριοποίησή τους από την κοινωνία.

Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την περιθωριοποίηση μπορούν να αναζητηθούν στις αρχές του περασμένου αιώνος και ειδικότερα στις διεργασίες εκμοντερνισμού της Γερμανίας, οι οποίες οδήγησαν σε ευρείας μορφής κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Κατά τον 19ο αιώνα η Εκκλησία και η χριστιανική πίστη έχαναν έδαφος, καθώς επίσης και σημαντικό μέρος από τη δυναμιή τους να πείθουν τα πλήθη. Στη θέση τους υπεσήλθαν ο ορθολογισμός και η επιστήμη, η οποία στους νεοτέρους εμφανίζόταν ως ένα υποκατάστατο της θρησκείας. Ο ορθολογισμός και η επιστήμη με τη σειρά τους, οδήγησαν στην αιμφισήτηση αξιών και αξιωμάτων.

Την ίδια χρονική περίοδο, παράλληλα με αυτές τις ξυμώσεις, ξεκινούν και οι διεργασίες για την ανάδειξη της γερμανικής φυλής ως μίας αρχαίας, καθαρής και «ιερής» φυλής που στην πορεία θεωρήθηκε αναπόσπαστο κομμάτι του γερμανικού εθνικισμού. Με αυτά τα δεδομένα, ήταν πολύ εύκολο να γίνει η μεταλλαγή της θεολογικής αντιθέσεως μεταξύ Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού σε αντίθεση ανάμεσα στον Ιουδαϊσμό και στον Γερμανισμό. Η παραδοσιακή εικόνα του Εβραίου, το στερεότυπο του δαιμονισμένου - αντίχριστου Εβραίου δεν έμει-

**Πυρπολισμός της Εβραΐκής Συνοικίας της Φραγκφούρτης τον Ιούλιο του 1796.
(Φωτογραφία των Ιστορικών Μοναστηρίων της Φραγκφούρτης)**

«Οι αντισημίτες έχουν αναγάγει σε σπορ το να βρίσκουν συκοφαντικές εκφράσεις για τους Εβραίους»

Από τον Αντιουδαϊσμό στον Αντισημιτισμό

ναν ανεπηρέαστα. Ο Εβραίος δεν ήταν πια μόνο ο Αντίχριστος, ο καταραμένος από τον Θεό, αλλά τώρα γίνεται επίσης ο τοκογλύφος, ο κερδοσκόπος, ο χρεωκοπιμένος, ο θανάσιμος εχθρός που αποτελεί άμεση απειλή για την πολιτικοοικονομική ύπαρξη της Γερμανίας και όλων των Γερμανών γενικότερα.

Παρ' όλα ταύτα, η εχθρότητα κατά των Εβραίων μέχρι τις αρχές των νεοτάτων χρόνων είχε ως κύρια σημεία την δυσφήμιση και την απομόνωση αλλά και την εξολόθρευση. Οι Εβραίοι αντιμετωπίζοντο από τον μέσο άνθρωπο ως και οι καταραμένοι από τον Θεό και καταδικασμένοι σε δονύλεια.

Αλλά, ανά πάσα στιγμή, οι Εβραίοι μπορούσαν να ξεφύγουν από την θέση κατάρα, εάν βαπτιζόντουσαν και προσχωρούσαν στο Χριστιανισμό. Αυτή τη διέξοδο δεν την δεχόντουσαν εκείνοι οι οποίοι στις αρχές του 19ου αιώνος άρχισαν να διδάσκουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με την καθαρότητα της γερμανικής φυλής. Η θρησκευτική κατάρα και η απόρριψη από τον Θεό αντικαταστάθηκαν με τις συνεχώς επαναλαμβανόμενες ιδέες για τον χαρακτήρα της φυλής, ο οποίος υποτίθεται ότι δεν ήταν δεκτικός αλλαγής και ο οποίος στην περίπτωση των Εβραίων εθεωρείτο ως κατώτερος. Ο Εβραίος δεν ήταν πια μια αφρογεμένη έννοια, αλλά όπως το τοποθέτησε ο Α. Βεΐν «μία σημαντική πραγματικότητα, ένας χειροπιαστός τύπος ανθρώπου, ο οποίος μπορούσε να ορισθεί σύμφωνα με την ράσα του και τις ιδιότητές του».

Εκτός από τους Γερμανούς πατριώτες, στην διάδοση αντισημιτικών δογμάτων συνέβαλε αποφασιστικά και η λεγομένη «επιστημονική χριτική της θρησκείας», η οποία κατ' αρχήν απευθυνόταν εναντίον του Χριστιανισμού αλλά δεν έπανε να αφορά και τους Εβραίους. Για παράδειγμα, ο Εγελιανός φιλόσοφος Bruno Bauer ήταν ένας εχθρός των Εβραίων, ο οποίος κατά την διάρκεια της ζωής του μεταβλήθηκε σε έναν δογματιστή του γερμανικού συντριπτισμού και σε οπαδό της θεωρίας της φυλής. Ο Bauer ήταν ένας από τους πρώτους που έκανε λόγο στη Γερμανία για «τύπους φυλών» με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και υπήρξε υπέροχας του αυτηρού διαχωρισμού μεταξύ Εβραίων και μη Εβραίων. «Όπως παρατήρησε χαρακτηριστικά κάποτε: «Η βάστηση δε μετατρέπει τους Εβραίους σε Γερμανούς».

Αυτή η εικόνα των Εβραίων, όπως διαμορφωνόταν από τους αντισημίτες, ήταν αναμφισβήτητα ο καθολέπτης της εποχής εκείνης και της συνειδήσεως που επικρατούσε. Και ναι μεν οι επιθέσιες κατά των Εβραίων διεδέχοντο η μία την άλλη, αλλά παράλληλα γινόταν αντιληπτό ότι ο Χριστιανισμός έχανε την επιρροή του πάνω στην κοινωνική ζωή και ότι οι άνθρωποι απομακρυνόταν από τα διάφορα «μοντέλα», τα οποία προσέφερε η χριστιανική πίστη.

Ένα φυλλάδιο το οποίο κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως της Βιέννης του 1848 προειδοποιούσε τους Εβραίους για το τι τους περίμενε σε έναν χριστιανικό κόσμο ο οποίος είχε χάσει την πίστη του: «Οι Χριστιανοί, οι οποίοι δεν έχουν πια καμία πίστη, θα γίνουν οι χειρότεροι εχθροί των Εβραίων... όταν οι χριστιανοί θα έχουν απολέσει την πίστη στην θρησκεία τους και δε θα διαθέτουν πια τα πρόσ το ζειν, τότε εσείς Εβραίοι φροντίστε να φτιάξετε σιδερένια κρανία διότι με τα κοκάλινα κρανία που τώρα έχετε δεν πρόκειται να επιβιώσετε».

Η εχθρότητα προς τους Εβραίους και η «περίπτωση Wagner»

Η μετάβαση από την θρησκευτική εχθρότητα προς τους Εβραίους στον μοντέρνο Αντισημιτισμό μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα παίρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση του Richard Wagner (1813 - 1883), ο οποίος ήταν ο τύπος του ανθρώπου που μισούσε τους Εβραίους, που έκανε λόγο όχι μόνο για την απομόνωση των Εβραίων αλλά και για την εξολόθρευσή τους. Στο μαχητικό φυλλάδιο του «Ο Εβραϊσμός στη Μουσική», το οποίο εκυκλοφόρησε το 1850, ο Wagner αργήθηκε ότι οι Εβραίοι έχουν την παραμικρότερη ικανότητα για καλλιτεχνική δημιουργία και τους χαρακτηρίζει ως παράσιτα, δαμανισμένους και φροτιωμένους με την κατάρα του Αχασβέρου. Το φυλλάδιο τελείωνε με την εήσης φράση: «Άλλα αναλογιστείτε, ότι μόνο ένα πράγμα μπορεί να αποτελέσει την λύτρωσή σας από την κατάρα, η οποία σας βαραίνει: η λύτρωση από τον Αχασβέρο - ο αφανισμός!».

Η «θεωρία της σωτηρίας» του Wagner επηρέασε την αστική κοντλόντα της τότε Γερμανίας και, σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, συνέβαλε στη διαμόρφωση της ρατσιστικής κοινωνεωρίας που τελικά οδήγησε στην εξολόθρευση των Εβραίων, με την λεγόμενη «Τελική λύση στο εβραϊκό πρόβλημα». Από πολλά σημεία προκύπτει το τρόπος με τον οποίον ο Χίτλερ και οι Ναζί «αγκάλιασαν» το έργο του Wagner και το κατεχόσθησαν για προπαγανδιστικούς λόγους. Ένα από αυτά τα σημεία είναι η μαρτυρία του August Kubizeks, παιδικού φίλου του Χίτλερ. Στα απομνημονεύματά του, που δημοσιεύθηκαν μετά το 1945, ισχυρίζεται ότι ο Χίτλερ επίζητούσε στον Wagner πολλά περισσότερα από απλώς ένα πρότυπο ή υπόδειγμα καλού Γερμανού. Ο Χίτλερ σφετερίστηκε και ιδιωτοιηθήκε την προσωπικότητα του Wagner τόσο πολύ, ώστε ήταν σαν ο δεύτερος να είχε γίνει ένα κομμάτι του εαυτού του πρώτου.

Το μυστικό της επιτυχίας που ο Χίτλερ και οι Ναζί είχαν στους Γερμανούς, είναι απόλυτα συνυφασμένο με το γεγονός ότι η λαϊκιστική ιδεολογία την οποία προπαγάνδιζαν είχε έναν χριστιανικοθρησκευτικό πυρήνα. Οι απλοί άν-

«Στην διάδοση αντισημιτικών δογμάτων συνέβαλε αποφασιστικά και η λεγομένη «επιστημονική κριτική της θρησκείας», η οποία κατ' αρχήν απευθυνόταν εναντίον του Χριστιανισμού αλλά δεν έπανε να αφορά και τους Εβραίους.»

Από τον Αντιουδαϊσμό στον Αντισημιτισμό

Θρωποί μαγευόντουσαν από τέτοιου είδους προπαγάνδα και από πράξεις με τελετουργικό χαρακτήρα (π.χ. εορτές για τους «μάρτυρες» του Εθνικοσοσιαλισμού, προείσεις στη Νυρεμβέργη, δημιουργία «γερμανικών ιερών τόπων»).

Στις μέρες μας η άποψη ότι ο Εθνικοσοσιαλισμός του Χίτλερ ήταν μία καθαρή κίνηση ιδεών, μια κίνηση όπου χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον όλες οι μυθικές διεργασίες μίας θρησκείας, βρίσκει όλο και μεγαλύτερη αποδοχή. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν υποχρεωτική η απόλυτη αναγνώριση και η ολοκληρωτική υποταγή. Από την ωχή της πορείας του ο Χίτλερ ανέλαβε τον ρόλο του «σωτήρα ήγετη» (άλλωστε είναι πολύ πιθανόν ότι και ο ίδιος πίστεψε πραγματικά σε αυτόν τον ρόλο) και ευχαριστείτο όταν τον παρουσίαζαν σαν τον «Μεσσία ήλων των Γερμανών».

Στους λόγους και στα κείμενα του Χίτλερ και των οπαδών του θα βρει κανείς πολυάριθμες αναφορές γνωστικού ή αποκαλυπτικού χαρακτήρα, όπου το Καλό μάχεται το Κακό και το Φως το Σκοτάδι. Απέναντι στον εβραϊκό Δαίμονα βρίσκεται πανέτοιμος ο λαμπρός άνδρας της Αριάς φυλής. Στο κύριο έργο του Χίτλερ, «Ο Αγών μου» γίνονται αναφορές στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπως στο παρακάτω απόσπασμα: «'Ετσι εγώ σήμερα πιστεύω ότι ενεργώ σύμφωνα με το πνεύμα του παντοδύναμου Δημιουργού: όταν εγώ αμύνομαι από τους Εβραίους, πολεμώ για να πραγματοποιηθεί το 'Έργο του Κυρίου! Με τη χρησιμοποίηση τέτοιων εκφράσεων, από την μία πλευρά, φαίνεται φανερά η οινοεί συμβίωση, η οποία επιχειρήθηκε ανάμεσα στον Χριστιανισμό και τον Εθνικοσοσιαλισμό και από την άλλη, η προσπάθεια του Χίτλερ να ταντιστεί με την εικόνα του Δημιουργού και του Σωτήρα, ο οποίος θα απελευθέρωνε τους Γερμανούς από τους κινδύνους που τους περιέβαλλαν και θα τους οδηγούσε στο αληθινό «Φως».

Τα αντισημιτικά στερεότυπα τα οποία επιχρωτούσαν στην Γερμανία πριν αλλά και μετά το 1933 είχαν αισθητή επίδραση και στη γλώσσα. Ξεκινώντας με δεδομένο ότι η γλώσσα είναι ο καθέρπητης θέσεων και απόψεων, ότι η γλώσσα μπορεί να ορίσει την συνείδηση και τον τρόπο σκέψεως μίας ολόκληρης εποχής, αξίζει να παρατηρήσει κανείς ποιες λέξεις και ποιες λεκτικές εικόνες χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των αιώνων από θεόλογους, πολιτικούς, λογίους και δημοσιογράφους για τους Εβραίους. Στη Ναζιστική Γερμανία αλλά και σήμερα ιδιαίτερα αρεστή είναι η χρησιμοποιούμενη εικόνα «του παρασίτου», η οποία υπονοεί ότι οι Εβραίοι ζουν εις βάρος των άλλων διότι στην πραγματικότητα δεν προσφέρουν παραγωγική εργασία και αποκτούν στα κρυφά πλεονεκτήματα με την κολακεία και την δουλοπόλετεια.

Ο Χίτλερ και οι οπαδοί του είχαν εσωτερικέψει την εικόνα του «παρασίτου». Θεωρού-

σαν τους Εβραίους σαν μία παρασιτική φυλή, η οποία μπορούσε να επιβιώσει μόνο από την εκμετάλλευση άλλων λαών και φυλών. Στο Συνέδριο των Ναζί στη Νυρεμβέργη το 1937, ο Goebbels, δανειζόμενος εκφράσεις από τον Wagner, συνέψιε με τα ακόλουθα λόγια τις εικόνες και παραστάσεις, οι οποίες είχαν συνδεθεί με την ύπαρξη των Εβραίων: «Δείτε, αυτός είναι ο εχθρός του κόσμου, ο καταστροφέας των πολιτισμών, το παράσιτο όλων των λαών, ο νιός του Χάους, η ενσάρκωση του Κακού, ο τρισδιάστατος Δαίμονας της πτώσεως της ανθρωπότητος».

Αναμφίβολα, τέτοιου είδους θρησκευτικές αλλά και βιολογικές αναφορές συνέβαλαν στο να εξασθενίσουν οι τελευταίες ημικές αναστολές των Γερμανών και να μειωθεί η εσωτερική τους αντίσταση κατά του παραφορά αδίκου αλλά και κατά των εγκλημάτων, από τα οποία υπέφεραν εκαποτιμόρια άνθρωποι. Επίσης είναι πιθανόν αυτές οι εικόνες που προβαλλόντουσαν για τους Εβραίους να συνέβαλαν σημαντικά στις μεθόδους με τις οποίες έγινε η οργανωμένη σφαγή τους. Και εάν θα μπορούσαμε να κάνουμε μία σύγκριση με τον Μεσαίωνα, όπου τότε ο λαός βομβαρδίζόταν με τις εικόνες του «Αντίχριστου» και του «Σατανά» και του προσέφερε εικανοποίηση το θέαμα του θανάτου των αιρετικών στην πυρά, έτσι και στη Ναζιστική Γερμανία οι θάλαμοι αερίων θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως η λογική συνέπεια της παρουσιάσεως των Εβραίων ως παρασίτων. Εάν οι Εβραίοι ήταν πραγματικά «αμικαντζήδες», «βάκιλοι» και «επιβλαβή ζωύφια», δεν ήταν μόνο επιβεβλημένο να αφανισθούν, αλλά αυτό έπρεπε να γίνει με τον τρόπο που αρμόζει στους βάκιλους και στα ζωύφια, δηλαδή με δηλητηρώδη αέρα.

Επί πολλά χρόνια μετά το πέρας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου οι Γερμανοί θεωρούσαν ότι ο αντισημιτισμός είχε υπερνικηθεί. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '70 πίστευε κανείς ότι η γνώση για την οργανωμένη σφαγή των Εβραίων θα είχε μία καθαριτική επίδραση τους Γερμανούς. Αυτό μπορεί να συνέβη σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ πιθανόν ότι αρκετοί Γερμανοί δεν είχαν πραγματική επίγνωση ολοκλήρου της εκτάσεως της θηριωδίας. Από την άλλη μεριά, δεν ευσταθεί πια στις μέρες μας η πολυδιατυπωμένη θέση, ότι δηλαδή κανείς δεν γνώριζε τη πραγματικά συνέβη στους Εβραίους. Η θέση αυτή ήταν και είναι μία δικαιολογία, η οποία χρησιμοποιείται ευχαριστώς προκειμένου να απαλλάξει τους Γερμανούς από αισθήματα ευθύνης, ενοχής και από τύψεις.

Η αντισημιτική προκατάληψη είναι όπως και ποτί μία αναμφισβήτητη πραγματικότητα. Εμπειρικές έρευνες κοινωνιολόγων δείχνουν ότι στο γερμανικό λαό ένα 30% μπορεί να βεβαιωθεί μία υπολανθάνουσα μορφή α-

«Η προσπάθεια του Χίτλερ ήταν να ταυτιστεί με την εικόνα του Δημιουργού και του Σωτήρα, ο οποίος θα απελευθέρωνε τους Γερμανούς από τους κινδύνους που τους περιέβαλλαν και θα τους οδηγούσε στο αληθινό «Φως».

Από τον Αντιουδαϊσμό στον Αντισημιτισμό

ντισημιτισμού. Άλλα πέρα από αυτά τα ξερά νούμερα, το πιο σημαντικό στοιχείο που έδειξαν οι έρευνες αυτές είναι ότι ο αντισημιτισμός δεν έχει ανάγκη από ζωντανούς Εβραίους για να διατηρηθεί. Ένας ακροδεξιός skinhead ο οποίος ουρδιάζει «Έξω οι Εβραίοι» και ο οποίος βεβήλωνει τις ταφόπετρες στα εβραϊκά κοιμητήρια με αντισημιτικά συνθήματα, τις περισσότερες φορές δεν έχει γνωρίσει ποτέ τους Εβραίους, ούτε έχει καμία γνώση σχετικά με τον Ιουδαϊσμό.

Βεβαίως ο αντισημιτισμός έχει και μία ψυχο-κοινωνική διάσταση. Ένας λαός, ο οποίος αντιμετωπίζει μύρια όσα προβλήματα, χρειάζεται κάτι ή κάποιους εναντίον των οποίων να μπορεί να ξεσπάσει άφοβα. Αυτό ήταν μία πραγματικότητα που εξακολούθηκε να διατηρείται και σήμερα με την διαφορά ότι στις μέρες μας δεν υπάρχουν πια τόσοι πολλοί Εβραίοι, στους οποίους να μπορούν να ξεφορτώνονται τα συσσωρευμένα συνανθήματα φθόνου και μίσους. Παράλληλα οι λέξεις «Εβραίος» και «Ιουδαϊσμός» έχουν αποκοπεί από την κοινή γλώσσα και κατά κάποιον τρόπο έχουν γίνει μεταφορικές εκφράσεις για το «Κακό». Οι δύο αυτές λέξεις χρησιμοποιούνται ενσυνείδητα και υποσυνείδητα από τους skinheads αλλά και από έντιμους πολιτικούς, ιδίως όταν αυτοί νιώθουν αφοήθηκοι και πιστεύουν ότι η καλύτερη λύση που τους προσφέρεται είναι να «φροτάσουν» τις αποτυχίες και τα λάθη τους σε κάποιουν τρόπο, ο οποίος λόγω συγκεκριμένων καταστάσεων δε μπορεί να αντιδράσει.

Αν και στη μεταπολεμική γερμανική κοινωνία οι Εβραίοι, από αριθμητικής απόγεως, δεν παίζουν πια ουσιαστικό ρόλο, παρ' όλα ταύτα η εχθρότητα προς το πρόσωπο τους είναι τόσο βαθιά ωιζωμένη όσο και πριν. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί, αν αναλογιστούμε την πανάρχαια εκείνη αρνητική εικόνα, η οποία είχε σχηματιστεί για τους Εβραίους και η οποία διατηρείται ακόμη ζωντανή στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Ludwig Boerne διατύπωσε την άποψη ότι η αποστροφή προς τους Εβραίους πήγαζε από «ένα σκοτεινό ανεήγητο τρόμο», ο οποίος είχε τις ρίζες του στον μαγικό - μυστικό κόσμο των παραστάσεων των χριστιανικών πληθυσμού. Εξήντα χρόνια αργότερα ο Leon Pinsker χρησιμοποίησε παρόμοια επιχειρήματα για να εξηγήσει τον αντισημιτισμό, τον οποίον τον έβλεπε ως ένα «φόβο φάντασμα», ως μία μορφή κληρονομικής νευροσύνεως φόβου, η οποία δε θεωρούσε ότι θα ήταν ποτέ δυνατόν να θεραπευτεί.

Η αναβίωση του θεολογικού διαλόγου ως μία διέξοδος

Στους σύγχρονους Γερμανούς τίθεται το ερώτημα σε ποιες ενέργειες μπορούν να προβούν ώστε να αλλάξει και να διορθωθεί αυτή η

κατάσταση, δεδομένου ότι η προκατάληψη κατά των Εβραίων αποτελεί πια αναπόσπαστο τμήμα της γερμανικής κουλτούρας. Η ετήσια «Εβδομάδα της Αδελφοσύνης», η οποία λαμβάνει χώρα εδώ και πολλά χρόνια δεν αρκεί διότι είναι μία εκδήλωση η οποία υπηρετεί τον καθησυχασμό των εμπλεκόμενών και δεν έχει πια καμία απήχηση στην δημόσια γνώμη. Επίσης οι διάφορες μορφές πνευματικής επικοινωνίας όπως οι κινηματογραφικές ταινίες, τα βιβλία και τα θεατρικά έργα που έχουν ως αντικείμενα εβραϊκά θέματα απεικονίζουν περισσότερο τις επικρατούσες κοινωνικές δομές παρά τις επηρεάζουν και συνεπώς δε μπορούν να αλλάξουν την συνείδηση ενός λαού. Ένας δεδηλωμένος αντισημιτης δεν πανεί ξαφνικά να είναι αντισημιτης, όταν αυτό του ζητηθεί. Κάθε ψυχαναλυτής μπορεί να βεβαίωσε ότι ένας αντισημιτής είναι περισσότερο ευχαριστημένος με το να διατηρεί τις προκαταλήψεις του και ούτε επιθυμεί να απελευθερωθεί από αυτές αλλά ούτε είναι ευμενής στις προσπάθειες για την εξάλειψή τους.

Μία πρόταση για την παραμέριση του αντισημιτισμού θα ήταν η αναθέρμανση των χριστιανικο - εβραϊκών σχέσεων. Με άλλα λόγια οι Χριστιανοί θα πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία να ισχυροποιήσουν και να επανεξετάσουν την σχέση τους με τους Εβραίους. Αρκετά έχουν γίνει στον τομέα αυτόν τα τελευταία χρόνια. Αποφάσεις και διακηρύξεις Εκκλησιαστικών Συνόδων γεννούν νέες ελπίδες. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν αρκετοί πνευματικοί και λαϊκοί οι οποίοι νιώθουν, λόγω ακριβώς αυτών των ανανεωτικών προσπαθειών, ότι απειλείται η πίστη και η θρησκεία τους και σθεναρά αρνούνται να δεχθούν τις προτεινόμενες αλλαγές στις χριστιανικο - εβραϊκές σχέσεις.

Πιθανώς η καταπολέμηση του αντισημιτισμού να είναι ένα άπελπες τόλμημα. Οι ιστορικές εμπειρίες είναι τόσο ισχυρές, ώστε κανείς να πιστεύει ότι δε μπορούν να αλλάξουν. Η άποψη ότι έχουν τεθεί όρια στην ικανότητα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού δε θα πρέπει να μας εμποδίσει να υψώσουμε την φωνή μας όταν βλέπουμε το άδικο. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταπολέμηση του αδίκου και των προκαταλήψεων είναι η πραγματική θέληση για αλλαγή και ο ωιζοσπαστικός διαφωτισμός στην οικογένεια, στο σχολείο (ιδιαίτερα στο μάθημα των Θρησκευτικών), στα πανεπιστήμια και στους εργασιακούς χώρους. Πρόκειται με αυτές τις ενέργειες να αλλάξει τις επιπτώσεις. Κανείς δε μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα, αλλά δεν έχουμε και καμία άλλη επιλογή.

[Αναδημοσίευση από τη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung της 1 Ιουλίου 1993. Οι υπογραμμίσεις είναι της συντάξεως των Χρονικών]

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταπολέμηση τους αδίκου και των προκαταλήψεων είναι η πραγματική θέληση για αλλαγή και ο ωιζοσπαστικός διαφωτισμός στην οικογένεια, στο σχολείο (ιδιαίτερα στο μάθημα των Θρησκευτικών), στα πανεπιστήμια και στους εργασιακούς χώρους.



Τα απίτια των γκέτο πυρπολήθρων συντηματικά. Ένας Εβραίος πολεμιστής πήδαε από το καιούμενο κτίριο

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΟ ΓΚΕΤΟ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

Σπις 19 Απριλίου 1943, παραμονή του εβραϊκού Πάσχα, στις τρεις τα ξημερώματα, τάγματα των Ες Ες, της αστυνομίας, της Βέρμαχτ και στρατιωπικές μονάδες Ουκρανών, Λεττονών και Λιθουανών περικύκλωσαν το γκέτο της Βαρσοβίας για να συντρίψουν την εξέγερση των Εβραίων. Για πρώτη φορά μερικές εκατοντάδες πολίτες αντιμετώπισαν με το όπλο στο χέρι τις μεραρχίες της ναζιστικής Γερμανίας.

Hiδρυση του γκέτο της Βαρσοβίας, όπως και όλων των άλλων που είχαν ανεγείρει οι Γερμανοί στην κατεχόμενη Ανατολική Ευρώπη, αποτελούσε ουσιαστικά την πρώτη φάση της ολοκληρωτικής εξόντωσης των Εβραίων που επακολούθησε. Άλλωστε οι απώτεροι στόχοι των ναζί αποκαλύπτονταν σαφώς στη διαταγή που είχε απευθύνει ο αρχηγός της Υπηρεσίας Ασφαλείας Χάντντριχ, στις 21 Σεπτεμβρίου 1939, προς τους διοικητές των δυνάμεων κατοχής. Συγκεκριμένα, στην παραπάνω διαταγή περιλαμβάνονταν όλα τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν ώστε να επιτευχθεί ο «ελικός σκοπός», που βέβαια δεν ήταν άλλος από την εξόντωση του εβραϊκού πληθυσμού.

Σε πρώτη φάση λοιπόν οι Εβραίοι θα έπρεπε «να συγκεντρωθούν σε γκέτο» τα οποία θα ιδρύονταν στις μεγάλες πόλεις και κυρίως σ' αυτές που ήταν συγκοινωνιακοί κόμβοι ή τουλάχιστον γειτόνευαν με σιδηροδρομικές γραμμές.

Τον Σεπτέμβριο του 1939 τα στρατεύματα της ναζιστικής Γερμανίας εισήλθαν στη Βαρσοβία. Το ένα τρίτο του πληθυσμού της πολωνικής πρωτεύουσας ήταν εβραϊκής καταγωγής. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της απογραφής που είχε πραγματοποιήθει τον ίδιο μήνα, μετά από σχετική διαταγή των Γερμανών, οι Εβραίοι κάτοικοι της εφθαναν τα 393.000 άτομα. Λίγο μετά την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην πόλη, η γερμανική κυβέρνηση, η οποία ασκούσε εξουσία στις πολωνικές περιοχές που βρισκούνταν υπό γερμανική κατοχή, αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή τις διαταγές του Ράινχαρτ Χάντντριχ, οι οποίες εκτός της συγκεντρωσης των Εβραίων στα γκέτο των μεγάλων πόλεων, προέβλεπαν τη δημι-

ουργία Ισραηλιτικών Συμβουλίων (Judenräte), τα μέλη των οποίων θα διορίζονταν από τους Γερμανούς, καθώς και τον «εξαριανισμό» των επιχειρήσεων.

Στη Βαρσοβία, είκοσι τέσσερις προύχοντες υπό την προεδρία του 'Ανταμ Τσερνιακώφ ανέλαβαν τη διοίκηση της εβραϊκής κοινότητας και επιφορτίστηκαν με την εφαρμογή των μέτρων που επέβαλαν στους Εβραίους οι γερμανικές αρχές από τον Οκτώβριο του 1939 έως τον Ιανουάριο του 1940. Συγκεκριμένα, όφειλαν να φέρουν στο δεξιό μανίκι άσπρο περιβραχιόνιο με το άστρο του Δαβίδ, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιούν τα μέσα συγκοινωνίας ή να έχουν στην κατοχή τους ραδιόφωνο, ενώ οι γερμανικές αρχές προέβησαν και στην δήμευση των περιουσιών τους.

Μετά τον Οκτώβριο του 1939, οι άνδρες υποχρεώθηκαν σε καταναγκαστική εργασία. Στην αρχή επιστρατεύθηκαν οι Εβραίοι που δεν είχαν άλλες πηγές εσόδων· τους επέλεξε μάλιστα το Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Όμως στο τέλος Δεκεμβρίου ο αριθμός των εθελοντών κριθήκε ανεπαρκής. Τότε το Ισραηλιτικό Συμβούλιο προχώρησε αυτεπαγγέλτως στην αναγκαστική επιστράτευση ορισμένου αριθμού εργαζομένων ανά κτίριο. Τέλος, τον Ιανουάριο του 1940 όλοι οι άνδρες ηλικίας από δώδεκα έως εξήντα ετών υποχρεώθηκαν να δουλέψουν καταναγκαστικά στα δεκατέσσερα στρατόπεδα εργασίας που λειτουργούσαν στη Βαρσοβία, όπου οι Εβραίοι έστρωναν τις πέτρες στα λιθόστρωτα, αποξήραιναν τους βάλτους και κατασκεύαζαν οχυρωματικά έργα.

Τον Μάρτιο του 1940 οι Γερμανοί χαρακτήρισαν «ζώνη επιδημίας» τη συνοικία της Βαρσοβίας όπου κατοικούσε η πλειοψηφία των Εβραίων και ανάγκασε το Ισραηλιτικό Συμβούλιο να



*Ουρές απέλειωτες μπροστά στα λαϊκά συνοντικά. Μνήμες που δεν ξεχνιούνται...
Βρισκόμαστε στο 1941.*

υψώσουν νέους μαντρότοιχους ύψους τριών μέτρων με συρματοπλέγματα στο επάνω μέρος.

«Το Ισραηλιτικό Συμβούλιο χτίζει αυτόν τον πελώριο τάφο με δικά του έξοδα», έγραψε στο ημερολόγιό του ο δάσκαλος της εβραϊκής γλώσσας Χαϊμ Καπλάν και συνέχιζε: «Μπροστά στα μάτια μας υψώνουν το μπουντρόύμι στο οποίο θα φυλακίσουν, κανείς δεν ξέρει για πόσο καιρό, μισό εκατομμύριο άνδρες, γυναίκες και παιδιά».

Στις 16 Νοεμβρίου το γκέτο είχε πλημμυρίσει από Εβραίους εξορίστους που έφθαναν στην αρχή από τις γειτονικές πόλεις και κατόπιν από τη Γερμανία και την Αυστρία. Συνολικά, ο αριθμός τους ξεπέρασε τις 150.000, ενώ χιλιάδες από αυτούς βρίσκονταν χωρίς κατάλυμα και συνωστίζονταν στα διάφορα κτίρια. Σύμφωνα με γερμανικό έγγραφο του 1941 η εβραϊκή συνοικία είχε έκταση 4.030 στρεμμάτων. Όσον αφορά στον πληθυσμό της, οι μαρτυρίες διχάζονται: Οι Γερμανοί υποστήριζαν ότι διέμεναν στο γκέτο 470.000 - 500.000 άτομα, ενώ σύμφωνα με μια απογραφή του Ισραηλιτικού Συμβουλίου δεν ξεπερνούσαν τις 410.000. Στην πραγματικότητα ο αριθμός των Εβραίων που ζούσαν στο γκέτο πρέπει να ήταν γύρω στις 550.000 και στοιχάζονταν ανά δεκαπέντε ή

'Ετοι λοιπόν προετοιμάστηκε το εβραϊκό γκέτο, η ίδρυση του οποίου ανακοινώθηκε επίσημα από τους Γερμανούς στις 12 Οκτωβρίου 1940. Οι γερμανικές αρχές επέλεξαν την παραμονή της μεγάλης εβραϊκής γιορτής Γιούμ Κιπούρ (Ημέρα Εξιλασμού) για να ανακοινώσουν από τα μεγάφωνα στον εβραϊκό πληθυσμό ότι στο εξής όφειλε να κατοικεί μόνο στην «εβραϊκή συνοικία», την οποία έπρεπε να εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατόν οι κάτοικοι της «αρίας» φυλής. Λίγο πριν την ίδρυση του γκέτο της Βαρσοβίας κάτι ανάλογο είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 1939 στο Πιοτρκώφ και το Φεβρουάριο του 1940 στο Λοτζ.

Αμέσως μετά την ίδρυση του γκέτο, ο Δήμος της Βαρσοβίας από κοινού με το Ισραηλιτικό Συμβούλιο προέβησαν στη δημιουργία νέων καταλυμάτων, αφού η σχετική απόφαση για τις «εβραϊκές συνοικίες», την οποία είχε λάβει ο Λούντβιχ Φίσερ, συνοδεύονταν από τεράστιες μετακινήσεις πληθυσμών. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία των Γερμανών, 113.000 Πολωνοί της «αρίας» φυλής και 138.000 Πολωνοί Εβραίοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να εγκατασταθούν στις αντίστοιχες συνοικίες. Επιπλέον, οι Εβραίοι υποχρεώθηκαν να



Υπήρχε μόνο μια γραμμή τραμ που συνέδεε την εβραϊκή συνοικία του Μουράνωφ με την υπόλοιπη Βαρσοβία. Κατά τα άλλα η συγκοινωνία γινόταν με μόνιμα.



Οι νεκροί ενταφιάζονται ακόμη στο παραδοσιακό εβραϊκό νεκροταφείο.

είκοσι άτομα σε κάθε διαμέρισμα.

Μέσα στο γκέτο βασίλευε η πείνα και ο τύφος θέριζε. Εξήντα μία χιλιάδες άτομα πέθαναν, από τον Ιανουάριο του 1941 ως τον Ιούλιο του 1942. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια μειοψηφία Εβραίων που δεν συμμεριζόταν την κοινή μοιρά, αφού κατοικούσε σε κοσμικές λεωφόρους και σύχναζε σε κέντρα διασκεδάσεως. Ήταν τα μέλη της εβραϊκής Υπηρεσίας τηρήσεως της τάξεως, της κοινώς επονομαζόμενης εβραϊκής αστυνομίας, οι πλούσιοι έμποροι που έκαναν «χρυσές δυνλείξης» με τους Γερμανούς και βέβαια οι μαυραγορίτες. Τα τρόφιμα που μοιράζονταν με το δελτίο δεν επαρκούσαν ούτε για απλή επιβίωση και ο πληθυσμός στήριζε τις ελπίδες του στους ζεαρούς που μετέφεραν λαθραία τρόφιμα και συχνά έφθαναν να θεωρούνται ήρωες του γκέτο.

Η ζωή στο γκέτο άρχισε να οργανώνεται. Οι αγωνιστές των διαφόρων κοινωνικών οργανώσεων, ευρισκόμενοι σε καθημερινή επαφή με τα πολιτικά κόμματα, κατόρθωσαν να οργανώσουν οικοτροφεία, ορφανοτροφεία, κέντρα υποδοχής των εξορίστων, λαϊκά συσσιτια και το κυριότερο, έθεσαν σε λειτουργία ένα πραγματικό δίκτυο από 2.000 περίπου επιτροπές των κτιρίων οι οποίες ασχολούνταν με τη δημιουργία καταλυμάτων και σχολείων. Παρά την κατάσταση παρανομίας, κανείς δεν αδιαφορούσε για τις θρησκευτικές εορτές και λει-

τουργίες, ενώ εξακολουθούσαν να λειτουργούν οι ιερατικές σχολές, οι βιβλιοθήκες, τα θέατρα, ακόμη και μια παράνομη ιατρική σχολή.

Όμως το πραγματικά αξιοθαύμαστο, που αποτελεί μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία, είναι το γεγονός ότι «όλοι γράφουν, αρχειοθετούν και κρατούν ημερολόγιο». Όχι μόνο οι δημοσιογράφοι και οι συγγραφείς, αλλά και οι δάσκαλοι, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, ακόμη και τα μικρά παιδιά», μας λέει ο Χαϊμ Καπλάν και συνεχίζει: «Ξέρω ότι όσοι κρατούν ημερολόγιο θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, αλλά δε φοβάμαι. Αισθάνομαι βαθιά το μεγαλείο της εποχής που ζούμε και έχω την πεποίθηση ότι επιτελώ το χρέος μου απέναντι στην ιστορία (...).

Πιστεύω ότι η Θεία Πρόνοια με τοποθέτησε σ' αυτή τη θέση για να εκπληρώσω την αποστολή μου. Το ημερολόγιό μου θα αποτελέσει πηγή πληροφοριών για τους ιστορικούς του μέλλοντος».

Ο αμφιλεγόμενος ρόλος των Ισραπλιτικών Συμβουλίων

Αυτός πάντως που περιέγραφε με κάθε λεπτομέρεια τη ζωή στο γκέτο και αρχειοθέτησε με επιστημονικό τρόπο τα στοιχεία, ήταν ο σιωνιστής ιστορικός Εμμανουέλ Ρίνγκελ-

μπλουμ, η αξια της εργασίας του οποίου σχετικά με την ιστορία των Εβραίων της Βαρσοβίας ως την απέλασή τους το 1527 είναι ακόμη αυνυπέρβλητη. Όταν τον Αύγουστο του 1939 τα στρατεύματα της Βέρμαχτ εισέβαλαν στην Πολωνία, ο Ρινγκελμπλουμ βρισκόταν στη Γενεύη, όπου συμμετείχε στο 21ο Παγκόσμιο Σιωνιστικό Συνέδριο. Παρ' όλα αυτά προτίμησε να επιστρέψει στη Βαρσοβία, ενώ οι περισσότεροι πολιτικοί ηγέτες είχαν φροντίσει να εγκαταλείψουν την πολωνική πρωτεύουσα πριν την κατάληψή της από τα ναζιστικά στρατεύματα. Αμέσως μετά την επάνοδο του ο Ρινγκελμπλουμ άρχισε να γράφει ένα χρονικό για τη ζωή των Εβραίων της Βαρσοβίας και κατόπιν οργάνωσε ομάδες οι οποίες συνέλεγαν και αρχειοθετούσαν κάθε στοιχείο που αφορούσε στο γκέτο. Αυτές οι ανιποτασιακές οργανώσεις, επειδή πίστευαν ότι οι Γερμανοί είχαν σκοπό να εξολοθρεύσουν τον εβραϊκό λαό, αισθάνονταν το χρέος ν' αφήσουν κάποιες μαρτυρίες για τους ιστορικούς του μέλλοντος. Τα αρχεία αυτά τοποθετήθηκαν σε άδειες κονσέρβες γάλακτος και θάλφηκαν πριν την εξέγερση του γκέτο. Ορισμένα από αυτά ανακαλύφθηκαν το 1946 - 1950, ενώ τα υπόλοιπα χάθηκαν για πάντα.

Γρήγορα άρχισε να οργανώνεται στο γκέτο

και η πολιτική ζωή, η οποία όμως ήταν υποτονική λόγω της έλλειψης πολιτικών αρχηγών, όπως ο Μωρίς Μάυζελ, πρόεδρος πριν από τον πόλεμο της εβραϊκής κοινότητας ή ο Απόλιναίρ Χάρτγκλας, αρχηγός των σιωνιστών και ο Σαμουήλ Ζύγκελμποϊμ της «Μπουντ» (Γενική Συνομοσπονδία Εβραίων Εργατών της Λιθουανίας, Πολωνίας και Ρωσίας, η οποία είχε ιδρυθεί το 1897), οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει τη Βαρσοβία για να γλιτώσουν από τους Γερμανούς. Οι πιο δραστήριες ομάδες ήταν των σιωνιστών, των αγωνιστών της «Μπουντ», αλλά και των κομμουνιστών κυρίως μετά τη ρήξη του γερμανοσοβιετικού συμφώνου, την πτώση με αλεξίπτωτο στην Πολωνία των εξόριστων στη Σοβιετική Ένωση αγωνιστών και την ιδρυση το 1942 του παράνομου κομμουνιστικού κόμματος (Κόμμα Πολωνών Εργατών PPR). Στην αρχή, η δράση των κομμάτων βρήκε μικρή απήχηση στον εβραϊκό πληθυσμό με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κανένα σχέδιο στρατιωτικής αντίστασης, ούτε καν στους κόλπους των οργανώσεων της νεολαίας οι οποίες αποτέλεσαν εντούτοις την ψυχή της εξέγερσης.

Από το φθινόπωρο του 1941 άρχισαν να φθάνουν σιγά σιγά στο γκέτο οι πρώτες φήμες για μαζικές δολοφονίες Εβραίων από τους ναζί.

'Οπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν σοκ και μεγάλη ανησυχία, παρ' όλο που κανείς δεν φαίνεται να πιστεύει ότι παρόμοια μέτρα μπορούσαν να ληφθούν και εναντίον των Εβραίων της Βαρσοβίας. Εντούτοις, οι θλιβερές αυτές ειδήσεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά των πολιτικών κομμάτων, τα οποία αρχίζουν πλέον να αναζητούν τρόπους ενοποίησης των δραστηριοτήτων τους και μάλιστα αντιμετωπίζεται ακόμη και η πιθανότητα του κοινού ένοπλου αγώνα.

Οι Γερμανοί πάλι, δίνουν την εντύπωση ότι αδιαφορούν για τη δράση αυτών των παράνομων ομάδων ως τον Απρίλιο του 1942. Όλα όμως άλλαξαν στη διάρκεια της «αιματηρής νύχτας» της 17ης προς την 18η Απρίλιο του 1942, όταν φορτηγά φορτωμένα Γερμανούς αλλά και Εβραίους αστυνομικούς εισέρχονται στο γκέτο. Οι Γερμανοί αξιωματικοί συλλαμβάνουν πενήντα αγωνιστές των κοινωνικών οργανώσεων, αλλά και αρκετούς Εβραίους πλουσίων οικογενειών που συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους τους και τους τουφεκίζουν εν ψυχρώ στη μέση του δρόμου.

Τρομοκρατημένοι οι αρχηγοί των πολιτικών οργανώσεων κατέφυγαν στην παρανομία, ενώ στο μιαλό όλων κυριαρχούσε η ιδέα της ένοπλης αντίστασης. Πολύ περισσότερο μετά τις συνεχιζόμενες δολοφονίες ανδρών την επόμενη νύχτα. Οι Γερμανοί, οι οποίοι επεδίωκαν να τρομοκρατήσουν τον πληθυσμό του γκέτο, διάλεξαν τα θύματα στην τύχη.

Το καλοκαίρι του 1942 και ενώ είχαν



Τα βιβλία εξαποιούντωνσαν να κυκλοφορούν χωρίς στα καροτσάκια. Τα δέστρα και οι βιβλιοθήκες λειτουργούσαν κανονικά.



Μετά την εξέγερση οι Γερμανοί δεν αφήσαν στην κυνουλέζα - λίθον επί λίθου στο γκέτο.

δη αρχίσει να λειτουργούν τρία «κέντρα θανάτου» (κατά την ορολογία του Αμερικανού 1-στορικού Ραούλ Χίλμπεργκ), έφθασε στην Βαρσοβία ο Χέρμαν Χόφλε, διοικητής του επιτελείου που ήταν αρμόδιο για τις συλλήψεις. Τα ξημερώματα της 22ας Ιουλίου, παραμονής και πάλι μεγάλης εβραϊκής εορτής (ήταν η επέτειος της καταστροφής των δυο Ναών), η πολωνική αστυνομία σε συνεργασία με δυνάμεις Ουκρανών, Λιθουανών και Λεττονών ανέλαβε να φρουρεί τα τείχη που χώριζαν το γκέτο από την υπόλοιπη πόλη. Μετά από λίγες ώρες «ο Χόφλε συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του έφθασε στην έδρα του Ισραηλιτικού Συμβουλίου», γράφει ο 'Ανταμ Τσέρνιακωφ στο ημερολόγιό του.

«Ήδη είχαν διακοπεί οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και είχαμε απομακρύνει τα παιδιά που έπαιζαν στις αυλές γύρω από το κτίριο της Κοινότητας. Αμέσως και χωρίς περιστροφές μας ανακοίνωσαν, ότι δύο οι Εβραίοι εκτός ορισμένων ελαχίστων περιπτώσεων, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, θα μεταφέρονταν ανατολικά. Σήμερα πρέπει να τους παραδόσουμε πριν από τις τέσσερις το απόγευμα έξι χιλιάδες άτομα: το ίδιο είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε και αύριο και κάθε μέρα (...) Ο Χόφλε με παρακάλεσε να τον ακολουθήσω στο γραφείο του, όπου μου ανακοίνωσε ότι προς το παρόν η γυναίκα μου θα ήταν ελεύθερη. Αν όμως η ε-

πιχείρηση εκτόπισης του πληθυσμού δεν εστέφετο με επιτυχία, τότε θα ήταν η πρώτη που θα τουφεκιζόταν».

Την ίδια ημέρα οι Γερμανοί συνέλαβαν ομήρους δεκαέξι προσωπικότητες, ώστε να αναγκάσουν το Ισραηλιτικό Συμβούλιο να συνυπογράψει την ανακοίνωση της «επανεγκατάστασης των Εβραίων», όπως χαρακτήριζαν οι ναζί την επιχείρηση εγκλεισμού του εβραϊκού πληθυσμού στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Την επόμενη ο 'Ανταμ Τσέρνιακωφ αυτοκτόνησε αφήνοντας ένα γράμμα στη γυναίκα του όπου έγραφε: «Θέλουν να μ' αναγκάσουν να σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια τα παιδιά του λαού μας».

Ο ρόλος που έπαιξε το Ισραηλιτικό Συμβούλιο καθ' όλη τη διάρκεια ύπαρξης του γκέτο θεωρείται αμφιλεγόμενος και προκάλεσε έντονη πολεμική. Το Συμβούλιο της εβραϊκής κοινότητας εθεωρείτο από τους Γερμανούς αρμόδιο για τη διαχείριση τριάντα τομέων (προϋπολογισμός, υγεία, ασφάλεια, κοιμητήρια κ.λπ.) και απασχολούσε περίπου έξι χιλιάδες άτομα. Η δράση του προέδρου του φαίνεται ότι είχε προκαλέσει πολλά ερωτηματικά κυρίως για τις σχέσεις του με τους Γερμανούς. Οι επικρίσεις όμως έγιναν αρκετά νεφελώδεις μετά την ανακάλυψη του ημερολογίου του. Εκτοτε κανείς δε μπορούσε να θέσει πλέον σε αμφισβήτηση

την ειλικρίνειά του, αλλά και τις αγαθές προθέσεις του.

Τη στιγμή που κηρύχθηκε ο πόλεμος, ο Τσέρνιακωφ ήταν διακεκριμένη προσωπικότητα της εβραϊκής κοινότητας. Ισως γι' αυτό το λόγο τον επέλεξε ο δήμαρχος της Βαρσοβίας για να διευθύνει την Πολιτική Επιτροπή που λειτούργησε κατά την πολιορκία της πρωτεύουσας από τα γερμανικά στρατεύματα. Στις 4 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ημερολόγιο του, εκλήθη στην έδρα της Γκεστάπο, όπου έλαβε την εντολή να επιλέξει εικοσι τριά ακόμη άτομα και να οργανώσει το Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Αν τα γεγονότα συνέβησαν όπως ο ίδιος τα περιγράφει, τότε είναι γεγονός ότι ο 'Ανταμ Τσέρνιακωφ δε διορίστηκε επικεφαλής του «Γιούντενρατ» από τους Γερμανούς. Είναι γεγονός όμως, ότι την ήθελε πάρα πολύ αυτή τη θέση που του πρόσφερε μεγάλη εξουσία. Είναι επίσης γεγονός, ότι ουδέποτε εκφράστηκε κατά τους κατακτητή.

Η άνοδος του Τσέρνιακωφ στις βαθμίδες της εβραϊκής ιεραρχίας οφείλεται εν μέρει και στην απουσία πολιτικών ανταγωνιστών, αφού πριν ακόμη την πολιορκία της Βαρσοβίας πόλλοι αρχηγοί πολιτικών οργανώσεων είχαν επιλέξει την εκούσια εξορία. Οι υπόλοιποι, ορισμένοι από τους οποίους είχαν συμμετάσχει στην αρχή στο Ισραηλιτικό Συμβούλιο, έφυγαν για την Παλαιστίνη τους πρώτους μήνες μετά τη γερμανική κατοχή.

Με την πάροδο του χρόνου η θέση του Τσέρνιακωφ έγινε δυσβάσταχτη, ενώ ο ίδιος επεδείκνυε μεγάλη υπευθυνότητα για την κάλυψη των αναγκών του λαού του, αλλά και μεγάλη ευαισθησία απέναντι στις οδύνες του. Παρ' όλα αυτά, ο εβραϊκός πληθυσμός μάλλον αντιμετώπιζε με μεγάλο μίσος το Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτουν οι προσωπικές μαρτυρίες, αλλά και οι παρανομες εφημερίδες που σώθηκαν. «Μετά τη ναζιστική βδέλλα έρχεται αυτή που ονομάζεται Γιούντενρατ», γράφει για παράδειγμα στο ημερόλογιο του ο Χαϊμ Καπλάν.

Βέβαια το μίσος που ο εβραϊκός πληθυσμός έτρεφε για το Ισραηλιτικό Συμβούλιο ήταν δικαιολογημένο, αφού ποτέ δεν ήλθε σε άμεση επαφή με τους Γερμανούς. Μισούσε τους δικούς του ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι για την εφαρμογή όλων των τρομοκρατικών μέτρων που έπαιρναν οι ναζί. Στην πραγματικότητα το Ισραηλιτικό Συμβούλιο ήταν ένα ακόμη όργανο για την επίτευξη του «τελικού σκοπού» αλλά ο Τσέρνιακωφ δεν φάνηκε να το αντιλαμβάνεται παρά μόνο όταν άρχισε η μεγάλη απέλαση των Εβραίων του γκέτο της Βαρσοβίας τον Ιούλιο του 1942.

'Οταν άρχισε λοιπόν η επιχείρηση εκκένωσης του γκέτο, η Υπηρεσία τηρήσεως της τάξεως της κοινότητας έλαβε τη διαταγή να συγκεντρώσει τους Εβραίους στην Ούμσλαγκπλαΐς απ' όπου θα τους μετέφεραν με τρένα προς άγνωστη κατεύθυνση. Διοικητής της υπηρεσίας αυτής, η οποία αποτελείτο από εθελοντές και είχε οργανωθεί αμέσως μετά την ίδρυση του γκέ-

το, ήταν ο Γιόζεφ Σερύνσκι. Τον στρατηγό αυτό του πολωνικού στρατού είχε επιλέξει ο 'Ανταμ Τσέρνιακωφ αυτοπροσώπως, ο οποίος ήθελε να αναλάβει τη θέση αυτή επαγγελματίας στρατιωτικός. Στην αρχή, οι άνδρες της έγιναν πολύ δημοφιλείς, αφού είχαν αρμοδιότητα τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στο γκέτο, την καθαριότητα των δρόμων και την αποκομιδή των σκουπιδιών. Για πρώτη φορά μάλιστα υπήρχαν στην Πολωνία Εβραίοι αστυνομικοί. Μετά την ανέγερση του τείχους που χώρισε το γκέτο από την υπόλοιπη Βαρσοβία, 1.600 άνδρες της υπηρεσίας ανέλαβαν να πατάξουν το λαθρεμπόριο που ασκούσαν νεαρά κυρίως άτομα με αποστολή να μεταφέρουν κρυφά στους Εβραίους την εποχή της μεγάλης εξόδου.

Καθημερινά εγκατέλειπαν το γκέτο 5.000 - 7.000 Εβραίοι, οι οποίοι αφού οδηγούνταν σ' ένα συγκεκριμένο σταθμό ο οποίος είχε διαμορφωθεί ανάλογα, μεταφέρονταν με τρένα στο «στρατόπεδο θανάτου» της Τρέμπλινκα, εκατόν εικοσι χιλιόμετρα από τη Βαρσοβία. Η μεταφορά των Εβραίων διήρκεσε επτά εβδομάδες και όταν ολοκληρώθηκε, στις 12 Σεπτεμβρίου 1942, στο γκέτο είχαν παραμείνει μόνο 33.400 Εβραίοι, ενώ άλλες 8.000 είχαν καταφέρει να διαφύγουν στις συνοικίες των «αριών». Σύμφωνα με ποικίλες εκτιμήσεις από 265.000 έως 310.332 Εβραίοι από τη Βαρσοβία βρήκαν τον θάνατο στους θαλάμους αερίων της Τρέμπλινκα αμέσως μετά την άφιξή τους. Όσοι γλιτώσαν από τα διληπτηριώδη αέρια, πέθαναν λίγο αργότερα από την πείνα ή τον τύφο.

Εάν πιστέψουμε τον ιστορικό Γιστραέλ Γκούτμαν, ειδικό της ιστορίας των Εβραίων της Βαρσοβίας στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο πληθυσμός του γκέτο εκτός από ελάχιστους αγωνιστές αντιλήφθηκε πολύ αργά τη σημασία της επιχείρησης «επανεγκατάστασης των Εβραίων στην Ανατολή».

Η πικρή αλήθεια αποκαλύφθηκε στα μέσα Αυγούστου του 1942, από έναν κατάσκοπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εβραίων Εργατών του Τσάλμαν Φρήντριχ, ο οποίος κατάφερε να παρακολουθήσει τα τρένα που μετέφεραν τους Εβραίους στην Τρέμπλινκα και να ανακαλύψει την πραγματική φύση της επιχείρησης.

Είναι γεγονός, ότι οι Εβραίοι μεταφέρθηκαν χωρίς να προβάλουν αντίσταση. Οι αιτίες είναι πάρα πολλές και οφείλονται κυρίως στην άγνοια και την αβεβαιότητα για την τύχη των απελαθέντων Εβραίων. Ενδεχομένως να έπαιξε επίσης ρόλο η ελπίδα ότι ο εκτοπισμός θα έθιγε μόνο ένα μικρό τμήμα του πληθυσμού. Ελπίδα η οποία συνεχώς αναζωπυρωνόταν από φήμες που προφήτευαν τον τερματισμό των μαζικών συλλήψεων.

'Αλλωστε κανείς δεν ξέρει αν τελικά είχαν το κουράγιο να αντισταθούν όλοι αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες, καθώς ήταν εξαντλημένοι από την πείνα, τις ασθένειες και το θάνατο που έπληγαν για πολλούς μήνες το γκέτο.



Ο σκηνοθέτης Ρόμαν Πολάνσκι, ο οποίος ήταν παιδί όταν βρισκόταν στο γκέτο της Κρακοβίας όπου επίσης σημειώθηκε εξέγερση του εβραϊκού πληθυσμού, προσπάθησε να εξηγήσει στη γαλλική εφημερίδα «Μοντ», στις 17 Οκτωβρίου 1987, τον ψυχολογικό μηχανισμό αυτής της παθητικότητας που επέδειξαν οι Εβραίοι στη διάρκεια των εκτοπισμών, με τα παρακάτω λόγια: «Με ποιον τρόπο μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία; Ελπίζοντας ότι αυτή δεν θα διαρκέσει πολύ. Το μεγάλο χάρισμα του ανθρώπου εκτός από την ικανότητα της λήθης είναι η ελπίδα (...). Έτσι όταν μας υποχρέωναν σε αναγκαστική μεταφορά σκεφτόμασταν ότι επρόκειτο για «κακιά ώρα», που γρήγορα θα ξεχνιόταν. Το ίδιο ελπίζαμε όταν βλέπαμε να υψώνονται τείχη, όταν μας υποχρέωναν να φοράμε περιβραχιόνια με το άστρο του Δαβίδ, όταν πεινούσαμε... 'Οτι όλα αυτά ήταν η κακιά ώρα. Η εξέγερση (...) ήταν αποτέλεσμα της απελπισίας. Αγωνίστηκαν για έναν πιο αξιοπρεπή θάνατο όταν δεν είχαν τίποτα πλέον να ελπίζουν».

Μετά τον μαζικό εγκλεισμό των Εβραίων στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, το γκέτο χωρίστηκε σε τέσσερις τομείς, οι οποίοι δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους.

α) Το κεντρικό γκέτο μέσα στην παλιά, παραδοσιακή περιοχή των Εβραίων όπου κατοικούσαν οι υπάλληλοι του Ισραηλιτικού Συμβουλίου και ό,τι απέμεινε από την εβραϊκή αστυνομία. Στην περιοχή αυτή υπήρχαν επίσης πολλά εργαστήρια, αλλά και τα καταλύματα όσων εργάζονταν έξω από τα τείχη του γκέτο.

β) Ο βιομηχανικός τομέας όπου είχαν εγκαταστήσει τα εργαστήριά τους πολλές γερμανικές επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα του Τάιμπενς, όπου κατασκεύαζαν ενδύματα και στρατιωτικές στολές και του Σουλτς όπου γινόταν κατεργασία δέρματος. Στα πολυάριθμα εργαστήρια αυτής της περιοχής ζούσαν περίποιοι κυλιάδες Εβραίοι, οι οποίοι κατοικούσαν στους κοινώνες των εγκαταλελειμμένων σχολείων.

γ) Ο τομέας του εργοστασίου βουρτσών και

Γερμανοί στρατιώτες διωχνούν από τα καταστήματα των Εβραίων

πινέλων και οι εργάτες που δούλευαν σ' αυτό και τέλος

δ) το «μικρό γκέτο», δηλαδή το γκέτο της Βαρσοβίας ήταν απλώς στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας.

Το πνέυμα όμως που επικρατούσε ανάμεσα στους επιζήσαντες ήταν τελείως διαφορετικό. Ακόμη και στη διάρκεια των εκτοπίσεων, αυτό που απασχολούσε τον καθένα ήταν η επιβίωση η δική του και της οικογένειάς του. Το φθινόπωρο όμως του 1942 όλος ο κόσμος του γκέτο είχε πια καταλάβει ποια φρικτή μοίρα επιφύλασσαν οι Γερμανοί στους Εβραίους. Τότε άρχισε να γεννιέται σιγά σιγά η ιδέα της ένοπλης εξέγερσης η οποία έλαβε σάρκα και οστά τον Οκτώβριο του 1942, όταν δημιουργήθηκε η Εβραϊκή Οργάνωση Αγώνα (ΟJC). Επικεφαλής της τέθηκε ένα στέλεχος μιας από τις σημαντικότερες οργανώσεις νεολαίας των Σοσιαλιστών σιωνιστών, η οποία είχε ιδρυθεί στην Πολωνία πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Μαρδοχάι Ανίλεβιτς ήταν εκείνη την εποχή είκοσι τεσσάρων ετών, αλλά είχε την αναγκαία ωριμότητα που του επέτρεψε «να υπολογίζει ορθά τις πιθανότητες επιτυχίας αυτού του άνισου αγώνα», κατά τα λεγόμενα του Εμμανουέλ Ρινγκελμπλουμ. «Είχε ήδη προβλέψει την ολική καταστροφή του γκέτο που ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθούσε την ένοπλη εξέγερση και δε διατηρούσε ψευδαισθήσεις για την τύχη που ανέμενε τον ίδιο και τους άνδρες του».

Πρωταρχική μέριμνα του Μαρδοχάι Ανίλεβιτς ήταν να προμηθευθεί στρατιωτικό εξοπλισμό τον οποίο και ζήτησε με πιεστικό τρόπο από την οργάνωση της πολωνικής αντίστασης, «Αρμια Κραΐόβα» (Στρατός Εσωτερικού) την οποία κατηύθυνε η εξόριστη πολωνική κυβέρνηση. Οι Πολωνοί αντιστασιακοί όμως δεν φάνηκαν ιδιαίτερα πρόθυμοι να εξοπλίσουν τους Εβραίους κι έτσι έστειλαν μόνο δέκα περιστροφά.

Οι πρώτες επιθέσεις της ΟJC στράφηκαν κατά της εβραϊκής αστυνομίας, στα φιλικά προσκείμενα προς τους Γερμανούς μέλη του Ισραηλιτικού Συμβουλίου, καθώς και κατά των Εβραίων κατασκόπων της Γκεστάπο. Την ίδια εποχή η οργάνωση έκανε κλειδωτή στους κατοίκους του γκέτο να ανθίστανται σε ενδεχόμενες συλλήψεις. Έτσι άρχισαν να δημιουργούνται τα πρώτα καταφύγια που βρίσκονταν συνήθως στα υπόγεια των κτιρίων.

Στις 18 Ιανουαρίου 1943, το γκέτο ξύπνησε χωρίς να υποπτεύεται ότι η μέρα θα έκρυψε τρομερές εκπλήξεις. Οι πρώτες ανησυχίες άρχισαν όταν οι εργάτες που δούλευαν έξω από το τείχος βρήκαν κλειδωμένες τις εξόδους και διέκριναν μετακίνησεις Γερμανών στρατιωτών και αστυνομικών από την εξωτερική πλευρά. Στις επτάμιση το πρωί εισήλθαν στο γκέτο οι γερμανικές μονάδες. Έτσι ξεκίνησε η δεύτερη επιχείρηση των ναζί, την οποία κανείς δεν είχε υποπτευθεί, κατόπιν προσωπικής διαταγής του αρχηγού των Ες Ες Χάινριχ Χίμλερ, ο οποίος είχε επισκεφθεί το γκέτο της Βαρσοβίας στις 9

Ιανουαρίου 1943 και κατόπιν είχε αποφασίσει τον εγκλεισμό 8.000 Εβραίων σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Πράγματι, την πρώτη ημέρα της επιχείρησης και μέσα στη γενική σύγχυση 2.000 Εβραίοι πήραν το δρόμο για το θάνατο. Τότε η Εβραϊκή Οργάνωση Αγώνα αποφάσισε να δράσει. Μία ομάδα οπλισμένων ανδρών υπό τη διοίκηση του Μαρδοχάι Ανίλεβιτς ανοίγει πυρ στην πλατεία που είχαν συγκεντρώθει οι υπόλοιποι κάτοικοι κρύψθηκαν στα καταφύγια και οι δρόμοι ερημώθηκαν. Την τέταρτη ημέρα οι Γερμανοί αναγάστηκαν να θέσουν τέρμα στην επιχείρηση.

Το βάπτισμα του πυρός της 18ης Ιανουαρίου 1943 σημαδεύτηκε από μεγάλες απώλειες για την εβραϊκή οργάνωση, η οποία έχασε τους περισσότερους από τους εξακόσιους άνδρες της. Βοήθησε όμως στην ανύψωση του ηθικού των κατοίκων του γκέτο και προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στην πολωνική αντίσταση, η οποία δεχόθηκε να εξοπλίσει με σαράντα ακόμη περιστροφά τους Εβραίους μαχητές.

Αναγκασμένοι υπό την πίεση των γεγονότων να εγκαταλείψουν το σύστημα των συλλήψεων, οι Γερμανοί προσπάθησαν να εφαρμόσουν το σύστημα της προσωπικής επιστρατευτικής χωρίς όμως καμιά επιτυχία, αφού κανείς από τους εργάτες που εκλήθησαν δεν παρουσιάστηκε. Οι Γερμανοί γνώριζαν πλέον πολύ καλά, ότι οι Εβραίοι δεν επρόκειτο στο μέλλον να εγκαταλείψουν το γκέτο χωρίς αντίσταση.

Όσο περνάει ο καιρός, η αντίσταση των Εβραίων οργανώνεται καλύτερα. Η ΟJC κατανέμει τους μαχητές της στους διάφορους τομείς, τους εξασκεί και τους διατηρεί σε πολεμική ετοιμότητα, ενώ συγχρόνως συγκεντρώνει χρήματα και αγοράζει όπλα από την αγορά της «αριας» φυλής τα οποία φθάνουν στο γκέτο με τη βοήθεια των νεαρών λαθρεμπόρων.

Από την άλλη πλευρά οι πολίτες συσπειρώνονται γύρω από την ΟJC, πληρώνουν τακτικά τις συνδρομές τους και τελειοποιούνται στην κατασκευή καταφυγών αλλά και βομβών μολότωφ.

Στις 19 Απριλίου 1943, στις δύο το πρωί, οι παρατηρητές που έχουν εγκαταστήσει στα τείχη η ΟJC επισημαίνουν ότι γερμανικά στρατεύματα και αστυνομία έχουν και πάλι περικυκλώσει το γκέτο. Αμέσως όλος ο πληθυσμός κρύβεται στα καταφυγια, τα υπόγεια και κάθε άλλο κρυπτόγετο. Στις πέντε της ξημερώματα οι Γερμανοί διεισδύουν κατά μικρές ομάδες στους άδειους δρόμους του γκέτο και προχωρούν σιγά σιγά παρατεταγμένοι σε δύο φάλαγγες. Ξαφνικά πέφτουν οι πρώτοι πυροβολισμοί από τους κρυμμένους στα κτίρια Εβραίους μαχητές. Η μάχη ανάβει, αλλά οι Γερμανοί καταφέρουν να υποχωρήσουν αφήνοντας πίσω τους αρκετούς νεκρούς και τραυματίες. Στις τέσσερις το απόγευμα στο γκέτο δεν υπήρχε ούτε ένας Γερμανός.

**«Το μόνο που τους απέμενε
ήταν να επιλέξουν έναν αξιο-
πρεπή τρόπο για να πεθάνουν»**

Την επόμενη ημέρα οι μάχες ξαναρχίζουν, ενώ ο στρατηγός Στρουπ αποφασίζει να εγκαταλείψει την κατά μέτωπον επίθεση και να καταλάβει τα σπίτια του γκέτο ένα προς ένα. Θα αντιμετωπίσει όμως μεγάλες δυσκολίες στην πραγματοποίηση του σχεδίου του, αφού οι Εβραιοί μαχητές πυροβολούν από παντού, από τις ταράτσες των κτιρίων, τους κρυψώνες τους, με αποτέλεσμα οι Γερμανοί ν' αναγκαστούν να διαπραγματεύουν προσωρινή ανακωχή, για να απομακρύνουν τους τραυματείς τους από το πεδίο της μάχης. Την τρίτη ημέρα τα ναζιστικά στρατεύματα καταφέρουν να διεισδύσουν κατά μικρές ομάδες στο γκέτο και να πυροπλήσουν συστηματικά όλα τα σπίτια. Παρ' όλα αυτά οι μάχες συνεχίστηκαν για δεκαπέντε ακόμη ημέρες.

Στις 8 Μαΐου 1943 οι Γερμανοί περικυλώνουν το κτίριο όπου στεγάζεται η στρατιωτική διοικηση της ΟJC. Μπροστά στον κίνδυνο να συλληφθούν ζωντανοί από τους ναζί τα περισσότερα μέλη της αυτοκτονούν συμπεριλαμβανομένους και του αρχηγού τους, Μαρδοχαί Ανίλεβιτς. Στις 10 Μαΐου υπήρχαν μέσα στο γκέτο μόνο δύο ομάδες μαχητών, δηλαδή όχι περισσότεροι από εκατό άνδρες, τα ίχνη των οποίων εξαφανίστηκαν περί τα μέσα του μηνός.

Στις 16 Μαΐου 1943 ο στρατηγός των ΕΕΣ Στρουπ κατεδαφίζει τη μεγαλύτερη συναγωγή της Βαρσοβίας, η οποία βρισκόταν έξω από το γκέτο και ανακοινώνει την ολοκληρωτική καταστροφή της εβραϊκής συνοικίας. Λίγους μήνες αργότερα, οι Γερμανοί εγκατέστησαν σε ένα τμήμα του γκέτο ένα μικρό στρατόπεδο συγκεντρώσεως, όπου μετέφεραν 3.000 περίπου φυλακισμένους από το Άουσβιτς για να εκκαθαρίσουν τα ερείπια.

Διότι δεν έπρεπε να σωθεί ούτε ίχνος από τη ζωή του γκέτο. Έτσι η συνοικία της Βαρσοβίας όπου οι Εβραιοί ζήσαν στη διάρκεια πολλών αιώνων αντικαταστάθηκε από ένα απέραντο πάρκο.

Ο ηρωικός αγώνας των Εβραιών της Βαρσοβίας διεξήχθη χωρίς καμία υποστήριξη. Εντούτοις, η κατάσταση του γκέτο της Βαρσοβίας ήταν γνωστή. Για παράδειγμα, ο Πολωνός Γιαν Κάρσκι το είχε επισκεφθεί τον Οκτώβριο του 1942 και είχε προσπαθήσει, χωρίς αποτέλεσμα, να αποσπάσει βοήθεια από τους Συμμάχους. Από την πλευρά των Γερμανών έγινε απεγνωσμένη προσπάθεια να μην αποκαλυφθεί ο αριθμός των θυμάτων.

Είναι πάντως σίγουρο, ότι από τους Εβραιούς μαχητές που έλαβαν μέρος στην εξέγερση μόνον ογδόντα επέζησαν. Από αυτούς ορισμέ-



Τα γραφεία των Ισραηλίτων Συμβούλιον το 1941. Μπροστά στην πόρτα, αριστερά, με στολή ένας ανδρας της «εβραϊκής αυτονομίας» στέκεται φρουρός. Οι Γερμανοί είναι εκείνοι που επέβαλλαν τη δημιουργία των Συμβούλιον.

νοι σκοτώθηκαν σε μάχες ανάμεσα στους Γερμανούς και στις δυνάμεις της πολωνικής αντιστασής. Μετά την Απελευθέρωση είχαν επιζήσει δώδεκα μόνο άτομα που είχαν συμμετάσχει στην εξέγερση του γκέτο της Βαρσοβίας.

Μετά την Απελευθέρωση υποστηριχθήκε από πολλούς εκτιμητές των γεγονότων, ότι η θαρραλέα στάση των μαχητών της Βαρσοβίας έσωσε «την εβραϊκή τιμή», αφού απέδειξε ότι «οι Εβραιοί δεν οδηγήθηκαν στο θάνατο ως πρόβατα επι σφαγήν».

Πώς θα μπορούσε όμως κανείς να χαρακτηρίσει ανέντιμους αυτούς τους ανθρώπους που υπήρξαν θύματα μαζικής δολοφονίας; Οι Εβραιοί μαχητές του γκέτο της Βαρσοβίας αξιζουν όλο μας τον θαυμασμό γιατί σχεδόν άσπροι προέταξαν τα στήθη τους στα στρατεύματα του στρατηγού Στρουπ επιλέγοντας το θάνατο με το όπλο στο χέρι, παρά τους θαλάμους αερίων της Τρέμπλινκα.

Annette Wieviorka

[Με τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από την ηρωική εξέγερση του γκέτο της Βαρσοβίας, η οποία θεωρήθηκε ως μεγαλειώδης αντιστασιακή ενέργεια, αναδημοσιεύουμε από το περιοδικό «Ιστορία» (Ιούνιος 1993) το παραπάνω άρθρο.]



Ορθιος τρίτος από δεξιά ο Λέων Σακκής (με τα γυαλιά) που έπεισε πρωτικά πολεμώντας τους Γερμανούς (φωτογραφία του 1939)

Οι Εβραίοι του Βόλου στην Εθνική Αντίσταση

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Απ' τις πρώτες κιόλας μέρες της φασιστικής κατοχής στην Ελλάδα (1941) δημιουργήθηκαν και στο Βόλο διάφορες πατριωτικές οργανώσεις για να πολεμήσουν τον εχθρό. Οι πατριώτες του Βόλου άρχισαν να πυκνώνουν τις τάξεις στο Εθνικό κίνημα αντίστασης με την αδάμαστη θέληση να πολεμήσουν τον κατακτητή και να βοηθήσουν στην ελευθερία της σκλαβωμένης πατρίδας.

Η μεγαλύτερη Οργάνωση Εθνικής Αντίστασης (το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο - ΕΑΜ) αγκάλιασε πολλούς Έλληνες που οργανώθηκαν σ' αυτό και λίγο αργότερα στην ΕΠΟΝ (Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων) που απευθύνοταν στους νέους. Η ΕΠΟΝ αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα, περιελάμβανε δε στους κόλπους της ακόμη και μικρά παιδιά, τα «Απόπουλα! Λίγο αρ-

γότερα αναπτύχθηκαν και τα ένοπλα τμήματα του ΕΛΑΣ (Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός), που αποτέλεσε μόνιμη απειλή για τα στρατεύματα κατοχής. Παράλληλες οργανώσεις - αδελφές, θα λέγαμε - ήταν η Εθνική Αλληλεγγύη Ε.Α., η Επιμελητεία του Αντάρτη ΕΤΑ, ο Εφεδρικός ΕΛΑΣ, το Εθνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Ναυτικό ΕΛΑΝ κ.λπ.

Μέσα στις οργανώσεις αυτές δεν παρέλειψαν να ενταχθούν και να δράσουν πολλοί ομόθρησκοι του Βόλου, μετέχοντας σε όλες τις εκδηλώσεις και τις ενέργειες ενάντια στους κατακτητές, με κίνδυνο της ζωής τους. Περιληπτικά θα αγαφερθούμε στη δραστηριότητά τους, που ήταν πολυσχιδής και συνιστατο: σε συλλαλητήρια εναντίον των κατακτητών, σε άντληση πληροφοριών για τις κινήσεις του εχθρού και τη μετάδοσή τους στο Συμμαχικό Στρατ-

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

γειο Μέσης Ανατολής που είχε έδρα το Κάιρο, στη μεταφορά εντύπων δελτίων ειδήσεων για τις πολεμικές εξελίξεις και γενικά προπαγανδιστικού υλικού που διανέμονταν στον πληθυσμό, στην αναγραφή συνθημάτων στους τοιχους, στη χρησιμοποίηση αγγελιοφόρων - συνδέσμων μεταξύ των Εθνικών Οργανώσεων, σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για την αναπέραση του ηθικού των σκλαβωμένων, στην υλική ενίσχυση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και σε κάθε είδος σαμποτάζ ενάντια στον κατακτητή.

Τα χρόνια που μεσολάβησαν μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος, ο πολιτικός φανατισμός και γενικότερα οι ανώμαλες καταστάσεις με τον εμφύλιο πόλεμο που επακολούθησε, δεν επέτρεψαν να γίνει λεπτομερής καταγραφή των προσώπων και της πραγματικά ηρωικής τους δράσης στην περίοδο της κατοχής, ούτε να έχουμε γραπτές μαρτυρίες. Απ' όσα όμως γνωρίζουμε και πληροφορηθήκαμε, είναι γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των Εβραίων του Βόλου πέρασε στην Εθνική Αντίσταση υπηρετώντας τον Εθνικό αγώνα σε όλους τους τομείς. Οι ομόθρησκοι αυτοί που έδρασαν, αξίζει να αναφερθούν ονομαστικά, παρ' όλο που φοβόμαστε ότι θα γίνουν αθέλητες παραλείψεις.

Από τους πιο γνωστούς αντιστασιακούς της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου πρέπει να αναφέρουμε τους: **Πέππο Σακκή, Έλλη Σακκή, Λέων Σακκή, Μωυσή Σακκή, Βίκτωρα και Σαλώμη Αθδελά, Θεόφιλο Βιτάλη, Ζάχο Λεβή, Ηλία Σακκή, Σόλη Γκανή, Μίνω Οβθαδία, Ισραέλ Σαδεκάριο, Ηλία Χ. Πολίτη, Αλβέρτο Μωυσή, Ζακίνο Μιζάν, Ισαάκ Αχάρ, Λάζαρο Αζαριά, Πέπο Σαμαρία, Δαβίδ Λεβή, Μωυσή, Ηλία και Μισέλ Κονέ, Νησιών Κοέν, Μωυσή Πολίτη, Σαχαρία Τουρών, Αλβέρτο Ιεσουλά, Ζουλύ Καλδερών, Ανσέλμο και Αλίκη Μουρτζούκου, Νέλλο Λεβή, Σάββα Ιακώβου, Μωυσή Λεβή, Μωυσή Ματαθία, Μωυσή Κοέν, Σάββα Ιακώβου, Δαβίδ Πέσας, Χαϊμ Ζακ, Μηνά και Σαρίνα Μιζραχή, Ραφαήλ και Κέρμεν Φρεζή, Ραφαήλ, Ααρών και Μηνάς Σαμπεθάι, όλα τα παιδιά του Σαμουήλ Κοέν Σαλβατώρ, Ραχήλ, Άννα, Ροζίτα Χαϊμ.**

Ανάμεσα στους ομοθρήσκους που πρώτοι συμμετείχαν στην Εθνική Αντίσταση ήταν ο **Δαβίδ Λεβής**, που έλαβε μέρος στην έκδοση της τότε παράνομης εφημερί-



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΜΗΣ

ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΜΗΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ

.ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΦΑΝΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΛΟΥΣ ΔΡΗΓΙΣΤΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-45.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝ. ΣΠΑΝΙΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

δας «Αναγέννηση» που εκδίδονταν στο Μοναστήρι της Σουρβιάς, με τους συναγωνιστές του **Θανάσιο Τσουπάροπουλο, Ανδρέα Τσουύφη** κι άλλους πατριώτες. Με το διωγμό των Εβραίων πήγε στο Πήλιο και έγινε μέλος στην Επαρχιακή Επιτροπή του ΕΑΜ, που ήταν το ανώτερο συντονιστικό όργανο για την περιοχή, διδαξε στη Σχολή στελεχών στο Λαύκο Πηλίου, εστάλη από την οργάνωση με εμπιστευτική αποστολή στη συμμαχική αποστολή στη Σμύρνη Τουρκίας και συνέχισε τη δράση του λιγό μετά την απελευθέρωση, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε άλλους τομείς. Επίσης, οι **Μωυσής Μόρδος** και **Ηλίας Καπέτας** εργάστηκαν στο πολεμικό εργοστάσιο του ΕΛΑΣ στο χωριό Τουρνάτ της Όρθρυος.

Μεγάλη προσφορά στον απελευθερωτικό αγώνα είχαν και τα παιδιά του **Σαμουήλ Κοέν**. Η **Άννα** εργάστηκε από τον Οκτώβρη του 1943 μέχρι και τον Απρίλη του 1945 στο στρατιωτικό νοσοκομείο του ΕΛΑΣ ως νοσοκόμα προσφέροντας τις υπηρεσίες της στους τραυματίες, αλλά και στον άμαχο πληθυσμό και μετά την απελευθέρωση στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύονταν 'Αγγλοι στρατιώτες. Η **Άννα Κοέν** στη διάρκεια του πολέμου 1940 ήταν προϊσταμένη νοσοκόμα του Ερυθρού Σταυρού. Οι ταλαι-



Ο ΔΑΒΙΔ Χ. ΛΕΒΗΣ

πωρίες και η υπερκόπωση έβλαψαν σοβαρά την υγεία της κι αρρώστησε από φυματίωση. Η **Ραχήλ** και η **Ροζίτα** από τις πρώτες μέρες του πολέμου προσέφεραν τις πρώ-

τες βοήθειες στο παλιό κτίριο του 'Ασυλου Παιδιού και αργότερα η Ραχήλ πέρασε στην Εθνική Αλληλεγγύη και η Ροζίτα στην ΕΠΟΝ. Έδρασαν κυρίως στη διανομή αντιστασιακών εντύπων, στην αναγραφή συνθημάτων στους τοιχούς και συμμετείχαν σε καλλιτεχνικές πατριωτικές εκδηλώσεις της «Πνευματικής πρωτοπορίας Νέων», με θεατρικές παραστάσεις στο Βόλο και το Πήλιο.

Ο Σαλβατόρης, από τους πρώτους και δυναμικούς αντιστασιακούς, καταζητείται από τα στρατεύματα

κατοχής. Κατέφυγε στο Πήλιο κι εντάχθηκε στην υποδιγματική ομάδα της ΕΠΟΝ που ανήκε στον ΕΛΑΣ, που ήταν ένοπλη κι έδωσε πολλές μάχες με τον εχθρό. Το 1953 αναχώρησε τράνγκιτο για το Ισραήλ όπου διαμένει. Τέλος, ο **Χ. Τσιρί**, ο πιο μικρός και τότε πολύ νεαρός, ήταν στο 54 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ.

Μια ακόμη αγωνιστρια υπήρξε και η **Έλλη Σακκή**, σήμερα σύζυγος του **Ντέ Κάστρο**. Συμμετείχε σαν εθελοντή στην αδελφή του Ερυθρού Σταυρού στον ΕΛΑΣ και εργάστηκε στο 54 Σύνταγμα προσφέροντας υπηρεσίες στο νοσοκομείο Κερασιάς, στο Μούρεσι και στο Πουρι. Μετά την απελευθέρωση εργάστηκε στο νοσοκομείο Λάρισας. Ο αδελφός της **Πέπος** ήταν ενεργό μέλος στις ένοπλες δυνάμεις του ΕΛΑΣ.

Αξίζει ν' αναφερθεί επίσης η δράση του Αρχιραββίνου Μ. Πέσαχ, ο οποίος μετά την κατάρρευση του μετώπου τον Απρίλη του 1941 διέσωσε πολλούς συμμάχους αξιωματικούς και στρατιώτες. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των Εβραίων, στο Κεραμίδι όπου κατέφυγε, διεδραμάτισε σπουδαιό ρόλο όπως κι όλη η οικογένειά του στην επιτυχή έκβαση του απελευθερωτικού αγώνα.

Επίσης πρέπει να μνημονεύσουμε τη μεγάλη προσφορά της οικογένειας **Μιζραχή**, η οποία διαμένοντας στον Κισσό Πηλίου προσέφερε υπηρεσίες σε όλους τους τομείς. Μια ξεχωριστή ιστορία θα μπορούσε να γραφεί για όλους όσους με μεγάλο ενθουσιασμό αλλά και με κίνδυνο της ζωής τους από τις πρώτες κιόλας ημέρες της κατοχής έκαναν το καθήκον τους προς την πατριδα. Σ' αυτούς τους επώνυμους αλλά και ανώνυμους που αρκετοί δε βρίσκονται πλέον στη ζωή, αξιζει κάθε αναγνώριση.

Ακόμα μεγαλύτερη πιμή και δόξα ανήκει δικαιωματικά και σ' αυτούς που έπεσαν ήρωικά στις μάχες με τους Γερμανούς υπηρετώντας στον ΕΛΑΣ. Αναφέρουμε τον **Σάββα Ιακώβου**, του Σέμου και της Ρεβέκκας, ο οποίος σε η-



Ο Σάββας Ιακώβου του Σέμου και της Ρεβέκκας, Γεννήθηκε στο Βόλο το 1927. Σκοτώθηκε το 1944 στην Ρεντίνα Καρδίτσας υπηρετώντας στον ΕΛΑΣ, κατά τις μάχες με τους Γερμανούς.

λικία 17 ετών σκοτώθηκε πολεμώντας στην περιοχή Ρεντίνας (Καρδίτσας) το 1944. Τον **Λέοντα Σακκή**, του Ισαάκ, τον φλογερό πατριώτη από τους πρώτους ΕΠΟΝίτες που εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ και σκοτώθηκε στις μάχες με τους ναζίστες την νύχτα 28/29.6.1944 στο χωριό Ελευθέριο κοντά στην Αγιά Λαρίσης προσπαθώντας να σώσει συναγωνιστή του που τραυματίστηκε στη μάχη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου Αντιστασιακών αναγνωρίστηκαν από τη Νομαρχία Μαγνησίας, ως αντιστασιακοί, οι ομόθρησκοι του Βόλου και τους χορηγήθηκε το σχετικό δίπλωμα: **Κοέν Ζουλύ** του Ισραήλ (όμηρος), **Κοέν Σαμπεθάϊ** του Δαβίδ (εκτελέστηκε στα στρατόπεδα των χιλερικών), **Κοέν Ιάκωβος** του Μωυσή, **Μωυσής Αθραάμ** του Μεναχέμ, **Πέσαχ Δαβίδ** και **Αλέγρα, Σακκής Πέπο** και **Έλλη, Φραντζής Μανώλης** του Δαβίδ.

Η Εταιρία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας απένειμε στην Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου δίπλωμα τιμής το 1987 για τους επώνυμους κι ανώνυμους αγωνιστές περιόδου 1940 - 45.

[Στοιχεία για τη συμμετοχή των Εβραίων στην Εθνική Αντίσταση έχουν δημοσιευθεί στα φύλλα των «Χρονικών» (ο πρώτος αριθμός είναι του τεύχους και ο δεύτερος της σελίδας): 30/12, 45/16, 52/10, 53/8, 56/15, 60/18, 66/10, 84/14, 86/5, 89/16, 104/3, 108/12].

ΧΡΟΝΙΚΑ זְבּוּרָנוֹת

ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο:
Ο Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. ΝΙΣΗΜ ΜΑΪΣ
Σουρμελή 2 • 104 39 ΑΘΗΝΑ

Διανέμεται Δωρεάν

Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ 1870 ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ

Eiavai γνωστό ότι τα Ιωάννινα κάηκαν το 1870 από τον Βελήν Ρασήμ Πασά, ώστε να αδειάσει η αγορά από τις ζύλινες παράγκες. Από το βιβλίο «**Σαριδ ου Παλίτ**» («Ερείπια και Πρόσφυγες»), του Ραββίνου της Αλεξανδρείας **Ιακώβ Μωσέ Τολεδάνο**, ο κ. **Ισαάκ Μπατής**, ο οποίος κατάγεται από τα Ιωάννινα, μετέφρασε το παρακάτω απόσπασμα που αναφέρεται στην έκκληση για βοήθεια της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων προς την αδελφή Κοινότητα της Αλεξανδρείας, της Αιγύπτου.

* Επιστολή Γιαννιωτών Εβραίων προς την Εβραϊκή Κοινότητα Αλεξανδρείας το 1870

«Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, τίμια και εκλεκτά μέλη, γέροντες και ἄγιοι ἀνθρωποι, εκτελούντες τη θέληση του πλάστη των με δόλα τα μέσα που διαθέτουν, εξυπηρετούντες τα κοινά αφιλοκερδώς, όπως ο Σοφολογιώτατος και Ἅγιος Ραββίνος Χαγιμ Αβραάμ, όλοι μαζί να φωτίσουν και να λάμψουν σαν αστέρια! ουφανού.

Σας πληροφορούμε ότι δυστυχώς τη νύχτα της 3ης Ελούλ του έτους 1870, άναψε ο Θεός φωτιά μέσα από ένα μαγαζί της αγοράς και έκαψε από τις 5 τη νύχτα έως τις 2 της επομένης ημέρας 1050 σπίτια και μαγαζιά. Από τα 160 σπίτια που κάηκαν, τα 137 ήταν εβραϊκά. Από τα εβραϊκά μαγαζιά δε γλίτωσε κανένα. Όλα κάηκαν. Και έτσι, 840 εβραϊκές

ψυχές έμειναν χωρίς σπίτια και μαγαζιά στην αγορά. Δεν μπόρεσαν να σώσουν τίποτα εκτός από το κορμί τους.

Και εκείνων που κατάφεραν να σώσουν μερικά από τα υπάρχοντά τους, τελικά δεν τους έμεινε τίποτα γιατί τους τα άρπαζαν στο δρόμο και χάθηκαν στις μεγάλες περιπέτειες που πέρασαν. Και από αυτούς, οι άρρωστοι, οι γέροι, οι χήρες και τα ορφανά περιπλανώνται ζητώντας ψωμί. Ψήνονται από τον ήλιο την ημέρα και παγώνουν από την ψύχρα της νύχτας.

Αν και οι Αρχές - ο Θεός να τους έχει καλά - μοιράσαν ψωμί στους πεινασμένους - μισή οκά για κάθε ψυχή - και τούτο μόνο για 10 ημέρες... και πώς θα φθάσει μισή οκά για κάθε ψυχή για 24 ώρες;

Έπειτα μοιρασαν 50 οκάδες την ημέρα και τότε σηκώθηκαν στο πόδι οι καμένοι, οι φτωχοί και φώναζαν "Ψωμί, γιατί να πεθάνουμε από την πείνα?". Αλίμουν στα μάτια που βλέπουν την κατάντια τους. Πολλοί από αυτούς ήταν γυμνοί και χωρίς τίποτα, γιατί έχασαν όλα τα ρούχα τους και τα υπάρχοντά τους. Χρειάζονται πολλά λεφτά για να χτίσουν το φτωχικό τους και ν' αγοράσουν λίγα ρούχα και ψωμί για τα παιδιά τους.

Αν και εμείς, όπως και υπόλοιπα μέλη της Κοινότητάς μας, ζημιωθήκαμε από τη φωτιά δε μείναμε πίσω και κάνουμε το καθήκον μας, ο καθένας με τη δύναμή του, αλλά δε φτάνουμε αυτά για να τους χορτάσουμε σύτε κατά το 1/3 ή 1/4-όπως δεν γεμίζει το

שְׂרִיד וּפְלִיט

א ו ס פ

לרבבי תורה ולמדע היהדות,
לחולדות היישוב בארץ ישראל, ולביבליוגרפיה.

על פ

כחכיהיר עתיקים ומוקוריות דראשוניים

עם הארץ והנרטות

תא"

יעקב משה טולידיידאנו

הרב הראשי לטל אביב ירושלים (ו. 1870)

קובץ דאסוו



Το εξώφυλλο του βιβλίου του Ι.Μ. Τολεδάνο -Σαριδ ου Παλίτ-

πηγάδι με λίγες σταγόνες. Γι' αυτό αποφασίσαμε να απευθυνθούμε στις εξοχότερες σας, γνωριζόντας ότι είσθε εύσπλαχνοι και ότι βοηθάτε τους φτωχούς αδελφούς σας όπου κι αν βρίσκονται, από την ανατολή του ήλιου έως τη δύση του, και σε κάθε ανάγκη είσαστε η ασπίδα των.

Τρέξτε να λυπηθείτε τους Εβραίους αδελφούς σας της πόλης μας που βρίσκονται σε μεγάλη απελπισία και βοηθήστε τους όσοι ο Θεός σας επιτρέπει. Και επειδή δεν έχουμε καιρό, γιατί από τη μια μεριά πεθαίνουν από την πείνα και από την άλλη άρχισαν οι βροχές και κρύωσε ο καιρός και δεν μπορούν να μείνουν πλέον σε σκηνές - κυρίως οι άρρωστοι - γι' αυτό κάντε γρήγορα και βοηθήστε με όλη την καρδιά σας, γιατί το γοργό και χάριν έχει, να ζωντανέψετε τυραννημένες ψυχές και είθε η καλωσύνη σας αυτή να σας σώσει από κάθε κακό και να σας δώσει ο Θεός χρόνια πολλά κι ευλογημένα και αιτελείωτη ευτυχία, πλούτο και πιμή.

Και γι' αυτό υπογράφουμε, εδώ στα καμένα και κατεστραμμένα Γιάννινα, που να δώσει ο Θεός να ξανακτισθούν, σήμερα στις 25 του μηνός, και ο Θεός να σας δώ-

σει τον μήνα αυτὸν μεγάλες ελεημοσύνες, τον χρόνο αυτὸν 5629 απὸ δημιουργίας κόσμου, να ευλογήσει ο Θεός τον λαό του και να φέρει ειρήνη.

Μωσέ Ουριέλ Κοφφίνα,
Ελιάσου Μεναχέμ Κοφφίνα,
Δαυίδ Ματαθία Λεβή,
Σαμουέλ Κοέν

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πιστοποιούν τις υπογραφές των ανωτέρω εκλεκτών μελών της Κοινότητός μας, σήμερα την 3η Ελούλ 1870 και ότι τα γραφόμενα είναι δικαια και σωστά».

* **Ο Ιακώβ Μωσέ Τολεδάνο** κατάγεται από οικογένεια Ισπανών Ραββίνων, από το Μαρόκο. Γεννήθηκε στην Τιβεριάδα, χρημάτισε Ραββίνος στο Κάιρο και στην Αλεξανδρεία όπου υπήρχε μεγάλη Εβραϊκή Κοινότητα. Το 1942 εξελέγη Αρχιραββίνος στο Τελ Αβίβ και το 1958 υπουργός Θρησκευμάτων του Ισραήλ. Απεβίωσε το 1960. Εξέδωσε πολλά βιβλία.



Γράμματα στα «Χρονικά»

✓ Κοινές ρίζες μεταξύ ελληνικής κι εβραϊκής γλώσσας αναζητά ο κ.
Νίκος Σιδηρόπουλος - Βέροια.

«Στο τεύχος Μαΐου - Ιουνίου 1993 στη σελίδα 5 του θέματος «Αμαληκίται και Ισραηλίται» αναφέρεται η εβραϊκή λέξη «Herem» (Ερέμ) που, κατά τον συντάκτη του κειμένου, σημαίνει **καταστροφή, κατάρα**.

Μολονότι δεν είμαι γλωσσολόγος, αποτολμώ να αναζητήσω συγγένεια αυτής της εβραϊκής λέξης, με την ελληνική «**Έρημος**». Το «Έριμ» και το ρήμα ερημώνω και τα ουσιαστικά και επιθετικά του παράγωγα (έρημος, ερημικός κ.λπ.) σημαίνουν ό,τι ακριβώς και η εβραϊκή **δύνωση, καταστροφή, αφανισμό!** Μήπως η λέξη αυτή, καθώς και πλειστες άλλες (λ.χ. 'Άδωνις, ο αρχαίος θεός του κάλλους και 'Αντωνι, ο ἀρχόντας στα εβραϊκά) δεν υποδηλώνουν κοινά στοιχεία καταγωγής των δύο γλωσσών; Αφού και το φοινικικό ἄλφαβητο, είναι ο προπομπός του ελληνικού!

Να, λοιπόν και άλλοι δεσμοί που συνδέουν τους δύο λαούς μας, πέραν εκείνων της Καινής Διαθήκης, που

στην ουσία αντιγράφει την Παλαιά - διό και η αναφορά στις εκκλησίες μας στον κοινό πατρογονισμό «Των αγίων και ενδόξων ημών προπατόρων, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ...». Αυτά! Ευχαριστώ!».

* * *

✓ Στοιχεία Εβραϊκής παρουσίας στους Παξούς σημειώνει ο κ.

Μάριος Μάισης:

«Στο κέντρο της μικρής πολιτείας του Γάιου στους Παξούς έχει στηθεί Ηρώ των πεσόντων των πολέμων του 1912 - 1922.

Διαβάζοντας τα ονόματα της στήλης διαβάζει κανείς στην τελευταία σειρά το όνομα του Μωυσή



M. Ασσέρ.

Και στους Παξούς λοιπόν υπήρχαν Εβραίοι που πιθανότητα ήταν λαδέμποροι μια και το μοναδικό προϊόν του νησιού είναι η ελιά και κυρίως το θαυμάσιας ποιότητας λάδι του».

(Στοιχεία για την εβραϊκή παρουσία στους Παξούς έχουν δημοσιευθεί στο τεύχος αρ. 113 των «Χρονικών»).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

Το άρθρο του καθηγητή κ. Π. Σιμωτά «Αμαληκίται και Ισραηλίται εν τη Παλαιά Διαθήκη», που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 126 του περιοδικού μας, έχει περιληφθεί στον τόμο «ΦΙΛΙΑ εις Κωνσταντίνον Μπόνην», που εκδόθηκε προς τιμή του αειμνήστου καθηγητού και ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Μπόνη.

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Από το βιβλίο του κ. **Νεκτάριου Κατσόγιαννου**
«Τα Τρίκαλα και οι συνοικιού τους» (Λάρισα,
1992) παραλαμβάνουμε το παρακάτω κείμενο που
αφορά την Ισραπλιτική Κοινότητα Τρικάλων

Από τα υπάρχοντα στοιχεία δε μας είναι γνωστός ο χρόνος της πρώτης εγκατάστασης Εβραίων στα Τρίκαλα. Στις πηγές πάντως της βυζαντινής εποχής αναφέρονται Εβραίοι εγκατεστημένοι στην πέριοχή των Τρικάλων. Στο Χρυσόβουλο του Ανδρόνικου Γ' Παλαιολόγου (1332) αναφέρεται η ιδιοκτησία του Ιουδαίου Ανάμερ¹, που εμφανίζεται και στο Χρυσόβουλο του Σέρβου κατακτητή της Θεσσαλίας Στέφανου Ντουσάν (1348) ως Ιουδαίος ο Αναμέρης και στο αποσπασματικό Χρυσόβουλο του Νικηφόρου Β' της Ηπείρου (1356 - 1358) ως Ιουδαίος ο Νάμερ Κουντ.

Γνωρίζουμε ότι στα μέσα του 15ου αιώνα υπήρχε εδώ οργανωμένη Εβραϊκή Κοινότητα, καθώς προκύπτει από το καταστατικό της, το οποίο δημοσίευσε στο Παρίσι ο ερευνητής N. Beldiceanu. Είμαστε βέβαιοι ότι η αύξηση των εβραϊκών οικογενειών επήλθε από τους διωγμούς των Εβραίων της Ισπανίας. Στις 31 Μαρτίου του 1492 η τότε βασιλισσα της Ισπανίας Ισαβέλλα με μια διαταγή που εγκρίθηκε στη Σάντα Φε, μια πόλη κοντά στη Γρανάδα, υποχρέωντες τους Εβραίους, που ανέρχονταν σε 160.000, να εγκαταλείψουν τη χώρα μέσα σε τρεις μήνες. Ήταν η αρχή της μισαλοδοξίας της Ιεράς Εξίτασης.

Η εξορία μετατρέπεται σε ένα είδος μετανάστευσης, που μεταφέρει σε όλη την Ευρώπη την ανησυχία των Εβραίων, την κουλτούρα και τη δημιουργικότητά τους.

Σε μια παράγραφο της διαθήκης του Τουραχάν Βέη, κατακτητή της Θεσσαλίας (πριν το 1446) αναφέρεται και η συνοικία **Γιουκδύ**², που ήταν έξω από την πόλη, στην οποία υπήρχε ένας οθωμανικός ναός, κατά πάσα πιθανότητα μεστζήτι. Μεταξύ των άλλων η διαθήκη γράφει: «Ἐν αργυρούν ἀσπρον καθ' ημέραν εἰς τὸν Ιμάμην του εν τῇ συνοικίᾳ Γιουκδή ἔξωθεν τῆς πόλεως Τρικάλων κειμένου Ναού, ος εστίν ιδρυμα του αφιερωτού...».

Η λέξη **Γιουκδύ (Yahudi)** είναι στα τούρκικα η εβραϊκή λέξη **Γεουδίμ**, που θα πει **Ιουδαίος**.

Στο κείμενο χρησιμοποιεί τη λέξη **έξωθεν**, που θα πει



Τρίκαλα: Παλιά συνοικία (οι φωτογραφίες είναι από βιβλίο του Θ.Ι. Τριανταφύλλου)

έξω από τα νοητά σύνορα της πόλεως, όχι όμως μακριά. Άρα στα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας ο συνοικισμός δεν ήταν ενσωματωμένος στον κ' ρυμό της πόλεως, όπως το Ριζαρίο με τα σημερινά δεδομένα. Στην παραπάνω απογραφή ο απογραφέας, όπως αναφέραμε στην αρχή, μας μιλάει ξεχωριστά για κάποιον Τρικαλινό Εβραίο που είχε γίνει μουσουλμάνος, ότι ήταν **yahudi**.

Ο Τούρκος περιγρήφτης **Eylia Gelebi**, που πέρασε από τα Τρίκαλα στα μέσα περίπου του 17ου αιώνα, μας λέει ότι δεν υπάρχει καμιά συνοικία με Εβραίους (!). Παραθέτουμε το κείμενο στα τούρκικα όπως έχει: «Asla yahudi (Ιουδαίοι) mahallesi yoktur». Και συνεχίζει παρακάτω, ότι αυτοί έρχονται μόνο για εμπόριο και κατόπιν φεύγουν. Μάλλον θα πρέπει να του μετέδωσαν λανθασμένες πληροφορίες, γιατί από τα στοιχεία που παράθετουμε στη συνέχεια φαίνεται, ότι πάντα υπήρχε στην πόλη μας εβραϊκή παροικία με αρκετές οικογένειες.

Η συνοικία αναπτύχθηκε και παρέμεινε στην ίδια πάντα θέση, όπου και σήμερα, ήτοι μεταξύ των οδών Κον-

δύλη - Περσεφόνης και Αθ. Διάκου - Σωκράτους, δίπλα στην Εμπορική Τράπεζα.

Στη μεγάλη πυρκαγιά της πόλεως το 1749 και η εβραϊκή συνοικία υπέστη μεγάλη καταστροφή, όπως μας το λέει η παρακάτω ενθύμηση: «11 Ιουλίου⁷ σημειώνω τον καιρό όπου εκάστον τα Τρίκαλα από το μέρος που ήσαν οι συκαμινίες (μουριές), όπου εκρεμούσαν τους ανθρώπους. Όλα τα εργαστήρια, Χάνια έως του Μπέχου τα μπουστάνια και όλα τα εβραϊκά με τα συναγόγια (συναγωγή) ως το Καραγάτσι (συν. Μπάρα). Λοιπόν, εκείνο το κακό εφάντηκε από ένα φυύρο και ήταν Δευτέρα, παζάρι και εγλύτωσαν πολλοί Χριστιανοί το βιό τους, Εβραίοι το ελιμουργήσαν (άρπαξαν), το περισσότερον οι Αρβανίτες του Δερβέναγα Ισμαήλ Μπέη Φράσαρη όχι άλλος όποιος τα διαβάζει να με συγχωράει τον πατέρα και τη μάνα, Νικόλαος Αναγνώστου γράφω» (είναι γραμμένη η άνω θύμηση σε παλιό Κυριακοδρόμιο ευρισκόμενο στο χωριό Διπόταμος - Λέοτανο)

Επίσης με τα Ορλωφικά του 1770 δε γλίτωσε και η εβραϊκή συνοικία από την μεγάλη καταστροφή που υπέστη η πόλη τον καιρό εκείνο από τους Αρβανίτες. «Ούτοι την 14η Ιουλίου ημέραν Τετάρτην εντός τριών ωρών διμήρπασαν το σύνολον των καταστημάτων των Τρικάλων (500 περίπου) μη κάμνοντες διάκρισην ουδὲ των Τουρκικών και εν συνεχείᾳ ελεγχάπτουσαν και τα σπίτια της επανή (Βαρούσι) και κάτω συνοικίας, καθώς και την Εβραϊκήν τοιαύτην όπου βρήκαν και πολὺ χρήμα, 45 πουγγιά, πήραν δε και τα χρυσαφικά των, χαλκώματα, μπρισίμια και οπιδήποτε του σπιτιού. Έκαναν όλην την αγοράν και μέρος της πόλεως, εξηδραπόδισαν δε το ίμισυ του εξ 25.000 πληθυσμού. Η καταστροφή ήτο απεριγραπτος»⁴.

Ξένοι περιηγητές που πέρασαν από τα Τρίκαλα, οι περισσότεροι από αυτούς πάντα θα είχαν να γράψουν και λίγα λόγια για τους Εβραίους.

Ο **Μπγέρντοτολ**, που πέρασε από τα Τρίκαλα το 1779, γράφει: «Στην πόλη υπάρχουν και Εβραίοι, αλλά λίγοι και φωχοί, τόσο που ούτε Ραββίνο δε μπορούσαν να έχουν». Ένας άλλος, ο **Holland** (1810 - 1821) γράφει: «Τα μαγαζιά ήταν πεντακάθαρα και κατάμεστα και οι έμποροι, κυρίως Έλληνες και Εβραίοι, αξιοσέβαστοι άνθρωποι». Επίσης ο **Leake** (1800 - 1810) μας λέει ότι είχε 2 (.) συναγωγές παρά τον μικρό αριθμό Εβραίων. Δύο άλλοι Έλληνες περιηγητές, ο **Νικόλαος Σχινάς** (1886) και ο **Νικόλαος Γεωργιάδης** (1899) μας λένε για μία συναγωγή στο μέσον της εβραϊκής συνοικίας.

Αξιοπερίεργο είναι ότι στην απογραφή του 1820 η εβραϊκή κοινότητα αναφέρεται με 5 (!) μόνο οικογένειες.

Μισόν αιώνα αργότερα ο **Emil Isabert** στο οδοιπορικό του (1873) μας λέει ότι τα Τρίκαλα είχαν 400 Εβραίους.

Κατά την απελευθέρωση οι Εβραίοι κράτησαν την αρμόζουσα στάση, όπως μαρτυρεί και μια επιπολή που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «**Φάρος του Ολύμπου**» της 2.1.1883. «Εις εν των προηγουμένων φύλλων σας λόγον ποιούμενοι περὶ της Ισραηλιτικής Κοινότητος, όπι πάντες προσήλθαν και εδήλωσαν τα ἄρρενα τέκνα των, είπατε εις μόνον Ισραηλίτης εις τον οθωμανικόν πρόξενον και εξήτησε να γίνη τουρκοραγιάς. Άλλα το ονόμα του περὶ ου λόγος Ισραηλίτου δεν το αναφέρατε, διότι ως φαινεται δεν το γνωρίζετε. Ήδη σας λέγω εγώ ότι είναι κάποιος Ιωσήφ Σαμοήλ, όστις διά της διαγωγής του ταύτης απιμάζει την

Ισραηλιτική Κοινότητα, διά τούτο φέρομεν αυτὸν εις την δημοσιότητα ινα τον αποστρέφονται ως εναγή (κατηραμένο)».

Επίσης από εφημερίδες του περισσέντεν αιώνων έχομεν ορισμένες πληροφορίες για την Ισραηλιτική Κοινότητα. Η εφημερίδα «**Φάρος του Ολύμπου**» εξυμνεί συμπολίτες Εβραίους, που με θυσία της ζωής τους έσωσαν πολλά πράγματα από τη μεγάλη πυρκαγιά του Αγίου Στεφάνου. Στο φύλλο της 2.4.1883 γράφει: «Εις την κατάσβεσιν της πυρκαϊάς (Αγίου Στεφάνου) ἀπαντες οι τε πολίται και στρατιώται συνετέλεσαν δε και οι συμπολίται μας Ισραηλίται εις ους οφείλεται μέγας ἐπαίνος. Εξαιρεπικώς δε ἐπαινούς οφείλεται τω Ισραηλίτη τω Κυρίῳ Βάτα Τεφενάνα Κερκυραίω, όστις σπεύσας εις την καιομένην διέσωσεν πολλά αυτῆς ἐπιπλα...».

Οι «**Εργάται**» στο φύλλο της 17.3.1884 γράφει: «Κατ' αυτάς εσχηματισθή Ισραηλιτικός Σύλλογος ενταύθα σκοπόν προθέμενον την βοήθειαν των απόρων, την εκτέλεσιν αγαθοεργών ἔργων και την εκπαίδευσιν των απόρων Ισραηλίτων νέων. Πρόεδρος του Συλλόγου εξελέγη ο κύριος Ιάκωβος Σιδης, μέλη του Συμβουλίου οι κ.κ. Ισαάκ Λευ, Ραφαήλ Μωσέ και Ιουδώ Αγούν».

Στις 17.6.1884 η ίδια εφημερίδα γράφει: «Επιπολάζουσαν από πνοις εν τη πόλει πηών οι τυφειδεῖς πυρετοί. Συνιστώμεν τους αρμοδίους ἀκράν καθαριότητα προς περιστολήν του κακού, ίδια κατά την Ισραηλιτικήν συνοικίαν, ήτις ουκ ειδομεν πώς παρημελήθη πάντοτε από τις δημαρχίες».

Τέλος, στο φύλλο της 23.9.1884 γράφει: «Από της χθες οι συμπολίται πηών Ισραηλίται παντηγγυρίζουσιν εν χαρά τας εορτάς της σκηνοπηγίας. Αι εορταί αύται είναι ανάμνησις της εν τη ερήμω βιώσεως των Ισραηλίτων επι τεσσαράκοντα ἑτη, κατά την παλιάν διαθήκην».

Από την Ισραηλιτική Κοινότητα υπήρχαν και κάποιοι δωρητές όπως ο Μεγήρ Λευ η οποία περιθέτησε μετρητά 42.500 για την ίδρυση νοσοκομείου στα Τρίκαλα, ως επίσης και 1.000 δρχ. υπέρ του Εθνικού Στόλου.

Ένας άλλος, ο Σολωμός Μπεγήρ, το 1915 δώρησε ένα σπίτι και δύο αποθήκες στην πόλη αξίας 60.000 δρχ. για να προικίσει φωχά κορίτσια.

Από τους πρώτους τυπογράφους της πόλεως, ήταν ο Εβραίος Ισαάκ Μωσής που δούλευε στην εφημερίδα «**Φάρος του Ολύμπου**», από το 1881 μέχρι το 1885. Την 1η Ιουνίου του 1884 γίνεται εκδότης της σατυρικής εφημερίδας «**Ψαλιδώ**», που αναμείχθηκε μαχητικά στην πολιτική ζωή του τόπου. Μάλιστα, για την ανάμειξη του αυτή και για κάποιο δημοσίευμα, ένας βουλευτής τον ξυλοκόπησε. Η εφημερίδα εκδιδόταν μέχρι το 1887, δυστυχώς όμως δεν υπάρχει κανένα φύλλο της.

Έχουμε και μια δικαστική απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «**Εργάται**» στο φύλλο της 17.10.1887: «Δικασθείς χθες ενώπιον του Πλημμελειοδικείου ο εκδότης της ενταύθα εκδιδομένης σατυρικής εφημερίδας «**Η Ψαλιδώ**» κ. Ισαάκ Μωσής, κατηγορούμενος επι εξυβρίσει κατά του διευθυντού του τηλεγραφείου κ. Αθανασιάδου, κατεδικάσθη εις τετράμηνον φυλάκισιν και 500 δρχ. πρόστιμον. Η απόφασις αυτή του Πλημμελειοδικείου εκριθή υπέρ το δέον αυστηρά».

Παλιότερα, οι περισσότεροι ήταν λευκοσιδηρουργοί, νηματοποιοί (στριφτες), φανοποιοί (φαναρτζήδες) και γυρολόγοι έμποροι, ειδικά υφασμάτων. Οι αργότερα με-

γαλέμποροι ξεκίνησαν από γυρολόγοι. Ένα άλλο επίσης επάγγελμα αγαπητό σ' αυτούς ήταν του σαράφη (αργυραμοιβού). Οι σαράφηδες αυτοί υπήρχαν και μετά τον πόλεμο, μέχρι το 1965 περίπου. Το στέκι τους συνήθως ήταν στην οδό 28ης Οκτωβρίου, έξω από το σημερινό κατάστημα του Κούτσια. Το μαγαζί τους ήταν υπαίθριο, αποτελούμενο από ένα μικρό τραπέζακι, όπου τοποθετούνταν ένα γυάλινο κουτί, μέσα στο οποίο είχαν διάφορα νομίσματα, χάρτινα και μεταλλικά. Τη δουλειά αυτή την έκαναν οι Σεμιώτη, Σαμουήλ, Αφοι Χαϊμάκη και ο Αβραάμ Λεβή.

Η παλιά συναγωγή ήταν αριστερά της οδού Κονδύλη, της οποίας ένα μέρος ρυμοτομήθηκε κατά την διάνοιξη της παραπάνω οδού. Στην Κατοχή λεηλατήθηκε από τους Γερμανούς, που την μετέτρεψαν σε στάβλο, όπως και τη σημερινή, η οποία βρίσκεται στην οδό Αθαν. Διάκου, δίπλα στην Εμπορική Τράπεζα. Αυτή, παλιότερα, ήταν ένα μικρό πέτρινο κτίσμα, το οποίο το 1930 κατεδαφίστηκε για να γίνει πιο μεγάλη και με τους σεισμούς του 1954 να ανακαινισθεί από την αρχή.

Προπολεμικά ήταν μια παροικία προοδευτική, η οποία συνέβαλε και αυτή με την δραστηριότητά της στην οικονομική ανάπτυξη της πόλεως. Στην κατοχή υπέστησαν και αυτοί μεγάλους διωγμούς από τους Γερμανούς, με συνέπεια το 31% του πληθυσμού τους να πεθάνει σε γερμανικά στρατόπεδα.

Από αυτούς που απέμειναν, ορισμένοι έφυγαν για την Αμερική και το Ισραήλ και άλλοι για την Αθήνα. Σήμερα δεν απέμειναν στην πόλη παρά μόνο 70 άτομα και από αυτά τα περισσότερα είναι μεγάλης ηλικίας.

Σε λίγα χρόνια τίποτα δεν θα υπάρχει από αυτή την παλιά συνοικία, παρά μόνο η συναγωγή. Τα παλιά σπίτια χρόνο με το χρόνο κατεδαφίζονται για να γίνουν πολυκατοικίες.

Παλιότερα ο Ισραηλίτες της πόλεως για θέρμανση, προτού χρησιμοποιηθούν οι σόμπες, είχαν μόνο μαγκάλια στα σπίτια τους. Κανένα σπίτι δεν είχε τάκι και αυτό βέβαια όχι από θρησκευτικούς λόγους. Το έκαναν ίσως από οικονομικούς λόγους και είχαν απόλυτο δίκιο, διότι το 80% της θέρμανσης στο τζάκι χάνεται από την καπνοδόχο.

Πέραν αυτού η προμήθεια ξύλων προπολεμικά ήταν ακριβή. Οι εδώ συμπολίτες, από κάποιες προκαταλήψεις έλεγαν: Οι Εβραίοι δεν έχουν μπουχαρί (τζάκι), γιατί δεν έχουν βασιλείο.

Με την ευκαιρία του γεωγραφικού μας περιπάτου θα αναφερθούμε και σε κάποιες συνήθειες των συμπολιτών μας Εβραίων, που είναι άγνωστες στον περισσότερο κόσμο.

Κάθε σπίτι είχε και από έναν μικρό φούρνο, που τον χρησιμοποιούσαν μόνο μια φορά το χρόνο για να κάνουν τα άζυμα.

Καμιά εβραϊκή οικογένεια δεν έβαζε κρέας στην καταρόλα, ειδικά πουλερικά, αν πρώτα δεν το έλεγχε ο χα-

χάμης (ραββίνος), ο οποίος είχε και κάποιες γνώσεις της κτηνιατρικής. Αυτός θα πήγαινε κάθε Παρασκευή προι στα δημοτικά σφαγεία, για να ελέγξει τα σφάγια, που προορίζονταν για την κοινότητα. Οι Εβραίοι δεν έτρωγαν κυνήγι και χοιρινό. Τη νύφη την στόλιζαν όπως και οι Χριστιανοί, αλλά αυτοί είχαν και μια άλλη συνήθεια. Οι φίλες της θα την πήγαιναν σ' ένα δωμάτιο ειδικό που ήταν διπλά στη συναγωγή. Εκεί υπήρχε μια χαλκοματένια μπανιέρα (είδος βαρελιού), όπου οι φίλες της την έλουζαν και την περιποιούνταν. Συνήθως ο γάμος γινόταν Σάββατο βράδυ ή Κυριακή και μόνο στο σπίτι. Την μπανιέρα την έλεγαν **χαμάρ** ή **Τεβιλά** στα εβραϊκά. Στο χαμάρ αυτό, τις υπόλοιπες μέρες πήγαιναν και άλλοι συμπολίτες, προπολεμικά βέβαια, για να κάνουν μπάνιο. Το κτίσμα με τη μπανιέρα υπήρχε μέχρι το 1955. Τον νεκρό, οι συγγενείς και οι φίλοι δεν τον συνόδευαν ποτέ μέχρι το νεκροταφείο, αλλά μόνο τ' απαραίτητα άτομα που χρειάζονταν για τη μεταφορά του. Συνήθως τον συνόδευαν μέχρι την διασταύρωση Κονδύλη - Μακεδονίας, όπου την εποχή εκείνη υπήρχε ένα καφενείο - ουζέρι του Γεωργαζά.

Οι περισσότερες Εβραίες ήταν μοδίστρες και κεντήστρες.

Μια άλλη επίσης συνήθεια, την οποία τηρούσαν με θρησκευτική ευλάβεια ήταν η καθιερωμένη κάθε Σάββατο αργιά. Κάθε Παρασκευή, μόλις έπαιργε να σκοτεινιάσει, **ο σαράς** (υπάλληλος της συναγωγής) περνούσε έξω από τα εβραϊκά σπίτια φωνάζοντας **Ασιντέ και Σαμπάθ**, ότι δηλ. από αυτή την ώρα αρχίζει η αργία και θα πρέπει να σταματήσουν κάθε δραστηριότητα. Απαγορευόταν αυστηρά ν' ανάψουν οι ίδιοι οποιαδήποτε φωτιά. Το Σάββατο το πρωί, τους χειμερινούς μήνες, δεν άναβαν ποτέ οι ίδιοι το μαγκάλι, αλλά καλούσαν μια χριστιανή για να κάνει αυτή τη δουλειά.

Για ένα μικρό χρονικό διάστημα από το 1938 - 1940 είχαν και ένα δικό τους είδος σχολείου, όπου διδάσκονταν μόνο τα εβραϊκά και ήταν στην οδό Σωκράτους. Στον ίδιο δρόμο επίσης, κοντά στο σπίτι του Μητροφάνη, έμεινε ο τελευταίος Χότζας των Τούρκων.

Οι Εβραίοι είχαν μεγάλη αδυναμία στον πασατέμπο (κολοκυθόσπορο), γι' αυτό και οι πρώτοι πασατεμπάδες, που γύριζαν στην πόλη μ' ένα καλαθάκι στο χέρι, ήταν Εβραίοι. Αυτοί είχαν καθιερώσει και το παιχνίδι μονά - ζυγά που παιζόταν και σήμερα ακόμη.

'Ολοι οι Εβραίοι ήξεραν τα ισπανικά, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, είχαν έλθει από την Ισπανία.

Ο τελευταίος πασατεμπάς ήταν ο Σαμπεθάνη Πισόν, ο οποίος έκανε αυτή τη δουλειά μέχρι το 1940.

Το αγαπημένο μέρος για τη βόλτα τους, παλιότερα, ήταν το Περιβολάκι (παλιά ζωαγορά).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Βλ. A. Carile - G. Cavallo, σελ. 55.

2. Βλ. Επ. Φαρμακίδης, σελ. 285.

3. Βλ. ΕΜΟΤ, Δ' Ιστορικά Τρικάλων, Τρίκαλα 1979, σελ. 14.

4. Βλ. ΕΜΟΤ, όπ. παρ., σελ. 15.



ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ

BENNO MELAMED
Negociant
SMYRNE
Import d'articles colorés
Export - Raisins et produit

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ **ΟΙΝΟΙ ΜΠΟΦΙΛΑ**
I. ΣΩΛΩΝ & ΣΙΑ **KONIAK ΗΔΥΠΟΤΑ**

LES FILS DE BEHOR ABRARDITI
Odou Biz r No 3
Ch-dectvan A ti 37—38
Maison fondée en 1869.
Depôt: Verres à vitres, cuivre,
zinc, clous, étain et tous genres de
métal.
Achat et vente de vieux métal.
Importation—Exportation

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΩΝ**
ΥΙΟΙ Χ' ΔΑΝΙΗΛ
ΣΜΥΡΝΗ
Αρχηγόν Τσαρσί 26.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΜΙΤΤΑΙΝΗ
Οδός Αγίου Θεοφίλου.

ΙΩΣΗΦ Α. ΦΑΡΑΤΖΗΣ **ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΠΝΩΝ ΕΙΣ ΦΥΛΛΑ**
ΚΑΒΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ

Διαφριστικά στον «Ελληνικό Οδηγό» του 1920

ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

COHEN & CIE
Négociants
en Denrées Coloniales
Maison fondée en 1901
SMYRNE

Διαφριστικά στον «Ελληνικό Οδηγό» του 1920

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Από την έκδοση «Η Σμύρνη πριν από την καταστροφή» (εκδόσεις «Ποντίκι») που αποτελεί απόσπασμα από τον «Ελληνικό Οδηγό» του 1920, με υπογραφή Γ.Ν. Μιχαήλ, παραλαμβάνουμε τα περακάτω στοιχεία που αφορούν την εβραϊκή παρουσία στη Σμύρνη πριν από την καταστροφή:

• **Πληθυσμός:** Οι κάτοικοι της Σμύρνης, κατά το 1/4 ή το 1/3 μόλις Τούρκοι, κατά πάσαν εποχήν προσέδωκαν αειποτε εις την πόλιν ταύτην την μορφήν ευρωπαϊκής ε-

μπορικής μεγαλουπόλεως: εκ τούτου δε, προήλθε και η τουρκική αυτής προσωνυμία «Γκιαούρ Ισμιέρ», δηλαδή «Απιστος Σμύρνη». Κατά τινα εποιημόν γαλλικήν στατιστικήν του 1875 οι κάτοικοι της Σμύρνης συνεποσούντο εις 151.000 κατανεμόμενοι ως εξής: Τούρκοι 60.000, Έλληνες 60.000, Ιουδαίοι 15.000, Αρμένιοι 10.000, Ευρωπαίοι (Γάλλοι κυρίως) 6.000.

Έκτοτε αι ανάλογια αύται μετεβλήθησαν, εις βάρος κυρίως του Οθωμανικού πληθυσμού, ολίγον δε προ της τελευταίας ελληνικής κατοχής οι κάτοικοι της Σμύρνης, υπολογιζόμενοι μετά

των εγγυτέρων περιχώρων εις 365.000 κατενέμοντο ως εξής περιπου: Έλληνες 160.000, Τούρκοι 80.000, Ιουδαίοι 55.000, Αρμένιοι 40.000, Ευρωπαίοι διάφοροι 30.000.

Εκ τούτων, οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι κατέχουν τα παράλια και το βόρειον τμήμα της πόλεως, οι Αρμένιοι οι κατοικούστροψ τα ύψωματα, δε σποζόμενοι υπό της Ι ο υ δ α ī κ ḥ σ σ υ ν ο i κ i a c . οι Τούρκοι τέλος οικούσι την άνω πόλιν και το δυτικόν αυτής τμήμα. Και τα μεν προσάκτια διαμερίσματα ως είναι φυσικόν παρουσιάζουν μορφήν πλουσίας και ευκίστον ευρωπαϊκής κοσμουπόλεως, το εσωτερικόν όμως αυτής, με τας στενάς του οδούς, τα κακόκιτσα κτίρια, τα λιθόστρωτα και την έλλειψιν επαρκούντες αερισμού, προσδίδει αυτή την μορφήν τουρκασιατικών μηρυκιών.

• Δημοτικές αρχές: Πρόεδρος Οσμάν Ζαδέ Χασάν πασάς, Σύμβουλοι: Ι. Σκενδέρογλου, Κερεστεζή Ιβραΐμ βέης, Εμιρλέρ Ζαδέ Ρεφήκ βέης, Χ. Αθανασούλας, Χ. Μιδάτ βέης, Σαλεπτζή Ζαδέ, Κιαμήλ βέης, Σουκρή Ζαδέ Ταφήκ πασάς, Β ο χ ώ ρ Μ π e ν a δ ἀ β a . Αρχιγραμματεύς Χακκή βέης, Αρχιεκτών Ρεσήρ βέης (αναπληρωτής).

• Νομαρχία, Διοικητικό Συμβούλιο: (Ιδαρέ Μεντζίλες). Το συμβούλιον τούτο υπό την προεδρείαν του Νομάρχου συνέρχεται τακτικώς Δευτέραν και Τετάρτην μ.μ., εκτάκτως δε κατ' άλλας ημέρες της εβδομάδος συνιστάται δε εκ των εξής μελών. Του Ιεροδικαστού Σουπχή

εφ. Του Οικονομικού εφόρου Μπεσίν βέη. Του Μουφτή Σμύρνης Ραχμετουλλάχ εφ. Του Αρχιγραμματ. της Νομαρχίας. Του Ορθοδόξου Μητροπολίτου. Του Επισκόπου των Αρμενίων. Του Αρχιραβίου. Του Επιτρόπου επισκοπής Αρμενοκαθολικών.

Έκτος τούτων υπάρχουν και οι τακτικοί πάρεδροι, αποτελούμενοι εκ του διευθυντού της Παιδείας (Ζια βέη). Του γενικ. μηχαν. του Νομού Ναδίρ βέη. Του Διευθυντού της Γεωργίας Ραχμή βέη.

Προς τούτοις και των κατ' έτος υπό του νομού εκλεγούμένων οίτινες είναι οι εξής: Της Μουσουλμανικής κοινότητος Εσσάτ βέης, Ναζμή βέης. Της Ορθοδόξου κοινότητος N. Τσουρκστόγλου. Της Εβραϊκής Σελίμ Μιζραχή (μεταξύ Αρμενικής και Εβραικής κοινότητος γίνεται εκλογή κατά τετραετία εναλλάξ δύο έτη εις Εβραιος και δύο έτη εις Αρμενιος).

• Ισραηλιτική συνοικία.

Η Ισραηλιτική συνοικία της Σμύρνης εκτεινόταν στις εξής οδούς (αλφαριθμητικά): Γκιουσλή, Δικιλι-Τας, Καδή Ιταμάν, Κεμέρ, Κεμέρ Αλτή, Μποχώρ Λεβύ, Μπερμπέρ Ζαδέ, Νεμασία, Σαφουγιά, Σαμπάτ, Συναγώγης, Σαρνατζή, Τελλάλμπαση, Τσιβιτζή Χαμάμ, Χάρβας 1η, Χάρβας 2α, Χαράμπαση.

• Ιουδαϊκή Κοινότητα Σμύρνης.

1. Κοινοτικαί Αρχαι Ιουδαιών: Εν Σμύρνη υπάρχει τοποθετητής της Α.Σ. του Αρχιραββίνου, ο κ. Μωάε Μαλαμέδ. Υπάρχουν δέκα ραββίνοι και 3 ιερ. απικοί δικασταί. Λαϊκόν Συμβούλιον ή Συμβούλιον της Ιουδαϊκής Κοινότητος. Τούτο αποτελείται εξ 8 συμβούλων, ων Πρόεδρος είναι ο Μποέ Μενασέ. Συνεδριάζει καθ' εκάστην Τετάρτην και Κυριακήν.

2. Ιουδαικά σχολεία: Οι Ιουδαίοι της Σμύρνης έχουν 13 σχολεία, εξ ων τα 3 είναι κοινοτικά και τα 10 ιδιωτικά. Σχολείον Ισραηλιτικής Κοινότητος: Κατά την οδόν Εμινιέ ευρισκόμενον, ιδρύθη προ πεντηκονταετίας. Και το μεν τμήμα των αρρένων διευθύνει ο κ. Δαυίδ Ναβόν, το δε των θηλέων η κ. Ναβόν. Προσέτι διδάσκουσι 7 διδάσκαλοι. Η σχολή είναι εξατάξιος, φοιτώσι δε εν αυτή





περί τα 300 άρρενα και άλλα τόσα θήλεα. Πληρώνουσι διδακτήρια αναλόγως των πόρων του έκαστον.

Εν τοι αυτώ κτιρίων υπάρχει και νηπιαγωγείον με 150 μαθητάς κάτω των οκτώ ετών, 3 διδασκαλίσσας και 2 διδασκάλους της εβραϊκής γλώσσης και των θρησκευτικών.

3. Ορφανοτροφείον: Και τούτο επίσης κείται κατά την οδόν Εμινέ. Η αρχή της σχολής ταύτης ανάγεται εις τα 1830 περίπου, ότε ήτο όμιλος νέων εκμανθανόντων την πάτριον γλώσσαν και θρησκειαν. Μόλις δε προ δεκαετίας διά της εξ 140.000 φράγκων προσφοράς του Ε. Ρότχιλδ ιδρύθη το σημερινόν αυτού κτίριον.

Διευθυντής είναι ο κ. Χαΐμ Καλμή, τέως Διευθυντής Εβραϊκής σχολής εν Αλεξανδρεία. Το προσωπικόν αποτελείται εξ 7 καθηγητών, ων ο εις διορίζεται υπό της Τουρκικής κυβερνήσεως (Ναρίφ Μουδουρού). Η σχολή είναι πεντατάξιος, φοιτώσι δε εν αυτή 600 περίπου άρρενα. Οι αποφοιτώντες εξ αυτής κατατάσσονται εις την έκτην τάξιν του σχολείου της Ισραηλιτικής Ενώσεως. Διά τον εφοδιασμόν των μαθητών διά βιβλίων και λοιπών χρειώδων, ως και διά την περιβολήν και υπόδυσιν κ.λπ. φροντίζει 1-δια επιτροπή Κυριών. Πρόεδρος η κ. Βεντούρα.

4. Μπένε Ερέτ (λύκειον): Ιδρυθέν τω 1915 ευρίσκεται εις Σαλάχανε. Πρώτος διευθυντής υπήρξε Λεβής τις, αλ-

λά μετά εν έτος ήρχισε να εκλέγεται ως διευθυντής εις καθηγητής ανά έκαστον μήνα. Υπάρχουσι δε 6 καθηγηταί. Το Λύκειον είναι πεντατάξιον, φοιτώσι δε εν αυτώ 150 περίπου μαθηταί ευπόρων οικογενειών. Πληρώνονται δε διδακτήρια από 1/2 λίρας το ολιγότερον μέχρι 2 λιρών κατά μήνα το ανώτερον όριον.

5. Συναγωγαί: Μπέα Ισραέλ. Η μεγαλυτέρα εν Σαλάχανε, Ταλμούτ Δορά εντός του Ορφανοτροφείου. Βικούρ Χουλιμ Χώρα Χάβρας Σοκάκι, Εξ Χαΐμη η παλαιότερα 150 ετών Χάβρα Σοκάκι. Πορτογαλκή, Αλχάζες, Οραχήμ, Γκιβέρετ, Σαλώμ, Γκενάτ (πλησίον Αγ. Ιωάννου), Βεραχήμ (Χάβρα Σοκάκι), Ταλμούτ Χέβρα (Χάβρα Σοκάκι), Ροχ Αάρ (παρά τον Αναβατήρα), Περπινιάλ (Αράπ Χασάν Τσεσμεοί). Και 10 περίπου ιδιωτικαὶ Συναγωγαὶ.

6. Ιουδαϊκὸν νοσοκομεῖον: Το νοσοκομεῖον τούτο ιδρύθη τω 1842 υπό των αδελφών Ρότσχιλδ, υφ' αν και συνετηρείτο. Μετά ταύτα συνετηρείτο υπό της Κοινότητος, προ πέντε δε ετών περιήλθεν εις αχρηστίαν. Ηγοράσθη δε ωραίον κτίριον εις Καρατάσι, το οποίον προ των εγκαινίων επετάχθη υπό των Τούρκων, αποδοθέν τω 1919.

Διευθυντής Σια Γάιφε. Εφορεία αποτελουμένη από 6 πρόσωπα. Τμῆματα 3: 1) Παθολογικόν, 2) Χειρουργικόν 3) Διαφόρων νοσημάτων. Κλινική 40. Προς το παρόν αργεί.

7. Ιουδαϊκαὶ Αδελφότητες: Φιλόπτωχος Αδελφότης. Σκοπός αυτής είναι να εμποδίζῃ την επαιτείαν των Ισραηλιτών, εισπράτουσα παρ' όλων των Ισραηλιτών μικρόν τι ποσόν. Συνάζει κατά μήνα 2.000 - 2.500 λίρας, τας οποίας και διαμοιράζει. Διευθύνεται υπό Επιτροπής εκ των πλουσιωτέρων Ισραηλιτών. Τα ελλειμματα, εάν υπάρχουν, συμπληρώνονται διά εορτής γινομένης κατά τας αρχάς Ιουνίου ή διά παραστάσεων (1 ή 2 κατ' έτος Αποκρέω). Υπάρχουν δε και όμιλοι διά ιδιωτικής πρωτοβουλίας εισπράτοντες εράνους χάριν των πτωχών παιδιών.

8. Ιουδαϊκαὶ λέσχαι: α) Εθνική Ισραηλιτική Λέσχη (εν τη πρώην Γερμανική Λέσχη). Συνεπήχθη δε προ 2 ετών Συμβούλιον 3 εξ εκάστης ομάδος και 2 ουδέτεροι. Είναι το επίσημον ιδρυμα της Ισραηλιτικής Κοινότητος, ένθα γίνονται διαλέξεις και επίσημοι υποδοχαί.

**ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ι. ΣΩΛΩΝ & ΣΙΑ**

Διαφήμιση στον «Ελληνικό Οδηγό».

**ΟΙΝΟΙ ΜΠΟΦΙΛΙΑ
ΚΟΝΙΑΚ ΗΔΥΠΟΤΑ**

β) Μπενεμπερέτ. Εξάρτημα εταιρείας, εδρευούσης εν Νέα Υόρκη. Ευρίσκεται εις το Σαλαχανέ, παρά τον ομώνυμον Σαλαχανέ. Πρόεδρος ο ιατρός Αλζαράκη. Συμβούλιον δωδεκαμελές, διαιτούμενον εις «βουλευτικόν» και «εκτελεστικόν» τμῆμα. Μέλη 300.

• **Επαγγελματίες Σμύρνης.** Μεταξύ των επαγγελματών της Σμύρνης προ της καταστροφής αναφέρονται και οι παρακάτω Εβραίοι: Μουρτζούκος Τ. - αγγειοπόλης, Γκάλιας Καρά και Ζοζέφ - αμαξοποιοί, Μάτσα Ιακώβ - ανθοπώλης, Νώε Δ. - ανθοπώλης, Κοέν και Σία - έμπορος αποικιακών προϊόντων, Καράσσο και Υιοί - έμπορος αποικιακών προϊόντων, Σαούλ Βεμαγιάρ και Υιοί - έμπορος αποικιακών προϊόντων, Μόλκος Ζ. - αργυραμοίβος, Μισραχή Ν. - αργυραμοίβος, Σασών Α. - αργυραμοίβος, Ρούσσος Α. - αρτοποιός, Καράσσο

Τριστρατο - Ασφαλιστική εταιρία «Βικτώρια ντε Μπερλέν», Αρδίτης Λεών - εξαγωγέας βάμβακος, Γιτσούά Τζόγια - εξαγωγέας βάμβακος, Συμεών Ζαχαρία - βιβλιοδέτης, Ασκενάζου Ισαάκ - δικηγόρος, Αμάδο Ραφαέλ - δικηγόρος, Αρδίτης Η. - δικηγόρος, Ναχούμ Μορινο - εκτελωνιστής, Μιστραχήλ και Αλκρενάτη - έμποροι ετοίμων ενδυμάτων, Λέων Δ. - εργόχειρα, Κωστή Γαβριήλ - ζαχαροπλάστης, Σασώ Ερ. - ιατρός, Αμάδο Χ. - έμπορος καπνού, Μποτόν Ι. - έμπορος καπνού, Φράγκου Υιοί και Ισραήλ Αλαλούφ - εμπόριο καπνού, Καμπάι Μ. - χρυσοχόος, Λεών Τ. - χρυσοχόος, Μελαμέτ Χ. - χρυσοχόος, Μπιτόν Μπό - χρυσοχόος, Βεντούρας Κ. - κουρέας, Ρούσσου Δ. - κατασκευαστής χάρτινων κουτιών, Ουζιέλ Γιουδός - μεσίτης αλεύρων, Εζραήλ Νισσήμ - μεσίτης βαλανίδιον, Μόρδο Ρ. - μεσίτης βαλανίδιον, Αλζαλής Αβραάμ - μεσίτης βάμβακος, Ρούσσος Σ. - μεσίτης βάμβακος, Ροδίτης Μποχώρ - μεσίτης βάμβακος, Αμπουάβ Νισσήμ - μεσίτης οπίου, Ελιέζερ Χοδάρα - μεσίτης οπίου, Καμπάι Γιουσούφ - μεσίτης οπίου, Μιρζάν Τζών - μεσίτης οπίου, Ματαλίν Ιουδ. - μεσίτης οπίου, Ροδίτης Μορένος - μεσίτης οπίου, Χαϊμ Ταβή - μεσίτης οπίου, Χαϊμ Νισσήμ - μεσίτης οπίου, Δεβίδας Ραφαέλ - μεσίτης σταφυλιών, Αλπαγήλης Ισαάκ - μεσίτης σύκων, Αχαλούφ Χαϊμ - μεσίτης σύκων, Καμπάης Μαμ. - μεσίτης σύκων, Καμπάης Χαϊμ - μεσίτης σύκων, Μπαρκής Μποχώρ - μεσίτης σύκων, Σαούλ Μωυσής - μεσίτης σύκων, Τζάκος Τοπούζ - μεσίτης σύκων, Αρδίτη Ραφαέλ - μεσίτης συναλλάγματος, Τζόγια Χάνι - μεσίτης συναλλάγματος, Κοέν Νισσήμ - μεταξοπώλης, Ήσαΐας Δ. - μηχανικός, Μωύς Λεωνίδας - έμπορος νεωτερισμών, Πιτούόν και Βαρκή - έμποροι νεωτερισμών, Σολομών Τρέβες - έμπορος νεωτερισμών, Έφρέρα και Υιοί - έμποροι νεωτερισμών, Μοδάι και Υιοί - έμποροι νεωτερισμών,



Γαβριήλ Κωστή - ξενοδόχος, Κοέν Αβραάμ - ξυλέμπορος, Δαυίδ Περρέρα - εργοστάσιο κατασκευής ομπρελών, Μποσέ Σαούλ - εργοστάσιο κατασκευής ομπρελών, Καμπάι Δ. - βιζιταδόρος οπίου, Καμπάι Η. - βιζιταδόρος οπίου, Καμπάι Ι. - βιζιταδόρος οπίου, Βιτάλ Λεβή - εισαγωγέας οπίου, Κρισπίν Μωύς - εισαγωγέας οπίου, Κοέν Μ. και Σία - παραγγελιοδόχοι, Ρούσσος και Δανών - παραγγελιοδόχοι, Κοέν Δαυίδ - πιλοποίος, Γκαμπάι Υιοί - ράφτες, Γκαμπάι Νισσήμ - ράφτης, Αρδίτη Μπεχόρ Υιοί - έμποροι στόδηρου, Μωύς Ασήρ - εξαγωγέας σταφίδων, Αρδίτη Νισσήμ - έμπορος σύκων, Κοέν Έφρ. - έμπορος σύκων, Ρούσσου Υιοί - έμπορος σύκων, Σαμουήλ Γιοστή - έμπορος σύκων, Γασούά Μ. και Σία - τραπεζικός οικος, Φράνκο Ισραήλ, Αλαλούφ και Σία - τραπεζικός οικος, Κοέν Μποχώρ - πωλητής υελοπινάκων, Αρδίτη Ραφαήλ - υελοπώλης, Κοέν Μουσι - υελοπώλης, Ταμπάχ Τ. - εργοστάσιο φακέλλων, Δανόν Α. - φαρμακοποίος, Κρισπίν - φαρμακοποίος, Μποχώρ Χάμπης - φαρμακοποίος, Δανόν - έμπορος φαρμάκων, Πάρδου - έμπορος φαρμάκων, Ηλιζέρ Μποχώρ - χρωματοπώλης, Ρούσσος Ισαάκ και Υιοί - χρωματοπώλης, Αλαλούφ Μ. - έμπορος αυγών, Ήσαΐας Α. - έμπορος αλεύρων, Εζρά Δ. - ιατρός.

Μεταξύ των τραπεζών της Σμύρνης αναφέρεται και η Τράπεζα Θεσσαλονίκης με την εξής διοίκηση: Διευθυντής Λ. Φρανσέ, Υποδιευθυντής Λ. Κάστρο. Δικαιούχοι υπογραφής Ουάλτερ Γκουτ Τμηματ. Καταστάσεων, Δημ. Κουράνης Γενικός Ταμίας, Σαμουέλ Χέμου Αρχιλογιστής, Λοιποί Τμηματάρχαι Γεώργιος Κουτουπιάδης Άλληλογραφίας.

• **Περίχωρα της Σμύρνης.** Βούρνοβας: 8 χλμ. από την πόλη της Σμύρνης. Η κωμόπολη αυτή είχε 13.000 κατοίκους. Η εκεί εβραϊκή Κοινότητα είχε δύο Συναγωγές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤ' ΤΟΜΟΥ «ΧΡΟΝΙΚΩΝ» (1992-1993, ΤΕΥΧΗ 122-126)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΥΧΩΝ

Τεύχος 122 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1992)
Τεύχος 123 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1992)
Τεύχος 124 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1993)
Τεύχος 125 (Μάρτιος - Απρίλιος 1993)
Τεύχος 126 (Μάϊος - Ιούνιος 1993)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

A
Αλεξίου Γεώργιος, 122/17, Αλφαντάρης Όρο, 125/19, Αποστολάτος Γερ., 126/15, Attali Jacques, 123/30
B
Βαρθόλομαιος (Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως), 125/26
Γ
Γεωργιάδης Δημ., 122/19, Γκατένιο Ιωσήφ, 125/19
Δ
Δεμπόνος Άγγελος-Διονύσης, 126/18, Δεσποτόπουλος Κων., 125/5
E
Εσκεναζής Δαβίδ, 122/20
Z
Ζήσης Χρυσ., 122/32
I
Ιωαννίδης Στέφανος., 122/23
K
Καραμανλής Κωνσταντίνος, 125/4, Κάστρο Ι., 122/22
Κλίντον Μπίλ, 125/21, Κολλιού Νίτσα, 122/26, Κοψαχείλης Στέλιος, 124/26
L
Λουκόπουλος Σπ., 122/22
M
Μαϊς Νιούμ., 125/6, Μαλεβίτης Χρήστος, 122/2, 124/8
Μαυριδερός Δημητρης, 123/7, Μιγαδάκης Βασ., 125/30
Μόλχο Ανριέτα, 125/18, Μπεναμαγιόρ Λέων, 125/17
N
Νάρ Αλμπέρτος, 122/3, 125/16, Νούτσος Παν., 126/21
P
Παπαδοπούλου Τέτα, 124/11, Παπασπηλιόπουλος Σπ., 123/29
Πετρακάκος Δημ., 123/32, Πλουμίνης Γεώργιος., 123/28, Πλωρίτης Μάριος, 123/3
R
Ράλλης Γεώργιος, 125/22
S
Σαρηγιάννης Γεώργιος, 126/12, Σεραφείμ (Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος), 125/5, Σεπιμέλ Βλαντιμίρο, 123/5, Σίνγκερ Ισ.-Μπ., 126/34, Σιμωτάς Πλαναγώτης, 126/4, Σολάρο Αντώνιο, 124/28, Σοριάνο Μωρίς, 122/19, Σουλάμ Λουκία, 125/20, Σουφλίας Γεώργιος, 125/7
T
Τιμόθεος (Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών), 12, /2, Τσελάν Πάουλ, 124/14, Τσελεμπί Εβλιά, 124/15, Τσομπάνος Γιάννης, 124/9
Φ
Φλωρεντίν Παλόμπα, 125/17, Φωτόπουλος Αθανάσιος, 123/30
X
Χαγουέλ Λέων, 125/18, Χατζηβασιλείου Βασ., 123/18, Χατζηδάκης Μάνος, 125/23, Χατζηώαννου Ιω., 122/24, Χατζηκώστας Γεώργιος., 126/32, Χριστινίδης Ανδρέας, 124/14

* Ο πρώτος αριθμός αναφέρεται στο τεύχος και ο δεύτερος στο σελίδα του συγκεκριμένου τεύχους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

A
Αμαληκίται στην Παλαιά Διαθήκη, 126 4
Αουσβίτς - τόπος μαρτυρίου, 125/2
E
Εβραϊσμός - Ιουδαϊσμός, 122/2, 122/32, 123/32, 124/8, 124/26 (Μουσική του Ισραηλιτικού Λαού). Εκδόσεις, 123/34, 126/38 Ελιγιά Ιωσήφ, 126/21, Eliezer T.B., 122/17, Ελληνισμός - Εβραϊσμός, 123/28, 123/32, 124/6, 124/15
G
Επιστολές αναγνωστών, 122/31 N. Ναζαροή: περί του χαράκτη Μωϋσή Ραφαήλ, 122/36 Χαϊμ Κοέν: περί Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών κατά την Κατοχή, 122/36 Χρ. Σαμαρτζίδη: περί Εβραίων στη Θεσσαλονίκη, 122/36 Μαρσέλ Γιοέλ: περί του Εβραίου καπνέμπορου της Θεσσαλονίκης Δαβίδ Δε Μποτόν, 124/29 Λ. Αναστασίου: περί αναβίωσης του ρατσισμού, 125/24 Ευ. Αγγελόπουλου: περί της σωτηρίας των Εβραίων της Ζακύνθου, 126/37 Γρ. Λιμπούδη: περί Εβραίων της Λαρίσης κατά την Κατοχή.
I
Ισπανία (Διοιγός Εβραίων), 123/29, 123/31, 124/11, 126/12 Ισραήλ, 126/5
Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, 124/21
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου, 124/22
Ισραηλιτική Κοινότητα Δήλου, 123/7
Ισραηλιτική Κοινότητα Ζακύνθου, 122/29
Ισραηλιτικές Κοινότητες Θεσσαλίας, 122/26, 126/32
Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, 122/3, 122/22, 124/11, 124/19
Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων, 126/21
Ισραηλιτική Κοινότητα Καβάλας, 122/20
Ισραηλιτική Κοινότητα Καστοριάς, 122/17
Ισραηλιτική Κοινότητα Κερκύρας, 126/28
Ισραηλιτική Κοινότητα Κομοτηνής, 124/16
Ισραηλιτική Κοινότητα Κω, 123/18
Ισραηλιτική Κοινότητα Ξάνθης, 122/23
Ισραηλιτική Κοινότητα Πατρών, 122/22
Ισραηλιτικές Κοινότητες Πελοποννήσου, 123/30
Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου, 122/19, 122/27, 124/28, 125/20
Ισραηλιτική Κοινότητα Σερρών, 122/19, 124/19
Ισραηλιτική Κοινότητα Φλώρινας, 124/9
K
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος: Ψήφισμα-Ενέργειες για την αναβίωση του ναζισμού, 124/2
L
Λογοθετόπουλος Κων., 123/25
M
Μακεδονικό, 124/6, Μπράντ Βίλι, 123/33
N
Νεοναζισμός βλ. παρακάτω Ρατσισμός
O
Ολοκαύτωμα, 123/2, 123/5, 123/25, 124/2, 124/11. 50 χρόνια από το Ολοκαύτωμα του Ελληνικού Εβραϊσμού (1943-1993) 125/3, Μουσείο στην Ουάσιγκτον 125/21, 125/22.
Ορθοδοξία (σχέσεις με Ιουδαϊσμό), 125/25
P
«Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών», 122/34
R
Ρατσισμός - Νεοναζισμός (αναβιώσεις βίας), 123/3, 123/35, 124/2, 125/23, 126/2. Ραφαήλ Μωϋσής, 122/31.
T
Ταυτότητες: (Νέα Δελτία Ταυτότητος: Επιστημονική θεώρηση και σκοπιμότητες), 124/2
Τρένα (προς ναζιστικά στρατόπεδα συγκεντρώσεων), 125/16.

ENGLISH SUMMARY OF THE CONTENTS OF ISSUE NO 127

SEPTEMBER - OCTOBER 1993

✓ Under the title *Education: the strength of Society*, the periodical's leading article refers to the need not only that the younger generation should be taught and informed about the tragic events which took place during the Second World War, but also that they should learn that "man was made by nature to love, and not to hate", as Sophocles puts it in the *Antigone*.

✓ Professor Julius H. Schoeps takes "From Anti-Judaism to Anti-Semitism" as his title for an article in which he demonstrates that "the image which the Fathers of the Church created of the "Jews as rejected by God and consequently corrupt" served as the basis for all the subsequent persecutions of the Jews, culminating in Hitler's Final Solution".

✓ The 50th anniversary of the Warsaw ghetto uprising provides an opportunity for the publication of a study by Annette Wieviorka which concludes that "all that was left to the Jews of Warsaw was choosing a dignified way to die".

✓ The history of the Jewish Community of Volos provides information about the participation of Jews from the area in

the movement of National Resistance to Hitler's occupation of Greece (1941 - 1944).

✓ A book by Nektarios Katsoyannos contains much information about the history of the Jews of Trikala (region of Epirus). The first official mention of Jews in the Trikala area is in a document issued by the Byzantine Emperor Andronicus III Palaeologus in 1332. The Jewish presence in the Trikala area has been continuous since then.

✓ In 1870 the Turkish governor of Ioannina in Epirus, Velin Rashin Pasha, burned down part of the town to rid it of its shanty dwellings. Most of the victims were Jews, we are told in the book entitled "Sarid ou Palit", by Jacob Moshe Toledano, Rabbi of Alexandria, Egypt, who served as Minister of Religious Affairs of Israel and died in 1960.

✓ Information about the Jewish Community of Smyrna is to be found in a Greek - language guide to the area by G.N. Michail published in 1920, when the city and its hinterland belonged to Greece. Now Smyrna is Turkish.

✓ This issue ends with two letters, about the Jewish Communities of Verria (region of Macedonia) and Paxi (in Ionian islands).

