

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΟΣ ΙΑ' • ΑΡΙΘΜ. 100 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 1988 • ΝΙΣΑΝ - ΙΓΙΑΡ 5748



**ובא עלייך רעה לא תדע שחרה ותפל עלייך הוה
לא תוכל כי בפרה ותבא עלייך פתאם שואה לא תדע**

«Διά τοῦτο θέλει ἐλθεῖ κακόν ἐπί σέ, χωρὶς νά ἔξεύρης πόθεν γεννᾶται· καὶ συμφορά θέλει πέσει κατά σου, χωρὶς νά δύνασαι νά ἀποστρέψῃς αὐτήν· καὶ δλεθρος θέλει ἐλθεῖ αἰφνιδίως ἐπί σέ, χωρὶς νά ἔξεύρης».

(ח'סנין, 47:11)

Τώρα πού δι Βαλντχάιμ άρχιζει και... θυμάται

(Τίτλος από άρθρο της κ. Μ. Χαλκιά, στις «24 Ωρες» της 12.3.1988).



Tou BAS από τον «Ταχυδρόμο»

Ο ταν πρίν άπο δύο χρόνια οι 'Εβραικές δργανώσεις δλου τού κόσμου κατηγόρησαν άνενδοιαστα τόν Κούρτ Βαλντχάιμ ώς «κοινό ψεύτη», δ όποιος παραποιούσε τήν πραγματικότητα δσον άφορά τήν άτομική δράση του στήν περιόδο τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ή άνθρωπότητα στάθηκε έκστατική. Οι πιό καλοπροσαίρετοι έθεταν έρωτηματικά πώς ήταν δυνατόν δ επί σειρά έτῶν τιμημένος Γενικός Γραμματέας τού ΟΗΕ νά είναι ένας διακεκριμένος Ναζί. Οι ίδιοι οι Αύστριακοί άδυνατούσαν νά πιστέψουν αύτή τήν κακοήθεια έκ μέρους τού Βαλντχάιμ και τήν άδυναμία τους αύτή τήν πιστοποίησαν μέ τήν ψήφο τους μέ τήν δποία τόν έξελεξαν Πρόεδρο τής χώρας τους. Οι κακόπιστοι άντισημίτες

ισχυρίστηκαν δτι πρόκειται γι' έναν άκοδη «μύθο τών Εβραίων», ένω οι κατά (προσδοκόφρο) έπαγγελμα άντι - 'Εβραιοι βρήκαν δτι «άμαυρώνουμε έναν ύπερασπιστή τής ειρήνης».

Τώρα πού δι Βαλντχάιμ ξεσκεπάζεται, σιγά - σιγά, μόνος του, τί έχουν νά πούν δλοι αύτοί; Οι μέν καλοπροσαίρετοι τά έχουν - δικαίως - χαμένα. Οι δέ κακόπιστοι κάνουν δτι δέν άκοδην τίς κατά στάδια δμολογίες τού Βαλντχάιμ. Τέλος οι Αύστριακοί, πρό τής διεθνούς άπομονώσεως τής χώρας τους, άρχιζουν ν' άντιδρούν δμαδικά κατά τού Προέδρου τους.

'Αντι άλλης άναπτυξεως τού θέματος, περιοριζόμαστε στό ν' άναδημοσιεύσουμε τό σχόλιο τής κ. Μαριάννας Χαλκιά.

... μπορεί νά γράψει τά άπομνημονεύματά του...

«Μήπως είναι καιρός δι κύριος Βαλντχάιμ νά καθήσει και νά ξαναγράψει τά άπομνημονεύματά του, τώρα πού άρχιζει σιγά - σιγά νά άνατη τή μνήμη του;

Η άληθεια είναι δτι έχει κάνει μεγάλη πρόοδο, ειδικά τούς τρεις τελευταίους μήνες, μέ τή βοήθεια μερικών ιστορικών, μερικών πολιτικών και παλιών του γνώριμων.

Άρχιζοντας άπο τά βασικά, γιατί δ. κ. Βαλντχάιμ δέν έχει ξεχάσει μόνο λεπτομέρειες, άλλα όλοκληρες καριέρες.

Θυμήθηκε, αίφνης, δτι κατά τή διάρκεια τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα τό 1943 - 1944 δέν ήταν στήν Αύστρια, δπως άρχικά νόμιζε, άλλα στή Γιουγκοσλαβία και στή Έλλάδα. Ναί, τώρα πού τό λέτε... τό θυμάμαι!

Στή συνέχεια, μά βροχή τηλεγραφημάτων και ντοκουμέντων πού δημοσιεύτηκαν (μήπως θυμηθεί και κάποιος άλλος τίποτα) τού άνακάλεσαν στή μνήμη δτι δέν ήταν έκει τυχαία, ούτε ύπορετούσε άπλως τόν ναζιστικό στρατό και δή ώς άπλως στρατιώτης, άλλα ήταν άξιωματικός πληροφοριών. Ναί, τώρα πού τό λέτε... τό θυμάμαι...

Ός άξιωματικός πληροφοριών, λοιπόν, έβλεπε, άκουγε και ήξερε πολλά περισσότερα άπο έναν μέσο στρατιώτη. Ναί, τώρα πού τό λέτε... τό θυμάμαι... μού θυμίζει... Χορτιάτη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά... Ναί, τώρα πού τό λέτε... κάτι μού θυμίζει...

Κάτι άνακρίσεις, κάτι άπελάσεις, κάτι έκτελέσεις...

Κι έτσι, άρχισε νά θυμάται δτι περίπου 5.000 γυναικόπαιδα άπελάθηκαν, άλλοι χίλιοι πέρασαν στό "Αουσβίτς, Άγγλοι κομάντος έκτελέστηκαν...

Ναί, τώρα πού τό λέτε... τό θυμάμαι!

Εύτυχως, πού βρέθηκαν δλοι αύτοί οι καλοί άνθρωποι, οι ιστορικοί, οι πολιτικοί, οι παλιοί συνάδελφοι, άκομη και άγνωστοι του πού τόν βοήθησαν νά θυμηθεί τόσα, μά τόσα πράγματα.

Τί θά γινόταν άραγε χωρίς αύτούς; Θά ήταν ένας μοναχικός, ήσυχος και έφησυχασμένος πρόεδρος μιᾶς χώρας, δπως τόσοι και τόσοι άλλοι.

Ένω τώρα πού θά παραιτηθεί ή πού θά τόν παραιτήσουν, θά μπορεί μέ τήν ήσυχία του νά ξαναγράψει τά άπομνημονεύματά του...

Ναί, ...τώρα πού τά θυμάται...».

ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: 'Η παραστατική σύνθεση γλυπτικής πού άπεικονίζει τίς έκατοντάδες χιλιάδες παπουτσιών τών θυμάτων, παρουσιάζει ζωντανά τό τραγικό τέλος έκατομμυρίων Εβραίων στά στρατόπεδα θανάτου. Τό έργο βρίσκεται στό Μουσείο τού Όλοκαυτώματος (Γιάντ Βασέμ) στό Ισραήλ.'

'Ιουδαιϊσμός καί 'Ελληνισμός

(Τό μάθημα τοῦ Ρενέ Μαρδοχαίου Γκουασταλά)

Τοῦ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

Στίς 2 Φεβρουαρίου τό Γαλλικό Ινστιτούτο Άνωτέρων Σπουδών έτέλεσε στήν αίθουσά του τό μνημόσυνο τοῦ Ρενέ Μαρδοχαίου Γκουασταλά, τοῦ Ιαραηλίτη έλληνιστή πού ἀφῆσε καί ἔργο ἀξιόλογο κι ἔνα υπόδειγμα πνευματικοῦ βίου. 'Ἐπειτ' ἀπό σύντομη εἰσήγηση τοῦ κ. Octave Merlier καί τοποθέτηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τὸν κ. Roger Millie, ὁ κ. "Ἄγγελος Σικελιανός ετίμησε τὴ μνήμη του μὲ τὴν ἀκόλουθη δημιλία.

"Η Νέα Έστια" (1.3.1949, τεύχος 520)

Tά πρώτα μου αὐτά λόγια ἀπευθύνονται στὸ Γαλλικό Ινστιτοῦτο πού ἀπό πάντα, καί τὰ τελευταῖα πρὸ πάντων χρόνια, μὲ τὴν μεγαλόψυχη καί φωτισμένη διεύθυνση τοῦ Octave Merlier, εἶναι ὁ ἀγνότερος φορέας τῆς ἀληθινᾶς σκεπτόμενης καί ἀγνωνιζόμενης Ἐλληνικῆς ψυχῆς σ' ὀλόκληρο τὸν ἔξω κόσμο.

'Ἄλλα εἰδικότερα, τὰ πρώτα μου αὐτά λόγια, ἀπευθύνονται πρὸς τὸν Roger Millie, ποὺ μοῦ ἐμπιστεύθη ἀνεπιφύλακτα — ἐνῶ πρώτος καὶ ἵσως μόνος θά 'χε τὸ δικαίωμα νὰ τὸ κάμει — τὴν ἱερή προσωπικότητα τοῦ ἰδίου τοῦ πνευματικοῦ δασκάλου, τοῦ René Mardochée Guastalla, στοῦ ὅποιού τὰ στέρνα, στέρνα ἀληθινοῦ Ραββί, ἀνακλίθη, ὡς ὁ πλέον ἀγαπημένος μαθητής του ἔναν καρό, ὅπως ὁ 'Ιωάννης ἀνακλίθη, ὡς ὁ πιό ἀγαπημένος μαθητής καὶ τοῦτος, κάποτε περίπαθα στούς κόλπους τοῦ 'Ιησοῦ.

'Ἀληθινά πιστεύω πῶς δέν εἰν' ὀλότελα ἄσκοπο νά σᾶς διηγῆθω μὲ λίγα λόγια τὴν ἀπρόσπτη μου ψυχική συνάντηση μὲ τὸν Roger Millie, πάνω στὸ πρόσωπο τοῦ Guastalla.

'Ήταν τότε οἱ πρώτοι ἀκόμα ἀντίχτυποι τῆς Κατοχῆς, πού ἀρχίζαμε δῆλοι νά δοκιμαζόμαστε πικρότατα καὶ πού στὸ βάθος κάποιων ἀπό μᾶς ἐκτελοῦνταν ἡ ἐκκαθάριση δλων τῶν κεφαλαίων, πού μᾶς ἐκληρονομοῦσε μ' ἀλαφρή συνείδηση, ἡ προηγούμενη «Πολιτισμένη», ὅπως αὐτοκαλούντανε, ἀλλά τόσο στήν οὐσία της κούφια κ' ἔξαιρετικά μεγάλαυχη ἐποχή.

Σ' ἐκείνους τούς καιρούς λοιπόν, θυμοῦμαι πῶς, διαβαίνοντας μιά μέ-

ρα κουρασμένος, ἀπ' τὸ βιβλιοπωλεῖο τοῦ Κάουφμαν, στάθηκα γιά λίγο καὶ ξεφύλισα στὸ πόδι, κάποιο τόμο πού δέν ξέρω πῶς, μὲ δόλωσεν ὁ τίτλος του: «Le Mythe et le Livre».

'Ἄλλ' ὅπως τὸν ξεφύλλιζα, αἰσθάνθηκα ἀξαφνα πῶς μιὰ οὐσιαστικά πνευματική προσωπικότητα, ἀναδίνονταν ἀπ' τίς σελίδες του. Μιὰ δυνατή καὶ σύγχρονα ἀσυνείθιστα λεπτὴ πνευματική προσωπικότητα, πού ἡ μόρφωσή της ἔξαντλητική, ὅπως φαίνονταν, στὸ θέμα πού τὴν ἀπασχολεῖ, τὴν ἀνέβαζε μεθοδικά σκαλίσκαλι στὸ κριτικό ἐπίπεδο μᾶς ἐποπτείας κατακάθαρης κ' ὁδύτατης στὰ γενικότατα ἡθικά καὶ νοητικά προβλήματα τοῦ σύγχρονού μας κόσμου.

'Ολοφάνερα, διαγράφεις τὸν οὐσιαστικής μεγάλος. Μελετοῦσε μές σε κείνο τὸ δοκίμιο, ξεκινώντας ἀπό τούς παλαιότερους ιστορικούς καιρούς, τὸ βαθματικό διαζύγιο τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τὸ φυσικὸ του μύθο, διατὸν ὁ ψυχὴ τοῦ συγγραφέα καὶ τοῦ περιβάλλοντός του οὐσιαστικά ἤταν ἔνα, καὶ τὴν γέννεσην ἀγάλι - ἀγάλι τοῦ ἀτομικοῦ βιβλίου σέ καιρούς νεώτερους, πού διαγράφεις στὸ τέλος ξεχωρίζονταν ἀπ' τὴν συλλογικήν ἀτμόσφαιρα πού συνδεδεμένη ἀλλοτε μᾶζη του ἔκλωθε τὰ ἀληθινά μεγάλα θενικά καὶ πανανθρώπινα ἔργα. 'Εμελετοῦσε τὸ φαινόμενο αὐτό μὲ συντομία ἀλλά καὶ μᾶζη μ' ἀξιοθαύμαστη ὁδύδερκεια καὶ σαφήνεια σ' δλες του τίς χρονολογικές περιόδους καὶ τίς γεωγραφικές του ἐκδηλώσεις, ἀρχινώντας ἀπ' τὴν 'Ασσυ-

ρία, ἀπό τὴν Κίνα, ἀπό τὴν 'Ιουδαία καὶ σιγά - σιγά περνώντας ἀπό τούτη στὸ Μεσαίωνα, καὶ βαθμιαία στίς ἡμέρες μας, ὅπου τό διαζύγιο συγγράφει καὶ μύθου βρίσκεται στὸ δεύτερο σημεῖο του. Καὶ στὸ διαζύγιο τοῦτο ἔζητοῦσε μιὰ ἄξια θεραπεία, τή στιγμή πού διαθέτει τὸν οὐσιαστικό πάντας τοῦ ιαραηλίτη, τελειωμένο πιά «ἄτομο» ἀπ' τὴ μιὰ μεριά, ἀλλά καὶ «ζῶν πολιτικόν» ἀπ' τὴν ἄλλη, αἰσθανόνταν τραγικά στὸ πό βαθιά του εἶναι του, τὴν καθαυτό βιολογική ἀνάγκην ν' ἀνασυνδεθεῖ διότι μέ τὴ μεγάλη ἀτμόσφαιρα τοῦ κόσμου. Καὶ τὴ θεραπεία τούτη τὴν εὐάγγελίζονταν στήν Ποίηση, πού ἀποστολή της ἤταν πάντα, ἀλλά σήμερα περισσότερο ἀπό πάντα, νά ἐπανορθώσει τὴν 'Ενότητα τοῦ 'Ανθρώπου μὲ τὸν 'Ανθρωπο, ἀφίνοντας ἀποφασιστικά τὰ παρεκκλήσια τῶν ἐφήμερῶν της παιχνιδιῶν, καὶ ύψωνοντας τὴ σφαιρική καὶ καθαυτό πλανητική τῆς λειτουργία ἀπό τὸν κεντρικό ἀνθρώπινο Ναό.

'Άλλα στὸ ἔργο τοῦτο θά ξανάρθω σύντομα. Στό μεταξύ δύμως εἶπα, πῶς σὲ τοῦτο τὸ βιβλίο, ὁλοφάνερα διαγράφεις τὴν γέννεσην ἀγάλι - ἀγάλι τοῦ ἀτομικοῦ βιβλίου σέ καιρούς νεώτερους, πού διαγράφεις στὸ τέλος ξεχωρίζονταν ἀπ' τὴν συλλογικήν ἀτμόσφαιρα πού συνδεδεμένη ἀλλοτε μᾶζη του ἔκλωθε τὰ ἀληθινά μεγάλα θενικά καὶ πανανθρώπινα ἔργα:

— Κάποτε θά 'θελα νά κάμνω στὸ Ινστιτούτο σας μιάν δημιλία γιά ἔναν τρανό κατά τὴ γνώμη μου ἔλληνιστη, πού λέγεται René Guastalla. Καὶ νά πού στὸ ἄκουσμα τῆς ἀπροσδόκητης ἐτούτης πρότασής μου, ὁ Roger Millie ἔχλωμιανε καὶ μοῦ 'πε:

— 'Άλλα διαγράφεις τὸν οὐσιαστικό πάντας τοῦ ιαραηλίτη, τελειωμένο πιά «ἄτομο» καὶ σιγά - σιγά περνώντας ἀπό τούτη στὸ Μεσαίωνα, καὶ βαθμιαία στίς ἡμέρες μας, ὅπου τό διαζύγιο συγγράφει καὶ μύθου βρίσκεται στὸ δεύτερο σημεῖο του. Καὶ στὸ διαζύγιο τοῦτο ἔζητοῦσε μιὰ ἄξια θεραπεία, τή στιγμή πού διαθέτει τὸν οὐσιαστικό πάντας τοῦ ιαραηλίτη, τελειωμένο πιά «ἄτομο» ἀπ' τὴ μιὰ μεριά, ἀλλά καὶ «ζῶν πολιτικόν» ἀπ' τὴν ἄλλη, αἰσθανόνταν τραγικά στὸ πό βαθιά του εἶναι του, τὴν καθαυτό βιολογική ἀνάγκην ν' ἀνασυνδεθεῖ διότι μέ τὴ μεγάλη ἀτμόσφαιρα τοῦ κόσμου. Καὶ τὴ θεραπεία τούτη τὴν εὐάγγελίζονταν στήν Ποίηση, πού ἀποστολή της ἤταν πάντα, ἀλλά σήμερα περισσότερο ἀπό πάντα, νά ἐπανορθώσει τὴν 'Ενότητα τοῦ 'Ανθρώπου μὲ τὸν 'Ανθρωπο, ἀφίνοντας ἀποφασιστικά τὰ παρεκκλήσια τῶν ἐφήμερῶν της παιχνιδιῶν, καὶ ύψωνοντας τὴ σφαιρική καὶ καθαυτό πλανητική τῆς λειτουργία ἀπό τὸν κεντρικό ἀνθρώπινο Ναό.

— Κάποτε θά 'θελα νά κάμνω στὸ Ινστιτούτο σας μιάν δημιλία γιά ἔναν τρανό κατά τὴ γνώμη μου ἔλληνιστη, πού λέγεται René Guastalla. Καὶ νά πού στὸ ἄκουσμα τῆς ἀπροσδόκητης ἐτούτης πρότασής μου, ὁ Roger Millie ἔχλωμιανε καὶ μοῦ 'πε:

— 'Άλλα διαγράφεις τὸν οὐσιαστικό πάντας τοῦ ιαραηλίτη, τελειωμένο πιά «ἄτομο» καὶ σιγά - σιγά περνώντας ἀπό τούτη στὸ Μεσαίωνα, καὶ βαθμιαία στίς ἡμέρες μας, ὅπου τό διαζύγιο συγγράφει καὶ μύθου βρίσκεται στὸ δεύτερο σημεῖο του. Καὶ στὸ διαζύγιο τοῦτο ἔζητοῦσε μιὰ ἄξια θεραπεία, τή στιγμή πού διαθέτει τὸν οὐσιαστικό πάντας τοῦ ιαραηλίτη, τελειωμένο πιά «ἄτομο» ἀπ' τὴ μιὰ μεριά, ἀλλά καὶ «ζῶν πολιτικόν» ἀπ' τὴν ἄλλη, αἰσθανόνταν τραγικά στὸ πό βαθιά του εἶναι του, τὴν καθαυτό βιολογική ἀνάγκην ν' ἀνασυνδεθεῖ διότι μέ τὴ μεγάλη ἀτμόσφαιρα τοῦ κόσμου. Καὶ τὴ θεραπεία τούτη τὴν εὐάγγελίζονταν στήν Ποίηση, πού ἀποστολή της ἤταν πάντα, ἀλλά σήμερα περισσότερο ἀπό πάντα, νά ἐπανορθώσει τὴν 'Ενότητα τοῦ 'Ανθρώπου μὲ τὸν 'Ανθρωπο, ἀφίνοντας ἀποφασιστικά τὰ παρεκκλήσια τῶν ἐφήμερῶν της παιχνιδιῶν, καὶ ύψωνοντας τὴ σφαιρική καὶ καθαυτό πλανητική τῆς λειτουργία ἀπό τὸν κεντρικό ἀνθρώπινο Ναό.

ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

νεπιφύλαχτα καί γενναιόδωρα, μέ εφοδίασε μ' δλα τά στοιχεία πού μοῦ χρειάζονταν γι' αὐτή τήν όμιλία — έτηλεγράφισε στήν εύγενική χήρα τοῦ Rene Guastalla γιά νά μοῦ στείλει όσα ντοκουμέντα μᾶς ἐλείπανε, μοῦ ἐμπιστεύθηκε ὀδόκληρη τήν ἀλληλογραφία πού εἶχε μαζί του, ὅταν ἤταν μαθητής του — μοῦ 'δωσε τοῦ σκίτσο του καί μέ δύο λόγια τελικά μοῦ παραχώρησε τή θέση του στό ἐπιμνημόσυνο αὐτό χρέος, πού τήν ώρα τούτη στέκομαι μέ δέος μπροστά του, ἔτοιμος νά τό ἐκπληρώσω.

Κυρίες καί κύριοι,

Γιά δποιον έχει μέσα του, έστω κι ένα μοναχά θαμπόν ἀχνάρι τής πνευματικής γεωγραφίας τοῦ κόσμου, ἡ Εύρώπη ούσιαστικά, είναι μιά Μωσαϊκή ἀποκία.

Σ' δλους μας τούς ναούς, ὁ δρθρος ἀρχινάει μέ τούς φωλιμούς τοῦ Προφητάκτα Δαβίδ, κι ὁ ἐστερινός στούς ἵδιους ναούς, ὑμενεῖ γιά δλους μας τήν ἔξοδο τοῦ Ἰσραὴλ ἀπό τήν Αἴγυπτο, ἐνώ σέ κάθε ἐπίσημη ἡμέρα μας ὑμνούμε τόν Ἀβραάμ, τόν Ἰσαάκ καί τόν Ἰακώβ, καί οι προφητείες τοῦ Ἱερεμία, τοῦ Ἡσαΐα, τοῦ Δανιήλ, τοῦ Ἱεζεκίηλ, τοῦ Ἀμώς, διασταυρώνονται μέσι στὸ μυαλό μας χύνοντας τό φῶς των ἀστραπῶν τους μέσα στό πηχτό σκοτάδι τῆς τρεχούμενης πολιτικῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.

Παράλληλα, σ' δλες τίς ζώνες τοῦ πλανήτη οἱ ἀναρίθμητες Ἀγγλοσαξωνικές ἐκδόσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πραγματοποιοῦνται μία ἀνεξάν-

τλητη τεράστια προπαγάνδα στό Ἰσραὴλ.

Ἄλλα τό γεγονός αὐτό, δέν ἐμποδίζει ἀπό αἰώνες, στήν Εύρωπη, ὁ Ἰσραὴλ νά 'ναι τό σύνθημα τῆς δίωξης ὁμαδικά ἐνός λαοῦ πού ἀλλωστε σ' ὅλη τῆς τήν ἄλλη ζωή, είναι τό ἀλάτι, κι εἶναι τό προζύμι τῆς πνευματικῆς καί τῆς οἰκονομικῆς τῆς ἀνανέωσης.

Μέ τή θαυμαστή του ἐπίγνωση τῶν πρακτικῶν καθόλου ζητημάτων τῆς εὑρωπαϊκῆς ζωῆς, ἐπίγνωση πού διεφίλεται ἀπό τούς καιρούς τῆς διασπορᾶς στήν ἀπομάκρυνση τοῦ Ἰσραὴλ ἀπό τά στενά πολιτικά διαφέροντα πού φθειρούνται τούς λαοὺς τῆς Δύσης μέ τήν ἀμετέρη κατάχροσή τους, ὁ λαός αὐτός δένυει ἀνάμεσα στούς αἰώνες τίς λεπτότερες ἰδιότητές του, τόσο στά οἰκονομικά προβλήματα πού τόν φέρνουνται πρώτο στό διεθνή οἰκονομικό ἀνταγωνισμό, δύσο καί στά καθαυτό πνευματικά πού τοῦ ἐγχειρίζουνται συχνότατα τά σκηνή πτρα τῆς πνευματικῆς πρωτοπορείας τῆς γῆς.

Σέ τρόπο πού ἐνώ ξανοίγεται στή σφαίρα τῆς καθολικότητας, μ' ἐναν 'Αϊνστάιν ἢ μ' ἑνα Μπέρξον (γιά νά μήν ὄνομάσω παρά ἐλάχιστα κι ἀπ' τά πιό πρόσφατα ἀπ' τά δείγματα τῆς καθαρά οἰκουμενικῆς πνευματικῆς υπεροχῆς του) νά διαγείρει ἀντίθετα στούς βαρυφορτώμενους ἀπό τήν πολιτική ἀπληστία λαούς τό φθόνο καί τό μίσος, κάνοντάς τους νά ἐπιδιώκουνται κατά καιρούς τήν ἔξουθένωσή του, καθώς τελευταία αὐτό συνέβηκε μέ τήν ἀκατανόμαστη ἀντιση-

μιτική ἐκστρατεία τοῦ Ἀδόλφου Χίτλερ.

Στά ἐπιφανή λοιπόν ἐτούτα δείγματα τῆς ήθικής μαζί καί τῆς πνευματικής ἀνωτερότητας τοῦ Ἰσραὴλ, ἐρχόγαντε γιά μέ νά προστεθεῖ, μέ τό δοκίμιο «Le mythe et le Livre» μέ τή σειρά της καί ή σεμνά προφητική καί ἀπειρά ἀνθρώπινη μορφή τοῦ Guastalla.

Ἄς ἐπιχειρήσουμε λοιπόν σέ τούτο τό σημεῖο, νά συμπτύξουμε, ὅσο μπορούμε τό περιεχόμενο ἐτούτου τοῦ δοκιμίου, παραλείποντας τήν ἔκταση τῶν ἐπιχειρημάτων του, περιορίζοντάς τα ἴδιως στά ιουδαϊκά καί τά Ἑλληνικά, ὥστε μ' αὐτόν τον τρόπο πού νά χωρίσουμε κατόπιν ἀμεσότερα στίς ούσιαστικές πνευματικές πλευρές τοῦ ἐκλεκτότατου αὐτοῦ προφήτη καί Ραββί.

«Ἡ Φιλολογία, λέει στό πρώτο ἀπό τά προεισαγωγικά σημειώματα πού τά χρησιμοποιεῖ κάθε φορά σάν Argumentum, ὅπου ἀρχίζει ἔνα κεφάλαιο τοῦ βιβλίου του ὁ Guastalla, ἡ Φιλολογία γιά τόν ἄνθρωπο τῆς Δύσης, ἔχει γίνει μιά συνήθεια σύμφωνα μέ τήν ὅποια ρυθμίζονται γι' αὐτόν τά πάντα, υλική, αισθηματική καί πολιτική ζωῆς.

Ωστόσο κι ἀπό μόνη της, ἡ δυσκολία πού δοκιμάζει ὁ (σύγχρονός μας) συγγραφέας νά διοχετεύει τά αἰσθηματά του κι ὡς καί τίς ἰδέες του στά γραφάτο του, θά μπορούσε νά μᾶς δείξει πώς αὐτή ή συνήθεια είναι «πρόσκτητη».

Είναι νόμιμο λοιπόν νά ἐρωτηθεῖ κανείς σέ τί συνίσταται ἡ «Φιλολο-

Κατάσταση 'Ελλήνων κατόχων τοῦ βραβείου «Δίκαιοι τῶν 'Εθνῶν»

1. Ἀδελφή 'Ελένη Κάπαρη
2. Ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός
3. Ἀγγελος "Εβερτ
4. Μιχαήλ Γλύκας
5. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος
6. Μαρία Χολύβα
7. Ἀριστείδης Κεστεκίδης
8. Κλεοπάτρα Μίνου
9. Βασίλειδης Κραψίτης
10. Χρίστος Παπαστεργίου
11. Ὁρέστης Πασχαλίδης
12. Ειρήνη Τυπάλδου
13. Δημήτριος Βλαστάρης
14. Δημήτριος Βρανόπουλος
15. Ἡλίας καί Πόπη Γιαννοπούλου
16. Πέτρος καί Ειρήνη Ζωγράφου
17. Μανώλης Πετράκης
18. Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομος
19. Λουκάς Καρρέρ
20. Μιχαήλ Σκουλάτος
21. Ἀθανάσιος καί Βασιλική Κεφαλά
22. Δρ. Γεώργιος Κηλαΐδητης
23. Στέφανος καί Μανταλένα Κορφιάτη
24. Δρ. Πάνος Μαχαίρας
25. Γεώργιος καί Μανταλένα Μιτζελώτης
26. Ἀδελφή Ζοζέφ
27. Εύαγγελία Γεωργιάδου
28. Ἀθανάσιος 'Εφραίμογλου
29. Σπύρος Ζερβός
30. Σαπφώ καί Παντελής Καλλινίκος
31. Ε. Ὁρφανός
32. Ὁλυμπία Παπαδούκα
33. Εύάγγελος Σκλαβούνος
34. Νίκος καί "Ελλη Σανίκου
35. Μάριο καί Λίνα Τσίτεριτς

γία». Άλλα ή μέθοδος πού θά έτεινε νά την όρισει ξεκινώντας από μιά ιδεολογική άναλυση, δέν μπορεῖ, δέν μπορεῖ νά 'ναι άξιόπιστη, έξι αιτίας τού γεγονότος ότι μᾶς περιλαβαίνει άλογληρους.

Χρειάζεται λοιπόν γι' αύτό νά ξεκινήσουμε από τά σύγχρονά μας γεγονότα και νά τά έπαληθεύσουμε μ' αύτή την ίδια ιστορία, πράγμα πού σημαίνει ότι πρέπει διαρκώς νά πραγματοποιούμε μιά διαστολή άναμεσα από Φιλολογία και μιθοποιητική λειτουργία.

Στό μύθο όλοφάνερα έκφράζεται ή συλλογική λαχτάρα ένός λαοῦ, μές στήν όποια άναγνωρίζει τόν έαυτό του ό καθένας μας σάν ένα μέρος ένός συνόλου άξεχώριστου, πού όλο μαζί πυκνώνει προστατευτικά και στοργικά μέσα σέ μιά θερμή κι ένιαία άτμοσφαιρα, τά πιο βαθιά άνθρωπινα αιτήματά της.

"Ετσι, τό ψαλτήρι, γιά παράδειγμα, έστω κι αν είναι τό έργο ένός βασιλιά, γίνεται τό βιβλίο τών προσευχῶν ένός όλοκληρου λαοῦ γιατί κάθε άνθρωπος αἰσθάνεται στά λόγια τού Δαρβίδ, τόν έαυτό του ταπεινό και πάμπτωχο μπροστά στό μέγεθος τού Δημιουργοῦ. Καί νά, πού έτσι, τό ψαλτήρι δέν είναι μονάχα ένα λειτουργικό βιβλίο τών Ιουδαίων. Είναι κυριότατο λειτουργικό δργανό όλης τής Χριστιανοσύνης.

'Υπάρχει ώστόσο, καταλήγει ό Guastalla, ένας μύθος, πού δέν χάθηκε άκομα κι δόσο ύπάρχει ό άνθρωπος δέν θά χαθεῖ ποτέ. 'Ο «Μύθος τής Έλπιδας».

"Ετσι καί μ' αύτό τό νόημα, άπό τό βαθύ βιβλίο τού Rene Guastalla, άναδύεται ζέαφνα μετριόφρονα, άλλα καί με ποιο ήθικό συγχρόνως μεγαλείο, ένας "Άνθρωπος, όλοκληρος ό Ανθρωπος".

Γιατί βέβαια, δέν πρέπει νά ξεχνούμε διόλου, πώς έτούτο τό βιβλίο, συμπέφεται μέ τήν ώρα πού άποπάνω άπό τόν κόσμο κι άπό πάνω άπ' όλη τή ζωή καί τήν ιερότητα τού κόσμου, έφιλοδοξούσε νά ύψωθεί καί νά έπιβάλλει τόν άστειο του έαυτό ένα άτομο κι ένα βιβλίο αύτού τού 'Άτομου «άθροισμα παντοδαπόν και πανγυρικών μεμιγένον», ό 'Άδολφος Χίτλερ μέ τόν «MEIN KAMPF», που έξαπέλυσε άπροκάλυπτα τό σύνθημα γιά τήν καταστροφή όλο-

κληρου τού λαοῦ τού Ισραήλ και γιά τήν έπικράτηση τού ίδιου, ζπως προείπα, αστείου του έαυτού πάνω άπ' όλοκληρον τόν κόσμο.

Κυρίες καί κύριοι,

Δέν χρειάζεται, πιστεύω, έπειτα από τή συνοπτική άναλυση τού έργου αύτού τού Guastalla, νά πώ σέ ποιό καθολικό έπιπεδο άνθρωπισμού έτοποθετούνταν γενικότατα, άλλα και μέ τρόπο, άπό τήν πνευματική και ήθική άποψή του άπολυτα συγκεκριμένο, αύτό καθεαυτό τό πρόβλημα τού Ισραήλ, προετοιμάζει λέω μία ύπερτατα προοπτική μελέτη πού άφορά τή σύζευξη τών δύο πνευματικών πατρίδων του, τής Ιουδαίας και τής Έλλαδας, στή βαθύτερη θρησκευτική και φιλοσοφική έκφρασή τους, μέ τόν τίτλο «Ιουδαισμός και Έλληνισμός, τό μάθημα τού Φίλωνος και Άλεξανδρέως».

Στά θαυμαστά του σχολικά έλληνικά βιβλία γιά τά όποια άλλωστε τό 1935 είχε πάρει τό μετάλλιο πού διέθετε ή Association pour l'encouragement des études Grecques, ό Guastalla διδάσκοντας Ήρόδοτο, τούς τόντιζε: «Πραγματικά ό Ήρόδοτος είναι προπάντων, καί κατά τή γνώμη μας όφειλει νά 'ναι πάντα, ό ιστορικός τών μηδικών πολέμων — Μαραθώνας, Θερμοπύλες, Σαλαμίνα. Βέβαια δέν είναι όλος ό Ήρόδοτος. 'Άλλ' αύτός είναι ό αληθινός Ήρόδοτος. Κι ή πορεία του πρός τήν άγιότητα, δέν λοιδρομεῖ καθόλου την ή σωτερική σοφία του κι δλες οι άλλες άρετές του είναι συνδεδεμένες πλέον μέ τήν καθάρια κατανόηση τής τραγικής ιστορικής πραγματικότητας, καθώς έτούτη όλοένα ξετυλίγονταν μπροστά του. 'Η άπειλητική θηριωδία τού Φύρερ έναντι τών συμπατριωτών του καί δ χωρίς προηγούμενο στήν ιστορία σαδιστικός καισαρισμός του, καταλάμπεται δόλοκληρος άπό τό πνεύμα τής Δικαιοσύνης καί τού ήρωασμού, μέ τόν όποιον τόν άντιμετωπίζει ή όρμηλασία τών Έλλήνων στρατιωτών καθώς τότε άρχιζει νά έκδηλωνεται, έθνική μαζί και πανανθρώπινη, στά 'Αλβανικά βουνά. Χωρίς καμιά προσχεδιασμένη μέσα του φιλοδοξία, ό Guastalla ξάφουν συναισθάνεται άναμεσα στής τρείς πατρίδες του τήν Ιουδαία, τή Γαλλία και τήν Έλλαδα, σύγχρονα γεμάτος άπό άληθινή ιστορική σοφία Ραββί.

Μέ τή σεμνότητα τού καθαυτό πνευματικού άνθρωπου, έγγραφεται μέ τήν 'Αντίσταση. Χαράζει πύρινες σελίδες έναντιον τού Vichy, καυτηριάζει άδρα τόν άντιστηματισμό και τίς έπαισχυντες συνέπειές του, έξαιρεται καί άγαλλεται μέ τίς θεσπέσιες τότε νίκες τών Έλλήνων, τόσο ώστε νά γράφει στόν Milliech πώς όλοένα

γίνεται ένα άληθινό «στρατιωτικό - θρησκευτικό» ζωό, καί μήν ξεχνώντας ούτε δευτερόλεπτο τήν κορυφαία πνευματική του εύθυνη άναμεσα στούς όμοιες του, έργαζεται νά δώσει, μέσα σέ έκατοντάδες άλλων μελετών, πού όλοι οι μορφωμένοι Ισραηλίτες, ύπό τήν παρόρμηση τού δρα Χάλφεν, προσπαθούν νά συγκεντρώσουν τίς διάφορες άποψεις τους γιά τά προβλήματα τού Ισραήλ, προετοιμάζει λέω μία ύπερτατα προοπτική μελέτη πού άφορά τή σύζευξη τών δύο πνευματικών πατρίδων του, τής Ιουδαίας και τής Έλλαδας, στή βαθύτερη θρησκευτική και φιλοσοφική έκφρασή τους, μέ τόν τίτλο «Ιουδαισμός και Έλληνισμός, τό μάθημα τού Φίλωνος και Άλεξανδρέως».

Κυρίες καί κύριοι,

Μιά άρχαιότατη παράδοση, μάς λέει, πώς ό Μωϋσῆς και ό Ορφέας είχαν μωηθεῖ μαζί στούς αιγυπτιακούς ναούς.

Κρατώντας ό ένας, μέσα στίς δύο φούχτες τών χεριών του, τό τεράστιο μέτωπο του, ό Μωϋσῆς, άπορροφούσε από τόν κοσμογονικό θεό πού τούς έδιδασκαν οι Αιγύπτιοι ιερείς, μέ μιά ψυχή βαθιά σάν τάφος, καί πιό διψασμένη άπό τήν έρημο, ό, τι σ' αύτή τή μύηση άφορούσε τήν άπολυτη μορφή τού "Αρρενος Λόγου τήν άδρτερη, τήν Νομοθετική ούσιαστική ψυχή τής Πίστης, έτσι όπως άργοτερα άλλωστε, τήν έκληρονομούσε ό γιγάντιος αύτός μυσταγωγός στό νομοθετικό του έργο, γυμνή, άνενδοτη, άτιμητη, σάν τή μεγάλη πυραμίδα τής Γκίζης. 'Ενω άπ' τό άλλο μέρος ό ξανθός Δωριεύς, ό Ορφέας, ντυμένος τό λευκό χιτώνα του, συνεπαρμένος όλος όπ' τή «θήλεια άρχη» τού ίδιου αύτού κοσμογονικού θεού, διαποτίζόταν όλος όπ' αύτή, μέ τόν ένθουσιασμό ένός καλλιτέχνη άσυγκριτού, μέ μιά ύπερτατη καί άγια λατρεία, έτσι όπως άργοτερα κι αύτός τήν κληρονόμησε στό λαό του μέ τή θεία σφραγίδα τής μεγάλης τέχνης, άκτινοβολώντας τη στίς ιερές μορφές της, πλημμυρίζοντας μέ τίς άχτιδες τής ιερότητάς της, δλα άνεξαιρέτα τά 'Έλληνικά Ιερά.

"Ηπιανέ λοιπόν, κάποιο καιρό, κι οι δύο αύτοί κολοσσιαίοι μυσταγωγοί άπ' τής ίδιες τρίσβαθες κι αύθεντικές πηγές τής Μύησης, από τίς όποιες άντλωντας, έποτισαν, ό καθένας, σύμφωνα μέ τή βαθύτερη του ίδιο-

ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

συγκρασία, άνάμεσα στούς αιώνες δύο λαούς.

"Αν αύτές λοιπόν οι δύο μεγαλοφυΐες ήταν μία, κ' αισθανόνταν θεογονικά, άξεχώριστα, τή ριζική τους σύνδεση άπό την άρχη, ίσως ή άτμοσφαιρα όλοκληρου τού κόσμου νά ταν άλλη.

Ο René Marдоχαιος Guastalla, λοιπόν, δέν άνειρεύτηκεν άπλα τή σύνδεση αύτή, τήν έζησε ως σοφός μέ τά βαθύτερά του είναι του. Είδε μέ τά μάτια τού ἀνοιχτοῦ Μωσαϊσμού τήν ἀνθρωπότητα, δλη, ἐποπειακά, καθώς και τήν ἀγκάλιαζε ό ίδιος ό Μωσῆς ἄν ξαναρχόταν στόν κόσμο και τήν ειδέ μέ τά μάτια σύγχρονα τού Ὀρφέα, μέσα στήν άτμοσφαιρα τής πλέριας Ποίησης, ως τής μόνης γνήσιας δύναμης πού θά μπορούσε νά συμφιλιώσει ἀκόμα σ' ἓνα πνεύμα τέλειας συνεννόησης τούς ἀνθρώπους...

Κυρίες, κύριοι,

Τήν ὥρα τούτη πού τελειώνω αύτή τήν ὄμηλία μου ἔνα μήνυμα έχει ηδη φθάσει όπου μάς γεμίζει ἀπό τή γλυκύτερη κι ιερότερη συγκίνηση και πού τό ἀκολούθει ἀμέσως ἐπειτα ἔνα ἄλλο μήνυμα τής πιο μεγάλης σημασίας:

Ἄπό τή Συναγωγή τής Ναζαρέτ, λένε πού ἀκούστηκε φέτος τά Χριστούγεννα μιά ἑκπομπή όπου συμπεριλάβαινε στούς ιουδαϊκούς της ὑμνους, ὑμνους γιά τή γέννηση τού Ἰησοῦ.

Καὶ σύγχρονα ἔρχεται τό μήνυμα δτί τό νέο Κράτος τού Ἰσραήλ, ἀρχίζει πιά νά παίρνει τήν ιστορική ὄντότητα, πού δίχως ἄλλο προορίζεται νά ἔχει ίδιαίτερα ἡθική βαρύτητα στή ζύμωση τού ὄλου πού ἀνατέλλει κόσμου.

Μανέ! Θεκέλ! Φαρές!
(Ἀριθμός! Βάρος! Μέτρο!)
ἢ μέ λόγια προσιτότερα σε ὄλους μας: Δικαιοσύνη! Οίκονομία! Ἐπιστήμη!

Εἰν' ἔνα σύνθημα πού δίνεται σά μαγικό προμήνυμα στόν κόσμο ὄλο σήμερα, ἀναβαφτισμένο ώς δύναμη κι ώς νόμημα, ἀπό τό πάθος και τόν πόνον ὀλόκληρης τής ιστορίας τού Ἰσραήλ. Κι ἄν μέσα μου ρωτήσω, ποιό είναι τάχα τό χλωμό αύτό χέρι, πού μάς ξαναφέρνει αύτό τό σύνθημα ἀπ' τά βάθη τῶν αἰώνων, δέν διστάζω ὀλότελα, ν' ἀναγνωρίσω πώς αύτό τό χέρι, εἰν' ἀσφαλτα το χέρι του René Marדוχαιου Guastalla!



ΑΟΥΣΒΙΤΣ

Εἰς μνήμην

Ἡ εἰκόνα εἶναι ἀναλλοίωτη.

Καὶ ποιός νά τήν ξεχάσει;

Βουβοι· λυπημένοι περνούσανε μπροστά μας ἀπό τήν Ἑγνατία ὅδο οι δυστυχείς Ἐβραίοι.

Καραβάνι θλιβερό στήν ἐρημιά ώς περνάει.

Μάς χαιρετούσανε κρυφά με μιά λοξή ματιά μήν τους ἰδούν οι τύραννοι και τούς ποδοπατήσουν.

Κατάδικοι δίχως καμιά τους δίκη.

Ἄρχοντες ήταν τραγικοί πού χάνανε τά πάντα

Κι ἄλλοι φτωχοί μά πλούσιοι στήν καρδιά.

Τούς φόρεσαν τό κίτρινον ἀστέροι

γιά σημά μιάς διάκρισης ἀνθρώπων ἀπ' ἀνθρώπους.

Λές κι ἡταν κάφροι ἡ Μαμελούκοι

Λές κι ἡταν πολίτες κατώτερης ποιότητας.

Κι ὅταν ἀπομακρύνθηκαν πιό πέρα ἀπ' τό βαρδάρη

ήταν ἡ ὥρα πού ἔσβυνεν τ' ὄνειρο μιᾶς φυλῆς.

"Ἐνα ὄνειρο πολύχρωμο μές τή Θεσσαλονίκη.

"Ἐπεσε νεκρική σιγή. Πενθούσε ή πόλη μας

αὐτή πού τούς ἀγκάλιαζε μέ μητρική στοργή.

Εὐάγγελος Σουλτάνης
Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Τό ποίημα αύτό γράφηκε δτάν ἡ Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης ἔκανε μνημόνου στήν Ιερή μνήμη τῶν 50.000 Εβραίων πού θανατώθηκαν ἀπ' τούς Ναζί.



ΔΡΑΜΑ: Στο χώρο αύτό υπήρχε μιά καπναποθήκη στην οποία συγκέντρωσαν οι Βούλγαροι τούς Δραμινούς Εβραίους και τούς δδήγησαν στόν άφαντισμό. Σήμερα (1988) δέν ύπάρχει αύτό το καπνομάγαζο.

Καταστράφηκε όλοσχερώς πριν λίγα χρόνια άπο πυρκαϊά. (Φωτογραφία Διον. Αναγνωστόπουλου από το προσωπικό του άρχειο).

‘Η «ΤΕΛΙΚΗ ΛÚΣΗ»

‘Η τραγωδία τῶν Εβραίων τῆς Δράμας

Τοῦ κ. ΔΙΟΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ζούσαν στή Δράμα, μέχρι τόν Β' παγκόσμιο πόλεμο, κάπου 1200 Έβραίοι. Ή συμβίωση μέ τούς ἄλλους κατοίκους ήταν ἀρμονική. Είχαν τίς φιλίες τους, τό χιοῦμορ τους, τή θυμοσοφία τους κι ήταν σωστοί στίς συναλλαγές τους. Μερικοί ἀπ' αὐτούς ήταν εὔποροι ἐπιχειρηματίες, ἄλλοι ήταν βιοτέχνες, μικρέμποροι, τεχνίτες καί, ἀρκετοί, φτωχοί μεροκαμπιάρηδες. Κι ή ζωή κυλούσε ζηρεμα, ὅπως γιά δύος τούς ἄλλους "Ἐλληνες".

"Οταν μπήκαν στή χώρα μας οι Ναζί, τό ἐβραϊκό στοιχεῖο πάγωσε, γιατί μάντευε διτί τό περίμεναν ἄγριες μέρες. Στήν περιοχή μας είχαμε βουλγαρική κατοχή. Μερικές ἐβραϊκές οἰκογένειες ἔφυγαν νοτιότερα, οί υπόλοιπες ἔμειναν ἔδω.

Οι Ναζί είχαν καταστρώσει τό σατανικό σχέδιο ἔξοντωσης τῶν Εβραίων, τήν περιβόητη "τελική λύση". Στήν περιοχή, σάν πρώτο μέτρο, ήταν ἡ ἀπογραφή τῶν Εβραίων κι ἔπρεπε νά φέρουν ὅλοι πεντάλφα (τό ἀστρο τοῦ Δαυίδ) στό πέτο.

Στίς ἔξωθυρες τῶν ἐβραϊκῶν σπιτιῶν ἔβαλαν πινακίδες μέ πεντάλφα καί τ' ὄνομα τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς οἰκογένειας, στά βουλγάρικα.

Κι ἔβλεπες ἀνθρώπους σημαδεμένους, λέες κι ήταν λεπροί, κι ἔβλεπες σπίτια σημαδεμένα, λέες κι ήταν σέ καραντίνα...

Θυμάμαι πολύ ἔντονα ἔνα ἄγνωστό μου ἐβραιούπουλο 15 - 16 ἔτῶν, πού ἔμοιαζε νά ταν μόλις 12 ἔτῶν. Ήταν ἀδύνατο, χλωμό, τά ποδαράκια του, ὅπως δύλων μας τότε, θαρρεῖς κι ήτανε καλαμένια. Εἶχε δύο μαῦρα ζωηρά μάτια, δέν ἔχεινται ἔκεινο τό βλέμμα... καί σ' ἔνα χάρτινο

κουτί είχε μερικά πακετάκια ξυραφάκια γιά πούλημα...

Κάθε τόσο κοίταζε τό πεντάλφα στό πέτο τοῦ τριμένου σακακιού του, τό ταίριαζε καί διαισθανόσουν πώς αύτό τό παιδί ἐνιώθε περήφανο πού ήταν σημαδεμένο μέ τό ἀστρο τοῦ Δαυίδ... Μέσα στή δίνη τῆς ἐσχατης ἐξαθλίωσης καί τοῦ ἄδικου κατατρεγμοῦ, οί ωραίες, οί ἀδούλωτες ψυχές, στέκονται ὀλόρθες...

Κάποτε κυκλοφόρησε ἡ τρομερή εἰδήση. Οι Βούλγαροι, μέ ἐντολή τῶν Γερμανῶν, συγκεντρώνουν δύος τούς Εβραίους σέ μιά καπναποθήκη, δίπλα στή λίμνη τῆς Ἀγίας Βαρβάρας. Στιβαγμένοι ἔκει μέσα ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά, κονταροχτυπίονταν μέ τή μοίρα τους. Σάν τ' ἀρνιά πού τά ξεχωρίζουν οί τοσομάνηδες τό Πάσχα γιά τή σφαγή...

Τά πρωινά βγαίναν οί γυναῖκες μέ αύστηρή συνοδεία στή διπλανή λιμνούλα γιά νά ἴκανοποιήσουν τίς ἀνάγκες τῆς οἰκογένειας σέ νερό. Τότε είδα γιά πρώτη φορά γυναῖκες νά φορούν πανταλόνια. Ήταν μερικές Εβραιοπούλες πανέμορφες, πού προσπαθοῦσαν οί καμηλένες μέ τά μακριά πανταλόνια καί μέ κάθε ἄλλο τρόπο, νά «μήν μπούν» στό μάτι τοῦ κατακτητή καί νά 'χουν κι ἄλλες ἰστορίες...

Μάθαμε, μετά λίγες μέρες, διτί θά τούς μετέφεραν, ἀγνωστο πού. Πολλοί "Ἐλληνες κατέβηκαν γιά νά ἀποχαιρετίσουν τούς δύσμοιρους συμπατριώτες.

Μέ αύστηράτη συνοδεία ἔκινησε ἡ τραγική φάλαγγα γιά τό μαύρο καί σκοτεινό ἄγνωστο. Πήγαιναν πεζοί πρός τό σιδηροδρομικό σταθμό πού ἀπέχει περίπου 2 χιλιόμετρα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 45 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ

Βάδιζαν πρός τόν Γολγοθά τους. Οι πιό ήλικιωμένοι έσερναν μέ δυσκολία τά πόδια τους. Ήταν και μερικοί ἄρρωστοι πού τούς κουβαλούσαν στά χέρια οι νεώτεροι. Ήταν και παιδιά βυζαντιάρικα, βρέφη πού κλαψούριζαν, η ἔκλαιγαν σπαρακτικά...

Οι μεγάλοι προσπαθούσαν νά διατηρήσουν τήν ψυχραιμία τους. Οι πιό πολλοί βύθιζαν τό βλέμμα τους μπροστά, μακριά. Μιά θανάσιμη ἀγωνία σκίαζε τά πρόσωπά τους λέξις έκβλεπαν, έκει στό βάθος τοῦ ὄριζοντα, τό Χάρο, μέ τή μορφή τοῦ Χίτλερ, νά τούς περιμένει μ' ἀνοιχτές τίς παγερές του ἀγκάλες.

Οι "Ελληνες τούς ἀποχαιρετούσαμε και προσπαθούσαμε νά τούς δώσουμε κουράγιο. Μερικοί φρουροί, ἀνέχονταν αὐτή μας τήν ἐκφραση συμπόνιας. "Άλλοι ὅμως, ιδίως ὅταν ήταν κοντά οι ἀξιωματικοί τους, ἐστρεφαν πάνω μας ἀπειλητικά τά δύπλα τους και μᾶς ἔβριζαν..."

Σέ κάποια στιγμή είδα κάποιον κυρ - 'Ιακώβ μέ τή γυναίκα του και τά πέντε παιδάκια του. Λέω αὐθόρυμμα τῆς μάνας μου πού μέ κρατούσε ἀπ' τό χέρι.

— 'Ο κυρ - 'Ιακώβ, ὁ σομπατζῆς!

Ήταν μεσήλικας Έβραϊος μέ πέντε παιδιά και φτώχια μέ τό τσουβάλι. Φίλος τοῦ πατέρα μου, κάθε ἀνοιξη και φθινόπωρο μᾶς τακτοποιούσε τίς ξυλόδσομπες.

'Εκείνος μ' ἀκουσε και γύρισε τό πρόσωπο πρός τό μέρος μας. Κούνησε τό κεφάλι εύγενικά σέ χαιρετισμό, ἐμεῖς κουνήσαμε τά χέρια κι εἶπε ἡ μάνα μου: "Υπομονή, κι αὐτό θά περάσει". 'Έκείνος ἔκανε μιά προσπάθεια νά χαμογελάσει. 'Άλλα δέν ήταν χαμόγελο ἐκείνο, ήταν ἔνα πικρότατο παράπονο, ἔνα μεγάλο γιατίτι...

Σέ λίγο τά παιδιά, τά 'Ελληνόπουλα, ἔγιναν πιό ἑκδηλωτικά, ἄρχισαν νά σπρωχνούνται γιά νά δούν καλύτερα και λέγανε:

— Νάτος, νάτος ὁ παγωτατζῆς! Τόν είδα...

Ήταν ἔνας τριανταπεντάρης. Κάθε καλοκαίρι, ντυμένος στ' ἀσπρα, γύριζε στίς γειτονιές και πουλούσε παγωτό. 'Από 'να ξύλο στούς ώμους του κρεμόταν ἀπ' τή μιά μεριά ἔνα βαρελάκι πού είχε μέσα τό παγωτό και γύρω τριμμένο πάγο κι ἀπ' τήν ἄλλη ήταν, ἄς πούμε, ὁ μπουφές. Ποτήρια, κουταλάκια, χρυνάκια, φύλλα γιά τά κασσάτα, νερό γιά νά ξεπλένει τά ποτήρια.

Μέ τή διαπεραστική φωνή του ξεσήκωνε τόν παιδόκοσμο.

— Καϊμάκι παγωτό. 'Ο παγωτατζῆς. "Όλο κρέμα κι ὄλο σοκολάτα...

Εἶχε μάθει ὀλονῶν μας τά ὄντοματα. Μᾶς πείραζε, μᾶς ἔλεγε ἀστεῖα... Τώρα τόν βλέπαμε ἄλλιως. Εἶχε τό μικρότερο παιδί στήν ἀγκαλιά του, στ' ἄλλο χέρι είχε ἔνα μπογαλάκι ροῦχα, κι ἔνα παιδάκι 7 - 8 ἐτῶν βάδιζε κοντά του κρατώντας τόν ἀπ' τό πανταλόνι. Δίπλα στή γυναίκα του μ' ἄλλο ἔνα μικρό στήν ἀγκαλιά, προσπαθούσε νά συγκρατήσει τά δάκρυα της...

Ἐμεῖς τά παιδιά ξεφωνίζαμε — μήπως ἀντιλαμβανόμασταν τό μέγεθος τής τραγωδίας τους;

— Γειά σου παγωτατζῆ!

'Εκείνος ὁ ἄμοιρος μᾶς κοίταζε δακρυσμένος μέ τό πιό πονεμένο βλέμμα τοῦ κόσμου και προσπαθούσε νά μᾶς χαμογελάσει. Τόν ἀκούσαμε πού εἶπε:

— Γειά σας, γειά σας... μέ πνιγμένη φωνή. Δέν θά ξαναφάτε παγωτό μου... και τόν πήραν οι λυγμοί...

Μᾶς πήραν κι ἐμᾶς τά κλάμματα, βλέποντας τό φίλο μας νά κλαίει, χωρίς νά καταλαβαίνουμε τί νόημα είχαν τά λόγια του. Ρωτήσαμε τίς μανάδες μας κι ἔκεινες μᾶς ἔξηγησαν, δσο μπορούσαν, γιατί δέν θά ξανατρώγαμε



Παιδιά στό "Αουσβίτς.

τό παγωτό του. Κι ἐμεῖς καταλάβαμε...

Τήν πορεία ἔκλεινε ό Σαμουγιάς. Ήταν ἔνας "τύπος" τής Δράμας, πενηντάρης. Ζοῦσε μόνος 'ένα μισοσκότεινο δωμάτιο - τρώγλη, σ' ἔνα χάνι. Ήταν πειραχτήρι, ἀλλά θήθελε καί νά τόν πειράζουν. Δέν περνούσε ἀπό γειτονιές πού δέν τόν πειράζαν.

— 'Εκει, ἔλεγε, δέν ἔχει ἀνθρώπους...

'Ακόμη και σήμερα στή Δράμα — μετά σαράντα τόσα χρόνια... — ἄν κάποιος προκαλεῖ γιά νά τόν πειράζουν, τόν λένε Σαμουγιά.

Αύτόν, λοιπόν, τόν Σαμουγιά ούτε πού τοῦ ἔδωσαν σημασία οί Βούλγαροι. Δέν τόν πήραν. Δέν ἥξεραν ὅτι είναι 'Εβραϊος. "Οταν ὅμως ξεκίνησε ἡ φάλαγγα, πήγε χώθηκε κι αὐτός στή γραμμή, τελευταῖος.

Τόν ἔδιωχναν, αὐτός δέν ἔφευγε.

— Κι ἔγω είμαι 'Εβραϊος, ἔλεγε. "Οπου όλο τό Τζιντιό (εβραϊκός κόσμος) κι ἔγω. Καί χαμογελούσε ἰκανοποιημένος, χαιρετώντας τούς πολυάριθμους "Ελληνες φίλους του, γνωρίζοντας, ωστόσο, ὅτι πηγαίνει κάπου ὅχι, βέβαια, γιά καλοπέρασθα ἀλλά ἶσως γιά τό χαμό...

Τή στιγμή ἔκεινη ἡ έβραϊκή ψυχή τοῦ ἄσημου και περιφρονήμένου Σαμουγιά, ὁρθώθηκε κι ἔγινε πύργος δυσθέρητος, μετέωρο.

"Οταν χάθηκαν στή στροφή τοῦ δρόμου καί οί τελευταῖοι τής θλιβερῆς ἔκεινης συνοδείας φύγαμε, ὅλοι κλαίγοντας. Διαισθανόμασταν, ἡμασταν σίγουροι, ὅτι δέν θά τούς ξαναβλέπαμε. Κι οι Βούλγαροι πολίτες, είχε ἐποικισθεῖ ἡ περιοχή μας ἀπ' τόν Βουλγάρους, πού παρακολουθούσαν μαζί μας τούς 'Εβραίους πού όδηγούνταν στήν ἔξοντωση, δέν ἔκρυβαν τή θλίψη τους και τά δάκρυά τους.

Τέτοιος συγκλονιστικός χωρισμός θά ράγιζε και πέτρες...

Ἐκείνους τούς 'Εβραίους τούς ταξίδεψαν, σ' ἔνα ταξίδι χωρίς γυρισμό. Δέν γύρισε κανένας τους...

'Από φίλο 'Εβραϊο ἔμαθα ὅτι τούς συμπατριώτες μᾶς 'Εβραίους δέν τούς πήγαν στά κρεματόρια, ἀλλά τούς ἔβαλαν σ' ἔνα καράβι και τό βούλιαξαν, μ' ὀλες αὐτές τίς ψυχές, στό Δούναβη...

Τέτοια μεταχείριση είχαν ἀπό... «ἀνθρώπους». Τέτοια «λύση» ἐπιλέχθηκε γι' αὐτούς...

Πόσο ἀποθηρώνεται ὁ ἀνθρωπός, ὅταν ἀπογυμνωθεῖ ἀπό κάθε ἔχνος ἀνθρωπιάς...

Θεέ μου, Θεέ μου, ἔξανθρωπισε τόν ἀνθρωπο...



ΑΟΥΣΒΙΤΣ:

Τό πιό μακάβριο στρατόπεδο συγκέντρωσης

Οχρόνος, λένε, ξεθωριάζει τά περασμένα, τά καταχωνιάζει στή λησμονιά και τά έξαφανίζει όλοτελα. Μά σάν κείνα είναι γραμμένα, είναι άποτυπωμένα πάνω στόν άψυχο κόσμο κι είναι συνδεδεμένα μέ τόπους και μέ πράγματα, τότες ό χρόνος δουλεύει από μόνος του στήν άποκάλυψη τους, στή διατήρησή τους, στή μεταμόρφωσή τους σέ ασβεστες μνήμες. Κι θσο ό χρόνος κυλάει, τόσο τά ζωντανεύει στό άνθρωπινο θυμητικό και τούς δίνει ψυχή και νόημα.

Κάτι τέτοιο έγινε και μέ τό "Αουσβιτς".

Οι καταυλισμοί, τά κελιά, οι ματώβρεχτοι τοίχοι, τά κρεματόρια, οι θάλαμοι άεριών, τά χιλιάδες παιδικά πάπουτσάκια, τά θανατερά σύνεργα, όλακερο τό στρατόπεδο έξοντωσης κάθε μέρα πού περνάει, στ' άντικρισμά του, όλο και πιό πολύ σέ πισωγυρίζει σ' έκεινο τό γιομάτο φρίκη και τρόμο «χτές» τού πιό άπαισιου χιτλερικού έγληματος, σέ σταματάει στό άντιφατικό και ταραγμένο «σήμερα» και ξανοίγει τή σκέψη σου στό «αύριο».

Σέ λίγο κλείνουν 46 χρόνια από τή μέρα πού ό άρχιγκληματίας Χίτλερ ύπογραψε τή διαταγή γιά τό στήσιμο

τού πιό μακάβριου και πιό τραγικού «στρατόπέδου συγκέντρωσης» στό "Αουσβιτς. Κι άμως ό χρόνος δχι μόνο δέν κατάφερε νά ρίξει στή λήθη, νά ξεθωριάσει τό άποτροπιαστικό έκεινο έγκλημα τῶν χιτλερικῶν, μά άντιθετα τό έκανε νά φανερωθεῖ όλοκάθαρα σ' δλη του τή διάσταση. Κι ή άνθρωποτητα δέν σταμάτησε ίσαμε τώρα νά τό θυμάται κι οι πένες νά γράφουν γιά κείνο.

Πραγματικά, δσα χρόνια κι άν περάσουν, ποτέ δέν πρέπει νά πάφουμε ν' άναφερόμαστε σ' έκεινη τήν τραγική ίστορία τού "Αουσβιτς.

Σ' έκεινη τήν ίστορία τού πιό άπαισιου, τού πιό άκατανόητου έγκληματος τού αιώνα μας, πού δδήγησε τούς δικαστές τής Νυρεμβέργης — γιά νά έκφρασουν τήν τρομερή φρίκη του — νά τό χαρακτηρίσουν μέ τόν όρο «γενοκτονία», καθώς γράφει ό Πολωνός Kazimierz Smolen σ' ένα γραφτό του μέ τίτλο: «Τό "Αουσβιτς πολεμάει». Κι είναι άναγκη και χρέος μας νά άναφερόμαστε σ' έκεινο τό «προμελετημένο είδεχθές έγκλημα» τῶν ναζί, γιατί πρέπει: Οι λαοί νά τό θυμούνται πάντα κι οι Πολωνοί νά μήν τό ξεχνάνε ποτέ.

Θέλοντας λοιπόν κι έγώ νά έξυπηρτήσω αύτή τήν άναγκη και νά κάνω

τό χρέος μου, έβαλα καθήκον μου σάν έλαχιστο φόρο τιμῆς στά έκατομμύρια τραγικά θύματα τοῦ χιτλεριφασισμοῦ, νά άναφερθῶ στό τραγικό "Αουσβιτς, ύστερα άπο μιά έπισκεψή μου σ' αύτό.

Ποιό ήταν τό άποτροπιαστικό κι απάνθρωπο έγκλημα τῶν ναζί στό "Αουσβιτς;

Δέν πιστεύω πώς ύπάρχει άνθρωπινο μυαλό να τό φανταστεί και πένα νά τό περιγράψει.

Κι αύτό, γιατί μόνο ένα διεστραμμένο μυαλό μπορούσε νά έπινοησει μιά τέτοια μαζική έξόντωση άθων άνθρωπων και μιά έγκληματική ψυχή ν' άντεξει νά τήν πραγματώσει.

Καί τό διεστραμμένο μυαλό πού «έμπνευστηκε» κείνο τό τρομερό έγκλημα τόν Γενάρη τού 1940 — ύστερα από τήν κατάληψη τής Πολωνίας — ήταν ο στυγνός διοικητής τῶν "Ες - "Ες στή Wroclaw πού δκουγε στό δνομα «Ερικ Φόν ντεμ Μπάχ - Ζελέφσκι.

Αύτός ήταν έκεινος πού τό σχεδίασε, τό μελέτησε και τό δργάνωσε και δ έγκληματίας Χίτλερ ήταν έκεινος πού έβαλε τήν ύπογραφή του γιά νά πραγματοποιηθεῖ και τέλος δ άπαισιος Ρούντολφ Χός ήταν δήμιος



"Αουσβιτς: Στόν καθένα αύτό πού τού ἀνήκει, ἔγραφε ἡ ἐπιγραφή

πού ἀνέλαβε τήν ἑκτέλεσή του.

... Ἡταν ἔνα ἀπριλιάτικο πρωινό πού οἱ κάτοικοι τοῦ "Αουσβιτς, ἔντρομοι κι ἀπορημένοι, εἶδαν νά φτάνει ἀπό τό προάστειο Ζάσολα ὁ Ρούντοφ Χός, ὁ κατοπινός διοικητής τῆς φρουρᾶς τοῦ στρατοπέδου, φέροντας μαζί καὶ τά πρώτα θύματά του, 728 Πολωνούς πατριώτες.

Πρώτη δουλειά τῶν ναζί, μέ διαταγὴ τοῦ Χός, Ἡταν νά ξεριζώσουν βίαια τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς καὶ σέ συνέχεια νά γκρεμίσουν τά σπίτια τους γιά ν' ἀπομονώσουν τό στρατόπεδο ἔξοντωσης πού θά στήνανε. Σέ τούτο τό στρατόπεδο, πού φτιάχτηκε μέ υποχρεωτική ἄγγαρεία τῶν πρώτων κρατούμενων Πολωνῶν πατριωτῶν, στριμώχτηκαν ὡς τά τέλη τοῦ 1941 πάνω ἀπό 28.000 αἰχμάλωτοι, ὅμηροι κι ἄλλοι συλληφθέντες. Ἀνάμεσά τους ήσαν καὶ 10.000 Σοβιετικοί αἰχμάλωτοι πού οἱ 1.000 ἀπ' αὐτούς ἐκτελέστηκαν τίς πρώτες κιόλας μέρες ὕστερα ἀπό μιὰ σύντομη ἀνάκριση.

"Ἄν ἀρχικά τό στρατόπεδο τοῦ "Αουσβιτς φτιάχτηκε γιά τούς Πολωνούς, οἱ ναζί ἀρχισαν νά μεταφέρουν σ' αύτό ἀδιάκοπα Τσέχους πατριώτες, Ἐβραίους ἀπ' τήν "Ἀνω Σιλεσία, τή Γαλλία, τή Σλοβακία, τήν Ὁλλανδία, τό Βέλγιο, τήν Ἰταλία καὶ Ἐλλάδα.

Νούμερα!

Από τίς μαρτυρίες πού ὑπάρχουν μαθαίνουμε πώς χώριζαν τούς κρατούμενους σέ δύο κατηγορίες, τούς ίκανούς γιά δουλειά καὶ στούς «ἀνίκανους». Σάν τέλειωνε

τό ξεχωρισμά τους διατάζανε νά ἐγκαταλείψουν ὅλα τά ὑπάρχοντά τους, νά γυμνωθοῦν, νά φορέσουν τήν ειδική στολή τοῦ κρατούμενου καὶ νά ράψουν στό ἀριστερό μέρος τῆς μπλούζας καὶ τοῦ παντελονιού τό νούμερό τους.

Ἀπό κείνη τή στιγμή γιά τούς ναζί οἱ κρατούμενοι πατριώτες καὶ Ἐβραίοι ἥσαν μόνο νούμερο καὶ τίποτα ἄλλο. "Ἐτσι τούς βλέπανε, ἔτσι τούς φερόσανε κι ἔτσι τούς μεταχειρίζόσανε.

Ἀργότερα κείνο τό νούμερο τοῦ καθένα αποτυπωνόταν μέ τατουάζ στό βραχίωνά του.

Αύτό μᾶς τό λέει ξεκάθαρα ὁ ἀξέχαστος ποιητής μας Τάκης Ὁλύμπιος: «Ἄν ἐκεῖνο τό κτήνος σημάδεψε / στό μπράτσο της τό 40382 / είναι γιατί πρέπει νά τή γνωρίζει, / είναι γιατί ἡ "Ἐλσα ἀντέχει στή δουλειά. / Ἡ "Ἐλσα ἀντέχει στό θάνατο".

Κείνο τό νούμερο 40382, τά χιλιάδες νούμερα στά μπράτσα τῶν πατριωτῶν, ἀντρες, γυναικες, παιδιά, ἀδιάκριτα, πού είχαν φυλακίσει στό "Αουσβιτς οἱ χιτλερικοί, ἥσαν γιά κείνους ἡ «ἀπλήρωτη ἔργασία» πού τούς χρειαζόταν. Γιά τούτο ἡ Κομαντατούρα τοῦ στρατοπέδου, σέ συνενόηση μέ τήν ἑταρεία IG - Farbenindustrie, ἀποφάσισε νά μεγαλώσουν τό στρατόπεδο καὶ νά χτίσουν ἔνα χημικό ἐργοστάσιο.

Γιά τήν πραγμάτωση κείνου τοῦ σχέδιου τῶν χιτλερικῶν, ὑποχρεώθηκαν νά δουλεύουν οἱ κρατούμενοι ἔξαντλητικά, κάτω ἀπό τίς πιό σκληρές κι ἀπάνθρωπες συνθῆκες, πού τελικά τούς ὀδηγοῦσαν στόν θάνατο.

Στιβαριμένοι οἱ χιλιάδες κρατούμενοι μέσα σέ ἀκατάλληλα καὶ ἀνθυγειεινά παραπήγματα, δίχως θέρμανση, δίχως δίκτυα νεροῦ καὶ ἀποχέτευσης καὶ δουλεύοντας ὀλημερίς κάτω ἀπό ἀθλιες καιρικές συνθῆκες ἀργοπέθαιναν ἀπ' τήν πρώτη, κιόλας μέρα πού τούς κλείνανε στό στρατόπεδο τοῦ "Αουσβιτς".

Μά νά ἦταν μόνο αύτό πού ἔφερνε τό θάνατο! Ἡταν καὶ ἡ σαδιστική καὶ χτηνώδικη συμπεριφορά τοῦ διοικητή τῆς φρουρᾶς τοῦ «χασάπτη» Χός. Εἶχε διατάξει, «γιά νά κρατιώνται σέ φόρμα» οἱ κρατούμενοι νά κάνουν ύποχρεωτικά καὶ λίγο «σπόρο».

Τί τραγική είρωνια, ἀλήθεια! Τί ντροπή γιά τόν ἀνθρωπο! Χαράματα βάζανε τούς όμηρους στή γραμμή, τούς ἀναγκάζανε νά τρέχουν, νά κυλιούνται στό χῶμα, νά ζυγιάζονται σέ ἴδια γραμμή καὶ νά τραγουδᾶνε γερμανικά τραγούδια γιά ώρες πολλές μέ τήν ἀπειλή τοῦ ὄπλου. Κι αύτά τά βασανιστήρια, πού δόηγοῦσαν ἀρκετούς στό θάνατο, τά ὄνομάζανε ειρωνικά «σπόρο».

Στερνά, δύσους καταφέρνανε νά ἐπιζήσουν, ὕστερα ἀπό τά ἔξαντλητικά «σπόρο», τούς στέλνανε νά συνεχίσουν τίς ξεθεωτικές ἀγγαρείες δινοντάς τους τό σημαντικό «κομάντος». Καὶ μαζί μ' αύτά τά βασανιστήρια ἐρχόταν κι ὁ ὑποσιτισμός κι οἱ διάφορες ἀρρώστιες γιά νά βοηθήσουν στόν ἐρχομό τοῦ θανάτου γρηγορέτερα.

Ἀπό τά ἐπίσημα στοιχεῖα φαίνεται πώς τό 75% ἀπό τούς κρατούμενους δένει εἶχε ἐλπίδα ζωῆς μεγαλύτερη ἀπό 4 - 6 μῆνες. Ἀπό τόν ύποσιτισμό οἱ

όμοιοι του στρατοπέδου χάνανε 50-70% από τό κανονικό τους βάρος και μεταμορφωνόντουσαν σε «φυτά» πού δέν θυμόσαν μήτε τό δνομά τους. «Ολούς αύτούς οι Γερμανοί τούς άποκαλούσαν «μουσουλμάνους» και στους στέλνανε στό «άναρωτήριο» όπου οι «νοσοκόμες» τούς δολοφονούσαν με μιά ένεση φαινόλης, άφου προηγούμενα «σοφοί γιατροί» τών "Ες - "Ες κάνανε πάνω τους ένα σωρό πειράματα.

Ο Kagimierz Smolen στήν περιγραφή του γιά τό στρατόπεδο συγκέντρωσης στό "Αουσβιτς άναφέρει πώς οι καθηγητής Carl Clauberg και Uosty Tguinaj κάνανε πειράματα στους άρρωστους κρατούμενους γιά νά πετύχουν μιά μέθοδο γρήγορης βιολογικής έξοντωσης τών Σλάβων. "Ενας άλλος Γερμανός, δόκτωρ Z. Mengel εκανε πειράματα σέ δίδυμα παιδάκια Έβραιών και τσιγγάνων. Ο δόκτωρ H. Vetter εκανε πειράματα γιά διάφορα φάρμακα τής Bayer, ὥπως π.χ. τό 3582, τό Rutenol κ.λπ. Κι δόκτωρ Bruno Beger, στά 1943, ξεχώρισε πάνω άπό 100 κρατούμενους με σκοπό νά τούς δολοφονήσουν και μέ τούς σκελετούς τους νά «πλουτίσουν» τό 'Ανατομικό 'Ινστιτούτο τού Στρασβούργου.

Καί σάν νά μή φτάνανε ζλες αύτές οι έξοντώσεις άπό τίς άρρωστιες, τίς έπιδημίες, τίς εξαντλητικές έργασίες, τήν πείνα, τά άνατριχιαστικά πειράματα και τά άπανθρωπα βασανιστήρια, τά άνθρωπομορφα τέρατα τού χιτλεροφασισμού γιά νά χορτάσουν, γιά νά συμπληρώσουν τό έργο τής «γενοκτονίας» καταφεύγανε και στίς δημαρκές έκτελέσεις δημήρων. Στό «μπλόκ 11», ένα άπό τά τραγικότερα τού στρατοπέδου, τουφεκίσανε πάνω άπό είκοσι χιλιάδες Ρώσους αίχμαλώτους και Πολωνούς.

Τά κρεματόρια

Ο μως ή δίψα γιά τό έγκλημα ήταν τέτοια πού τελικά δόγησε στή δημιουργία τών γνωστών «κρεματορίων» με τούς θαλάμους άερίων και τούς φούρνους.

Οι τρομεροί έκεινοι «θάλαμοι άερίων» είχαν γραμμένη στό πάνω μέρος τής πόρτας τήν παραπλανητική λέξη «ντούς».

Μέσα σ' αύτούς τούς «θαλάμους άερίων» στριμώχνανε άσφυκτικά τά τραγικά θύματά τους δλόγυμνα — γέρους, παιδιά, γυναίκες — σφαλούσαν τήν πόρτα κι άφηναν τό θανατη-



ΤΗ άνθρωπινη ζωή δέν είχε καμιά σημασία.

φόρο άεριο νά δουλέψει γιά λογαριασμό τους.

Μέσα σέ λίγα λεπτά ό θάλαμος ήταν γεμάτος πτώματα, πού σέ συνέχεια οι «κανοί γιά δουλειά» κρατούμενοι έζαναγκάζονταν άπό άντρες τού άρχιδήμου Χός νά τά μεταφέρουν στούς φούρνους γιά νά έξαφανίσουν τά ίχνη τών έγκλημάτων τους.

Ο δικαστής Jean Sehn κι διάσημος Edward Pechalski, μέλη τής Γερμανικής Επιτροπής "Ερευνας γιά τά χιτλερικά έγκληματα στήν Πολωνία, ύπολογίσανε πώς οι έκτελεσμένοι στά κρεματόρια τού "Αουσβιτς Birkenau μ' αύτόν τόν τρόπο φτάσανε τό λιγότερο τά τέσσερα έκατομμύρια.

Αυτή είναι σέ συντομία ή τραγική ιστορία τού K.L. "Αουσβιτς, πού δέν γνώρισε παρά μόνο ένα χαρμόσυνο γεγονός, τό γεγονός τής άπελευθέρωσης τών κρατουμένων άπό τόν Κόκκινο Στρατό στίς 27 Γενάρη τού 1945 και πού χαιρετίστηκε άπό κείνους, πού είχαν τήν τύχη νά έπιζησουν ζαμενεί τή μέρα μέ τούτα τά λόγια:

«Έμεις οι διασωθέντες κρατούμενοι / — χρωστάμε τή ζωή μας στή γενναιότητα τού Κόκκινου Στρατού / και πληροφορούμε τήν παγκόσμια κοινή γνώμη και ζλες τίς κυβερνήσεις νά τόν εύχαριστήσουν άπό μέρους τους / και άπό μέρους μας».

Κι έμεις μέ τή σειρά μας φωνάζουμε μαζί μέ τόν άξέχαστο ποιητή Τάκη Όλυμπο: «Τούτη η Ιστορία τού "Αουσβιτς είναι: 40382/ Είναι τό νούμερο γερμανικής ντροπής / πάνω στό μπράτσο τής "Ελσας / Είναι τό στίγμα ένός λαού. / Είναι τό λέρωμα τής Ιστορίας».

Σταύρος Καλφιώτης

(Από τόν «Ριζοσπάστη», 4.1.1987)

ΧΡΟΝΙΚΑ

זְבּוֹנִית

ΟΡΓΑΝΟ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ύπεύθυνος

σύμφωνα μέ τό Νόμο:

Ο Πρόεδρος τού Κ.Ι.Σ.

'Ιωσήφ Λόβιγγερ

Σουρμελή 2

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

**ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 1942 ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ
ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ**

1912-1940



Ανάτυπο από τα Πρακτικά του Συμποσίου
«Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 1912»
(1 - 3 Νοεμβρίου 1985)

Είναι γνωστή η τραγική μοίρα που έπληξε το Εβραϊκό στοιχείο της Θεσσαλονίκης στη διάρκεια της κατοχής. Αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ είναι ότι οι Ναζί δεν περιορίστηκαν στον αποδεκατισμό μίας πολυάνθρωπης Κοινότητας που είχαν τιμθεί με τον τίτλο της μπτέας του Ισραήλ, αλλά επιδίωξαν ταυτόχρονα να εξαφανίσουν κάθε στοιχείο που θα μαρτυρούσε για την ιστορία της. Έτσι, λίγο πριν ολοκληρωθεί το εγχείρημα της εκτόπισης του Εβραϊκού πληθυσμού της συμπρωτεύουσας στα στρατόπεδα του θανάτου, οι κατακτήτες παράσωσαν στις φλόγες τις πλουσιώτερες βιβλιοθήκες, που είχαν προγούμενα λεηλατήσει, και το αρχείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας¹, με εξαιρεσή λίγους φακέλλους που, άγνωστο για ποιδάλιο, συσκευάστηκαν και μεταφέρθηκαν στη Γερμανία. Μέρος των φακέλλων αυτών ανακαλύφθηκε από τους συμμάχους που το επέστρεψαν στην Ισραηλιτική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης μετά τη λήξη του πολέμου. Ανάμεσ σ' αυτά τα ελάχιστα έγγραφα βρέθηκαν και μία δικτυλογραφημένη έκθεση, του Ιουνίου του 1942, σε Ιστανοεβραϊκή γλώσσα, με τίτλο «Notas Historicas sobre la Comunidad Judíos de Thessaloniki» (Ιστορικές σημειώσεις για την Ισραηλιτική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης). Συγγραφέας της είναι ο Νταούτ Λεβή, κοινοτικός παράγοντας στη διάρκεια του μεσοπολέμου. Η έκθεση αυτή, αν και δε σώθηκε πλήρης, αξίζει να μελετηθεί εκτενέστερα γιατί μας προσφέρει μία αρκετά καταποτική εικόνα για τη δομή της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1912-1940.

Οι αιτίες που υπαγόρευσαν τη συγγραφή και καθόρισαν το περιεχόμενό της εκτίθενται από τον ίδιο το συγγραφέα που στο προσόιμο της έκθεσης γράφει:

«... Ο αξιότιμος πρόδερμος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης κ. Σάμπτ Σαλτιέλ, με την από 23.12.41 επιστολή του, με αριθμ: πρωτ.

2741, έκρινε σκόπιμο να μου αναθέσει τη συγγραφή ειδικής μελέτης ... εκτελώντας την επιθυμία αυτή του προεδρείου της Κοινότητας και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παραπάνω έγγραφο, εκπόνησε

την παρούσα έκθεση πιστεύοντας ότι θα κριθεί απόλυτα ικανοποιητική... Παραθέτω τα κεφάλαια αυτά για να καταστούν οικεία σ' όλες τις μάζες του λαού και ειδικότερα στη γενιά που κάποτε θα κληθεί να αναλάβει το σκάφος της Κοινότητας...».

Η έκθεση λοιπόν αυτή συντάχτηκε ύστερα από εντολή του προεδρείου της Ισραηλιτικής Κοινότητας και ο συγγραφέας της χρειάστηκε έξι μήνες για να την ολοκληρώσει. Η Θεσσαλονίκη ήταν ηδή υπό κατοχή από τις 9 απρίλιο του 1941 και η περίοδος της μιανούχης των Γερμανικών αρχών απέναντι στους Εβραίους, πλήσιασέ προς τη λήξη της. Ένα μόλις μήνα μετά την υποβολή της έκθεσης, στις 7 Ιουνίου 1942, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ήταν ως ποστούντο απεριγράπτα μαρτύρια στην πλατεία Ελευθερίας, θε οδηγήθηκαν σε καταναγκαστικά έργα, θα απομονωθούν σε ορισμένες μόνο συνοικίες, θα ξεχωρίσουν φορώντας το κίτρινο άστρο και τελικά θα μεταφερθούν στους τόπους του μαρτυρίου τους. Πάντως, την εποχή που συντάχτηκε η έκθεση, δεν έχει τεθεί σε εμφανή γοητεία που οιδηπότε σοβαρό αντιεβραϊκό μέτρο. Έχει βέβαια ανασταλεί η έκδοση όλων των εφημερίδων που κυκλοφορούσαν τότε στη Θεσσαλονίκη και φυσικά και των Εβραϊκών «L'Indenpendant», «Le Progress» και «El Messager». Επιτάσσονται αρκετά εβραϊκά στίτια καθώς και το νοσοκομείο «Χίρρη» (το σημερινό «Ιπποκράτειο»), συλλαμβάνονται και ψυλακίζονται, για λίγες εβδομάδες, οι πιο εξέχουσες προσωπικότητες του εβραϊσμού της πόλης, κατάσχονται τα ραδιόφωνα των Εβραίων και τους απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα εστιατόρια, καφενεία και ζαχαροπλαστεία. Η Γκεστάτο παίνει το διοικητικό συμβούλιο της Κοινότητας και διορίζει νέο με πρόεδρο τον Σάμπτ Σαλτιέλ.

Ο καινούργιος πηγέτης της Κοινότητας έχει μια ενδιαφέρουσα προστορία. Δάσκαλος της γαλλικής γλώσσας σε Εβραϊκά σχολεία επί Τουρκοκρατίας, ασχολήθηκε στη συνέχεια με διάφορες επιχειρήσεις χωρίς επιτυχία. Αργότερα εργάστηκε ως λογιστής σε εβραϊκούς εμπορικούς οίκους. Στις βουλευτικές εκλογές του 1928 ήταν υποψήφιος στον συνδυασμό Θεσσα-

λονίκης του κόμματος των Ελευθεροφόρων του Ιωάννη Μεταξά, και φυσικά απέτυχε. Η υποψηφιότητα όμως αυτή τον συνέδεσε με το περιβάλλον του κατοπινού δικτάτορα. Έτσι, με την επιβολή του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, ο τότε γενικός διοικητής Βόρειας Ελλάδας στρατηγός Κυρίμης επιβάλλεται στην Ισραηλιτική Κοινότητα να προσλάβει το Σάμπη Σαλτιέλ στη θέση του προϊσταμένου των υπηρεσιών της. Σ' αυτή τη θέση τον βρίσκει η εισόδος των Γερμανών που αρχικά θα τον συλλάβουν και θα τον κρατήσουν και αυτόν στη υπόγεια του Τίμηματος Μεταγωγών. Σε λίγες όμως μέρες θα τον απολύσουν και ταυτόχρονα θα τον διορίσουν και πρόεδρο της Κοινότητας. Ο Γιούταβ Σιακέλ, τότε νομικός σύμβουλος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, έγραψε τα εξής χαρακτηριστικά για το νέο της πρόεδρο²:

«... Η προσωπικότης του Σάμπη Σαλτιέλ ήτο ασήμαντος και η κοινωνική του δράσης μηδαμινή... Υψηλός, εύσωμος και επιμελώς ενδεδυμένως είχεν εμφάνισην επιβλητικήν. Μία ολιγόλεπτος όμως συνδιάλεξης με αυτόν, ήτο αρκετή να φανερώσει πόσην κενότητα εκάλυπτε το άψογον εξωτερικού του ανδρός...».

Πάντως, για να επανέλθουμε στην ατμόσφαιρα που επικρατούσε στους κόπούς της Κοινότητας, στη διάρκεια των πρώτων μηνών της κατοχής, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν είχε εκδοθεί ως τότε ούτε μία διαταγή αναφερόμενη στο σύνολο του εβραϊκού στοιχείου. Έτσι οι εβραίοι της Θεσσαλονίκης, που δε μπορούν βέβαια να διανοηθούν και να προβλέψουν την τεκταινόμενη γενοκτονία, ζουν σχετικά ήσυχοι, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να περάσουν αλώβιτοι την πολεμική περίοδο. Τίποτα δεν προαναγγέλλει τη επικείμενα διαδοχικά αυτεβραϊκά μέτρα που θα οδηγήσουν στον αφανισμό.

Ωστόσο οι Γερμανοί ασχολούνται, ορισμένες φορές, με τους Εβραίους και πιέζουν φορτικά την Κοινότητα απαιτώντας καταλόγους των μελών της, στατιστικές για τα εισδόματά της, συγκριτικές στοιχείες για τους προϋπολογισμούς της τα τελευταία χρόνια, ενημερωτικές εκθέσεις για τα εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά της ίδρυματα και επίσης ενημερωτικές μελέτες για τους πρότοις μετανάστες από την Ισπανία και τη συμβολή των εβραίων της Θεσσαλονίκης στο εμπόριο, στη βιομηχανία και στα γράμματα. «Ομάδες ερευνητών εργάζονται εξαντλητικά για να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια»³.

Θα πρέπει λοιπόν να συμπεράνουμε ότι η διοίκηση της Κοινότητας ανάθεσε στον Νταούτ Λεβή τη συγγραφή της έκθεσής αυτής, εκτελώντας διαταγή των αρχών κατοχής.

Σ' ότι αφορά το συγγραφέα, υπάρχουν ορισμένα βιογραφικά στοιχεία τα οποία παραθέτει ο ίδιος σε κάποια σημεία της έκθεσής του. Συγκεκριμένα, ο Νταούτ Λεβή γράφει ότι το 1876, σε ηλικία 13 ή 14 χρονών πρωτοδημοσίευσε μετάφραστή του, από τη γαλλική στην Ισπανοεβραϊκή, τον μυθιστορήματος «Mil y oon dia» («Χίλιες και μία μέρες»). Από τότε συνέχισε να συνεργάζεται με την εφημερίδα «La Epoca» που διεύθυνε ο πατέρας του Σααδή Λεβή. Γεννήθηκε λοιπόν το 1862 ή 1863. Από το 1880 μέχρι το 1910 υπηρετεί στο Οθωμανικό δημόσιο. Από «φοροφικές μαρτυρίες μαθαίνουμε ότι ήταν ανώτερος υπάλληλος στην υπηρεσία διαβατηρίων. Οι μαρτυρίες αυτές επιβεβαιώνονται από τον «Οδηγό της Θεσσαλονίκης» του 1909-10, του I. X' Κυριακού⁴, όπου αναφέρεται κάποιος «Δασύτης ερέντης», που υπηρετεί στο Ληξιαρχικό τμήμα ως επιθεωρητής διαβατηρίων.

Το 1910 ο Νταούτ Λεβή προσλαμβάνεται από την Ισραηλιτική Κοινότητα ως προϊστάμενος του τμήματος ακινήτων της. Το 1919 προάγεται σε διευθυντή των Κοινωνικών υπηρεσιών και διατηρεί τη θέση αυτή μέχρι το 1934, όταν θα αποχωρήσει συμπληρώνοντας το όριο ηλικίας. Θα προσθέσουμε ότι ο Νταούτ Λεβή υπήρξε κι αυτός ένα από τα θύματα του Ολοκαυτώματος⁵ και άφησε την τελευταία του πνοή στους θαλάμους αερίων του Άουσβιτς-Μπιργκενάου.

Θα αναφερθούμε τώρα εκτενέστερα στην έκθεση του Νταούτ Λεβή. Πριν όμως προχωρήσουμε, είναι, νομίζω, απαραίτητο να θυμηθούμε ξανά ότι τα κείμενα αυτά γράφτηκαν σε εκτέλεση διατάγματος των Ναζί. Βέβαια ο συγγραφέας τους επεκτείνεται επιθυμώντας να διασώσει τις τόσο πλούσιες προσωπικές του εμπειρίες και μηνήμες. Όπως γράφει και ο ίδιος:

«... Ασχολήθηκα πολλά χρόνια με τη δημοσιογραφία. Διατέλεσα δημόσιος υπάλληλος επί μία τριακονταετία και υπηρέτης εικοσιπέντε χρόνια στην Κοινότητα... Μου δόθηκε έτσι η ευκαιρία να διατηρήσω στενές επαφές με τις δημόσιες και κοινωνικές αρχές αλλά και με όλες τις τάξεις του λαού. Έγραψα λοιπόν την έκθεση αυτή με την ιδιότητα του αυτόπτη μάρτυρα, του οργανωτή και εκτελεστή των κυριότερων δραστηριοτήτων της Κοινότητας κατά την τελευταία εικοσιπενταετία...».

Υπάρχουν βέβαια και κάποιες καταστάσεις ή γεγονότα που χρωμάτι-

σαν έντονα τη ζωή της Ισραηλιτικής Κοινότητας και ρύθμισαν την πορεία της στη διάρκεια του μεσοπολέμου. Όπως, για παράδειγμα οι έντονες διαμάχες ανάμεσα στα κυριάρχα τότε, στους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, ιδεολογικά ρεύματα των σιωνιστών, των αφομοιωτικών και των σοσιαλιστών⁶.

Οι διαμάχες αυτές οξύνονται και στους προεκλογικούς αγώνες για την ανάδειξη της Κοινωνικής γηγενίας αλλά και στις βουλευτικές ή δημοτικές εκλογές⁷. Και ασφαλώς ο Νταούτ Λεβή έζησε τέτοιου ειδούς καταστάσεις από πολύ κοντά. Είναι όμως ευνόητοι οι λόγοι που τον αποτρέπουν να αναφερθεί και σ' αυτό το τόσο σημαντικό κεφάλαιο.

Η έκθεση του Νταούτ Λεβή διαιρείται σε δύο μέρη. Το πρώτο, με τίτλο «Sovra la Comunidad Judia de Thessaloniki partir del año 1870 hasta el 1940, se por oporta periodo de 60-70 años». (Στοιχεία για την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης από το 1870 μέχρι το 1940, δηλ. για μία περίοδο 60-70 ετών) είναι ένα κείμενο 31 δακτυλογραφημένων σελίδων που συμπληρώνεται από δύο πίνακες. Ο πρώτος πίνακας περιλαμβάνει τα ονόματα όσων διατέλεσαν μέλη των διοικητικών συμβούλων της Κοινότητας κατά την περίοδο που πραγματεύεται η έκθεση. Στον δεύτερο πίνακα καταγράφεται η ακίνητη περιουσία της Κοινότητας. Αρχίζει με ένα πρόλογο που πραγματεύεται «Ο ρόλος των αρχιραβίνων από το 1870 μέχρι τα τελευταία χρόνια κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους». Το κεφάλαιο αναφέρεται αρχικά στις δικαιοδοσίες των πνευματικών γηγετών των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ευρύτερες όμως και πιο ενδιαφέρουσες είναι οι αναφορές στην περίοδο μετά το 1912. Θα παραθέσουμε και στη συνέχεια θα σχολιάσουμε ορισμένα αποστάσματα.

«... Ο αρχιραβίνος ήταν ανέκαθεν η ανώτατη αρχή της Κοινότητας. Συγκέντρωνα στα χέρια του και ασκούσε τη διοίκηση της Κοινότητας όχι μόνο στα πνευματικά αλλά και στα οικονομικά ζητήματα. Εκλεγόταν από συμβούλιο ραβίνων της πόλης... Η εκλογή του επικυρώνοταν με αυτοκρατορικό φιρμάνι... Για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα συνεργάζοταν με συμβούλιο ραβίνων. Για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα συνεργάζοταν με επιτροπή λαϊκών που τα μέλη της διόριζε ο ίδιος... Οι αποφάσεις της επιτροπής αυτής έπρεπε να επικυρωθούν από τον αρχιραβίνο... Ο αρχιραβίνος είχε δικαίωμα να επιβαλεί τέλη και εισφορές. Μπορούσε επίσης να τιμωρεί όσους εβραίους δυστροπούσαν στις διαταγές του. Είχε την εξουσία να επιβάλει ποινές αφορισμού ή φυλάκισης στην κοινοτική ή στις κρατικές φυλακές... Στη διάρκεια της αρχιραβινείας του Αστέρ Κόβο (1850-1874) βασίσλεψε μεγάλη αρμονία στους κόλπους της Κοινότητας. Σ' αυτόν οφείλεται η συγκρότηση του πρώτου διοικητικού συμβούλου, γύρω στο 1870. Τον Αστέρ Κόβο διαδέχεται ο αρχιραβίνος Αβραάμ Γκατένιο που, λίγο μετά την ανάληψη του αξιώματος του, συγκρούεται με το διοικητικό συμβούλιο και εξαναγκάζεται σε παραίτηση. Τον αντικαθίστη του αρχιραβίνο Σαμιούέλ Αρδίτη που εκπλήρωσε τα καθήκοντα του για μια δωδεκαετία, συνεργάζομενος αρμονικά με το διοικητικό συμβούλιο και περιοριζόμενος αποκλειστικά στις θρησκευτικές του δικαιοδοσίες. Το 1888... ονομάζεται αρχιραβίνος της Θεσσαλονίκης ο ενεργητικότατος Ιακώβ Κόβο.

... Μετά τον θάνατο του⁷ η Κοινότητα έκρινε ότι έπρεπε να προστάσει πνευματικό γηγέτη από το εξωτερικό και κάλεσε τον αρχιραβίνο Ιακώβ Μέιρ παπά την Παλαιστίνη. Στη σύμβαση της πρόσληψής του διευκρινίζεται ότι « αρμοδιότητές του περιορίζονται στα θρησκευτικά ζητήματα. Να τον θέτεις στη διάρκεια της θητείας του μεσολαβήσαν στη χώρα, και ιδιαίτερα στην πόλη μας, μία σειρά γεγονότων με καθοριστική σημασία. Και το Κοινοτικό συμβούλιο, εκτιμώντας τις σπάνιες ικανότητες και αρετές του, ζήτησε τη συνεργασία του. Έτσι ο αρχιραβίνος Ιακώβ Μέιρ πέτυχε να προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στο Εβραϊκό στοιχείο... Ο Ιακώβ Μέιρ ήταν πραγματικός άγγελος για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, γιατί κατάφερε να συσφίξει τις σχέσεις ανάμεσα στους Εβραίους και στους Χριστιανούς και να εξηψώσει το κύρος της Κοινότητας στους κυβερνητικούς κύκλους... Θεωρώ λοιπόν καθηκόν μου να εξάρω τις σπουδαίες υπηρεσίες που πρόσφερε ο Ιακώβ Μέιρ κατά την δωδεκαετή παραμονή του στην πόλη μας. Πρέπει βέβαια να αναγνωρίσουμε ότι δύο ώστι διατέλεσαν αρχιραβίνοι, από το 1870 μέχρι το 1940, στάθηκαν άξιοι του υψηλού τους λειτουργήματος. Η θητεία όμως του Ιακώβ Μέιρ συνέπεσε με την κρίσιμωτερη περίοδο για την Κοινότητα, εξαιτίας ορισμένων σημαντικών πολιτικών γεγονότων όπως:

1) Το 1908, λίγους μήνες μετά την άφιξη του, εκδηλώνεται στην πόλη μας η επανάσταση των Νεότουρκων

2) Την ίδια χρονιά οι Εβραίοι καλούνται για πρώτη φορά να υπηρετήσουν στο στρατό⁸

- 3) Το 1912 ξεσπά ο Βαλκανικός πόλεμος
- 4) Το 1912, θριαμβευτική είσοδος του Ελληνικού στρατού στην πόλη μας και ριζικές μεταρρυθμίσεις στο κυβερνητικό καθεστώς και στις διοικητικές μεθόδους
- 5) Εκδίοξη των Βουλγαρικών στρατευμάτων
- 6) Κήρυξη του Παγκοσμίου πολέμου του 1914
- 7) Αφίξη και εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη των στρατευμάτων των συμμάχων

8) Έκρηξη της τρομερής πυρκαγιάς «Agia Nuevaa⁹ που καταστρέφει το 1/3 της πόλης και αφήνει άστεγες 5.500 εβραϊκές οικογένειες¹⁰

9) Από το 1917 ως το 1920, 3.000 άπορες εβραϊκές οικογένειες, που στρούνται τα πάντα, χτυπούν διαρκώς τις θύρες της Κοινότητας

10) Αγορά των παραπημάτων του Ιταλικού νοσοκομείου 0.151 και διαβήματα για την ίδρυση του νέου συνοικισμού. Στη διάρκεια της θητείας του ο αρχιραβίνος Ιακώβ Μέιρ συνεργάζεται άψογα με το κοινοτικό συμβούλιο, ασχολήθηκε ενεργά με τα προβλήματα των Εβραίων και τα διαβήματα του στους κυβερνητικούς κύκλους, τόσο εδώ, όσο και την Αθήνα, στέφθηκαν από επιτυχία¹¹ στη συμπαθητική του φυσιογνωμία και την πειστική αλλά και γλωκιά ομιλία του, κέρδισε την εκτίμηση της Αυλής και των Υπουργών της πρωτεύουσας, τη συμπάθεια των τοπικών πολιτικών, στρατιωτικών και διπλωματικών αρχών και το σεβασμό όλων των τάξεων του Εβραϊκού πληθυσμού. Γι' αυτό η ευλογημένη μνήμη του Ιακώβ Μέιρ θα μείνει χαραγμένη για πάντα στις καρδιές των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδας... Όταν τα περιστέρα προβλήματα των Εβραίων είχαν επιλύθει ικανοποιητικά, ο αρχιραβίνος Ιακώβ Μέιρ ζήτησε να αποσυρθεί στην Παλαιστίνη... Μετά την αποχώρησή του, το 1920, αντικαταστάθηκε από τον Μπενσίσιον Ουζιέλ, ως τότε αρχιραβίνης Τελ-Αβίβ-Γάρας, που έμεινε στην πόλη μας μέχρι το 1923, ώποτε αποσύρθηκε ξανά στην παλιά του έδρα... Με την αποχώρησή του η θέση του αρχιραβίνου παρέμεινε κενή. Διορίστηκαν, ως τοποτηρητές, αρχικά ο ραβίνος Εμμανουέλ Μπρούδο και στη συνέχεια ο ραβίνος Χαϊμ Χαμπίμπ.

Το 1933 ο σοφολογιώτας Σεβή Κόρετς, διδάκτορας της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, καλείται να καταλάβει το αξιώμα του αρχιραβίνου Θεσσαλονίκης το οποίο κατέχει μέχρι σήμερα... Ο δρ. Κόρετς διακήρυξε τη στενή την προσλήψωση προς την Ελλάδα, μαθίζοντας γρήγορα και άπταστα την Ελληνική γλώσσα. Αυτό του επιτρέπει να συνάψει στενές σχέσεις με ανώτατους κυβερνητικούς κύκλους και με τον πνευματικό κόσμο της χώρας. Έτσι, λίγο μετά την άφιξή του, αρχίζει να εκφωνεί ομιλίες και να δίνει σημαντικές διαλέξεις στην Ελληνική γλώσσα...».

Σχολιάζοντας αυτό το τόσο σημαντικό κεφάλαιο θα πρέπει οπωδήποτε να σταθούμε στις εξουσίες των αρχιραβίνων στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.

Είναι γνωστό ότι οι Οθωμανικές αρχές παραχώρησαν ορισμένα προνόμια στους πνευματικούς γρήγορες των υποδούλων. Ειδικότερα η Ισραηλιτική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης, με σουλαντικό φιρμάριο του 1568, αναγνωρίστηκε ως Mousselemlik, δηλ. αυτόνομη διοικητική μονάδα, υπαγόμενη απευθείας στην Υψηλή Πύλη¹². Το ίδιο φιρμάνι αναγνωρίζει τον αρχιραβίνο ως ανώτατη αρχή της Κοινότητας με ευρύτατες δικαιοδοσίες που, κατά τον Γάλλο πρόξενο Arasy (1777) είναι «πολύ πιο εκτεταμένες από εκείνες του Μητροπολίτη πάνω στους Χριστιανούς»¹³. Ένας άλλος πρόξενος της Γαλλίας ο Felix Beaumoujor έγραψε είκοσι χρόνια αργότερα ότι: «Τα αναθέματα που εκτοξεύονταν από τό, τελευταίο αρχιραβίνο της Θεσσαλονίκης προκαλούσαν τρόμο»¹⁴. Άλλα και το 1882, ο Μωραΐτοπουλος τόνιζε ότι «Μετά θρησκευτικής πετοιθήσεως αποδέχεται ο λαός τα αποφάσισες του αρχιραβίνου του»¹⁵. Όπως αναφέρει και ο Νταούτ Λεβή, ο αρχιραβίνος πλαισιώνεται από επταμελή επιτροπή λαϊκών που ορόσι της είναι αποκλειστικό συμβουλευτικό. Όμως στα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα, η αστική εξέλιξη της Κοινότητας, οδηγεί στο διαχωρισμό των διοικητικών αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην πνευματική και στην κοσμική γηρεσία. Η επαπελής επιτροπή των λαϊκών αποκαλείται, από εδώ και πέρα, «διοικητικό συμβούλιο της Κοινότητας». Το συμβούλιο αυτό, του οποίου ο πρόεδρος είναι ισότιμος με τον αρχιραβίνο στην Κοινοτική ιεραρχία, θα επιδιώξει άμεσα να εναλλάξει για λογαριασμό του τις διοικητικές εξουσίες. Θα το πεύχει τέσσερα μόλις χρόνια, μετά τη συγκρότησή του, καταφέρνοντας, ασφαλώς με την έγκριση ή την ανοχή των οθωμανικών αρχών, να εξαναγκάσει τον τότε αρχιραβίνο σε παραίτηση και να επιβάλει άλλον, περισσότερο διαλακτικό και συνεργάσιμο. Δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης η διερεύνηση των αιτίων που υπαγόρευσαν μια τόσο καθοριστική μεταρρυθμίση. Θα υπογραμμίσουμε μόνο πως στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Ισραη-

λιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης μετέχουν, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτει ο Νταούτ Λεβή, ο μεγαλοκτηματίας και τραπεζίτης Σαούλ Ιάκωβ Μοδιάνο και ο βιομήχανος Σιαλώμ Σαΐας, ιδιοκτήτης του υπερσύγχρονου, για την εποχή, υφαντουργείου που βρισκόταν στην παραλιακή λεωφόρο κοντά στη Μητρόπολη¹⁶. Θα προσθέσουμε επίσης πως και στην Ελληνική κοινότητα της Θεσσαλονίκης σημειώνονται, την ίδια περίοδο, σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στο μητροπολίτη και στην κοσμική γηγε-

σία¹⁶.

Σημεία των καιρών, που χαρακτηρίζονται από ριζικές μεταβολές στην έκταση, στο περίγραμμα, στην ρυμοτοιχία, στην οικοδομική δραστηριότητα και στην οικονομική λειτουργία της πόλης. Για να ξαναγυρίσουμε στην Ισραηλιτική κοινότητα, λίγα χρόνια πριν από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, το διοικητικό συμβούλιο στερεώνεται ακόμα περισσότερο προσλαμβάνοντας με ειδική σύνβαση τον Ιακώβ Μέιρ. Αυτός είναι ο πρώτος αρχιραβίνος που δεν κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι αρμοδιότητές του προσδιορίζονται στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης εργαστικής σχέσης που του επιβάλλει το διοικητικό συμβούλιο. Πρόκειται, τηρούμενων κάποιων αναλογιών, για εξάρτηση εργαζόμενου από εργοδότη, άσχετα αν οι περιστάσεις επέβαλλαν την ευρύτερη χρησιμοποίηση του Ιακώβ Μέιρ, που έδειξε ανομφιστήτης ηγετικές ικανότητες.

Με την αποχώρηση του Ιακώβ Μέιρ η κοινότητα δείχνει να επιμενεί σε παρόμοιες επιλογές, προσλαμβάνοντας και πάλι αρχιραβίνους που δεν κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη. Στο διάστημα της δεκαετίας που μεσολάβησε από την αποχώρηση του Μπενσίσιον Ουζιέλ μέχρι την πρόσληψη του δρ. Κόρετς, την πνευματική γησιά θα αναλάβουν διαδοχικά οι Θεσσαλονίκες ραβίνοι Εμμανουέλ Μπρούδο και Χαϊμ Χαμπίμπ που θα είναι μόνο τοποτηρητές. Θα σταθούμε λίγο περισσότερο στον Χαϊμ Χαμπίμπ (1882-1943) που διατέλεσε τόποτηρητής της αρχιραβινείας Θεσσαλονίκης, από το 1926 μέχρι το 1933. Ο εξαιρετικά ενάρετος αυτός ποιμένας λατρεύτηκε από τον Εβραίσμο της Θεσσαλονίκης σαν άγιος. Όπως γράφει ο Ι. Ματαράσσο

«... Υπήρξε ο πλέον ορθόδοξος και ταυτοχρόνως ο πλέον επιεικής από τους ραβίνους της Θεσσαλονίκης. Επί πολύν χρόνον εξετέλεσε καθηκόντα τοποτηρητού του αρχιραβίνου, λειτουργόμα το οποίον εκράτησε με πολλήν αξιοπρέπειαν, παρ' όλον ότι δεν του ήρεσε. Ήτο μετριόφρων και τον ήρεσεν η αφάνεια. Εν τούτοις ήτο ένας μεγάλος σοφός ερμηνευτής και τηρητής του νόμου. Η βιβλιοθήκη του ήτο ονομαστή και αι γνωματεύσεις του εις δικαίας απετελούν αυθεντίαν. Όφειλε (με την ιδιότητα του πνευματικού αρχηγού της Ισραηλιτικής κοινότητας) να παρευρίσκεται εις εορτάς, δηξιώσεις. Δεν αγαπούσε την εθιμοτυπίαν. Δεν ημπορούσε, δεν ήζευρε να προσαρμοσθεί με αυτήν... Η έννοια της δικαιούσης εις αυτόν ήγγιζε τα άρια της τελειότητας. Ενιοτες ετυρρανείτο με την ιδέαν ότι θα προξενήσει μιαν αδικίαν, διτι θα ενεργήσει εναντίον του νόμου και της θείας θελήσεως... Το ψεύδος και αι κακαί προθέσεις αφοπλίζοντο, εξηφανίζοντο εμπρός εις τον άγιον αυτόν άνθρωπον ο οποίος καθιστά, προς στιγμή iερόν το περιβάλλον... Μιλούσε πραγματικά εις τον Θεόν. Θα έλεγε κανείς ότι ήτο αποχωρισμένος από τη γη και εις μίαν στενήν επικοινωνίαν με τον ουρανό...»¹⁷.

Αυτός ήταν ο ραβίνος Χαϊμ Χαμπίμπ, ο μοναδικά ευσεβής, που άσκησε ταθήκοντα τον υποδειγματικά και στάθηκε μακριά από τις ιδεολογικές διαμάχες που εκδηλώθηκαν στους κόπους της κοινότητας στη διάρκεια της θητείας του. Ήταν ο νομοδιδάκταλος, ο ιεροδικαστής, ο σοφός. Δεν ήταν όμως ο άνθρωπος της δράσης. Η καινούργια φυσιογνωμία της πόλης και της κοινότητας, όπως διαμορφώθηκαν με την πυρκαγιά του 1917 και τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, απαιτούσαν κάποιους διαφορετικούς χειρισμούς που δεν ήταν δυνατό να γίνουν αντιληπτοί και πολύ περισσότερο να υλοποιηθούν από το Χαϊμ Χαμπίμπ που ενσάρκων το κλίμα κάποιας άλλης εποχής, που φώναζε πια ολότελα παρωχημένη. Έτσι η Κοινότητα στρέφεται στην αναζήτηση ενός αρχιραβίνου με σύγχρονες αντιλήψεις, που θα είχε την δυνατότητα να καλλιεργήσει και να προάγει αυτό που σήμερα χαρακτηρίζουμε με τον όρο «δημόσιες σχέσεις». Ο νέος αρχιραβίνος δρ. Κόρετς, προέρχεται από την Ευρώπη και έχει ακαδημαϊκό τίτλο. Όπως γράφει και ο Γ. Θ. Βαφόπουλος¹⁸

«.. Ο αληθινά πολιτισμένος εκείνος αρχιραβίνος είχε κατακτήσει την αγάπη και των Χριστιανών, γιατί η πρώτη του μέριμνα ήταν να πολεμίσει τις παλιές προκαταλήψεις και να ιξώσει στην ψυχή των Εβραίων τη συνειδήση του 'Ελληνα πολίτη...».

'Όμως ο δρ. Κόρετς απασχόλησε περισσότερο την ιστορία για τον ενέργο δύο και αμφιλεγμένο ρόλο που στο ολοκαύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης¹⁹. Του καταλόγισαν βαρύτατες ευθύνες ότι αποκοινώποιες παραπλάνησε το ποίμνιο του, αφήνοντάς το να οδηγηθεί στη σφαγή. 'Οπως γράφει και ο Γ. Θ. Βαφόπουλος¹⁸

εκτέλεσε κατά γράμμα, και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και ταχύτητα, τις διαταγές των Ναζί, βοηθώντας τους να θέσουν σε εφαρμογή τα ολέθριά τους σχέδια, που μόνο χάρη στη βοήθεια του Κόρετς περατώθηκαν με επιτυχία, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ότι έδειξε παροιμιώδη παθητικότητα και μοιρολατρία και ενώ όφειλε να σημάνει συναγερμό, κατάπινε αντίθετα όμως τους φόβους, τις επινοίες, τις τάσεις για δροπέτευση, επαναλαμβάνοντας συνεχώς ότι οι ταλαιπωρίες θα έφταναν κάποτε σε κάποιο λογικό τέρμα. Δεν διέθετε την αποφασιστικότητα, το θάρρος που ξεχωρίζει τους ηγέτες και τους οδηγεί ως την αυτοθυσία. «Ο Κόρετς και η κίλικα του υπήρξαν οι καλύτεροι συνεργάτες των Ναζί», γράφουν οι ιστορικοί M. Μόλχο και I. Νεχαμά²⁰.

Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά. Η χήρα του Κόρετς υποστήριξε σε συνέντευξή της σε Ισταηλινή εφημερίδα ότι²¹:

«Δεν είχαμε την παραμικρή ίδια για ότι επρόκειτο να επακολουθήσει. Καν πρέπει να μάθετε ότι εμείς μπορούσαμε να διαφύγουμε. Ευθύς μετά την είσοδο των Γερμανών, μπορούσαμε να πάμε στο Κάιρο όπου είχε καταφύγει η εξόριστη Ελληνική κυβέρνηση. Ο δήμαρχος της Αθήνας Κοτζιάς τηλεφωνήσε στο σύντροφό μου και του ζήτησε να φύγουμε στο Κάιρο. Ο σύντροφός μου όμως απάντησε: «Όχι ευχαριστώ. Η θέση μου είναι εδώ και δεν μπορώ να συλλογιστώ, ούτε για μια στιγμή, ότι μπορώ να την εγκαταλείψω...».

Θα πρέπει επίσης να αναφερθούμε και στο διάβημα του Κόρετς στον κατοχικό πρωθυπουργό: «Αντην Ράλλη. Ήταν μα τελευταία, απεγνωσμένη προσπάθεια να σταματήσουμε οι αποστολές των Εβραίων στην Πόλωνια, ενώ ήδη είχαν αναχωρήσει οι πέντε πρότες, μεταφέροντας 13.100 Εβραίους της Θεσσαλονίκης²². Πράγματι ο Ράλλης προσπάθησε να κάνει κάτι για τη σωτηρία των υπολοίπων. Ουτε όμως ο κατοχικός πρωθυπουργός, και πολύ περισσότερο όύτε ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, μπόρεσαν να πετύχουν στο άδηπτο. Οι Ναζί ήταν αποφασισμένοι να προχωρήσουν μέχρι το τέλος. Η κ. Κόρετς, στην ίδια συνέντευξη, αφηγείται τα ακόλουθα για το γεγονός αυτό:

«... Η συνάντηση έγινε, με τη μεσολάβηση του Μητροπολίτη Γενναδίου, στις 9 Απριλίου 1943, μέσα σε μία τραγικά φορτισμένη ατμόσφαιρα. Ο σύντροφός μου, επιστρέφοντας, έδειχνε να δυστυχίσμενος και απέλυτα μνημονος. 'Ενας άντρας που σ' ολόκληρη τη ζωή του στάθηκε τόσο δυνατός, θρηνούσε τώρα σαν μικρό παιδί. Τέλος μου είπε «Ηταν της μοίρας μου να βρεθώ επικεφαλής μίας δοξασμένης Κοινότητας που είναι καταδικασμένη να αφανιστεί...».

Ο ίδιος ο Μητροπολίτης Γεννάδιος, σε επιστολή του προς την κ. Κόρετς της 15ης Νοεμβρίου 1946, σημειώνει τα εξής²³:

«... Ο αρχιερατίνος Κόρετς, στη διάρκεια της θητείας του και ιδιαίτερα στη δάρκεια της κατοχής, σταθήκε, κατά τη γνώμη μου, άξιος του λειτουργήματός του και απέδειξε την αγάπη του προς το ποίμνιό του. Για να προστατεύσει την Κοινότητα και για να αναστέλλει τα διατάγματα της εξορίας, όσου του ήταν δυνατό, πένευε ακρόαση από τον πρωθυπουργό Ράλλη, τον οποίο συνάντησε στην Ιερή Μητρόπολη, αν και ήξερε πόσο επικίνδυνο ήταν το διάβημά του...».

Αλλά και ο Νήτερ Βισλιτσένι, ο δήμιος των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, σε αναφορά του επισήμανε και αυτός το γεγονός τονίζοντας:

«... Τα νεύρα του (Κόρετς) ήταν τεντωμένα. Αναλιθήκε σε θρήνους, παρακλάνοντας τον Έλληνα πρωθυπουργό να μεσολαβήσει στις Γερμανικές αρχές...».

Μετά τη συνάντηση αυτή ο Κόρετς καθαιρέθηκε από τα αξιώματα του αρχιερατίνου και του προέδρου της Κοινότητας. Στο δεύτερο αξίωμα τον είχαν διορίσει οι Γερμανοί από το Δεκέμβριο του 1942, καταργώντας τον ως τότε πρόδεδρο Σάμπτη Σαλτιέλ. Αργότερα εκτοπίστηκε στο στρατόπεδο του Μπέργκεν Μπέλσεν, σε ειδικό τμήμα επιφανών Εβραίων τους οποίους οι Ναζί διατηρούσαν στη ζωή γιατί τους προδόριζαν για ανταλλαγή με δικούς τους κατασκόπους ή αξιωματικούς που είχαν συλληφθεί από τους συμάχους. Πέθανε από τύφο το 1943, λίγες εβδομάδες μετά την απελευθέρωση.

Ιδίως το «αίνιγμα Κόρετζ» εναποκειται να κρίθει από τον ιστορικό του μέλλοντος. Εδώ θα προσθέσουμε μία ακόμα μαρτυρία, αρκετά διαφωτιστική για το δύστροπο χαρακτήρα του, που προέρχεται από έκθεση του τότε νομικού συμβούλου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Γιορτάθ Γιακούέλ. Ο τελευταίος χαρακτηρίζοντας τον Κόρετς σημειώνει ότι:

«... Δικαίως είχε λεχθεί ότι, όταν ήταν αντίθετος πρός μίαν απόφασιν, δεν ειργάζετο, ουδὲ αφηγεί τους άλλους να εργασθούν...»²⁴.

Ως προς τις μαρτυρίες του Νταούτ Λεβή θα πρέπει να τις θεωρήσουμε

πραγματικά πολύτιμες, γιατί αποτελούν τη μοναδική πηγή που διαθέτουμε για την αξιολόγηση του Κόρετζ, πριν μεσολαβήσει το Ολοκαύτωμα. Ο Νταούτ Λεβή, όπως και ο Γ. Θ. Βαφόπουλος, τονίζει την αναμφισβήτητη συμβολή του Κόρετζ στην καλλιέργεια στενών σχέσεων ανάμεσα στο Ελληνικό και στο Εβραϊκό στοιχείο της Θεσσαλονίκης και δε γράφει ούτε λέξη για τα ελαττωματά που που είναι βέβαιο ότι τα γνώρισε από πολύ κοντά. Είναι όμως φυσιολογικό καθώρησουμε ότι αυτού του είδους οι χαρακτηρίσμοι, που αναφέρονται σε πρόσωπα τα οποία κατέχουν, την εποχή αυτή, ηγετικά αξιώματα στην κοινοτική ιεραρχία δεν έχουν θέση σε κείμενα που συντάχτηκαν κάτιον από τετούς συνθήκες. Δεν πρέπει επίσης να παραβλέψουμε ότι, από τις πρώτες κιώλας μέρες της κατοχής ο Κόρετζ εκποτίζεται στη Βιένη, με την κατηγορία ότι εκφράστηκε ενάντια στον 'Άξονα σε ομιλία του στον «Παρνασσό», στη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου και γιατί είχε διαμαρτυρηθεί με την ηγεμονία της Εβραϊκής κοινότητης του εξωτερικού, για το βομβαρδισμό του ναού της Αγίας Σοφίας από την Ιταλική αεροπορία. Οι Γερμανοί θα του επιτρέψουν να επανέλθει στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 1942, ακριβώς όταν ο Νταούτ Λεβή συντάσσει την έκθεσή του. Δεν είναι λοιπόν παρακινούντων να υποθέσουμε ότι, με την περιπέτεια της εκτόπισής του, ο Κόρετζ κέρδισε την γενική συμπαθία, όπως άλλωστε διακρίνεται και στο κείμενο του Νταούτ Λεβή.

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη λειτουργία της κοινότητας στην περίοδο 1870-1940 και ανάγεται κύρια περίοδο πριν από το 1912. Στον επίλογο σημειώνεται ότι:

«... Η Κοινότητα μας διοικήθηκε με το σύστημα αυτό μέχρι το 1923, όταν δημοσιεύθηκε ο νόμος 2456, καθίσ και το εγκεκριμένο καταστατικό της που καθορίζει αναλυτικά τα σχετικά με τη λειτουργία και οργάνωση των Ισραηλιτικών κοινοτήτων της Ελλάδας».

Ο Νταούτ Λεβή δεν αναφέρεται ευρύτερα στο νόμο 2456 που αναγνωρίζει τις Ισραηλιτικές κοινότητες ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Θα προσθέσουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με το νόμο αυτό η Ισραηλιτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης συγκρέτεται από το σύνολο του Ισραηλιτικού της πληθυσμού «επί τω σκοπού της εκπληρώσεώς των υπό τον Νόμο προβλεπομένων θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και άλλων κοινοτικών καθηκοντων αυτών». Ανότατη αρχή της είναι η 70μελής και αργότερα, σύμφωνα με το Π.Δ. της 23/3/34, 50μελής συνέλευση, που εκλέγεται ύστερα από μυστική ψηφοφορία δύο λόγων των Εβραίων της Θεσσαλονίκης που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η θητεία της είναι τετραετής.

Η Συνέλευση εκλέγει εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο που αποτελεί την εκτελεστική αρχή. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει επιτροπές που ασκούν τις επιμέρους κοινοτικές δραστηριότητες. Σπουδιάτορες είναι οι επιτροπές παιδείας, περιθαλψης, διαχείρισης ακινήτων, συναγογών, Εβραϊκών συνοικισμών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Οι Εβραίοι κοινοτικοί είναι του Βαρύων Χιρ., της Καλαμαρίας, του 0.151, του Καρυαγάτ., του Ρεζή Βαρδάρ και της Αγίας Παρασκευής. Οι δύο πρώτοι ιδρύθηκαν για τη στέγαση των πυροπαθών του 1890 και οι υπόλοιποι μετά την πυρκαγιά του 1917. Όσο για τα ιδρύματα όπου πρέπει να επισημάνουμε ότι και κατά την περίοδο του μεσοπολέμου η Ισραηλιτική κοινότητα Θεσσαλονίκης συντηρούσε ένα ευρύτατο δίκτυο φιλανθρωπικών καταστημάτων, που διοικούτονταν υπήρχε σε οποιαδήποτε άλλη κοινότητα της διασποράς. Ωστόσο με εδώ το νοσοκομείο Χιρζέη την υγειονομική οργάνωση «Μπικούρ Χολίμ», το γηροκομείο «Σαούλ Μοδιάνο», τα ορφανοτροφεία «Αλατίνι» και «Αμπού» και το υπέρισον φρενοβίλων «Λιέτο Νόαχ». Στο θρησκευτικό τομέα, ανώτατη αρχή είναι ο Αρχιεράτης. Υπάρχουν ακόμα τα ενεργαμέλες ραβίνικο συμβούλιο και το θρησκευτικό δικυκλιστήριο (Μπεθ Ντιν). Η Κοινότητα διπλεῖται σε δικαίωμα επιβολής εισφορών στα μελή της. Σπουδιάτορες εισφορές είναι η «Πέτσια», άμεσος φόρος που καταβάλουν όλα τα μελή, ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση, και η «Γκαμπέλα» έμμεσος φόρος προστιθέμενός εξίας σε ορισμένα τρόφιμα όπως το τυρί. Η ζάχαρη, το κρασί και το κρέας, που παρασκευάζονται ή ελέγχονται από θρησκευτικό λειτουργό. Σύμφωνα με τους διατιθέσιογονούς κανόνες της Εβραϊκής θρησκείας. Την κυβερνητική εποπτεία ασκεί ο εκάστοτε Γενικός Διοικητής (Υπουργός) Βόρειας Ελλάδας.

Στο τρίτο κεφάλαιο εκτίθεται να ισημερίσεις των Κοινοτικών συμβουλίων από το 1870 μέχρι το 1940. Ο συγγραφέας παραθέτει εδώ βιογραφικά σημειώματα ορισμένων προσωπικοτήτων της περιόδου πριν από το 1912, όπως οι γιατροί Μωύς Αλατίνι, Ζακ Νιστρή και Μωύς Μισραχή, ο δικηγόρος Εμμανουέλ Σαλέμ και ο Κοινοτικός παράγοντας Μωύς Μορπούργο.

Για την περίοδο μετά το 1912 ο Νταούτ Λεβή γράφει:

«... Από το 1912 τον δοξασμένο χρόνο κατά τον οποίο η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε από τον Ελληνικό στρατό, η στοργή και το ενδιαφέρον

των Κυβερνήσεων και των τοπικών αρχών εμπνεύσαντες στις καρδιές του Εβραϊκού στοιχείου αισθήματα πίστης και αφοσίωσης. Γι' αυτό οι Εβραίοι ζουν τώρα σε συνθήκες ησυχίας και γαλήνης...».

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο λεγόμενο συμβούλιο «Γκασμί», και δεν θα μας απασχολήσει εδώ γιατί ανάγεται επίσης στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Θα διευκρινήσουμε ενημερωτικά ότι το συμβούλιο αυτό, διορίζονταν από τη διοίκηση της Κοινότητας και είχε οικονομικές αρμοδιότητες, ιδιαίτερα ως προς την υποβολή εισηγήσεων για τη διεύρυνση των πόρων και την επωφελή αξιοποίηση της Κοινοτικής περιουσίας.

Στο επόμενο κεφάλαιο εκτίθενται οι πηγές χάρη στις οποίες σχηματίστηκε η ακινητή περιουσία της Κοινότητας που, κατά τον Νταούτ Λεβή, είναι:

- 1) Δωρεές και κληροδοτήματα
- 2) Εισοδήματα από τους δασμούς «Πέτσια» και «Γκαμπέλα»
- 3) Έρανοι
- 4) Κέρδη από αγοραπωλήσεις οικοπέδων στην πυρίκανση ζώνης
- 5) Μισθώματα ακινήτων
- 6) Κρατικές επιχορηγήσεις
- 7) Αποζημιώσεις των ασφαλιστικών εταιριών για τις καταστροφές που προκάλεσε η πυρκαγιά του 1917.

Ορισμένες από τις πηγές αυτές εξετάζονται αναλυτικότερα. Για παράδειγμα, ως προς τους εράνους δημιεύνεται ότι, μετά την πυρκαγιά του 1917, διενεργήθηκε έρανος στο εξωτερικό για την περιθαλψή των 53.000 αστέγων Εβραίων της Θεσσαλονίκης, που απέφερε 15.000 λίρες. Το μεγαλύτερο μέρος από το προϊόν του εράνου διατέθηκε για την αγορά των παραπηγάτων του συνοικισμού 0.151.

Ένας άλλος έρανος, το 1924, αποδίδει 4 εκ. δρχ., που διατίθενται για την αγορά των συνοικισμού «Κάμπελ». Εκεί θα στεγαστούν 200 εβραϊκές οικογένειες που οι κατοικεί τους απαλλοτριώθηκαν για τη διάνοιξη της οδού Κιστζάβου (σήμερα Αλεξ. Σβόλων). Ο συνοικισμός αυτός, μετά τον εμπρησμό του από μέλη της φασιστικής οργάνωσης E.E.E., εγκαταλείπεται για να πουληθεί στην υπερεσία προσφύγων. Με το αντίτιμο της πώλησης χτίζονται τέσσερες νέες πολυκατοικίες στο συνοικισμό 0.151.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τη στάση της Κοινότητας απέναντι στα κυβερνητικά μέτρα για την ανοικοδόμηση της πυρίκανσης ζώνης. Είναι γνωστό ότι μετά την πυρκαγιά του 1917, η τότε κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου αποφασίζει τον πλήρη επανασχεδιασμό της πόλης²⁴. Το νέο σχέδιο απαιτεί τη συνολική απαλλοτρίωση της πυρίκανσης ζώνης και τη σύνταση φορέα των ιδιοκτητών των οικοπέδων της υπέρ του οποίου θα γινόταν η απαλλοτρίωση. Τα νέα οικοπέδα δε θα διανεμηθούν στους πάλιους ιδιοκτήτες αλλά θα δημοπρατηθούν. Τα σχετικά με την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών ρυθμίζονται από τον νόμο 1394/18 που αναφέρεται στη διαδικασία εκτίμησης της αξίας των παλιών οικοπέδων και τη συγκρότηση κτηματικής ομάδας των ιδιοκτητών τους. Το δικαίωμα ιδιοκτησίας πιστοποιείται με την έκδοση ομολόγου που ονομάστηκε «κτηματόγραφο».

Οι παλιοί ιδιοκτήτες εντάσσονται στην Κτηματική ομάδα ως ξεκαρδέτων συνιδιοκτήτες της καείσης ζώνης, κατά το ποσόστο και την αξία των οικοπέδων τους και φυσικά έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες για την πώληση των οικοπέδων που προβλέπονται από το νέο σχέδιο. Καταβάλλουν το αντίτιμο της αξίας του οικοπέδου που τυχόν θα αγοράσουν με τα κτηματόγραφα που κατέχουν και προτιμούνται σε περίπτωση που υπάρχουν ίσες προσφορές. Το κέρδη από την πώληση των οικοπέδων διατίθενται υπέρ της Κτηματικής ομάδας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Έχει γραφεί ότι η Ισραηλιτική Κοινότητα που δέχτηκε τα σκληρότερα πλήγματα από την πυρκαγιά αντιτάχθηκε στην εφαρμογή του νόμου αυτού. Οι αντιδράσεις όμως ίσως οφείλονται στην όχι πλήρη κατανόηση τού θέματος. Όπως θα αποδειχτεί από τα στοιχεία του Νταούτ Λεβή που θα παραθέσουμε παρακάτω, ακόμα και μέσα στους κόλπους της Κοινότητας, οι γνόμες ήταν διχασμένες ως προς το συμέρον των διαδικασιών που προέβλεπε ο νέος νόμος. Είναι γεγονός ότι οι συνέπειες της πυρκαγιάς και του επανασχεδιασμού της πόλης στάθκαν καθοριστικές για τη φυσιογνωμία της Ισραηλιτικής Κοινότητας. Οι προσποτικές όμως των νέων ρυθμίσεων έγιναν γρήγορα αντιληπτές από ορισμένους Εβραίους διανοούμενους όπως ο Saias και ο Nehama, αλλά και από τον Εβραϊκό τύπο που τάχτηκε υπέρ των προτάτερων επανασχεδιασμού που εμπνευστής τους υπήρξε ο Αλεξ. Παπαναστασίου. Πάντως αν η καταστροφή του προπολεμικού αρχείου της Κοινότητας συμπεριλάμβανε και την έκθεση του Νταούτ Λεβή, θερευούσαμε το θέμα βασιζόμενοι αποκλειστικά σε υποθέσεις και συσχετισμούς. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα πολύτιμη και αποκαλυπτική η μαρτυρία του Νταούτ

Λεβή που γράφει:

«... Όταν, το 1922, η Υπηρεσία σχεδίου πόλης άρχισε να εκποιεί με δημοπρασίες τα οικόπεδα της πορίκανσης ζώνης, τα μέλη της Κοινότητας κατέχει κτηματόγραφα 4 εκ. δρχ. για τα οικόπεδα των καταστραμένων ακινήτων και συναγωγών της. Η πρότη παράταξη υποστήριζε ότι η Κοινότητα έπρεπε να αγοράσει οικόπεδα αξίας 2 εκ. δρχ. και να πουλήσει τα υπόλοιπα κτηματόγραφά της. Με το προϊόν των πολύτησεων θα προχωρούσε στην ανέγερση των οικόπεδων που θα αγόραζε. Η δεύτερη παράταξη επέμενε να αγοραστούν οικόπεδα αξίας 4 εκ. δρχ., από τα οποία ανοικοδομήσεις πάρουσιαζαν περισσότερα πλεονεκτήματα, και εκποιήσης σταδιακά τα υπόλοιπα...».

Σ' ότι αφορά τις κρατικές επιχορηγήσεις, ο Νταούτ Λεβή αναφέρει ότι το 1919 η Ισραηλιτική Κοινότητα, με διάβημά της στην Ελληνική Κυβέρνηση, αποστά βοήθεια 500.000 δρχ. για την ανοικοδόμηση των Εβραϊκών σχολείων που κάηκαν το 1917. Η επιχορηγήση αυτή συνέβαλε στην ανέγερση της σχολής «Καζέ» (όπου σήμερα το βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός» που στοιχίσει συνολικά 620.000 δρχ.

Σημαντικά στοιχεία περιέχονται και στα εδάφια όπου ο Νταούτ Λεβή αναφέρεται στις αποζημιώσεις των ασφαλιστικών εταιριών για τις καταστροφές της πυρκαγιάς του 1917, γράφοντας τα εξής:

«... Αρκετούς μήνες μετά την πυρκαγιά, οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν δέχονται να καταβάλουν αποζημιώσεις, ισχριζόμενες ότι οι καταστροφές οφείλονται στη πολεμικά αίτια. Χάρη στις σύντονες ενέργειες της Κυβέρνησης της Αθήνας και τις ευμενείς εκθέσεις του αείμνηστου Μωύς Μορπούργο, πράκτορα της ασφαλιστικής εταιρείας North British Company, οι ασφαλιστικές εταιρίες δέχτηκαν τελικά να πληρώσουν. Η Ισραηλιτική Κοινότητα εισέπραξε 40.000 λίρες. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού διατέθη για την ανέγερση των παραπηγάτων του συνοικισμού 0.151...».

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο ο Νταούτ Λεβή εκθέτει τις αιτίες που προκάλεσαν τις φωτιές της Κοινότητας που ανέρχονταν τότε σε 7 εκ. δρχ. Οι αιτίες αυτές ήταν:

- 1) Η υποτίμηση της δραχμής που προκάλεσε σημαντική πτώση των εσόδων της Κοινότητας από τις εισφορές των μελών της.
- 2) Οι τόκοι των δανείων που πήρε η Κοινότητα από διάφορες τράπεζες, για την ανοικοδόμηση των ακινήτων της μετά την πυρκαγιά του 1917.
- 3) Οι υψηλές αποδοχές ορισμένων υπεράριθμων κοινοτικών υπαλλήλων που προσλήφθηκαν ύστερα από κυβερνητικές πιέσεις. Η περίπτωση του Σάμπτ Σαλτιέλ, στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική.

Ο Νταούτ Λεβή, σε επίμετρο που παραθέτει στο τέλος της έκθεσης, αναφέρεται και στον Εβραϊκό πληθυσμό της Θεσσαλονίκης γράφοντας:

«... Μέχρι το 1882, διάφορες εγκυκλοπαίδειες, και ιδιαίτερα το μικρό Λαρούν, υπολογίζουν τον συνολικό πληθυσμό της Θεσσαλονίκης σε 156.000 ψυχές. Ο αριθμός αυτός δεν είναι ακριβής γιατί, ως τότε, δεν είχε γίνει στην πόλη μια απογραφή πληθυσμού²⁵... Το 1882 η Τουρκική κυβέρνηση ίδρυσε στη Θεσσαλονίκη μια νέα υπηρεσία, την «Nefus Idareissi», η οποία για πρώτη φορά προχωρά σε απογραφή. Η υπηρεσία αυτή αναθέτει σε διάφορες επιτροπές, με τις οποίες ο συγγραφέας της παρούσας μελέτης διατηρούσε στενή συνεργασία, να επισκεφτούν τα σπίτια σε όλες τις συνοικίες και να απογράψουν τους κατοίκους τους... Η απογραφή ολοκληρώνεται στο τέλος του 1884... Ο ακριβής πληθυσμός της Θεσσαλονίκης έφτανε τους 85.000 κατοίκους από τους οποίους οι 48.000 είναι Εβραίοι.

Το 1902, σύμφωνα με μία δεύτερη απογραφή, ο πληθυσμός της πόλης ανεβαίνει στους 126.000 κατοίκους, από τους οποίους οι Εβραίοι είναι 62.000... Επειδή τα αρχεία της καταστράφηκαν στην πυρκαγιά του 1917, η Ισραηλιτική Κοινότητα θα διενεργήσῃ απογραφή των μελών της το 1919. Και πάρα το γεγονός ότι πολλές οικογένειες είχαν μεταναστεύσει, η απογραφή απέδειξε ότι οι Εβραίοι της πόλης μας έφταναν τις 74.000. Διάφορα μεταναστευτικά κύματα, που ξεκινούν από διάφορες αιτίες, με κυριότερη την πυρκαγιά του 1917, που άφησε άστεγες χιλιάδες εβραϊκές οικογένειες, μειώνουν τον Εβραϊκό πληθυσμό της Θεσ-

σαλονίκης που, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 1932, κατεβαίνει στις 50.000. Έτσι ενώ κάποτε οι Εβραίοι αποτελούσαν το 55-60% του συνολικού πληθυσμού της πόλης, μετά την άφιξη των προσφύγων της Μικρασίας, δεν ξεπερνούν το 16%...».

Η έκθεση του Νταούτ Λεβή περιλαμβάνει και ένα δεύτερο μέρος. Πρόκειται για ένα κείμενο είκοσι δακτυλογραφημένων σελίδων που διαιρείται σε δύο θεματικές ενότητες.

Η πρώτη αναφέρεται στη Θρησκευτική ζωή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στην περίοδο 1840-1940, ενώ η δεύτερη, που είναι και η πιο ενδιαφέρουσα, στη συμβολή των Εβραίων στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης.

Ο συγγραφέας δέχεται ότι, στις αρχές του 19ου αιώνα, οι «Έλληνες κρατούν το 70% του χονδρεπιού». Οι σπουδαιότεροι Ελληνικοί εμπορικοί οίκοι είναι των Βλαστού, Σκυλίτση, Χαρίση, Αβρότ, Ρογκότη, Χατζηλαζάρου, Βαλταδώρου, Αυγερίνου, Μουσούρη, Αγγελάκη, Ρήγη. Οι μεγάλοι Εβραϊκοί εμπορικοί οίκοι, στην ίδια εποχή, είναι των Αλατίνη, Φερνάντες, Μισραχή, Μοδάνιο, Φρανσές, Μπενβενίστες, Σιαλών, Χαστίδη, Μπενσούσαν, Σαλάς και Τιάνο. Ο Νταούτ Λεβή παραθέτει αρκετά πολύτιμα στοιχεία για τις οικογένειες Αλατίνη και Μοδάνιο και συνεχίζει για την περίοδο μετά το 1912:

«... Υστερα από τους Βαλκανικούς πολέμους αρκετοί ξένοι υπήκοοι, που δεν διατηρούσαν πια τα προνόμια που πήγαν από το καθεστώς των διοικογησεων, χάρη στα οποία δημιουργήθησαν τεράστιες περιουσίες, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πόλη μας ... Η τρομερή πυρκαγιά του 1917, που αφάνισε το μεγαλύτερο μέρος του εμπορικού κέντρου, ανάγκασε επίσης αρκετούς εμπόρους να μεταναστεύσουν... Είσι οι Εβραϊκοί οίκοι του περασμένου αιώνα εξαφανίζονται, δίνοντας τη θέση τους σε νέους εμπορικούς οίκους που θα προοδεύσουν γρήγορα, χάρη στις διευκολύνσεις των Ελληνικών κυβερνήσεων, και θα διακριθούν στο εμπόριο, στη βιομηχανία, στις τραπέζικες επιχειρήσεις και σε άλλους τομείς.

Αν και οι νέοι Εβραϊκοί οίκοι διανύουν την περίοδο της εφηβείας, αναπτύσσονται από μέρα σε μέρα και είναι βέβαιο ότι θα καταλάβουν τη θέση τους στην εμπορική ζωή της Θεσσαλονίκης αντικαταστώντας επάξια τους μεγάλους εκείνους οίκους που έπαιξαν τόσο σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Θεσσαλονίκης τον περασμένο αιώνα.

Ο Νταούτ Λεβή προσθέτει ότι θα παραθέσει και πίνακες που περιλαμβάνουν

α) Τους μεγάλους Εβραϊκούς εμπορικούς οίκους του 19ου αιώνα

β) Τους νεώτερους εμπορικούς οίκους που αναπτύχθηκαν μετά το 1912

γ) Τους Εβραίους επιχειρηματίες που κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη και μετανάστευσαν στο εξωτερικό

δ) Τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης που διακρίθηκαν σε ελεύθερα επαγγέλματα σαν γιατροί, δικηγόροι, δημόσιοι υπάλληλοι, μέλη διπλωματικών αποστολών, διευθυντές τραπέζων κ.λ.π.

Δυστυχώς οι σελίδες με τα πολύτιμα αυτά στοιχεία λείπουν. Τέλος, σωθήκε μια ακόμα έκθεσή του, στην οποία ο Νταούτ Λεβή αναφέρεται αποκλειστικά στην ακίνητη περιουσία της Κοινότητας.

Κλείνοντας τη μελέτη του ο συγγραφέας δηλώνει ότι ίσως ορισμένες χρονολογίες και αριθμοί να μην είναι απόλυτα ακριβείς, γιατί κατά καιρούς έχασε κάποιες σημειώσεις του, και επιλέγει:

«... Διατηρώ την πεποίθηση ότι όσοι ομόθρησκοί μας κληθούν κάποια μέρα, στη διοίκηση της Κοινότητας, θα εμπνευστούν από τον ίδιο ζήλο και την ίδια θέρμη που δέκτεψαν τους Κοινοτικούς ηγέτες του παρελθόντος που πέτυχαν να εξαφάνισουν την φήμη και την τιμή της Κοινότητάς μας. Γι' αυτό η Εβραϊκή κοινωνία τους περιεβάλε με την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση της...».

Αισιόδοξες προβλέψεις για τη συνέχεια μιας ιστορικής Κοινότητας που έμελλε να αφανιστεί λίγους μήνες αργότερα. Στις 15 Μαρτίου 1943 θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη ο πρώτος συμρός, μεταφέροντας 3.000 Εβραίους στην Πολωνία. Μέχρι την Αύγουστο του ίδιου χρόνου, άλλες δεκατών διαδοχικές αποστολές, θα οδηγήσουν το σύνολο σχεδόν των Εβραίων στους τόπους του μαρτυρίου τους. Και η συμπρωτεύουσα θα αποκτήσει το θλιβέρο προνόμιο να καταστεί η πρώτη πόλη στην Ευρώπη στις θυσίες των Εβραίων κατοίκων της.

Οι ελάχιστοι που θα επιζήσουν, θα επιστρέψουν για να δημιουργήσουν μια καινούργια ζωή, πάνω στα ερείπια που σώρευσε το Ολοκαύτωμα. Όμως από το τραγικό προσκλητήριο θα απουσιάζουν οι πολλοί, οι 50.000 ψυχές, που η απώλεια τους βαραίνει ακόμα και σήμερα στη φυσιογνωμία της μητέρας Θεσσαλονίκης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

2. Η εργασία του Γιούμπω Σιάκελη, απ' όπου και το απόσπασμα που παραθέτουμε, σώθηκε ημιτέλης και απτίλοφροη. Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων του, ο συγγραφέας της σκρεφτάνων να την τίτλοφροη «Είς την κόλασιν». Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε σε συνέχειες το 1952 στην εφημερίδα «Εβραϊκή Εστία» της Αθήνας, με τίτλο «Είς τον προθάλλον της κολάσεως» (φύλλα 85-108).

3. Μ. ΜΟΛΧΟ-Ι. ΝΕΧΑΜΑ, δ.π., σ. 73-74.

4. Γ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ, Μακεδονία μετά του παρακειμένου τμήματος της Θράκης (1909-10), σ. 146.

5. Μ. ΜΟΛΧΟ-Ι. ΝΕΧΑΜΑ, δ.π., σ. 22, 39-40.

6. Αρκετά κατατοπιστικό είναι το άρθρο του ΑΒΡΑΜ ΡΕΚΑΝΑΤΗ, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης στην πολιτική ζωή της Ελλάδας, στον τόμο «Zihron Saloniκi» («Μνήμη της Θεσσαλονίκης»), Tel Aviv 1972, σ. 328-330.

7. Το 1907.

8. Μέχρι τη νεοτουρκική επανάσταση οι μη Μουσουλμάνοι υπήκοοι της Θραυσματικής αυτοκρατορίας δεν υπηρετούσαν στρατιωτική θητεία

9. «Agua Nueva»: απόδοση στην Ισπανεία Βασική, της Τουρκικής ονομασίας της τοποθεσίας Yeni su (= Νέο νερό) απ' όπου πιστεύεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά του 1917. Για την τοποθεσία αυτή βλ. Β. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας 1430-1912, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 425, 443.

10. Για την πυρκαγιά του 1917 και για τις επιπτώσεις της στην Ισραηλιτική Κοινότητα, υπάρχουν σημαντικά στοιχεία στις μελέτες: X. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Ένα υπόμνημα για την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης στα 1917 και την περιθώρη των θυμάτων, «Μακεδονίκων» 18 (1978), σ. 143-170; J. ΝΕΧΑΜΑ, Histoire des Israélites de Saloniκe, tom. 6-7, Thessalonique 1978, σ. 764-770; L. ABASTADO, L'orient qui meurt-Salonique ce qu'elle est, Saloniκe 1918, σ. 2-17; E. SAPORTA, En torno de la Torre Blanca, París 1983, σ. 308-317; «Zihron Saloniκi» (συλλογικό): Tel-Aviv 1972, σ. 207-208; J. SAIAS, Saloniκe en reconstruction, Athènes 1920; A. ΝΑΡ, Οι συναγωγές της Θεσσαλονίκης-Τα τραγούδια μας, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 76-80.

11. Βλ. K. ΜΟΣΚΑΦ, Θεσσαλονίκη-Τομή της μεταπρατικής πόλης, Αθήνα 1978, σ. 73-77 και I. S. EMMANUEL, Histoire de l'industrie des tissus des Israélites de Saloniκe, Lausanne 1935.

12. M. LASKARIS, Salonique à la fin du XVIII siècle, Athènes 1939, σ. 22.

13. K. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, Αθήνα 1973-75, τόμ. B', σ. 128.

14. Γ. Κ. ΜΑΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, Η Θεσσαλονίκη, Αθήνα 1882, σ. 33.

15. B. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, δ.π., σ. 168 και K. ΜΟΣΚΑΦ, δ.π., σ. 95.

16. K. ΜΟΣΚΑΦ, δ.π., σ. 120-130.

17. I. ΜΑΤΑΡΑΣΣΟ, Χαροπί Χαΐμ Χαμπίμπ, περ. «Χρονικά», τεύχ. 70, Σεπτέμβριος 1984, σ. 68-69.

18. Γ. Θ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ, Σελίδες αυτοβιογραφίας, τομ. B, Αθήνα 1970, σ. 172.

19. M. ΜΟΛΧΟ-Ι. ΝΕΧΑΜΑ, δ.π., σ. 81-128. I. ΜΑΤΑΡΑΣΣΟ, Κι όμως όλοι τους δεν πέθαναν, Αθήνα 1948, σ. 25-52 και Γ. ΓΙΑΚΟΕΑ, δ.π.

20. M. ΜΟΛΧΟ-Ι. ΝΕΧΑΜΑ, δ.π., σ. 27.

21. JOSEPH BEN, Jewish leadership in Greece during the Holocaust, Jerusalem 1977.

22. M. ΜΟΛΧΟ-Ι. ΝΕΧΑΜΑ, δ.π., σ. 119, 120.

23. Γ. ΓΙΑΚΟΕΑ, δ.π.

24. Για τον επανασχεδιασμό της πόλης μετά την πυρκαγιά του 1917, εξαιρετικά διαφωτιστική είναι η διατριβή της A. ΚΑΡΑΛΗΜΟΥ-ΓΕΡΟΥΛΥΜΠΟΥ, Επανασχεδιασμός και ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917, Θεσσαλονίκη 1985.

25. Βλ. και B. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, δ.π., σ. 459-464, όπου επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα τουρκικά αρχεία, η τελευταία απογραφή πληθυσμού στη Θεσσαλονίκη είχε διενεργηθεί το 1613.

Παράνομη ή κατάσχεση τῆς ιδιωτικῆς περιουσίας τῶν Ἰσραηλιτῶν τῆς Θεσσαλονίκης

Μιά γνωμάτευση τοῦ 1943
τοῦ καθηγητῆς κ. ΣΤ. ΚΑΡΑΚΑΝΔΑ

Τό 1943 ο καθηγητής κ. Στυλιανός Χρ. Καρακανδᾶς, μέ την τότε ιδιότητά του τοῦ νομικοῦ συμβούλου τοῦ ύποκαταστήματος τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος στή Θεσσαλονίκη, είχε τό θάρρος μέ γνωμάτευσή του πρό τη Γραμματεία τῆς Τραπέζης, ν' ἀποφανθεῖ ὅτι ἡταν παράνομη ἡ ἐκ μέρους τῶν Γερμανικῶν Ἀρχῶν Κατοχῆς κατάσχεση τῆς ιδιωτικῆς περιουσίας τῶν Ἰσραηλιτῶν. Η ἀφαίρεση αὐτή, ἀποφαινόταν ὁ κ. Καρακανδᾶς ἀποτελεῖ πράξη ἀνωτέρας βίας.

Τό κείμενο τῆς γνωμάτευσεως τοῦ κ. Καρακανδᾶ, πού ἀποτελεῖ ιστορικό ντοκούμεντο, ἔχει ως παρακάτω:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τό τμῆμα δικαστικού
πρός τὴν
Γραμματείαν

Ἐπί τοῦ ἀπό 25.1.43 σημειώματος ύμῶν, ἐπιστρέφοντες συνημένως ύμιν τὴν μετά τοῦ Τμήματος Πρωταγάνδας Θεσ/νίκης - Αἰγαίου ἀλληλογραφίαν τῆς Τραπέζης, γνωρίζομεν ύμιν τά κάτωθι.

Διά τοῦ ἀπό 30.11.42 ἐγγράφου τῆς ως ἄνω γερμανικῆς ὑπηρεσίας ἀπευθυνθέντος πρός τὴν Τράπεζαν ἡμῶν, αὕτη κατέστησεν γνωστὸν εἰς ἡμᾶς ὅτι κατ' ἐντολὴν τοῦ Στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ Θεσ/νίκης - Αἰγαίου κατέσχεν 32 ἐπιχειρήσεις τοῦ χαρτικοῦ κλάδου διά νά χρησιμοποιήσῃ τά ἐμπορεύματά των ὑπέρ τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ.

Διά τοῦ ἀπό 20.1.43 ἐγγράφου τοῦ στρατιωτικοῦ διοικητοῦ Θεσ/νίκης - Αἰγαίου ἀπευθυνθέντος πρός τὴν Τράπεζαν ἡμῶν οὗτος προσκαλεῖ ἡμᾶς ὅπως τάς παρ' ἡμῖν καταθέσεις τῶν κατασχεθείσων ἐπιχειρήσεων θέσαμεν εἰς εἰδικόν λογ/μόν εἰς τὴν διάθεσίν του.

Ἡ γνώμη ἡμῶν ἐπί τοῦ ζητήματος τῆς κατασχέσεως τῶν ως ἄνω καταθέσεων εἶναι ἡ κάτωθι.

Α) Ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τοῦ Διεθνούς Δικαίου ως καὶ τῶν συμβάσεων τῆς Χάγης τοῦ ἔτους 1907 καὶ τοῦ παραρτήματος εἰς τὴν σύμβασιν τοῦ ἀφορῶντος τὴν ρύθμισιν τῶν νόμων καὶ τῶν ἔθιμων τοῦ κατὰ Ἑρνάν πολέμου, ὑπογραφέντος καὶ υπό τῆς Γερμανίας καὶ υπό τῆς Ἑλλάδος καὶ δῆ κατά τὸ ἄρθρ. 46 τούτου ἡ ιδιωτικὴ περιουσία δέν δύναται νά κατασχεῖται καὶ δέον νά γίνεται σεβαστή (art. 46 La propriété privée ne peut pas être confisquée. La propriété est à respecter). Ἐξαιρέσεις σοβαρώταται ἀπό τῆς ἀρχῆς ταύτης εἶναι θεμιταί, ἐφ' ὅσον εἶναι συνέπεια τῶν διεξαγομένων πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων ἡ δικαιολογοῦνται ύπό τῶν ἀναποφεύκτων ἀναγκῶν τοῦ Στρατοῦ Κατοχῆς (πρβλ. Σεφεριάδου, Μαθήματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου 564, σελ. 377, Συπροπούλου Δημόσιον Διεθνές Δίκαιον ἔκδοσις Β', 38b, 4 σελ. 403 K. Heyland in Handwörterbuch der Rechtswissenschaft Bd. I Besitzungsrecht Al 2e, σελ. 679 ἐπομ.).

Ἐάν ἐν τῇ προκειμένῃ περιπτώσει ύψισταται περίπτωσις ἀναποφέύκτου ἀνάγκης εἶναι ζήτημα πραγματικόν, διά τὴν κρίσιν τοῦ ὅποιου δέν εἶναι δυνατόν νά ἔχωμεν τά ἀναγκαιούντα στοιχεῖα.

Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἡ κατάσχεσις εἰς Τραπέζας ιδιωτικῶν καταθέσεων δέν δύναται κατ' ἀρχήν νά θεωρηθῇ σύμφωνος πρός τά διεθνή νόμιμα (πρβλ. Σεφεριάδη 568, σελ. 389 ἐπομ.).



ώς πρός τὸν προηγόύμενον παγκόσμιον πόλεμον).

Β) Ἀπό ἀπόφεως νομοθεσίας εἰσαχθείσης ἐν Ἑλλάδι διά διαταγμάτων τῶν στρατιωτικῶν διοικητῶν τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ, η κατάσχεσις ως ἄνω καταθέσεως ιδιωτῶν παρά τῇ τραπέζη ἡμῶν δέν δύναται νά θεωρηθῇ νόμιμος. Διότι κατά τὴν «Γνωστοποίησιν διά τὰς νομικάς διατάξεις» αἱ ὅποιαι ἐκδίδονται παρά τῷ Γερμανῶν στρατιωτικῶν διοικητῶν «Νεο ὁρδνηνσβλατ N., 2 σελ. 2) οὗτοι δύνανται νά ἐκδῶσουν τοιαύτας, δέον δώμας αὔται νά δημοσιευθοῦν εἰς τό εἰδικόν φύλλον διαταγμάτων διά κατεχόμενον ἐλληνικόν ἔδαφος», ἀφ' ὅυ χρόνου ἄρχεται ἡ ἴσχυς τῶν (Neordnung über das Inkrafttreten u. die Geltung der von den deutschen militärischen Dienststellen erlassenen Anordnungen, δημοσιευθέν ἐν Verordnungsblatt 2σελ. 4 καὶ Bekanntmachung vom 15.2.42 des Befehls bers Sa- loniki - Aegais καὶ Verordnung vom 16.1.42 u. Verordnungsblat des Befehlshabers Saloniki - Aegais N.1.). Τοιαύτον τι δώμας διάταγμα ἐπιτρέπον τὴν κατάσχεσιν ιδιωτικῶν καταθέσεων παρά ταῖς τραπέζαις δέν ἔχομεν ἐν προκειμένῳ, ἐφ' ὅσον γνωρίζομεν. Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἡ πρός τὴν Τράπεζαν διαταγὴ τοῦ Στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ Θεσ/νίκης - Αἰγαίου δύναται νά θεωρηθῇ ὡς «διάταξις» (Anordnung), ἀλλά δέν ἴσχυει μή δημοσιευθεῖσα, ἐφ' ὅσον γνωρίζομεν, συμφώνως πρός τά ἀνωτέρω ἐκτιθέμενα.

Γ) Ἀπό ἀπόφεως ἐσωτερικοῦ δικαίου ἡ Τράπεζα καλύπτεται ἐναντὶ τῶν δικαιούχων ἐκτελούσα τὴν διαταγὴν τοῦ Στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ Θεσ/νίκης - Αἰγαίου λόγω τῆς ἀνωτέρας βίας ἡ ὅποια ὑφίσταται ἀναντιρρήτως ἐν προκειμένῳ (casus cui resistinon potest).

Ἐν πάσῃ περιπτώσει περὶ τῆς κατασχέσεως δέον νά εἰδοποιηθοῦν παρά τῆς Τραπέζης οἱ δικαιούχοι.

Ο γνωμοδοτῶν Νομικός Σύμβουλος
Στέλιος Χρ. Καρακαντᾶς



Τό έννατο όχυρό

Διήγημα του κ. ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΤΑΛΙΟΥ

(Ο κ. Ζ. Στάλιος συγγραφεύς και ποιητής, μέλος της 'Εθνικής Έταιρείας 'Ελλήνων Λογοτεχνών, γεννήθηκε στήν Κομοτηνή. Είναι πτυχιούχος Νομικής και Οικονομικών και Πολιτικών 'Επιστημών του Πανεπιστημίου των Αθηνών και διδάκτωρ των Πολιτικών και Οικονομικών 'Επιστημών του Πανεπιστημίου των Παρισίων. Υπάλληλος του 'Υπουργείου Εμπορίου ύπαρξης ως έμπορικός άκολουθος - σύμβουλος στή Βιέννη, Μόναχο, 'Άγκυρα, Τόκιο, Ρίο Ιανέιρο και Ρώμη. "Ελαφε βέροις στήν 'Εθνική 'Αντίσταση, συνελήφθη από τά 'Ες "Ες και παρέμεινε στήν φυλακές μέχρι τής άπελευθερώσεως. Είναι κάτοχος πιστοποιητικού 'Εθνικής 'Αντίστάσεως. "Έγραψε θέατρο, ποίηση, μυθιστόρημα, διήγημα, ταξιδωτικό δοκίμια και βιογραφία, καθώς και πολλά άρθρα σε περιοδικά και έφημερίδες.

'Επισκέφθηκε δύο φορές τό 'Ισραήλ, τή δεύτερη φορά προσκεκλημένος όπό τή Διενή Σιωνιστική 'Οργάνωση. 'Ανάμεσα στά βιβλία που έγραψε είναι κι ένα βιβλίο γιά τό 'Ισραήλ με τίτλο «'Ισραήλ και μία ποιητική συλλογή γιά τήν Παλαιστίνη με τίτλο «'Η γῆ και τό διενερό». «Έκανε τρεις διαλέξεις έπι έρβαϊκών θεμάτων. Διετέλεσε μέλος τού Δ.Σ. τού Συνδέσμου Φιλίας «'Ελλάς - 'Ισραήλ.

Τό διήγημα τό «'Έννατο όχυρό» είναι μιά πραγματική ιστορία που έγινε στό Κόβρο και τή διηγήθηκε στόν συγγραφέα ένας άπό τούς έπιζησαντες).

Η πόρτα άνοιξε άπότομα, μέθορυβο, έτριξαν οι χαλκάδες της, βρόντηξαν τά σίδερά της, ή κάτω άκρη της γραντζούνισε τίς πλάκες, ένας αίχμηρός ήχος, σύρθηκε παντού. Στ' άνοιγμά της φάνηκε ένα μπουλούκι, καμιά είκοσαριά άντρες, ένας κοντά στόν άλλον, τά κεφάλια τους ήταν κουρεμένα, τά ροῦχα τους κουρελιασμένα, τρεις φύλακες μέ στολές τούς έσπρωχναν μέ τά όπλα τους, τούς κλώτσαγαν μέ τίς μπότες τους, έφτηναν έπάνω τους. Γουρούνια φώναξε ένας, 'Εβραϊοι γουρούνια, γρήγορα, γρήγορα, ούτε τά πόδια σας δέν μπορείτε νά κουνήστε. Η πόρτα έκλεισε πίσω τους, τό χτύπημά της άντήχησε πάλι στό ύπόγειο, γέμισε γιά λίγο τόν χώρο, τά βήματα τών σκοπών έσβησαν στούς διαδρόμους. Οι άνθρωποι στέκονταν άμιλητοι, κοιταζαν γύρω τους, τούς ψηλούς θόλους, τά πέτρινα τόξα που κατέβαιναν μέχρι κάτω, τούς άσοβαντιστους τοίχους, τούς άλλους που ήταν κάτω ξαπλωμένοι. Λίγα λοξά παράθυρα, σάν μεγάλες χαραμάδες έχασκαν ψηλά, άπό τά κάγκελλα τους έρχονταν μιά δειλή μέρα, ένα κίτρινο κι άρρωστιάρικο φῶς. Προχώρησαν, αύτοι τούς έβλεπαν άδιάφορα, μιά θολή σκιά τριγύριζε πάνω στά ά-

ΤΟ ENNATO ΟΧΥΡΟ

δύνατα πρόσωπά τους, κάθησαν κοντά τους, ό Δανιήλ εσκυψε, γονάτισε, άκούμπισε τήν πλάτη του στούς πρασινισμένους τοίχους, ή ύγρασία ζωγράφιζε τά σχέδιά της καί άπό τή μιά μεριά, πλαϊ του ήταν ένας γέρος, άσπρα μαλλιά, μέτωπο πλατύ, τό δέρμα τού προσώπου του ήταν χλωμό, βαθιές ρυτίδες σάν δίχτυα τ' αύλακων από δλες τίς μεριές. Άπο τήν άλλη ήταν ένας νέος, τά γένια φύτρωναν άκατάστατα, τά μάτια του γυαλιζαν, τό πηγούνι του ήταν τετράγωνο, μιά σκληρή έκφραση χαρακτήριζε τή φυσιογνωμία του. Ό Δανιήλ γύρισε στόν γέρο, πού βρισκόμαστε; Ρώτησε.

«Η φωνή πού άπαντησε ήταν άδυντη, κουρασμένη, μόλις άκουγόταν, στό Κόβον είπε, στίς φυλακές του, είναι ένα παλιό φρούριο, ἀρχισε νά χτίζεται πρίν πεντακόσια χρόνια, τό έννατο όχυρο όπως τό λένε.

— Είναι κοντά στήν πόλη;

— Καμιά δεκαριά χιλιόμετρα, ένας δρόμος έρχεται μέχρι έδω, περνά τόν κάμπο, μιά παλιά γέφυρα δρασκελίζει ένα ποτάμι, ύστερα άνεβαίνει σέ κάτι λόφους, ή φυλακή μας είναι χτισμένη στήν κορφή σ' έναν άπ' αυτούς...

— Είσαι πολύ καιρό έδω;

— «Ένα μήνα περίπου.

— Άπο πού έχετε έρθει;

— Άπο τήν Κρακοβία, έκει ζούσαμε.

— Πότε σάς έπιασαν;

— Πάνε δυό μήνες, κρυβόμασταν σέ κάποιο σπίτι χριστιανών έξω άπό τό γκέττο, κάποιος μᾶς πρόδωσε, μᾶς κράτησαν στήν άρχη στά κρατητήρια τής Γκεστάπο, πρίν άπό τέσσερις έβδομάδες μᾶς έστειλαν έδω.

— Είναι πολλοί οι κρατούμενοι;

Πρέπει νά είναι, δόλα τά ύπογεια είναι γεμάτα, κάθε πέντε μέρες παίρνουν γιά έκτελεση, τούς πάνε δυό - τρία χιλιόμετρα μακριά, κοντά στό δάσος, άκουμε τούς πυροβολισμούς, ύστερα κουβαλούν άλλους άπ' άλη τήν Εύρωπη. Άπο τότε πού είμαστε έδω έχουν πάρει τρεῖς φορές άπό τό ύπογειο μας καί τέσσερις άποστολές μαζί μέ τή δική σας έχουν έρθει.

Δέν ξαναρώτησε, σταμάτησαν νά μιλούν τά μάτια του ήταν μισόκλειστα, έσφιξε τά χειλία του, έκλεισε τίς γροθιές του, ή νέος πού ήταν άπό τήν άλλη μεριά γύρισε σ' αυτόν.

— Άπο πού είσαι; Τόν ρώτησε.

— Άπο τή Βαυαρία.

— Τί δουλειά έκανες;

— Άρχιτεκτονας, είχα σπουδάσει στό Βερολίνο, δούλευα σέ μια μεγάλη έταιρεία, είχα κι ένα γραφείο, έκανα καί δικές μου δουλειές.

— Άπο πού σέ φέρανε τώρα;

— Άπο τό Νταχάου, είναι έξω άπό τό Μόναχο. «Όταν μέ πιάσανε μέ πήγαν έκει, ζμεινα έναν δόλοκληρο χρόνο, προχθές μᾶς φόρτωσαν στά κλειστά βαγόνια τους, είναι τρεῖς μέρες πού ταξιδεύουμε, χωρίς τροφή, χωρίς νερό, κάμποσοι πέθαναν. Πρίν άπό δύο ώρες φτάσαμε έδω.

«Ο γέρος άκουγε, κούνησε τό κεφάλι του, μιά έκφραση πίκρας ήταν στό πρόσωπό του. Οι περιπλανήσεις τών Έβραιών, είπε, σ' άλη τή Γερμανία, σ' άλη τήν Εύρωπη, σ' άλη τόν κόσμο, μέ καμμένες τίς ρίζες, κυνηγημένοι σάν τά ζλάφια άπό τούς κυνηγούς, χωρίς παράθυρα, χωρίς έλπιδες. Δέν έχουν καί μεγάλη σημασία άλα αύτά πιά τώρα. «Οπου κι άν πάμε, όπου καί νά μᾶς ποῦν, ένα είναι βέβαιο πώς μέχρι έδω ήταν, πώς γιά μᾶς δέν υπάρχει κα-

μιά άλλη λύση, καμιά σωτηρία. Είτε είμαστε στήν Κρακοβία, είτε στό Νταχάου, είτε στό Κόβνο, ένα πρώι οι Γερμανοί θά ρθουν έδω, θά άνοιξουν τίς πόρτες, οι μπότες τους θά χτυπήσουν στό πάτωμα, θά διαβάσουν τούς καταλόγους τους, θά μᾶς πάρουν μέ συνοδεία, θά μᾶς πάνε έξω στόν κάμπο, θά μᾶς βάλουν σέ μία γραμμή, θά μᾶς πάνε νά σκάψουμε, τούς τάφους μας, νά βγάλουμε τά ρούχα μας, θά άκουστε ό κρότος τού πολυβόλου, θά γεμίσουμε κάποιο λάκο.

«Δανιήλ τόν κοίταγε μέσα στά μάτια, τό βλέμμα του ήταν σκληρό, τό πρόσωπό του κλειστό. Καί σύ θά τούς άκολουθησεις, έκανε, θά πᾶς σάν άρνι στή σφαγή χωρίς καμία άντισταση...»

— Τί μπορώ νά κάνω, κι άν μπορούσα τί νόημα έχει; Έδω πού βρισκόμαστε δέν ύπάρχει κανένας γλυτωμός, τί ποτα δέν μπορεί νά γίνει, έτσι κι έτσι όλοι μας θά πεθάνουμε.

«Δανιήλ έπαιξε τά βλέφαρά του, έσφιξε τή γροθιά του, γύρισε τό κεφάλι του, ήταν σάν νά μίλαιγε σέ πολλούς. «Έχει κάποιο νόημα είπε, ίσως νά έχει κάποιο νόημα. «Άλλο είναι νά πεθάνεις μέ τήν καρδιά σου ζεστή, παλεύοντας έστω καί μέ γυμνά χέρια, σάν άντρας μέ τούς συντρόφους σου γύρω, κι άλλο νά σκύβεις σάν δούλος τό κεφάλι, νά τρέμεις, νά φοβάσαι, νά νιώθεις πώς δέν έχεις ψυχή. Είναι γιά σένα πρώτα, γιά τή ζωή σου, καί ύστερα γιά τούς άλλους, γιά τή φυλή μας, γι' αύτούς πού ζοῦνε, γιά τά παιδιά μας πού θά ζήσουν. Ξέρεις καλά ποιός είναι ό λαός μας, πώς άρχισε, πώς κατάντησε τή ύπεφερε, πώς τόν κυνήγησαν, καί έρεις πώς άναστένεται πάλι. Γ' αύτούς άλους, πρέπει νά πεθάνεις σάν άντρας, σάν έλευθερος άνθρωπος, σάν Ισραηλίτης, κι ξανά σάν σκλάβος, σάν άπελπισμένος δούλος μέσα σ' ένα γκέττο...»

— Τί σκέπτεσαι νά κάνεις;

— Κουβέντιασα μαζί σου, θά μιλήσω καί μέ τούς άλλους πού είναι έδω. Έμεις πού έρχόμαστε άπό τή Γερμανία, έχουμε πάρει τήν άπόφασή μας, δέν θά τούς άφησουμε νά μᾶς σφάξουν σάν τά τραγιά, θά τούς χτυπήσουμε, θά τούς κάνουμε νά πληρώσουν άκριβά τά τομάρια μας.

Δέν συνέχισαν άλλο. «Εώς τό φῶς λιγόστευε, οι σκιές μέσα στό ύπόγειο είχαν γίνει πηχτές, τό φῶς πίσω άπό τά κάγκελα στά παράθυρα ξεψυχούσε, ή νέος τού τό σπίασε τό χέρι, χωρίς ούτε μιά λέξη τού τό έσφιξε δυνατά...»

Κάθονταν πάνω στίς πλάκες, άλοι τους, σ' ένα μεγάλο γύρο, άλλοι άκουμπαγαν τίς πλάτες τους στόν τοίχο, άλλοι οι στηριζόντουσαν στούς άγκωνες τους, ένας φύλαγες δρθιος πίσω άπό τήν πόρτα, σ' ένα καρφί έκαιγε ένα μισολυμένο κερί, ένας θολός κύκλος έπεφτε κάτω, τριγύρω του μέσα στό θάμπος ξεχώριζαν πρόσωπα, χέρια, σώματα, μιά πυκνή άνθρωπη μάζα. Ό Δανιήλ βρισκόταν στή μέση, γονατισμένος, τό κεφάλι του ήταν πιό ψηλά άπό τούς άλλους, ούριο έλεγε, αύριο, έρχεται ή σειρά μας, πρίν άπό λίγο μᾶς ειδοποιήσε ένας άπό τούς δικούς μας πού δουλεύει πάνω στά γραφεία. Θά ρθούν τό πρωί, θά πάρουν τριάντα άπ' αύτή τήν αίθουσα, κι άλλους τόσους άπό κάθε ένα άπό τά δύο διπλανά ύπόγεια, άλοι έμεις πού ήρθαμε έδω άπό τή Γερμανία είμαστε μέσα στή λίστα, άποψε γιά τούς πιό πολλούς άπό δω μέσα είναι ή τελευταία μας νύχτα.

Κανένας δέν έλεγε τί ποτα, τόν άκουγαν, μιά βαθιά σιωπή ήταν γύρω του.



Οπως είχαμε μείνει σύμφωνοι, συνέχισε, όλα θά γίνουν όπως τά είπαμε: στήν άρχη καμιά κίνηση, καμιά άντιδραση, θά φύγουμε απ' έδω θά τούς άκολουθήσουμε, δέν πρόκειται νά μᾶς δέσουν, μέχρι τώρα ποτέ δέν έχει γίνει αύτό. Θά κάνουμε ό,τι μᾶς λένε δέν πρέπει νά τούς δώσουμε καμιά υποψία. "Οταν θά φτάσουμε στόν τόπο τής έκτελεστρις έγώ θα δώσω τό σύνθημα, δέν θά κάνετε τίποτα πρίν απ' αύτό, ό καθένας σας θά έχει βάλει στό μάτι 'ένα στρατιώτη, αύτόν πού είναι πιο κοντά του, θά όρμήσει έπάνω του, συνήθως είμαστε τρεις φορές περισσότεροι απ' αύτούς. Οι πιο πολλοί είναι Γερμανοί, οι άλλοι είναι Λιθουανοί καί Ούκρωνοί, δέν έχουν παρά δυό -τρία Σμάισσερ, οι ύπόλοιποι είναι όπλισμένοι με τουφέκια, θά προσπαθήσετε νά τούς τ' άρπαξτε. "Έχουμε έξι μαχαίρια, αύτοί πού θά τά κρατοῦν πρέπει νά προσέξουν, ούτε ένα κτύπημα δέν πρέπει νά πάει χαμένο. "Αν αύτούς ξεπαστρέψουμε, οι έλπιδές μας γιά νά γλυτώσουμε, δύοι θά έχουμε μείνει ζωντανοί δέν είναι πολλές, τό φρούριο είναι γεμάτο μέ στρατιώτες, έχουν φρουρούς στόν κάμπο, τό χιόνι είναι πυκνό, τό δάσος είναι πενήντα χιλιόμετρα μακριά, οι χωριάτες τούς φοβούνται, μπορεί νά μᾶς προδώσουν. Μά θά πεθάνουμε μ' ένα όπλο στο χέρι, θά τούς κάνουμε νά μᾶς θυμούνται, θά τούς δείξουμε πώς δέν είναι πάντα εύκολο νά σκοτώνει κανένας Έβραιός.

Μιά παύλα, πήρε μιά βαθιά άνάσα, ή φωνή του στόν χαμηλό τόνο της έγινε πιό βαριά, πιό δυνατή, πιό σίγουρη. Μή ξεχνάτε άδελφια, σύντροφοι στόν θάνατο πού έρχεται, ποιοι είμαστε, από πού ξεκινήσαμε. 'Η ράτσα μας στήν παλιά έποχη δέν έβαζε ποτέ κάτω τά άπλα της, δέν έσκυβε στούς τυράννους, δέν νικηθήκαμε. Χτυπηθήκαμε μέ δλους όσους ήρθαν στή γῆ μας, τούς πολεμήσαμε, κι άν χάσαμε, κι άν μᾶς έδιωξαν απ' αύτήν δέν γίναμε ποτέ σκλάβοι. Στούς μεσαίωνες, τά πιο σκοτεινά μας χρόνια, ζταν μπορούσαμε, ζταν ύποφέραμε όσο κανένας άλλος λαός είχαμε πάντοτε τήν πίστη μας στό Θεό μας καί στή φυλή μας, μ' αύτόν κρατήσαμε μέχρι σήμερα. Τώρα, από τίς άρχες αύτού τού αίώνα φτιάχνουμε πάλι μιά πατρίδα, κάτω στήν Παλαιστίνη, άναστηθήκε τό

βασίλειο τού Δαυίδ. Δέν έχει καμιά σημασία άν δέν θά τό δοῦμε, άν δέν θά πάμε μιά μέρα έκει. 'Εκείνο πού έχει σημασία είναι πώς έμεις έκεινή τή νύχτα, τήν τελευταία νύχτα τής ζωῆς μας, ξέρουμε πώς τό Ισραήλ ύπάρχει, πώς θά ύπαρξει, πώς ή λάμψη του θά σκορπίσει ξανά σ' όλο τόν κόσμο. Ξέρουμε πώς αύριο δέν θά μᾶς πάνε σάν άρνια στό σφαγείο, πώς θά φανούμε άξιοι τής ιστορίας μας, τά παιδιά μας δέν θά έχουν νά ντρέπονται γιά μᾶς. Περνάμε σήμερα τήν τελευταία, τήν πιό μεγάλη κρίση πού περάσαμε ποτέ: Οι έχθροί μας νοιώθουν πώς φτάνει ή ώρα μας, κάνουν ζτι μπορούν γιά νά μᾶς νικήσουν, έστω κι άν ξέρουν κι αύτοί οι ίδιοι πώς δέν θά μπορέσουν.

Οι ναζί, αύτοί πού όρκιστηκαν νά μᾶς σβήσουν άπο τό πρόσωπο τής γῆς, έχουν σκοτώσει χιλιάδες άπο τούς δικούς μας, μήν τό ξεχνάτε αύτό, σφίξτε τά δόντια, κλείστε τίς γροθίες, ή καρδιά σας άς είναι γεμάτη άπο έκδίκηση, τίποτα άλλο απ' αύτό, έκδίκηση, μονάχα έκδίκηση...

Τό κερί έλειωσε, ή λάμψη του ξεψύχισε, οί τελευταίες άσπρες σταγόνες έσταζαν πάνω στίς πλάκες, τά πρόσωπα μόλις ξεχώριζαν, τό σκοτάδι, τά έπινιξε σιγά - σιγά...

*

Ούρανός ήταν γκρίζος, σκοτεινός, τά σύννεφα κατέβιναν χαμηλά, τό χρώμα τους ήταν μολυβένιο, σκέπαζε απ' άλες τίς μεριές τήν πεδιάδα, τό χιόνι επεφτει τούφες - τούφες, πυκνό, όλόκληρος ό πλατύς κάμπος ήταν τυλιγμένος άπο ένα άσπρο σάβανο, ή λευκή έρημιά άπλωνε παντού τή βαθιά σιωπή της. Οι μεγάλες τετράγωνες πόρτες τού φρουρίου άνοιξαν σιγά - σιγά, μιά ξύλινη γέφυρα κατέβηκε, έτριξαν οί αλυσσίδες της, τά σανίδια της δρασκέλισαν τήν τάφρο. 'Η συνοδεία τών φυλακισμένων πρόβαλε σιγά, έμοιαζε σάν νά δίσταζε, προχώρησε μέ δυσκολία, άρχισε νά ξετυλίγει τή στακτόχρωμη γραμμή της. Μπροστά πήγαιναν μερικοί Λιθουανοί, ήταν ντυμένοι μέ μαύρες στολές, από τούς ώμους τους κρέμονταν τά τουφέκια τους, άκολουθούσες ή σειρά τών Έβραιών, κορμιά άδυντα, γερμένα, μερικοί βοηθούσαν τούς γέρους, ή λιτανεία τους ήταν πένθιμη,

ΤΟ ΕΝΝΑΤΟ ΟΧΥΡΟ

θλιβερή. Άριστερά καί δεξιά τους βάδιζαν οί στρατιώτες τών "Ες - "Ες, είχαν σηκωμένους τούς γιακάδες της κάππας τους, τά δόπλα τους ήταν κάτω από τίς μασχάλες τους, πίσω καμιά δεκαριά μέτρα από τούς τελευταίους έρχόταν ένας άξιωματικός.

Περπάταγαν πάνω στό χιόνι, χωρίς λέξη, ούτε ένας φίθυρος δέν άκουγόταν, βούλιαζαν τά πόδια τους, οι κινήσεις τους ήταν άργες, πίσω τους ζμεναν τά χνάρια τους, είχαν οί περισσότεροι τά κεφάλια τους κατεβασμένα, πού καί πού τά σήκωναν, κοίταζαν τούς σκοπούς, τά μάτια τους ήταν άκινητα, κρύα, χωρίς έκφραση, τά χέρια τους κρέμονταν από τούς ώμους τους σάν ξύλα, τό χιόνι έπεφτε στά ροῦχα τους, στά μαλλιά τους, στά παγωμένα τους πρόσωπα.

Είχε περάσει κανένα τέταρτο, τό φρούριο χίλια μέτρα πίσω τους μόλις ξεχώριζε μέσα στίς νυφάδες, μιά θαμπή όμιχλη ἄρχισε νά ξεχύνεται στόν κάμπο, ή θλιβερή λιτανεία πορευόταν πάντοτε σιωπηλή. Ξαφνικά μιά διαταγή ἀκούστηκε: σταμάτησε, φώναξε μιά βραχνή Φωνή. Μπροστά τους ήταν άνοιγμένοι δύο μεγάλοι λάκκοι, οι πρώτοι σταμάτησαν στά χείλια τους. Οι Λιθουανοί πέρασαν από τήν άλλη μεριά, οί άλλοι πού ακολουθούσαν μαζεύτηκαν πίσω τους, οί στρατιώτες έκαναν έναν κύκλο όλογυρά τους. Ό αξιωματικός πλησίασε, τά δάχτυλά του ήταν ἀκουμπισμένα στή θήκη τού πιστολιού του, ή μιλιά του ήταν άποτομη, στριγγιά, λέξ και δέν ήταν άνθρωπη, γδυθείτε φώναξε, γρήγορα, γρήγορα...

Κανένας δέν κουνήθηκε, ξμοίαζαν σάν νά μήν είχαν ἀκούσει, στέκονταν ἑκεί μπροστά στούς λάκκους, μέ τό κεφάλι σκυφτό, μέ τά δάχτυλα σφιγμένα. Ό αξιωματικός έβγαλε τό πιστόλι του, γδυθείτε ξαναφώναξε, γδυθείτε είπα, έμπρος γρήγορα, γρήγορα.

Δέν σάλεψαν, Ό Δανιήλ γύρισε τό κεφάλι του, είδε τήν άγριεμένη φάτσα τού ἀξιωματικού, τούς στρατιώτες, είναι ή ώρα είπε μέσα του, πήρε μιά βαθιά άνάσα, έσφιξε μέσα στήν τσέπη του τή λαβή τού μαχαιριού του, τό στήθος του φούσκωσε, ξνοιλωθε τόν έαυτό του όλτελα γερό. Άπανω τους φώναξε μ' δλη τή δύναμη, σύντροφοι ἀπάνω τους. Μέσα σέ λίγα δευτερόλεπτα οί Έβραιοι ὅρμησαν πάνω στούς Γερμανούς, αύτοί έκαναν πίσω, πέντε - έξι πυροβόλησαν, μέσα στό σωρό έπεσαν μερικοί. Ό Δανιήλ μ' ζνα σάλτο έφτασε ένα στρατιώτη, τόν χτύπησε μέ τό μαχαίρι στήν κοιλιά, ή λάμα βρήκε μιά μικρή άντισταση στήν άρχη, ύστερα βούλιαξε μαλακά μέσα στό κρέας, τό κορμί του διπλώθηκε στά δύο, τού ἄρπαξε τόν ντουφέκι του, ἄρχισε νά ρίχνει πάνω στούς ἄλλους.

Διού - τρεις στρατιώτες έφεραν τό χέρι τους στό στήθος, τά πρόσωπά τους στήν άρχη είχαν μιά έκπληξη, σάν νά γινόταν κάτι πού ποτέ δέν τό είχαν φανταστεί, ύστερα νίκησε ό πόνος, ή έκφρασή τους ήταν απέλπισμένη, κυλίστηκαν άνασθητοι μέσα στά χιόνια. Ό Δανιήλ λίγα μέτρα μακριά του είδε τόν ἀξιωματικό, οί σφαίρες του είχαν τελεώσει, πέταξε τό ντουφέκι του, αύτοί τόν σημάδεψε μέ τό πιστόλι του, έσκυψε, ή σφαίρα σφύριξε σ' αύτί του, μέ δυσ πηδήματα τόν έφτασε, σήκωσε τό μαχαίρι του, ή άλλος έκανε νά προφυλαχθεί, ή λεπίδα μπήχτηκε όλοκληρη στό λαρύγγι του, τό αίμα πετάχτηκε, έβαψε τή στολή του, χωρίς ούτε ένα βογγητό γκρεμίστηκε κάτω. Πάλευαν δλοι, άντρας μέ άντρα, σώμα μέ σώμα, τό χιόνι είχε γεμίσει από τά πτώματα, από τούς βόγγους τών πληγωμένων, βρίζονταν, δαγκώνωνταν, χτυπώντουσαν μέ τά μαχαίρια, μέ τά κοντάκια, μέ τά νύχια, αίματα

έτρεχαν από παντού. Οί Έβραιοι πολέμαγαν σάν λυσσασμένοι, μέ τό θάρρος τής ἀπελπισίας, ηξεραν πώς δέν είχαν καμιά ἀλπίδα, πώς τίποτα δέν μπορούσε νά τούς σώσει, μά πάλευαν μέ μανία, μέχρι τή στερνή άνάσα τους, μέχρι τήν τελευταία τους σταγόνα. "Ένας ήταν πεσμένος μέσα στά αίματα, ή κοιλιά του ήταν άνοικητη, τά έντερά του σέρνονταν έξω, μέ τό στιλέτο πού κράταγε στό χέρι του απότελείσας έναν Λιθουανό. "Ένας άλλος, χτυπημένος κι αύτός είχε ἀρπάξει έναν "Ες - "Ες από τόν λαιμό, τόν έσφιγγη, αύτός μούγγιριζε, τινάζονταν σάν τό φάρι, τά πόδια του λύγισαν, έπεσαν καί οί δύο κάτω. Άπ τό κάστρο ἀκούστηκαν σφυρίγματα, μιά σειρήνα οὐρλιαζε, οί τελευταίοι φρουροί είχαν πετάξει τά οπλα τους, έφευγαν, κοίταζαν πώς θά γλύτωναν. Μακριά ή γέφυρα είχε γεμίσει από στρατιώτες, διαταγές, φωνές, γαυγίσματα, ἀκούγονταν όλα μαζί, έφταναν κοντά τους μπερδεμένα.

Δύο πολυβόλα ἄρχισαν νά χτυπούν, γάζωνταν τό χιόνι, οί σφαίρες τους έπεφταν γύρω τους, δύο κολῶνες από στρατιώτες ξεκίνησαν, έρχονταν απάνω τους, οί σκούρες σιλουέτες τους πρόβαλαν σάν φαντάσματα μέσα στήν όμιχλη. "Ο Δανιήλ έρριξε γύρω του μιά γρήγορη ματιά, τό χιόνι ήταν στρωμένο από τούς σκοτωμένους, μερικοί πληγωμένοι βόγγαγαν, καμιά πενηνταριά Έβραιοι ήταν ζωντανοί. Άδελφια είπε, οσοι από σάς θέλετε νά φύγετε μόλις έχετε καιρό, τραβήξτε δεξιά, έκει πού ξεχωρίζουν τά δέντρα, ύστερα από λίγα χιλιόμετρα θά βρείτε τά πρώτα δάσος. Οί άλλοι οσοι θά μείνετε πηδήξτε μέσα στούς λάκκους, θά πολεμήσουμε έδω, θά πουλήσουμε τά τομάρια μας όσο πιό άκριβά μπορούμε.

"Εσκυψε, σάλταρε μέσα στά χαντάκια, καμιά δεκαριά τόν ἀκολούθησαν, οί άλλοι έφυγαν τρέχοντας. "Εστησε τό σμάισερ δέ μιά ἀκρη, έρριξε μιά ριπή. Γύρω του ήταν οί σύντροφοί τους, άδύνατο, κουρελιασμένοι μέσα στά αίματα, τά μάτια τους γυάλιζαν, τά χείλια τους ήταν σφιγμένα, βαστάτε είπε, δόσο μπορείτε, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, δόσο ζούμε είναι μιά νίκη γιά μᾶς.

Οι σφαίρες έρχονταν πυκνές, πολλές, απ' δλες τί μεριές, τά πολυβόλα κακάριζαν, ή σειρήνα στό φρούριο σφύριζε πάντοτε, αύτοί μέσα στούς λάκκους κολλήμενοι στό χώμα, πίσω από τά πτώματα πού ήταν μπροστά τους σωριασμένα, ρίχναν κάθε λίγο, κράταγαν σ' απόσταση τούς Γερμανούς, αύτοί δέν τολμούσαν νά πλησιάσουν. Ό Δανιήλ σημάδεψε ένα στρατιώτη, προχώρησε πιό πολυτά τούς άλλους, τράβηξε τή σκανδάλη, τόν είδε πού

ζεινειν μιά στιγμή άκινητος, σάν ξαφνιασμένος, ύστερα έγηρε, τό όπλο έφυγε από τά χέρια του, έπεσε απότομα στό πλάι. "Ένας άλλος κρατούσε ένα σκυλί, περπάταγε σκυφτός, τούς έρριξε, έπεσε μέ τά μούτρα μπροστά, τό σκυλί δεμένο μέ μιά ἀλυσσίδα ἄρχισε νά οὐρλιάζει. Χιόνιζε πάντοτε, οί νιφάδες έπεφταν πυκνές, οί Γερμανοί είχαν τραβηγτεί, μόλις μέσα στό θάμπος, οί πυροβολισμοί ἀραιώναν, Ό Δανιήλ άκομα μιά φορά πυροβόλησε πάνω σέ μια σκιά, σταμάτησε, κάθησε στή γῆ, έρριξε γύρω του μιά ματιά, είδε τούς συντρόφους του, μερικοί είχαν άκουσθησει στά πλάγια τού χαρακώματος, άλλοι σάν κι αύτόν κάθονταν κάτω, ξνοιλωθε μέσα του μιά εύφορία, μιά χαρά, μιά δύναμη. Πόσο ίσμορφο είναι νά πολεμᾶς στοχάστηκε, νά στέκεσαι περήφανα μπροστά στούς έχθρούς σου, νά πεθαίνεις σάν άνθρωπος, σάν έλευθερος άνθρωπος...
|

‘Η μεταφορά της τέφρας τῶν ὁμήρων τῆς Γερμανίας στὸν Βόλο, τό 1965

Επίσημον και θερμήν ύποδοχήν έπειτα φύλαξε χθές ή πόλις μας εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Δαμασκηνόν, κομίσαντα ἐκ Δυτικῆς Γερμανίας τὴν τέφραν τῶν φονευθέντων ἡ ἀποβιωσάντων κατά τὸν Β' παγκόσμιον πόλεμον εἰς τὰ γερμανικά στρατόπεδα καὶ κρεματόρια Ἐλλήνων ὁμήρων, ώς καὶ Ἐλλήνων Ἰσραηλίτων, ἔκτελεσθέντων εἰς Γερμανίαν.

Προηγουμένων τὸν Σεβασμιώτατον, συνοδεύσμονεν ὑπὸ τῶν ἀρχιμανδριῶν κ.κ. Λάιου, Καζανάκη καὶ Μεταχογένη, ὑπεδέχθησαν ἐν σεμνῇ τελετῇ εἰς τὸν Ἀλμυρὸν οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως μὲν ἐπικεφαλῆς τὸν ἀρχιερατικὸν ἐπίτροπον κ. Ἀναγνωστόπουλον καὶ τὸν δήμαρχον κ. Μετσοβίτην, σθιτικαὶ προσεφώνησε τὸν Σεβασμιώτατον.

Εἰς τὴν πόλιν μας ἡ ύποδοχή ἐγένετο εἰς τὴν πλατεῖαν τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ, ὃπου εἶχον παραταχθῆ πρός ἀπόδοσιν τιμῶν λόχος στρατοῦ καὶ ἡ φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου καὶ παριστάντο ὄλοκλήρος ὁ κλῆρος τῆς πόλεως, πλήθος συμπολιτῶν μὲν ἐπικεφαλῆς τὸν νομάρχην κ. Δεσποτόπουλον, τοὺς δημάρχους κ.κ. Κλαψόπουλον καὶ Μπαλήν, τὸν στρατιωτικὸν διοικητήν κ. Γρηγορόπουλον, τὸν διοικητὴν χωροφυλάκης Π. Πετρογιάννην, ἐκπρόσωπον τῆς 111 Πτέρυγος Μάχης, ἀντιπροσωπείαν τῶν ὁμήρων Μαγνησίας ὑπὸ τὸν πρόεδρον τοῦ Συλλόγου κ. Μπάνην, ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἰσραηλίτικῆς Κοινότητος ὑπὸ τὸν πρόεδρον αὐτῆς κ. Ἰωσήφ Σαμουήλ, ἀντιπροσωπείαν τῶν θυμάτων πολέμου, ἀναπήρων καὶ πολεμιστῶν, ἐκπρόσωποι τῶν δλῶν ἀρχῶν, τῶν ἐπιμελητηρῶν καὶ δργανώσεων, οἱ τέων βουλευταὶ κ.κ. Σκούρας καὶ Σιαφλέκης, ὁ νομαρχιακός σύμβουλος κ. Γούστης, συγγενεῖς τῶν ὁμήρων κ.λπ.

Ο Σεβασμιώτατος ἀφίκετο τὴν δην μ.μ. συνοδεύσμονες ὑπὸ τῶν τεσσαρών ὡς δινῶν ἀρχιμανδριῶν καὶ τοῦ δημάρχου Ἀλμυροῦ κ. Μετσοβίτη. Κατῆλθε δέ τοῦ αὐτοκινήτου κρατῶν ἀνά χείρας δύο ἀμφορεῖς, ἔναν μεγάλον μὲ τὴν τέφραν τῶν Ἐλλήνων ὁμήρων καὶ ἔναν μικρόν μὲ τὴν τέφραν τῶν Ἰσραηλίτων. Ἐπὶ τῶν ἀμφορέων εἶναι χαραγμέναι παραστάσεις ἀπό ἀρχαὶ τραγωδίαν.

Ἐν συνεχείᾳ καὶ ἐνώ ἡ φιλαρμονικὴ ἐπαινίζει πένθιμα ἐμβατήρια καὶ τὸ στρατιωτικὸν τμῆμα παρουσιάζει ὅπλα, ὁ Σεβασμιώτατος καὶ οἱ ύποδεχθέντες αὐτὸν εἰ-

στῆλθον εἰς τὸν ναόν, ὃπου ἐψάλη ἐπιμνημόσυνος δέσησις.

‘Η ὁμιλία τοῦ Σεβασμιώτατου

Μετά τὸ πέραν τῆς δεήσεως κατά τὴν διάρκειαν τῆς ὁπίας ἡ φιλαρμονικὴ ἐπαινίζει πένθιμα ἐμβατήρια, ὁμήρησε ὁ Σεβασμιώτατος, τοῦ ὁπίους ἡ ὁμιλία προεκάλεσε γενικήν συγκίνησιν. Ἀνεφέρθη ἀρχικῶς εἰς τὰς συνθήκας ὑπὸ τὰς ὁπίας εὑρόν τὸν θάνατον οἱ δημηροί, ἀνεμνήσθη τῶν φρικαλέων ἐγκλημάτων πού διέπραξαν τὰ “Ἐε - Ἐε κατ’ ἐπιταγὴν τοῦ φασισμοῦ, ἔχαρακτήρισε τούς θανατωθέντας ὁμήρους ὡς μάρτυρας καὶ ἥρωας τοῦ ἔθνους, τῆς θροσκείας καὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ ὑπεγράμμισεν διτὶ ἡ φασιτικὴ Γερμανία εἶχε καταργήσει τὸν Θεόν καὶ προσεπάθη, ὡς προσφιώς ἐγράφη, μὲ τὰ “Στούκας” νά ἀνακαλύψει αὐτὸν μέχρι τοῦ τρίτου οὐρανοῦ, ἐάν δέ τὸν εὔρισκε θά τὸν συνελάμβανε αἰχμάλωτον διά νά τὸν ἐγκλείσῃ εἰς στρατόπεδον συγκεντρώσεως.

Ἀναφέρομενος εἰς τὸ γερμανικὸν μένον κατὰ τὸν Ἰσραηλίτων ὁ Σεβασμιώτατος ἀπέδωσε αὐτῷ εἰς ἐν σύμπλεγμα κατωτερότητος πρός τὸν ιστορικὸν λαόν τοῦ Ἰσραὴλ καὶ εἴπεν διτὶ πλέον τῶν 6 ἐκατομύριαν Ἐβραίων εὑρόν τὸν θάνατον εἰς τὰ γερμανικά κρεματόρια καὶ τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ἀνεφέρθη κατόπιν εἰς τὰς θυσίας τῆς ἐκκλησίας εἰπὼν διτὶ 3.700 κληροκοι, μεταξὺ τῶν δύο Πολωνοί ἀρχιεπίσκοποι καὶ Εβνας Ρώσος, εὑρόν τὸν θάνατον εἰς τὰ γερμανικά στρατόπεδα, ἐνώ μόνον εἰς τὸ Ματχάουζεν ἐθανάτωθησαν 5.700 Ἐλληνες. Γενικότερον, εἴπεν διό σεβασμιώτατος, 15 ἐκατομύρια δινθρωποι εὑρόν τοῦ πολέμου, τὸ γεγονός δέ αὐτὸν δέν εἶναι δυνατόν νά σημήσῃ ἀπό τὴν μνήμην τῆς ἀνθρωπότητος.

Ομήρησε κατόπιν διά τὴν στάσιν τῆς σημερινῆς Γερμανίας, οἱ ἀνθρωποι τῆς ὁπίας ὑποφέρουν ὅταν τούς ὁμιλεῖ κανεὶς διά τὰ ἐγκλήματα καὶ τὰς φρικαλέότητας διότι διεπράχθησαν εἰς τὴν χώραν κατά τὸν πολέμον. Τελευταίων — συνέχισεν διό Μητροπολίτης Δημητριάδος — γίνεται μιά κίνησις εἰς τὴν Γερμανίαν νά καταστραφούν τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως καὶ τὰ κρεματόρια, ἐνώ ἀντιθέτως εἰς τὴν Αὐστρίαν διατηροῦνται ἀθικτα και μά-

λιστα γίνεται ἐπιμελής συντήρησίς των. Κατόπιν τούτου, ὁ Σεβασμιώτατος ἀπούθησε εκκλησιν πρός πάντας, ὅπως ἐνεργήσουν ὃπου δεῖ ίνα τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως καὶ τὰ κρεματόρια διατηρηθοῦν ὡς μνημεῖα, ὅχι διά νά διακρηύσσεται τὸ μίσος, ἀλλά διά νά τὰ βλέπουν οἱ ξένοι καὶ νά λαμβάνουν διδάγματα, διαπιστούντες μέχρι ποίου σημείου δύνανται νά φθάσουν τὰ ἐγκλήματα τῶν ἀνθρώπων.

‘Η ὁμιλία τοῦ κ. Δημάρχου

Εἰς τὸ σημεῖον αὐτό διό Σεβασμιώτατος παρέδωσε τὸν μεγάλον ἀμφορέα, περιβεβλημένον μὲ τὴν ἐλληνικὴν σημαίαν, εἰς τὸν Δήμαρχον κ. Κλαψόπουλον, εἰπὼν διτὶ ὁ ἀμφορεύς περικλείει διχά πλήρη τέφραν, ἀλλά τὴν ιδέαν καὶ τὴν πίστιν ὑπέρ τῶν ὁπίων έθυσιασθησαν οἱ μάρτυρες - δημητροί.

Ο κ. Δημαρχος ἀφοῦ ἐξέφρασε τὴν συγκίνησιν αὐτοῦ καὶ γενικῶς τῶν κατοίκων τῆς πόλεως διά τὴν μεταφοράν τῆς τέφρας τῶν ὁμήρων, ἀνεφέρθη διτὶ ὀλίγων εἰς τὰς φρικαλέότητας πού διέπραξαν οἱ Ναζί καὶ εἰς τὸν ἄγώνα Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ καὶ κατέληξε εὐχήθεις ὅπως αἱ θυσίαι τῶν χιλιάδων ὁμήρων καὶ τῶν ἀλλων θυμάτων τοῦ πολέμου διδηγήσουν εἰς μίαν μόνιμον καὶ διαρκή εἰρήνην.

‘Η ὁμιλία τοῦ κ. Σαμουήλ

Ἀκολούθως διό Σεβασμιώτατος ἔξαιρων τὰς ἀρετάς τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραὴλ ἐνεχείρησε τόν μικρόν ἀμφορέα εἰς τὸν πρόεδρον τῆς Ἰσραηλίτικῆς Κοινότητος κ. Σαμουήλ, διτὶς ἀπαντῶν εἰπε τὰ ἔξῆς:

“Σεβασμώτατε. Πάρα πολὺ συχνά ἔχομε εύκαιρες νά βλέψωμε δείγματα τῆς λεπτότητος καὶ τῆς στοργῆς πού ἔχετε γιά δλους μας. Σ’ αὐτή τὴν περίπτωση ἡ χειρονομία σας εἶναι κάτι πολύ περισσότερον. Μᾶς φέρνετε τραγικὸν μήνυμα μᾶς ἀπ’ τίς πιο τρομερές στιγμές τῆς ἀνθρωπότητος, ἔνα μήνυμα φόβου γιά τὴν ἀθλια κατάσταση δημορεῖ μπορεῖ νά βρεθῇ τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα δταν ξεφύγη ἀπό τὸν δρόμον τοῦ ἀγαθοῦ, ἀπό τὸν δρόμον τοῦ Θεοῦ.

“Η Ἰσραηλίτική Κοινότης Βόλου εἶναι ίδιαίτερα συνδεδέμενη μὲ τὸ δράμα ἐκεῖνο, ἀλλά καὶ κάθε ἀνθρωπος τὸ ἀναλογίζεται μὲ φρίκη. Συγκινούμεθα δλοι βαθύτατα. Σᾶς εὐχαριστοῦμε».

(Από ἐφημερίδες τοῦ Βόλου 9.4.1965)



עץ חיים היא

Δένδρον ζωῆς είναι ἡ Τορά...
(Παροιμ. 3:18)