



Το επίκαιρο ζήτημα του αντισημιτισμού ήταν το θέμα της Διάσκεψης «Ποτέ Ξανά; Η δημοκρατία δεν μπορεί να ανεχτεί τον αντισημιτισμό» που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2024. Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησαν οι βουλευτές Αθανάσιος Δαβάκης (επικεφαλής), Ευάγγελος Συρίγος και Ευάγγελος Αποστολάκης.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Συρίγος στην τοποθέτησή του στην ενότητα «Οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή και πώς αυτές επηρεάζουν τις κοινωνίες μας» σημείωσε ότι «ο Ιουδαϊσμός και το Ισραήλ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο Ιουδαϊσμός είναι κάτι πολύ ευρύτερο από το Ισραήλ. Το Ισραήλ όμως είναι τέκνο του Ολοκαυτώματος του Ιουδαϊσμού και έτσι εδραιώθηκε η άποψη ότι μόνον ένα εβραϊκό κράτος θα μπορούσε να παράσχει πραγματική ασφάλεια στους Εβραίους».

Ο κ. Συρίγος τόνισε ότι καταδικάζονται απολύτως 1) η τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2) οι απαγωγές πολιτών και οι κακοποιήσεις γυναικών από τους τρομοκράτες και 3) η συνεχιζόμενη κράτηση ομήρων που συνιστά έγκλημα πολέμου. Ανέφερε επίσης ότι η κριτική προς τις πρακτικές που υιοθετεί το Ισραήλ, επί παραδείγματι ο τρόπος που διενεργεί τον πόλεμο στην Γάζα, δεν είναι αντισημιτισμός. Αντιθέτως, αντισημιτισμός είναι η δαιμονοποίηση του Ισραήλ, το σύνθημα «από το ποτάμι στη θάλασσα», διότι καταλήγει στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Ο βουλευτής σημείωσε κλείνοντας πως μαζί αγωνιζόμαστε ενάντια στον αντισημιτισμό στην Ευρώπη, είτε προέρχεται από την ακροδεξιά είτε από την ακροαριστερά, και συμπλήρωσε ότι ο αντισημιτισμός αποτελεί απειλή για τις αρχές πάνω στις οποίες ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στο τέλος της Διάσκεψης υιοθετήθηκε Διακήρυξη επί της οποίας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ευάγγελος Αποστολάκης κατέθεσε εγγράφως στη Γραμματεία του Αυστριακού Κοινοβουλίου θέση με την οποία σημείωνε την απουσία αναφοράς στην υποστήριξη των προσπαθειών για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την επιστροφή όλων των ομήρων και την απεριόριστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως αποτυπώνεται σε ψηφίσματα διεθνών οργανισμών, όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και από περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους, όπως οι ΗΠΑ, μέσω του πλαισίου που προτάθηκε από τον Πρόεδρο Μπάιντεν.

Πηγή: [ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων, 11.9.2024](#)