

Παρουσίαση του βιβλίου του Ρ. Μωυσή στην Παλαιά Βουλή

Στις 7.11.2011, στο κατάμεστο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, στην Αθήνα, έγινε εκδήλωση που διοργάνωσε το ΚΙΣΕ για την παρουσίαση του βιβλίου «**ΑΣΕΡ Ρ. Μωυσή - Κληροδότημα**». Το βιβλίο, βασισμένο στο πολύτιμο αρχείο του Ασέρ Μωυσή, με εισαγωγή και σχόλια του γιου του **Ραφαήλ Μωυσή**, παρουσίασαν με ομιλίες τους: ο ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. **Θάνος Βερέμης**, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. υπουργός και πρόεδρος των ΕΛ.ΠΕ. κ. **Τάσος Γιαννίτσης**, και ο τ. πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. **Μωϋσής Κωνσταντίνης**. Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. **Δαυίδ Σαλιέλ** και συντόνισε ο Καθηγητής κ. **Διονύσης Μαγκλιβέρας**.

Στην αρχή ο συντονιστής προέβη σε μια συνολική παρουσίαση της προσωπικότητας και της πνευματικής προσφοράς του Ασέρ Μωυσή.

Μετά τον χαιρετισμό του προέδρου του ΚΙΣΕ, ο Καθηγητής κ. Θ. Βερέμης έκανε γενικές ιστορικές τοποθετήσεις για την περίοδο του Ολοκαυτώματος και σκιαγράφησε την πολυσήμαντη προσωπικότητα του Ασέρ Μωυσή.

Ο Καθηγητής κ. Τ. Γιαννίτσης κατέθεσε την προσωπική του μαρτυρία από τη γνωριμία του σε παιδική ηλικία με τον Ασέρ Μωυσή και συνέδεσε την εποχή της Κατοχής με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Ο κ. Μ. Κωνσταντίνης έδωσε χαρακτηριστικά στοιχεία για την προσωπικότητα και την πολυπόικλη προσφορά του στην ελληνική ζωή.

Ο Α. Μωυσής σφράγισε με το έργο και το οξυδερκές πνεύμα του την ιστορική πορεία του Ελληνικού Εβραϊσμού και μάλιστα στην πιο κρίσιμη στιγμή της. «Ήταν εκείνος που μετά την πικρή εποχή της Κατοχής ανέλαβε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ίδρυση νέων εβραϊκών οργανισμών και την επαναλειτουργία όσων -κατεστραμμένων πια- προϋπήρχαν... Ήταν εκείνος που συνέβαλε καθοριστικά στο να συλληφθούν και να δικαστούν Έλληνες Εβραίοι και Χριστιανοί προδότες...», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Κωνσταντίνης, ενώ, παρουσιάζοντας στη συνέχεια το συγγραφικό έργο του Α. Μωυσή -φιλοσοφικά μελετήματα, δοκίμια, θρησκευτικές αναλύσεις- χαρακτήρισε τον Ασέρ Μωυσή «ένα πνεύμα που ήταν πάντα μπροστά από την εποχή του».

Την εκδήλωση έκλεισε ο κ. Ραφαήλ Μωυσής, ο οποίος με προσωπικό εξομολογητικό τόνο παρουσίασε τις θέσεις του πατέρα του σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ Χριστιανισμού και Ιουδαϊσμού, καθώς και εκείνες μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ο Ασέρ Μωυσής (1899 - 1975), που επέζησε του Ολοκαυτώματος, υπήρξε ιστορικός ηγέτης του μεταπολεμικού Ελληνικού Εβραϊσμού. Δικηγόρος κατ' επάγγελμα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αναδιοργάνωση των Εβραϊκών Κοινοτήτων της Ελλάδος μετά τη λαίλαπα του Ολοκαυτώματος, ενώ υπήρξε επίσης πρώτος Διπλωματικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του νεοσύστατου τότε Κράτους του Ισραήλ.

Φανατικός υπέρμαχος της συνεργασίας μεταξύ Χριστιανών και Εβραίων Ελλήνων, δημοσίευσε μελετήματα αναφερόμενα σε θέματα ιστορίας, θρησκειών, παραδόσεων, καθώς και της νομικής επιστήμης που διακρίνονται για το ανεξάρτητο ερευνητικό τους πνεύμα, για την προσφυγή σε πρωτογενείς πηγές,

καθώς και για το λογοτεχνικό ύφος της γραφής του.

Τα επιλεγέντα μελετήματα, που δημοσιεύονται στον τόμο «Κληροδότημα», περιλαμβάνουν ομιλίες και άρθρα γραμμένα κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά το Ολοκαύτωμα, περιγράφουν τη χειραφετημένη εβραϊκή άποψη περί Ιησού Χριστού και αναφέρονται σε άλλα θέματα ελληνικού και εβραϊκού ενδιαφέροντος. Παρόλον ότι έχουν γραφτεί προ τριών - τεσσάρων δεκαετιών τα κείμενα του Ασέρ Μωυσή διατηρούν την επικαιρότητά τους και είναι χρήσιμα για τους μελετητές των ελληνικών πραγμάτων.