

Το κείμενο που ακολουθεί είναι της δημοσιογράφου και λογοτέχνη Κρυστάλλης Γλυνιαδάκη και συνιστά ηχηρή απάντηση στην επιύχυντη ανακοίνωση του ΚΚΕ Ιωαννίνων [ΕΔΩ](#) που εκπέμπει μόνο μίσος και φανατισμό εναντίον των Ισραηλινών και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των Ελλήνων Εβραίων δημοτών και των Εβραίων επισκεπτών της πόλης.

«Αν γλείφεις τον Ρώσο τουρίστα και τσεπώνεις το ζεστό του χρήμα αλλά αποκαλείς δολοφόνους όλους τους Ισραηλινούς τουρίστες, τότε είσαι αντισημίτης, ναί.

Γιατί δε σε νοιάζει η Γάζα, βασικά, όπως δε σε νοιάζει η Ουκρανία. Σε νοιάζει ότι ο άλλος είναι Εβραίος. Και νομίζεις ότι στις μέρες μας μπορείς να βγαίνεις και να το φωνάζεις, πίσω από το μανδύα της σφαγής και των εγκλημάτων στη Γάζα, νομίζοντας ότι κανείς δε θα σου πει τίποτα. Αλλά θα σου πω πρώτη εγώ. Νομίζεις ότι μπορείς να ισοπεδώνεις τα πάντα φτύνοντας μίσος για έναν ολόκληρο λαό.

Θα με βρεις στο πλάι σου όταν φωνάζεις να σταματήσει ο πόλεμος, όταν φωνάζεις κατά του Νετανιάχου, όταν ουρλιάζεις κατά του φασίστα Μπεν Γκβιρ και του Σμότριχ, όταν φωνάζεις για να δημιουργηθεί ένα Παλαιστινιακό κράτος, όταν φωνάζεις για τις ζωές στη Γάζα και τα δικαιώματα στη Δυτική Όχθη.

Αλλά θα με βρεις απέναντι όταν πιάνεις στο στόμα σου το Ισραήλ και το δικαίωμά του να υπάρχει, όταν θεωρείς πως όλοι του οι πολίτες είναι δολοφόνοι, όταν δεν ξέρεις τι σου γίνεται από ιστορία και αποκαλείς το Ισραήλ αποικιοκρατικό κράτος, όταν αναγνωρίζεις μόνο τη Νάκμπα αλλά δεν έχεις ιδέα ότι 700 χιλιάδες Εβραίοι εκδιώχθηκαν από τις αραβικές χώρες τη δεκαετία του 1950 και κατέληξαν πρόσφυγες στο Ισραήλ, όταν δεν έχεις ιδέα πόσες φορές οι Παλαιστίνιοι αρνήθηκαν τη δημιουργία κράτους και πόσες φορές τα αραβικά κράτη επιτέθηκαν στο Ισραήλ και έχασαν. Γιατί δεν έχεις ιδέα ότι τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Όσλο και τον Ράμπιν τις δολοφόνησαν οι τρελαμένοι ακραίοι θρησκοφασίστες του Ισραήλ όπως δεν έχεις ιδέα ότι τον Σαντάτ τον δολοφόνησε η αιγυπτιακή ισλαμική τζιχάντ. Κι ότι κάθε φορά που γίνεται ένα βήμα μπροστά, κάποιος δολοφονείται από τους δικούς του φανατικούς που τον μισούν.

Δεν τιμάς την Παλαιστίνη με τη στάση σου, δεν ξέρεις τίποτα για την Παλαιστίνη, δεν ξέρεις τίποτα για το Ισραήλ. Και κυρίως δεν ξέρεις τι σημαίνει άνοδος του αντισημιτισμού.

Αλλά υπάρχουμε κι εμείς που ξέρουμε, υπάρχουμε κι εμείς που θυμόμαστε. Και θα μας βρεις απέναντί σου. ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ, ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΕΣ».

ΠΗΓΗ: [FB Βίκτωρα Ι. Ελιέζερ](#), 5.6.2025