

Χαιρετισμός Προέδρου Ι.Κ. Λάρισας Μ. Μανούαχ

ΚΑΜΠΑΛΑΤ ΣΑΜΠΑΤ 13.10.23

Η Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας συντάσσεται με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας και εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στο Κράτος και στον λαό του Ισραήλ, που δέχθηκε δολοφονικές επιθέσεις από τους τρομοκράτες της Χαμάς.

50 χρόνια μετά τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, το Ισραήλ αμύνεται απέναντι σε μια γενικευμένη επίθεση στυγνών δολοφόνων ισλαμιστών, που στόχο έχουν τη ζωή και την ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, επιχειρώντας να υλοποιήσουν τον διακηρυγμένο σκοπό τους, να εξαφανίσουν το Εβραϊκό κράτος από τον χάρτη. Δεν θα το πετύχουν!

Οι Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες αντιμετωπίζουν ενωμένοι την επίθεση αυτή. Οι Έλληνες Εβραίοι στεκόμαστε δίπλα τους. Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στις οικογένειες των εκατοντάδων ανθρώπων που δολοφονήθηκαν άγρια η τραυματίστηκαν από τους τρομοκράτες. Εκφράζουμε την ευχή να ελευθερωθούν και να επιστρέψουν σώοι στα σπίτια τους οι άντρες, οι γυναίκες και τα παιδιά, που η Χαμάς απήγαγε και κρατά ως ομήρους. Προσευχόμαστε για την ασφάλεια των αγαπημένων συγγενών και φίλων, που όλοι έχουμε στο Ισραήλ. Προσευχόμαστε, μαζί με κάθε πολιτισμένο άνθρωπο και λαό, για μια μόνιμη και βιώσιμη ειρήνη σ' αυτή την πολύπαθη γη.

Οι πρωτόγνωρες εικόνες φρίκης και αγριότητας, που όλος ο κόσμος παρακολουθεί συγκλονισμένος τις τελευταίες μέρες, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία πως η τρομοκρατία της Χαμάς είναι απειλή, όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο.

Γι αυτό και το σύνολο σχεδόν των πολιτισμένων κρατών της Δύσης καταδίκασε απερίφραστα την εισβολή και στάθηκε στο πλευρό του Ισραήλ. Το ίδιο έκανε από την πρώτη στιγμή και η Ελληνική πολιτεία, φωταγωγώντας μάλιστα τη Βουλή με τη σημαία του Ισραήλ.

Αυτές τις δύσκολες ώρες, ως Εβραίοι της διασποράς και ως Κοινότητα, πρέπει να μείνουμε στο πλευρό του Ισραήλ. Συγχρόνως όμως πρέπει να συνεχίσουμε κανονικά την κοινοτική μας δραστηριότητα, αποδεικνύοντας πως είμαστε ενωμένοι, υπερήφανοι και δυνατοί. Ο φόβος και η ανασφάλεια είναι συναισθήματα που έχουμε αφήσει πίσω στην οδυνηρή ιστορία μας και που δεν πρέπει πλέον να ορίζουν τις ζωές μας.

ΑΜ ΙΣΡΑΕΛ ΧΑΪ