

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ τί, ΤΩΝ πώς ΚΑΙ ΤΩΝ γιατί

Της Λίνας Σουσιέλ – Ερρέρα



Κυκλοφόρησε, με την ευγενική χορηγία της Ι.Κ. Αθηνών, το εγχειρίδιο «ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ τί, ΤΩΝ πώς ΚΑΙ ΤΩΝ γιατί» της Λίνας Σουσιέλ – Ερρέρα, η οποία εργάστηκε επί πολλά έτη ως δασκάλα εβραϊκής ιστορίας και παράδοσης στο Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών (Lauder School of Athens).

Το εγχειρίδιο έχει τη μορφή ερωταπαντήσεων, 168 για την ακρίβεια, όσες και οι σελίδες του. Όπως είναι γνωστό, η βάση της εβραϊκής εκπαίδευσης είναι η

ερώτηση. Σύντομες, λοιπόν, και ευθύβολες απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν όλο το φάσμα της εβραϊκής ζωής είναι το περιεχόμενό του: Θρησκεία, παραδόσεις και έθιμα, θεσμοί-όροι και αξίες, εορτολόγιο, ιστορία του εβραϊκού λαού, είναι όλα εδώ. Και είναι εντυπωσιακό να ανακαλύπτει κανείς πως πολλά από τα μηνύματα, π.χ. αυτά των γιορτών, που γράφτηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια, απαντούν σε πολλά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία σήμερα, όπως είναι η συντροφικότητα, η ενδοσκόπηση, η μεταμέλεια και η συγγνώμη, η στάση απέναντι στον συνάνθρωπο και στον Θεό, η φιλανθρωπία, η ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο. Έννοιες όπως η παράδοση, η οικογένεια, ο γάμος, ο θάνατος, το πένθος, η φιλοξενία, η φιλία, οι καλές πράξεις, ιδωμένες μέσα από την εβραϊκή ματιά, τις συναντάμε μέσα σ' αυτό το περιεκτικό πόνημα. (Από το οπισθόφυλλο της έκδοσης).