

Οι Εβραίοι και η βουλγαρική κατοχή της Ελλάδος

Του κ. ΜΩΫΣΗ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Το Βήμα της Κυριακής» δημοσιεύτηκε, στις 21/9/03, το παρακάτω άρθρο που θίγει ένα σοβαρό θέμα, που δεν έχει μελετηθεί μέχρι

σήμεφα από τους ιστοφικούς εφευνητές: Η εντελώς διαφοφετική μεταχείφιση της οποίας έτυχαν, το 1943, οι Εβφαίοι της Ελλάδος, της πεφιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δυτικής Θφάκης (οι οποίοι εδιώχθηκαν κι εξοντώθηκαν), σε αντίθεση με τους ομόθφησκούς μας της Βουλγαφίας τους οποίους η βουλγαφική κυβέφνηση σεβάστηκε και διάσωσε από την εξόντωση της «τελικής λύσης» που επέβαλε η τότε σύμμαχός της Γεφμανία.

- ΤΟ ΑΡΘΡΟ, με τις διαπιστώσεις, τις παξατηρήσεις και τα ερωτήματά του - έχει ως ακολούθως:
- «ΣΕ ΑΡΘΡΟ με τίτλο «Ενθύμηση ή αποχοίμηση» του χαθηγητού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου χ. Θ. Τάσιου, που δημοσιεύθηχε στο φύλλο της εφημερίδος σας της Κυριαχής 7 Σεπτεμβρίου 2003, ο χ. Τάσιος αναφέρεται στη βουλγαριχή χατοχή της Ανατολιχής Μαχεδονίας χαι της Δυτιχής Θράχης χατά τα έτη 1941 - 1944.
- Η ΑΝΑΦΟΡΑ αυτή γίνεται με αφορμή την έχδοση από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου του μελετήματος «Η

Βουλγαφική Κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θφάκη 1941 - 1944». Στο συγκεκφιμένο βιβλίο γίνεται ειδική μνεία για τους Εβφαίους που, όπως αναφέφεται, «βίωσαν με τφαγικότεφο από τους Έλληνες τφόπο τη Βουλγαφική Κατοχή στην περιοχή».

- ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ του 1942 οι Εβραίοι της πεοιοχής αριθμούσαν περίπου 4.640 άτομα και η συντριπτική τους πλειονότητα ζούσε στην Καβάλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του τότε Βούλγαρου περιφερειαχού διοικητή της περιοχής Στ. Κλέτσκοφ, «ο πραγματιχός αριθμός των Εβραίων της πεοιοχής που εξοντώθηκαν είναι 4.025». Ποιν από τη σύλληψη και τον εκτοπισμό των Εβραίων, που άρχισε το πρωί της 4ης Μαοτίου 1943 στην Ανατολική Μακεδονία και την Ελληνική Θράκη, οι Βούλγαροι με διάταγμα της 6ης Ιουνίου 1942 στέρησαν από τους Εβραίους το δικαίωμα να ασχούν διάφορα επαγγέλματα, να φοιτούν στο Πανεπιστήμιο, να αλλάζουν τόπο κατοικίας, να κατέχουν μεγάλα ακίνητα κ.τλ.
- ΕΠΙΣΗΣ ειδικός φόρος 20% επιβλήθηκε στις περιουσίες των Εβραίων, με νόμο δημεύθηκαν φαρμακεία, εμπορικά αποθέματα, ακίνητη περιουσία που ανήκε στους Εβραίους, διαλύθηκαν οι εβραϊκές οργανώσεις, ενώ για να ταξιδεύσουν χρειάζονταν ειδική άδεια.

Συνέχεια στη σελ. 22

ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλος στη Θεσσαλονίκη στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Ελλήνων Εβραίων πεσόντων κατά τον Πόλεμο του '40 - '41. (Σχετικό ρεπορτάζ στη σελίδα 11).

Η Παλαιά Διαθήκη στη ζωή της Εκκλησίας

Του Καθηγητού κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ

Δύσκολα μπορεί κανείς στην πατρίδα μας να ερμηνεύσει πώς αιφνιδίως προέκυψε το πρόβλημα της Παλαιάς Διαθήκης. Από το 1914 είχε ξεκινήσει στη Γερμανία ένας πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Το πρόβλημα των προτεσταντών στη θεολογία ήταν: γιατί η Παλαιά Διαθήκη; Στο Ρωμαιοκαθολικισμό δεν υπήρχε τέτοιος προβληματισμός. Το 1933 που ανέβηκε ο Χίτλερ, αρχίζει ένας σιωπηλός αλλά και εμφανής πόλεμος εναντίον του Ιουδαΐσμού και της Παλαιάς Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη εξοβελίστηκε τότε από τους Deutche Christes (Γερμανούς Χριστιανούς).

ο φαινόμενο αυτό, το όποιο ξεκίνησε από καθαρά ρατσιστικά κίνητρα, εισβάλλει σήμερα στη χώρα στην οποία ποτέ δεν είχε εισαχθεί ο φατσισμός, δηλαδή στην Ελλάδα και μάλιστα οι πολέμιοι της Παλαιάς Διαθήχης, άνθρωποι πολλές φορές που είναι «υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», στρέφονται προς την αρχαία ελληνική θρησχεία. Είναι η παγχοσμιοποίηση ή μήπως χολλήσαμε ρατσισμό από την παγχοσμιοποίηση:... Δεν ξέρω. Δεν με προβληματίζει ο πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήχης, με ποοβληματίζουν τα χίνητρα χαι θεωρώ ότι είναι μία εχδήλωση μιας βαθυτέρας νόσου που υπάρχει σε εγκεφάλους που ασχολούνται και με τα κοινά και επηρεάζουν και αυτούς που δεν έχουν εγκυοότερη πληροφόρηση. Η θέση που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία για την Παλαιά Διαθήκη είναι θέση που χατέχει από την εποχή του Κυρίου ημών Ίησοῦ Χρίστου, από την εποχή των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας.

Πορβάλλεται από τους πολεμίους, ότι «εμείς έχουμε την Καινή Διαθήκη». Ούτε την Καινή Διαθήκη έχουν, ούτε το Χριστό έχουν. Όποιος απορρίπτει την Παλαιά Διαθήκη, απορρίπτει και την Καινή, διότι μία είναι η Διαθήκη. Ρήτρα, που προσδιορίζει τη σχέση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης στην Εκκλησία είναι: «Προέλαβεν την Καινή η Παλαιά και ηρμήνευσε την Παλαιά η Καινή. Πολλάκις είπαν ότι δύο Διαθήκαι και δύο αδερφαί και δύο παιδίσκαι τον ένα Δεσπότη δορυφορούσι. Κύριος παρά Προφήτες καταγγέλεται, Χριστός εν τη Καινή κηούσσεται. Ου χαινά τα χαινά, ποοέλαβε γαο τα παλαιά. Ουχ εσβέσθη τα παλαιά, ηομηνεύθη γαο εν τη χαινή».

Όταν ο Κύφιος κάνει την επί του όφους ομιλία του το μεγάλο μέφος της επί του όφους ομιλίας είναι η συμπλήφωση του μωσαϊκού νόμου. Το μέφος της ομιλίας Του σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη είναι: «Ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληφώσαι. Αμήν γαφ λέγω υμίν, ος εάν λύση μία των εντολών τούτων των ελαχίστων, ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία του Θεού». Οι εντολές οι ελάχιστες είναι αυτές της ηθικής νομοθεσίας της Παλαιάς Διαθήκης.

Η Παλαιά Διαθήχη σε ποιόν ανήχει; Αν σπεύσετε να μου πείτε στον περιούσιο λαό τότε θα συμφωνήσω. Όμως ποιος είναι ο περιούσιος λαός; Ο Ισφαήλ ήταν ο περιούσιος λαός; Η Εχχλησία του Χριστού, της οποίας είμεθα μέλη (Σώμα Χριστού) είναι ο περιούσιος λαός. Σ' αυτόν τον χοφιό με χεφαλή το Χριστό, σ' αυτό το σώμα που έχει χεφαλή το Χριστό ανήχει η Παλαιά Διαθήχη. Δεν την χαφίζουμε σε χανένα. Δεν έχει γφαφτεί από άνθφωπο η Παλαιά Διαθήχη. Χεφια ανθφώπινα χατέγφαψαν, συγγφαφέας είναι το Άγιο Πνεύμα, το όποιο παλαιά ελάλησε στους Πατέφες χαι έπειτα με το «Εγώ λέγω υμίν» δια στόματος του ενανθφωπήσαντος Λόγου Θεού, του Θεανθφώπου. Σ' αυτό το χώφο ανήχει η Παλαιά Διαθήχη: είναι λόγος Θεου που ανήχει εις την Εχχλησία χαι δε τη χαφίζουμε ποτε.

Το σχέδιο του Θεού επεφύλαξε σε μας τους Ελληνες ένα οόλο πάοα πολύ σημαντικό για την Παλαιά Διαθήκη, 260 χρόνια περίπου πριν από την εναθρωπηση. η θεία πφόνοια οικονόμησε τα πφάγματα ώστε να γίνει σε χώφο ειδωλολατφικό, στην Αλεξάνδφεια των Πτολεμαίων, η πεφίφημη μετάφφαση των εβδομήκοντα. Πώς συνειδητοποιήσαμε εμείς, την ευθύνη, οφειλή που έχουμε γι' αυτή την πφοτίμηση της πφόνοιας του Θεού να διαδφαματίσουμε τέτοιο φόλο; Τι κάναμε εμείς οι Έλληνες τη γλώσσα μας; Ξεκίνησε το κακό από την κοφυφή της πολιτείας, από την κατάφγηση δια νόμου της καθαφεύουσας και της ελληνικής γλώσσας, ώστε να αποκοπεί εν τέλει ο λαός του Θεού από την επαφή του με τα κείμενα της Αγίας Γφαφής. Όποιος τελείωνε το κατοχικό σχολείο ήταν σε θέση να διαβάσει την Καινή Διαθήκη χωφίς πφόβλημα. Μας απέκοψαν από την πφόσβασή μας στους Πατέφες.

Η μετάφραση των Εβδομήχοντα είναι το Ιερότατο κείμενο της Εκκλησίας μας, το όποιο προσέλαβε η Εκκλησία του Χριστού από τα πρώτα της βήματα, ιδιαίτερα με τον Απόστολο Παύλο και τη χρησιμοποίησε για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Η Καινή Διαθήκη είναι η συνέχεια της Παλαιάς. Πώς μπορείς να διαβάσεις τη συνέχεια χωρίς να έχεις την αρχή; Π.χ. στο επεισόδιο με το Φίλιππο και τον αξιωματούχο τον Αιθίοπα: Ο Φίλιππος ανέβηκε στην άμαξα που έφερε τον επίσημο αξιωματούχο Αιθίοπα, ο όποιος διάβαζε στην ελληνική η ελληνική τότε ήταν επίσημη γλώσσα του πολιτισμένου κόσμου - οωτάει ο Φίλιππος τον Αιθίοπα: «Άρα γινώσχεις α αναγινώσχεις;». Του ζητάει ο Αιθίοπας του Φιλίππου να εξηγήσει το κείμενο στην ελληνική, διότι υπέθέσε ότι ο Φίλιππος γνώριζε την ελληνική για ν' αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο. Το κείμενο των Εβδομήκοντα διάβαζε ο Αιθίοπας και δι' αυτού του κειμένου ο Φίλιππος έχανε χριστιανό τον Αιθίοπα αξιωματούχο. Τότε δεν υπήρχε αχόμη η Καινή Διαθήκη. Στα πρώτα βήματα, στις πρώτες δεκαετίες δεν υπήρχε. Η Καινή Διαθήκη άρχισε να διαβάζεται αρχετά αργότερα από τα 60 πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού. Διαβάζονταν χομμάτια της Καινής Διαθήκης. Το πότε γράφτηκε η Αποκάλυψη είναι γνωστά. Και το τελευταίο Ευαγγέλιο. Πότε απετελέσθη ο κανών; Τι υπήρχε μέχρι τότε; Τι διαβαζόταν; Αυτό που υπάρχει και τώρα και θέλουν να μας το περιθωριοποιήσουν, να μας το εκβάλλουν ως «απόβλητο». Είναι αυτονόητο ότι αυτή η προσπάθεια είναι εχ του πονηρού, πρόχειται για πόλεμο εναντίον των πηγών της πίστεώς μας.

Πώς εμφανίζεται η Παλαιά Διαθήκη στη ζωή της εκκλησίας;

Ας ξεκινήσουμε από τη δογματική διδασκαλία. Περί ανθρώπου η Καινή Διαθήκη δε λέει τίποτα. Περί του γάμου και διαζυγίου, ο Χριστός παραπέμπει στο

4

πρώτο χεφάλαιο της Γενέσεως, στίχος 27: «Ουχ απ' αρχής ο Θεός άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς». Μόνο για τον άνθρωπο ισχύει αυτό; Τι λέει περί του Θεού, όχι του Τριαδικού και περί του κόσμου η Καινή Διαθήκη: Δε λέει τίποτα, γιατί τα λέει η Παλαιά Διαθήκη. Το ίδιο ισχύει για την πτώση του ανθρώπου και την αμαρτία. Ολ' αυτά οδηγούν στην αντίληψη του σχεδίου του πονηφού, ο οποίος μας οδηγεί χαι συζητά τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα δεν πρέπει να τα συζητάμε. Τι λέει η Καινή Διαθήκη περί του Τριαδικού; Τη Χριστολογία το Τριαδικό, αλλά και η Χριστολογία ερείδεται, πατάει στην Παλαιά Διαθήκη: Το «τάδε λέγει Κύριος» της Παλαιάς Διαθήχης των Προφητών πάει στο «χατά τας Γραφάς» της Καινής Διαθήχης. «Ίνα πληρωθεί το οηθέν υπό Ησαΐου (ή Ιερεμίου) του Προφήτου λέγοντος» κ.ο.κ. Και όταν ρωτούν το Χριστό για το θαύμα τι λέει; Στον Ιωνά παραπέμπει. Τι λέει περί του κόσμου η Καινή Διαθήκη, πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος; Τίποτα. Τα λέει όλα η Παλαιά Διαθήκη. Και τι κάνει η εκκλησία «εν Πνεύματι Αγίω»; Όταν διατυπώνει το Σύμβολο της Πίστεως από πού έπρεπε να ξεκινήσει; Από την Παλαιά Διαθήκη θα ξεκίναγε. «Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων» (Παλαιά Διαθήκη). Τι άλλο λέει περί Θεού Πατρός το Σύμβολο της Πίστεως; Ό,τι λέει η Παλαιά Διαθήκη. Και στη συνέχεια ερχόμαστε και «.. εις έναν Κύριον» και κάνει το Σύμβολο της Πίστεως αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη: «κατά τας Γραφάς...», «και εις το Πνεύμα το Άγιον... το λαλήσαν δια των Προφητών...». Μας βάζουν λοιπόν να συζητήσουμε για το Σύμβολο της Πίστεως, ν' αναθεωρήσουμε δηλ. το Σύμβολο της Πίστεως, να πετάξουμε ο,τιδήποτε εβραϊκό από εκεί μέσα.

Στη λατφεία της Εκκλησίας αν αποβάλλουμε τα εβφαϊκά θα πφέπει να καταφγήσουμε στη μικφή παφάκληση το «Κύφιε εισάκουσον της πφοσευχής μου». Επίσης το «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου» θα έπφεπε να είναι απόβλητο. Η θεία πφόνοια οικονόμησε στη γλώσσα την ελληνική να μεταφφαστούν όλα αυτά. Ακόμη οι ευχές, η λατφεία, η υμνογφαφία, κλ.π. στηφίζονται στις ωδές και αυτές είναι ωδές της πφώτης Γφαφής, η οποία είναι η Παλαιά Διαθήκη. Και στην εικονογφαφία ποιος είναι ο συμβολισμός της Αγίας Τφιάδος; Όπως την παφουσιάζουν κάποια φφαγκοφοφεμένα δημιουφγήματα ή με την απεικόνιση της φιλοξενίας του Αβφαάμ, όπως την απέδωσε ο Ρουμπλιώφ, μαθητής του δικού μας Θεοφάνους;

Όταν λέμε ότι η Εκκλησία είναι Κιβωτός πού παρα-

πέμπουμε; Μας ζητούν να καταφγήσουμε τον Ησαΐα και να ξαναγφάψουμε όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, γιατί η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ένα χαφακτηφιστικό παφάδειγμα για το πόσο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι η Παλαιά Διαθήκη. Στη Μεγάλη Παφασκευή, στην πιο ιεφή μέφα της Μεγάλης Εβδομάδας, διαβάζουμε στις Ώφες Ψαλμούς και Πφοφητείες και στον Εσπεφινό διαβάζουμε μέχρι να φτάσουμε στο λόγο του Σταυφού, από την Παλαιά Διαθήκη. Και το Μεγάλο Σάββατο ακούμε τα αναγνώσματα των Τφιών Παίδων, κ.ά.

Όποιος θέλει να δει τη θέση της Παλαιάς Διαθήκης στο Χοιστιανισμό, ας έλθει στην Οοθόδοξη Εχκλησία κι ας δει το Χοιστιανισμό το γνήσιο, τη συνέχεια της Αρχαίας Εκκλησίας που είναι η Οοθόδοξη Εκκλησία ανόθευτη και ας ακούσει ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης στη ζωή της αρχαίας Εκκλησίας, στο κήρυγμα του Χοιστού και των Αποστόλων γενικά. Έχουμε ευτυχώς διατηρήσει ανόθευτο ό,τι μας παραδόθηκε από τους Πατέρες μας κι αυτοί παρέλαβαν συνεπώς κι εμείς παρελάβαμε από το πρώτο ποίμνιο, την πρώτη Εκκλησία τον αρχιποίμενα Χοιστό, και τους Αγίους Αποστόλους.

Στις εφωτήσεις ποιος έγραψε ένα κείμενο, πότε το έγραψε, πού το έγραψε και γιατί γράφτηκε ένα κείμενο, είναι απαραίτητο να απαντήσει κάποιος:

Εμείς λέμε ότι γράφτηκε από το Άγιο Πνεύμα. Η Παλαιά Διαθήκη είναι Λόγος Θεού. Ο Λόγος του Θεού ντύνεται το λόγο τον ανθρώπινο. Αρχικά γράφτηκε στη γλώσσα την εβραϊκή και καταξιωθήκαμε να μεταφραστεί στη γλώσσα την ελληνική. Εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι η Βίβλος είναι η επιστήμη αλλά είπαμε ότι η Βίβλος δε συγχορύεται με την επιστήμη. Η Βίβλος αποχαλύπτει υπερφυσικές αλήθειες, πολλές φορές ντυμένες με το χοσμοείδωλο, με την πολιτισμική κατάσταση της εποχής στην οποία χάνει τομές, όταν χαταργεί π.χ. τις ανθρωποθυσίες με τη θυσία του Αβραάμ. Ο Θεός θέλει την ανθρώπινη καρδιά, αλλά για να φτάσει ο άνθρωπος σ' αυτό το σημείο πρέπει να περάσει και από τα στάδια τα γνωστά. Σε μία παχυλοτάτη ειδωλολατρία η Παλαιά Διαθήκη 1.000 χρόνια πριν από το δικό μας χρυσό αιώνα, κηρύσσει μονοθεΐα. Δε φθάνει αυτό, πρέπει να λύσει κι όλα τα επιστημονικά θέματα. Και τι μένει για τον άνθρωπο με το «κατακυριεύσατε» το πρώτο κεφάλαιο της Γεννέσεως, όταν δημιουργεί τον άνθρωπο. Συγκοούσεις τέτοιες υπάρχουν στο μυαλό αυτών που τις επιθυμούν.

Την εποχή εχείνη ίσχυε νόμος του Χαμουραμπί, ο όποιος έλεγε «εάν τολμήσει χανείς από την τελευταία χατηγορία ν' αγγίξει ή να υβρίσει χάποιον της πρώτης,

φονεύεται. Η Παλαιά Διαθήχη λέει «οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος». Τέτοια γνώση έχουν οι άνθρωποι που στρέφονται εναντίον της Παλαιάς Διαθήχης, ώστε μιλούν ότι η Παλαιά Διαθήχη μιλά για αυτοδικία και ότι λέει να βγάζει ο ένας το μάτι του άλλου και να κόψουμε τη γλώσσα εκείνου που έχοψε τη δική μας γλώσσα και να σκοτώσουμε εκείνον που σκότωσε (το δικό μας άνθρωπο). Η Παλαιά Διαθήκη δε λέει τέτοια πράγματα. Η Παλαιά Διαθήχη λέει ότι πρέπει να είναι όλοι ίσοι απέναντι του νόμου και ο δικαστής πρέπει να μη προσωποληπτεί κι ο δικαστής πρέπει να αποδίδει το ίσο. Είναι ο περίφημος νόμος της ανταποδόσεως που δεν εφαρμόζεται από τον ίδιο τον παθόντα αλλά από το δικαστή, ο όποιος έχει μπροστά του τον άνθρωπο που έχανε χάτι χαι εχείνον ο όποιος έπαθε κάτι. Και πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη και στον ένα και στον άλλο. Του δίνει λοιπόν το μέτρο αυτός ο νόμος. Έτσι θα καταλάβουμε τη συγγραφή στα υψηλά νοήματα της Αποχαλύψεως χι όχι στις λεπτομέgειες τις ιστορικές. Η Παλαιά Διαθήκη μας δίνει υπερφυσικές αλήθειες: να μου αποκαλύψει το Θεό, τον ένα, το ζώντα, τον Αληθινό, μας αποχαλύπτει πώς ήρθαμε στον χόσμο και γιατί ήρθαμε στον χόσμο, μας αποχαλύπτει ποιος είναι ο αίτιος του χόσμου, της υπάρξεώς μας κ.λ.π.

Η Παλαιά Διαθήκη τον «ένδοξο βασιλέα» Δαβίδ τον απογυμνώνει, δεν τον ωραιοποιεί, δείχνει τις αμαρτίες του, αλλά δείχνει και τη μετάνοιά του, το συγκλονισμό του δείχνει και ορθώς αποδίδεται εις εκείνον το «ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου». Θέλει να εκφράσει κάτι άλλο πιο σπουδαίο από το συγγραφέα αυτός ο Ψαλμός. Ποιος είναι ο Δαβίδ. Στο αίμα του μέσα ρέει αίμα Μωάβ (Μωαβίτης) γιατί η προ-γιαγιά του ήταν η Ρουθ.

Το Λόγο του Θεού τον χρατούμε ανόθευτο, είμαστε ασυμβίβαστοι, είμαστε ειρηνικοί, δεν παίρνουμε ρόπαλα στο χέρι, οπλιζόμαστε όμως με την πανοπλία της αλήθειας και σ' αυτό τον κόσμο το γεμάτο πειρασμούς και τους ύπουλους εχθρούς που έρχονται ως «προβατόσχημοι λύκοι», όπως έλεγε ο π. Αντώνιος (του οποίου η μακαρία ψυχή μας ακούει), πορευόμαστε αταλάντευτοι, αποβλέποντες εις Εκείνον με την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.

[Η παφαπάνω ομιλία του Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Νικ. Μπρατσιώτη, στο Σεμινάφιο Οφθοδόζου Πίστεως, αποτελεί συνέχεια των αντιστοίχων μελετών των Καθηγητών κ.κ. Ν. Β. Χφονόπουλου και Ιω. Μούφτζιου που έχουν δημοσιευθεί στα τεύχη 184 (Μάφτιος - Απρίλιος 2003) και 187 (Σεπτέμβριος -Οκτώβριος 2003) του περιοδικού μας].



Ρόδος: Μνημείο του Ολοκαυτώματος

Το Εβραϊκό στοιχείο της Ρόδου κατά το Μεσαίωνα και την Τουρκοκρατία

Του κ. ΗΛΙΑ Ε. ΚΟΛΛΙΑ Εφόρου Αρχαιοτήτων ε.τ.

Εβραϊκή κοινότητα φαίνεται ότι υπάρχει στη Ρόδο τουλάχιστον από το 2° αι. π.Χ. διότι αναφέρεται μαζί με εκείνη της Κω στο Α' βιβλίο των Μακκαβέων. Στη συνέχεια εντοπίζονται Εβραίοι στο νησί κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Η ύπαρξη οργανωμένης χριστιανικής κοινότητας με επικεφαλής επίσκοπο ήδη στα τέλη του 3ου αι. μ.Χ. υποδηλώνει, κατά τη γνώμη μου, την παρουσία στη Ρόδο μιας ευάριθμης κοινότητας Εβραίων, διότι συνήθως ο πρώιμος χριστιανισμός στρατολογούσε τα μέλη του από τις εβραϊκές κοινότητες. Μέχρι στιγμής όμως η αρχαιολογική έρευνα δεν έχει εντοπίσει ή δεν έχει αναγνωρίσει υλικά στοιχεία, όπως συναγωγή ή κάτι άλλο, της παρουσίας του εβραϊκού στοιχείου στη Ρόδο κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο.

ν και οι πληφοφορίες των ιστορικών πηγών για τους Εβραίους της Ρόδου στη μεσοβυζαντινή περίοδο είναι ελάχιστες εντούτοις διαφαίνεται μια συνεχής παρουσία Εβραίων. Η Ρόδος ήταν πάντα σημαντικό λιμάνι της βυζαντινής αυτοχρατορίας χαι ένας από τους σημαντιχότε**δοης λαήσταθμούς του Βηζαντίου, στο μέσον του θα**λασσινού δρόμου μεταξύ της Κωνσταντινούπολης και της Αιγύπτου, από όπου έφθαναν στη βασιλεύουσα οι ετήσιες σιτοπομπές. Όταν οι Αφαβες από το 640 κατέλαβαν οριστικά την Αίγυπτο, στο ναύσταθμο της Ρόδου ναυλοχούσε ο βυζαντινός στόλος που κτυπούσε τις αοαβοχρατούμενες περιοχές της Συρίας, της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου, αλλά συνάμα στα λιμάνια αγχυροβολούσαν τα εμπορικά πλοία που έπλεαν από ανατολή σε δύση ή από βορρά σε νότο και αντίστροφα. Δεν θα ήταν λοιπόν δυνατόν να απουσιάζουν από τη Ρόδο οι δραστήριοι από τη φύση τους Εβραίοι έμποροι και επιχειοηματίες. Στο 20 μισό του 12ου αι. ο Εβραίος έμποgoς και περιηγητής Βενιαμίν από την Τουδέλη συνάντησε στη Ρόδο μια από τις μεγαλύτερες επαρχιαχές κοινότητες της βυζαντινής αυτοκρατορίας, που αριθμούσε 400 μέλη.

Οι πληφοφορίες που αντλούμε από το Αρχείο των

Ιωαννιτών ιπποτών στη Μάλτα για το εβραϊκό στοιχείο της Ρόδου είναι αρχετές χωρίς να είναι εξαντλητικές. Συνάμα χριστιανοί προσχυνητές των Αγ. Τόπων ή Εβραίοι που επισκέπτονται τη Ρόδο χατά τη διάρχεια της ιπποτοχρατίας προερχόμενοι από τη Δυτική Ευρώπη, συχνά μας δίνουν γραπτές πληροφορίες για τους Εβραίους του νησιού.

Ένα έγγραφο των ιπποτών που χρονολογείται στα τέλη του 1422 ή στις αρχές του 1423 καθορίζει με ακρίβεια τη θέση της συνοικίας των Εβραίων. Βρισκόταν στο ανατολικό τμήμα της μεσαιωνικής πόλης, εκεί δηλαδή που ζούσαν οι Εβραίοι μέχρι το 1944 και μέχρι σήμερα αποκαλείται από το ροδιακό λαό **Οβριακή**. Η συνοικία διακρινόταν στην Επάνω γειτονιά (Judeca Superiori) και στην Κάτω γειτονιά (Judeca Inferiori). Η πρώτη απλωνόταν κοντά στο λιμάνι και στη σημερινή εκκλησία του Αγ. Παντελεήμονα και η δεύτερη εκτεινόταν νοτιότερα. Διαφαίνεται μέσα από τις αράδες του εγγράφου, ότι υπήρχαν δύο συναγωγές μια για κάθε γειτονιά.

Ας δούμε καλύτερα αυτό το έγγραφο, διότι παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον από πολλές απόψεις.

Ο μεγάλος μάγιστρος Philibert de Naillac, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, έδωσε εντολή να εκκενωθεί η πάνω Οβοιαχή και οι Εβοαίοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τη συναγωγή τους και να μεταχομίσουν στην κάτω Οβοιαχή. Δεν γνωρίζουμε για ποιους λόγους και ποια χρονιά το έκανε. Ο Naillac είναι μεγάλος μάγιστρος μεταξύ των ετών 1396 και 1421.

Ο διάδοχος του Naillac Antoni Fluvian αχύρωσε τη διαταγή του προκατόχου του, διότι τα αποτελέσματα από την εκκένωση του χώρου ήταν λίαν επιζήμια και επικίνδυνα για τη Ρόδο και τους κατοίκους της. Κατά τα τέλη του 1422 ή στις αρχές του 1423, σύμφωνα πάντα με το παραπάνω έγγραφο, η εγκαταλελειμμένη και έρημη επάνω Οβριαχή είχε μετατραπεί σε εστία μόλυνσης για όλη την πόλη της Ρόδου. Εκεί πετούσαν σχουπίδια και ψόφια ζώα. Η δυσοσμία ήταν ανυπόφορη και ο αέρας ήταν μολυσμένος. Επίσης, είχε καταντήσει περιοχή ενεδρών και φόνων. Συνάμα όταν έβρεχε, τα νερά της βροχής παράσερναν τα σχουπίδια μέσα στο λιμάνι, οπότε δεν μπορούσαν τα πλοία να προσορμισθούν. Η κατάσταση ήταν αθλία (ad statum turpissimum) και η όψη της πόλης κατάντησε αποτρόπαιη (publicus nostre civitatis aspectus remanebat deformatus).

Για τους παφαπάνω λοιπόν λόγους ο μεγάλος μάγιστgoς αποφάσισε να επανέλθουν οι Εβφαίοι στην επάνω Οβφιακή και να επισκευάσουν τα σπίτια τους και τη συναγωγή τους στις ίδιες διαστάσεις ακφιβώς που είχε και πιο πφιν.

Το παραπάνω έγγραφο θέτει αρχετά ερωτήματα, όπως ποιοι ήταν οι θεσμοθετημένοι στη Ρόδο χανόνες υγιεινής ή εάν η Οβριαχή στο πρώτο τέταρτο του 15ου αι. βρισκόταν εντός ή εκτός τειχών κ.α., που δεν θα μας απασχολήσουν τώρα διότι βρίσχονται εχτός του θέματος της σημερινής ομιλίας μου. Αναφέρθηκα όμως παραπάνω στην ύπαρξη, κατά την πρώτη εικοσαετία του 15ου αι., δύο συναγωγών στην Οβριακή. Η μια αναφέρεται οπτά στο ιπποτικό έγγραφο και είναι εκείνη που βρισκόταν στην επάνω Οβριακή. Εγκαταλελειμμένη προφανώς είχε πάθει ζημιές ή είχε ερειπωθεί και γι'αυτό το λόγο ο μεγάλος μάγιστρος έδωσε την άδεια στους Εβραίους να την επισχευάσουν. Πιθανολογούμε ότι θα υπήρχε και μια δεύτερη συναγωγή στην κάτω Οβριαχή, όπου οι Εβραίοι πρέπει να εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στο διάστημα που είχαν όλοι συγκεντρωθεί σ'αυτό το χώρο και δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εκείνη της επάνω Οβριακής.

Πράγματι στην κάτω Οβριακή, στη σημερινή οδό Σιμίου, ορθώνεται η συναγωγή Kaal Schalom, που όμως την έχουν χρονολογήσει γύρω στα 1577. Πράγματι η χρονολογία αυτή είναι χαραγμένη σε μια μαρμάρινη πλάκα εντοιχισμένη πάνω σε μια ανενεργή σήμερα χφήνη. Υπάρχουν στοιχεία ότι αυτή η πλάχα δεν είναι εντοιχισμένη στην αρχική της θέση. Πιθανώς επίσης να δηλώνει τη χρονιά μιας επισκευής της κρήνης ή της συναγωγής. Πρέπει συνάμα να αναφέρω ότι υπάρχουν αρχιτεκτονικά μορφικά στοιχεία, λίγα βέβαια, πάνω στο κτήριο της συναγωγής, που μας κάνουν να υποθέτουμε ότι τμήμα του ανάγεται στην περίοδο της ιπποτοκρατίας. Ενδεχομένως λοιπόν να υποκρύπτεται στη σημερινή συναγωγή Kaal Schalom εκείνη των αρχών του 15ου αι. Η μελλοντική ιστορική ή αρχαιολογική έρευνα πιθανώς να μεταβάλλει την υπόθεση σε βεβαιότητα.

Η δεύτεφη συναγωγή γνωστή με την επωνυμία Kaal Gadol βρίσχεται, ερειπωμένη από τους βομβαρδισμούς του 1944, στην επάνω Οβριαχή στη σημερινή οδό Θησέως. Είναι αυτή άραγε που σύμφωνα με το προαναφερθέν ιπποτικό έγγραφο γύφω στα 1422 -1423 επισχεύασαν οι Εβραίοι; Δεν μπορούμε επί του παρόντος να είμαστε βέβαιοι. Την αμφιβολία την προχαλούν οι γραπτές μαρτυρίες δύο Εβραίων, που προερχόμενοι από την Ιταλία πέρασαν από τη Ρόδο χατά την όγδοη δεχαετία του 15ου αι., μετά τη νιχηφόρα έχβαση για τους ιππότες της μεγάλης πολιορχίας της Ρόδου του 1480 από τους Οθωμανούς.

Μετά τη νίχη τους οι Ιππότες αποφάσισαν να χτίσουν δύο εχχλησίες εχεί που έγινε η αποφασιστιχή μάχη, στη συνοιχία των Εβραίων, στην περιοχή της θέσης μάχης της «γλώσσας» της Ιταλίας. Η μία εχχλησία ανήχε στο χαθολιχό δόγμα χαι ήταν αφιερωμένη στην Παναγία της Νίχης, διότι σύμφωνα με τους χρονιχογράφους των γεγονότων της πολιορχίας, η Παναγία εμφανισθείσα ως όραμα στον ουρανό οπλισμένη βοήθησε του Ιππότες να νιχήσουν. Η δεύτερη εχχλησία χτίστηχε χοντά στην πρώτη χαι ανήχε στο ορθόδοξο δόγμα, αφιερωμένη στον Αγ. Παντελεήμονα, διότι τα όπλα των Ιπποτών στέφθηχαν από τη Νίχη στις 27 Ιουλίου, ημέρα της εορτής του παραπάνω αγίου. Οι δύο όμως προαναφερθέντες Εβραίοι παρουσιάζουν το γεγονός της νίχης των ιπποτών υπό άλλη εχδοχή.

Ο πρώτος, ο Meschullam Ben Menachem da Voltera, πέρασε από τη Ρόδο το 1481 και ο δεύτερος, ο ραβίνος Obadia da Bartinoro το 1487. Και οι δύο γράφουν ότι οι Ροδίτες ομόθρησκοί τους τους διηγήθηκαν ότι ο «Θεός του Ισραήλ» απώθησε τους Τούρκους, όταν εισέβαλαν στην πόλη και έφθασαν εμπρός από την Εβραϊκή συναγωγή. Στη συνέχεια ο Meschullam Ben Menachem υποστηρίζει ότι ο μεγάλος μάγιστρος και νικητής των Τούρκων Pierre d'Aubusson έκτισε σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος δύο εκκλησίες, μία από τη μια πλευρά της συναγωγής και μια από την άλλη. Ο ραβίνος Obadia όμως ισχυρίζεται ότι, ο μεγάλος μάγιστρος κατέλαβε τη συναγωγή και στη θέση της έκτισε μια εκκλησία. Στους Εβραίους παραχώρησε έναν άλλο χώρο για την οιχοδόμηση νέας πλέον συναγωγής και επιδότησε αυτό το έργο με 100 δουκάτα. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με την εχδοχή του πρώτου Εβραίου ταξιδιώτη, η συναγωγή περιβάλλεται από δύο γριστιανικές εκκλησίες και σύμφωνα με την πληφοφορία του δεύτερου κτίστηκε μια νέα συναγωγή σε άλλο χώρο. Οι δυτικοευοωπαϊκές βέβαια ιστορικές πηγές αναφέρουν την οικοδόμηση των δύο εκκλησιών, της Παναγίας της Νίκης και του Αγ. Παντελεήμονα, στη θέση όπου έγινε η μεγάλη μάχη και όπου υπήρχαν μερικά ερειπωμένα εβοαϊκά σπίτια και ένας κήπος, που τα εξαγόρασε ο μεγάλος μάγιστρος με δικά του χρήματα. Έτσι λοιπόν αν η συναγωγή Kaal Schalom διαδέχθηκε στην ίδια θέση την παλιά συναγωγή, που επισκευάσθηκε στα 1422 ή 1423, θα διευχρινισθεί πιθανώς από νέα στοιχεια που θα φέρει στο φως η ιστορική έρευνα ή η αρχαιολογική σκαπάνη.

Είναι βέβαιο ότι η Εβραϊχή συνοικία της Ρόδου δεν ήταν ποτέ «γκέτο», χώρος δηλαδή όπου έμεναν αποκλειστικά και μόνο Εβραίοι. Υπήρχαν σ'αυτή εκτός των άλλων και ακίνητα πλουσίων και διαπρεπών χριστιανών, όπως του μεγαλοτραπεζίτη Ελληνολατίνου Δραγονέτου Κλαβέλλη, του Ευγενή Safredo Calvo, κ.α. Επίσης διακρίνονται μέχρι σήμερα τα ερείπια 7 εκκλησιών.

Το σημαντικότεοο εφώτημα που τίθεται είναι εάν οι Εβοαίοι έμεναν πάντα σ' αυτό το χώφο. Το ιπποτικό έγγφαφο, στο οποίο αναφεφθήκαμε συχνά παφαπάνω, τονίζει το γεγονός ότι οι Εβφαίοι κατοικούσαν στην επάνω Εβφαϊκή από τα παλιά χφόνια (temporibus retroactis). Από πότε όμως; Πιθανώς μια συστηματική ανασκαφική έφευνα, που θα την ακολουθήσει μελέτη και δημοσίευση των συμπεφασμάτων της, να μας δώσει απάντηση στο παφαπάνω εφώτημα. Πφέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι πρόσφατες έφευνες στην πεφιοχή έχουν αποδείξει ότι η πεφιοχή της Εβφαϊκής στα Ελληνιστικά χφόνια ήταν εκτός τειχών.

Μέσα από τις περιγραφές των περιηγητών και τη μελέτη και δημοσίευση εγγράφων του Αρχείου της Μάλτας, διαφαίνεται η ύπαρξη κατά την περίοδο της ιπποτοκρατίας μιας Εβραϊκής κοινότητας στη Ρόδο δραστήριας, καλλιεργημένης και εύρωστης οικονομικά. Οι Εβραίοι που κατοικούσαν στη Ρόδο μέχρι το 1522 ήταν ρωμανιώτες, ελληνόφωνοι.

Στο πρώτο μισό του 15ου αι. ιπποτικά έγγραφα μας παρέχουν τα ονόματα 4 εβραίων γιατρών από τους οποίους τουλάχιστον οι 3 είναι κάτοχοι πανεπιστημιαχού διπλώματος, είναι «Medici fisici». Οι δύο απ' αυτούς, ο Vitali Gratiani και ο Σαμουήλ Ορφανός, ήταν πρόσωπα βαθύτατα εκτιμώμενα από την κοινωνία της Ρόδου και από τους Ιππότες.

Ο πρώτος απ' αυτούς, ο Vitali, υπηρέτησε με επιτυχία στο Νοσοχομείο των Ιπποτών και ήταν ο προσωπικός γιατρός του μεγάλου μαγίστρου Antoni Fluvian (μήπως ήταν αυτό που επηρέασε τον Fluvian για την απόφαση του 1422-23;). Στάθηκε χοησιμότατος στο Τάγμα των Ιπποτών και στους χριστιανούς της Ρόδου. Αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο του στον τομέα της Υγείας, το Τάγμα του παραχώρησε το 1433 ένα αμπελοχώραφο. Μετά το θάνατό του η γυναίχα του Καλή χαι τα παιδιά του περιβάλλονται με προνομιαχά διχαιώματα. Μπορούσαν να χυχλοφορούν τη νύχτα χρατώντας φως για να πάνε στη συναγωγή, στα σπίτια τους στην περιοχή της κάτω Εβραϊκής και για τις δουλειές τους. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση που έχουν οι Εβραίοι να δίνουν στο Τάγμα στρώματα, «σπερβέρια», λινά στρωσίδια και κλινοσκεπάσματα για να χρησιμοποιηθούν ως δώρα στους πρεσβευτές των μουσουλμάνων.

Ο δεύτερος, ο Σαμουήλ, καταξιωμένος γιατρός του Νοσοκομείου της Ρόδου, έχει ακίνητα στην Εβραϊκή συνοικία, όπου και διαμένει. Καλύπτεται από την εμπιστοσύνη του μεγάλου μαγίστρου, που εγγράφως επιτρέπει σ' αυτόν και στην οικογένειά του να κινούνται ελεύθερα τη νύχτα για να πάνε στη συναγωγή ή στο λουτρό. Παίρνει από το Τάγμα, με τη χαριστική μέθοδο της διαρκούς εμφύτευσης, στην κάτω Εβραϊκή οικόπεδα κατάλληλα για το κτίσιμο σπιτιών.

Πλούσιοι επιχειοηματίες συχνά δανείζουν το Ιπποτικό Τάγμα με μεγάλα χρηματικά ποσά. Ο Ρόδιος λ.χ. Εβραίος Ιεζεκιήλ Μαυριστήρης δανείζει το 1437 χωρίς τόχο στο Τάγμα το ποσόν των 1.152 goδίτιχων φιορινιών. Βέβαια τίθεται το ερώτημα, γιατί ο Μαυριστήρης δάνεισε στο Τάγμα αυτό το τεράστιο ποσό χωρίς τόχο; Επίσης αχολουθεί ένα άλλο ερώτημα: Επεστράφησαν τα χρήματα από το Τάγμα στο Μαυριστήρη; Το αγνοούμε, αλλά δεν αποκλείουμε την περίπτωση να μην πήρε ποτέ ο πλούσιος Εβραίος πίσω τα χρήματά του. Σε τι λοιπόν απέβλεπε ο Ιεζεκιήλ Μαυριστήρης; Ασφαλώς από την ευχέρεια που είχε να δανείζει μεγάλα χοηματικά ποσά, πρέπει να ήταν ένας δραστήριος, έξυπνος και καπάτσος μεγαλοεπιχειρηματίας και δεν θα επέτζεπε να υποστεί η επιχείζησή του τόση μεγάλη ζημιά. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να δέχτηκε άλλες ανταμοιβές. Από τις λίγες πληροφορίες που αντλούμε από τις ιστορικές πηγές, μπορούμε να υποθέσουμε ποιες ήταν περίπου αυτές οι ανταμοιβές.

Το 1442 ο Μαυριστήρης χατηγορήθηχε ότι δεν πλήρωσε χρηματικό ποσό που χρωστούσε στο Γενοβέζο Αμβρόσιο Grillo. Οι πληρεξούσιοι του τελευταίου στη Ρόδο προσέφυγαν στην τοπική δικαιοσύνη, η οποία στην ουσία απάλλαξε τον κατηγορούμενο, αποδεχόμενη την ένστασή του ότι δεν καταλάβαινε καλά τη λατινική γλώσσα του δικαστηρίου. Έτσι λοιπόν ανεστάλη η διαδιχασία. Είναι ξεχάθαση η σχανδαλώδης εύνοια του καθοδηγούμενου από το Τάγμα δικαστηρίου. Αυτή η εύνοια του Τάγματος προς την οιχογένεια Μαυοιστήση συνεχίζεται και αργότερα. Το 1453. όταν πια ο Ιεζεκιήλ είχε πεθάνει, ο γαμπρός του Έσδρας και η κόρη του Ρεβέκα, κατήγγειλαν στο μεγάλο μάγιστοο πιέσεις εκ μέρους των υπευθύνων του δημόσιου Ταμείου για προσφορά δανείου, αναγκαστιχού βέβαια. Τότε επεμβαίνει ο μεγάλος μάγιστρος και εγγράφως διακηρύσσει την εύνοια του Τάγματος προς την οικογένεια Μαυριστήρη. Απαγορεύει στους Αδελφούς του Τάγματος να θίξουν τον Έσδρα, τη Ρεβέχα, τα παιδιά τους και τους συγγενείς τους και δεν επιτρέπει να τους ζητούν δάνειο ή οτιδήποτε άλλο. Διαβεβαιώνει τους απογόνους του Μαυριστήρη ότι η περιουσία τους βρίσκεται κάτω από την άμεση προστασία του και χωρίς τη δική του άδεια κανείς δεν θα μπορεί να τους εξετάζει, να τους χρίνει, να τους ζητήσει ο,τιδήποτε. Επίσης τους απαλλάσσει αυτούς χαι τα παιδιά τους από τον ετήσιο φόρο των Εβραίων χαι τους επιτρέπει να χινούνται ελεύθερα τη νύχτα μετά το κτύπημα της νυκτερινής καμπάνας.

Οι ανταμοιβές προς την οικογένεια Μαυριστήρη, που αναφέραμε παραπάνω, είναι ό,τι αντλήσαμε από τις λίγες διασωθείσες ιστορικές πηγές. Πιθανώς θα υπήρχαν και ανταμοιβές που δεν καταγράφονται σε έγγραφα, όπως χαριστικές προμήθειες διαφόρων υλικών για το στρατό και το στόλο του Τάγματος ή χαριστικές δικαστικές αποφάσεις, όπως εκείνη που αναφέρθηκε παραπάνω υπέρ της οικογένειας Μαυριστήρη.

Το 1453 η Εβραϊκή κοινότητα παρέχει «αυθόρμητα», σύμφωνα με έγγραφο, το μεγάλο χρηματικό ποσό των 1.000 φιορινιών, για την οικοδόμηση του πύργου του μόλου των μύλων και του νέου προμαχώνα στο λιμάνι. Μήπως θάπρεπε να εντάξουμε αυτή τη δωρεά του συνόλου των Εβραίων προς το ιπποτικό κράτος στην ίδια κατηγορία με τα δάνεια του Μαυριστήρη; Δωρεά δηλαδή που αποβλέπει ως ανταμοιβή τη λιγότερη καταπίεση.

Μέσα από τις ανταλλαγές προς τους ευνοούμενους

του Τάγματος Εβραίους έμμεσα πληροφορούμεθα μεριχές από τις επιβαρύνσεις και τους περιορισμούς της Εβραϊκής κοινότητας: Μετά το κτύπημα της νυχτερινής καμπάνας απαγορευόταν να κυκλοφορούν οι Εβραίοι. Δεν μπορούσαν να πάνε κατά τη νύχτα ούτε στη συναγωγή, ούτε στο λουτρό, ούτε σε αναζήτηση γιατρού ή φαρμακοποιού. Η Εβραϊκή κοινότητα πλήρωνε ετήσιο φόρο κατά αποκοπή 50 φιορίνια. Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες των Ροδίων Εβραίων ύφαιναν και τα έργα των χειρών τους εθεωρούντο εξαιρετικά. Οι Εβραϊκές οικογένειες όμως ήταν υποχρεωμένες να προσφέρουν στο Τάγμα ένα μέρος από τα περίφημα υφαντά τους, που οι Ιππότες τα έδιναν ως δώρα στους πρεσβευτές των μουσουλμάνων.

Δεν έχουμε αφχετές τουλάχιστον πληφοφορίες για τα ταπεινά μέλη της εβραϊκής ροδιακής κοινότητας του μεσαίωνα. Είναι γνωστό όμως ότι πολλοί απ' αυτούς ήταν βυρσοδέψες, βαφείς δερμάτων και υποδηματοποιοί. Υπάρχουν πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες ότι ήταν και άξιοι κατασκευαστές όπλων. Παρήγαν κρασί και το εμπορεύονταν. Ο Ovadia de Bertinoro, o Εβραίος περιηγητής, που αναφέρθηκε παραπάνω ότι πέρασε από τη Ρόδο το 1487, χάνει μια αρχετά χολακευτική περιγραφή του ροδιακού Εβραϊκού στοιχείου: «Δεν έχω δει ποτέ, γράφει ο Ovadia, χαμιά ισραηλιτιχή κοινότητα όπως εκείνη της Ρόδου, όπου όλοι από τον πιο μεγάλο ως τον πιο μιχρό, να είναι τόσο έξυπνοι χαι τόσο επιτήδειοι. Είναι ευπρεπείς και ευγενικοί, σχεδόν όλοι φορούν χαθαρά ρούχα. Έχουν μαχριά μαλλιά χαι μοιάζουν με πρίγκηπες. Σε κανένα άλλο μέρος δεν έχω συναντήσει Εβραίες γυναίχες, όπως εχείνες της Ρόδου, τόσο επιτήδειες σε όλες τις δουλειές. Είναι χυρίως άξιες υφάντρες. Οι ιππότες είναι οι χυριότεροι αγοραστές των εργοχείρων τους. Οι αρχηγοί τους τιμούν συχνά τα σπίτια των Εβραίων με την επίσχεψή τους για να θαυμάσουν τα έργα των ωραίων αυτών γυναιχών».

Τις δραστηριότητες αυτής της ανθούσης χοινότητας ήλθε να διαχόψει ένα αναπάντεχο χαι αδιχαιολόγητο γεγονός. Ένα διάταγμα της 9ης Ιανουαρίου 1502 του μεγάλου μαγίστρου Pierre d' Aubusson υποχρέωνε τους Εβραίους της Ρόδου να βαπτιστούν χριστιανοί ή αφού πουλήσουν τις περιουσίες τους να μετοιχήσουν, μέσα σε 40 ημέρες, στη Νίχαια της Προβηγχίας. Σε αντίθετη περίπτωση οι ιππότες θα δήμευαν την περιουσία τους και τους ίδιους θα τους πουλούσαν ως σχλάβους. Για τα Εβραιόπουλα δεν υπήρχε άλλη λύση από τον εχ χριστιανισμό. Μετά απ' αυτό το γεγονός ένα μέρος του δραστήριου Εβραϊχού στοιχείου απομαχρύνθηκε από τη Ρόδο χαι ένα άλλο εχχριστιανισμένο βίαια επανήλθε στην πατοώα πίστη αμέσως μετά την κατάληψη του νησιού από τους Οθωμανούς το 1523.

Η σκληφή και αιματηφή εξάμηνη πολιοφκία της Ρόδου και ο εκπατρισμός 3 έως 4 χιλιάδων Ροδίων, που ακολούθησαν στη φυγή τους ιππότες, δημιούφγησε οξύ δημογραφικό πρόβλημα για τη Ρόδο μετά την κατάληψή της από τους Οθωμανούς.

Πρέπει επίσης να τονιστεί το γεγονός, ότι ακολούθησαν τους ιππότες τα πιο δραστήρια, πλούσια και μορφωμένα μέλη της ροδιακής κοινωνίας.

Ο νιχητής των ιπποτών, ο σουλτάνος Σουλεϊμάν ο Μεγαλοποεπής, εποίχησε αμέσως τη Ρόδο, με μουσουλμάνους που μετακίνησε από τη Λυκία και την Καρία της Μ. Ασίας και με Σεφαρδίτες Εβραίους. Οι τελευταίοι είχαν καταφύγει στην ανεξίθρησκη Οθωμανική αυτοχρατορία από την Ιβηρική χερσόνησο. Μετά τη συντοιβή των Μαυοιτανών της Ισπανίας από τα ενωμένα στρατεύματα της Καστίλλης και της Αραγόνας το 1492, εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίοι υποχρεώθηκαν με βασιλικά διατάγματα να απομακουνθούν από την Ισπανία χαι αργότερα χαι από την Πορτογαλία. Οι φυγάδες αναζήτησαν καταφύγιο στα μεγάλα αστικά κέντρα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, όπως στην Κωνσταντιγούπολη, τη Θεσσαλονίκη, τη Σμύρνη κ.α. Σύμφωνα με τον επιφανή λόγιο Εβοαίο Abraham Galante, που είχε υπόψη του στοιχεία από το Αρχείο της Κοινότητας, οι Εβραίοι έποιχοι της Ρόδου ήταν περίπου 400, προερχόμενοι από τη Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και τα Ιεροσόλυμα. Ο αριθμός αυτός οπωσδήποτε αυξάνει καθώς επανακάμπτει στο νησί και αοιθμός των εχδιωχθέντων από τους ιππότες οωμανιωτών ομοθοήσχων τους ή των απογόνων τους. Στα τέλη του 16ου αι. αυξάνονται στα 720 άτομα.

Αρχικά εμφανίζεται, όπως ήταν φυσικό, μια εσωτερική σύγκρουση μεταξύ των ελληνοφώνων ρωμανιωτών Εβραίων και των ισπανοφώνων σεφαρδιτών. Όπως και αλλού στην Οθωμανική αυτοκρατορία, η σύγκρουση αυτή θα εστιασθεί σε θέματα γλώσσας και θρησκευτικού τυπικού και θα λήξει με την επιβολή των απόψεων του αριθμητικά και κοινωνικά ισχυρότερου ισπανόφωνου σεφαρδίτικου στοιχείου. Μέσα στην πρώτη δεκαπενταετία της Τουρκοκρατίας φαίνεται ότι οι σεφαρδίτες παίρνουν στα χέρια τους τη διοίκηση της Εβραϊκής κοινότητας της Ρόδου. Τα κείμενα και τα έγγραφά της συντάσσονται πλέον στην κυρίαρχη γλώσσα, την ισπανοεβραϊκή, και μάλιστα σε διάλεκτο συγγενή προς εκείνη που χρησιμοποιούσαν οι σεφαρδίτες της Θεσσαλονίκης.

Σύντομα η Εβραϊκή κοινότητα της Ρόδου θα απο-

κτήσει τη φήμη ότι ήταν μια από τις πιο καλλιεργημένες, ιδιαίτερα σε θεολογικά θέματα, της Ανατολικής Μεσογείου. Οι ραβίνοι της Ρόδου, συχνά άτομα με γνώση και βαθιά θεολογική καλλιέργεια, μπορούσαν να αναλύουν τα θεολογικά θέματα, αλλά και να επιλύουν ζητήματα διαφωνιών που ανέκυπταν μεταξύ των μελών της κοινότητας, ερμηνεύοντας με επιτυχία τα ιερά κείμενα της θρησκείας τους. Τη μεγάλη πείρα και τις γνώσεις τους κλήθηκαν συχνά να προσφέρουν και σε άλλες Εβραϊκές κοινότητες στην Κεντρική Ευρώπη, την Αίγυπτο, τη Χίο κ.α.

Από το πρώτο μισό του 18ου αι., η Ρόδος γίνεται σημαντικό σεφαρδίτικο κέντρο θεολογικής μελέτης. Στα αρχεία και στη βιβλιοθήκη της κοινότητας μέχρι τα τέλη τουλάχιστον του 19ου αι., υπήρχαν θεολογικά χειρόγραφα κείμενα, χειρόγραφοι ιατρικοί κώδικες και ποιητικά έργα γραμμένα σε ισπανοεβραϊκή γλώσσα. Η παρουσία στη Ρόδο σπουδαίων και σοφών ραβίνων θα προσδώσει στο νησί, μεταξύ των Εβραίων, την προσωνυμία «μικρή Ιερουσαλήμ».

Στον οικονομικό τομέα οι Εβραίοι της Ρόδου, την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ασχολούνται με την εκμίσθωση από το κράτος των φόρων, αλλά και των τελών των τελωνείων.

Η ενασχόληση των Εβραίων της Ρόδου με την αμπελουργία και την παραγωγή κρασιού στέφεται από επιτυχία. Ήδη από την τρίτη δεκαετία του 16ου αι., οι Ρόδιοι Εβραίοι επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις μεθόδους φύλαξης και παραγωγής κρασιού, που θεωρείται πρότυπη από πλευράς των κανόνων της θρησκείας τους.

Αναβιώνει από τους σεφαφδίτες η υφαντουργεία στη Ρόδο. Κλώστες λινού, βαμβαχιού χαι μετάξης χαι κατασχευαστές ετοίμων ενδυμάτων ασχολούνται (σε εργαστήφια οι άνδρες χαι στα σπίτια τους οι γυναίχες) με την ύφανση, φαφή χαι χατασχευή χλωστών, σχοινιών χαι φούχων χάθε είδους. Σε πέντε χιλιάδες υπολογίζονται τα πουχάμισα που εξάγονται στη Μ. Ασία στο δεύτεφο μισό του 15ου αι.

Εμποφεύονται σχεδόν μονοπωλιακά το φαφμακευτικό χυμό του λάβδανου και το θειάφι. Οι Εβφαίοι επίσης συνδέονται με την αναβίωση και την ακμή από τον 17° αι. της φοδιακής βυφσοδεψίας και της κατασκευής υποδημάτων.

Στον 19° αι. οι Εβραίοι συναγωνίζονται το ελληνικό στοιχείο της Δωδεκανήσου στο εμπόριο του σπόγγου και δανειοδοτούν τη σπογγαλιεία της Καλύμνου, της Σύμης και της Χάλκης.

Πλάι στους ισχυρούς επιχειρηματίες, τους βιοτέ-

χνες και γιατοούς ζουν και δουλεύουν ταπεινά μέλη της Εβοαϊκής κοινότητας, όπως σιδηφουογοί, ξυλουογοί, κοσμηματοποιοί, τεχνίτες, μεταφορείς και απλοί εργάτες.

Σ' αυτό τον αιώνα, στον 190, παφατηφείται εξ αιτίας της οικονομικής ανάπτυξης δημογφαφική ανάκαμψη και ανανέωση της ζωτικότητας του δωδεκανησιακού εβφαϊκού στοιχείου. Ο Εβφαϊκός πληθυσμός της Ρόδου, στο πφώτο τέταφτο του 19ου αι., παφουσιάζει αύξηση φθάνοντας τα 1.000 πεφίπου άτομα, τα 1.500 πεφίπου στα μέσα του ίδιου αιώνα, τα 3.600 το 1900 και το 1931 αφιθμεί 4.611 ψυχές. Νέες συναγωγές κτίζονται το 1865 και 1880 για να καλύψουν τις αυξημένες λατφευτικές ανάγκες. Στη δεκαετία του 1930 εκτός από τις δύο μεγάλες συναγωγές Kaal Gadol και Kaal Schalom, υπήφχαν ακόμα 4 μικφές που λειτουφγούσαν ως «ευκτήφιοι οίκοι».

Αυτή λοιπόν η πανάρχαια, δραστήρια και ανθούσα ροδιακή εβραϊκή κοινότητα συνθλίβεται στην κυριολεξία το 1944, όταν 1.800 περίπου μέλη της, όσα είχαν εναπομείνει στη Ρόδο, οδηγούνται στα γερμανικά ναζιστικά κρεματόρια. Ο επακολουθήσας βομβαρδισμός από την αγγλική αεροπορία μετέτρεψε ένα μεγάλο μέρος της Εβραϊκής συνοικίας σε ερειπιώνα και μη υπαρχούσης αντίστασης αμέσως μετά την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με τον υπόλοιπο κορμό της Ελλάδας, τα ερειπωμένα εβραϊκά κτίσματα ισοπεδώθηκαν. Ασφαλώς αξιόλογα κτήρια χάθηκαν δια παντός.

Επίσης, απ' όσο ξέρω καταστράφηκε και το πολύτιμο Αρχείο της Κοινότητας και η κοινοτική καί οι ιδιωτικές βιβλιοθήκες των Εβραίων.

Το θλιβεφό λοιπόν συμπέφασμα είναι ότι, τα ιστοφικά στοιχεία που μας έχουν απομείνει για την αναβίωση της ιστοφικής μνήμης γύφω από την εβφαϊκή κοινότητα της Ρόδου είναι ελάχιστα, ιδιαίτεφα για μεσαιωνική πεφίοδο. Ο λόγος που επέμεινα πεφισσότεφο, όπως θα παφατηφήσατε, στη μεσαιωνική εβφαϊκή πεφίοδο, είναι γιατί την ξέφουμε πολύ λιγότεφο από εκείνες της Τουφκοκφατίας και Ιταλοκφατίας. Κατά τη γνώμη μου για να ανασύφουμε τον πέπλο της ιστοφικής σιωπής και να αντλήσουμε έστω κάποια ψήγματα πληφοφοριών για τους Εβφαίους της Ρόδου, δεν απομένει άλλη λύση παφά να καταφύγουμε στη μέθοδο της αφχαιολογικής έφευνας.

[Ομιλία κατά τις εκδηλώσεις στη μνήμη των Εβραίων της Ρόδου (19 - 23/6/2002) με την ευκαιρία των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Ολοκαυτώματος στη Ρόδο].

Αποχαλυπτήρια Μνημείου Ελλήνων Εβραίων πεσόντων κατά τον Πόλεμο του '40 - '41

τις 27 Οκτωβρίου 2003, στη διάρχεια των εχδηλώσεων που ποαγματοποιήθηχαν στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οχτωβρίου, έγιναν τα αποχαλυπτήρια του Μνημείου των Ελλήνων Εβραίων πεσόντων στον Πόλεμο του '40 - '41, που ανεγέρθη στο Ισραηλιτιχό Νεχροταφείο Θεσσαλονίχης. Τα αποχαλυπτήρια του Μνημείου των Ελληνοεβραίων, που έπεσαν μαχόμενοι στο αλβανικό μέτωπο το 1940, έγιναν από τον Πρόεδρο της Δημοχρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλο. Το Μνημείο βρίσκεται μπορστά στον τάφο του Μαρδοχαίου Φριζή, του πρώτου Εβραίου αξιωματιχού που έπεσε μαχόμενος υπέο της Ελλάδας στον Πόλεμο του '40. Η ανέγεοση του Μνημείου έγινε χάρη στη δωρεά του αείμνηστου Δαβίδ Φρανσές, ο οποίος ήταν Έλληνας Εβραίος από τη Θεσσαλονίκη και πολέμησε στον Πόλεμο του '40 - '41 στο 4ο Τάγμα χινήσεως πολυβόλων.

Στην εχδήλωση παρευρέθηχαν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Κωνσταντίνος Καοαμανλής, οι υπουργοί Πολιτισμού x. Ευάγγελος Βενιζέλος, Ανάπτυξης κ. Άκης Τσογατζόπουλος. Μαχεδονίας - Θράχης κ. Χάρης Καστανίδης, οι βουλευτές κ.κ. Παπαθεμελής, Σπηλιόπουλος, Κούβελας, Οφφανός, Ρεγκούζας, οι ευφωβουλευτές κ.κ. Κουχιάδης, Τραχατέλης, ο Γ.Γ. Περιφερείας χ. Λιακόπουλος, οι δήμαρχοι Συκεών, Σταυφουπόλεως, Αμπελοχήπων, ο Διοιχητής του Γ΄ Σ.Σ. αντιστράτηγος Χρήστος Βαφειάδης, ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Σταυρουπόλεως, ο αντιπρύτανης του Α.Π.Θ. κ. Καλτσίκης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού κ. Άντριου Άθενς, ο πρέσβης του Ισραήλ κ. Ράμ Αβιράμ, ο επιτετραμμένος της πρεσβείας των Η.Π.Α. κ. Τζέϊκομπ Ουάλλας, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, των προξενιχών, διχαστιχών, αστυνομιχών Ασχών, των Εβοαϊχών Κοινοτήτων χαι Οσγανισμών της Ελλάδας και του εξωτερικού και πλήθος χόσμου.

* Επίσης, Μνημείο για τους πεσόντες Λαρισινούς Εβραίους κατά τον Πόλεμο του '40 αποκαλύφθηκε στη Λάρισα, στις 30 Οκτωβρίου 2003, παρουσία των τοπικών Αρχών.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΙΤΤΤΙ • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

Τα εβοαϊκά σχολεία της Ρόδου

Των ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΛΑΔΑΚΗ - ΜΕΝΕΜΕΝΛΗ και ΑΔ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΦΡΕΡΗ



Το ισραηλιτικό σχολείο «Notrica» (φωτ. Ε. Βρατσάνου, 2001)

Τον 17° αιώνα τα εβραϊχά σχολεία στη Ρόδο, όπως και σε πολλές άλλες εβραϊκές κοινότητες, ήταν μόνο τα yeshivot¹, λαϊχά σχολεία δεν υπήρχαν. Τα veshivot άνθισαν στη Ρόδο τον 18° αιώνα, υπό τη διεύθυνση σοφών ραββίνων, αλλά τον 19° αιώνα με την επιδείνωση της οικονομικής καταστάσεως της εβραϊχής χοινότητας, χειοοτέρευσαν και οι συνθήκες στην εκπαίδευση.

o 1850, στην πόλη της Ρόδου υπήρχαν τρία εβραϊκά σχολεία μόνο για αγόρια, με 120 μαθητές. «Για τα χορίτσια δεν έχει σχολεία, αγνοούν γραφή κι' ανάγνωση, όπως κι οι Οθωμανίδες», αναφέρει ο Victor Guerin². Το ποόγραμμα περιλάμβανε ανάγνωση, γραφή, στοιχειώδη αριθμητική και αποστήθιση βιβλικών κειμένων. Η φοίτηση ήταν μέχοι της ηλιχίας των 12 χρονών. Περαιτέρω μόρφωση δεν ενθαρουνόταν, χυρίως γιατί τα παιδιά έπρεπε να δουλέψουν για να συνεισφέρουν στη συντήρηση της οικογένειας.

Προσπάθειες για την ίδουση

λαϊκού σχολείου δυτικού τύπου έγιναν κατά τα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1880, ο φαββίνος Nissim Behar Michael ήφθε στη Ρόδο από την Κωνσταντινούπολη και ίδουσε ένα δημοτικό σχολείο, όπου διδάσκονταν εβφαϊκά και τουφκικά. Το σχολείο έκλεισε μετά από λίγους μήνες.

Το 1882, ο Εβραίος Mosheh Franco ίδουσε ένα μικτό δημοτικό σχολείο, που του έδωσε το όνομα «Πρόοδος»³. Στο σχολείο αυτό χρησιμοποιούσαν μοντέρνες τεχνικές εκπαιδεύσεως. Διδακτέα ύλη ήταν η αρχαία και η νέα εβραϊκή γλώσσα, η γαλλική, η τουρκική, η ισπανική καθώς και η αριθμητική.



Τάξη θηλέων σχολείου Notrica, 1929 (αρχείο Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος)

Οι ραββίνοι της Ρόδου, όμως, καταπολέμησαν το δυτιχού τύπου αυτό σχολείο από την αρχή. Μια νύχτα οι πιο φανατιχοί ορθόδοξοι Εβραίοι όρμησαν μέσα στο σχολείο και κατέστρεψαν βιβλία, καταλόγους και άλλα αντιχείμενα. Το σχολείο «Πρόοδος» λειτούργησε πέντε χρόνια και μετά έκλεισε. Τον τελευταίο χρόνο λειτουργίας του, ο αριθμός των μαθητών ήταν 55, μεταξύ αυτών 8 μουσουλμάνοι, ένας Έλληνας και 3 κορίτσια. Ένας από τους δασχάλους του σχολείου «Πρόοδος» ο Jacques Abravaya, Εβραίος από τα Δαρδανέλια, συνέχισε την προσπάθεια για την ίδρυση ενός προοδευτικού σχολείου, αλλά χωρίς επιτυχία. Τελικά ο Abravaya εγκατέλειψε την προσπάθεια και στις 4 - 7 - 1890 έγραψε ένα γράμμα στην Alliance Israelite Universelle⁴, ζητώντας δουλειά σε κάποιο από τα σχολεία της γιατί «είχε απογοητευθεί με το να βλέπει την διαρχώς αυξανομένη εχθρότητα των Εβραίων της Ρόδου έναντι της μοντέρνας εχπαιδεύσεως και δεν ήθελε πλέον να πολεμά την κοινότητα».

Στη διένεξη αυτή της χοινότητας, η τελιχή νίχη υπές του δυτιχού τύπου σχολείου οφείλεται χυρίως στον Abraham Galante⁵. Το 1895 ίδουσε ένα δημοτιχό σχολείο, που ονόμασε *Tiferet Israel* (Δόξα του Ισραήλ). Ο ίδιος δίδασκε εβραϊχά και τουρχιχά. Στο πρόγραμμα περιλαμβανόταν επίσης η διδασχαλία της γαλλιχής γλώσσας. Η χοινότητα δεν ήταν έτοιμη να το υποστηρίξει και το σχολείο έχλεισε ύστερα από δύο χρόνια. Ο Galante, όμως, βοήθησε να τεθούν τα θεμέλια ενός άλλου σχολείου, το οποίο θα είχε επιτυχία.

Το 1899, ο Galante με μεριχούς άλλους προοδευτικούς εκπαιδευτικούς Εβραίους ίδουσαν ένα λαϊκό σχολείο δυτιχού τύπου. Στην αρχή, τα μαθήματα γίνονταν σε μιχρές αχατάλληλες αίθουσες χαι αργότερα στο πρώην κοινοτικό δημοτικό σχολείο, Talmud Torah. To 1901, η Alliance Israelite Universelle ανέλαβε την επιχορήγησή του. Τον ίδιο χρόνο προσετέθη μια καινούργια πτέρυγα στο πρώην κοινοτικό σχολείο. Στο σχολείο φοιτούσαν μόνο αγόρια. Γρήγορα, όμως, η κοινότητα αντιλήφθηκε ότι έπρεπε ν' ανοίξει και ένα σχολείο για χορίτσια, γιατί φοβήθηχε τον προσηλυτισμό από τις Γαλλίδες Φραγχισχανίδες Αδελφές, στο σχολείο των οποίων πολλές Εβραίες φοιτούσαν δωοεάν. Ήδη ένα χορίτσι 15 χρονών, από την εβραϊχή κοινότητα, είχε ασπασθεί τον καθολικισμό. Έτσι, το 1902 ιδούθηκε και ένα σχολείο για κορίτσια με 100 μαθήτοιες την ποώτη χοονιά.

Τα κτήρια των δύο σχολείων της Alliance ήταν ακατάλληλα και δεν κάλυπταν τις ανάγκες των παιδιών, αλλά η κοινότητα δεν διέθετε τους αναγκαίους πόφους να χτίσει καινούργια σχολεία. Η ευκαιρία παφουσιάσθηκε, όταν ο πλούσιος Εβραίος βαφόνος Edmond Rothschild και η σύζυγός του επισκέφθηκαν με το κότερό τους τη Ρόδο, τον Αύγουστο του 1903 και θέλησαν να κάνουν μια δωφεά στην εβραϊκή κοινότητα.

Ο πρόεδρος της χοινότητας, Joseph Alhadeff, τον

ενημέφωσε ότι υπήφχε επείγουσα ανάγκη από ένα σχολείο και ότι η κοινότητα⁶ είχε στην κατοχή της ένα οικόπεδο, το οποίο μποφούσε να διαθέσει για την ανέγεφση σχολείου. Ο *Rothschild* ζήτησε να ετοιμάσουν το συντομότεφο τα σχέδια και τον πφοϋπολογισμό και έκαμε μια δωφεά από 15.000 φφάγκα για το χτίσιμο του σχολείου. Το σχολείο χτίσθηκε από τον Δ. Τσουβαλά και ήταν έτοιμο στα τέλη του 1904. Ήταν διώφοφο και είχε 7 δωμάτια· το ισόγειο χφησίμευε για τ' αγόφια και ο πφώτος όφοφος για τα κοφίτσια. Βφισκόταν στη ΒΑ άκφη της μεσαιωνικής πόλης, στην εβφαϊκή συνοικία (*la Juderia*), κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στο σχολείο διδάσκονταν η εβραϊκή, η γαλλική και η τουρκική γλώσσα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1905 οι μαθητές ανέρχονταν σε 144, εκ των οποίων οι 105 φοιτούσαν δωρεάν. Οι μαθήτριες ανέρχονταν σε 131, εκ των οποίων οι 70 φοιτούσαν δωρεάν. Η Alliance επιδοτούσε και τα δύο σχολεία⁷.

Το 1922, στην εβοαϊκή συνοικία υπήρχαν το δημοτικό σχολείο «Talmud Torah» και δύο σχολεία μέσης εκπαιδεύσεως, ένα αρρένων και ένα θηλέων, τα οποία επιχορηγούσε η Alliance Israelite Universelle (AlU)⁸. Το σχολείο αρρένων είχε 5 τάξεις, 191 μαθητές, 10 δασκάλους και διευθυντή το **Μάρκο Λεβή**. Στεγαζόταν στο κτήριο που χτίστηκε το 1904 από τη δωρεά του ζεύγους Edmond de Rothchild.

Το σχολείο θηλέων στην αρχή στεγαζόταν στο ίδιο κτήριο με το σχολείο αρρένων της AIU. Το 1922, το σχολείο θηλέων είχε 7 τάξεις, 351 μαθήτριες, 13 δασχάλες και διευθύντρια την Kagλόττα Λεβή. Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1920 χτίστηκε ιδιαίτερο σχολείο για τα κορίτσια Notrica, πλάι στο σχολείο αρρένων της AIU. Το κτήριο σώζεται ακόμα σήμερα, πλάι στο βομβαρδισμένο σχολείο αρρένων της AIU. Δίπλα στο σχολείο Notrica ήταν και η παλαιότερη συναγωγή Kadosh Gadol, η οποία κατεστράφη επίσης από τους βομβαρδισμούς του Β' Παγκόσμιου Πολέμου.

Επίσης, υπήρχαν δύο μικτά νηπιαγωγεία με 4 τμήματα, 6 δασκάλους και 130 παιδιά. Το ένα ονομαζόταν «Klasika de la Kay» (σχολείο του δρόμου) και στεγαζόταν στο κτήριο του δημοτικού σχολείου, το άλλο ήταν κοντά στα σχολεία της AIU.

Εκτός από τα παφαπάνω σχολεία, υπήφχε και βιβλικό σχολείο «Yeshiva», όπου οι μαθητές μποφούσαν να φοιτούν επιπλέον του κανονικού σχολείου για τη θφησκευτική εκπαίδευσή τους. Σημειούται ότι οι θφησκευτικοί ηγέτες εξακολουθούσαν να είναι αντίθετοι πφος τα σχολεία ευφωπαϊκού τύπου.



Η τελευταία έδρα του Ραββινικού Κολλεγίου, σήμερα στεγάζει το Διεθνές Κέντρο Λογοτεχνών και Μεταφραστών Ρόδου. Αποτελείται από ένα διώροφο κτήριο του 1895 και πλάι του η ιταλική προσθήκη του 1925.

Τα σχολεία της ΑΙU χρησιμοποιούσαν τα γαλλικά ως γλώσσα διδασχαλίας χαι λειτουργούσαν με γαλλιχά ποογράμματα μαθημάτων, περιελάμβαναν όμως και τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας. Το 1915, πολλοί γονείς ζήτησαν την αντικατάσταση των τουοχιχών με τα αγγλιχά, σαν πιο χρήσιμη γλώσσα για τα παιδιά τους, που μετανάστευαν στην Αμερική. Εκείνοι όμως, που ήθελαν να τα αντιχαταστήσουν με τα ιταλικά υπερίσχυσαν. Έτσι το 1916, καταργείται η διδασχαλία της τουρχιχής χαι εισάγεται η διδασχαλία της ιταλικής ως ξένης γλώσσας. Στο γεγονός αυτό οι Ιταλοί έδωσαν μεγάλη δημοσιότητα για λόγους προπαγάνδας και στις 2-9-1916, η τοπική ιταλική εφημερίδα «Il Messaggero di Rodi» δημοσίευσε εκτεταμένο γράμμα της ισραηλιτικής φιλανθρωπικής και εκπαιδευτιχής οργανώσεως «B'nai B'rith» (τα παιδιά της συνθήχης), γεμάτο θαυμασμό για την Ιταλία χαι την ιταλιχή γλώσσα.

Το 1922, η εφορία του σχολείου της *AIU* ζήτησε από τους Γάλλους Αδελφούς, πριν την αναχώρησή τους από τη Ρόδο, τα προγράμματά τους για την αναβάθμιση των μαθημάτων του δικού της σχολείου. Οταν όμως τον Ιούλιο του 1923 νομιμοποιήθηκε η κυριαρχία της Ιταλίας με τη 2η Συνθήκη της Λωζάννης, η πίεση από τους Ιταλούς, καθώς και η εσωτερική πίεση μέσα στην ίδια την ισραηλιτική κοινότητα για τον εξιταλισμό της αυξήθηκε.

Οι Εβραίοι, που ήταν υπέρ της ιταλικής γλώσσας, πίστευαν ότι τα σχολεία έπρεπε να συμβαδίζουν με το γεγονός ότι βρίσκονταν σε ιταλικό έδαφος και το να επιμένουν στα γαλλικά δεν ήταν πατριωτικό. Από την άλλη πλευρά το φιλογαλλικό κόμμα ισχυριζόταν ότι, η κοινωνική και πολιτιστική πρόοδος της εβραϊκής νεολαίας της Ρόδου, που είχε συντελεστεί στις δυο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, οφειλόταν στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού και ότι η αλλαγή στα ιταλικά θα ήταν αγνωμοσύνη προς την Alliance.

Τελικά, όπως ήταν επόμενο, υπερίσχυσαν οι οπαδοί της ιταλικής γλώσσας και το Δεκέμβριο του 1924, οι διευθύνοντες την εβραϊκή κοινότητα Ρόδου αποφάσισαν να αντικαταστήσουν τα γαλλικά με τα ιταλικά ως γλώσσα διδασκαλίας. Ξανά στις 12-12-1924, η Messaggero di Rodi δημοσίευσε την είδηση με τον τίτλο «Cambiamento della lingua d' insegnamento nelle scuole Israelite» (αλλαγή της γλώσσας διδασκαλίας στα ισραηλιτικά σχολεία), προσθέτοντας ότι τα «ιταλικά είναι πλέον η επίσημη γλώσσα του τόπου».

Η αλλαγή της γλώσσας διδασχαλίας για τα περίπου

900 παιδιά σήμαινε αντικατάσταση του διδάσκοντος προσωπικού και των γαλλικών βιβλίων, τα οποία πούλησαν σε μειωμένη τιμή σε άλλα σχολεία της AIU. Άλλαξαν και το όνομα των σχολείων: «Scuole israelitiche italiane» και λίγο αργότερα: «Scuole ebraiche italiane». Τα σχολεία αυτά επιχορηγούσε πλέον η ιταλική κυβέρνηση. Μέχρι το 1930, τα εβραϊκά σχολεία ήταν χωριστά για τ' αγόρια και χωριστά για τα κορίτσια, αλλά μετά το 1930 τα σχολεία έγιναν μικτά.

Το σχολικό κτήριο της Alliance καταστφάφηκε από τους βομβαφδισμούς το 1943, παφέμεινε όμως η μαφμάφινη βφύση με την επιγφαφή «ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE - Fondation de Mme La Baronne Edmond de Rothchild - 1904» και πιο κάτω η αφιέφωση, που οι Εβφαίοι χάφαξαν πφος τιμήν του κατακτητή της Δωδεκανήσου: «AL GENERALE GIOVANNI AMEGLIO, LA COMMUNITA ISRAE-LITA RICONOSCENTE - 1913», απόδειξη πως οι Εβφαίοι της Ρόδου θέλησαν ν' αποκτήσουν από την πρώτη στιγμή την εύνοια των Ιταλών κατακτητών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 Σχολεία αφιερωμένα στη μελέτη του Torah και του Talmud (βλ. παράρτημα 8). Ενικός yeshiva.

2. Victor Guerin, Ile de Rhodes.

3. Marc D. Angel, The Jews of Rhodes.

4. HAlliance Israélite Universelle ιδούθηκε το 1860 με έδρα το Παρίσι. Οι σκοποί της ήταν η χειραφέτηση, η ηθική ανύψωση και η εκπαίδευση των Εβραίων. Ιδρυσε δίκτυα σχολείων στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου φοίτησαν χιλιάδες εβραιόπουλα. Οι καθηγητές των σχολείων αυτών ήταν απόφοιτοι της Ecole Normale Israélite Orientale (ENIO), που ιδούθηκε το 1867 στο Παφίσι μόνο για άνδοες. Το 1922, ιδρύεται στις Βερσαλλίες ΕΝΙΟ για γυναίκες. Το πρώτο σχολείο της Alliance λειτούργησε στο Τατουάν του Μαρόκου το 1862. Από το 1865 άρχισε η λειτουργία σχολείων της Alliance στ 10 εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο τα σχολεία της Alliance στην Ελλάδα δεν ξαναλειτούργησαν. Το 1968, λειτουργούσαν ακόμη σχολεία της Alliance στο Μαρόκο, Ιράν, Ισραήλ, Λίβανο, Τυνησία, Συρία και Γαλλία.

5. Γνωστός συγγραφέας από τα βιβλία του για την ιστορία των Εβραίων της Ρόδου. Γεννήθηκε στο Bodrum (Αλικαρνασσός) το 1873. Το 1883 ήρθε με την οικογένειά του στη Ρόδο, όπου φοίτησε στο σχολείο «Πρόοδος» και στα yeshivot.

6. Ραφ. Φρεζής, Alliance Israélite Universelle.

7. Ραφ. Φρεζής, Alliance Israélite Universelle.

Marc D. Angel, The Jews of Rhodes και Rebecca Amato
Levy, I remember Rhodes.

[Το παραπάνω χείμενο χαθώς χαι η ειχονογράφηση προέρχονται από το βιβλίο των Φ. Κλαδάχη - Μενεμενλή χαι Αδ. Τιμ. Φρέρη, «Από την εχπαιδευτική ιστορία της Ρόδου, 1889 -1898», έχδοση Δήμου Ροδίων, 2002].



GOLFE DE LEPANTHE Exéôio Naumáktou, 1676, tou Spon.

ντός των τειχών της Ναυπάκτου, εκτός από τους Οθωμανούς, είχαν δικαίωμα, όπως συνηθιζόταν, να κατοικούν και οι Εβοαίοι. Ποέπει να ήταν πολυάριθμοι. Στα 1676 συναγωνίζονταν σε αριθμό τους ομοεθνείς και ομοδόξους τους της Πάτρας1. Υπάρχει μαρτυρία του 1599 ότι τότε ξεπεονούσαν και τους Τούρκους, (με τρίτη ομάδα τους Έλληνες) όπως γράφει αχριβώς ο Ν τ ά λ α μ (Dallam): «The people in it [= Lippanta] ar Turkes, Greekes, and Jues [=Jews], but the greateste parte be Jues, the second Turkes»2. Πότε άραγε συγκεντρώθηκε η εβραϊκή αυτή χοινότητα αν αληθεύει η πληροφορία του Οθωμανού Μ. Ταϋγίμπ Γκόκμπιλγκίν (M. Tavyib Gokbilgin) του έτους 1521 (ήτοι 22 χρόνια μετά την τουρχιχή χατάχτηση και 78 προ του Ντάλαμ), ότι ενώ τα σπίτια των υπόδουλων χριστιανών καταμετρούνταν έως 509, οι κατοιχίες των Εβραίων (Yahudi) μόλις έφταναν τις 84 (των δε Αθιγγάνων, Cingane τις 28)3.

Πού βρίσχονταν τα εβραϊκά σπίτια; — παλαιότερα σύμφωνα με τον αυτόπτη Ισπανοεβραίο Βενιαμίν εχ Τουδέλης, περί το 1165, όταν υπήρχαν στη Ναύπαχτο περί τις εκατό εβραϊκές οιχογένειες [ίσως(;), παρά εχατό μόνον Εβραίοι], αυτών οι κατοικίες βρίσχονταν κοντά στη θάλασσα⁴.

Αργότερα άγνωστο (από) πότε (ο) εβραϊκός μαχαλάς συναντιέται στην περιοχή εντός των τειχών κοντά στο «Φαλτσοπόρτι», «την ΒΑ δηλ. πύλην του φρουρίου, την ανοιγομένην εις τον δεύτερον εκ των κάτω περίβολον αυτού, όπου η μέχρι πρότινος ερειπωμένη από των χρόνων της Τουρκοκρατίας συνοικία, ήτις εχαρακτηρίζετο ως Οβριακή»⁵.

Ένας άλλος χώφος - αυτός βεβαιωμένα - συνδέεται με την εβφαϊκή εγκατάσταση της Ναυπάκτου: «Είναι ο «Ο βιόλακα ας» (ή η «Οβφιόλακκα»), ο κοίλος χώφος έξω από τα ανατολικά μεσαία τείχη, ανατολικότεφα της πφοηγούμενης συνοικίας (της «Οβφιακής»). Πφέπει να υποθέσουμε ότι μάλλον εχοησιμοποιήθηκε ως εβφαϊκό κοιμητήφιο, αφού εδώ επεσημάνθηκαν μεφικές

Η εβοαϊκή παρουσία στη Ναύπακτο την περίοδο της Οθωμανικής Κυριαρχίας

Του κ. ΑΡΓΥΡΗ ΠΕΤΡΟΝΩΤΗ

εβραϊκές ταφές και ταφόπλακες: Αυτών πέντε επιγραφές δημοσίευσε ο Παναγιώτης Φ. Χριστόπουλος, χρονολογούμενες στον 16ο αιώνα και ακριβώς στα έτη της εβραϊκής χρονολόγησης από της Δημιουργίας του Κόσμου 5305, 5307, 5341, 5351 και 5357, δηλαδή αντίστοιχα προς τα έτη 1545, 1547, 1581, 1591 και 1597 της τωρινής χριστιανικής χρονολογίας⁶.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ίσως η εβραϊκή εγκατάσταση κοντά στο λιμάνι δεν έπαψε ποτέ. Πάντως βεβαιώνεται για τον 17ο αιώνα, αφού οητά αναφέρεται το εβραϊκό σπίτι, κοντά στο λιμάνι, του Σαμουήλ γιου (;) του Σολομώντος (Sammuel Salomon Ogle [= Oglu?]) Εβραίου υποπρόξενου των Γάλλων, Βενετών και Άγγλων, όπου διανυκτέρευσε ο Σπον (μαζί με τον Χουέλερ) κάποιες παγωμένες νύχτες του Γενάρη 16767.

Οι πληφοφόφίες πάντως για τον αφιθμό των εδώ εβφαϊκών συναγωγών είναι σταθεφές, και τις ανεβάζουν πάντοτε σε τφεις⁸. Δεν έχω πληφοφοφίες για τη θέση τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Spon / Wheler, Voyage, II (έκδοση Lyon 1678), σ. 37 - Ποβλ. σημ. 248β.

2. Dallam, εις Bent (ed.) Early Yoyages, I, σ. 85 παρ. 2.

 Χριστόπουλος «Η Εβραϊκή Κοινότης Ναυπάκτου».
Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών, τόμος Α' (1968), σελ. 284, σημ. 5, αλλά και σσ. 288 - 289, 292 - 293. Οι Soustal / - Koder, Nikopolis und Kephallenia (1981), σ. 210 αναφέρουν τον αριθμό των 100 Ιουδαίων.

4. Χριστόπουλος, ό.π., σ. 278 παρ. 2 και 280 παρ. 2.

Χριστόπουλος, ό.π., σσ. 279 - 280.

Κριστόπουλος, ό.π., σ.σ. 293 - 300.

7. Spon / Wheler, Voyage, II (1678), o. 28.

 Spon / Wheler - Πρβλ. και Κορονέλι, «Memoires... de la Morée» (εκδ. Amsterdam, 1686).

[Ο χ. Αργύρης Πετρονώτης είναι αρχιτέκτων. Το απόσπασμα έχει δημοσιευθεί στο βιβλίο του «Οθωμανικά Αρχιτεκτονήματα Ναυπάκτου», Αθήνα 1994, σελ. 272. Άρθρα σχετικά με την Ισραηλιτική Κοινότητα της Ναυπάκτου έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό μας στα τεύχη 37/ αφιέρωμα, 63 και 141].

16

Παραμύθι της κοιλάδας του Αρσίν



ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ

τος 1948. Καλοχαίοι. Η νύχτα είχε πέσει πολλή όξω απ' τα τείχη της Ιεοουσαλήμ, στη βιβλική κοιλάδα του Αοσίν. Ο Σολομών Κοέλ σήκωσε τα μάτια, τα στήλωσε στη νύχτα.

Ψιθύρισε το μυστιχό μήνυμα:

«Αύφιο. Αύφιο το πφωί».

Ανατρίχιασε. Αυτή η φωνή που του έλεγε για αύριο το πρωί . . . Ω, πόσο ήταν φωνή ανάλγητη, χωρίς έλεος. Ερχόταν παγωμένη, σκληρή, απ' το βάθος του καιρού. Όμως, περνώντας μέσα απ' τη ζεστή περιοχή όπου είναι αίμα και δάκρυα, όπου η φυλή του ολοφυρόταν και σπάραζε, η μυστική φωνή έπαιρνε απ' τη ζέστη που έχουν το αίμα και τα δάκρυα, γινόταν επίκληση και πεπρωμένο.

«Αύφιο. Αύφιο το πρωί».

Όλος ο Ισφαήλ, όλοι οι πφόγονοι, όλοι οι χυνηγημένοι, οι πεφιπλανημένοι, οι τυφαγνισμένοι, οι σφαγμένοι, οι σχοτωμένοι — όλοι οι άντφες κ' οι γυναίχες και τα παιδιά της φυλής του που μαφτύφησαν, όλοι όσοι γίναν χαπνός χαι στάχτη μες στα χφεματόφια χαι μες στους φούφνους — ξυπνούσαν μες στη νύχτα, πάνω απ' την χοιλάδα του Αφσίν, αυτό το χαλοχαίφι, έτος 1948, δέναν τις φωνές τους, γίνονταν φωνή μία. Κ' η φωνή έλεγε στον Σολομών Κφέλ:

«Αύριο. Αύριο το πρωί».

Ο Σολομών Κοέλ είναι ποιητής, γράφει στίχους. 'Ομως τώρα η φωνή δεν είναι για στίχους. Αύριο το ποωί ο Σολομών Κοέλ πρέπει να πολεμήσει με το ντουφέκι στο χέρι. Για τη γη των πατέρων του, για την εστία των ποργόνων. Για να έχουν επιτέλους μια γη όλοι οι Σολομών Κοέλ που θα 'οθουν αύριο. Για να 'χει επιτέλους τη σχιά ενός δέντρου διχού, χατάδιχου, η πιο γερή, η πιο δαιμονισμένη, η πιο αχατάβλητη φυλή των ανθρώπων.

«Αύριο. Αύριο το πρωί».

«Ναι, αποχοίνεται ο Σολομών Κοέλ, και κοιτάζει τη νύχτα που ολοένα πορεύεται στεφανωμένη με τ' άστρα. Αύριο το ποωί».

Σώπασε. Ξάπλωσε ανάσχελα στη ζεστή γη, σφάλησε τα μάτια. Είπε πια ν' αφήσει να τον πάgει το χύμα, η μουσική. Έλεγε σχοπό η γη, τα βράχια, τα κλαδιά, οι ρίζες. Ο σχοπός ήταν ήρεμος, ζεστός — ο Σολομών Κρέλ αποχοιμήθηκε.

Ξύπνησε όταν η πούλια ήταν πολύ ψηλά. Τα μεσάνυχτα είχαν πεφάσει, έχανε χφύο. Ο Σολομών Κφέλ τουφτούφιζε. Μπήχε στο τσαντίφι του, συμμαζώχτηκε σε μια γωνιά, σχεπάστηχε με μια χουβέφτα. Σα ζεστάθηχε ένιωσε να 'ναι πιο χαλά — τα μάτια χαθαφά, το μυαλό του. Μες στ' αστφαφτεφά, παιδιχά του μάτια βασίλευε τώφα ο βέβαιος τόνος: η απόφαση για τη φωνή. Για το αύφιο, αυτό το αύφιο το μοναδιχό, που ήταν να πολεμήσει χι αυτός τους Άφαβες. Για το θάνατο, που ήταν να 'φθει αύφιο.

«Τώρα πια είμαι έτοιμος».

Τι ησυχία που είναι τώρα μες στη νύχτα, μες στη συνείδηση, μες στην χαρδιά, τώρα που πια έχει αποφασιστεί ό,τι μέλλει να γίνει! Τώρα που πια είναι έτοιμος για να βαδίσει αχέραιος σ' αυτό που πρέπει να γίνει!

Έσχυψε, ποοσευχήθηκε στο Θεό του. Θυμήθηκε κάθε τι που αγάπησε στα λίγα χοόνια της νιότης του, όλα. Κ' υστέρα, τελευταίο, κράτησε το πιο ιερό, το πιο ανένδοτο: την ποίηση. Είπε να διαβάσει, πράξη ύστατη, στίχους.

Άνοιξε το βιβλίο. Το βιβλίο ήταν εγγλέζικο. Ήταν στίχοι του Χουσεΐν Μπεν Μπενάζες, νέου Άζαβα ποιητή, μεταφρασμένοι στ' αγγλικά. Ο Σολομών Κζέλ βυθίστηκε ώρα πολλή στους στίχους. Στη σελίδα 17 κουράστηκε.

Πήρε το μολυβί του. Κάτι έγραψε στη σελίδα 17. Κ' ύστερα ήρθε η αυγή, η μέρα η κορυφαία που ανάτελνε.

Αντίπεφα, στην άλλη άχοη της κοιλάδας του Αφσίν, όξω απ' τα τείχη της Ιεφουσαλήμ ήταν το στφατόπεδο των Αφάβων. Ο Χουσεΐν Μπεν Μπενάφες ξύπνησε. Έτφιψε τα μάτια του. Παφάξενο! Αύτη τη νύχτα δεν είχαν έφθει τα όνειφα. Πάντα τα μελετούσε τα όνειφα, πάντα έφχονταν στον ύπνο να του πουν για χαφά και για θάνατο, για λύπη και δύναμη. Μα αυτή τη νύχτα, όχι, δεν ήφθαν. «Θα 'ναι σήμεφα μια μέφα οπού δε θα γίνει τίποτα, σκέφτηκε. Μήτε θα σκοτώσω, μήτε θα με σκοτώσουν, θα 'ναι μια μέφα παφάξενα ήσυχη. Όχι σαν τις άλλες».

Όλες τις άλλες μέφες του τελευταίου καιφού άκουγε κι αυτός τη φωνή των δικών του, τη φωνή της γης των πατέφων του. Την άκουγε και την πφοσκυνούσε. Έλεγε η φωνή για τον ίδφο και για το αίμα που χύσαν σ" αυτή τη γη, αιώνες τώφα δουλεύοντάς την, οι πφόγονοί του. Αιώνες, από τότες που έφυγε ο Ισφαήλ για ν' αφχίσει το καταπληχτικό ταξίδι του πεφιπλανώμενου πάνω στη σφαίφα. Το χώμα πια αυτό, έλεγε η φωνή, είχε γίνει δικό τους χώμα: το λιπάνανε με τα δάκφυα και με τα κόκαλά τους, τους έδωσε τφοφή και ζέστη. «Πως θα φύγουμε απ' αυτή τη γη και που θα πάμε; Θα μείνουμε εδώ, αλλιώς δε γίνεται, θα χτυπηθούμε για να την κφατήσουμε. Γιατί αλλιώς σβήσαμε!».

Αυτή τη φωνή άχουσε ο Χουσεΐν Μπεν Μπενάζες που είναι ποιητής. Άφησε τους στίχους, πήζε ντουφέκι και πολεμούσε να υπερασπιστεί τη γη. Για τον εαυτό του. Και για τους Χουσεΐν Μπεν Μπενάζες που υπόφεραν σ' αυτή τη γη. Και γι' αυτούς που έμελλαν να 'ζθουν και να υποφέζουν.

«Όμως σήμερα…, λέει ενώ η καλοκαιριάτικη μέρα του 1948 ανάτελνε. Σήμερα δεν είναι να γίνει τίποτα. Αφού δεν ήρθαν τα όνειρα τη νύχτα…».

Έτσι έλεγε και ήταν ήσυχος. Μα, ξαφνικά, απ' την άλλη άκοη της κοιλάδας του Αρσίν, απ' το μέρος των Εβραίων, ακούστηκε το ντουφεκίδι. Καπνός πολύς σηκώθηκε, σηκώθηκαν οι Άραβες, ο ήλιος βασίλεψε. Τότες, μες στο θολό φως που άφηνε ο σκοτεινιασμένος ήλιος, ο Χουσεΐν Μπεν Μπενάφες είδε τον Εβφαίο, τον εχτφό του, να 'φχεται καταπάνω του. Σημάδεψε και τφάβηξε.

Η εφημερίδα των Αράβων έγραψε λίγες μέρες αργότερα:

Έξω απ' τα τείχη της Ιερουσαλήμ, στη βιβλική κοιλάδα του Αρσίν, σκοτώθηκε ο νέος Εβραίος ποιητής Σολομών Κοέλ πάνω σε μια μάχη με τους Άραβες. Ο Κρέλ χτυπήθηκε κατάστηθα απ' το ντουφέκι ενός άλλου νέου Άραβα ποιητή, του Χουσεΐν Μπεν Μπενάρες, γνωστού απ' τα τραγούδια του «Ποιήματα στην άμμο», που εκδοθήκανε πέρσι αγγλικά. Φυσικά δεν ήξερε πως σκότωσε ένα συνάδελφο. Μα όταν - σύμφωνα με τα έθιμα της φυλής του - του φέραν τα ρούχα του νεχρού, ο Μπενάφες αναχάλυψε στην τσέπη του Κοέλ ένα βιβλίο διχό του, που πλάι σε κάθε τραγούδι είχε ένα σωρό σημειώσεις ο σχοτωμένος ποιητής. Στο περιθώριο της σελίδας 17 ο Κοέλ έγραφε: «Αν πάνω στη μάχη που θα δώσουμε το πρωί συναντούσα τον Μπενάρες, θα του φώναζα: «Σημάδεψε δω στην χαρδιά μου, για να μη μάθεις ποτές πως είμαι ποιητής». Η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε μοιραία. Ωστόσο ο Μπενάρες δεν έκλαψε, γιατί οι Άραβες δεν κλαίνε για το θάνατο. Μονάχα τρύπησε την παλάμη του με μια κάμα στη μνήμη του ποιητή που ήταν εχτρός του».

Αυτά γινήχανε μια μέρα καλοκαιρινή του 1948, όταν συναπαντηθήχανε στην κοιλάδα του Άρσιν η Ποίηση και το Πεπρωμένο.

> [Από τη συλλογή διηγημάτων «Οι Νικημένοι», που πρωτοεκδόθηκε το 1954]

Μία χοινότητα συνεργασίας

Η κοινότητα Neve Shalom - Wahat Al - Salam είναι ένα χωριό, το οποίο έχτισαν μαζί Εβραίοι και Άραβες Ισραηλινοί πολίτες στους πράσινους λόφους που βρίσκονται στο μέσο της διαδρομής μεταξύ Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ.

Η πρώτη οικογένεια εγκαταστάθηκε εκεί το 1977, ενώ μέχοι το 2000 οι οικογένειες πλησίαζαν τις πενήντα. «Το Neve Shalom - Wahat Al - Salam είναι ένα από τα ελάχιστα μέρη στο Ισραήλ, το οποίο Εβραίοι και Άραβες χωρίς διάκριση νιώθουν δικό τους, στο οποίο μπορούν να παίρνουν από κοινού αποφάσεις και να αισθάνονται συνυπεύθυνοι». Οι βασικές αρχές της κοινότητας εστιάζονται σε τρεις έννοιες: αμοιβαία αποδοχή, σεβασμός, συνεργασία.

Το διπλό όνομα που επέλεξαν για την κοινότητα έχει την ίδια σημασία στα εβραϊκά και στα αραβικά αντίστοιχα και σημαίνει όαση της ειρήνης.

Οι κάτοικοι της κοινότητας Neve Shalom -Wahat Al - Salam, όπως και τα μέλη μερικών αχόμη οργανώσεων που αγωνίζονται για την επίλυση των συγκρούσεων και την ειρηνική συνύπαρξη ανάμεσα σε λαούς - εχθρούς, «προωθούν νέες εικόνες, νέα γλώσσα και ένα νέο επίπεδο εμπιστοσύνης που κάνουν τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μια πραγματική πιθανότητα. Αποτελούν εναλλακτικά μοντέλα και παραδείγματα μιας επιτυχούς αλληλεπίδρασης» (Gidron και Katz 2000:16). Η διαφορά της Neve Shalom - Wahat Al -Salam με άλλες αντίστοιχες οργανώσεις είναι ότι, οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται μαζί σε καθημεοινή βάση και υλοποιούν στην πράξη τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας τους, μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων.

«Δίφωνο» (Οκτώβριος 2003)



Η μουσική των Εβραίων

Οι απόψεις του Ευγενίου Βουλγάρεως

Ο Ευγένιος Βούλγαρης μετά την εγκατάστασή του στη Ρωσία, το 1772, συνέγραψε την «**Πραγματεία περί Μουσικής**». Το βιβλίο εξεδόθη το 1868 στα πλαίσια συζητήσεων για τη φύση και τη σπουδαιότητα της υμνωδίας στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. [Το συγκεκριμένο βιβλίο «εκδίδοται εκ χειρογράφου της εν Κίεβο Βιβλιοθήκης, υπό Ανδρονίκου Κ. Δημητρακοπούλου, Αρχιμανδρίτου, Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών, αρ. 86 (Μουσικολογική Σειρά γ'»].

Σε ομιλία του **κ. Χάρη Ξανθουδάκη**, που έγινε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στις 27 Μαΐου 1955, περιελήφθη η παρακάτω αναφορά του Ευγενίου Βουλγάρεως σχετικά με τη θρησκευτική Μουσική των Εβραίων:

φίνοντες όμως τα εσχοτισμένα άλλα έθνη, ημείς ηξεύρομεν, ότι και οι άνωθεν νομοθετηθέντες Εβραίοι είχον καθιερωμένην εις τον Θεόν εξαιρέτως την μουσικήν, εις την οποίαν δεν ηξεύρω αν άλλο γένος περισσότερον ενησχολήθη και ευδοχίμησεν. Θαυμάζομεν το πλήθος χαι την ποιχιλίαν των παο' εκείνοις μουσικών οργάνων, εξ ων πολλά ίσως δεν γνωρίζομεν παρά άχρις ονόματος. Θαυμάζομεν τους πολυαρίθμους χορούς των Λευιτών, οπού και διά φωνής ζώσης και διά του ήχου των οηθέντων οργάνων διηνεκώς εις τον ναόν εδοξολόγουν τον Κύριον, εις ολοκλήρους συμποσούμενοι χιλιάδας. Ο Θεός βεβαιότατα δεν είναι ενδεής μελωδιών και μουσουργημάτων, ούτε η ορθή περί αυτού δόξα πιστεύει ότι κινείται από της αρμονίας την δύναμιν, καθώς τα έθνη τα τετυφλωμένα περί την αληθή έννοιαν του Θεού ενόμιζον όσον δεισιδαιμόνως, τόσον αφρόνως ότι χατεθέλγοντο υπό της μουσικής οι θεοί αυτών, ως και οι άνθρωποι. Ο Θεός ευαρεστείται εις εχείνην μόνην την μουσικήν, ήτις προσφέρει προς αυτόν την αίνεσιν διά των ενθέων ανατάσεων μιας εναρμόστου χαρδίας. Αυτός αποδοχιμάζει και αποστρέφεται εχείνην την πολύχροτον και πολυηχή συμφωνίαν, η οποία με τα εσωτερικά του πνεύματος κινήματα είναι ασύμφωνος. Αλλ' επέτρεψε εις τον αυτού λαόν κατά συγκατάβασιν της φωνητικής και οργανικής μουσικής την χρήσιν, γιγνώσχων ότι της μελωδίας η δύναμις βοηθεί πολλά τον ασθενή άνθρωπον και εις τούτο το μέρος, επειδή κατευνάζουσα την ταραχήν των ατάχτων παθών, διεγείρουσα άλλα πάθη κόσμια και πρεπώδη, εμπνέουσα κάποιον ιερόν ενθουσιασμόν εις την ψυχήν, την διαθέτει, χαθώς πρέπει να είναι διατεθειμένη, όταν δια της προσευχής και των ύμνων μεγαλύνει τον κτίστην της.

Κατά τον αυτόν σκοπόν, συγκαταβατικώς κινηθείσα, επαφαδέχθη και η εκκλησία μετά ταύτα την μουσικήν ψυχαγωγίαν εις τα ιεφά αυτής άσματα. Αγκαλά την επαφαδέχθη μετά τινός όφου και μέτφου, επειδή συγχωφήσασα την εκ των ανθφωπίνων φωνών μελωδίαν, απέχλεισε την διά των τεχνιχών χαι αψύχων μουσουργημάτων απήχησιν. Η δε εκκλησία κατ' αρχάς ούτε εχείνην την ψυχαγωγιχήν μελωδίαν δεν εχοειάζετο· διατί χαθόλως πνευματιχοί τότε οι χατά τους αποστολιχούς και πρώτους εχείνους καιρούς χριστιανοί, μίαν ενόμιζον μουσικήν αναγκαιοτάτην, την ευαρμοστίαν του ευαγγελιχού πολιτεύματος χατά την του βίου διαγωγήν και την απλήν διά του προφορικού λόγου της ψυχής έχχυσιν, εις την απόδοσιν της ποοσευγής. Ήσαν εχείνοι οι αληθινοί ποοσχυνηταί χαι προσέφερον εν πνεύματι και αληθεία την λογικήν λατρείαν τε και προσκύνησιν. Μετά τους μακαρίους όμως πρώτους εχείνους αιώνας όσον εισεχώρει χατά βραχύ η πνευματική ψυχρότης, τόσον εχοειάσθη να επιτρέψει και η εκκλησία την εκ του μέλους βοήθειαν εις τα τέχνα της διά να αποχαταστήση εις αυτά με την δύναμιν της αρμονίας την εν ταις υμνολογίαις υποψυχραινομένην αυτών ζέσιν τε και θερμότητα. Όθεν παραλαβούσα την φωνητικήν ασματολογίαν, παρατήθη την των τεχνιχών οργάνων πολύθρουν τε και ποικιλόχροτον χρήσιν, την οποίαν είχεν η συναγωγή, χαθότι και ολιγωτέρα έπρεπε να γίνη η συγκατάβασις εις τους άνδρας της χάριτος, από εχείνην η οποία έγινε εις τα του νόμου νήπια. Και εξ εχείνου λοιπόν η Ανατολιχή εχχλησία αχολουθεί την επιτραπείσαν αυτή ασματιχήν μόνην υμνωδίαν, χωρίς να χαχίζη διά τούτο της Δυτιχής συνήθειαν, όταν αυτή φεύγουσα την των θεατριχών ορχηστρών αμετρίαν χαι χατάχρησιν, τονίζει μάλιστα τα όργανά της χατά την εν ταις θείαις υμνολογίαις απαιτουμένην πρεπώδη τε και κοσμίαν σεμνότητα.

[Το χείμενο του κ. Χ. Ξανθουδάχη, Διδάχτοφος Μουσικής του Πανεπιστημίου Paris - Ι, έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό της Ελληνικής Εταιφείας Γενικής και Συγκριτικής Γφαμματολογίας «Σύγκριση», τ. 12/2001. Μελέτημα για τα όφγανα και τη μουσική των Εβραίων έχει περιληφθεί στο τεύχος 164, σελ. 13 του περιοδικού μας].

Βιβλίο



ραφαηλ φρεζη Η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου

(β' έχδοση - Βόλος, 2002)

υξημένη όσον αφορά το υλικό που περιέχει (από 328 σε 468 σελίδες) κυκλοφόοησε σε δεύτερη έκδοση η μονογραφία του κ. Ρ. Φρέξη για την Κοινότητα Βόλου, Κοινότητα για την οποία ο συγγραφέας έχει αναλώσει μεγάλο μέρος της ζωής του.

Στο παρόν βιβλίο παρελαύνουν οι ομόθρησκοι του Βόλου με τις οιχογένειές τους, τις δουλειές τους, την χοινωνιχή τους θέση. Εκατοντάδες ονόματα, επαγγέλματα, φωτογραφίες και παράλληλα ιστορικές μαρτυρίες χαι αναλύσεις για μια συνεχή περίοδο από την αρχαιότητα και κυρίως μετά τη ραγδαία ανάπτυξη του Βόλου από τον 19ο αιώνα και μετά. Εποχές ακμής, όπως στις αρχές του 20ού αιώνα, και εποχές δύσχολες. Κατοχή, αντίσταση, αναλύονται διεξοδικά. Ακόμη, αναλύεται ο άξονας του ιουδαϊσμού, τα θρησκευτικά καθήκοντα, ήθη και έθιμα, και η σύμφυσή τους με την όλη κοινωνική ζωή του Βόλου. Βιβλίο μνήμης αλλά και παρουσίας.



μιχαμη σπεγγού Η τελευταία συγγνώμη

(Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2002)

υθιστόφημα στο οποίο ο κεντρικός ήφωας, ένας επίσημος από τη Λατινική Αμεφική, φτάνει στην Ελλάδα την πεφίοδο της Χούντας για να γνωφίσει τη χώφα μαχφιά από εκδηλώσεις δημοσιότητας. Μία εβδομάδα αφγότεφα το πτώμα του εντοπίζεται στο Φαφάγγι του Βίκου (στα Ιωάννινα).

Η αναζήτηση των ενόγων από τις ελληνικές αρχές οδηγεί στο Βερολίνο, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στη μαχρινή Χιλή. Ο επιβλητικός Βίχος είναι απλώς η χατάληξη ενός πολύπλοχου ιστού ανθρώπινων έργων, πλεγμένου από το χέρι της Ιστορίας και της αγωνιώδους προσπάθειας για επικράτηση και επιβίωση, για διχαιοσύνη χαι δικαίωση, η τελευταία πράξη του δράματος πριν από την τελευταία συγγνώμη.



ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΙΚΑ -ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ Η Εβραϊκή Κοινότητα της Θεσσαλονίκης 1899 - 1919

(Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστοοίας, 2003)

ρόχειται για εργασία που εκπονήθηκε στο παραπάνω πανεπιστημιαχό Τμήμα, υπό την επίβλεψη της Καθηγητρίας κας Ρ. Σταυρίδη - Πατρικίου, σχετικά με την παρουσία και τη συμβολή της Εβοαϊκής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην πυοκαγιά του 1917 που έπληξε χυρίως τη συγκεχοιμένη χοινότητα.

ωανάστη ν. παπαώανασιου Ο θεός μου ο Αλλοδαπός

(Αθήνα: «Αχρίτας», 2002)

ταν ο σύγχοονος άνθρωπος μιλάει για το θάνατο, εννοεί κάτι που βρίσκεται στο τέρμα της ζωής. Όμως αυτό το αυτονόητο συχνά μας δυσκολεύει να αναρωτηθούμε παραπέρα: Κατά πόσο αυτό που υπάρχει πριν από το θάνατο, είναι ζωή; Πόσο ζωή είναι να βιώνεις τον



«άλλο» σαν ανταγωνιστή ή σαν απειλή;

Το βιβλίο αυτό επιμένει πως, αν ανασηκωθούμε στις μύτες των ποδιών μας και κοιτάξουμε πίσω απ' το φράχτη που υψώνουν γύφω μας η εμποφευματοποίηση, το βόλεμα και το φολκλόφ, θα μποφέσουμε ίσως να διακρίνουμε το μήνυμα.



ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΙΣΤΙΚΟΥ Οι Χαιρετισμοί της Χίου

(Αθήνα: Εχδόσεις «Δωδώνη», 2001)

Υέα ποιητική συλλογή του κ. Δ. Πιστικού περιλαμβάνει συνθέσεις που τις εμηνεύστηκε. από ταξίδι του στη Χίο. Περιοχές και ιστορίες του νησιού τον οδηγούν σε πλατύτερους οραματισμούς σκέψεων που βγαίνουν από τα όρια της Χίου «γλιστρούν στο άπειρο και σιωπούν».



PAUL IGANSKI xau BARRY KOSMIN A new Antisemitism?

Debating Judeophobia in 21st. Century Britain

(Institute of Jewish Policy Research, 2003)

ελέτες 17 σημαντιχών ιστοοιχών χαι χοινωνιολόγων οι οποίοι, με ποικιλία γνωμών και αναλύσεις απαντούν σε εοωτήματα σχετικά με τρέχοντα θέματα του Αντισημιτισμού. Εξετάζονται «ο φόβος κατά των Εβραίων» που εχδηλώνεται στην Αγγλία από ανθρώπους των πόλεων, των σαλονιών, πανεπικύκλους, στημιαχούς ΜΜΕ κ.λπ. Ένα βιβλίο με εμβέλεια κι εκτός της Μεγάλης Βρετανίας.

HEINZ SALVATOR KOUNIO A Liter of Soup and Sixty Grams of Bread

(Steven Bowman, 2003)

ετάφραση στα αγγλικά του κλασικού βιβλίου του κ. Χ. Κούνιο, που με τον τίτλο «Έξησα το θάνατο» κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 1981. Πρόκειται για τις τραγικές αναμνήσεις του συγγραφέα στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως του



Αουσβιτς. Η μετάφοαση της κας Marcia Haddad Ιkonomopoulos είναι επιτυχημένη. Ποόκειται για βιβλίο που αξίζει να δοθεί σε ξένους που επιθυμούν να γνωρίσουν πτυχές του δράματος των Ελλήνων Εβραίων κατά την Κατοχή.



ΘΑΝΑΣΗ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θρησκεία, ιδεολογία, επιστήμη

(Χαλχίδα: «Πορθμός», 2003)

αδύο κείμενα αυτού του βιβλίου αποτελούν δοκιμή στην εύφεση κοινού γλωσσαφίου με τον απέναντι, όχι για να κουκουλωθεί το μη κοινό (η διαφωνία πεφί τη νοηματοδότηση του βίου), αλλά για να ψηλαφηθεί. Συνιστούν, δηλαδή, απόπειφα θεολόγησης, μα όχι σε θεολογική ιδιόλεκτο, τουλάχιστον όσο αυτό ήταν μπορετό.

Η πνευματική εμπειρία του εβραϊκού λαού

Ο Eric Marty, χαθηγητής της Γαλλιχής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Paris VII, μόλις χυχλοφόφησε το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Bref sejour a Jerusalem» (Gallimard, «L' Infini». Παρουσιάζοντας το βιβλίο η εφημερίδα «Monde» (4/4/2003) σημειώνει και τα παοαχάτω:

χι Εβραίος, αλλά καθολικής καταγωγής ο Eric Marty αργείται να τοποθετηθεί σε μια θοησκευτική άποψη. Ακόμη περισσότερο απορρίπτει χάθε «υστεριχή προβολή ταυτότητας». Αλλά το αναγνωρίζει: «Αν ο τίτλος του βιβλίου μου αναφέρεται σε μια προσωπιχή εμπειρία είναι αχριβώς γιατί δεν θα μπορούσε να ήταν ένας λόγος καθαρά πολιτικός ή αφηρημένος. Είναι φανερό ότι διάκειμαι ευνοϊκά προς το Ισραήλ όχι από φιλοσημιτισμό αλλά περισσότερο γιατί μένω γοητευμένος μποοστά στο μοναδικό χαρακτήρα της πνευματικής εμπειοίας του εβραϊχού λαού». Αλλά «η θρησκευτική πλευρά δεν είναι παρά ένας από τους τρόπους να κατανοήσεις το πρόβλημα. Παραδείγματος χάριν ο εβραϊσμός αυτός χαθεαυτός δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ο μίτος είναι μεταφυσικός καθώς και πολιτικός γιατί είναι η ίδια η ύπαρξη του Ισραήλ που τίθεται υπό αμφισβήτηση. Γιατί μποοεί να πει χανείς «το Ισραήλ είναι η ελευθερία μου»; Γιατί μπορεί να το πει με την πιο συγκεκριμένη έννοια του όgou και όχι με ένα είδος φαντασιώδους προσωπικής χίμαιρας; Διότι πιστεύω ότι η φύση του Ισραήλ είναι το παγκόσμιο παράδοξο αυτό χαθεαυτό, δηλαδή αυτό που αποτελεί την εμπειρία του παγχόσμιου αλλά παραμένει χάτι μοναδιχό σε ένα είδος εμμονής χαι εσωτεριχής μετάδοσης. Αλλά αυτό που είναι ο χειρότερος εχθρός του ολοχληρωτισμού είναι αυτή η εμπειρία της παγχοσμιότητας που αρνείται να παραιτηθεί του μοναδιχού χαραχτήρα της χαθολιχότητάς της».

Για τον Eric Marty, η πολιτική διάσταση της σύγχουσης στην εγγύς Ανατολή δεν μπορεί να γίνει χατανοητή παρά σε συνάοτηση με αυτό που αντιποοσωπεύουν οντολογικά το Ισραήλ και ο σιωνισμός. Μετά το Ολοχαύτωμα η ιστορία του Ισραήλ είναι πράγματι αυτή της «επανάχτησης μιας γλώσσας, μιας ύπαρξης, μιας ορθοπόδισης, ενός χαθάριου λόγου ενάντια σ' αυτό που απειλεί τον άνθρωπο από τον καιοό της δημιουργίας του: τις αργαϊκές δυνάμεις του θανάτου».

Λάβαμε επίσης:

ΘΡΑΣ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ Οι Εβραίοι του Ρεθύμνου

Ανάτυπο από τα «Κοητολογικά Γοάμματα», πεοιοδική έκδοση της Ιστοοικής και Λαογοαφικής Εταιοείας Ρεθύμνης.

ΠΑΝΑΓ. ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ Έως εσχάτης ώρας

(Αθήνα: Μαιφίδης, 2003).

Νέα ποιητική συλλογή του δημοσιογράφου κ. Π. Τσουκάτου, ο οποίος έχει εκδόσει μέχοι σήμερα 35 έργα με ποίηση, πεζογραφία και ιστορικά θέματα.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΙCΓΙLIA ΙC ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

Οι Εβραίοι και η βουλγαρική κατοχή της Ελλάδος

Του κ. ΜΩΫΣΗ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ

Συνέχεια από τη σελ. 2

- ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ στο συγκεκοιμένο βιβλίο, «σταδιακά απαγορεύθηκε στους Εβραίους να κατέχουν ραδιόφωνα και τελικά τους επιβλήθηκε να φορούν το κίτρινο αστέρι του Δαυίδ».
- ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ της περιοχής, σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Κολοviac x. Hans Joachim Hoppe (σε αναχοίνωσή του στο 1ο Διεθνές Συνέδοιο Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, που συνήλθε στην Αθήνα από 25 έως 29 Αποιλίου 1984), «εκτοπίσθηκαν αφού τους πήραν από τα σπίτια τους αποοειδοποίητα, τους έκλεισαν σε στρατόπεδα χωρίς αρκετά τρόφιμα, νερό, εγχαταστάσεις υγιεινής και ιατοική περίθαλψη. Τους υπέβαλαν σε ταπεινωτικές σωματικές έρευνες και τους έκλεψαν τα λίγα υπάρχοντα που η αστυνομία τους είχε επιτρέψει να πάρουν μαζί τους. Πολλοί αρρώστησαν και άλλοι πέθαναν. Μερικές γυναίκες γέννησαν. Παοατηρητές διαπίστωσαν την ύπαρξη απίστευτης αθλιότητας. Κραυγές φόβου και απελπισίας ακούγονταν από τους εκτοπισμένους, συμπεριλαμβανομένων των σωματικά αναπήρων, των άρρωστων παιδιών και των εγκύων γυναικών. Οι φύλακες και οι αξιωματικοί συχνά τους συμπεριφέρονταν σχληρά και βάναυσα και τους υπέβαλλαν σε σωματικές και ψυχολογικές ταλαιπωρίες».
- ΤΕΛΟΣ στις αρχές του 1943 μέσω Βουλγαgίας οι Εβραίοι μεταφέρθηκαν στη Βιέννη με πλοιάρια, μέσω Δούναβη. Από τη Βιέννη, οι Εβραίοι μεταφέρθηκαν στο Κάτοβιτς και τελικά στην Τρεμπλίνκα, όπου θανατώθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζί.

Η ΤΥΧΗ των Εβοαίων της συγκεκοιμένης πεοιοχής, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που περιληπτικά παρατέθηκαν, οδηγεί σ' ένα ιστορικό ερώτημα: Οι Εβραίοι της Βουλγαρίας, σε αντίθεση με τους Εβραίους της Ελλάδος, προστατεύθηκαν από την κυβέρνηση της Βουλγαρίας, δεν υπέστησαν κανένα διωγμό και δεν θανατώθηκαν στα χιτλερικά στρατόπεδα. Απόδειξη αυτού είναι ότι μεταπολεμικά οι Εβραίοι της Βουλγαρίας θέλησαν να στήσουν στο Ισραήλ άγαλμα του βασιλέως Βόοιδος Γ' για να τον τιμήσουν για τη σωτηρία τους. Στο αίτημά τους αυτό αλλά και σε άλλα παρεμφερή το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος αντέδρασε με επιτυχία, υπενθυμίζοντας σε διεθνές επίπεδο τη στάση των βουλγαρικών στρατευμάτων κατοχής στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα: Γιατί οι Εβραίοι της Ελλάδος έτυχαν αυτής της εξοντωτικής πολιτικής εκ μέρους των Βουλγάρων; Ίσως η απάντηση βρίσκεται σ' αυτό που αναφέρει ο κ. Χαράλαμπος Βουοουτζίδης στο βιβλίο του «Χοονικό της Εβραϊκής Κοινότητας Σερρών», ότι το καλοχαίοι του 1941, σε απαίτηση των βουλγάρων κατακτητών για προσχώρηση της Εβραϊκής Κοινότητας των Σερρών στη Βουλγαρική Λέσχη Σερρών και στη συνέχεια για αλλαγή της εθνικότητάς τους, το Εβραϊκό Συμβούλιο της πόλεως απάντησε: «Στην Ελλάδα γεννηθήχαμε. Η Ελλάδα είναι η γη των πατέρων μας. Είμαστε Έλληνες. Δεν αλλάζουμε την εθνικότητά μας για κανένα λόγο, με καμιά αμοιβή».

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ένα ερώτημα που αξίζει να απασχολήσει τους ιστορικούς ερευνητές».

[Ο κ. Μωϋσής Κ. Κωνσταντίνης είναι πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος]

"CHRONIKA"

Edition of the Central Board of Jewish Communities in Greece 36, Voulis str., 105 57 Athens, Greece, Tel.: ++30-210-32 44 315, fax: ++30-210-33 13 852 e-mail: hhkis@hellasnet.gr Web site: www.kis.gr

Summary of Contents of issue 188, vol. 26 November-December 2003

In his article, the Chairman of the Central Board of Jewish Communities in Greece, Mr. Moses Constantinis, examines the completely different treatment towards the Jews of Greece from the area of Eastern Macedonia and Western Thrace in 1943 (who were persecuted and exterminated), compared to their fellow Jews from Bulgaria whom the Bulgarian government respected and saved from annihilation according to the final solution imposed by Germany, an ally of Bulgaria at that time.

In his article, the Professor of the Theological School of the University of Athens, Dr. Nikolaos Bratsiotis, examines the war which Germany had declared against the Old Testament and Judaism in 1914. In his article, Mr. Bratsiotis notes the great importance of the Old Testament in the life of the Christian Church.

In his study Mr. Elias Kolias, curator of antiquities, presents the history of the Jewish element of Rhodes (Dodecanese) during the Middle Ages and the Turkish domination.

On October 27, within the framework of the Greek national holiday, in an official ceremony that took place in Thessaloniki, the **President of the Hellenic Republic Mr. K. Stefanopoulos** (cover page) **unveiled the Memorial of Greek Jews who fell in battle in the War of 1940.**

A study by Mrs. Fotini Kladaki – Menemenli and the Roman Catholic priest Father Timotheos Freris refers to the history of the **Jewish schools of Rhodes** between the 17th to the 20th century.

In his note the historian Mr. Argyris Petronotis refers to the Jewish presence of Nafpaktos (Central Greece) during the period of the Ottoman rule in the 16th century. We publish a short story written in 1954 by the well known Greek author – member of the Athens Academy – Elias Venezis, referring to the good relations between Israelis and Palestinians.

We publish an article referring to the community of Neve Shalom – Wahat Al – Salam built by Jewish and Arab Israeli citizens in the State of Israel.

A study titled "Dissertation on Music" published in 1772 by the famous Greek scholar Evgenios Voulgareos includes a special chapter on the religious music of the Jews. We publish the particular chapter.



The issue closes with book presentations.

Translated from Greek by: Rebecca S. Camhi

זכרונות אססאואסאא

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. ΜΩΫΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ:

Boυλής 36 • 105 57 AΘHNA Τηλ. 210 - 32.44.315-8 E-mail: hhkis@hellasnet. gr Internet site: http://www.kis.gr

> Τα ενυπόγραφα άρθρα εχφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πολιτικά Θέματα ΕΠΕ, Υψηλάντου 25 Αθήνα, τηλ.: 210 - 72 18 421

Διανέμεται Δωρεάν

XPONIKA וכרונות ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

