XPONIKA הוכרונות

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟΜΟΣ ΚΣΤ' • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 187 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 • ΕΛΟΥΛ 5763 — ΤΙΣΡΙ 5764



Μπορούμε να απορρίψουμε την Παλαιά Διαθήκη; Και βέβαια όχι!

Του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ Επίκουρου Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

M

Ε ΑΦΟΡΜΗ τη δημοσίευση του άφθου του καθηγητή κ. Ν.Β. Χρονόπουλου με τίτλο «Μπορούμε να απορρίψουμε την Παλαιά Διαθήκη;» στην εφημερίδα «Ορθοδοξία και Ελληνισμός» (24.2.2002) και την αναδημοσί-

ευσή του στα «Χοονικά» (ΚΣΤ', 184, Μάρτιος-Αποίλιος 2003), επιτρέψτε μου να κάνω ορισμένες επισημάνσεις, με σεβασμό πάντα στις απόψεις και τα επιχειφήματα του κ. καθηγητή. Ευθύς εξαρχής πρέπει να σημειώσουμε ότι όσα θα ακολουθήσουν δεν έχουν απολογητικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε για ένα ιερό και θεόπνευστο κείμενο, όπου καταγράφεται η θεία αποκάλυψη, να απολογούμεθα. Δεν μπορούμε να απολογούμεθα για την Π.Δ. που αποτελεί τη βάση της χριστιανικής πίστης 1. Δεν είναι της παρούσης να ασχοληθούμε γιατί η Π. Διαθήκη δέχεται πυρά και από που εκπορεύονται². Σκοπός μας είναι να τονίσουμε τη σπουδαιότητα και τη χρησιμότητα της Π. Διαθήκης, όπως αυτή εξάγεται και μαστυρείται από την ιστορία, τη θεολογία και το προφητικό μήνυμα.

ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΕ η άποψη ότι οι διηγήσεις της Π.Δ. είναι έντονα επηφεασμένες από τους μύθους των γειτονικών λαών πφος την Παλαιστίνη, άφα το υπόβαθφό τους είναι μυθολογικό. Αυτό είναι λάθος. Οι μυθολογικές παφαστάσεις της Π.Δ. (Εδέμ, κατακλυσμός κλπ.) αποτελούν απλά το πλαίσιο για τη διακήφυξη των αληθειών της βιβλικής πίστης και ιδιαίτεφα της πίστης για τον ένα Θεό. Οι συγγραφείς της

Π.Δ. δεν προσλαμβάνουν τη μυθολογική σκέψη των όμορων λαών, παίρνουν, όμως, εχείνες τις ειχόνες που εξυπηρετούν τους σκοπούς της παλαιοδιαθηκικής αφήγησης3. Οι διηγήσεις της Π.Δ. δεν είναι μύθοι, αλλά ιστορία της θείας οικονομίας, καταγραφή γεγονότων της κοινωνίας του παρελθόντος. παρουσίαση των σχέσεων Θεού και ανθρώπου, της διαρχούς επέμβασης της σωτήριας δύναμης του Θεού. Ο Θεός της Π.Δ. πορεύεται πάντα μαζί με το λαό του (ενδεικτικά βλ. την πορεία των Ισραηλιτών στην έρημο, την παραμονή στο Σινά, την κατάκτηση της γης Χαναάν) και αποκαλύπτεται με τις Θεοφάνειες, την άσαρχη παρουσία του Λόγου4. Ο Θεός της Π.Δ. αποκαλύπτεται ως ο Θεός της σωτηρίας, της θείας οικονομίας, καθορίζει την ιστορία των ανθοώπων5. Είναι ο Θεός που αποκαλύπτεται συνεχώς μέσα στην ιστορία και η ύπαρξή του παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο («Ό ών καί ὁ ην καί ὁ έρχόμενος», Αποκ. Ιωάννου 1,4.8). Δεν γίνεται λόγος φυσικά για διάκριση ανάμεσα στο Θεό της Π. Διαθήκης και σε εκείνον που αποκαλύπτεται μέσω του Ιησού Χριστού στην Κ. Διαθήκη6. Με αυτό το βασικό θεολογικό δεδομένο και «πιστεύω» υπογραμμίζεται έντονα και η ενότητα των δύο Διαθηκών, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης7, με διήκουσα έννοια την επαγγελία της Π.Δ. για το Μεσσία8. Αυτός ο Θεός ρυθμίζει την πορεία της ιστορίας φανερώνοντας τη δόξα του, το φως του, τη λάμψη του, τη λαμπρότητά του9, τη μεγαλειώδη και θεραπευτική φανέρωση του Θεού, δίνοντας εντολές και επιβάλλοντας τιμωρίες στον ίδιο το λαό του.

Συνέχεια στη σελ. 17

ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Άρτα: Η παλιά Ρωμανιώτικη Συναγωγή «Γκρέκα» κατεστραμμένη μετά τη Γερμανική Κατοχή.

Ακαδημαϊκή Συνάντηση μεταξύ Ιουδαϊσμού και Ορθοδοξίας

Στις 27 και 28 Μαΐου 2003 έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη η 5η Ακαδημαϊκή Συνάντηση μεταξύ Ιουδαϊσμού και Ορθοδοξίας, με θέμα: «Η Πίστη στις πηγές μας: Η κοινή δέσμευση για ειρήνη και δικαιοσύνη».

Συνάντηση διοφγανώθηκε με πρωτοβουλία του Μητφοπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, που είναι ο επικεφαλής του Γραφείου της Οφθοδόξου Εκκλησίας (Οικουμενικό Πατφιαρχείο) στην Ευφωπαϊκή Ένωση, το οποίο ασχολείται με Διαθφησκευτικά και Διαπολιτισμικά θέματα και εδφεύει στις Βουξέλλες, και τη συνεφγασία της Διεθνούς Εβραϊκής Επιτφοπής Διαθφησκειακών Διαβουλεύσεων (IJ-CIC) του Παγκοσμίου Εβραϊκού

Συνεδοίου (WJC). Η εβοαϊκή αντιποοσωπία αποτελείτο από τους: Ραβίνο Δοα Israel Singer, πρόεδοο της Εκτελεστικής Επιτοοπής του WJC και της IJCIC, Ραβίνο Joel Meyers, αντιπρόεδοο της IJCIC, Δοα Michel Friedman, πρόεδοο του Ευρωπαϊκού Εβοαϊκού Συνεδοίου, Ραβίνο David Rosen εκ μέρους της Επιτροπής Διαθοησκειακών Υποθέσεων της Αμερικανικής Εβοαϊκής Επιτροπής, Καθηγητή Alan Brill, Ραβίνο Daniel Polish, Ραβίνο Alvin Berkun, Δοα Leon Feldman, Δοα Zvi Barak, Ραβίνο Richard Marker, Καθηγήτοια Lisa Palmieri - Billig, Καθηγητή Jean Halperin και τους κ.κ. Μωϋσή Κωνσταντίνη, πρόεδοο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, Ντέϊβιντ Σαλτιέλ, πρόεδοο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Ρα-



Συμμετέχοντες στην 5η Ακαδημαϊκή Συνάντηση.

βίνο Ελιάχου Σιτοίτ, Χάιντς Κούνιο, Ιάχωβο Μπενμαγιόο, Ινο Άντζελ, Χασδάι Καπόν και Αλμπέοτο Ναο. Την Ορθόδοξη πλευφά που συμμετείχε στο Συνέδοιο εκποσσώπησαν οι: Παναγιοτατος Οικουμενικός Πατοιάοχης κ.κ. Βαρθολομαίος, Σεβασμιότατος Μητοοπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, Σεβασμιότατος Μητοοπολίτης Πεοιστερίου κ. Χουσόστομος, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βαtscka κ. Ειρηναίος του Πατοιαοχείου της Σερβίας, Αιδεσιμολογιώτατος πατήρ Vladan Perisic - Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου, πρόεδρος του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ), κ. Άντοιου Άθενς, Καθηγητής κ. Βλάσιος Φειδάς του Πανεπιστημίου Αθηνων, ο οποιος ήταν και εισηγητής, καθώς και άλλοι Καθηγητές

Πανεπιστημίων που αντιπροσώπευαν εκτός της Ελληνικής Εκκλησίας τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων, Αλεξανδρείας, Μόσχας, Ρουμανίας και τις Εκκλησίες Κύπρου, Βουλγαρίας, κ.ά. θρησκευτικές οργανώσεις.

Κορυφαία στιγμή της Συνδιάσκεψης ήταν η εναρκτήρια ομιλία του Παναγιότατου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, που τόνισε ότι «ο Ιουουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός βρίσκονται σε μία κατάσταση διαλόγου επί δύο χιλιάδες έτη» και αναφέρθηκε στην ανάγκη άρσης του θρησκευτικού φανατισμού και απέρριψε κάθε προσπάθεια αμαύρωσης άλλων θρησκευτικών δογμάτων.

Ακολούθησε η ομιλία του προέδρου του ΣΑΕ, κ. Άντριου Άθενς, ο οποίος τόνισε ότι σε μια κοινωνία όπου κυριαρχεί η δικαιοσύνη, η προκατάληψη και η βία δεν μπορούν να επιβιώσουν. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του WJC Paβίνος Israel Singer, στην ομιλία του εξέφοασε την πεποίθηση ότι η 5η Ακαδημαϊκή Συνάντηση μεταξύ Ιουδαϊσμού και Ορθοδοξίας θα συμβάλει στην κατανόηση και εμβάθυνση των σχέσεων των εκπροσώπων των δύο θρησκειών. Κατόπιν ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Μαγκριώτης επεσήμανε ότι «Σήμερα, αποδειχνύεται σ' όλους όσοι επικαλούνται το θοησκευτικό φανατισμό για να δικαιολογήσουν τις πολιτικές και εθνικιστικές αντιπαραθέσεις, ότι οι θρησκείες προάγουν το πνεύμα του διαλόγου και της αλληλοκατανόησης». Εισαγωγικές ομιλίες έγιναν επίσης από το Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ και το Paβίνο Joel Meyers, ενώ αναγνώστηκαν μηνύματα των Πατριαρχών Αλεξάνδρειας και Ιεροσολύμων.

Στη Συνάντηση μετείχαν, όπως ποοαναφέρθηκε, εξήντα περίπου εκπρόσωποι από πολλές χώρες του

κόσμου και παφέστησαν επίσης ως παφατηφητές εκπρόσωποι του Βατικανού και του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών. Το κύφιο θέμα της Συνδιάσκεψης διαχωφίστηκε σε τφία επιμέφους θέματα, για τα οποία έγιναν εισηγήσεις από τους εκπφοσώπους της Οφθόδοξης και της Ιουδαϊκής πλευφάς και στη συνέχεια ακολούθησαν αξιόλογες συζητήσεις. Το θέμα της πρώτης υποενότητας

ήταν: «Αθήνα και Ιερουσαλήμ: Μνήμη και Περισυλλογή» και έγιναν εισηγήσεις από το Ραβίνο Δρα Alan Brill και τον Καθηγητή Δρα Βλάσίο Φειδά. Το θέμα της δεύτερης υποενόητας ήταν: «Δέσμευση για Ειρήνη και Δικαιοσύνη στην Ιουδαϊκή και την Ορθόδοξη παράδοση» και έγιναν εισηγήσεις από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κyril of Smolensk και το Ραβίνο Daniel Polish. Η τελευταία υποενότητα είχε θέμα «Η θρησκεία ως ηθική δύναμη σ' ένα κόσμο σε κρίση» και έγιναν εισηγήσεις από το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Batscka κ. Ειρηναίο του Πατριαρχείου της Σερβίας και το Ραβίνο David Rosen.

Τα συμπεράσματα της Συνάντησης

α περιεκτικά συμπεράσματα της 5ης Ακαδημαϊκής Συνάντησης μεταξύ Ιουδαϊσμού και Ορθοδοξίας είναι τα κατωτέρω:

- 1. Ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός αν και εμμένουν αυστηρά στις κοινές πηγές, διατηρούν ωστόσο την εσωτερική τους αυτοτέλεια και ιδιαιτερότητα.
- 2. Ο σκοπός του συγκεκριμένου διαλόγου είναι η άρση των προλήψεων και η ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας κατανόησης και εποικοδομητικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων.
- 3. Να γίνουν συγχεκριμένες προτάσεις για την εκπαίδευση των πιστών των δύο θρησκειών ώστε ν' αναπτυχθούν υγιείς σχέσεις, οι οποίες θα βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση για την αντιμετώπιση της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού.
- Γνωρίζοντας την κρίση που περνάνε οι ηθικές και πνευματικές αξίες στο σύγχρονο κόσμο, να επισημανθούν κάποια ιστορικά πρότυπα ειρηνικής συ-

νύπαςξης, τα οποία θα μποορύσαν να εφαρμοσθούν στις Ιουδαϊκές και Ορθόδοξες κοινότητες των μειονοτήτων της Διασποράς.

5. Αξιοποίηση των πνευματικών πηγών των δύο θρησκειών για να καταρτιστούν προγράμματα με σκοπό την ανάπτυξη και ενίσχυση των κοινών αξιών όπως η ειρήνη, η κοινωνική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, θέματα που αφορούν ειδικά τις θρησκευτικές μειονότητες.

PRO DOMO SUA

Ιουδαιοχοιστιανική λεκάνη η Μεσόγειος Θεοσμιλεμένος τόπος!

Ταγμένοι κάτοικοι να φυλάττουν τις Θερμοπύλες του κάλλους!

Μάχονται ανάμεσα στην ύλη και τους Θεούς.

Απ' τις αρχέγονες μνήμες στους πιο λαμπερούς μύθους.

Αντιμίσθιοι στο θάνατο...

Γ. Κοπέλια - Kerl

Η Ισοαηλιτική Κοινότητα της Άρτας

Της κας ΣΟΦΙΑΣ ΜΠΙΣΚΑΝΑΚΗ

Α. Ιστορική Αναδρομή

ιστορία της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Άρτας είναι πολύ παλιά. Πρόκειται για μια από τις πιο αξιόλογες Ισραηλιτικές Κοινότητες της Ελλάδας, με ζωή και δράση οκτώ και περισσοτέρων αιώνων.

Ο πρώτος που κάνει αναφορά για την Ισραηλιτική Κοινότητα της Άρτας είναι ο Ραμπί Μπενγιαμίν από την Τουδέλη, ο οποίος περιόδευσε ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη το 1173 και συνέλεξε στοιχεία για τη ζωή των Εβραίων. Ανάμεσα στις άλλες ισραηλιτικές κοινότητες αναφέρει στο έργο του «Οδοιπορικό» και την Κοινότητα της Άρτας, με αριθμό 100 οικογενειών και με πλούσια πνευματική και θρησκευτική δραστηριότητα.

Είναι πάντως αναμφισβήτητο ότι κατά την περίοδο

του Δεσποτάτου της Ηπείρου υπήρχαν Εβραίοι στην Άρτα. Αυτή την περίοδο, χάρη στην εργατικότητα της φυλής και την υποστήριξη των Δεσποτών - κυρίως του Μιχαήλ Κομνηνού-Δούκα - η Ισραηλιτική παροικία της Άστας έγινε αξιόλογη και επέδειξε σπουδαία πολιτιστική και οικονομική δραστηριότητα. Τότε ιδρύθηκε και η πρώτη Συναγωγή κοντά στο φρούριο της Άρτας, γνωστή ως Κεϊλάτ Κόντες Τασσαβίμ, με σχολή διδασχαλίας της Εβραϊκής (Μιζράς), από την οποία αποφοίτησαν πολλοί σπουδαίοι διδάσκαλοι (Ραμπανίμ)2. Επίσης, την εποχή αυτή η Κοινότητα απέχτησε και νεχροταφείο, στο Πετροβούνι, σε χώρο που δώρισε με χουσόβουλο η Αγία Θεοδώρα, σύζυγος του Μιχαήλ Κομνηνού. Το χουσόβουλο αυτό σωζόταν στα αρχεία της Κοινότητας μέχρι το 19443. Η περίοδος οιχονομικής ανάπτυξης των Εβραίων της Άρτας διήρχεσε μέχρι το



1946: Το Ισραηλιτικό Δημοτικό Σχολείο Άρτας, δίπλα στη Συναγωγή, όπου διδάσκονταν η ελληνική και η εβραϊκή γλώσσα.

1346, οπότε υπέστησαν τον πρώτο διωγμό από τον Κράλη της Σερβίας, Στέφανο Δουσάν⁴.

Μετά την κατάκτηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Τούρκους και την υποταγή της Άρτας στον κατακτητή το 14495 οι Εβραίοι της Άρτας έξησαν αρμονικά με τους Τούρκους, οι οποίοι τους παραχώρησαν μεγάλη θρησκευτική και οικονομική ελευθερία. Πολλοί από τους Εβραίους απέκτησαν κατά την περίοδο αυτή μεγάλη περιουσία και σε όλο το διάστημα της Τουρκοκρατίας, χάρη στα προνόμια που απολάμβαναν, κρατούσαν μεγάλο μέρος του εμπορίου της περιοχής της Άρτας στα χέρια τους.

Το 1480-1484 διώχονται οι Εβοαίοι της Απουλίας. της Καλαβοίας και της Σαοδηνίας6. Η Ισοαηλιτική παφοικία της Άφτας υποδέχτηκε τις εβφαϊκές οικογένειες, που βοήκαν εκεί καταφύγιο και εγκαταστάθηκαν στη συνοικία κοντά στο φοούριο της Άρτας, γνωστή ως "Εβραϊκά". Οι τελευταίοι αποτέλεσαν χωριστή θρησκευτική κοινότητα και ίδουσαν δική τους Συναγωγή στην οδό Κουμουνδούρου8, την οποία ονόμασαν "Πουλιέζα", σε ανάμνηση της πατοίδας τους Απουλίας, ενώ η παλαιά Συναγωγή ονομαζόταν "Γχρέχα", από τους παλαιούς Ρωμανιώτες, "Γραιχούς Εβραίους"9. Η Ισραηλιτική Κοινότητα αυξήθηκε από άλλους Εβραίους που ήλθαν από την Ισπανία κατά το 1492, όταν ο Φερδινάνδος και η Ισαβέλλα έδιωξαν 200 χιλιάδες Εβραίους από τη χώρα. Ένα μικρό τμήμα βρήκε καταφύγιο στην Ισραηλιτική παροικία της Άρτας, η οποία περιέθαλψε τους φυγάδες και τους αποκατέστησε οριστικά στην Άρτα 10.

Λόγω του διαχωρισμού των Εβραίων σε δύο Συναγωγές (Ελληνόφωνοι "Γραικοί", Ιταλόφωνοι "Απουλιέζοι") με διαφορετικούς Ραβίνους, επακολουθεί μεταξύ των δύο μερών ανταγωνισμός, με αποτέλεσμα να ιδουθούν δύο σχολεία για τη διδασκαλία της Εβραϊκής γλώσσας και διάφοροι φιλανθρωπικοί σύλλογοι. Τότε ιδούθηκαν οι σύλλογοι: "Χεβοά τσε δακά" (Φιλόπτωχον), "Χεβοά μπεκούο χολέμ" (Επισκεπτών Ασθενών), "Χεβοά ακαντάθ αχίμ" (Αδελφότητα), "Χεβρά ταλμωταρά" (Σχολιχής Επιτροπής) και πολύ αργότερα, υπό του αγωνιστού της Σιωνιστικής ιδέας Χουίμι Δανιήλ, ο Σιωνιστικός Σύλλογος Άστας 11. Οι δύο Συναγωγές της Άστας διατηοούσαν η καθεμία τη θοησκευτική της αυτονομία και είχαν αντιχρουόμενες αντιλήψεις όσον αφορά το ηθικό και εθιμικό δίκαιο, λόγω των διαφορετικών τους πολιτιστικών στοιχείων. Οι διαφωνίες αυτές αντικατοπτρίζονται στους συναγωγικούς κανονισμούς, που εκδόθηκαν τον 16ο και 17ο αιώνα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως στην Άςτα έζησε και πέθανε, αφού για μικρά διαστήματα έζησε επίσης στη Λά-

οισα, στην Κέρχυσα και στη Βενετία, ο Βενιαμίν Ζεέβ μπεν Ματαθίας (αρχές 16ου αιώνα), που υπήρξε Νταγιάν (θρησκευτικός δικαστής) και Αλαχιστής (νομομαθής) και έγινε μέλος του Μπετ Ντιν (θρησκευτικού Δικαστηρίου) της Άρτας. Ο Βενιαμίν Ζεέβ συγκρούστηκε με πολλούς σύγχρονούς του Ραβίνους για πολλά θρησκευτικά θέματα και το 1534 ολοκλήρωσε στη Βενετία το έργο του, με το οποίο απάντησε στις επικρίσεις, παραθέτοντας 450 αποφάσεις και ερωταποκρίσεις¹².

Ποιν από την απελευθέρωση της Άστας, οι Αστινοί Εβραίοι υπολογίζονταν σε 800 περίπου13. Το 1881 έχουμε την απελευθέφωση της Άφτας από τον τουρχικό ζυγό. Όλος ο εβραϊκός πληθυσμός της Άρτας μαζί με τους χοιστιανούς υποδέχθηκαν τα ελληνικά στρατεύματα. Στο "Μη Χάνεσαι", εφημερίδα του Γαβριηλίδη, σε περιγραφή της υποδοχής του Γεωργίου Α' και του Κουμουνδούρου στην Άρτα, αναφέρονται και τα εξής: "Τον Βασιλέα προσεφώνησε και ο αρχιραββίνος των Ισραηλιτών. Περίεργος άνθοωπος ο ραββίνος αυτός, γέρων, ολίγον χυφός, φέρων φέσιον ερυθρόν περιστεφόμενον μελανή ταινία, νέλους εις τους οφθαλμούς και μακρόν λευκόν και ποδήρη χιτώνα. Είναι γλυκύτατος, αλλά εις τους τρόπους του ευχερώς αναγνωρίζοντο της τουρκικής δουλείας τα ίχνη". Και παρακάτω: "Την Άρταν οικούσι σταθερώς πλείστοι Ιουδαίοι, προθύμως και πιστώς εκπληρούντες πάσας τας υπό των νόμων πηγάζουσας υποχρεώσεις. Εις τας Συναγωγάς αυτών διέχοινα προσευχομένους ευζώνους, κομψώς και αρειμανίως φέροντας την φουστανέλλαν. Ήσαν Ιουδαίοι στρατιώται"14.

Υπό την ελληνική διοίκηση οι Εβραίοι της Άρτας διατήρησαν πλήρη θρησκευτική και οικονομική ανεξαρτησία και έγιναν οι Ισραηλίτες πολίτες του ελληνικού κράτους. Λόγω των νέων συνθηκών που δημιουργήθηκαν μετά την απελευθέζωση της Άρτας, άρχισε ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων χριστιανικών και εβραϊκών επιχειρήσεων και πολλές ισραηλιτικές οικογένειες έφυγαν τότε από την Άρτα για να εγκατασταθούν στη Βόρεια και Νότια Αμερική, χωρίς ποτέ όμως να διακόψουν τους δεσμούς τους με τους Εβραίους της Άρτας, χωρίς να παύσουν να είναι μέλη της Κοινότητάς τους και να θεωρούν την Άρτα ως ιδιαίτερή τους πατρίδα¹⁵.

Η Ισφαηλιτική Κοινότητα Άφτας αναγνωφίστηκε το 1920 ως Νομικό Πφόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με απόφαση του Πφωτοδικείου¹⁶. Επαιφνε επίσημα μέφος σε όλες τις κοινωνικές και πνευματικές εκδηλώσεις της Άφτας και κατά διαφόφους πεφιόδους πολλά επίλεκτα μέλη αυτής διετέλεσαν Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αφταίων¹⁷. Πφιν το 1940 (απογφαφή 1939) ζούσαν πεφίπου 500 κάτοικοι στο κέντφο της Άφτας,



Συναγωγή «Πουλιέζα» - 22/5/1946: Άποψη του γυναικωνίτη. Στη στέγη υπάρχει άνοιγμα που προκλήθηκε από διαρρήκτες.

στο Τουρχοπάζαρο κοντά στο Φρούριο, στα Εβραϊκά 18.

Ήλθε το 1941 η Κατοχή. Η ιστοχία αναφέρει πολλούς διωγμούς των Εβραίων στα διάφορα κράτη της Ευρώπης κατά την τελευταία χιλιετία, με πρόσχημα πάντοτε τη διάδοση του Χριστιανισμού. Όλοι όμως οι διωγμοί αυτοί ωχριούν μπροστά στο μεγάλο διωγμό του Εβραϊσμού από το Χίτλερ, ο οποίος με επιστημονικά πλέον μέσα, σε διάστημα ενός έτους εξόντωσε 6 εκατομμύρια Εβραίους. Την τύχη των άλλων Εβραίων της Ευρώπης ακολούθησαν και οι Εβραίοι της Άρτας. Τη νύχτα της 24ης Μαρτίου 1944 περικύκλωσαν την Εβραϊκή παροικία της Άρτας και συνέλαβαν 480 μέλη της εβραϊκής Κοινότητας 19.

Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν γυμνοί και ανυπόδητοι, χωρίς να τους επιτραπεί να πάρουν μαζί τους ούτε χρήματα ούτε τρόφιμα, στον τότε χινηματογράφο "Ορφεύς". Την επόμενη άρχισε η δι' αυτοκινήτων πορεία προς τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως της Πολωνίας και της Γερμανίας, κυρίως προς το Άουσβιτς20. Εκεί έγινε η σχετική διαλογή και αυτοί που θεωρήθηκαν ικανοί για εργασία μεταφέρθηκαν σε διάφορα στρατόπεδα εργασίας, ενώ οι άλλοι 430 περίπου θανατώθηκαν ομαδικώς την 11η Αποιλίου 1944 σε θαλάμους αερίων. Από τα 480 μέλη της Κοινότητας που απήχθησαν στη Γερμανία επέστρεψαν μόνο 30 και αυτοί μαζί με άλλους 40 περίπου που είχαν διαφύγει τη σύλληψη αποτέλεσαν τη νέα Ισραηλιτική Κοινότητα Άρτας21. Την Πέμπτη 20 Μαρτίου 1947, όπως διαβάζουμε στον αρτινό τύπο, τελέσθηκε στη Συναγωγή "μνημόσυνο, υπό της Ισραηλιτικής Κοινότητας Άρτης, υπέρ των σφαγιασθέντων πολιτών του Ισραήλ υπό των βαρβάρων Γερμανών κατά τον Μάρτιο του 1944"22.

Επιπλέον, σε έκθεση του Κανάφη Κωνσταντίνη²³ αμέσως μετά το Ολοκαύτωμα αναφέφεται σχετικά με την Ισφαηλιτική Κοινότητα Άφτας, ότι ο πληθυσμός της ποιν από το διωγμό ήταν 384 άτομα και μετά τον Πόλεμο 58, από τους οποίους 24 είχαν επανέλθει από την ομηφία. Επίσης, από τις δύο Συναγωγές, η "Πουλιέζα", η οποία πεφιείχε σπουδαιότατη βιβλιοθήκη, καταστφάφτκε ολοσχεφώς, ενώ η "Γκφέκα" βρισκόταν σε κακή κατάσταση και οι δαπάνες για τη γενική επισκευή της υπολογίστηκαν σε πεφίπου 3.200.000 δραχμές²⁴.

Η κοινοτική ζωή ήταν ανύπαρκτη, όπως επίσης και η περίθαλψη, ενώ δεν υπήρχαν καθόλου βιβλία²⁵. Το διώροφο σχολείο στην οδό Φιλελλήνων στην εβραϊκή συνοικία βρισκόταν σε σχετικά καλή κατάσταση²⁶. Στο μεταξύ, η περιουσία της Κοινότητας περιλάμβανε ερειπωμένη οικία στη συνοικία Αγίου Νικολάου, μαγαζί στην κεντρική αγορά στην οδό Σκουφά και ένα τεβιλά δίπλα στη Συναγωγή. Στο νεκροταφείο στο λόφο της Περάνθης²⁷ δε διασωζόταν κανένας τάφος. Λείψανα ημικατεστραμμένου μνημείου ήταν τα μόνα σημεία ότι κάποτε ήταν εκεί το εβραϊκό νεκροταφείο.

Οι νέες συνθήκες που επικράτησαν στην Άρτα μετά τον Πόλεμο και η δημιουργία ανεξάρτητου κράτους του Εβραϊκού Έθνους, του Κράτους του Ισραήλ, συνετέλεσαν στην αποχώρηση και των τελευταίων εβραϊκών οικογενειών από την πόλη της Άρτας, και από τότε δεν είχαν απομείνει πλέον από την άλλοτε ακμάζουσα Ισραηλιτική Κοινότητα παρά 18 άτομα ως το 1957-58, μάρτυρες της τραγικής καταστροφής που υπέστη ο Εβραϊσμός από το Χίτλερ²⁸. Στο φύλλο της 19ης Νοεμβρίου 1956 του Ελεύθερου Λόγου²⁹ διαβά-

ζουμε ότι αναχώρησε για την Αθήνα, όπου εγκαταστάθηκε μονίμως, "ο αγαπητός και εκλεκτός συμπολίτης μας, διατελέσας πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Άρτης και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιεσούα Σαμπάχ".

Πρέπει οπωσδήποτε να τονιστεί η τελευταία ευγενική πράξη των Εβραίων της Άρτας. Δώρισαν τη Συναγωγή τους (την "Γκρέκα"), δίπλα στο Φρούριο, στον πολιτιστικό σύλλογο Άρτας, "Σκουφάς", για να γίνει πνευματική του στέγη. Ο ΕΟΤ την απαλλοτρίωσε και με τις 170.000 δρχ. της αποζημίωσης, ο "Σκουφάς" ξεκίνησε τη σημερινή του στέγη³⁰.

Σήμερα υπάρχουν στην περιφέρεια της Άρτας λίγα κτήματα που ανήκουν στους Ισραηλίτες που μένουν στην Αθήνα. Δύο - τρεις από αυτούς επισκέπτονταν ακόμη την Άρτα μέχρι και πριν από λίγα χρόνια³¹.

Β. Κοινωνικο-οικονομική άνοδος των Εβραίων της Άρτας

ι Εβοαίοι της Άρτας ήταν λαός εμπορικός, εργατικός και απλός. Ανέπτυξαν στην πόλη μεγάλη δραστηριότητα, οικονομική και ειδικότερα εμπορική. Στο πρόσφατο παρελθόν, στα χέρια τους βρίσκονταν πέντε - έξι μεγάλα εμπορικά καταστήματα, ένα μεγάλο με εμπόριο και είδη δερμάτων, καθώς και δέκα μικρότερα εμπορικά. Υπήρχε μάλιστα και ένα παντοπωλείο με χριστιανό συνεταίρο. Επίσης, ανήκαν στους Εβραίους τρία φανοποιεία, ένα ραφείο, ένα γαλακτοπωλείο-κρεοπωλείο και μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων "Φορντ". Υπήρχαν ακόμη δύο γυρολόγοι (μόνιμος γυρολόγος ήταν ο γέρο-Μουσούλιας), δέκα ιδιωτικοί υπάλληλοι, δύο - τρεις νεροφόροι, δύο - τρεις καθαρίστριες και ράπτριες32.

Μετά την απελευθέφωση της Άφτας από τους Τούφκους, όλος ο κάμπος ξεχύθηκε στην Άφτα. Από τότε άφχισε η κίνηση και η ζωή στην πόλη. Αγαθά μεταφέφονταν από και πφος την Άφτα. Στην Αφτηνή Ευθύνη³³ διαβάζουμε: "Τότε μπήκε μπφος η πονηφία των Οβφέων και κατάφεφαν με διάφοφους τφόπους και τους δημιούφγησαν την εντύπωση ότι αυτοί είναι φτηνοί και έπεσαν όλοι στα μαγαζιά τους". Αναφέφεται επίσης ότι με αυτό τον τφόπο κατάφεφαν να γίνουν πλούσιοι και να αποκτήσουν δύναμη μέσα στην κοινωνία.

Πειν το 1912, όμως, ήταν πολύ φτωχοί. Αυτή η οικονομική τους άνοδος οφείλεται, κατά ένα μεγάλο μέρος, στην αφάνταστη οικονομία τους. Σε χριστιανικό μα-

γαζί, σύμφωνα με μαρτυρίες στον αρτινό τύπο, δεν άφηναν χρήματα "ούτε ακόμη και για ένα ούζο", αλλά έκλειναν τα μαγαζιά τους πολύ νωρίς και πήγαιναν κατευθείαν στο σπίτι τους³⁴.

Με τον πλούτο που συσσώσευσαν είχαν την ευχέφεια να αγοφάσουν οτιδήποτε πουλιόνταν στην Άφτα και αν δεν γινόταν ο Πόλεμος του 1940, μετά από 40 - 50 χρόνια η μισή Άφτα θα είχε περάσει στα χέφια τους35.

Ωστόσο, όπως προειπώθηκε, στις αρχές ακόμη του 20ού αιώνα οι Εβραίοι ήταν πολύ φτωχοί. Όπως αναφέρεται στην Αρτηνή Ευθύνη, αυτοί έχαναν το νερουλά κουβαλώντας νερό σε σπίτια και στα μαγαζιά, προπαντός στα καφενεία - μια πεντάρα ο τενεκές. Οβρέοι είχαν το επάγγελμα του τενεκτζή μονοπωλιακά. Όλα τα συγύρια του σπιτιού και της αγοράς ήταν από τενεκέ και τσίγκο. Οι ομπρέλες το χειμώνα ήταν ποστιασμένες στην πόρτα τους, για φτιάξιμο στα σπασμένα σύρματα και μπαλώματα στο ύφασμα. Οι βροχές τότε ήταν ασταμάτητες και τα παπούτσια σάπιζαν, πολλοί περπάταγαν με τα δάχτυλα έξω απ'το παπούτσι. Σε πολλές γωνίες της αγοράς κάτω απ' τους τσίγκους ήταν μπαλωματάδες, τα παλιοπάπουτσα σωροί μπροστά τους, βάζοντας σόλες τη μία πάνω στην άλλη, κι ας είχαν τα καλά παπούτσια 18 δοχ. το ζευγάρι. Δεν ήταν ντροπή το μπάλωμα τότε, έδειχνε οιχονομολογία και νοικοκυροσύνη και εύποροι ακόμη είχαν σόλες στα παπούτσια και μπαλωμένα τα καθημερινά τους36.

Οι Εβραίοι πήγαιναν και πουλούσαν τις πραμάτειες τους από χωριό σε χωριό κι από γειτονιά σε γειτονιά φορτωμένοι υφάσματα στον ώμο και κρατώντας στο χέρι ένα καλάθι γεμάτο ψιλικά. Όταν ο Εβραίος έφτανε στη γειτονιά, φώναζε την πραμάτεια του και οι γυναίκες έβγαιναν στο παράθυρο, "του ζήταγαν να μπει στο κατώι του σπιτιού" και άρχιζαν τα ατέλειωτα παζαρέματα³⁷.

Με αυτό τον τρόπο οι Εβραίοι κατάφεραν να αναφριχηθούν οικονομικά και κοινωνικά, να αποκτήσουν πλούτο και να γίνουν μια δυναμική ομάδα μέσα στην κοινωνία. Και χάρη σε αυτή την οικονομική άνοδο, χάρη στον πλούτο, κατάφεραν να δημιουργήσουν σχολεία για την εκμάθηση της εβραϊκής γλώσσας στα παιδιά τους. Έτσι έχουμε τη δημιουργία Δημοτικού σχολείου με δύο δασκάλους. Έναν του Δημοσίου, δηλαδή Έλληνα και έναν Ισραηλίτη για τη διδασκαλία της θρησκείας. Μερικοί από τους μαθητές του συνέχισαν αργότερα και στην Ανώτατη Εκπαίδευση³⁸. Υπάρχει μάλιστα στον αρτινό τύπο μαρτυρία ότι σε αυτό το Σχολείο, στις 24 Ιουνίου 1933, έλαβε χώρα στο προαύλιο του Σχολείου "η ετήσια γιορτή των μαθητών και μαθητριών

του Ισφαηλιτικού Σχολείου Άφτας, στην οποία πφοσκλήθηκαν και οι πολιτικές και στφατιωτικές αφχές, καθώς και ο δήμαφχος της Άφτας, κ. Γεώφγιος Καζαντζής"39.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων των Εβραίων ήταν, όπως προαναφέρθηκε, και η ίδρυση φιλανθρωπικών συλλόγων, ενώ στην Κοινότητά τους είχαν δικό τους Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό που εκλέχτηκε τον Ιούνιο του 1933, με τα εξής μέλη: "Γαβριήλ Σαμπάς Πρόεδρος, Μωυσής Σούσης Αντιπρόεδρος, Ηλίας Λαζάρου Γενικός Γραμματέας, Ιωαχανάς Δ. Ιωχανάς Ταμίας, Μέκρ Βιδάλ, Ηλίας Ιερεμίας, Αβραάμ Ι. Χατζής, Μέλη"40. Επίσης, το Δ.Σ. της 11ης Ιουλίου 1955 είχε την εξής σύνθεση: "Πρόεδρος ο κ. Ραφαήλ Γκιούλης, Αντιπρόεδρος ο κ. Σαμουήλ Μάτσας, Γενικός Γραμματέας ο

κ. Ισαάκ Μιζάν, Ταμίας και Σύμβουλοι οι κ.κ. Σαμουήλ.Γκανής, Ισαάκ Μάτσας και Σαμουήλ. Μιζάν 41.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η Ισφαηλιτική Κοινότητα της Άφτας, η οποία κατάφεφε με αξιοθαύμαστο τφόπο να αναπτυχθεί και να ακμάσει μέσα σε μια "ξένη" κοινωνία, αποτέλεσε ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής δφαστηφιότητας της πόλης για μεγάλο χφονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η παφουσία της να θεωφείται αλληλένδετη με την Ιστοφία της Άστας.

[Η κα Σοφία Μπισκανάκη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Άρθρα για την Ισραηλιτική Κοινότητα Άρτας έχουν δημοσιευτεί στο περιοδικό μας στα τεύχη 51/ σελ. 13, 54/6, 63, 68/36, 75/7, 105/18, 111/3, 111/12, 119/18, 134/15, 142/15, 146/25 και 182/11].

Σημειώσεις

- Σκουφάς, Έτος Ιον, Τεύχος Α', Αφτα, Απρίλιος 1955-1962, σ. 345.
- 2. Ό. π.
- Ερίβωλος, Περιοδική Αφτινή έκδοση, Απρίλιος - Ιούνιος 1989, Αρ. Φύλλου 8, σ. 3.
- Σκουφάς, ό. α., σ. 345. Βλ. και Donald M. Nicol, Το Δεσποτάτο της Ηπείρου, Αθήνα: Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1991, σ. 186.
- 5. Nicol, ό. α., σ. 297.
- Ερίβωλος, ό. α., σ. 3.
- Σχουφάς, ό. α., σ. 345.
- Κανάρης Δ. Κωνσταντίνης, "Αμέσως μετά το Ολοχαύτωμα", Χρονικά, Όργανο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδος, τόμος ΙΖ, Αρ. Φύλλου 134, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1994, Κισλέβ Τεβέτ 5755, σ. 15.
- 9. Σχουφάς, ό. α., σ. 346.
- 10. Ό. π., σ. 345.
- 11. O. n.
- 12. Ερίβωλος, ό. α., σ. 3.
- 13. Ό. π. Βλ. και Ευστρατίου Πατσαλιά, "Η Δημογραφική Ανέλιξη του Νομού της Άρτας (1881-1907)", Σκουφάς, Τόμος Θ', σσ. 279-80, όπου αναφέρεται ότι από το "Δοκίμιο" του Σεραφείμ Ξενόπουλου προκύπτει ότι πριν από την απελευθέρωση της Άρτας κατοικούσαν σε αυτή 160 οικογένειες Εβραίων.

Επίσης, αναφέφεται ότι από την απογραφή που έγινε δύο μήνες μετά την προσάφτηση κατοικούσαν στην Άρτα 617 Εβραίοι. Ο συγγραφέας καταλήγει ότι πριν από την απελευθέρωση στην Άρτα ζούσαν 864 Εβραίοι, ενώ μετά την απελευθέρωση της Άρτας έφυγαν από αυτή 240 Εβραίοι.

- 14. Ερίβωλος, ό. α., σ. 3.
- 15. Σχουφάς, ό. α., σ. 3.
- Ερίβωλος, ό. α., σ. 3. Βλ. και Σκουφάς, ό. α., σ. 3.
- 17. Σχουφάς, ό. α., σ. 3.
- Αρτηνή Ευθύνη, Περίοδος Α΄, Χρόνος 9ος, Τεύχος 75, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1992, σ. 7.
- 19. Σχουφάς, ό. ά., σ. 246. Βλ. και Γιάννη Σπ. Εξαρχου, "Χρονικόν της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Άρτας", Ερίβωλος, ό. α., σ. 3, όπου αναφέρεται ότι "το νούμερο αυτό δίνει ο μακαρίτης Ραφαήλ Γκιούλης, Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Άρτας μεταπολεμικά και μέχρι τη διάλυσή της. Αντίθετα, στην εγκυκλοπαίδεια JUDAICA, τόμος 3, σελ. 645, γίνεται λόγος για 352 Εβραίους".
- 20. Ερίβωλος, ό. α., σ. 3.
- 21. Σχουφάς, ό. α., σ. 346.
- 22. Ελεύθερος Λόγος, Έτος 14ον, Αφ.

- Φύλλου 614, Παρασχευή 21 Μαρτίου 1947, σ. 2.
- 23. Χρονικά, ό. α., σ. 15.
- 24. Ό. π.
- 25. Ό. π., σ. 16.
- 26. O. π.
- Μετά τη διάλυση της Ισφαηλιτικής Κοινότητας το 1959, ο χώφος αυτός απαλλοτριώθηκε.
- 28. Σχουφάς, ό.α., σ. 346.
- Ελεύθερος Λόγος, Έτος 24ον, Αρ.
 Φύλλου 1064, 19 Νοεμβρίου 1956, σ. 1.
- 30. Ερίβωλος, ό. α., σ. 3.
- 31. Agraya Euthina, o. a., o. 12.
- Αρτηνή Ευθύνη, Περίοδος Α΄, Χρόνος 1ος, Τεύχος 9, Σεπτέμβριος 1984, σ. 6.
- 33. О. л.
- 34. О. л.
- 35. O. T.
- 36. Ό. π., σ. 7.
- 37. О. л
- Αρτηνή Ευθύνη, Περίοδος Α΄, Χρόνος 9ος, Τεύχος 75, Ιανοινάριος - Φεβροιναριος 1992, σ. 7.
- 39. Ελεύθερος Λόγος, Έτος Β', Αφ. Φ. 77, 24 Ιουνίου 1933, σ. 4.
- 40. Ό. π., σ. 3.
- 41. Ελεύθερος Λόγος, Έτος 23ον, Αφ. Φ. 1001-1218, 15 Αυγούστου 1955, σ. 2.

Βιβλιογραφία

Άρτα. Λεύκωμα της πόλεως και του Νομού Άρτης. Έκδοση του μουσικοφιλολογικού συλλόγου Άρτης, "ΣΚΟΥΦΑΣ".

Αρτηνή Ευθύνη. Αδέσμευτη περιοδική τοπική επιθεώρηση.

Ελεύθερος Λόγος Αυτης.

Ερίβωλος. Περιοδική Αρτινή έκδοση. Nicol, Donald M. Το Δεσποτάτο της

Ηπείρου. Αθήνα: Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1991.

Περιοδικό Σκουφάς.

Χοονικά. Όργανο του Κεντοικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδος.

[Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το άρθρο είναι από το Αρχείο του κ. Μωϋσή Κ. Κωνσταντίνη].



Άνδρες των Ισραηλινών πολεμικών πλοίων τα οποία έφθασαν εκ των πρώτων εις τον τόπον της καταστροφής μεταφέροντες τραυματίας. («Τα Νέα», 24/8/1953)

1953: Οι σεισμοί στα Ιόνια Νησιά και η βοήθεια του Ισραηλινού Ναυτικού

Με τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων (1953) από τον καταστοεπτικό σεισμό που έπληξε τα Ιόνια Νησιά, ο Δήμος Αργοστολίου διοργάνωσε στις 17 Αυγούστου 2003, ειδική εκδήλωση μνήμης και ευγνωμοσύνης για τις ναυτικές δυνάμεις των ξένων χωρών που έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στους κατοίκους. Το ναυτικό του νεοσύστατου τότε Κράτους του Ισραήλ ήταν το πρώτο από τις ξένες ναυτικές δυνάμεις που έφτασαν στο Αργοστόλι την ημέρα του σεισμού. (Αχολούθησαν πλοία του Ελληνικού Ναυτικού, του Ναυτικού των ΗΠΑ, της Ιταλίας, Γαλλίας, Σουηδίας κ.ά.). Στη φετινή τελετή παρέστησαν στο Αργοστόλι ο Μητροπολίτης Κεφαλονιάς, υπουργοί, πρέσβεις των αντιστοίχων χωρών,

βουλευτές, αντιπροσωπείες του Ελληνικού. του Ισραηλινού και του Ναυτικού των ΗΠΑ (πλοία των οποίων κατέπλευσαν στο λιμάνι), οι τότε αρχηγοί της Ισραηλινής και της Ελληνικής ναυτικής αποστολής, κ.κ. Σλόμο Ερέλ και Νίκος Σταθάκης, ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και πλήθος κόσμου. Επίσημος ομιλητής ήταν ο πρ. υπουργός κ. Γεφ. Αποστολάτος. Για τη βοήθεια του Ισραηλινού Ναυτιχού είχαν γραφτεί δεκάδες δημοσιευμάτων στον ελληνικό Τύπο της εποχής. Σε ανάμνηση δημοσιεύουμε ανέκδοτο κείμενο του ιστορικού της Κεφαλονιάς κ. Άγγελο -

Σεισμοί 1953 Ισραηλινοί: Οι σωτήρες από το... πουθενά

ο χέρι του παγιδευμένου Τιτάνα, υπεράνθρωπο, απάνθρωπο, μισάνθρωπο και καταλυτικό, ταρακούνησε τη γη την κεφαλονίτικη και μαζί της όλα της τα σήμαντρα που σήμαναν τον αργόσυρτο, το στερνό ήχο της καμπάνας του θανάτου! Το σήμα της πένθιμης ακολουθίας που αναγγέλλει της θλίψης την έλευση.

Και μετά... Άβυσος, Χάος, Έρεβος.

Τετάρτη 12 Αυγούστου, έντεκα και εικοσιεπτά, 5714 από κτήσεως κόσμου κατά το εβραϊκό ημερολόγιο, μέρα μεσημέρι. Έτος 1953, από γεννήσεως Χριστού.

Η γη κονιοςτοποιημένη τινάχτηκε στα επουςάνια να σκεπάσει του ήλιου τη θωςιά, να μη βλέπει της Πλάσης το μαςτύςιο και η αποτςόπαιη βοή από τα τάςταςα υψώθηκε απειλητική σαν πόνος, θυμός, καταδίκη!

Διονύση Δεμπόνου.

Μετά σιωπή και οσμή θανάτου μέσα στο σκοτάδι της σκόνης και της απελπισίας.

Όπως τις χρίσιμες ώφες της δημιουργίας η Γη, «ην αόφατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της α-βύσσου»... και όταν το φως ξανάδωσε μορφή στο τοπίο κανείς δεν φώναξε, «ότι το φως καλόν...», γιατί γύρω τα έργα των χειρών του ανθρώπου σωριασμένα σαν παραμορφωμένες καρικατούρες, συνέθεταν την απελπισία που μέσα της φώλιαζε ο πόνος, η πληγή, ο

χωοισμός, το τοαύμα, ο θάνατος.

Οι οικοδομές βρασμένες στο χωνευτήρι της δόνησης, ανισόρροπες, ασύνδετες, ασύνδετες, ασυνάρτητες, ασύνμμετρες, ασυγκράτητες, ασύντακτες, ασχημάτιστες, με τις μακάβριες φιγούρες τους, απειλή και τάφοι ταυτόχρονα, έδιωχναν μακριά τους ζωντανούς, ενώ κρατούσαν εφιαλτικά δεσμώτες τους παγιδευμένους δίπλα στους αδικοσκοτωμένους.

Εκκλησίες εφειπωμένες με τους σταυφωμένους ξανά στο μαφτύφιο, τους άγιους λαβωμένους, τα ιεφά λείψανα σκοφπι-

σμένα όπως την εποχή της δοχιμασίας των μεγάλων διωγμών.

Καμπαναφιά διαλυμένα, με σπασμένες τις καλόηχες καμπάνες κάτω από τον όγκο των εφειπίων, πιο κοντά στους νεκφούς που δεν τις είχαν ανάγκη.

Σχολεία ξεχαρβαλωμένα, με τις ηρωικές απεικονίσεις ανήμπορες να ασκήσουν το θάρρος τους.

Μουσεία παγίδες, με πληγωμένα τα θησαυρίσματα της ιστορίας του τόπου, αχρωτηριασμένα τα αγάλματα των θεών και των ημίθεων και συλημένους τους ταφικούς χώρους από χέρι υπεράνθρωπο.

Φτωχονοιχοχυριά που έχασχαν για να προδώσουν τη λιτότητα μιας ζωής στερημένης και αρχοντικά με , την οσμή της παραχμής, απρόσιτα, έχθετα τώρα στα μάτια του κάθε βέβηλου με τους θησαυρούς τους να έχουν μεταβληθεί από καύχημα σε βάρος αβάσταχτο του κατόχου τους.

Εχεί ψηλά έπασχε ένα ξαφουντωμένο πιάνο, αλλού ταλαντευόταν ένα βιολί στο φυθμό των δονήσεων. Μια χιθάφα ξεχαφβαλωμένη πονούσε σα γυναίχα για το χαμό του αγαπημένου της και χάτω στη γη ένα μαντολίνο παγιδευμένο στις πέτφες, έδειχνε τον ανεπανόφθωτο αχφωτηφιασμό του.

Και κάτω από τα εφείπια, μέσα σε κατώγια, στα μπουλεβάφια, τα γουλόστφωτα, τις ανηφόφες, τα βόφτα, τα καντούνια, που ο απόηχος της κιθάφας και της αφιέτας δεν είχε σβύσει ακόμα, η ζωή σφάδαζε, λα-



Και άλλο στιγμιότυπον από την ξένην βοήθειαν προς τους σεισμοπαθείς του Ιονίου: Νοσοκόμοι του Ισραήλ μεταφέρουν εις αμερικανικόν ελικόπτερον μίαν έγκυον Αργοστολίτισσαν. («Ακρόπολις», 16/8/1953)

βωμένοι βογγούσαν, απελπισμένοι άφηναν αβοήθητοι τη στεονή πνοή τους.

Και νεκοοί... άταφοι σκοτωμένοι, ποόσμεναν την καθιερωμένη τυπική ε- ναπόθεσή τους στη γη.

Νεχοοί ανυπολόγιστοι, ανώνυμοι, αποοσδιόριστοι, αχατάγραφοι, ανιερολόγητοι...

- Αλήθεια πόσους να σκότωσε ο μεγάλος εκείνος θυμός;
- Μόνο αν μετοήσουμε τους ζωντανούς θα το μάθουμε...

Όπως τότε στις μεγάλες στιγμές της ανθοωπότητας.

Στη διάβαση της Εφυθράς Θάλασσας, στην Κάθοδο των Μυρίων, στη

Μάχη των Εθνών, που το ποοσκλητήριο ποοσδιόρισε τους επιζήσαντες.

Ραγισμένη η ανθοώπινη ψυχή με την αντοχή της σε δοκιμασία, από το βάφος του φόβου, του πόνου και της απελπισίας, προσπάθησε να χαράξει δρόμους διαφυγής. Να βρει τη διέξοδο που θα μεταφραζόταν σε σωτηρία, το μόνο στοιχείο για το οποίο υπήρχε ενδιαφέρον.

Το επίσημο σήμα της διοίκησης είχε εκπέμψει στα πέρατα του κόσμου το μακάβριο SOS: Βυθιζόμεθα όλοι. Αποστείλατε στόλον παραλάβει αλλόφρονας κατοίκους. Τα πάντα κατέρρευσαν.

Οι φλέβες του νεφού που άνοιξαν και πλημμύφισαν τη γη, έδωσαν την αίσθηση του καταποντισμού! Χάσματα και σχίσματα απειλούσαν να μεταβληθούν σε τάφους. Παντού παγίδες θανάτου, υπόγειες, επίγειες, υπέργειες... Ψηλά τα ετοιμόφοσπα κτίφια, δίπλα οι γεφμένοι τοίχοι. Τα φήγματα που απειλούσαν τα πόδια, οι στύλοι του φωτισμού που έγεφναν απειλητικοί, οι όγκοι της πέτρας και του ξύλου αγκαλιαστά να φράζουν το διάβα.

Δέντοα, πωριά, σιδηφοπλέγματα, ξολοδεσιές, κεραμίδια, έπιπλα, σύρματα, σκεύη νοικοκυριού, εικόνες, εκκλησιαστικά αντικείμενα, τέμπλα, νάρθηκες, κρεβάτια ξέστρωτα από το σεισμό, όλα σε σατανική περίπτυξη, φράγματα ανυπέρβλητα παγίδευαν το βήμα, απειλούσαν την ισορροπία, βίαζαν την ευστάθεια, εμπόδιζαν

κάθε διέλευση οδηγώντας τον τολμηφό στο βέβαιο τφαυματισμό που αυτές τις στιγμές προμήνυε θάνατο.

Σπόνδυλοι νεοκλασικών, σιδεριές βενετσιάνικων, κορνίζες από μπαρόκ διαζώματα, παραστάδες και ανώφλια ψιλιδουλεμένα, εμβλήματα, θυρεοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, οικόσημα, μπαλκονόπλακες, αετώματα, τρούλοι εκκλησιών και θόλοι καμπαναριών σε σωρούς άτακτους, ακατάστατους, ανυπολόγιστους, ύψωναν το οδικό κατάστρωμα στο επίπεδο των ετοιμόρροπων, έτσι που η πόλη ολόκληρη να μεταβληθεί σε ύπουλη παγίδα, θλιβερή και απρόβλεπτη. Κίνδυνος για τα πόδια, το κορμί, το κεφάλι αλλά και την ψυχή που σπαρταρούσε αβοήθητη.

Οι πολλοί ανηφόρισαν πανιχόβλητοι στα ψηλώματα για να αποφύγουν το απειλούμενο σαρωτιχό χύμα της θάλασσας και άλλοι πορεύτηκαν της απελπισίας και της φυγής το δρόμο προς τα παραθαλάσσια, για να σωθούν με κάποιο πλεούμενο από της ξηράς τον χίνδυνο.

Απειλή μεγαλύτερη από το τραυματισμένο περιβάλλον, εκείνη που φώλιαζε μέσα στον πληγωμένο άνθρωπο που έρμαιο του πανικού και της απελπισίας του, προσπάθησε να βρει την οδό της σωτηρίας μέσα από τους λαβύρινθους του σκοτεινιασμένου νου του.

Το σούφουπο έπεφτε απειλητικό και πνιγηφό σα λάσπη από κατφάμι. Η πόλη λαμπαδιάζει πανηγυφίζοντας το χαμό της και τα χωφιά απομονωμένα να εκπέμπουν με φωτάκια σήματα ολονυχτίς, μηνύματα απελπισίας για τη μεταφοφά κάποιου λαβωμένου, την επίγουσα συνδφομή σε κάποια επίτοκη, τη σωτηφία κάποιου ανήμπορου.

Σαν έσπασε το σκοτάδι, τα μάτια συνηθισμένα στο απρόσμενο δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν. Κάτω στο λιμάνι, εκτός από τον «Αλφειό», συμβολισμός παρά βοήθεια, να τονίζει την απουσία της ελληνικής σημαίας, τέσσερα γκρίζα πολεμικά που έμοιαζαν με τα «θηρία» του τύπου Λέων σκάφη του ελληνικού στόλου, πλευρισμένα ξέχυναν από τις μπουκαπόρτες τους ανθρώπινες φιγούρες φορτωμένες σύνεργα.

Στο σύθαμπο έμοιαζαν με σχιές αλλόχοτες. Κάτι ανάμεσα σε μηχανές, εφπετά και ανθρώπινες υπάρξεις, που επείγονταν να βιάσουν το χρόνο σαν να στόχευαν στην αιωνιότητα.

Στον ιστό τους κυμάτιζε μια παράξενη σημαία, άγνωστη στους πολλούς... με έμβλημα ένα αστέρι εξάκτινο.

Όλοι το θυμήθηκαν εκείνο το περίεργο αστέρι με τα δύο αγκαλιαστά τρίγωνα. Λίγα χρόνια πριν, όσοι υποχρεωτικά το έφεραν στο στήθος, είχαν πάρει το βέβαιο

διαβατήσιο για τους χιτλερικούς θαλάμους. Θυσίες στον υπάνθρωπο μιας ιδεολογίας που προσδιορίστηκε ως σύμβολο πολιτισμού ολόκληρης γενιάς ενός έθνους. Οι καμινάδες των κρεματορίων θα μείνουν το έμβλημα του πολιτισμού του 20ού αιώνα, έγραψε μεγάλος ιστορικός και δεν είχε άδικο.

Τώρα όμως το άστρο αυτό δεν ήταν Αποσπερίτης. Ανέτειλε σαν Αυγερινός προμήνυμα της αυγής, προπομπός στο φως, προάγγελος ελπίδας για σωτηρία και ζωή.

Χτες βράδυ γυρνούσαμε με τη μοίρα στη Χάιφα, ύστερα από γυμνάσια στην ανατολική περιοχή της Μεσογείου. Νότια από την Κρήτη, ακούσαμε στο ραδιόφωνο την εκπομπή του ΒΒC που μιλούσε για τους καταστρεπτικούς σεισμούς στα Επτάνησα, που ισοπέδωσαν τρία νησιά, με επίκεντρο την Κεφαλονιά. Ανέστρεψα πορεία και έπλευσα ολοταχώς για εδώ. Σε τέτοιες καταστάσεις ο χρόνος έχει πρωταρχική σημασία. Έστειλα σήμα στη Χάιφα αναφέροντας σχετικά. Ακόμα δεν έχω πάρει έγκριση της κίνησής μου, αλλά δεν ανησυχώ. Θα έλθει. Είναι μέσα στη φιλοσοφία του λαού μας η βοήθεια στους άλλους.

Είναι τα πρώτα λόγια του πλοιάρχου Σλόμο Ερέλ, κυβερνήτη των τεσσάρων κορβετών του. Κράτους του Ισραήλ, του νεοσύστατου Κράτους του περιούσιου λαού, που δοκιμασμένος στην περιπλάνηση επί αιώνες διεκδικούσε μία πατρίδα.

Αν είχαμε μία χούφτα γης που να λέγεται πατρίδα, μου ξομολογήθηκε φίλος Θεσσαλονικιός που σώθηκε από τα κρεματόρια, κανείς και ποτέ δεν θα τολμούσε να υποβιβάσει τον ανθρωπισμό μας, συσταίνοντας θαλάμους και καμινάδες με σκοπό να μας αφανίσει από τη γη.

Αλήθεια αυτό το Ισραήλ που διαφεντεύει τις τέσσαρες κορβέτες και το υπηρετεί πιστά ο πλοίαρχος Σλόμο Ερέλ, πού να βρίσκεται; Δίπλα μας ή απόμακρα ήξερε το δρόμο με τόση σπουδή να φτάσει στην ελληνική Κεφαλονιά!!! Πόσοι άραγε το γνωρίζουν ως Κράτος και πόσοι ακόμα ξέρουν πως έχει εδραιωθεί εκεί στην άλλοτε Γη Χαναάν, τη γη της Επαγγελίας κατά τη Διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπό του;

Και όμως αυτό το Κράτος απουσιάζει από τους καταλόγους του ελληνικού υπουργείου των Εξωτερικών, γιατί η κυβέρνηση της Ελλάδας δεν το αναγνωρίζει τοποθετώντας το στο «πουθενά».

Ήδη άρχισε να κερδίζει τις καρδιές μας και να εδραιώνεται μέσα τους... Θα αποκτήσει και ένα δρόμο στην πληγωμένη και αργότερα στην αναγεννημένη πόλη που δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Το Αργοστόλι ανταπέδωσε το φόρο τιμής με το πιο αξιόλογο αντίδωρο.

Άσε τις περιπλοχές και τους ελιγμούς του υπουργείου των Εξωτερικών. Το Ισραήλ αχόμα και υπό αμφισβήτηση εδώ στην Κεφαλονιά θα αποκτήσει το δικό του, το μοναδικό στον ελληνικό χώρο, τοπωνύμιο.

Πολύς θόουβος γεννήθηκε για το σε ποιον ανήκει η τιμή της πρώτης παρουσίας στο νησί της συμφοράς. Αναμφίβολα το αγγλικό καταδρομικό «Daring» έφθασε πρώτο από τη Μάλτα, με διαφορά ελάχιστου χρόνου που τον αφιέρωσε σε κατατόπιση και συντονισμό της σχεδιαζόμενης περίθαλψης.

Οι εβραίοι όμως, με τις τέσσαρες κορβέτες του Ισραηλινού Κράτους είναι που έδωσαν το πρώτο χέρι βοήθειας και τούτο ποτέ δεν ξεχνιέται.

Με συντονισμό και μεθοδικότητα που καταπλήσσει, αλλά και θάρρος παραδειγματικό έδειξαν την πίστη τους στο έργο που επιτελούσαν.

Μόνο ένας λαός που έχει πονέσει πολύ μπορεί να καταλάβει τον πόνο του άλλου. Ήταν η σεμνή αντιφώνηση του Ισραηλινού πλοιάρχου, όταν κατά την αποχώρηση δέχθηκε ευχαριστίες για την υπέροχη συμβολή στο έργο της διάσωσης.

Ομάδες από τσεις ή πέντε, ντυμένοι με κλειστές γκρίζες φόρμες, χοντσά άρβυλα, το άσπρο πεσιβραχιόνιο με το «Μαγκέντ Νταβίντ», το έμβλημα που από σήμα θανάτου έγινε θυσεός τιμής, κατέβαιναν από τα πλοία και ξεχύνονταν στην εσειπωμένη και παντέσημη πόλη. Διαθέτανε πείσμα, πείσα, γνώση και ποοβλεπτικότητα. Πάλεψαν με τον κίνδυνο και τον αψηφούσαν, Αδιαφοσούσαν για τις αλλεπάλληλες δονήσεις που σώσιαζαν δίπλα τους ολόκλησα ντουβάσια και τοίχους σαγισμένους. Έδειξαν γενναιότητα και ησωισμό. Πάλεψαν με τον κάματο και τον νίκησαν. Δεν επέτσεψαν στην κούσαση να χαλασώσει τη δράση τους, να μειώσει την απόδοσή τους, να χαμηλώσει την ορμή τους.

Δεν αδράνησαν ούτε λεπτό, δεν καθυστέρησαν στιγμή, δεν στάθηκαν ούτε για αναπνοή. Δεν προβληματίστηκαν αναποφάσιστοι. Δεν λύγισαν από τον όγκο της δουλειάς, δεν υποχώρησαν μπρος στην ευθύνη της πρωτοβουλίας.

Κατέβαιναν από τα πολεμικά τους οπλισμένοι σαν αστακοί με μοχλούς, τσεκούοια, λοστούς, φτυάοια, σκαπάνες. Βάδιζαν γρήγορα με έξαψη μάχης. Σκαρφάλωναν στα χαλάσματα. Άνοιγαν τρύπες και στοές. Τους έχανες μέσα στο χάσμα και καρδιοχτυπούσες μέχρι να ξαναβγούν στο φώς.

Στις 13 Αυγούστου 1953 μαι στις εδόμενες μερες τα δηπρωμάτα 4 Ισραπμινών σολεμινών με διοιμπτή τον δηρίαρχο Σίομο Ερέλη δροσέφεραν ανευτίμητες υδηρεσίες στο έργο διάσωσης και δαροχής δοήδητας των σεισμοδηπιτών. Η ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ δυμάται.

During the 13th of August 1953 and the following days the crews of 4 Israeli warships under captain Slomo Erell offered invaluable services to the Romeless people after the devastating earthquake that hit the island KEFALONIA remember

Και εκεί που η καρδιά κόντευε να σπάσει από αγωνία, ξανάβλεπες αυτά τα ψυχωμένα και γεροδεμένα παιδιά με τον ήλιο στα μάτια τους και το χαμόγελο στα χείλη. Πότε ένα παιδί στην αγκαλιά, άλλοτε μια μάνα στα χέρια ή ένας ανήμπορος που αιμορραγούσε στους ώμους.

Με μία πόστα πάνω στο χεφάλι για ασπίδα προστασίας έμπαιναν ομαδικά στα απρόσιτα, παραβίαζαν τα απροσπέλαστα, εξουδετέρωναν τα επιχίνδυνα. Διέλυσαν το φόβο, χατέλυσαν το χρόνο, διέγραψαν το άγχος, δεν συμβιβάστηκαν παρά με το αίσιο αποτέλεσμα.

Έσβυσαν φωτιές που έχαιγαν ανεξέλεγκτες, αναζωπύρωσαν ελπίδες, αποδυνάμωσαν το φόβο, αναπτέρωσαν το ηθικό, νίκησαν και τον πόνο και το θάνατο. Προσπάθεια που κράτησε ασταμάτητα τέσσαρες ολόκληρες μέρες, τις κρίσιμες μέρες που η σωτηρία ζυγιαζόταν με τα δευτερόλεπτα.

Ο κάματος δεν τους ανάγκασε να φύγουν, μα η εξάντληση των εφοδίων.

Η μία από τις πορβέτες η «Κ 28» έγινε ταχυδοόμος από και προς Πάτρα. Αναχωρούσε γεμάτη σοβαφά τραυματισμένους που είχαν δεχτεί την πρώτη στοργή πάνω στις άλλες τρεις και επέστρεφε με υγειονομικο υλικό και εφόδια πρώτης ανάγκης, όσα μπορούσε να συγκεντρώσει η αργοκίνητη και ασυντόνιστη ακόμα ελληνική περίθαλψη.

Και εκείνο το πρωινό που σαλπάρανε για το «που-

θενά» της ελληνικής διπλωματίας, ο κόσμος δάκουσε αποχαιρετώντας φίλους που τους έκλεισε στην καρδιά του.

Γιατί η απόμαχοή μας πατοίδα που συστηματικά πληγώνει, απουσίαζε από τον παγκόσμιο αυτό συναγερμό αλληλεγγύης. Δείχνοντας λιγότερο αισθηματίας από τους πολλούς και εκείνους με την αναγνωρισμένη πατρίδα και τους άλλους με την αμφισβητούμενη. Και τούτο ο κόσμος ο πονεμένος, ο άστεγος, που η πείνα και η δίψα του θέριζε τα σωθικά και το πένθος του μαύριζε την καρδιά, δεν μπορούσε να το συγχωρήσει!

Ήταν η μέφα που δύο τηλεγφαφήματα έχαμαν το γύφω του κόσμου. Το πφώτο των ξένων ανταποκριτών. Στο λιμάνι του Αργοστολίου βρίσκονται πολεμικά όλων των κρατών. Κανένα ελληνικό.

Το άλλο του ελληνικού Ποακτορείου Ειδήσεων ότι πληροφορούσε την οικουμένη ότι γέμισαν τα λιμάνια σημαίες. Καμιά ελληνική.

Οι εβοαίοι από την άλλη μεριά τις μέρες που έμειναν έγραψαν σελίδες ηρωισμού, που η μνήμη θα 'ταν άδικη να τις ξεχάσει. Έβγαλαν μέσα από τα ερείπια τραυματίες που βρίσκονταν αποκλεισμένοι δύο και τρεις μέρες. Πολλοί με μικροτραύματα έδεναν επιπόλαια έναν πρόχειρο επίδεσμο στο τραύμα τους και ακολουθούσαν το πρώτο παιδί που με νοήματα ζητούσε τη βοήθειά τους. Οι πρώτοι φίλοι των σεισμόπληκτων παιδιών υπήρξαν οι Ισραηλινοί, που όχι μόνο έσωσαν τους γονείς και τα αδέλφια τους, αλλά αποκατέστησαν και την ψυχική τους ισορροπία στην πιο κρίσιμη για την ηλικία και τη ζωή τους καμπή.

Με την ίδια δαιμονική ορμή έπεφταν συνέχεια σε άλλα ερείπια, τα σκόρπιζαν, τα έδιωχναν, τα διέλυαν. Μετακινούσαν ογκόλιθους, στέγες, θεμέλια, ντουβάρια, με μία αντοχή υπεράνθρωπη και μία θέληση ακαταμάχητη και στο τέλος έδιδαν το παιδί στο γονιό και τη μάνα στο απροστάτευτο, που παρακολουθούσε το έπος αυτών των γόνων της στρατιάς των προγεγραμμένων, με τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης στα μάτια.

Στα πλοία είχε οργανωθεί πιο συστηματικά η περίθαλψη. Τα κατάγματα μπαίνουν σε αυτοσχέδιους νάρθηκες, τα τραύματα επιδένονται και προσπαθούν να προσεγγίσουν τον πληγωμένο για να αποκαταστήσουν την ψυχική του ισορροπία. Σε κάθε βαριά τραυματισμένο ή άρρωστο γράφουν στα αγγλικά καρτέλα, την οποία περνούν στο λαιμό, με το είδος του τραύματός του και το γενικότερο ιατρικό του ιστορικό, σε όσους μπόρεσαν να πληροφορηθούν από το περιβάλλον τους. Έτσι τα νοσοκομεία που τους υποδέχτηκαν, χωρίς καθυστέρηση, χάρη σ' αυτή την πρόβλεψη μπό-

φεσαν να σώσουν ζωές, πολλές ανθρώπινες ζωές και να αποτρέψουν αναπηρίες.

Εκεί όμως που θαυματούργησαν ήταν το πνεύμα της διοργάνωσης. Πέτυχαν το ακατόρθωτο. Να συστήσουν επιτροπές από τους ίδιους τους σεισμόπληκτους για να διανείμουν υπεύθυνα στους καταυλισμούς τα τρόφιμα και εφόδια που πρόσφεραν, αδειάζοντας κυριολεκτικά τα πλοία τους.

Αυτή η σύντομη και φορτισμένη προσέγγιση δίνει το δικαίωμα της επίκλησης του ιερότερου, μετά τον πατρογονικό, δεσμού. Του ακατάλυτου δεσμού της φιλίας.

Οι διπλωματικές κινήσεις, έξω από το συναίσθημα, είναι κινήσεις κατευθυνόμενες από συμφέροντα, συνδυασμούς, προοπτικές, βλέψεις, προβλέψεις και συγκυρίες που δεν έχουν την καρδιά ως έδρα τους, αλλά τους πολιτικούς σχεδιασμούς.

Τέτοιοι συσχετισμοί και σχεδιασμοί άλλαξαν το διπλωματικό τοπίο και σήμερα, για την ελληνική διπλωματία, το Ισραήλ δεν είναι το Κράτος του «πουθενά», αλλά κράτος φιλικό, που έχει τη θετική του παρουσία στο διπλωματικό σώμα της ελληνικής πρωτεύουσας.

Όσο για την ομιλία αυτή, συνειδητά προσπάθησε να αποφύγει τις πολιτικές διαστάσεις που ο ομιλητής δεν τις υποφέρει. Ίσως για τούτο να υπερφορτίστηκε από το συναίσθημα και αν τούτο υπήρξε το μειονέχτημά της ας έχει την επιείκεια του ακροατηρίου αφού η μορφή της σε τύπο Χρονικού δεν μπορούσε να το αποτρέψει.

Ο μεγάλος σεισμός του 1953, για μεν την κοινωνία και την πολιτεία αποτέλεσε ανοιχτό θέμα πολιτικής. Για τους απλούς όμως ανθρώπους, το γεωλογικό φαινόμενο ελευθερώνοντας το συναισθηματισμό τους, τους έδωσε την ευκαιρία να δουν το περιβάλλον τους το κοινωνικό κάτω από κάποια άλλη, πρωτόγνωρη οπτική γωνία. Και τούτο αποτέλεσε το κέρδος της μεγάλης εκείνης συμφοράς που δεν ξεχνιέται, δεν ξεθωριάζει, δεν παρακάμπτεται.

Αυτές τις έντονες αναμνήσεις προσπάθησα να αναμεταδώσω, αναπαράγοντας ενάντια στο χρόνο που το αποτρέπει, εκείνες τις στιγμές, της γνώσης, της εμπειρίας μα κυρίως των δεσμών και των αποχωρισμών.

Ο δεσμός ανάμεσα σε ήδη καθιερωμένους φίλους, αντίδωρο αισθηματισμού, ως μήνυμα αγάπης προδίδεται από την ανταπόκριση σωτήρων και διασωθέντων.

Όσο για τον αποχωρισμό, αναπότρεπτος και αυτή τη φορά, δεν θα προλάβει να εμποδίσει να εκφράσουμε στους φίλους με το Αστέρι του Δαβίδ στο πηλήκιο, τη σημαία, το στήθος, το περιβραχιόνιο ή τη μετώπη της Συναγωγής, τις δύο λέξεις που δεν προλάβαμε τότε...

Σας ευχαριστούμε θερμά.

«Ο Ισραηλιτικός Στρατός κατά την Αρχαιότητα»

Αναχοίνωση του κ. ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ

ο βιβλίο, σε λιγοστά αντίτυπα, ανατυπώθηκε στην Κέρκυρα από το Τυπογραφείο «Ο Κοραής» Ι. Ναχαμούλη, το 1876 από τους επιλοχίες του Ελληνικού Στρατού Αριστείδη Ρωμάνο και Μιλτιάδη Ισιγόνη με τίτλο: «Σύντομος πορινικτές που Το

πραγματεία περί του Ισραηλιτικού στρατού κατά την αρχαιότητα».

Η ανατύπωση, όπως προκύπτει από τον πρόλογο, περιέλαβε και νέα στοιχεία περί πολέμων, τροπαίων και λαφύρων του Ισραηλιτιχού στρατού, ενώ υπάρχει και αναφορά για την Ισραηλιτική Κοινότητα της Κερκύρας «διά μικράς περιγραφής περί της ηθικής και διανοητικής προόδου της πολυπληθεστέρας απασών των εν ταις λοιπαίς πόλεσι του Ελληνικού Κράτους» (η Θεσσαλονίκη, με τη δυναμική Εβραϊκή Κοινότητα δεν περιλαμβανόταν αχόμα στα όρια του ελεύθερου Κράτους).

Ακόμα στον πρόλογο του βιβλίου αναφέρεται πληφοφορία ότι κατά τη βρετανική εφημερίδα «Παλ - Μαλ», όμιλος από Ραβίνους στη Φραγκρούρτη συνέλαβε

το σχέδιο «να συλλάβει τα διεσπαρμένα λείψανα των υιών του Ισραήλ και να συναθροίση αυτούς εν Παλαιστίνη όπως συστήσωσιν αυτόθι νέον Ιουδαϊκόν Βασίλειον».

Οι υποστηρίζοντες το σχέδιο «πειρώνται να καταδείζωσιν, ότι η επιχείρησις δεν είναι αδύνατος να υπομιμνήσκουσιν εις τους ομοθρήσκους αυτών, ότι πρέπει να δέωνται υπέρ της επιτυχίας αυτού και οφείλουσι να προσεύχονται τρις της ημέρας και εις πάσας τας διατεταγμένας υπό του Εβραϊκού Νόμου ώρας».

Ο συγγραφέας Θεόδωρος Ι. Κολοκοτρώνης γράφει ακόμα ότι ο σκοπός της απασχολήσεως του με το θέμα του βιβλίου είναι αφενός ο θαυμασμός του της Αρχαίας Ιστορίας, αλλά και το όνειρόν του («είθε, γράφει, να μη

Ο εγγονός του θουλικού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, «Γέρου του Μωριά», Θεόδωρος Ι. Κολοκοτρώνης, ταγματάρχης του Ελληνικού Στρατού και βουλευτής, είχε συγγράψει μελέτη 40 τυπωμένων σελίδων για τον Ισραηλιτικό Στρατό



κατά την Αρχαιότητα.

μείνει απατηλόν όνειρον εις τας ημέρας της προσπαίρου ζωής μου») της ελευθερίας και της αποκαταστάσεως των εθνοτήτων (είναι αξιοσημείωτο ότι ο εγγονός του «Γέρου του Μωριά» διαπνέεται από τις ίδιες φιλελεύθερες αντιλήψεις του παππού του).

Ο Θεόδωφος Κολοχοτφώνης ήταν γιος του δευτεφότοχου παιδιού του ήφωα της Επαναστάσεως Ιωάννου - Γενναίου Κολοχοτφώνη (1805 - 1868), που διετέλεσε στρατηγός και πρωθυπουργός.

Ο Θεόδωφος γεννήθηκε στα 1829 και πέθανε στην Αθήνα το 1894.

Εκπαιδεύτηκε στη Στοατιωτική Σχολή των Ευελπίδων και συμπλήφωσε τις σπουδές του στη Στοατιωτική Σχολή του Σαιν - Συο στη Γαλλία.

Το 1867 αποσύρθηκε από το στρατό με το βαθμό του ταγματάρχη και εκλέχτηκε δύο φορές βουλευτής Γορτυνίας, το 1856 και το 1868.

Ο Θεόδωρος Ι. Κολοκοτρώνης έμεινε παρά ταύτα γνωστός για τις πολιτικές μελέτες και τις λογοτεχνικές του ενασχολήσεις με το ψευδώνυμον «Φαλέζ».

Υπήςξε ιδιόρουθμος φιλάνθοωπος και φιλόσοφος με απέχθεια προς τη στρατιωτική πειθαρχία. Μάλιστα λόγω των έντονων δημοκρατικών του ιδεών έφθασε να μετέχει στην Οκτωβοιανή Επανάσταση του 1862 όταν ο πατέρας του ήταν πρωθυπουργός!

Ο Ισραηλιτικός στρατός

άτοης και θαυμαστής της αρχαίας ιστορίας των Ελλήνων, Ρωμαίων, Φοινίκων, Ισραηλιτών και Αιγυπτίων, ο Θ. Κολοκοτρώνης γράφει ότι το βιβλίο του είναι περίεργο αλλά τον ενέπνευσε η αρχή στην οποίαν πίστευαν οι αρχαίοι Εβραίοι «ετοιμάσου για πόλεμο για να έχει ειρήνη».

Στο κεφάλαιο περί «στρατιωτικού Οργανισμού των Ιουδαίων» ο συγγραφέας, με βάσει τις αρχαίες πηγές, εξηγεί ότι όλοι οι Ισραηλίτες ήταν υποχρεωμένοι να υπηρετούν στο στρατό ακόμα και αν ήταν Λευΐτες ή ιερείς. Μάλιστα υπήρχαν και στρατιωτικοί κατάλογοι για όσους υπερέβαιναν το εικοστό έτος και μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως στρατιώτες.

Επί της Βασιλείας Οζία ο εξοπλισμός και οι προμήθειες αρκούσαν για στρατό πάνω από 300.000 ανδρών.

Την έξοδο από την Αίγυπτο θεωρεί απαράμιλλο

επίτευγμα πειθαρχίας και την προσομοιάζει με την επάνοδο του Ξενοφώντος.

Ο Κολοκοτρώνης αποκαλύπτεται βαθύς γνώστης της Παλαιάς Διαθήκης, αφού στα κεφάλαια του βιβλίου του καταφεύγει σε εντυπωσιακές λεπτομέρειες και ονόματα της Βίβλου.

Ο θαυμασμός του για τους Εβραίους της εποχής αποτυπώνεται σε πολλές σελίδες του βιβλίου του.

Γοάφει: «Το Έθνος των Εβραίων, επρώτευε τότε. Η δε αιτία τούτου ήτο η αληθώς εθνική, ευσεβής και όλως υπό στρατιωτικήν έποψιν ανατροφή του λαού. Οι κάτοικοι ως εκ της αδιακόπου ασκήσεως ήσαν υγιείς. Η δε εν γένει ήσυχος και εργατική ζωή, την οποίαν διήγον, τοις επρομήθευε την ευρωστίαν, την αφθονίαν, την ηθικήν ανάπαυσιν και την πολυτεκνίαν».

«Η ορθώς τότε κρίνουσα διοίκησις εγύμναζε τους πολίτες εις τους κόπους και τας στρατιωτικάς ασκήσεις, ενέπνεε εις αυτούς διά του ιδίου παραδείγματος την αγάπην της πατρίδος, την ομόνοιαν μεταξύ των και την υποταγήν εις τους νόμους, τους οποίους εσέβοντο πρώτοι οι άρχοντες».

Και συνεχίζει: «Το πρώτον θεμέλιον, ο συγγραφέας, της τότε πολιτικής ήτο η άοχνος εργασία και η διά της τιμιότητος και του ίδρωτος του προσώπου ουχί δε διά της αρπαγής και της αδικίας του άλλου αύξησις του εισοδήματος».

Και συνεπλήφωνε ο Κολοκοτοώνης: «Οι Ισραηλίται εβασίζοντο κυρίως εις την αληθή δύναμιν και ουχί εις την πονηρίαν. Αντί να υποτρέφωσιν έριδας, να σπείρωσι διαιρέσεις εις τους πλησίων των και να ζητώσι να λάβωσιν υπόληψιν διά της ψευδολογίας και επιτηδειότητος εκαλλιέργουν τον τόπον των υφ' όλας τας επόψεις, καθιστώντες αυτόν καρποφόρον και παραγωγότερον όσον το δυνατόν».

Και συμπεραίνει ο συγγραφέας: «Ο Θεός τους είχεν ευλογήσει, επλούτιζον και ευτύχουν. Άπαντες δε, μικροί και μεγάλοι, μόνον τον εθνισμόν και την πατρίδα έχοντες υπ' όψιν ησκούντο και έτρεχον μετ' ενθουσιασμού εις τον πόλεμον».

Λόγοι άκρατου θαυμασμού του εγγονού του «Γέρου του Μωριά» προς το λαό των Εβραίων.

Να ήταν άφαγε ο έντονος φιλελευθερισμός του που τον οδήγησε στη συγγραφή του βιβλίου ή μήπως η σκέψη του ότι ένας αρχαίος λαός με την πλούσια ιστορία εδικαιούτο να αποκτήσει και πάλι μία ελεύθερη πατρίδα;

Μπορούμε να απορρίψουμε την Παλαιά Διαθήχη; Και βέβαια όχι!

Συνέχεια από σελ. 2

Βέβαια εχεί που πρέπει ο Θεός να υπερασπισθεί τον Ισραήλ είναι άτεγκτος και επεμβαίνει αποτελεσματικά και άμεσα. Μέσα σ' αυτό το θεραπευτικό - σωστικό πλαίσιο της φανέρωσης του Θεού μπορούμε να δούμε και τη σκληφότητά του ή τα «τρωτά και τα παράδοξα» κατά τους επικριτές της Π. Διαθήκης. Ο λαός Ισραήλ, ο λαός του Θεού είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του. Είναι ελεύθερος να πλησιάσει ή όχι το Θεό του, να υπακούσει ή να παρακούσει, να δεχθεί την τιμωρία ως συνέπεια της παρακοής και της ανυπακοής. Σ' αυτό το βιβλικό υπόβαθρο κατανοείται και το θεολογικό πλαίσιο υπακοή - ευλογία (ανυπακοή - κατάρα), η μετάνοια, η επιστροφή, η σωτηρία. Γι' αυτό ο Θεός και μετά την αμαρτία και την αποστασία του λαού του ανανεώνει τη Διαθήκη μαζί του.

- Ο ΙΣΡΑΗΛ, ο λαός του Θεού, είναι η Εχχλησία της Π. Διαθήκης. Είναι το «ιερό κατάλοιπο» του Ησαΐα, ο λαός της «νέας Διαθήχης» του Ιερεμία, ο «ανιστάμενος Ισραήλ» του Ιεζεκιήλ, ο «λυτρούμενος λαός» του Δευτεφοησαϊα και οι «άγιοι του Υψίστου» του Δανιήλ. Αυτήν την Εκκλησία εξέλεξε ο Θεός για να είναι ο περιούσιος λαός του και μ' αυτόν το λαό συνήψε Διαθήκη -συμφωνία, βάσει της οποίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις και από τα δύο μέρη 10. Κύριο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας της Π.Δ. είναι η ενότητα που συνέχει τα μέλη της σε όλη την ιστορική διαδρομή της. Αυτό σημαίνει επίσης ενότητα πίστης, λατφείας, ηθικής, υπακοής στο Νόμο του Θεού. Ο Νόμος ήταν η εγγύηση της διαρχούς παρουσίας του Θεού για τον Ισραήλ και η τήρησή του βεβαίωση της πιστότητας του λαού της Διαθήκης 11.
- ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ εφμηνεύοντας τυπολογικά την Π.Δ. την παφουσιάζουν ως πφοτύπωση του μέλλοντος αιώνος εν Χφιστώ. Έτσι τα γεγονότα που πεφιγφάφονται σ' αυτήν δεν αποτελούν απλά επεισόδια του παφελθόντος, αλλά του παφόντος. Η εσχατολογική διάσταση της Π. Δ. είναι πφοφανής. Ο ιεφός Χφυσόστομος λέει χαφακτηφιστικά: «Προέλαβεν τήν Καινήν ή Παλαιά καί ήρμήνευσεν τήν Παλαιά ή Καινή. Καί πολλάκις είπον,

ότι δύο Διαθήκαι καί δύο παιδίσκαι και δύο άδελφαί τόν ένα Δεσπότην δορυφοροῦσι. Κύριος παρά προφήταις καταγγέλλεται, Χριστός ἐν Καινῆ κηρύσσεται. Οὐ καινά τά καινά, προέλαβε γάρ τά παλαιά. Οὐκ ἐσβέσθη τά παλαιά, ἡρμηνεύθη γάρ ἐν τῆ Καινῆ¹²».

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ της Π.Δ. διαφαίνεται και από τη χοησιμοποίησή της στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Αποτελεί την πηγή για τα αναγνώσματα, τους ύμνους, τις ευχές και το κήουγμα της λατοείας της Εκκλησίας 13. Τα αναγνώσματα της Π.Δ. που διαβάζονται στην Εκκλησία καλύπτουν όλο σχεδόν το λειτουργικό έτος, τα περισσότερα όμως βρίσκονται συγκεντοωμένα στην περίοδο του Τριωδίου και του Πεντηχοσταφίου. Πρόχειται για χείμενα που προτυπώνουν το πάθος και τη σταύρωση του Χριστού14. Η λατφεία της Εχχλησίας συνδέεται με το θεολογικό περιεχόμενο των θείων ενεργειών που αναφέρονται στην Π.Δ. είναι μια επανάληψη των λυτρωτιχών ενεργειών του Θεού, όπως μας παραδίδονται από το βιβλικό κείμενο της Π.Δ15. Η επαγγελία και η αναμονή του Μεσσία της Π.Δ. συνδέεται άμεσα στη θεία λειτουργία με την ενανθρώπιση του Χριστού. «Πλάσας γάρ τον ἄνθρωπον... τέθεικας αὐτόν ἐν τῶ Παραδείσω τῆς τρυφῆς, ἀθανασίαν ζωῆς καί ἀπόλαυσιν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐν τῆ τηρήσει τῶν ἐντολῶν Σου ἐπαγγειλάμενος αὐτῶ. Άλλά παραχούσαντα Σοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ... έξώρισας αὐτόν ἐν τῆ δικαιοκρισία Σου, ο Θεός. έχ τοῦ Παραδείσου εἰς τόν χόσμον τοῦτον, χαί ἀπέστρεψας εἰς τήν γῆν, ἐξ ἡς ἐλήφθη, οἰχονομῶν αὐτῶ τήν ἐχ τῆς παλιγγενεσίας σωτηρίαν, τήν ἐν αὐτῶ τῶ Χριστῶ Σου. Οὺ γαρ ἀπεστράφης τό πλάσμα Σου εἰς τέλος, ὃ ἐποίησα, οὐδέ ἐπελάθου έργου χειρών Σου. Προφήτας έξαπέστειλας. ἐποίησας δυνάμεις διά τῶν Άγίων σου... ἐλάλησας ήμιν διά στόματος των δούλων Σου των προφητών, προχαταγγέλλων ήμιν τήν μέλλουσαν ἔσεσθαι σωτηρίαν. Νόμον ἔδωκας εἰς βοήθειαν Άγγέλους ἐπέστησας φύλαχας. Ότε δέ ήλθε το πλήρωμα τῶν καιρών, ἐλάλησας ἡμῖν ἐν αὐτῶ τῶ Υίῶ Σου, δι' Οὖ καί τούς αἰῶνας ἐποίησας 16.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ θα συμφωνήσουμε με το συμπέρασμα του καθ. κ. Χοονόπουλου, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά: «ένας τέτοιος πνευματικός θησαυρός, όπως η Π.Δ., σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποοριφθεί. Πρέπει, αντίθετα, να διαφυλαχθεί ως πολύτιμη πνευματική παρακαταθήκη για ολόκληρη την ανθοωπότητα και πρωτίστως για την Εκκλησία και την Παιδεία», θα διαφωνήσουμε, όμως, στην παρατήρησή του ότι «η επιλογή της ύλης από την Π.Δ. που προσφέρεται στους μαθητέςθα μπορούσε να μετατοπισθεί από τις διηγήσεις της Π.Δ. στον υπέροχο και μοναδικό λόγο των προφητών». Έχουμε τη γνώμη ότι δεν μπορούμε να αποκόψουμε τη βιβλική ιστορία, τα ιστορικά γεγονότα, τη διήγηση, από το προφητικό μήνυμα. Είναι δεμένα μεταξύ τους πολύ στενά. Έτσι μόνο λ.χ. θα κατανοήσουμε το νόημα του μηνύματος του Δευτεφοησαϊα (Ησ.κεφ.40-54), ο οποίος προφητεύει κατά τη διάρκεια της βαβυλώνιας αιχμαλωσίας, έτσι θα καταλάβουμε το μήνυμα του Τοιτοησαϊα (Ησ. χεφ. 55-66), τον ποοφήτη της υστεφοαιχμαλωσιαχής εποχής. Με το ίδιο πνεύμα πρέπει να δούμε και το μήνυμα όλων των προφητών. Πάντοτε σε σχέση με την ιστορική συνάφεια.

ΕΚΕΙΝΟ που ποωτεύει είναι το διάβασμα της Π. Διαθήπης να γίνεται με πνεύμα ώριμο, κατασταλαγμένο, θαρφαλέο, με διάθεση να γνωρίσεις το Θεό

και τα πρόσωπά της και ιδιαίτερα τη θεολογία της. μένοντας μαχριά από συντηρητισμούς και κάθε είδους ηθικολογίες και απωθημένα. Να μάθουμε να διαβάζουμε το βιβλικό κείμενο όχι μόνο με πνευματικές προϋποθέσεις, αλλά και με φιλοκαλικό πνεύμα17. Η Π. Διαθήκη είναι πνευματικό έργο του παγχόσμιου πολιτισμού. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να μεμψιμοιφεί και να την αποφρίπτει. Εάν τη διαβάσει σωστά θα κατανοήσει το θεολογικό της πλούτο, τις έννοιές της (Εκλογή - Διαθήκη, μονοθεία, πάσχων δούλος, μεσσίας), θα αισθανθεί την πνευματική ανάταση που χαρίζει. Ο Κύριος, μάλιστα, αποδεχόμενος την Π.Δ. αναφέρει χαρακτηριστικά: Μή νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τόν νόμον η τούς προφήτας, οὐκ ήλθον καταλῦσαι άλλά πληρῶσαι18.

[Ο κ. Ιω. Μούρτζιος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956. Σπούδασε Θεολογία στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ., στον κλάδο της Πρακτικής Θεολογίας και στις Θεολογικές Σχολές των Πανεπιστημίων του Regensburg και του Tubingen της Γερμανίας με γνωστικό αντικείμενο την ιστορία του βιβλικού Ισραήλ.

Καθηγητής στον Τομέα Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιβλικών Σπουδών κι έχει γράψει μελέτες για την Παλαιά Διαθήκη].

Σημειώσεις:

- Βλ. Μ. Κωνσταντίνου, «Η Παλαιά Διαθήκη ως βάση της χριστιανικής πίστης», Αθωνίτης 11/39 (2002).
- Για το θέμα αυτό βλ. Κ. Κωστόπουλου, Η αυθεντία της Παλαιάς Διαθήκης, Εφημέριος, ΝΑ', τεύχος 4, Απρίλιος 2002, 24.
- Βλ. Μ. Κωνσταντίνου, Η Παλαιά Διαθήχη. Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Αθήνα 2003, 13.
- 4. Βλ. Ν. Ματσούχα, «Οι Θεοφάνειες στην ιστορία του Ισραήλ και της Εκκλησίας ως Θεοπτίας και Θεογνωσίας», Τόμος τιμητικός προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομον επί τη εικοσιπενταετηρίδι της Αρχιερατικής αυτού διακονίας, Κύπρος 1993, 323.
- Βλ. Δ. Καϊμάκη, Θέματα παλαιοδιαθηκικής Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 1999, 14.
- 6. Βλ. Μ. Κωνσταντίνου, Η Παλαιά

- Διαθήκη ως βάση της χοιστιανικής πίστης ..., 8.
- Βλ. Μ. Κωνσταντίνου, Η Παλαιά Διαθήκη. Μυθολογία..., 30.
- Βλ. Ν.Π. Μπρατσιώτη, Εισαγωγή εις την Θεολογίαν της Παλαιάς Διαθήκης, Αθήνα⁵, 1988, 54.
- Βλ. Χ. Ατματζίδη, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, BB 17, Θεσσαλονίκη 2001, 136, 625.
- Βλ. Δ. Δόικου, Εις Θεός, εις λαός, μια αποκάλυψη, Ανάτυπο από Γο Παλ 57-58 (1974-75), Θεσσαλονίκη 1975, 12.13.
- Βλ. Δ. Δόικου, Η Εκκλησία εν τη Παλαιά Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 1969, 10.11.
- «Εξήλθε δόγμα παφά Καίσαφος Αυγούστου» και εις την απογραφήν της αγίας Θεοτόκου, PG 50, 796.
- Βλ. Δ. Βακάρου, Ο βιβλικός λόγος στις λειτουργίες Μ. Βασιλείου, Ιω-

- άννου του Χουσοστόμου και των προηγιασμένων δώρων, Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη 1991, 64. Βλ. επίσης, Σ. Αγουρίδη, Ερμηνευτική των ιερών κειμένων. Προβλήματα Μέθοδοι εργασίας στην ερμηνεία των Γραφών, Αθήνα 2 2000, 79 εξ.
- 14. Βλ. Δ. Δόικου, Τάδε λέγει Κύριος. Λειτουργικά αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 1985, 11.
- 15. Βλ. Μ. Κωνσταντίνου, Ρήμα Κυρίου Κραταιόν. Αφηγηματικά κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 1990, 18.
- Ευχή της αναφοράς Θ. Λειτουργίας
 Μ. Βασιλείου.
- Βλ. Ν. Ματσούκα, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης Σημεία, νοήματα, αποτυπώματα, Θεσσαλονίκη 2002, 20.
- 18. Mθ 5,17.

Το Μουχλιασμένο Ψωμί

Του κ. ΤΣΒΙ ΜΙΧΑΕΛΙ

Το επεισόδιο από τις αναμνήσεις του Έλληνα Εβοαίου κ. Τσβί Μιχαέλι (γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1917. Τα τελευταία 50 χρόνια ζει στο Ισραήλ) που δημοσιεύεται παρακάτω, γραμμένο σε απλή γλώσσα, περιέχει μία ιστορία από εκείνες που μόνον η μοίρα μπορεί να δημιουργήσει.

τα δύο χοόνια που πέρασα σε διάφορα χιτλερικά στρατόπεδα στην Πολωνία και τη Γερμανία μου συνέβησαν αρκετά επεισόδια που έμειναν χαραγμένα στη μνήμη μου και που δεν τα ξέχασα μέχοι σήμερα.

Τα επεισόδια αυτά τα έγραψα στα εβραϊκά και δημοσιεύθηκαν στο ετήσιο αναμνηστικό περιοδικό που εκδίδει η νέα γενιά της Οργάνωσης Ομήρων ελληνικής καταγωγής στο Ισραήλ. Ορισμένα από αυτά τα μετέφρασα στα γαλλικά και δημοσιεύθηκαν σε γαλλικές εφημερίδες στη Γαλλία και την Ελβετία.

Θεώρησα σχόπιμο να μεταφράσω ένα από αυτά τα άρθρα στα ελληνικά με την ελπίδα πως θα ενδιαφέρει τους αναγνώστες του περιοδιχού "Χρονικά".

Το επεισόδιο που διάλεξα ναι μεν συνέβη στο στοατόπεδο, αλλά είναι συνδεδεμένο και με τη στοατιωτική μου θητεία στην Ελλάδα κατά τον πόλεμο της Αλβανίας.

Είμαστε στα μέσα του Αυγούστου 1944. Βρίσχομαι εδώ και 15 μήνες στο στρατόπεδο "Μπούνα", 6 χιλιόμετρα περίπου από το Auschwitz, και προσπαθώ με κάθε τρόπο να παραμείνω στη ζωή παρ' όλες τις δυσχολίες και τις κακουχίες.

Στο στοατόπεδο έποεπε να αγωνιστούμε κάθε μέρα και κάθε ώρα με τέσσερις κυρίως εχθρούς.

Την πείνα που μας βασάνιζε μέρα και νύχτα. Η τροφή που παίρναμε αντιστοιχούσε με 1000 θερμίδες περίπου, ενώ ένας άνδρας που δουλεύει στο κρύο και σε δύσκολες συνθήκες έχει ανάγκη από 2500 θερμίδες για να κρατήσει τη δύναμή του.

 Το τσούχτερό κρύο που μας τρυπούσε τα κόκκαλα κάτω από τα ελαφρά συνθετικά ρούχα που φορούσαμε.

 Τη δύσκολη δουλειά σε συνθήκες σκλαβιάς στο κρύο και στο χιόνι.

 Το ξύλο που έπεφτε στην πλάτη μας και στο κεφάλι, είτε δικαιολογημένα, είτε άδικα.

Αλλά υπήρχε ένας πέμπτος εχθοός που πολύ λίγο αναφέρεται στα βιβλία και στα άρθρα που γράφτηκαν για τη ζωή στα στρατόπεδα. Ήταν η "Μοναξιά", το συναίσθημα ότι μέσα στους χιλιάδες φυλακισμένους που σε τριγυρίζουν είσαι στην πραγματικότητα μόνος σου. Μόνος με τα προβλήματά σου, μόνος με την αδυναμία σου, με τις αρρώστιές σου και ήξερες ότι αν πέσεις κανένας δεν θα σε βοηθήσει, αν πεινάς πολύ, κανένας δεν θα σου δώσει μια φέτα ψωμί.

Γι' αυτό, όσοι δεν είχαν γερά νεύρα και έχαναν κάθε ελπίδα προτιμούσαν ν' αυτοκτονήσουν πιάνοντας με τα χέρια τους τα ηλεκτροφόρα συρματοπλέγματα που υπήρχαν γύρω από το στρατόπεδο.

Ένα βράδυ, που γύρισα από τη δουλειά πουρασμένος και πεινασμένος, ρούφηξα σε δύο λεπτά τη βραδινή σούπα, πήγα στο πλυντήριο να πλυθώ λίγο και να πάω γρήγορα στο πρεβάτι όπου εύρισκα ζεστασιά και αναπαυόμουν.

Ενώ πλενόμουν, άχουσα δύο Πολωνούς που συζητούσαν και ο ένας έλεγε στον άλλον: "Ξέφεις ότι στο μπλοχ νούμεφο τάδε, κάθε πφωΐ μετά τη διανομή, δύο νεαφοί αλλάζουν το τετφαγωνάχι μαφγαφίνης που παίφνουμε με 3-4 χομμάτια ξεφό, μουχλιασμένο ψωμί; Αμα ξύσεις τη μούχλα σου μένει αφχετό ψωμί που μποφείς να το φας σχέτο ή βουτηγμένο στο μαύφο ζουμί χωφίς ζάχαφι που μας δίνουν το πφωΐ και που λέγεται χαφές".

Εμένα δεν μου άφεσαν τέτοιες ανταλλαγές. Ποοτιμούσα να φάω πρώτα ότι μας μοίραζαν και ύστερα να προσπαθήσω να οικονομήσω κανένα συμπλήρωμα.

Αλλά εχείνο το βράδυ, ως φαίνεται, ήμουν πολύ πεινασμένος και γι' αυτό αποφάσισα να πάω και εγώ το επόμενο πρωΐ να κάνω την ίδια ανταλλαγή.

Πραγματικά, την επομένη αφού πήρα τη μερίδα μου, έφαγα το ψωμί, κράτησα το κομματάκι της μαργαρίνης και στράφηκα προς το μπλόκ όπου γινόταν η ανταλλαγή.

Στο σημείο αυτό διακόπτω τη διήγηση και σας μεταφέρω τρία χρόνια πίσω, δηλαδή στο Φεβρουάριο του 1941.

Ήταν τότε ο πόλεμος της Αλβανίας και εγώ βρισκόμουν με την ομάδα μου σ' ένα ύψωμα, κάτω από αντίσκηνα και υποφέραμε από το κούο και από έλλειψη εφοδίων. Δρόμοι δεν υπήρχαν και τα μονοπάτια ήταν παγωμένα. Τα άλογα γλιστρούσαν. Ήμουν ο σιτιστής της μονάδας και την τροφή, ψωμί και λίγο κασέρι, την έφερναν οι στρατιώτες στους ώμους τους.

Μια μέφα με φώναξε ο αξιωματιχός, που ήταν διοικητής της μονάδας και μου είπε ότι έμαθε ότι σε κάποιο σημείο προς βορράν άνοιξε μια μεγάλη αποθήκη εφοδιασμού και κει μπορούσα να βρω κάθε είδος τροφής. Με ρώτησε αν ήμουνα πρόθυμος να κάνω αυτή την προσπάθεια. Του απάντησα ότι όλα τα άλογά μας είχαν ψοφήσει από το κρύο και από έλλειψη νομής –είμασταν μονάδα του Ιππικού– αλλά είχαμε ένα γερό μουλάρι ζωντανό και μ' αυτό θα ξεκινούσα την επομένη να βρω την αποθήκη.

Έτσι την άλλη μέρα, στις 5 το πρωί, οι δύο μάγειροι και γω πήραμε το μουλάρι και κάναμε πέντε ώρες πορεία για να βρούμε την αποθήκη.

"Έχω 120 στρατιώτες που δεν έχουν φάει μαγειρεμένο φαγητό πολλές εβδομάδες", είπα στον υπεύθυνο, "τι μπορείς να μας προσφέρεις";

"Δικαιούσαι 750 γραμμάρια κρέας για τον καθένα", μου απάντησε ο υπεύθυνος. Ο μάγειράς μου πετάχθηκε και είπε: "Εγώ θα διαλέξω το κρέας". Πράγματι πήρε τα κομμάτια που διάλεξε, τα ζύγισε και μου είπε: "Ρώτα αν έχουν μακαρόνια". "Έχουμε μακαρόνια", είπε ο υπεύθυνος, "200 γρ. το άτομο". "Πάστα ντομάτα έχει"; Έχει. "Αλάτι"; "Έχει". "Μπαχαρικά έχει"; "Έχει". Ο μάγειρας πέταξε από τη χαρά του. "Θα τους κάνω ένα φαγητό που θα γλύφουν τα δάχτυλα", είπε.

Αφού τα φορτώσαμε όλα στο μουλάρι, μου είπε ο μάγειρας: "Τώρα πρέπει να προσέξωμε να μη γλιστρήσει το μουλάρι στις χαράδρες γιατί αν πέσει, είμαστε χαμένοι".

Γυρίσαμε προσεκτικά και στα επικίνδυνα μέρη, ο ένας κρατούσε το μουλάρι από τ' αυτιά και ο άλλος από την ουρά και έτσι φθάσαμε ύστερα από 10 ώρες πορεία στον καταυλισμό.

Όλοι οι στρατιώτες χειφοχρότησαν, φέφανε νερό, άναψαν φωτιά και σε λίγο το μεγάλο καζάνι στήθηκε και το φαγητό άρχισε να ψήνεται. Μια ωραία μυρωδιά από κρέας ψημένο και μπαχαρικά απλώθηκε μέχρι τα αντικρυστά υψώματα.

Όταν το φαί έγινε αρχίσαμε τη μοιρασιά. Ο κάθε στρατιώτης έπαιρνε μια καλή μερίδα κρέας και μπόλικα μακαρόνια.

Ξαφνικά βλέπω ότι με πλησιάζει ένας στρατιώτης αξύριστος από πολλές μέρες με την καραβάνα στο χέρι του και μου λέει στην ισπανο-εβραϊκή διάλεκτο των Εβραίων της Θεσσαλονίκης: "Δεν μ' ανεγνώρισες; είμαι ο Ι. Μορδόχ. Υπηρετήσαμε μαζί στο 1ο Σύνταγμα ιππικού στη Θεσσαλονίκη. Η μονάδα μου βρίσκεται στο απέναντι ύψωμα. Ήρθα με τη μυρωδιά και είμαι πολύ πεινασμένος".

Πράγματι, ανεγνώρισα τον Μορδόχ που ήταν καλό παιδί και του είπα: "Άφησε εδώ κάτω την καραβάνα σου και πήγαινε να καθίσεις πίσω από το τελευταίο αντίσκηνο που είναι το δικό μου. Θα σου φέρουν φαί".

Απομακούνθηκε ο Μορδόχ και συνεχίσαμε τη διανομή. Όταν πήραν όλοι οι στρατιώτες, είπα στο μάγειρα. "Βάλε φαγητό σ' αυτή την καραβάνα. Πίσω από το αντίσκηνό μας κάθεται ένας στρατιώτης. Είναι φίλος μου και πεινάει". Ο μάγειρας άκουσε ότι είναι φίλος μου, διάλεξε ένα μεγάλο καλό κομμάτι κρέας, γέμισε την καραβάνα μακαρόνια και την πήγε στον Μορδόχ.

Φώναξα ποιός ήθελε συμπλήφωμα, ήφθαν κάμποσοι στρατιώτες και πήφαν κι άλλο και στο τέλος είπα στους μάγειρες: "Πάρτε και για σας φαγητό" και πήγα προς το αντίσκηνό μου. Ο Μορδόχ ήρθε προς εμένα με το πρόσωπο γεμάτο λίπος και πάστα ντομάτα, με ευχαρίστησε και μου είπε: "Αυτή τη μακαρονάδα δεν θα την ξεχάσω ποτέ!" Έφυγε και δεν ξαναείδα το Μορδόχ.

Ξαναγυρίζω πάλι στο σημείο που μείναμε, που εγώ πλησιάζω προς το μπλοχ όπου μοίραζαν το μουχλιασμένο ψωμί και περιμένω στην ουρά να έρθει η σειρά μου. Όταν ήρθε, προσέφερα τη μαργαρίνη μου στον άνθρωπο που έκανε τη διανομή. Αυτός με κοίταξε και μου είπε με συγκίνηση: "Εγώ θα πάρω τη δική σου μαργαρίνη! Εγώ είμαι ο Μορδόχ. Ήρθε η ώρα να σου ανταποδώσω για την μακαρονάδα που μου προσέφερες στην Αλβανία. Πάρε πίσω τη μαργαρίνη σου". Έβαλε τα χέρια στο τσουβάλι, διάλεξε 4 μεγάλα κομμάτια ψωμί, μου τα έδωσε και μου είπε: "Έλα και αύριο και τις επόμενες μέρες και μη ντρέπεσαι".

Έφυγα με δάχρια στα μάτια και σκέφθηκα: Αυτός ο άνθρωπος κινδυνεύει τη ζωή του μ' αυτό που κάνει και όμως είναι φιλότιμος και ευγνώμων και δεν ξέχασε το καλό που του έκανα πριν 3 χρόνια. Δεν είναι όλα χαμένα. Υπάρχει ακόμα ανθρωπισμός και μέσα στο στρατόπεδο. Περισσότερο χάρηκα για τη χειρονομία του παρά για το ψωμί που μου έδωσε.

Την επομένη ξαναπήγα και πάλι μου έδωσε πρόθυμα κάμποσα κομμάτια ψωμί. Αλλά ύστερα δεν ξαναπήγα, ντράπηκα.

Συνάντησα άλλη μια φορά το Μορδόχ στη Θεσσαλονίκη. Και αυτός έζησε και οι δυο χαρήκαμε που ειδωθήκαμε. Ύστερα έφυγε για την Αμερική.

Αυτή είναι η ιστορία του Μορδόχ και του μουχλιασμένου ψωμιού.

Τώρα θέλετε να μάθετε από πού προέρχονταν τα τσουβάλια με το ξερό ψωμί;

Σε μια απομονωμένη γωνιά του στρατοπέδου, οι Γερμανοί είχαν σκάψει μια τεχνητή λιμνούλα. Είχαν κλείσει το μέρος με συρματοπλέγματα και εκεί μεγάλωναν πάπιες για την κουζίνα των S.S.

Για να θρέψουν τις πάπιες έστελναν στο φύλακα που είχαν βάλει εκεί τσουβάλια ολόκληρα με τα υπολείμματα της κουζίνας των Γερμανών και τα ψωμιά που μούχλιαζαν στην αποθήκη.

Ο φύλακας που ήθελε και αυτός να καλυτερεύσει την τροφή του έκανε κομπίνα με τους δυο έξυπνους Ελληνες, οι οποίοι τον προμήθευαν μαργαρίνες και έπαιρναν κάθε πρωΐ δυο τσουβάλια ξεροκόμματα για το εμπόριό τους.

Βιβλίο



ΙΩ. Χ. ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ

θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις στο βιβλικό Ισραήλ

(Εκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 1999) και

Η παράδοση της Εξόδου στους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης

(Εκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2002)

Αταξιωμένες από την επιστημονική κοινότητα ιστορικο - θεολογικές μελέτες που αναφέρονται σε θέματα της Παλαιάς Διαθήκης.

Στο πρώτο βιβλίο αναφέρεται ότι οι θρησκευτικές μεταρουθμίσεις των Γεδεών, Σαμουήλ και Σαούλ καθώς και των βασιλέων του Ισραήλ Ιωράμ, Ιου και του Ιούδα Ασά, Ιωσαφάτ, Ιωάς και Εζεκία, ανήκουν σε μια σειρά ανανεωτιχών λατρευτικών προσπαθειών, που κράτησε περίπου πενταχόσια χρόνια. Η μεταρρύθμιση του Ιωσία αποτέλεσε το αποχορύφωμα όλων αυτών των προσπαθειών και το κλείσιμο μιας μαχράς περιόδου δυναμικής αντιμετώπισης της ειδωλολατρίας. Όλες οι μεταρουθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Ιωσία, παρουσιάζουν ομοιογένεια ως προς το χαρακτήρα και τις προοπτικές τους. Αυτό ίσως οφείλεται στον κοινό στόχο που έθεταν όλοι οι μεταρουθμιστές και που δεν ήταν άλλος από την αναβίωση του γνήσιου Γιαχβισμού.



Στο δεύτερο από τα αναφερόμενα βιβλία η πραγμάτευση του θέματος γίνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται συνοπτική παρουσίαση της παράδοσης της εξόδου, σύμσωνα με τις μαρτυρίες του βιβλίου της Εξόδου. Στο δεύτερο μέρος εξετάζουμε την παράδοση υπό το φως προαιχμαλωσιαχής προφητείας [Αμώς, Ωσηέ, Μιχαίας, Ησαΐας (=Πρωτοησαΐας), Ιερεμίας], της αιχμαλωσιαχής (Ιεζεχιήλ) και της ύστερο-μεταιχμαλωσιαχής (Δευτεροησαΐας, Τριτοησαΐας και Βαρούχ). Η μελέτη κατακλείεται με τη διατύπωση κρίσεων και συμπερασμάτων.



ΔΙΟΝΥΣΗ Κ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑ

Ο Άνθρωπος ως Ενότητα

(Εκδόσεις Γαβριηλίδη, 2001)

Την κοινωνική διάσταση που περιέχεται τόσο στα συναισθήματα όσο και στις πράξεις του ανθρώπου εξετάζει ο Δ. Μαγκλιβέρας στα δοκίμια που περιλαμβάνονται στο νέο του βιβλίο.

Στο χώρο της ανθρώπινης διαδρομής η φιλία, η αγάπη, η παρουσία του καλού και του κακού, η τιμή του ανθρώπου, η ευτυχία, η ανεκτικότητα είναι μερικά από τα συναισθήματα, τις προσδοκίες και τα βιώματα που διαμορφώνουν τη ζωή. Ο άνθρωπος ως ψυχική παρουσία αποτελεί το υποκείμενο της δράσης και το αντιχείμενο της επίδρασης των αντίστοιχων βιωμάτων στην προσπάθειά του να αποκτήσει την «πανίτροπο αρμονία» στη ζωή του. Στα δε γεράματα, στην ύστατη ώρα, ο άνθρωπος, απολογιστικά, αναρωτάται για την ύπαρξη Δικαίου, Δικαιοσύνης και τελικά Δικαίωσης στα ανθρώπινα πράγματα.

Όλος αυτός ο κύκλος της ανθρώπινης ζωής εξετάζεται κοινωνιολογικά, φιλοσοφικά, ανθρωπολογικά κ.λπ. στο «Ο Ανθρωπος ως ενότητα» κατά τρόπο συζητητικό ώστε η ανθρωπογεωγραφία της ψυχής να διερμηνεύεται από πολλές πλευρές.



ΒΑΣ. ΤΑΚΗ Η Αγραφιώτικη Γλώσσα

(Καρδίτσα, 2003)

τις 200 σελίδες αυτής της εργασίας έχουν καταγραφεί και απαθανατιστεί στοιχεία του λόγου του αγραφιώτικου πληθυσμού, τα οποία έχουν ήδη εξαφανιστεί από τη σημερινή κοινή ομιλία ή εξαφανίζονται οσονούπω.

Στην «Αγραφιώτικη Γλώσσα», αποτέλεσμα 40χρονης υπομονετικής και επίμονης ερευνητικής προσπάθειας του Βασ. Τάκη, περιέχεται ένα σημαντικό λεξιλόγιο, το οποίο αποτελούσε τη βάση και την πεμπτουσία του καθημερινού λόγου του κόσμου των Αγράφων

μέχοι ποιν 50 πεοίπου γοόνια.

Ο συγγραφέας μάζεψε υλικό αυτό. ταξινόμησε και του έδωσε μοοφή λεξικού απαλείφοντας επαναλήψεις και ανααρίβειες κατά τρόπο που αυτό να είναι εύχρηστο για κάθε εφευνητή και μελετητή. Ο τρόπος όμως της γραφής του, η ταξινόμησή του, αλλά προπάντων η ερμηνεία κάθε καταχωοημένης λέξης ή έχφοασης που έδωσε ο συγγραφέας κάνει το βιβλίο να είναι ένα διασκεδαστικό και μορφωτικό ανάγνωσμα, πέρα από τη σημαντική συμβολή του στην επιστήμη της Λαογραφίας.



ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΟΥ Γ. ΦΟΥΓΙΑ

Θεολογικαί και Ιστορικαί Μελέται

Τόμος 14ος και 15ος (Αθήνα, 2003)

τους συγκεκοιμένους τόμους παρουσιάζεται, βάσει στοιχείων, η προσωπική σταδιοδρομία του Μητροπολίτη και οι σχέσεις του με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.



ROBIN COHEN Παγκόσμια Διασπορά

(Εκδόσεις Παπαζήση, 2003)

Πρώτο βιβλίο της Σειφάς Ειδικών Μελετών της Μετανάστευσης και Διασποφάς. Όπως γράφει ο συγγραφέας, ειδικά για την ελληνική έκδοση:

«Σε έναν κόσμο περίπλοχο, γεμάτο αβεβαιότητες, ακόμη και φόβο, είναι καθησυχαστικό να εκφράζει κανείς μια γνωστή και οικεία ταυτότητα - με τη θαλπωρή μιας ευρείας οιχογένειας και την οικειότητα μιας κοινής θρησχείας. μιας KOLVÝC γλώσσας και ενός κοινού τρόπου ζωής. Η κατασκευή, ωστόσο, μιας εθνότητας που είναι περίκλειστη σαν τούνελ είναι εξίσου επικίνδυνη με το να μην έχει κανείς καθόλου εθνοτική ταυτότητα. Οι ορίζοντες και οι ευκαιρίες στενεύουν και η ομάδα ενδέχεται να γίνει στόχος φθόνου, στερεστυπών και διαχρίσεων, αχόμη και βίας. Η προσαρμοστική συμπεριφορά που πρέπει να έχει μια ομάδα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός περίπλοχου χόσμου, είναι να διατηρήσει την εθνοτική της ταυτότητα και,

ταυτόχρονα, να καθιερώσει διεθνικούς και διαπολιτισμικούς δεσμούς, κατ' αρχάς, με ομάδες που έχουν κοινή καταγωγή και κοινά χαρακτηριστικά και, ακολούθως, ευρύτερα. Αυτή η στρατηγική, αυτό το παιχνίδι ζωής, μπορεί να αποκληθεί "κοσμικός" ή "καθημερινός κοσμοπολιτισμός"».



ΕΜ. ΚΡΙΑΡΑ **Οπτεία στη γλώσσα**

(Εκδόσεις Γκοβόστη, 1998)

Καθηγητής κ. Εμμ. Κοιαράς είναι γνωστός για τους πολυετείς συνειδητούς αγώνες του για την ελληνική γλώσσα. Από μαθητής ήδη έδειξε το σχετικό ενδιαφέρον του για την αρχαία και τη νεότερη γλώσσα, με αποτέλεσμα «να τάξει τον εαυτό του στη σπουδή της φιλολογίας», όπως ο ίδιος αναφέρει.

Στον παφόντα τόμο τα περιεχόμενα κατανέμονται και ταξινομούνται ως εξής: Το πρώτο τμήμα αναφέρεται στα ιστορικά του δημοτικισμού· το δεύτερο σε ιστορικά θέματα έρευνας και λογοτεχνίας· το τρίτο περιλαμβάνει μελετήματα και άρθρα σχετιζόμενα με λεξικά και γραμματικές· το τέταρτο αναφέρεται σε ειδι-

κότερα θέματα γλώσσας: το πέμπτο στο θέμα της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών: το έκτο περιλαμβάνει βιωματικές σελίδες και το έβδομο ποικίλα άλλα που δεν ανήκουν σε καμιά από τις προηγούμενες κατηγορίες.



ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗ

Εχθρότητα και Προκατάληψη

(Ξενοφοβία-Αντισημιτισμός-Γενοχτονία). (Εχδόσεις Ινδιχτος, 2003)

τη νέα σειρά «Εδικτα της Ινδίκτου» κυκλοφόρησε ως πρώτο βιβλίο, η παραπάνω εργασία του γνωστού κοινωνιολόγου και πολιτειολόγου που δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Γκίσεν Ανδρ. Χριστινίδη. Πρόκειται για κοινωνιολογική και ψυχολογική ανάλυση του σκοτεινού και συνεχώς μεταλλασσόμενου λειτουργικού ρόλου του αντισημιτισμού. καθώς και περιγραφή και ανάλυση πτυχών του Ολοκαυτώματος και άλλων δραματικών ιστορικών εκφάνσεων του αντισημιτισμού στην Ανατολική, Κεντοική και Δυτική Ευρώπη και την Ελλάδα. Βιβλίο - ντοχουμέντο, βιβλίο προβληματισμού, με επίμετοο που συμπληρώνει με επιτυχία το μελέτημα.

"CHRONIKA"

Edition of the Central Board of Jewish Communities in Greece 36, Voulis str., 105 57 Athens, Greece, Tel.: ++30-210-32 44 315, fax: ++30-210-33 13 852 e-mail: hhkis@hellasnet.gr Web site: www.kis.gr

Summary of Contents of issue 187, vol. 26 September - October 2003

In an extensive study, Professor of the Theological School of the University of Thessaloniki, Dr. Ioannis Mourtzios, explains the reasons why it is necessary to use the Old Testament in the functional life of the Christian Church.

On the 27th and 28th of May 2003 the 5th Academic Meeting was held in Thessaloniki between Jewish leaders and the Orthodox Church. The topic was "Faith in our Sources: The mutual commitment for peace and justice". Prominent lecturers participated in the meeting. In their final conclusion they mentioned among other things: "Making good use of the spiritual sources of the two religions in order to introduce programs aiming at the development and support of the common values of peace, social justice and human rights, issues which concern particularly religious minorities".

Historian, Mrs. Sofia Biskanaki refers to the history of the Jewish Community of Arta, (region of Epirus), which ceased to exist after World War II and the Nazi Occupation in Greece.

In 1953 a destructive earthquake afflicted the islands of the Ionian Sea. The navy of the newly-established State of Israel was the first amongst the foreign navy forces that arrived in Argostoli on the day of the earthquake. Fifty years since that day the Municipality of Argostoli, Kefalonia, organized an event of appreciation to the foreign navy forces that had helped. On this occasion we publish a study on the events written by the

history researcher Angelos - Dionissis Debonos.

In 1876 Major Theodoros Kolokotronis of the Greek army, who was the grandson of the Greek national hero, Theodoros Kolokotronis, published a study on the organization of the army of the Israelites since antiquity. We publish a relevant text by Mr. Gerasimos Apostolatos.



The issue closes with book presentations.

Translated by: Rebecca S. Camhi

Front cover: Arta: The old Romaniote «Greca» Synagogue destroyed after the Nazi Occupation.

זכרונות XPONIKA

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο Ποόεδοος του Κ.Ι.Σ. ΜΩΎΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ:

Bουλής 36 • 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 - 32.44.315-8 E-mail: hhkis@hellasnet. gr Internet site: http://www.kis.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πολιτικά Θέματα ΕΠΕ, Υψηλάντου 25 Αθήνα, τηλ.: 210 - 72 18 421

Διανέμεται Δωρεάν

