KPONIKA הונות XPONIKA

ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

TOMOZ KI' · AP. GYAAOY 168 · IOYAIOZ - AYFOYZTOZ 2000 · ZIBAN - TAMOYZ 5760



Μια αποφοάδα επέτειος

Tou κ. ΘΑΝΟΥ ΒΕΡΕΜΗ.

Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ

ΟΝ ΚΑΙΡΟ αυτό η Ευφώπη ξαναθυμάται το ολοκαύτωμα των Εβραίων στα ναζιστικά στρατόπεδα του θανάτου. Το φαινόμενο δεν είναι μόνο ένα μνημείο παραφροσύνης, αλλά δυστυχώς ένα υποπροϊόν του πολιτισμού και της ιδεολογίας του δυτικού κόσμου. Αν δεν αρχίσουμε από τη δυσάρεστη αυτή διαπίστωση, διατρέχουμε τον κίνδυνο να μην αναγνωρίσουμε τα συμπτώματα αν κάποτε το κακό ξαναφανεί.

ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ξεχωρίζουν το γεγονός από άλλες απρότητες στην ιστορία του ανθρώπου:

ΠΡΩΤΟΝ η χοήση της τεχνολογίας και του συστηματικού γραφειοκρατικού σχεδιασμού για τη διεκπεραίωση του ολέθρου και, δεύτερον, και πιο ανησυχητικό, η εγγύτητα της ιδεολογίας που συνέλαβε την πράξη του ολοκαυτώματος με τις καταβολές της ιδεολογίας που δημιούργησε τα σύγχρονα έθνη-κράτη και την αφοσίωση που διεκδικούν κατ' αποκλειστικότητα από τους υπηκόους των.

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ είναι σήμερα τεχνολογικά υπέρτερο των ολοκληρωτικών κρατών του μεσοπολέμου. Μπορεί να οργανώσει και να εκτελέσει εγχειρήματα με πολύ πιο μαζικό και αποτελεσματικό τρόπο από ό,τι οι προκάτοχοί του. Η παρακολούθηση

των υπηκόων του και η καταχώρηση των στοιχείων τους είναι σήμερα μεγαλύτερη παρά ποτέ. Ποια δόλια ή εγκληματική πράξη δεν θα μπορούσε να πετύχει το σημερινό γραφειοκρατικό και τεχνολογικό κράτος. Η μόνη εγγύηση ότι αυτά τα μέσα που διαθέτει δεν θα χρησιμοποιηθούν εις βάρος των πολιτών, είναι η αδιάκοπη εγρήγορση της δημοκρατικής κοινωνίας η οποία οφείλει, για το λόγο αυτόν, να μαθητεύει με προσοχή στα πορίσματα του ολοκαυτώματος.

Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ της ναζιστιχής διαστροφής με την εθνογενετική διαδικασία του 18ου και 19ου αιώνα είναι η σχέση των φυσιολογικών κυττάρων του οργανισμού με τα καρκινικά κύτταρα. Πρόκειται για το ίδιο σώμα που γεννά και τα δύο. Τί είναι αυτό που ωθεί ένα φυσιολογικό οργανισμό στην παραγωγή μεταλλαγμένων θανατηφόρων κυττάρων; Τί είναι αυτό που έκανε ένα έθνος πολιτισμένων κεντοοευρωπαίων να αγκαλιάσουν μια ιδεολογία που κατέστρεψε μέσα τους ό,τι καλό και υγιές υπήρχε και τους κατέστησε μέτοχους σε μια γενοκτονία; Είναι, άραγε, η ίδια η ιδεολογία του έθνους χράτους καταδικασμένη να εκφυλίζεται στη μορφή αυτή της βαρβαρότητας.

Συνέχεια στη σελ. 22

ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θρησκευτική εορτή για το τέλος του Πάσχα. Πίνακας του Moshe Gabai



Το δωμάτιο στο οποίο κατέφυγε η οικογένεια του συγγραφέα στο χωριό Ψηλόβραχος

Η Εβοαϊκή Κοινότητα Αγοινίου

Του κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΑ

Οκτώ οικογένειες από την εβοαϊκή κοινότητα του Αγοινίου, ζούσαν σε διαφορετικά μέρη της πόλης και είχαν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους. Συνήθιζαν να συναντώνται όλοι μαζί μια φορά το χρόνο στη γιορτή του «Γιόμ Κιπούρ» (Ημέρα Εξιλέωσης των Εβοαίων).

ΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ τους οι οιχογένειες των Ελιέζεο, Γιοσούλα, Ρεβή, Ηλία και Σάββα Μιζάν, Λέων και Ισαάκ Μάτσα συγκεντοώνονταν στο σπίτι του Νισίμ Μιονί, που ήξερε τα αρχαία εβραϊκά και τους διάβαζε το βιβλίο των προσευχών.

Ο μόνος που δεν συμμετείχε σ' αυτή τη θοησκευτική τελετή ήταν ο αδελφός του Νισίμ, ο Ιωνάς, ο δάσκαλος και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και ένας από τους 5 αρχηγούς του ΕΑΜ στην περιοχή Αγρινίου.

Οι Ελιέζεο, που ήταν μέλη του ΕΑΜ, είχαν ένα σχύλο πολύ αγαπητό μεταξύ των φίλων των αγωνιστών. Τον έλεγαν Χίτλεο.

Βοισκόμασταν σε επαφή με την οικογένεια του πατέοα μου αλλά, δυστυχώς, είμαι ο μόνος από την οικογένεια που δεν ξαναείδα τους συγγενείς μας.

Μέσα στο 1942 η μητέρα μου αποφάσισε να επισκεφθεί τις αδελφές της στα Γιάννινα, καθώς και τους γονείς και τον αδελφό της στην Αλβανία. Αφού δεν είχαμε πια υπηρέτρια, η μητέρα μου έδωσε μερικά μαθήματα μαγειρικής και νοικοκυρι-

Η Εβοαϊκή Κοινότητα Αγοινίου

ού ποιν φύγει. Πήσε μαζί της και την αδελφή μου τη Νινέττα,

Εχείνο τον χαιφό ο χόσμος ταξίδευε πολύ με λεωφοφεία, που συχνά έμεναν στο δφόμο ή με τα ιταλικά καφαβάνια, που οι γονείς μου τα πφοτιμούσαν.

Οι Ιταλοί επέτφεπαν σε πολλούς πολίτες να επιβιβάζονται στα καμιόνια και στα φοφτηγά τους, γιατί έτσι ένιωθαν πως οι αντάφτες δεν θα επιτίθονταν στην εφοδιοπομπή τους.

Η μητέρα μου έμεινε σχεδόν 2 μήνες στα Γιάννενα και την Αλβανία. Και ο πατέρας μου πήγε κι είδε τους συγγενείς του στα Γιάννενα για λίγες μέρες.

Πολλοί άνθοωποι ταξίδευαν εκείνες τις μέσες είτε ψάχνοντας για τσόφιμα είτε για δουλειές. Επειδή όλα τα ξενοδοχεία τα είχαν επιτάξει οι Ιταλοί, ο κόσμος νοίκιαζε κοεβάτια σε ιδιώτες και πολλοί Εβοαίοι, που γνώσιζαν τους γονείς μου, προτιμούσαν να μένουν στο σπίτι μας, όχι τόσο πολύ επειδή δεν πλήσωναν τίποτα, αλλά επειδή φοβόνταν μήπως κανένας τους έκλεβε τα λεφτά τους, το χουσό ή τα υπάσχοντά τους, αν νοίκιαζαν αλλού.

Κάθε βοάδυ είχαμε και επισκέψεις. Μια βοαδιά 12 άνθοωποι κοιμήθηκαν στο σπίτι μας, στο πάτωμα. Οι γονείς μου ήθελαν να φιλοξενούν όλους αυτούς που τους κοατούσαν σε επικοινωνία με ό,τι συνέβαινε στην Αθήνα και στα Γιάννενα.

Μέσα στο 1942 ζητήθηκε από τους επί κεφαλής των εβραϊκών οικογενειών να παρουσιαστούν στην ιταλική αστυνομία και να δώσουν τα στοιχεία τους. Ο Ιταλός λοχίας, που ήταν υπεύθυνος γι' αυτό, βεβαίωσε τους πάντες ότι όσο οι Ιταλοί βρίσκονταν στο Αγρίνιο, τίποτε δε θα συνέβαινε στους Εβραίους. Αυτός ο ενδεικτικός υπαινιγμός θά 'πρεπε να μας βάλει σε ανησυχία όλους. Όμως, κανείς δεν ανησύχησε. Όλοι υπάκουσαν και γρήγορα

ξέχασαν αυτό το μικοό επεισόδιο, χωοίς να υποψιαστούν την κουφή σημασία μιας τέτοιας φράσης.

Το Αγρίνιο στις αρχές του 1943 είχε, σε αναλογία, δώσει τους περισσότερους αντάρτες στον ΕΛΑΣ από όποια άλλη πόλη. Το πνεύμα της αντίστασης ήταν πολύ ζωντανό στην περιοχή μας. Πολλές φορές η μητέρα μον ετοίμαζε καλάθια με γλυκά, που οι φίλοι μας, κυρίως η Μαρία Δημάδη, τα περνούσε στο νοσοκομείο των ανταρτών.

Μια μέρα μας έφεραν με άλογο ένα τσουβάλι στάρι, που το είχαμε αγοράσει από ένα χωρικό. Ο άνθρωπος που το έφερε μας έδωσε ένα μήνυμα: «Μέσα στο στάρι είναι ένα όπλο και σφαίρες που πρέπει να δοθούν στο Χρήστο Μποκώρο». Σε λίγα λεπτά μετέφερα αυτό το πολύτιμο φορτίο σε ένα καλάθι γεμάτο με διάφορα πράγματα. Πηγαίνοντας στο σπίτι του Μποκώρου, πέρασα κοντά από πολλούς στρατιώτες του εχθοού αι ένοιωσα περήφανος για την «αποστολή» μου. Δεν καταλάβαινα πως αυτό που έχανα ήταν πολύ επικίνδυνο, μέχρις ότου μετέφερα το όπλο στην αδελφή του Χρήστου, την Κιχή, και είδα τον τρόπο της έκφρασής της.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟυ Μποκώρου ήταν οι καλυτεροί μας φίλοι στο Αγρίνιο, γιατί ήταν συγγενείς με έναν από τους συναδέλφους του πατέρα μου στην τράπεζα, στην Πρέβεζα. Μού 'δωσαν ένα μιχρό χομμάτι γης στα κτήματά τους έξω από το Αγρίνιο και εκεί φύτεψα πατάτες. Το πρόβλημα ήταν πως οι πατάτες ήθελαν πολύ πότισμα χι εγώ τις πότιζα μ' έναν χουβά από ένα πηγάδι. Επί πλέον, το χωράφι ήταν έξω από το Αγρίνιο μερικά χιλιόμετρα, στο χωριό Ζαπάντι. Οι πατάτες μου ήταν οι πιο μιχρές του κόσμου. Τότε, βέβαια, δεν το εκτιμού-

...Οι Ιταλοί επέτρεπαν σε πολλούς πολίτες να επιβιβάζονται στα καμιόνια και στα φορτηγά τους, γιατί έτσι ένιωθαν πως οι αντάρτες δεν θα επιτίθονταν στην εφοδιοπομπή τους....

σα, αλλά αργότερα συνειδητοποίησα πως κάθε φορά που πήγαινα να ποτίσω τις πατάτες μου, έφευγα από το κατεχόμενο Αγρίνιο και πήγαινα σε ελεύθερη περιοχή ελεγχόμενη απ' τους αντάρτες. Σ' εκείνο το δρόμο δεν χρειαζόταν να δείχνεις την ταυτότητά σου, Ούτε άλλωστε είχα ταυτότητα και ούτε οι Ιταλοί ούτε οι Γερμανοί έκαναν εκεί μπλόκα.

Τον Αποίλιο του 1943 μάθαμε για την εκτόπιση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και καταλάβαμε πως το ίδιο θα συνέβαινε και σε μας. Ο πατέρας μου ζήτησε από το διευθυντή της τράπεζας να πάρει την ετήσια άδειά του, όταν θα ήταν αναγκαίο να φύγουμε από την πόλη. Ο διευθυντής διαβεβαίωσε τον πατέρα μου πως οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ήταν «διαφορετικοί». (Οι φήμες έλεγαν πως η οικογένεια Παπαγιάννη που ανήκε ο διευθυντής του πατέρα μου ήταν από τις εβραϊκές που ασπάστηκαν το χριστιανισμό στα 1821).

Το Μάη του 1943 η οιχογένεια Πολύζου -γείτονές μας και μέλη της Αντίστασης – είχαν επισκέπτες. Τους θυμάμαι. Ήταν ένα πολύ χομψό ζευγάρι με μια όμορφη νεαρή κόρη. Οι φήμες έλεγαν πως ήταν πλούσιοι Εβραίοι από τη Θεσσαλονίκη και είχαν έρθει στο Αγρίνιο για να ξεφύγουν τους αντι-εβραϊκούς κανονισμούς που οι Γερμανοί είχαν επιβάλει στη δική τους κατεχόμενη ζώνη. Απέφυγαν να συναντήσουν Εβραίους του Αγρινίου και σε λίγες μέ**φες έφυγαν από την πόλη. Ούτε τότε** μας πέρασε από το νου πως έπρεπε να φύγουμε από την πόλη κι εμείς. Ενεφγούσαμε λες κι εμείς είμασταν διαφο**φετιχοί στα μάτια των Γεφμανών.**

Η Ιταλία παραδόθηκε το 1943. Γεφμανικά στρατεύματα μπήκαν στο Αγρίνιο για ν' αντικαταστήσουν τις ιταλικές φρουρές. Τα μέλη της Αντίστασης προσπάθησαν να μαζέψουν όσο πιο πολλά πολεμοφόδια από τους Ιτα-

λούς, πράγμα που οι Γερμανοί δεν το επέτρεπαν.

ΙΑ ΜΕΡΑ, ενώ βοισχόμουν στο πίσω μπαλκόνι του σπιτιού μας, είδα έναν Γεομανό με πιστόλι στο χέρι να χυνηγάει και να πυροβολεί ένα νεαφό που κουβαλούσε ένα τσουβάλι. Ο νέος μπήκε στην αυλή μας, διέσχισε το διαμέρισμα του ποώτου οφόφου και πήδησε από το παφάθυφο που ήταν κάτω απ' το μπαλκόνι μας. Κι ο Γεομανός επίσης μπήκε στην αυλή, ανέβηκε τις πέτρινες σκάλες, μπήκε στο σπίτι μας (η πόρτα ήταν ανοιχτή), έτφεξε απ' το διάδφομο στο μπαλκόνι και -μποοστά στα έκπληκτα μάτια μου- σημάδεψε με το πιστόλι του το νεαφό που έτφεχε από κάτω και πάτησε τη σκανδάλη. Τίποτε δεν ακούστημε. Το όπλο δεν εμπυρσομρότησε. Ο αγωνιστής της αντίστασης τό 'σχασε χωρίς να πάθει τίποτα, ενώ ο Γερμανός με χοίταξε χατευθείαν στα μάτια για να δει, νομίζω, ποια ήταν η αντίδρασή μου, αν χάρηκα που δεν πέτυχε τον άνθοωπο. Εγώ είχα μαομαρώσει. Ο Γερμανός έφυγε, χωρίς να βγάλει λέξη, κοιτάζοντας το όπλο του με αγανάκτηση.

Το Σεπτέμβοιο του 1943 νιώθαμε δυστυχείς με τον ερχομό των Γερμανών στο Αγρίνιο. Δεν ξέραμε τότε πως αν η Ιταλία δεν είχε παραδοθεί, όλοι οι Έλληνες Εβραίοι θα συλλαμβάνονταν (από την ιταλική αστυνομία) και θα στέλνονταν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Ο σχοπός της δήθεν αθώας χατάθεσης των στοιχείων μας στην Ασφάλεια των Ιταλών δεν ήταν παρά το πρώτο βήμα προς την χαταστροφή. Το μάθαμε αυτό από ένα βίβλιο Ιστορίας, τριάντα χρόνια αργότερα.

Με τον ερχομό των Γερμανών και με τη γνώση πως οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης είχαν κιόλας εκτοπισθεί, θά

Η Εβοαϊκή Κοινότητα Αγοινίου

Ο σχοπός της δήθεν αθώας κατάθεσης των στοιχείων μας στην Ασφάλεια των Ιταλών δεν ήταν παρά το πρώτο βήμα προς την καταστροφή. Το μάθαμε αυτό από ένα βίβλιο Ιστορίας, τριάντα χρόνια αργότερα.

Η Εβοαϊκή Κοινότητα Αγοινίου

'πφεπε νά 'χαμε εγκαταλείψει την πόλη και να πάμε σε ελεύθεφη πεφιοχή. Εμείς, όμως, παφαμείναμε στην άνεση του σπιτιού μας. Μια μέφα οι Γεφμανοί επίταξαν ένα δωμάτιο στο σπίτι του φίλου μας του Καλυδόπουλου –ακφιβώς απέναντι από το σπίτι μας. Η μητέφα του μου ζήτησε να πάω να μείνω μαζί της, μέχρι ο γιός της –που ήταν διευθυντής της Αγφοτικής Τφάπεζας – να γυφίσει στο σπίτι. Εκεί συνάντησα ένα νεαφό Γεφμανό στφατιώτη, που φαίνονταν πολύ καλός και σύντομα γίναμε «φίλοι».

Αφού δεν ήξερε ελληνικά κι ούτε εγώ γερμανικά, σκέφτηκα να βρούμε ένα κοινό πεδίο συνεννόησης παίζοντας με τη λέξη καλό. Αρχίσαμε, λοιπόν, να λέμε τη λέξη «χαλός» στα ελληνικά, λατινικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά και ιταλικά (ήξερα πώς να λέω «καλός» στα εβραϊκά, αλλά είχα την ετοιμότητα να μην το πω!). Αυτή η γλωσσομάθειά μας μας έχανε να χαμογελάσουμε. Μόνο που είχα καταλάβει λάθος. Ενώ εγώ σχεφτόμουν μόνο τη λέξη «καλός», αυτός τη σκεφτόταν σε συνάστηση με τον «καλό άνθοωπο». Το αναχάλυψα μόλις είπα «english good». Στη στιγμή η έχφοασή του άλλαξε. Έγινε έξαλλος και με χαστούκισε. Φαίνεται πως αχόμα και το Σεπτέμβοιο του 1943 δεν ήξερα τι τέρατα ήταν ακόμα και εκείνοι οι Γερμανοί που φαίνονταν καλοί.

Ύστερα απ' αυτή την εμπειρία θα 'πρεπε να ζητήσω απ' τους γονείς μου να φύγουμε απ' την πόλη. Κι όμως, παρά τα λόγια μου, δεν τους το ζήτησα, ούτε επέμενα να φύγουμε.

Οι Ιταλοί, όταν ήταν ακόμα κατακτητές, φοβόνταν τόσο πολύ την Αντίσταση, που είχαν φτιάξει κάστοα κάθε σπίτι που επίτασσαν. Οι Γερμανοί δεν συμφωνούσαν με την «καστροποίηση» των κτιρίων που είχαν οι Ιταλοί. Αποφάσισαν να δώσουν ένα καλό μάθημα στους αντάρτες της περιοχής. Καμιά

κατοσταφιά Γεφμανοί, από τα πλέον επίλεκτα τμήματα, κινήθηκαν πφος την κατεύθυνση του Θέφμου (κέντφο των ανταφτών), 30 χιλιόμετφα από το Αγφίνιο. Αυτό το μάθανε οι αντάφτες από τις κφυφές τους πληφοφοφίες και εγκλωβίσανε τη γεφμανική φάλαγγα. Καταστφέψανε το πφώτο και τελευταίο φοφτηγό της φάλαγγας.

Τα γεφμανικά στοατεύματα βοίσκονταν στο έλεος των ανταφτών που ήταν κφυμμένοι στις στφοφές του οφεινού δρόμου. Μόνο ένας Γεφμανός γύρισε ζωντανός στην πόλη.

Μετά το τέλος του πολέμου μάθαμε πώς γι' αυτή την επιτυχία και άλλες πολλές, μεγάλη βοήθεια έδωσε η φίλη μας και γειτόνισσά μας Μαφία Δημάδη, που ανήκε σε μια από τις πιο σπουδαίες οικογένειες της πόλης. Είχε αρχίσει την αντίστασή της, πρώτα μαζεύοντας γλυκά και άλλα χρήσιμα πράγματα για τα νοσοκομεία της Αντίστασης. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί —μιας και είχε σπουδάσει στη Γερμανία— της ζητήθηκε και έγινε διερμηνέας του Γερμανού Διοικητή του Αγρινίου. Στο τέλος έγινε και ερωμένη του, όπως λεγόταν, κι έτσι ήταν υπό την προστασία του.

ΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΥΧΤΑ που έφευγαν οι Γερμανοί από το Αγρίνιο, οι αξιωματικοί των Ταγμάτων Ασφαλείας την εκτέλεσαν, γιατί ήξερε πάρα πολλά για τη συνεργασία τους με τους Γερμανούς. (Η Αντίσταση την προειδοποίησε τότε να φύγει από την πόλη. Πήγε στο σπίτι της να πάρει ένα ζευγάρι χαμηλοτάκουνα παπούτσια και την έπιασαν*).

Το Σεπτέμβοιο του 1943 αρχίσαμε να υποψιαζόμαστε ότι τα πράγματα θα χειροτέρευαν. Ο πατέρας μου πήρε έγχριση για την άδειά του. Κρύψαμε θρησκευτικά βιβλία και αντικείμενα

Φαίνεται πως ακόμα και το Σεπτέμβοιο του 1943 δεν ήξεοα τι τέρατα ήταν ακόμα και εκείνοι οι Γεομανοί που φαίνονταν καλοί.

στα αρχεία της τράπεζας. (Οι Γερμανοί άδειασαν το κτίριο της Τράπεζας και μετέφεραν τα πάντα, ακόμη και τα θρησκευτικά μας βιβλία, τη μεγγιλλά κ.λπ., στη διπλανή Αγροτική Τράπεζα, όπου βρήκαμε τα πάντα άθικτα μετά τον πόλεμο).

Επηφεασμένοι από το πνεύμα της Αντίστασης που ήταν ολοζώντανο στο Αγφίνιο, αποφασίσαμε να μην υπακούσουμε στους κανονισμούς που έκαναν διακρίσεις στους Εβραίους. Και συνεχίζαμε να μένουμε στην πόλη!

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ-ΟΥ 1943 ο Ιωνάς Μιονής είπε στον πατέρα μου πως ο Ηλίας Μιζάν που είχε πάει στην Αθήνα για δουλειές, είχε γυρίσει αμέσως γιατί του είπαν πως όλοι οι Εβραίοι των Αθηνών κρύβονταν. (Ο Λάζαρος Μιονής μου είπε το 1997 πως ήταν ο πατέρας του ο Νισίμ Μιονής που πήγε στην Αθήνα ν' αγοράσει εμποφεύματα. Έμαθε τα νέα, αγόφασε χουσές λίφες και γύρισε στο Αγρίνιο). «Όλοι είναι έτοιμοι να φύγουν», συνέχισε, «ο αδελφός μου είπε να μην σας το πούμε αμέσως, γιατί αφού δεν έχετε μαγαζί να αφήσετε, μπορείτε να φύγετε ποιν από τους άλλους. Εγώ δε συμφώνησα μ' αυτό. Γι' αυτό σας το λέω. Εγώ αύριο το πρωί φεύγω από την πόλη».

Μόλις ο πατέφας μου έμαθε τα νέα, επιχοινώνησε με τον ιδιοχτήτη του σπιτιού, που ήθελε να μείνει στο διαμέφισμά μας. Μοιφάσαμε τα έπιπλά μας στους φίλους μας και γείτονες. Στην Τφάπεζα του πατέφα μου, ένα δωμάτιο το χφησιμοποιούσαν για να αποθηκεύουν τφόφιμα που η τφάπεζα τα μοίφαζε κάθε μήνα στους υπαλλήλους της. Ο Δημήτφης Πιπεφίγκος, που ήταν υπεύθυνος της διανομής, δέχτηκε μια ποσότητα λαδιού, σταφιού και καλαμποχιού από τον πατέφα μου.

Ο Δημήτοης κατάλαβε πως έποεπε να δίνει τα τρόφιμα σε ανθρώπους που θα τον επισκέπτονταν με γραπτές οδηγίες από μας. Την ίδια συμφωνία κάναμε και με τον Γιάννη Έξαρχο, Ανδοέα Παπαδόπουλο, Μιχάλη Μπέλλο και Κώστα Μανιάκη. (Εκείνη την εποχή ήταν αδύνατον να προβλέψει κανείς πως μέσα σε λίγους μήνες όλοι αυτοί οι άνθοωποι, με εξαίσεση το Μανιάκη, που ο γιός του ήταν αντάρτης, θα γίνονταν μέλη των διαβόητων ταγμάτων Ασφαλείας. Ένας από τους φίλους μας, ο Γιάννης Έξαρχος, έγινε αξιωματικός των Ταγμάτων Ασφαλείας του Αγρινίου. Ο γυμνασιάρχης μου, ο Πανταζής, έβγαλε ένα λόγο στην κεντοική πλατεία του Αγοινίου και παρότουνε την ελληνική νεολαία να «μιμηθεί τη γεομανική νεολαία»).

Αφού μοιράσαμε ό,τι δεν υπολογίζαμε να πάφουμε μαζί μας, αφχίσαμε να πακετάρουμε σε σακιά από αδιάβροχο, φτιαγμένα από στρατιωτικές σχηνές, ό,τι φουχισμό, φαγητό και σκεύη κουζίνας, φάρμακα κλπ., που θα χρειαζόμασταν για να στήσουμε ένα καινούργιο νοικοκυριό. Με έστειλαν και στον οδοντίατρο για να βγάλω ένα δόντι που με πονούσε, αφού εκεί που θα πηγαίναμε δεν θα υπήρχαν ιατρεία. Μέσα σε λίγες μέρες είμασταν έτοιμοι ν' αναχωρήσουμε. Και τότε διαπιστώσαμε πως δεν ξέραμε πού να πάμε. Δεν είμασταν πολιτικά ώριμοι και δεν είχαμε καταλάβει τον πολιτικό διαχωρισμό που είχε συμβεί στους Έλληνες. Δεν συνειδητοποιήσαμε πως οι άνθρωποι υποτίθεται πως θά 'ταν ή «δεξιοί» ή «αριστεροί». Εμείς θέλαμε να είμαστε «ουδέτεροι και ενταντίον των Γερμανών» κι αυτή η θέση δεν υπήοχε.

Ο Γιάννης Έξαρχος μας πρότεινε να πάμε στην Άρτα κι από εκεί στα βουνά, που τα κατείχαν οι εθνικιστές του ΕΔΕΣ. Ο φίλος μας ο Χρήστος Μποκώρος μας προσκάλεσε να μεί-

Η Εβοαϊκή Κοινότητα Αγοινίου

Επηφεασμένοι από το πνεύμα της Αντίστασης που ήταν ολοζώντανο στο Αγφίνιο, αποφασίσαμε να μην υπαχούσουμε στους κανονισμούς που έκαναν διαχφίσεις στους Εβφαίους. Και συνεχίζαμε να μένουμε στην πόλη!

Η Εβοαϊκή Κοινότητα Αγοινίου

νουμε στο σπίτι του για κανά δυό μέφες και να φύγουμε με άλογα που θα μας έβφισκε αυτός.

Αποφασίσαμε ν' ακολουθήσουμε το δικό του σχέδιο, που μας οδηγούσε στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Ο πατέφας μου επισκέφτηκε το γείτονά μας το Μανιάκη και του είπε πως «αύφιο φεύγουμε για τα λημέφια των ανταφτών. Κοίτα να μην πάει κανένας και μας πφοδώσει στους Γεφμανούς». Ο πατέφας υποψιαζόταν μια πολύ θφήσκα γυναίκα που έμενε δίπλα μας. Ο Μανιάκης διαβεβαίωσε τον πατέφα μου πως κανένας δεν θα μας πφόδιδε.

ΤΙΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1943 ένας αχθοφόρος με το καροτσάκι του μετέφερε τα πράγματά μας στο σπίτι του Μποκώρου. Η μητέρα μου, η Νινέττα, κι εγώ πήγαμε εκεί λίγο αργότερα. Ο πατέρας πήγε στην τράπεζα να δώσει τα χαρτιά του και τα χρήματά του στο διευθυντή. Στο δρόμο για του Μποκώοου, μας πλησιάζει ένας οδηγός λεωφορείου, ο Ζαχαρόπουλος, που μας ήξερε. Μας είπε με σιγανή φωνή: «Ξέρετε, όλοι οι Εβραίοι της Αθήνας χρύβονται. Ήμουν έτοιμος νά' οθω να σας το πω». «Ευχαριστώ πολύ», απάντησε η μητέρα μου. «Φεύγουμε αυτή τη στιγμή». Στο σπίτι του Μποκώρου γινόταν μεγάλη φασαρία. Πολλοί άνθρωποι έρχονταν κι έφευγαν. Γινόταν μια μάχη ανάμεσα στους Γερμανούς και τους αντάρτες και δεν υπήρχαν άλογα για χρήση πολιτών. Και για να χειοοτερέψουν τα πράγματα ένας Γερμανός στρατιώτης μπήκε στο σπίτι, κοίταξε γύρω-γύρω κι έφυγε χωρίς να πει τίποτα. Πολλές φορές οι Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών μεταμφιέζονταν σε Γερμανούς στρατιώτες. Αυτή η ύποπτη επίσκεψη πανικόβαλε και τη μητέρα μου και τους οικοδεσπότες.

Ο Θωμάς Μποκώφος πήγε στην

Τοάπεζα να βοει τον πατέρα μου. Όταν είδε πόσο απασχολημένος ήταν, πήγε στο διευθυντή και με επιτακτικό τόνο του ζήτησε να παραβλέψει τη γραφειοκρατία και να επιτρέψει στον πατέρα να φύγει αμέσως. Αλλοιώς είπε στο διευθυντή: «Αν του συμβεί κάτι, εσύ θά 'σαι υπεύθυνος». Ο διευθυντής, που ήξερε πως ο Μποκώρος ήταν αρχηγός στην Αντίσταση, συμφώνησε ν' αφήσει τον πατέρα να φύγει χωρίς καλά-καλά να μετρήσει τα λεφτά που του έδωσε. Του έδωσε ακόμα άδεια είκοσι ημερών.

Αφού δεν υπήρχαν άλογα διαθέσιμα, ο Θωμάς και τ' αδέλφια του σκέφτηκαν ένα άλλο σχέδιο... Συμφώνησαν με τον Ψιλόπουλο, που είχε ένα αμάξι και μετέφερε επιβάτες στη Χούνη, ένα χωριό 30 μίλια από το Αγρίνιο. Την άλλη μέρα, Κυριακή 3 Οκτωβοίου 1943, το «γκαζοζέν» του Ψιλόπουλου παρκάρισε μπροστά στο σπίτι του Μποκώφου. Φορτώσαμε τα πράγματά μας στο καπό του αμαξιού και με μεριχούς αχόμα συνεπιβάτες ξεχινήσαμε για τη Χούνη, «μετά φανών και λαμπάδων». Το αμάξι σταμάτησε για λίγα λεπτά και η μητέρα μου διέκρινε έναν από τους αδελφούς Ελιέζεο. Τον φώναξε κοντά της και του είπε: «Εμείς φεύγουμε. Μην περιμένετε. Να φύγετε μι εσείς από την πόλη». Λίγο αργότερα μας σταμάτησαν στο γερμανικό μπλόκο του δρόμου. Οι φύλακες δέχτηκαν τις σταφίδες και τα τσιγάρα που τους έδωσε ο Ψιλόπουλος και εγκατέλειψε την κατεχόμενη πεοιοχή για πάντα.

Αν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες του πατέρα μου είχαν καθυστερήσει την αναχώρησή μας για κανα δυό μέρες ακόμη, είμαι βέβαιος πως αυτό το βιβλίο δεν θα είχε ποτέ γραφτεί.

Στις 5 Οκτωβοίου, 2 ημέρες μετά την αναχώρησή μας από το Αγρίνιο, δύο Γερμανοί επισκέφτηκαν την Τρά-

Λίγο αργότερα μας σταμάτησαν στο γερμανικό μπλόκο του δρόμου. Οι φύλακες δέχτηκαν τις σταφίδες και τα τσιγάρα που τους έδωσε ο Ψιλόπουλος και εγκατέλειψε την κατεχόμενη περιοχή για πάντα.

πεζα και ζήτησαν να δουν τον πατέρα μου. Είμαι βέβαιος πως αυτή δεν ήταν επίσκεψη αβροφροσύνης. Τους είπαν πως ο πατέρας μου έλειπε σε άδεια.

Κοίνοντας αυτή την ενέργεια των Γερμανών και από άλλες παρόμοιες σε άλλες πόλεις, ήταν φανεφό πως είχαν πρόθεση να συλλάβουν τον πατέρα μου και να τον κρατήσουν σαν όμηρο, μέχρι να συλλάβουν και την υπόλοιπη κοινότητα. Αν αυτό το συμπέρασμα είναι σωστό, τότε γλυτώσαμε την τελευταία στιγμή. Αν είχαν συλλάβει τον πατέρα μου, είμαι βέβαιος πως η μητέρα μου δεν θα τον εγκατέλειπε ποτέ.

Στις 8 Οκτωβοίου του 1943 οι ελληνικές εφημερίδες τύπωσαν τις εξής οδηγίες:

- 1) Όλοι οι Εβραίοι που διαμένουν σε γερμανοχρατούμενες περιοχές πρέπει να πάνε, χωρίς καθυστέρηση, στη μόνιμη κατοικία τους, όπου έμεναν μέχρι την 1 Ιουνίου 1943.
- Απαγοφεύεται στους Εβφαίους να εγκαταλείψουν την κατοικία τους ή να την αλλάξουν.
- 3) Οι Εβραίοι που διαμένουν στην Αθήνα και στα προάστιά της πρέπει εντός 5 ημερών να παρουσιαστούν στη θρησκευτική κοινότητα των Αθηνών και να απογραφούν. Στις περιοχές εκτός Αθηνών αυτό πρέπει να γίνει στις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες και κοινότητες.
- 4) Όποιοι Εβραίοι δεν συμμορφωθούν προς αυτή τη διαταγή, θα εκτελούνται. Όσοι μη Εβραίοι κρύβουν Εβραίους, τους παρέχουν καταφύγιο ή τους βοηθούν να δραπετεύσουν, θα μεταφέρονται σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως ή θα τιμωρούνται ακόμη πιο αυστηρά.
- 5) Οι Εβραίοι με ξένη υπηκοότητα πρέπει να παρουσιαστούν στις 18 Ο- κτωβρίου στις 8.00 π.μ. στην εβραϊκή κοινότητα των Αθηνών και να υποβάλουν τα διαβατήριά τους. Εκτός Αθη-

νών αυτό ποέπει να γίνει στις κατά τόπους ελληνικές αρχές.

- 6) Η εβραϊκή θοησκευτική κοινότητα των Αθηνών εξουσιοδοτείται ως η μόνη αντιπρόσωπος όλων των εβραίων της Ελλάδος. Οφείλει, χωρίς καθυστέρηση, να ορίσει ένα συμβούλιο ενηλίκων και να αρχίσει τη λειτουργία του.
- 7) Μετά την απογραφή όλοι οι άφφενες Εβφαίοι άνω των 14 ετών οφείλουν να παφουσιάζονται κάθε δεύτεφη ημέφα στο άνωθεν γραφείο.
- Απαγοφεύεται στους Εβραίους να κυκλοφορούν από τις 5 μ.μ. έως τις 7 π.μ.
- 9) Η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει οδηγίες να επιβλέπει την τήφηση των ανωτέφω διαταγών και να συλλαμβάνει όποιους Εβραίους δεν υπακούουν ή όσους τους βοηθούν να αγνοούν αυτή τη διαταγή.
- 10) Η ανωτέρω διαταγή αφορά τους Εβραίους που προέρχονται τουλάχιστον από 3 γενεές προγόνων της εβραϊκής φυλής, αδιάφορο από το θρήσκευμα που μπορεί να ασπάζονται σήμερα.

Όταν εκδόθηκε αυτή η διαταγή στο Αγρίνιο, οι Γερμανοί δεν βρήκαν κανέναν Εβραίο έτοιμο να υπακούσει στις διαταγές τους. Έτσι, η κοινότητα του Αγρινίου κατέχει μια μοναδική θέση Αντίστασης ανάμεσα στις εβραϊκές κοινότητες της κατεχόμενης Ευρώπης. Είναι η μόνη κοινότητα, της οποίας ούτε ένα μέλος δεν απογράφηκε στους καταλόγους των Γερμανών ούτε μεταφέρθηκε σε κρεματόρια. Στις 23 Οκτωβρίου 1943 ο Γερμανός πρέσβης στην Πάτρα έστειλε την ακόλουθη νότα* στο Γερμανό πρέσβη στην Αθήνα, όσον αφορά στους Εβραίους του Αγρινίου:

«Έχω την τιμή να σας αναφέρω ευπειθώς πως, μετά την αναγγελία μέσω των εφημερίδων της διαταγής διά την υποχρεωτικήν απογραφήν των Εβραί-

Η Εβοαϊκή Κοινότητα Αγοινίου

Όποιοι Εβοαίοι δεν συμμορφωθούν προς αυτή τη διαταγή, θα εχτελούνται. Όσοι μη Εβοαίοι χούβουν Εβοαίους, τους παρέχουν καταφύγιο ή τους βοηθούν να δραπετεύσουν, θα μεταφέρονται σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως ή θα τιμωρούνται αχόμη πιο αυστηφά.

Η Εβοαϊκή Κοινότητα Αγοινίου

Τώρα που το ξανασχέφτομαι, θα έπρεπε να είχαμε φύγει από την πόλη όταν οι Ιταλοί απαιτούσαν την καταγοαφή μας. Ήταν απείρως ευκολότερο να φύγουμε, εφόσον ήταν τελείως νόμιμο. Όλοι όσοι μας βοήθησαν δεν κινδύνευαν. γιατί δεν έχαναν τίποτε παράνομο...

ων, αυτοί εξαφανίστηκαν. Λέγεται πως κατέφυγαν στα βουνά! ».

Τώρα που το ξανασχέφτομαι, θα έπρεπε να είχαμε φύγει από την πόλη όταν οι Ιταλοί απαιτούσαν την καταγραφή μας. Ήταν απείρως ευκολότερο να φύγουμε, εφόσον ήταν τελείως νόμιμο. Όλοι όσοι μας βοήθησαν δεν κινδύνευαν, γιατί δεν έκαναν τίποτε παράνομο...

Τώρα, σχετικά με το περιπετειώδες ταξίδι μας προς την ελευθερία, στις 3 Οκτωβρίου, όταν το αμάξι μας έμπαινε σε ελεύθερο έδαφος, όλοι μας αναστενάξαμε ανακουφισμένοι.

Ε ΛΙΓΟ μας σταμάτησε ένας οπλισμένος στρατιώτης, ντυμένος με κουφελιασμένη στολή. Ανταλλάξαμε θεομές χειραψίες. Τον ξεράμε πολύ καλά. Ήταν επιπλοποιός και είχε γυαλίσει τα έπιπλά μας. Η λέξη ΕΛΑΣ ήταν κεντημένη στον μπερέ του. Νόμισα πως ανακάλυψα ένα ορθογραφικό λάθος, επειδή ΕΛΑΣ, που σημαίνει τη χώρα, γράφεται με δύο λάμδα, ευτυχώς δεν είπα λέξη. Αργότερα ανακάλυψα πως ΕΛΑΣ ήταν τα αρχικά για τον Εθνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Περάσαμε από το χωριό Άγιος Βλάσης όπου συναντήσαμε τον Λέοντα Ρεβύ και φτάσαμε στη Χούνη. Ο δρόμος τελείωσε σε μια μισοφτιαγμένη γέφυρα. Μια υπέροχη βούση βοικόταν εκεί. Την είχαν χτίσει οι Ιταλοί, όταν ως στρατιώτες του εχθρού δεν φοβόντουσαν να στρατοπεδεύσουν τόσο μαχριά από το Αγοίνιο.

Ο πατέφας εξήγησε στον οδηγό πως θέλαμε να πάμε σε ένα χωφιό κάπου εκεί κοντά στο δφόμο. Ο οδηγός κατάλαβε και ανέφεφε το χωφιό Ψηλόβφαχος, τφεις ώφες με τα πόδια από τη Χούνη. Κανόνισε με ντόπιους να μας βφει μέσον. Σε λίγο είμασταν στο δφόμο με δύο άλογα και ένα γαϊδούφι. Η μητέφα και η αδελφή μου η Νινέττα, με-

ταφέρονταν στα σαμάρια ανάμεσα στα σακκιά που ήταν φορτωμένα στα άλογα, ενώ ο πατέρας κι εγώ πηγαίναμε πεζή.

Νιώθαμε υπέροχα, ο καιρός ήταν εξαίσιος και το τοπίο γύρω μας πανέμορφο. Είμασταν σε απελευθερωμένη περιοχή και νιώθαμε μάλλον σαν ανέμελοι τουρίστες, παρά σαν καταδιωκόμενοι Εβραίοι φυγάδες.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

* Από το βιβλίο του Φίλιππα Γελαδόπουλου - «Μαφία Δημάδη», εκδ. Νέστοφας, Αθήνα 1982, σελ. 156.

** Ποοφανώς η νότα αυτή έρχεται να τονίσει το άστοχο της δημοσιοποίησης μέσω των εφημερίδων της διαταγής αυτής για την απογραφή των Εβραίων που δεν άφηνε καμιά αμφιβολία στους Εβραίους ότι ετίθεντο υπό κράτηση και περιορισμό και μόνο κακά είχαν να περιμένουν από αυτή τη μεταχείριση, μετά μάλιστα και τη σύλληψη και εκτόπιση των ομογενών τους της Θεσσαλονίκης που τους έκαμε άτακτα και εσπευσμένα να ζητήσουν τη σωτηρία διά της φυγής.

Π.Κ. Ενεπεκίδης «Τα κουφά αρχεία των SS». «Το Βήμα», άρθρο 17, Αύγουστος 1966.

* Ο Μιχ. Μάτσας γεννήθηκε το 1930 σε ένα μικρό χωριό των Ιωαννίνων και μεγάλωσε στο Αγρίνιο. Η οικογένειά του επέζησε κρυμένη στο χωριό Ψηλόβραχος, προσφέροντας υπηρεσίες στους αντάστες. Υπηρέτησε ως οδοντίατρος στον ελληνικό στρατό. Από το 1956 ζει στην Αμερική. Είναι ο πρώτος που ερεύνησε τα κρατικά αρχεία της Βρετανίας και ΗΠΑ και απεκάλυψε πλείστα όσα για την περιπέτεια και την τύχη των Εβραίων της Ελλάδος.

Το παραπάνω κείμενο είναι από το βιβλίο του "The Illusion of Safety" (Pella Publishing Company, Inc., New York 1997, κεφάλαιο V, σελ. 337-347).

Η μετάφραση έγινε από την πεζογράφο-ποιήτρια και ηθοποιό κα Εφη Παπαθεοδώρου. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Παρουσία» (έκδοση της Ένωσης Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών).

Στοιχεία για την Ισφαηλιτική Κοινότητα Αγοινίου έχουν δημοσιευθεί στο πεφιοδικό μας τ. 68, / σελ. 45 και 142/17].

Брой 23 5 gekeмври 1996 г.

ДЪЛБОКІ

Събудиха ни много рано - към 1 часа през пошта. Тихо, без тръба и викове. Само фелдфебелът на ротата Щинков влезе в помещението и извика:

 Тревога! След пет минути строени на плаца в пълно бойно снаряжение!

Разбързахме се. Бяха ин тренирали десетки пъти. Вече десетки пъти заемахме полосата на ротата за отбрана на пристанището на гр. Кавала. Това обаче ставаше в по-късните часове на нощта, не толкова рано и не така припряно. Пък и никога не бяха вдигали цялата дружина заедно, всички роти и взводове.

Тозиден, 4 март 1943 година, ни вдигнаха наистина необичайно рано и необичайно нервплите подковани ботуши. Може би това беше някакво голямо учение?

Нощта беще студена, мразовита. Небето бе покрито с облаци. От морето ин хапеше тих хладен вятър, който смразяваще упите, носовете, ръцете. Краката ни бавно се вледеняваха и ине пристъпвахме по неволя от крак на крак, за да се сгреем.

Мина час или два. къщите бяха все така тъмни и безмълвии. Не се виждаха никакви хора. Никой не тръвваше да излиза на улицата. Ние стояхме мълчаливо, сякащ се стараехме да не нарушаваме типината.

По едно време отдолу, откъм плонада, се зададе голяма група хора. Водение я офицер от

Το Ολοχαύτωμα των Εβοαίων της Καβάλας

-Μαςτυςία αυτόπτη Βούλγαςου στρατιώτη

Στην εφημερίδα της Σόφιας Εβραϊκά Νέα (Εβρεϊσκυ Βέστι), της 5ης Δεκεμβρίου 1996, ο Τοδόρ Καμπούροβ δημοσίευσε την παρακάτω μαρτυρία του από τη σύλληψη των Εβραίων της Καβάλας την νύχτα της 3ης προς 4η Μαρτίου 1943. Ο Καμπούροβ ήταν στρατιώτης και υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας. Το δημοσίευμα μετέφρασε ο κ. Σαμπετάϊ Τσιμίνο, ο οποίος υπήρξε μεταξύ των συλληφθέντων κι είναι ένας από τους ελάχιστους διασωθέντες που επέστρεψαν από το χιτλερικό στρατόπεδο της Τρεμπλίνκα (Πολωνίας).

ας ξύπνησαν πολύ νωρίς κατά τη μία η ώρα τη νύχτα. Ησυχία χωρίς ψίθυρο και φωνές, μόνον ο υπαξιωματικός του λόχου Shipkob μπήκε στο θάλαμο και φώναξε: «Συναγερμός! Μετά πέντε λεπτά όλοι συντεταγμένοι στην αυλή με πλήρη εξάρτηση».

Βιαστήκαμε, μας είχαν γυμνάσει δέκα φορές για τέτοια άσκηση, για την άμυνα του λόχου στην προκυμαία της Καβάλας, αυτό όμως γινόταν στις απογευματινές ώρες όχι τόσο νωρίς και όχι τόσο βιαστικά, και ποτέ δεν μας ξύπνησαν όλο το στρατώνα μαζί για να μετακινηθούμε όλοι οι λόχοι.

Αυτήν την ημέρα, 4 Μαρτίου 1943, αλήθεια μας ξύπνησαν και με ασυνήθιστη νευρικότητα. Στον στρατώνα είχαν φθάσει όλοι οι αξιωματικοί, ανθυπασπισταί, υπαξιωματικοί, όλο το επιτελείο του συντάγματος, βοηθητικοί, όλος ο στρατός.

Μας μοιράσανε σφαίρες, γεμίσαμε τα όπλα χωρίς σφαίρα στη θαλάμη του όπλου και συνταχθήκαμε στη γραμμή. Μόνο μερικοί από μας ανέβηκαν στα αυτοκίνητα. Οι περισσότεροι ξεκινήσαμε πεζοί με αυστηρό στρατιωτικό βάδειν. Ο στρατώνας βρισκόταν στο ανατολικό τμήμα της πόλεως, στα 500 - 600 μέτρα μακριά από τα τελευταία σπίτια, και η προκυμαία πάνω από 1000 μέτρα από τον στρατώνα - για τα αδύνατα πόδια μας αυτό ήταν ένα πρωινό ζέσταμα - φθάσαμε στην πλατεία της

πόλεως κοντά στο μαυσωλείο της μητέρας του MEMET ΑΛΙ, μας σταμάτησαν - κοντά στην προκυμαία, την κάθε ομάδα μας στείλανε σε διαφορετικό δρόμο, η δική μου ομάδα εστάλη στη βόρεια πλευρά της πόλεως.

Όταν φθάσαμε, ο επικεφαλής μας εξήγησε ότι θα πεοικυκλώσουμε τον δοόμο και θα είμαστε στις θέσεις μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να βγει από το σπίτι του στους δοόμους και όποιος δεν υπακούσει θα πυοοβολήσουμε στο ψαχνό.

'Αρχισε η παράταξη των στρατιωτών, σε κάθε 50 - 60 μέτρα από ένας. Μεγάλη ήταν η απορία μας. Περικυκλώσαμε μια κοιμισμένη και ήσυχη πόλη που στους δρόμους της δεν ακούονταν παρά μόνον οι πεταλωμένες μας μπότες και διερωτόμασταν μήπως αυτό είναι τίποτα μεγάλα γυμνάσια;

Η νύχτα ήταν κούα και παγωμένη, ο ουφανός γεμάτος σύννεφα, από την θάλασσα μας φυσούσε κούος ήσυχος αέρας, που μας πάγωνε τ' αυτιά και κυρίως τα χέρια μας. Τα πόδια μας σιγά σιγά παγώνανε και πηδούσαμε πότε στο ένα πότε στο άλλο πόδι για να ζεσταθούμε.

Πέρασε μια ώρα ακόμα και δύο, τα σπίτια ήταν σκοτεινά και αφώτιστα, δεν φαινόταν κανένας, κανένας δεν ξεκινούσε να βγει στους δρόμους - εμείς πάντα αμίλητοι, ο καθένας προσπαθούσε να μην καταστρέψει την σιωπή.

Κάποτε χαμηλά προς την πλατεία παρουσιάσθηκε μια μεγάλη ομάδα κόσμου, την οδηγούσε ο αξιωματικός του συντάγματός μας, μαζί και την αστυνομία με στολή και άτομα με πολιτικά, αλλά και αστυνομικούς και αξιωματικούς από άλλη στρατιωτική υπηρεσία.

Κάποιος από αυτούς κρατούσε ένα διπλωμένο χαρτί, και κατά καιρούς το φώτιζε με ηλεκτρικό φανάρι για να διαβάσει κάτι σ' αυτό.

Σε κάποιο σπίτι με κλεισμένα παφάθυφα η ομάδα των αστυνομικών σταμάτησε, έσπρωξε την κλεισμένη πόφτα. Η πόφτα άνοιξε με πάταγο, μπήκαν άτακτα και φώναζαν με άγριες φωνές από την είσοδο του σπιτιού:

"Αστυνομία ανοίξτε" φώναζαν μερικές φωνές. Τους ανοίξανε, χώθηκαν μέσα στο σπίτι το οποίο έμεινε σκοτεινό. Ακούονταν μόνο οι άγριες φωνές των χωροφυλάκων, οι κλάψες των παιδιών, των γυναικών, τα κλάματα και οι αναστεναγμοί. Μετά καμιά δεκαριά λεπτά βγήκανε από το σπίτι και τους οδηγήσανε ολόκληρη οικογένεια άνδρας, γυναίκα και τρία μικρά παιδιά και δυο ηλικιωμένους, παππούς και γιαγιά, έδειχνε ότι ντύθηκαν στα γρήγορα, είχαν πάρει επίσης στα γρήγορα μερικά ρούχα και μπόγους με πράματα.

Τα παιδιά κλαψούριζαν και τρέμανε από το κρύο, με τα ελαφρά ρούχα που φορούσαν.

Οι χωροφύλαχες και οι με πολιτικά φούχα αστυνομικοί με άγριο τρόπο σπρώχνανε τους ηλικιωμένους και τα παιδιά, εριστικώς φωνάζανε και βρίζανε.

Εμείς, όμως, οι στοατιώτες μείναμε στις θέσεις μας έκπληκτοι. Οι αστυνομικοί έμπαιναν στα σπίτια και έδιωχναν έξω τον κόσμο και τους οδηγούσαν μπορστά τους σαν κοπάδι και με όπλα στο χέρι.

Εγώ Βούλγαφος στφατιώτης, μέλος της παφανόμου εφγατικής ένωσης νέων στο σύνταγμα, υπήφξα μάφτυφας σ' αυτές τις αηδιαστικές και βάφβαφες υποθέσεις πφος τους αδύνατους και ανυπεφάσπιστους πολίτες –Εβφαϊκές οικογένειες, καθόμουν έκπληκτος και ζαλισμένος.

Αισθάνομαι μια απίστευτη πίκρα και ντοοπή, που δεν μπορώ με τίποτα να βοηθήσω αυτό τον κόσμο, και να τους απαλλάξω από αυτήν την βάρβαρη τυραννία. Απόρησα πως μπορώ να ενεργήσω, τι να κάνω. Εμένα μου ήταν απολύτως εμφανές ότι μια εκδήλωση διαμαρτυρίας και συμπαράστασης από πλευράς μου, θα είχε ως αποτέλεσμα τον τουφεκισμό μου επί τόπου και για παραδειγματισμό στους άλλους στρατιώτες.

Τι να σκεφτώ, πόσο ανόητη και ανυπόφορη είναι αυτή η ενέργεια και πόσο παράλογη και χωρίς έννοια θα είναι αυτός ο θάνατος.

Η ψυχή μου επαναστατούσε με όλη την νεανική μου ορμή. Έσφυξα την ταιριασμένη με σφαίρες δεσμίδα αλλα ήμουν αδύναμος, κοντά μου ήταν γεμάτο με οπλισμένους αξιωματικούς, αστυνομικούς και χωροφύλακες και ποιοι δεν ήταν;

Ψηλά μετά τη στορφή του δοόμου, περνούσε η διμοιοία με τους άτυχους αυτούς ανθοώπους, έχουψα τα μάτια μου να μην τους βλέπω, μόνον οι βοισιές των χωροφυλάχων, οι παιδικές φωνές, οι αναστεναγμοί του χόσμου γέμιζαν τον δρόμο. Έμεινα απολιθωμένος βλέσους κάσμου γέμιζαν τον δρόμο.

ποντας τους άλλους στη θέση τους γύρω μου, επίσης και αυτοί βλέπανε απολιθωμένοι.

Πόσο καιφό έμεινα έτσι σ' αυτόν τον δρόμο δεν ξέρω, μια ώρα, δυο ώρες, τρεις ή και περισσότερο, δεν θυμάμαι. Κανένας από τα γύρω σπίτια και τις αυλές δεν έβγαινε στο δρόμο. Δεν κουνιόταν ψυχή ζωντανή. Ο κόσμος που περνούσε ήταν σφυγμένος στο κλάμα και στην πικρή λύπη.

Όταν ξενύσταξα επιτέλους ο επιχεφαλής αρχηγός και ο επιχεφαλής υπαξιωματιχός άρχισαν να ελευθερώνουν έναν-έναν τους σχοπούς, μάζεψαν τους στρατιώτες και στη γραμμή προχωρήσαμε.

Η πλατεία ήταν γεμάτη στοατιώτες από άλλα τμήματα της Καβάλας. Ο Διοικητής όοισε το μέοος όπου θα μαζευτούμε μετά από μισή ώρα, αφού μας έδωσε διάλειμμα την μισή ώρα αυτή για να ξεκουραστούμε.

Μετά το μικοό αυτό διάλειμμα ξεκινήσαμε όλοι οι στρατιώτες, στην αρχή προχωρούσαμε μπουλούκι, μετά προχωρούσαμε σε δυάδες και τριάδες.

Δεν μποοούσα να μιλήσω με τον φίλο μου Slabtso Tlatsevski. Προχωρούσαμε σιωπηλά, ήταν δύσκολο να μιλήσουμε γι' αυτό το θέμα που μας τυραννούσε.

Προχωρούσαμε πλέον στον δρόμο που οδηγούσε προς τις καπναποθήκες, οι δυνατές φωνές των χωροφυλάκων μας εξέπληξαν, μας διέταξαν να ανεβούμε στο πεζοδρόμιο.

Οι χωροφύλακες οδηγούσαν κάποια ομάδα πιθανόν οι τελευταίοι που ήρθανε στις καπναποθήκες.

Δύσχολο μου είναι τώρα μετά τόσα χρόνια να περιγράψω την κατάσταση αυτού του δυστυχισμένου κόσμου.

Θύματα των κακούργων κτηνών με στολή αστυνομικού, τα θύματα να βαδίζουν εξαντλημένοι, γυναίκες, μικρά και μεγάλα παιδιά, άνδρες μεγάλοι και μικροί, άρρωστοι, γριές και γέροι.

Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στα μάτια μας όταν μεταξύ τους παρουσιάζεται μια κοπελιά ψηλή μελαχρινή με ανακατεμένα μαύρα μαλλιά.

Αυτή ήταν, αυτή η νέα από το τσαγχάρικο του μπάρμπα Ιβαν, από το οποίο ταχτικά αγοράζαμε διάφορα υλικά. Αυτή ήταν ο σύνδεσμός μας με την οργάνωσή μας έξω από τον στρατώνα.

Στεχόμασταν και οι δυο μας με τον φίλο μου και την βλέπαμε με φρίκη, περικυκλωμένη από την αστυνομική φρουρά, οπότε ήρθε κοντά μας αυτή σαν να μας γνώρισε, σήκωσε το χέρι της με τον μπόγο από τα ρούχα σαν να μας χαιρετούσε με μάτια λυπημένα και γεμάτα δάκρυα. Εγώ δεν ήξερα το όνομά της αλλά ο Slavtso, ο φίλος μου είχε σύνδεσμο από καιρό μαζί της.

Αλλά όποια και να ήταν, οποιοδήποτε όνομα και να είχε ήταν πολεμική συντρόφισσα. Ήταν δική μας συντρόφισσα η οποία πιάστηκε σαν αιχμάλωτος.

Υπόκλιση, βαθειά υπόκλιση μπροστά της, για το σκληρό θάνατο που θα έχει εκεί στους θαλάμους των δηλητηριωδών αερίων.

Βαθειά υπόκλιση και μποοστά σε όλα τα θύματα του φανατισμού και σκοταδισμού της Καβάλας και παντού στο κόσμο.

Η πλύστοα

Του ΙΣΑΑΚ ΜΠΑΣΕΒΙΣ ΣΙΝΓΚΕΡ

Ηοιχογένειά μας είχε πολύ περιορισμένες σχέσεις με τους χριστιανούς. Στην πολυκατοικία μονάχα ο θυρωρός ήταν χριστιανός. Τις Παρασκευές θα 'ρχότανε για φιλοδώρημα, «το βδομαδιάτικό του». Στεκότανε στην πόρτα, έβγαζε το καπέλο του, και η μητέρα μου του έδινε έξι δεκάρες. Εκτός από τον θυρωρό, ήταν και οι χριστιανές πλύστρες, που έρχονταν στο σπίτι να πάρουν για μπουγάδιασμα τα ρούχα μας. Η ιστορία μου είναι για μία απ' αυτές τις πλύστρες.

ταν μια μικρόσωμη γυναίκα, γριά και μαραγκιασμένη. Όταν άρχισε να μας πλένει είχε κιόλας περάσει τα εβδομήντα. Οι περισσότεσες εβοαίες στην ηλικία της ήταν φιλάσθενες και ανήμπορες, με το κορμί τσακισμένο. Όλες οι γερόντισσες στο δρόμο μας είχαν καμπουριάσει και στηρίζονταν σε μπαστούνι για να περπατήσουν. Αλλά αυτή η πλύστρα, έτσι μιχρόσωμη και ξερακιανή καθώς ήταν, έκουβε μέσα της μια αντοχή που ερχόταν από γενιές αγροτών προγόνων. Η μητέρα θα της μετρούσε μια στοίβα οούχα που είχαν μαζευτεί από κάμποσες εβδομάδες. Εκείνη θα σήκωνε τον βαού μπόγο, θα τον φόρτωνε στους στενούς ώμους της και θα τον κουβαλούσε στο μακού δοόμο ως το σπίτι της. Έμενε στην οδό Κοοχμάλνα κι αυτή, αλλά στην άλλη άκρη, κοντά στη συνοικία Βόλα. Πρέπει να 'τανε μιάμιση ώρα περπάτημα.

Μας έφερνε τα ρούχα μετά από δύο περίπου βδομάδες. Η μητέρα μου ποτέ δεν ήταν τόσο ευχαριστημένη από καμιά πλύστρα της. Το κάθε ασπρόρουχο άστραφτε σαν γυαλισμένο ασήμι. Καλοσιδερωμένο. Και δεν ήταν πιο ακριβή από τις άλλες. Αληθινός θησαυρός. Η μητέρα είχε πάντα έτοιμα τα χρήματα, γιατί ήτανε πολύ μακριά για τη γερόντισσα να 'ρχεται δεύτερη φορά.

Η μπουγάδα δεν ήταν εύχολη δουλειά εχείνο τον καιρό. Η γεφόντισσα δεν είχε βρύση εχεί που έμενε χι έπρεπε να τραβάει νεφό με την αντλία. Για να βγουν τα ασπρόρουχα τόσο καθαρά, έπρεπε να τα τρίψει καλά καλά στη σχάφη, να τα ραντίσει με σόδα και να τα αφήσει να μουσχεύουν, να τα ζεματίσει μέσα σ' ένα πελώριο λεβέτι, να τα κολλαρίσει, να τα σιδερώσει. Το κάθε ρούχο περνούσε από τα χέρια της δέχα φορές και παραπάνω. Και το στέγνωμα! Δεν μπορούσε να βγάλει έξω τα πλυμένα, γιατί θα της τ' άρπαζαν οι κλέφτες. Έπρεπε να τα κουβαλήσει στυμμένα στη σοφίτα και να τα απλώσει στα σχοινιά. Το χειμώνα χρουστάλλιαζαν να σπάσουν άμα τ' άγγιζες. Και πάντα γίνονταν φασαρίες με τις άλλες νοιχοχυρές και τις πλύστρες που χρειάζονταν χι εχείνες τη σοφίτα.

Μονάχα ο Θεός ήξερε τι έπρεπε να υποφέρει χάθε φορά που έβαζε πλύση!

Θα μποςούσε να ζητιανεύει στην πόςτα της εχχλησίας ή να μπει σε ίδουμα για άποςους ηλιχιωμένους. Αλλά υπήςχε στη γεςόντισσα μια περηφάνια χωςίς άλλο, χαι η αγάπη για το μόχθο, που έχουν ευλογηθεί μ' αυτή οι χςιστιανοί. Η γεςόντισσα δεν ήθελε να γίνεται φόςτωμα, χι έτσι σήχωνε το διχό της φορτίο.

Η μητέρα μου ήξερε λίγα πολωνικά, και η γερόντισσα κουβέντιαζε μαζί της για πολλά πράγματα. Εμένα με συμπαθούσε ιδιαίτερα και πήρε τη συνήθεια να λέει πως έμοιαζα με τον Χριστό. Αυτό το επαναλάμβανε κάθε φορά που ερχόταν, και η μητέρα σούφρωνε τα φρύδια και μουρμούριζε από μέσα της, ίσα που σάλευαν τα χείλη της: «Που να σκορπιστούν τα λόγια της στις ερημιές».

Είχε κι έναν γιο, που ήταν πλούσιος. Δεν θυμάμαι πια τι δουλειά έχανε. Ντφεπότανε για τη μητέφα του, την πλύστρα, και ποτέ δεν πήγαινε να τη δει. Ούτε και της έδωσε ποτέ μια δεκάρα. Η γερόντισσα το έλεγε αυτό χωρίς μνησικακία. Κάποια μέρα ο γιος παντρεύτηκε. Και φαίνεται πως είχε καλοπέσει. Το μυστήριο τελέστηκε σε μια εχχλησιά. Ο γιος δεν είχει προσχαλέσει τη γριά μητέοα του στην τελετή, μα εχείνη πήγε στην εχχλησία και περίμενε στα σχαλοπάτια να δει τον γιο της να στεφανώνεται «τη νεαφή χυφία». Δεν θέλω να φανώ σοβινιστής, αλλά πιστεύω πως κανένας εβραίος δεν θα φερότανε μ' αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία πως, έτσι και το έκανε αυτό, η μητέρα θα έσκουζε και θα οδυρόταν και θα 'στελνε τον καντηλανάφτη να τον φωνάξει για να δώσει εξηγήσεις. Κοντολογής, οι εβοαίοι είναι εβοαίοι και οι χριστιανοί είναι χριστιανοί.

Η ιστορία του άπιστου γιου έχανε στη μητέρα μου βαθιά εντύπωση. Μιλούσε για το θέμα αυτό βδομάδες και μήνες. Η προσβολή στη γερόντισσα πρόσβαλλε όλες τις μητέρες. Και η μητέρα μου αγαναχτούσε. «Τι ωφελεί τάχα να κάνεις θυσίες για τα παιδιά σου; Η μάνα του

στοάγγισε στα πόδια της, κι αυτός δεν ξέφει τι θα πει καν αφοσίωση».

Και θ' άφηνε σκοτεινούς υπαινιγμούς πως πια δεν ήταν σίγουρη ούτε για τα δικά της παιδιά: ποιος ξέρει τι ήταν ικανά να κάνουν μια μέρα; Ωστόσο, αυτό δεν την εμπόδιζε να 'χει αφιερώσει σε μας όλη τη ζωή της. Αν βρίσχονταν στο σπίτι τίποτα λιχουδιές, θα τις φύλαγε στην άχρη για τα παιδιά και θα σχαρφιζόταν κάθε λογής προφάσεις και αιτίες, ότι εκείνη δεν είχε τάχα όφεξη να δοκιμάσει. Ήξερε μάγια του παλιού καιρού και μεταχειριζότανε κάτι εκφράσεις που είχε κληρονομήσει από γενιές αφοσιωμένων γιαγιάδων και μανάδων. Αν κάποιο παιδί της παραπονιόταν πως πονούσε, εκείνη θα 'λεγε: «'Αμποτε εγώ να 'μαι το λύτοο σου κι άμποτε εσύ να ζήσεις πιότερο απ' τα χόχαλά μου!» ή θα 'λεγε: «'Αμποτε να 'μαι εξίλασμα για το μικρούτσικο νυχάκι του χεριού σου». Όταν τρώγαμε της άρεσε να λέει: «Με τις υγείες σας, και μεδούλι μες στα κόκαλά σας!». Μια μέρα πριν από το νέο φεγγάρι μας έδινε κάτι σαν κουφέτο που είχαν να λένε ότι προλαμβάνει την ταινία. Αν μας έμπαινε σκουπιδάκι στο μάτι η μητέρα το 'παιρνε γλείφοντας το μάτι με τη γλώσσα της. Μας τάιζε αχόμα χάντιο για το βήχα, κι από καιφό σε καιφό μας τραβούσε κοντά της να μας ξεβασχάνει. Αυτό δεν την εμπόδιζε να διαβάζει τα Καθήχοντα της χαρδιάς, τη Βίβλο της Διαθήχης, και άλλα σοβαφά φιλοσοφικά έργα.

Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στην πλύστρα. Εκείνος ο χειμώνας ήταν βαρύς. Ένα φαρμακερό κρύο μάγκωνε τους δρόμους. Τι κι αν πυρώναμε τη σόμπα μας, τα παράθυρα σκεπάστηκαν με πλεμάτια πάχνης και στολίστηκαν με κρεμασίδια από πάγο. Οι εφημερίδες έγραφαν ότι οι άνθρωποι πεθαίνανε από το κρύο. Το κάρβουνο ακρίβυνε. Ο χειμώνας αγρίεψε τόσο που οι γονείς έπαψαν να στέλνουν τα παιδιά στο χέντερ*, έκλεισαν και τα πολωνικά σχολεία.

Μια τέτοια μέρα η πλύστρα, κοντά ογδόντα χρονών τώρα πια, ήρθε στο σπίτι μας. Είχανε μαζευτεί μπόλικα ρούχα τις βδομάδες που πέρασαν. Η μητέρα της έδωσε ένα χύπελλο τσάι για να ζεσταθεί και λίγο ψωμί. Η γεοόντισσα καθότανε σε μια καρέκλα στην κουζίνα οιγώντας και τρέμοντας, και ζέσταινε τα χέρια της στο τσαγιερό. Τα δάχτυλά της ήταν κομπιασμένα απ' τη δουλειά, μπορεί κι από τ' αρθριτικά. Τα νύχια είχαν ένα παοάξενο ασπρουδερό χρώμα. Αυτά τα χέρια μιλούσαν για την επιμονή των ανθοώπων, για τη θέλησή τους να δουλεύουν όχι μόνο όσο η αντοχή κάποιου το επιτρέπει αλλά και πέρα από τα όρια της δύναμής του. Η μητέρα μέτρησε τα άπλυτα κι έκανε έναν κατάλογο: αντρικές φανέλες, γυναιχεία ζιπούνια, μαχριά σώβραχα, σαλβάοια, μεσοφούστανα, καμιζόλες, κλύφια για τα πουπουλένια παπλώματα, μαξιλαροθήκες, σεντόνια και οι αφοσσωτοί των ανδρών. Ναι, η χριστιανή έπλαινε ως και αυτά τα ιερά ενδύματα.

Ο μπόγος ήταν μεγάλος, μεγαλύτερος απ' το συνηθισμένο. Όταν η γυναίκα τον έριξε στους ώμους της, τη σκέπασε ολόκληρη. Στην αρχή ταλαντεύτηκε, λες κι ήταν έτοιμη να πέσει κάτω από το βάρος. Αλλά ένα πείσμα μέσα της σαν να της φώναζε: Όχι, δεν μπορείς να

πέσεις. Ο γάιδαρος μπορεί να αφήσει τον εαυτό του να σωριαστεί κάτω από το φορτίο του, αλλά όχι η ανθρώπινη ύπαρξη, η κορόνα της δημιουργίας.

Ήταν τρομερό να βλέπεις τη γερόντισσα, τρεκλίζοντας με το πελώριο ζαλίκι της, να ξεμακραίνει μέσα στο κρύο, εκεί που το χιόνι έπεφτε στεγνό σαν αλάτι και ο αέρας ήταν γεμάτος ψιλοκοσκινισμένους άσπρους στρόβιλους, σαν τελώνια που χόρευαν στην παγωνιά. Θα 'φτανε άραγε ποτέ η γερόντισσα στη Βόλα;

Χάθηκε από τα μάτια μας, και η μητέρα αναστέναξε και προσευχήθηκε για κείνη.

Συνήθως μας έφερνε τα πλυμένα μετά από δύο ή το πολύ τρεις βδομάδες. Αλλά οι τρεις βδομάδες πέρασαν, ύστερα τέσσερις και πέντε, και από τη γερόντισσα ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Μείναμε χωρίς ασπρόρουχα. Το κρύο δυνάμωσε ακόμα περισσότερο. Τα τηλεφωνικά σύρματα ήταν τώρα χοντρά σαν παλαμάρια. Τα κλαδιά των δέντρων φάνταζαν γυάλινα. Είχε πέσει τόσο πολύ χιόνι που μεριές μεριές οι δρόμοι σαν να φούσκωσαν, σε πολλούς δρόμους μπορούσαν να γλιστρούν έλκηθρα σάμπως στις πλαγιές των λόφων. Οι πονόψυχοι άνθρωποι ανάβανε φωτιές στους δρόμους για να ζεσταίνονται οι αλήτες και να ψήνουν, αν τους βρισκότανε, καμιά πατάτα.

Για μας η εξαφάνιση της πλύστρας ήταν σωστή καταστροφή. Χρειαζόμασταν καθαρά ρούχα. Δεν ξέραμε ούτε καν τη διεύθυνσή της. Το δίχως άλλο είχε γονατίσει, είχε πεθάνει. Η μητέρα δήλωσε πως είχε ένα προαίσθημα, όταν η γερόντισσα έφευγε από το σπίτι μας την τελευταία φορά, πως δεν θα ξαναβλέπαμε ποτέ τα πράγματά μας. Βρήκε κάτι κουρελιασμένες παλιές φανέλες και τις έπλυνε, τις μπάλωσε. Κλαίγαμε και τα ασπρόρουχά μας και τη ρημαγμένη τη γερόντισσα, που είχε γίνει άνθρωπος δικός μας όλα αυτά τα χρόνια που μας υπηρέτησε τόσο πιστά.

Πάνω από δύο μήνες πέρασαν. Η παγωνιά υποχώρησε κι ύστερα ήρθε νέα παγωνιά, νέο κύμα ψύχους. Ένα βράδυ, ενώ η μητέρα καθότανε κοντά στη λάμπα της μπαλώνοντας μια φανέλα, η πόρτα άνοιξε και μπήκε μια τουλούπα ατμού, το κατόπι της ένας γιγάντιος μπόγος. Κάτω από τον μπόγο παραπατούσε η γερόντισσα με το πρόσωπο άσπρο σαν από λινό σεντόνι. Μερικές τούφες από τα άσπρα της μαλλιά ξεγλιστρούσαν κάτω από το σάλι της. Η μητέρα έμπηξε μια μισοτρομαγμένη φωνή. Ήταν σαν να 'χει μπει στο δωμάτιο κάποιο πτώμα. Έτρεξα στη γερόντισσα και τη βοήθησα να ξεφορτωθεί το δέμα της. Ήταν αχόμα πιο ξεραχιανή τώρα, πιο καμπουοιασμένη. Το ποόσωπό της είχε γίνει πετσί και κόκαλο, και το κεφάλι της κουνιόταν πέρα - δώθε σάμπως να 'λεγε όχι. Δεν μπορούσε να αρθρώσει καθαρά ούτε μια λέξη, παρά μονάχα κάτι ψέλλιζε με το βουλιαγμένο στόμα της και τα ωχρά χείλη.

Όταν η γερόντισσα συνήλθε λιγάκι, μας είπε πως είχε πέσει άρρωστη, πολύ άρρωστη. Τι αρρώστια έπαθε ακριβώς δεν μπορώ να θυμηθώ. Ήταν τόσο άσχημα που κάποιος φώναξε γιατρό, κι ο γιατρός έστειλε για παπά. Κάποιος ειδοποίησε τον γιο, κι εκείνος έδωσε χρήματα για φέρετρο και για την κηδεία. Μα ο Παντοδύναμος

δεν ήθελε ακόμα να πάφει την τυφαννισμένη αυτή ψυχή κοντά Του. Άφχισε να αισθάνεται καλύτεφα, έγιανε, και μόλις μπόφεσε πάλι να σταθεί στα πόδια της, ξανάπιασε να πλένει. Όχι μονάχα τα δικά μας, μα και τα άπλυτα κάμποσων άλλων οικογενειών.

«Δεν μποοούσα να βοω ησυχία στο χοεβάτι μου, και η αιτία ήταν αυτά τα άπλυτα», εξήγησε η γερόντισσα, «Τα άπλυτα δεν μ' άφηναν με κανένα τρόπο να πεθάγω».

«Με τη βοήθεια του Θεού θα φτάσεις τα εκατόν είκοσι», είπε η μητέρα μου ευχετικά.

«Θεός φυλάξοι! Τι να την κάνω τόσο μακριά ζωή; Η δουλειά γίνεται πιο σκληρή και πιο σκληρή - μ' αφήνει η αντοχή μου - δεν θέλω να είμαι βάρος σε κανέναν!».

Η γερόντισσα έγφουξε και σταυροκοπήθηκε, και σήκωσε τα μάτια της στον ουρανό. Ευτυχώς υπήρχαν λίγα χρήματα στο σπίτι και η μητέρα την πλήρωσε. Είχα ένα παράξενο αίσθημα: τα νομίσματα στα αποσταμένα χέρια της γερόντισσας έδειχναν τόσο κουρασμένα και καθαρά και ευλαβικά όσο κι εκείνη. Φύσηξε πάνω στα νομίσματα και τα έδεσε σε ένα μαντίλι. Ύστερα έφυγε, με την υπόσχεση πως θα 'ρθει πάλι σε μερικές βδομάδες να πάρει νέο φορτίο άπλυτα.

Αλλά δεν ξαναφάνηκε ποτέ. Τα πλυμένα που είχε φέφει ήταν η τελευταία της προσπάθεια πάνω στη γη. Είχε οδηγηθεί από την ανίκητη θέλησή της να επιστφέψει στον κάθε κάτοχο τα υπάρχοντά του, να εκπληρώσει το χρέος που είχε αναλάβει.

Και τώρα πια το σώμα, που από καιρό δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα σπασμένο όστρακο, μονάχα από τη δύναμη της τιμής και του καθήκοντος συγκρατημένο,

έπεσε. Η ψυχή πήγε στα μέρη εχείνα όπου ανταμώνουν όλες οι άγιες ψυχές, αδιάφορο ποιους ρόλους έπαιξαν πάνω στη γη, σε ποια γλώσσα, με ποια πίστη. Δεν μπορώ να φανταστώ την Εδέμ χωρίς αυτή την πλύστρα. Ούτε μπορώ να συλλάβω έναν χόσμο όπου δεν υπάρχει ανταμοιβή για μια τέτοια προσπάθεια.

[Μετάφοαση Ανθής Λεούση -Αναδημοσίευση από την «Νέα Εστία», τεύχος 1713]

זכרונות XPONIKA

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο Ποόεδοος του Κ.Ι.Σ. ΜΩΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ:

Bουλής 36 • 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 32.44,315-8 E-mail: hhkis@hellasnet. gr Internet site: http://www.kis.gr

Τα ενυπόγοαφα άρθοα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Πολιτικά Θέματα ΕΠΕ, Υψηλάντου 25 Αθήνα, τηλ.: 72 18 421

Διανέμεται Δωρεάν

Αποκαλυπτήφια Μνημείου Ολοκαυτώματος στη Χαλκίδα

τις 10 και 11 Ιουνίου 2000, στα πλαίσια ενός διημέρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Χαλπίδα, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Ολοκαυτώματος στο χώρο του εβραϊκού νεκροταφείου της πόλης. Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από το Δήμο Χαλκίδας και την εκεί Ισραηλιτική Κοινότητα με τη συνεργασία του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος.

Κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Ολοκαυτώματος ο Ραββίνος Αθηνών κ. Ιακ. Αράφ έψαλε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησαν οι χαιφετισμοί του νομάρχη Ευβοίας κ. Νικ. Παπανδφέου, του δημάρχου κ. Χ. Μανιάτη και των προέδρων του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Μ. Κωνσταντίνη και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Χαλκίδας κ. Μ. Μάιση.

Ο δήμαρχος κ. Χ. Μανιάτης στην ομιλία του, αφού έκανε μία σύντομη αναφορά στην ιστορία και τον αφανισμό της Κοινότητας κατά την Κατοχή, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «...Αυτές οι οδυνηρές αναμνήσεις προσφέρουν ένα αιώνιο δίδαγμα και αποδεικνύουν την ηθική κατάπτωση και τα εγκλήματα στα οποία οδηγούν τον άνθρωπο ο τυφλός φανατισμός και η έλλειψη δημοκρατικών ελευθεριών. Αυτές οι οδυνηρές μνήμες ας αποτελέσουν α-



Το Μνημείο Ολοκαυτώματος στη Χαλκίδα

ναφορά και διδαχή για τις νεότερες γενιές. Το οφείλουμε στα 6 εκατομμύρια Εβραίους, αλλά και στα εκατομμύρια των υπόλοιπων θυμάτων της σβάστικας, που δίκαια ζητούν τη θέση τους στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας...».

Τα αποχαλυπτήρια του Μνημείου τέλεσαν ο δήμαοχος Χαλχίδας και οι πρόεδροι του ΚΙΣ και της Ισφαηλιτικής Κοινότητας. Στη συνέχεια τηφήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ η τελετή έχλεισε με την ανάχρουση του Εθνιχού Ύμνου.

Το Μνημείο έχει φιλοτεχνηθεί σε χαλχό από τους γλύπτες κ.κ. Αντώνη και Γιώργο Καραχάλιο και αναπαριστά, με μεγάλη πλαστικότητα, την τραγωδία και τον πόνο των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, μέσα από ένα σύνολο σκελετωμένων ανθρώπινων σωμάτων.

ΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

Το νυφικό

... Εγώ φόρεσα το ατελείωτο το νυφικό της Με μιχρή παραλλαγή στο δικό μου σώμα Στα δικά μου μέτρα Στα είκοσι εγώ, τόσα θά 'ταν καλέμου Θεέ κι εκείνη Θεέ μου! Πόσος πόνος και για μενα... Η σκέψη μου πιστή και απελεύθερη λειτουργούσε στο πέλαγος του πόνου και της θλίψης εμβαπτισμένη. Κείνο το άτυχο κορίτσι της πιο άτυχης-

άτυχης φυλής,
1943-Εβραϊκό ανήκουστο δράμα
Το αίσχος του αιώνα
Οι Δυνατοί του κόσμου
χτυπούν-χτυπιούνται
Οι αθώοι πληρώνουν

Εγώ εφό*οεσα το νυφικό της* Με μικοή παραλλαγή στο δικό μου σώμα

Μνημόσυνο ιερό οι χτύποι της μιχρής μου χαρδιάς λυγμό ύψωνα στην ιστορία της αδικίας της φριχτής που σάρωσε τη φυλή των εβραίων ... Βασανιστικές αναμνήσεις βαθιά οδυνηρές

Ποτάμι του πόνου βοεφό η βίαια αφπαγμένη από τα φιζά της κι ως τα ολοζώντανά της κλώνια, η φυλή, στο έλεος της πιο ανήκουστης θηφιωδίας ενός παφάφφονα νου Ντφοπή, δύο φοφές ντφοπή σ' ουφανούς και γη

> Εγώ εφόρεσα το νυφικό της Λευκό ατλάζι στο κοριτσίστικο όνειρο λουλουδιασμένο

Δε σε λησιώνησα μιχοή άγνωστη Εβραιοπούλα Ενδύθηκα με το νυφικό σου την πονεμένη σου Ιστορία και έδρεψα απ' αυτήν όλη την ανεκπλήρωτή σου πικρή, που ως σήμερα κρατώ ανάμνηση.

Είθε
ο καλός Θεός
να στεριώσει εν Ειρήνη
της πονεμένης φυλής σου
την πορεία,
μέσα στου κόσμου ετούτου
την αλλοπρόσαλλη φορά.

Αύγουστος 1999 Ελευθερία Μαυρίδου



Επίσημη Επίσκεψη του Ποοέδοου της Δημοκοατίας στο Ισοαήλ

Κατάθεση στεφάνου στο Ίδουμα Τεχμηρίωσης και Διαιώνισης της Μνήμης Ηρώων και Μαρτύρων του Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέμ. Από αριστερά ο πρόεδρος του ΚΙΣ, ο πρέσβης της Ελλάδος στο Ισραήλ κ. Α. Μηταιάλης, εκπρόσωποι του Γιαντ Βασέμ και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κων. Στεφανόπουλος.

πό 14 έως 17 Μαΐου 2000 ο Ποόεδοος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ. Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφτηκε το Ισραήλ.

Στην επίσημη ακολουθία του κ. Στεφανόπουλου μετείχε, μεταξύ άλλων, εκπροσωπώντας τον Ελληνικό Εβραϊσμό, ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης



Ναζιστικά συνθήματα σε μνήματα στο εβοαϊκό νεκοοταφείο της Αθήνας.

Βανδαλισμοί

σε ιεφούς εβφαϊκούς χώφους στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα

Τους τελευταίους μήνες εβραϊχοί ιεροί χώροι, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, υπέστησαν βανδαλισμούς. Στη Θεσσαλονίκη οι βανδαλισμοί έγιναν στη Συναγωγή «Μοναστηριωτών» και στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος. Στην Αθήνα βεβηλώθηκαν τάφοι και μνημεία που βρίσκονται στο Γ' Νεμφοταφείο (στη Νίμαια). Τους βανδαλισμούς των Αθηνών κατεδίκασε έντονα με επιστολή του προς το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλος, με δηλώσεις του ο χυβερνητιχός εμπρόσωπος μ. Δ. Ρέππας, ο "Συνασπισμός" με ανοιχτή δήλωση και με κατάθεση ερώτησης του βουλευτή του κ. Φ. Κουβέλη για τον υπουργό Δημόσιας Τάξης κι ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λ. Αυδής, ο οποίος ζήτησε και το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα κατά του ρατσισμού.

Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, όπως εκφράστηκε επίσημα ποος τις αρμόδιες αρατικές υπηρεσίες, είναι ότι όσο διάστημα οι νεοναζιστές παραμένουν ασύλληπτοι κι ατιμώρητοι τα κρούσματα της μισαλλοδοξίας που προέρχονται από εθνικές, θρησκευτικές και φυλετικές διακρίσεις θα συνεχίζονται και θα επαυξάνονται. Όσον δηλαδή διάστημα το Κράτος θα εξακολουθήσει να περιορίζεται σε ευχολόγια οι λιγοστοί οπαδοί του φασισμού θα αποτολμούν πράξεις αντίθετες με τα αισθήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, πράξεις που αμαυρώνουν την ελληνική πολιτισμική παράδοση της ανεξιθρησκείας και του

* Η άποψη του Κεντρικού

Από τα πολλά δημοσιεύματα του Τύπου που ποοκάλεσαν οι βανδαλισμοί αναδημοσιεύουμε χοονογοαφήματα που περιέχουν ενδιαφέρουσες γενικότερες τοποθετήσεις:

σεβασμού των ανθρωπίνων

πεποιθήσεων.



Βεβήλωση του Μνημείου Ολοχαυτώματος της Θεσσαλονίκης.

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

Εμόνησαν πάνω στους τάφους των Εβραίων, στο Γ' Νεκροταφείο, όπως και οι εν βαρβαρότητι αδελφοί τους που γέμισαν αγκυλωτούς σταυρούς και αιμοχαρή συνθήματα το σπίτι του Ζυλ Ντασσέν (Ελληνα κατά βούληση και όχι κατά γέννηση), είναι περήφανοι που η ταυτότητά τους γράφει «Χριστιανός Ορθόδοξος». Περήφανοι και παγερά αδιάφοροι για το γεγονός ότι η αναγραφόμενη ιδιότητά τους δεν έχει καμία σχέση με τις επιταγές των γραφών, από τις οποίες άλλωστε τηρεί τις αποστάσεις της και η διαβρωτικά εκκοσμικευμένη επίσημη εκκλησιαστική δράση.

Μποφούμε επίσης να υποθέσουμε ότι εξίσου πεφήφανοι για την οφθόδοξη πίστη τους (αυτή που, ως «κατοχυφωμένη από την αστυνομία, δεν χρήζει αποδείξεως...) είναι και οι αγαθοί χριστιανοί της Κέρκυφας που τριπλοκλείδωσαν ένα σχολείο για να αποκλείσουν τους «παγανιστές» τσιγγάνους, όπως και οι Κορίνθιοι που απαίτησαν την εκταφή ενός τσιγγάνου από το νεκροταφείο «τους». Και εφόσον για κανένα από τα περιστατικά αυτά δεν ακούσαμε επιτιμητικό μη-

τοοπολιτικό λόγο, μπορούμε να εικάσουμε ότι η κυρίαρχη Εκκλησία, εφόσον «διώκεται» καίτοι ηγεμονεύουσα, δεν βρίσκει καιρό να ασχοληθεί με τις πραγματικές διώξεις αλλοπίστων, ζώντων και τεθνεώτων.

Τι σημαίνει λοιπόν «Χριστιανός Ορθόδοξος» και γιατί η γραφειοχρατική αναγραφή «Χ.Ο.» θεωρείται ατράνταχτο πειστήριο αυθεντικής πίστης; Δηλαδή, ωμότερα, γιατί συνεχίζουμε να θεωρούμε απόλυτη αυταξία την (αναγραφόμενη ή μη) ιδιότητα «χριστιανός ορθόδοξος» ενώ δεν είναι παρά φάντασμα ή αδρανής κληφονομία; Γιατί τόσος αγώνας για το πλάνο φαίνεσθαι και, ταυτόχρονα, τόση αδιαφορία για το πραγματικό περιεχόμενο της χριστιανικότητας; Και γιατί ο «ιεφός πόλεμος» δεν θέτει στόχο του τον εχχριστιανισμό των κατά δήλωση «χριστιανών», δηλαδή τον προσανατολισμό τους σε στάσεις και αρχές που αραχνιάζουν στα ιδουτικά κείμενα αλλά δεν εντοπίζονται στη δράση των «χριστοφόρων» υποκειμένων; Αλλά για μια τέτοια αντιδημοφιλή αποστολή δεν περισσεύουν κήρυκες ικανοί να διδάξουν πρωτίστως με τον έμπρακτο βίο τους.

> Παντελής Μπουκάλας [Καθημεοινή, 30 Μαΐου 2000]

АПОНТА КАІ АТОПА

Ελέχθησαν μεςικά ανόητα, αλλά ελέχθησαν και μεεξικά άτοπα, μεςικά προσβλητικά, που δεν μας τιμούν όχι μόνο ως ορθοδόξους χριστιανούς, όχι μόνο ως Έλληνες αλλά και ως ανθρώπους.

Ένα από τα ανόητα ήταν και το επιχείρημα, ότι αν πεθάνη κάποιος και δεν αναγράφεται το θρήσκευμά του στην αστυνομική του ταυτότητα, πώς θα ξέρουμε σύμφωνα με ποιά θρησκεία θα τον θάψουμε;

Ποσφανώς, λοιπόν, ο εν λόγω νεχοός θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει συγγενείς, που δεν έχει φίλους, που δεν έχει γείτονες. Θα πρόχειται περί ενός ανθρώπου που ζη στα σπήλαια και του οποίου το πτώμα θα ανακαλυφθή κάπου στον Όλυμπο ή στον Παρνασσό. Αλλά αν υπάρχουν ακόμη άνθρωποι των σπηλαίων, που χορεύουν με τους λύκους και τις αρκούδες, μάλλον δεν θα πρέπει να έχουν πληροφορηθή ότι οι σημερινοί πολίτες έχουν αστυνομικές ταυτότητες και εκλογικά βιβλιάρια. Τώρα, αν τύχη και θάψουμε και ένα άνθρωπο των σπηλαίαων σύμφωνα με το ορθόδοξο δόγμα, δεν χάλασε και ο κόσμος, ούτε θα θυμώση ο Θεός για την παρατυπία.

Άν όμως το προηγούμενο επιχείσημα φαίνεται αστείο, δεν μπορεί να χαρακτηρισθούν με τον ίδιο τρόπο και μερικά άλλα που ελέχθησαν κατά τις τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις, που αρέσκονται να μας παρουσιάζουν νυχθημερόν οι υπεύθυνοι των δικτύων. Σε πολλές από αυτές τις αντιπαραθέσεις έγινε μία αήθης επίθεσις εναντίον των Εβραίων, που κατηγορήθηκαν ότι αυτοί επίεσαν την ελληνική Κυβέρνηση να οδηγηθή στην απόφαση της μη αναφοράς του θρησκεύματος στον νέο τύπο των αστυνομικών ταυτοτήτων!

Η Εβραϊκή κοινότητα, που έχει εγκατασταθή στην Ελλάδα εδώ και πεντακόσια χρόνια, όταν κυρίως αποδιωγμένη από την Ιερά Εξέταση που δρούσε στην Δυτική Ευρώπη, βρήκε άσυλο στη χώρα μας, ουδέποτε είχε υποστή διωγμούς. Στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής όσοι Εβραίοι κατάφεραν να επιβιώσουν, ήταν επειδή τους έκρυψαν και τους βοήθησαν οι Ορθόδοξοι χριστιανοί. Και οι Εβραίοι συμπατριώτες μας, επειδή δεν πρέπει να λησμονούμε ότι Έλληνες υπήκοοι είναι και αυτοί, νοιώθουν πάντοτε μεγάλη ευγνωμοσύνη για την βοήθεια εκείνη.

Σήμερα, λοιπόν, μετά από τις ιστορίες του Ολοκαυτώματος, από τις οποίες η ανθρώπινη κοινωνία αποστρέφει το πρόσωπό της, εμείς οι Έλληνες εφθάσαμε στο σημείο να ζωγραφίσουμε στην σβάτικα στο

Εβοαϊκό νεκοοταφείο, στο μνημείο του Ολοκαυτώματος και στο σπίτι της Μελίνας Μερκούρη και του φιλέλληνα Ζυλ Ντασσέν και να γράψουμε "Θάνατος στους Εβοαίους"! Και δυστυχώς αυτά τα συμβάντα ξεκινούν από τις κατάρες εναντίον των Εβοαίων, που ακούσθηκαν από λόγια ωρισμένων ανθρώπων της Εκκλησίας!

Αλλά ακούσαμε και άλλα άτοπα. Ακούσαμε τον πρόεδρο των κληρικών να αποκαλή τον πρωθυπουργό της χώρας άθεο! Όταν δε ο κ. Χατζηνικολάου του θύμισε, ότι ο πρωθυπουργός είναι πάντα παρών στην εκκλησία, στις θρησκευτικές εορτές, ότι τον είδαμε πρόσφατα την Μεγάλη Παρασκευή να πηγαίνη στον Επιτάφιο και το Μεγάλο Σάββατο στην Ανάσταση, ο εν λόγω άνθρωπος της Εκκλησίας είπε ότι δεν τον έχουν δείξει ποτέ οι τηλεοράσεις και να μεταλαμβάνη! Με αυτόν τον φανατισμό που δημιουργούν, είναι περίεργο, πως δεν έχει ζητηθή ακόμη να φέρουν οι αστυνομικές ταυτότητες φωτογραφία του φέροντος όταν λαμβάνη την θεία μετάληψη!

Αλεξάνδοα Στεφανοπούλου [Εστία, 30 Μαΐου 2000]

ΓΚΕΜΠΕΛΙΣΚΟΙ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ

Τις μεθόδους της μυστικής αστυνομίας του τσάσου, που προκάλεσε τα ανεπανάληπτα προγκρόμ, καθώς και του Γκέμπελς, άρχισαν να χρησιμοποιούν ορισμένοι κληρικοί και κάποιοι φαιοί συνοδοιπόροι τους, ανακαλύπτοντας ακόμη και τα «πρωτόκολλα των σοφών της Σιών» στο αντισημιτικό τους παραλήρημα των τελευταίων ημερών. Είναι σύγγραμμα των μυστικών υπηρεσιών του τσάρου, που απετέλεσε, ως γνωστόν, αιχμή του δόρατος της ναζιστικής αντισημιτικής προπαγάνδας.

Είναι κρίμα, στην αυγή του 21ου αιώνα να ξεστομίζονται από τηλεοράσεως χαρακτηρισμοί που προσβάλλουν βάναυσα ένα μέρος Ελλήνων πολιτών, που είναι υπερήφανοι για τη διπλή καταγωγή τους (Έλληνες και Εβραίοι), η οποία χρονολογείται από τον 50 π.Χ. αιώνα, όταν πρωτοεμφανίστηκαν στη Δήλο, με βάση τις αρχαιολογικές ανασκαφές, οι πρώτες εβραϊκές κοινότητες στον ελλαδικό χώρο.

Τουλάχιστον η επίσημη Εκκλησία, μήπως θα μποοούσε να καταδικάσει το αντισημιτικό παραλήρημα ορισμένων εκλεκτών της και να σταθεί στο ύψος του «αγαπάτε αλλήλους», που δίδαξε ο Ιησούς Χριστός;

[Ελευθεροτυπία, 1 Ιουνίου 2000]

Μνήμες που δεν θα σβήσουν



το βιβλίο «Ο Γιος της καταχνιάς» (Fils du brouillard, εκδόσεις Bernard de Fallois), που κυκλοφόρησε στη Γαλλία, ο Ζοοζ Μουστακί έχει συγκεντρώσει μαρτυρίες του παλιού και αγαπημένου φίλου του, Ζίγκφριντ Μεΐο. Ο Μουστακί γεννήθηκε στην ευτυχισμένη Αλεξάνδρεια, γόνος εβραϊκής οικογένειας που είχε στενές σχέσεις με την ελληνική κοινότητα της πόλης. Ο Μεΐο είχε την ατυχία να γεννηθεί Εβραίος στη Γερμανία και να μεταφερθεί μαζί με όλη του την οικογένεια στο Αουσβιτς, το 1941,

και κατόπιν στο Μαουτχάουζεν. Για πρώτη φορά αφηγείται όσα έζησε από τα επτά έως τα ένδεκα χρόνια του, μέχρι την απελευθέρωση των κρατουμένων του Μαουτχάουζεν, το 1945. Είναι μια συγκλονιστική, οδυνηρή μαρτυρία. Έχοντας σταδιοδρομήσει στο χώρο της μουσικής και των επιχειρήσεων, στις Βαλεαρίδες, ο Ζίγκφριντ Μεϊρ διαμένει τώρα στο Παρίσι, στο σπίτι όπου κάποτε έζησε ο Βολταίρος. Εκεί συναντήσαμε τον ίδιο και τον Ζορζ Μουστακί –δύο φίλους σχεδόν συνομήλικους που μοιάζουν με αδέλφια και που έχουν πολλά να μας πουν.

Paris Match: Γιατί το παιδί του ήλιου θέλησε να αφηγηθεί την ιστοφία του παιδιού της καταχνιάς;

Ζοος Μουσταχί: Από φιλία, πρώτα πρώτα. Αλλά και γιατί ήταν πολύ δυνατό το αίσθημα της αντίθεσης ανάμεσα στα τόσο διαφορετικά παιδικά χρόνια μας. Γνωριζόμαστε σχεδόν μισό αιώνα, από το ξεκίνημά μας στο τραγούδι. Ο Ζίγκφριντ εγκατέλειψε τη σόουμπίζνες, αλλά η φιλία μας δεν χάθηκε. Ήθελα, λοιπόν, να μάθω αυτά που έζησε και που τα κάλυπτε με απόλυτη σιωπή. Δεν ήθελα να τον πιέσω γιατί αισθανόμουν ότι ήταν ένα πεδίο πολύ ευαίσθητο. Μια μέρα -έπειτα από πολύ καιρό- ο Ζίγκφριντ μου διηγήθηκε την τοομερή ιστορία του. Είχε έρθει να μείνει για μια βδομάδα στο σπίτι μου. Μάζευα τα λόγια του όπως τα ψίχουλα ο πεινασμένος και όσο τον άκουγα τόσο ένιωθα μεγαλύτερη την ανάγκη να καταγράψω τη μαρτυρία του. Εχείνος, ένας Ρουμάνος Εβραίος γεννημένος στη Γεομανία, που τον έχλεισαν στο Αουσβιτς στα 7 χρόνια. Εγώ, Εβραίος γεννημένος στην Αλεξάνδοεια, την ευτυχισμένη πόλη όπου όλες οι κοινότητες συμβίωναν αρμονικά μέσα στη διαφάνεια του ήλιου.

P.M.: Είναι αλήθεια, κ. Μεΐο, ότι δεν είχατε θελήσει να μιλήσετε ποοηγουμένως;

Ζίγκφριντ Μεΐο: Ποαγματικά, δεν ήθελα να μιλάω για την περίοδο εκείνη της ζωής μου. Όταν έβλεπαν το τατουάζ στο χέρι μου, έλεγα ότι ήταν το νούμερο της κοινωνικής μου ασφάλισης. Όμως, όπως λέει ο Ζορζ, περάσαμε πολλά βράδια στο σπίτι του συζητώντας. Αρχίσαμε να μιλάμε για τα παιδικά μας χρόνια...

- Πώς βρεθήκατε στο Αουσβιτς;

Ζ. Μεῖς: Μετά την εισβολή των Γερμανών στη Ρουμανία, το 1940, η οικογένειά μου μεταφέρθηκε με τρένο στο Αουσβιτς: ο πατέρας μου, η μητέρα μου, εγώ και ο ετεροθαλής αδελφός μου, ο Χάιντς. Ήταν βαγόνια-φυλακές που μας κουβαλούσαν σαν να είμαστε ζώα. Όταν φτάσαμε στο Αουσβιτς η μητέρα μου με πήρε στην αγκαλιά της και βρεθήκαμε μαζί, χωρίς να με δουν οι φρουροί, στο στρατόπεδο των γυναικών. Η «κάπο» του στρατοπέδου πήρε την απόφαση να με κρύψει για να μη με σκοτώσουν –τα παιδιά τα θανάτωναν πρώτα-πρώτα. Όταν, έπειτα από δύο μήνες, η μητέρα μου πέθανε από τύφο, η γυναίκα αυτή, που την

έλεγαν Φάνι, μου είπε ότι τώρα θα μιλούσε για μένα στους Ες-Ες. Και εχείνο που συνέβη ήταν ότι οι Γερμανοί μου χάιδεψαν τα μαλλιά χαι με άφησαν να ζήσω. Είναι απίστευτο, τώρα που το σχέφτομαι, αλλά φαίνεται ξύπνησε μέσα τους λίγη ανθρωπιά. Έπαιξε ρόλο, σίγουρα, χαι το γεγονός ότι ήμουν ξανθός με γαλανά μάτια χαι μιλούσα χαλά γερμανιχά. Έγινα χάτι σαν ζωντανή μασχότ, με άφηναν να πηγαίνω όπου ήθελα.

Είδατε να πεθαίνει η μητέρα σας. Διατηρείτε κάποια συγκεκριμένη ανάμνηση;

Z. Μεῖς: Θυμάμαι μόνο ότι ήταν άρρωστη στο κρεββάτι, μέσα στο παράπηγμα, και ότι κάποια στιγμή οι συγκρατούμενες είπαν ότι θα πέθαινε και ότι θα την βοηθούσαν. Της έκαναν μια ένεση με αέρα. Θυμάμαι ότι δεν έκλαψα. Και αργότερα, όταν έμαθα το θάνατο του πατέρα μου, που τον έριξε σε γκρεμό ένας επιστάτης, η είδηση δεν με συγκλόνισε. Τείνω να πιστεύω ότι δεν αγαπούσα πολύ τους γονείς μου, όμως, πώς μπορώ να είμαι σίγουρος; Το βέβαιο είναι ότι δεν θυμάμαι τίποτε από την προηγούμενη ζωή μας. Οι αναμνήσεις μου αρχίζουν από το Αουσβιτς. Και τον ετεροθαλή αδελφό μου δεν τον ξαναείδα. Πρέπει να πέθανε εκεί.

- Που σας μετέφεραν κατόπιν;

Ζ. Μεῖς: Στο στρατόπεδο των ανδρών. Με έβαλαν σ' ένα παράπηγμα όπου είχαν δίδυμα παιδιά που χρησιμοποιούσε στα πειράματά του ο Δρ Μένγκελε. Με θεράπευσαν από τον τύφο –δεν ξέρω τι μου έκανανκαι δεν ξαναρρώστησα ποτέ.

Θυμάστε καθόλου τον Μένγκελε;

Ζ. Μεΐο: Όχι, καθόλου.

Ζοςς Μουσταχί: Όταν ο Ζίγκφοιντ μου διηγιόταν την ιστορία του, τα παιδικά του χρόνια, έμενα έκπληκτος που λέξεις όπως Αουσβιτς και «Μένγκελε» ήταν, τότε, μέρος της καθημερινότητάς του. Ήταν τρομακτικές, δραματικές στιγμές της ιστορίας μας, κι εκεί απέναντι ήταν ο φίλος μου και μου τις διηγιόταν.

- Στο βιβλίο του, «Ό,τι έχει μείνει από το Αουσβιτς», ο Ιταλός φιλόσοφος Τζόρτζιο Αγκαμπέν μιλάει για τους «μουσουλμάνους», τους κρατούμενους που είχαν χάσει κάθε θέληση για ζωή. Θυμάστε αυτή την έκφραση;
- **Ζ. Μεΐο:** Βεβαίως. Οι ίδιοι οι πρατούμενοι τους αποκαλούσαν έτσι. Σπεφτείτε ότι έβλεπαν μπροστά

τους ένα φούονο χοεματορίου, που ήξεραν με τι τον τοοφοδοτούσαν οι Γεομανοί. Ο μόνος τοόπος να επιβιώσουν ήταν να δουλεύουν, να είναι ιχανοί για δουλειά για να τους αφήσουν να ζήσουν. Τη στιγμή που οι δυνάμεις τους τους εγκατέλειπαν, κάτι γινόταν μέσα τους που τους έχανε να συνειδητοποιήσουν ότι δεν άξιζε τον κόπο να αγωνίζονται. Τότε, γίνονταν «μουσουλμάνοι». Οι άλλοι κοατούμενοι δεν είχαν κανένα οίκτο γι' αυτούς. Ξέρετε, έχουν ειπωθεί πολλά για την αλληλεγγύη μέσα στα στοατόπεδα, εγώ όμως δεν την είδα ποτέ. Γνώφισα την αλληλεγγύη οφισμένων ενηλίκων επειδή ήμουν παιδί, αλλά δεν είδα ποτέ κρατούμενους να μοιράζονται τη σούπα τους, για παράδειγμα. Αντίθετα, τους έβλεπα να κλέβουν ο ένας την καφαβάνα του άλλου για να πάρουν διπλή μερίδα στο συσσίτιο. Ο Ποίμο Λέβι (στο «Αν αυτό είναι ο άνθοωπος») περιγράφει με αχρίβεια αυτό το κλίμα, αυτόν τον εξευτελισμό του ανθοώπου.

- Ο Ποίμο Λέβι είπε κι αυτή την τοομεοή φοάση: «Το Αουσβιτς ήταν το πανεπιστήμιό μου»...

Ζ. Μεΐο: Θα ποοτιμούσα να διδαχθώ κάπου αλλού!

Ζοςς Μουσταχί: Το φιλμ του Μπενίνι «Η ζωή είναι ωραία», δείχνει μια ωραιοποιημένη εικόνα των στρατοπέδων συγκέντρωσης, αντίθετη από τη δική σου. Εμένα μου φάνηκε καραγκιοζιλίκι. Εσένα σου άρεσε;

Ζ. Μεῖο: Μου άφεσε. Ο Μπενίνι μπόφεσε να μιλήσει μ' έναν άλλο τφόπο για τη φρίκη.

- Ποιος ήταν ο οόλος των Εβοαίων επιστατών, των πεοιβόητων «κάπο»;

Z. Μεῖς: Η γυναίχα που με έσωσε, η Φανί, ήταν «χάπο», όπως και ο θετός πατέφας μου, ο Ισπανός Σατουφνίνο Ναβάθο, επιστάτης σ' ένα παφάπηγμα στο Μαουτχάουζεν, ο οποίος με πήφε μαζί του όταν ελευθεφώθηκε το στφατόπεδο, το 1945. Οι άνθφωποι αυτοί, που οι Γεφμανοί τους ανέθεταν την ευθύνη των παφαπηγμάτων, άλλοτε προσπαθούσαν να κάνουν τη δουλειά τους χωφίς να πειφάζουν κανέναν, αντίθετα αν πεφνούσε απ' το χέφι τους βοηθούσαν, και άλλοτε αποδεικνύονταν μικφόψυχα, δουλοπφεπή ανθφωπάκια που βασάνιζαν τους συγκρατουμένους τους για να φανούν αφεστοί στους Γεφμανούς.

[Από το περιοδικό «Paris-Match» και την «Καθημερινή», 30 Ιανουαρίου 2000]

Μια αποφράδα επέτειος

Συνέχεια από τη σελ. 2

ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΚΟΠΙΜΟ στο σημείο αυτό να πούμε ότι το έθνος κράτος υπήρξε φορέας απελευθέρωσης και διαφωτισμού των λαών, όπως επίσης ότι συχνά καλλιέργησε την πεποίθηση της μοναδικότητας και της ανωτερότητας των υπηκόων του έναντι των άλλων, των εκτός των τειχών.

ΛΑΜΠΡΑ είναι τα πολιτισμικά του επιτεύγματα, όπως και πολλά είναι τα θύματά του: Ινδιάνοι της Βόσειας και νότιας Αμερικής, μαύοοι της Αφοικής, Ινδοί και Κινέζοι της Ασίας. Στην αυταρχικότερη μορφή του το έθνος-κράτος εξολόθρευσε συστηματικά Αρμένιους και Εβοαίους. Ακόμα ένα ολοκληοωτικό σύστημα με διεθνιστικές επαγγελίες καταδίκασε εκατομμύρια σε θάνατο στο όνομα της παγκόσμιας αδελφότητας. Κανένα μεγάλο κράτος συνεπώς δεν μπορεί να καυχηθεί ότι είναι ολότελα αθώο του εγκλήματος και γι' αυτό κανένα κράτος δεν είναι πειστικό όταν γίνεται κήνσορας των άλλων. Ποιο είναι άφαγε το σημείο πέφα από το οποίο η απλή φιλοπατοία μεταλλάσσεται σε σωβινισμό και ο σεβασμός για τα σύμβολα του έθνους σε φετιχισμό;

ΠΟΤΕ και κάτω από ποιες συνθήκες εναποτίθεται μέσα μας το αυγό του φιδιού της μισαλλοδοξίας και της καταστροφής του άλλου; Μια κακιά στιγμή στην τύχη ενός έθνους, η συλλογική αίσθηση της ταπείνωσης και της αδικίας, η ανασφάλεια από πραγματικές ή φανταστικές απειλές, η οικονομική καταστροφή, μπορούν να παράσχουν τις συνθήκες εκκόλαψης του φιδιού μέσα στον κοινωνικό ιστό. Οι λαϊκιστές, οι δημεγέρτες και οι εγκληματίες ηγέτες δρέπουν στη συνέχεια τους καρπούς της τερατογένεσης αυτής. Το

τέρας της μισαλλοδοξίας καταβροχθίζει τελικά και ό,τι ευγενικό συνδέεται με τις έννοιες του πατριωτισμού και της ελευθερίας που συνδέονται με το ιστορικό έθνος κράτος. Όσοι τα θεωρούν πολύτιμα αγαθά οφείλουν να τα προστατεύουν από τη θανατηφόρα μετάλλαξη.

ΠΕΡΑ όμως από την παραστρατημένη ιδεολογία που εξέθρεψε το ολοκαύτωμα και τις διαταραγμένες συνειδήσεις που το αποδέχθηκαν, υπάρχει άραγε κάποιο νόημα που μπορούμε να αποδώσουμε στο κατακλυσμικό γεγονός: Κάποιο νόημα που θα εξασφαλίσει στις λεγεώνες των αθώων τη θέση που δικαιούνται στη μνήμη μας; Ο χαμός των αθώων του ολοκαυτώματος αποτελεί θυσία που αποκτά μεγαλύτερη σημασία όσο περνούν τα χρόνια. Η μνήμη τους είναι εγγύηση για την περιφρούρηση του πολιτισμού και της ανθοωπιάς μας και η θυσία τους δικαιώνεται κάθε φορά που καταφέρνουμε ως άτομα και ως κοινωνία να εκβάλουμε το αυγό του κακού που επωάζεται μέσα μας. Η αξία της ζωής δεν υποτιμάται μόνο από τον ακραίο ρατσισμό, αλλά και από την αδιαφορία για το ξένο πάθος, ώστε ο δικός μας βίος να υποβαθμίζεται σε μια απλή βιολογική λειτουργία.

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ πιστεύουν σε έναν Θεό αγάπης, οι κατατρεγμένοι που χτυπούν την πόρτα της συνείδησής μας είναι άγγελοι κυρίου, για όσους πιστεύουν απλώς στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου και τη δικαιοσύνη που δίνει νόημα στη ζωή, η καθημερινή εγρήγορση αποτελεί υποχρέωση.

[Κείμενο ομιλίας στο Νεχοσταφείο Αθηνών κατά την Επέτειο του Ολοκαυτώματος, την 14η Μαΐου 2000. Αναδημοσιεύεται από την «Καθημερινή», 28 Μαΐου 20001.

Summary of the contents of Issue No 168, Vol. 23

JULY - AUGUST 2000

This year, on Holocaust Memorial Day Professor Thanos Veremis of the University of Athens, addressed a speech titled "A cursed anniversary" at the Jewish cemetery of Athens. Dr. Veremis stressed that "The only guarantee that the technological means of the modern state will not be used against civilians, is the continued alertness of the democratic society, which must, for this reason, study carefully the outcome of the Holocaust..."

In his book titled "The Illusion of Safety", (Pella Publishing Company Inc., New York 1997), Michael Matsas who now lives in the United States describes, among others, how eight Jewish families from the Jewish Community of Agrinio (Central Greece) were rescued from the Holocaust.

In the Bulgarian newspaper "Jewish News" of December 5th 1996, Todor Kambourof, who was a soldier at that time, describes as an eyewitness the arrest of the **Jews of Kavala** (Eastern Macedonia) on the early morning hours of March 4th 1943.

This issue also includes a narration by the author Isaac Bashevis Singer titled "The washerwoman" and a poem by EI. Mavridou, titled "The wedding gown", which is dedicated to a yound Jewish girl of 1943 who never wore her wedding gown.

The Municipality of Halkida (Eubea) dedicated a **Monument** to the Jews of the city who perished in the Holocaust. The Jewish Community of Halkida is one of the few in Greece that function today.

The President of the Hellenic Republic, Mr. Kon. Stefanopoulos visited Israel and laid a wreath at the Yad Vashem Holocaust Memorial.

During the last few months neo Nazis vandalized holy Jewish places
in Athens and Thessaloniki. The
Archbishop of Athens Mr. Christodoulos,
the Government spokesman, the political
parties and the Municipal Council of
Athens strongly condemned these actions
of vandalism and racism. Distinguished
journalists also published condemning
articles.

In his book published in French, titled «Fils du brouillard», Bernard de Fallois publications, the well - known French composer Georges Moustaki, has collected testimonies of his Jewish friend Siegfried Meir, on concentration camps. Meir was liberated from Mauthausen in 1945.

(Translated from Greek by: Rebecca S. Camhi).

