

«ΓΙΑ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΘΑ ΜΙΛΑΜΕ ΤΩΡΑ;»

Του κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΡΙΤΟΥ

πιτέλους, μέσα στις «υποχρεώσεις» και της σύγχρονης τέχνης – αν βέβαια δεχθούμε ότι περιέχονται και τέτοιοι όροι στις προϋποθέσεις της – είναι να βγάζει από τον άνθρωπο τα, αναποφεύκτως εν υπνώσει, καλύτερα κομμάτια του μέσα του κόσμου. Δεν είναι ντροπή να επιζητάμε από τους σκοπούς και την ηθική σκοπιμότητα, όχι τις εκδοχές του αφελούς διδακτισμού αλλά από τα μέσα και τις δυνατότητες της τέχνης, της οποίας ο αριστοτελικός ορισμός είναι παντοτινά σύγχρονος, ακλόνητος στην οριστικότητά του.

Δεν είναι ντροπή, είναι αντίθετα κατανοητό, που ένας εβραϊκής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης, που κάθε άλλο παρά «κουλτουριάρης» το έχει παίξει μέχρι σήμερα, όντας ο πιο εμπορικός σκηνοθέτης στην ιστορία του κινηματογράφου, θέλησε να γυρίσει τη μνήμη μας (ανάλογα με την ηλικία καθ' ενός μας) μισόν αιώνα πίσω σ' ένα από τα πιο φριχτά εγκλήματα που (Θα) βαραίνουν εσαεί τη συνείδηση της πολιτισμένης ανθρωπότητας, το Ολοκαύτωμα των Εβραίων από τη χιτλερική Γερμανία. Όχι, δεν πειράζει να επανέρχεται ξανά και ξανά στην επικαιρότητα - κυρίως με πρωτοβουλία της τέχνης - η εβραϊκή τραγωδία. Και δεν υπάρχουν συμψηφισμοί του είδους: Ε, τι να κάνουμε· εκείνοι οι δύστυχοι Εβραίοι πάθανε ό,τι πάθανε, αλλά είδες τι απαράδεκτα πράγματα κάνουν οι σημερινοί στους δύστυχους Παλαιστίνιους! Τραγική κουτοπονηριά αυτό το σόφισμα. Τα έξι εκατομμύρια που εξοντώθηκαν στους γερμανικούς φούρνους και στις ομαδικές εκτελέσεις πριν από τη φυλετική τους προέλευση ή το θρήσκευμά τους ήταν ανθρώπινα πλάσματα του ίδιου δημιουργού, άσχετα από το όνομά του. Δεν ήταν στρατός που νικήθηκε, δεν ήταν μερμήνκια ή κατσαρίδες. Βρέφη, γέροι, γυναικόπαιδα και ανυπεράσπιστοι, ανυποψίαστοι άντρες ήταν. Έξι εκατομμύρια ψυχές. Καλοί, λοιπόν, Εβραίοι εκείνοι, συν. Κακοί Εβραίοι

ετούτοι, πλην, ίσον μηδέν. Όχι. Το ασύλληπτο για κάθε δίκαιο άνθρωπο του πλανήτη μας μαζικό έγκλημα έγινε και δεν χωρεί κανενός είδους λήθη. Το τι γίνεται σήμερα στη Γη της Επαγγελίας είναι μια άλλη ιστορία και κρίνεται γι' αυτό το ιστορικό «προτσές» του παρόντος χρόνου, όχι του παρελθόντος, σ' αυτόν της καθημερινά διαμορφούμενης πραγματικότητας. Και ο καθείς με τις ευθύνες του όπως αυτές προκύπτουν τώρα, σήμερα. Εκείνοι δεν είναι ετούτοι. Τέτοιες χρεωπιστώσεις είναι φασιστικός ρατσισμός. Η μοναδικότητα της ανθρώπινης ζωής είναι αδιατίμητη.

Αυτά για κάποιους Έλληνες κινηματογραφικούς και (δυστυχώς) άλλους επώνυμους σχολιαστές που επέπεσαν λαύροι στην ταινία του Σπίλμπεργκ, κυρίως αυτοί των νεοτέρων ηλικιακών κλάσεων, με μεμψίμοιρο μεγεθυντικό φακό και «αφ' υψηλού» θεώρηση, ποιοί, αυτοί που δεν έχουν δει τον τρόμο παρά στα εφφέ και το παραμορφωτικό μακιγιάζ των κινηματογραφικών ταινιών τρόμου, αυτοί που δεν είδαν να τρέχει το αίμα απ' τα γερμανικά καμιόνια που μετέφεραν, ανήμερα Πρωτομαγιά, τους εκτελεσμένους της Καισαριανής, που δεν τους μύρισαν οι καιόμενες σάρκες απ' τα ολοκαυτώματα των Καλαβρύτων, του Διστόμου ή του Δοξάτου, δεν βρέθηκαν στο μπλόκο της Καλογρέζας, δεν αντίκρυσαν τους κρεμασμένους στα ελαιόδεντρα στο Πικέρμι. Τώρα υπάρχουν, βέβαια, άλλα «ολοκαυτώματα» που κερδίζουν την οργισμένη τους προτεραιότητα. Λέγονται «Loft-Loft», «Mercedes», «Wildrose», «Αυτοκίνηση» και ωράριο Παπαθεμελή. Για Εβραίους θα μιλάμε τώρα;

[Ο κ. **Δημήτρης Χαρίτος** είναι αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Έχει διατελέσει διευθυντής της Εθνικής Τραπέζης. Κινηματογραφικός κριτικός της «Νέας Εστίας». Το απόσπασμα που δημοσιεύουμε προέρχεται από ευρύτερη κριτική που δημοσιεύτηκε στη «Νέα Εστία», τ. 1604, της Ιης Μαΐου 1994].

ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΩΦΥΛΛΟΥ: Άποψη της Εβραϊκής συνοικίας της Βέροιας, όπως είναι σήμερα



Ο Εμπορικός Σταθμός της Θεσσαλονίκης, απ' όπου φύγανε τα τρένα για τα στρατόπεδα του θανάτου.

Στις 4.1.1994 στο Παρίσι, στην αίθουσα τελετών του Ινστιτούτου Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών, έγινε η υποστήριξη της διδαχτοριχής διατοιβής «Ιστορία των σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Εβοαίων» από τον Γάλλο επιστήμονα Bernard Pierron. Πατρόνος της διατοιβής ήταν ο φίλος καθηγητής Henri Tonnet. που και προήδρευσε της αριτικής επιτροπής, στην οποία μετείχε και ο

Πώς ζούσαν μαζί Έλληνες και Εβοαίοι

Του κ. Ηλία Πετρόπουλου

διατριβή του Pierron είναι ένα δίτομο σύγγραμμα (συνολικώς χιλίων σελίδων) όπου εξετάζεται διεξοδικώς το δύσκολο θέμα της συμβίωσης Εβραίων και Ελλήνων στον ελλαδικό χώρο, κατά την περίοδο από την Επανάσταση του 1821 ως το Ολοκαύτωμα.

Είχα την κρυφή ελπίδα πως θα βρισκότανε ένας Έλληνας φοιτητής για να κάνει μια μελέτη πάνω σ' αυτό το θέμα, μα οι Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού περί άλλα τυρβάζουν. Ο Pierron επωμίσθηκε το βαρύ φορτίο να διερευνήσει το θέμα του, αναζητώντας από δυσπρόσιτες πηγές κάποιες αμφίβολες πληροφορίες που ήτανε θαμμένες επιμελώς από το ελληνικό κράτος και λησμονημένες επιπολαί-

ως από τον ελληνικό λαό. Και προς αποφυγήν παρεξηγήσεων θα τονίσω: Ο Pierron δ ε ν είναι Εβραίος.

Στη διατριβή του Pierron παρουσιάζονται τα εξής ζητήματα: Ο ελληνικός εθνοκεντρισμός/ Η εικόνα του Εβραίου στην ελληνική λαϊκή παράδοση/ Οι εβραϊκές κοινότητες πριν από το 1821/ Η Επανάσταση του 1821 και οι άγριες σφαγές των Εβραίων στην Πελοπόννησο/ Η διαβόητη υπόθεση του Πατσίφικο/ Οι Εβραίοι στα Επτάνησα και στην Κρήτη/ Το πογκρόμ της Κέρκυρας/ Η Θεσσαλονίκη του 1912/ Η πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1917/ Η μεγάλη εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης/ Τα Τρία Έψιλον/ Το πογκρόμ του Κάμπελ/ Η καταστροφή του εβραϊκού νεκροταφείου της

Σπύρος Ασδραχάς.



Ο κινηματογράφος «Παλλάς» στην παραλία, ακριβώς στην ίδια θέση με τον σημερινό ομώνυμο. Διακρίνεται η επώνυμία γραμμένη στα εβραϊκά, καθώς και ότι προβάλλει ένα έργο του Σαρλώ. Ο κινηματογράφος ονίπε στον Σαμ Αλλαλούφ. (Από το Βιβλίο «Ενθύμιον από τη ζωή της Εβραϊκής Κοινότητας, Θεσσαλονίκης 1897 - 1917 - του Γ. Μέγα).

Θεσσαλονίκης/ Το μυστήριο της φιλοεβραϊκής στάσης του Μεταξά/ Η γερμανική κατοχή και το Ολοκαύτωμα.

Μερικά από τα κεφάλαια της διατριβής είναι εξαιρετικώς διαφωτιστικά, αφού ο Pierron αποκαλύπτει αφενός τον αντιεβραϊκό ρόλο που έπαιξαν γνωστότατες ελληνικές εφημερίδες και αφ' ετέρου τη σκανδαλώδη συμπεριφορά της Δικαιοσύνης, που πάντα αθώωνε τους φασίστες τριψιλίτες. Είναι πολύ εύκολο και βολικό να χαρακτηρίσει κανείς τον Pierron σαν ανθέλληνα. Όμως, ο Γάλλος συγγραφέας αναπτύσσει το θέμα του με προσοχή. Έτσι, στην περίπτωση της ιστορίας του Πατσίφικο δεν τάσσεται με το μέρος αυτού του Εβραίου αλήτη, που τόσο ακριβά κόστισε στην Ελλάδα.

Με ανάλογη ευσυνειδησία εξετάζονται οι περιπτώσεις των πογκρόμ της Κέρκυρας και του Κάμπελ. Το πογκρόμ της Κέρκυρας έγινε αιτία να πει επιτέλους ο Παπαδιαμάντης μια γλυκιά κουβέντα για τους Εβραίους, που σε όλη του τη ζωή τους μισούσε. Αυτό είναι κάτι που ο Pierron δεν το ξέρει. Εξάλλου, μια από τις αδυναμίες της διατριβής είναι η εκ μέρους του Pierron άγνοια των αντιεβραϊκών ανα-

φορών στη νεοελληνική λογοτεχνία. Η εξέταση αυτών των αναφορών είναι καθήκον κάποιου Έλληνα. Μιλάω εταστικά γιατί ξέρω ότι οι Έλληνες δεν πολυγουστάρουν να βλέπουν τη φάτσα τους στον καθρέφτη.

Σήμερα, μισόν αιώνα μετά το Ολοκαύτωμα, οι Σαλονικιοί όχι μόνο δεν διατήρησαν τη μνήμη της μεγάλης εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν ξέρουν πού βρισκότανε ο συνοικισμός του Κάμπελ. Γι' αυτό είναι χρήσιμες οι μελέτες σαν τη διατριβή του Pierron. Στη διάρκεια της πολύωρης προφορικής εξέτασης του Pierron ο Ασδραχάς εξέφρασε ορισμένες αιτιάσεις. Ο Ασδραχάς είχε δίκιο. Την άνοιξη του 1943 ζούσα στη Θεσσαλονίκη και είδα με τα μάτια μου τους δυστυχείς Εβραίους να φεύγουν για το αγύριστο ταξίδι. Η στάση των Σαλονικιών ήταν αρκετά ανθρώπινη. Βέβαια, δεν λείψανε τα γουρούνια που βρίζανε τους Εβραίους, ούτε τα ειρωνικά σχόλια, ούτε τα χυδαία τραγούδια. Εύχομαι να βρεθεί κάποιος εκδότης που θα τολμήσει να δημοσιεύσει το βιβλίο του Pierron. Η αλήθεια είναι ευεργετική.

[Από την Ελευθεροτυπία, 15.4.1994]

Στη μητέρα μας Μύριαμ!

Στο Ισραήλ η μητέρα είναι γνωστή με το εβραϊκό της όνομα, Μύριαμ. Αλλά υπογράφει τα έργα ζωγραφικής της με το «χριστιανικό» της όνομα, Μαρί, που φαίνεται να την εκφράζει περισσότερο. Το εβραϊκό όνομα Μύριαμ το χρησιμοποιεί απλώς γιατί είναι πιο εξυπηρετικό εδώ στο Ισραήλ. Στην πόλη που γεννήθηκε, ήταν γνωστή ως Μαντάμ Μαρί και έχαιρε σεβασμού για λόγους που θα γίνουν γνωστοί διαβάζοντας τα όσα γράφονται εδώ. Όποιος έχει την τύχη να την γνωρίζει, αντιλαμβάνεται ότι έχει να κάνει με μια καλόκαρδη, ευχάριστη γιαγιά, που καταφέρνει προσθέτοντας κάτι τι στο παρουσιαστικό της, να απομακρύνει από το πρόσωπό της εκείνο το γκρίζο που είναι τόσο συνηθισμένο στις γυναίκες της ηλικίας της. Η υπεράνθρωπη ενεργητικότητά της, η πίστη και η αισιοδοξία της εντυπωσιάζουν, αλλά όπως συνήθως συμβαίνει στις ευαίσθητες ψυχές, οι δυνάμεις του κακού την σημάδεψαν. Αυτή είναι η ιστορία της όπως

λέξη προς λέξη.
(Η εισαγωγή γράφτηκε από τη νύφη της Sheila, σύζυγο του γιού της Josef).

την διηγήθηκε η ίδια

Τα χοόνια της Κατοχής

(Η αληθινή ιστοφία μιας Εβφαίας από τη Βέφοια)

Της κας Μύριαμ Μορδεχάι

Μαρί - Τα χρόνια του πολέμου

εννήθηκα το 1911 στην Ελλάδα, σε μια πόλη που λέγεται Βέροια κοντά στη Θεσσαλονίκη. Το όνομα Βέροια προέρχεται από την βασίλισσα Βεργίνα της Ελλάδος που ζούσε εκεί πριν και 2.000 χρόνια. Κοντά στο σπίτι μας υπήρχε μια υπόγεια διάβαση που είχε ανοιχθεί πριν πολλά χρόνια και χρησίμευε για κρυψώνα ή για δρόμο διαφυγής από τους Ρωμαίους κατακτητές. Στην είσοδο της διάβασης υπήρχε μια πηγή που για χρόνια προμήθευε πόσιμο νερό στους κατοίκους της περιοχής και που είχε κι αυτή πάρει το όνομά της από τη βασίλισσα Βεργί-

Παρ' ότι το σπίτι μας ήταν αρκετά εύπορο, οι γονείς μας φρόντισαν όλα τα παιδιά τους - ακόμη και τα κορίτσια - εκτός από τη μόρφωσή τους να μάθουν και μια τέχνη, ούτως ώστε να είναι οικονομικά ανεξάρτητα όταν ενηλικιωθούν. Εγώ έμαθα κοπτική ραπτική. Αργότερα μάθαινα στα κορίτσια του χωριού να ράβουν και διηύθυνα το δικό μου εργαστήριο ραπτικής. Ανάμεσα στις μαθήτριές μου υπήρχαν και φτωχές κοπέλες, Χριστιανές, που δεν μπορούσαν να πληρώνουν τα μαθήματά τους. Μία απ' αυτές ήταν και η Ευθυμία, που ήταν πολύ φτωχή. Όταν είδα τη δυστυχία της, αποφάσισα να της δώσω μαθήματα δωρεάν για να την βοηθήσω.

Στο σπίπ είχαμε υπηρεσίες, ανάμεσά τους και μερικές πολύ φτωχές, που είχαν έρθει στην Ελλάδα από την Τουρκία με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Οι μισθοί τους ήταν χαμηλοί, έτσι εγώ, χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς μου, συνήθιζα να τους χαρί-

ζω τρόφιμα και ρούχα. Μία απ' αυτές τις γυναίκες που ήταν συνομήλική μου, λεγόταν Ευλαμπία. Αργότερα, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, η Ευλαμπία ζούσε και εργαζόταν στο σχολείο της γειτονιάς.

Εκείνο τον καιρό η Γερμανία θεωρείτο η πιο πολιτισμένη, φωτισμένη και προοδευμένη χώρα της Ευρώπης και πολλοί Εβραίοι της Κοινότητος μας πήγαιναν εκεί για να σπουδάσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους.

Ο πόλεμος μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδος

Την 28η Οκτωβρίου 1940 ξέσπασε ο πόλεμος. Στις 4 το πρωί οι Ιταλοί βύθισαν το πλοίο «Έλλη» κι έτσι μας κήρυξαν τον πόλεμο. Οι Ιταλοί ζήτησαν από την ελληνική κυβέρνηση να τους επιτρέψει να περάσουν ελεύθερα από την Ελλάδα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς είπε «Όχι». Εμείς μάθαμε τα νέα από τον Ρουμάνο γαλατά.

Τους Ρουμάνους που ζούσαν στην περιοχή μας τους λέγαμε «βλάχους». Αυτοί μάθαιναν πάντα πρώτοι τα νέα. Γενικά, δεν είχαν πατριωτικά αισθήματα και πολλοί απ' αυτούς ήταν πληροφοριοδότες, λαθρέμποροι, ακόμη και κατάσκοποι. Τα νέα μάς άφησαν κατάπληκτους, γιατί το προηγούμενο βράδυ γιορταζόταν η απελευθέρωση τις Μακεδονίας από τους Τούρκους και Ιταλοί διπλωμάτες είχαν παρευρεθεί στον παραδοσιακό χορό.

Κάθε ικανός άνδρας επιστρατεύθηκε αμέσως. Ο άνδρας μου και οι δύο αδελφοί μου έφυγαν για το αλβανικό μέτωπο. Σε λίγο άρχισαν να φθάνουν τα νέα από το μέτωπο. Η πληροφορία ότι ο πρώτο στόχος που θα βομβάρδιζαν οι Ιταλοί ήταν η Εβραϊκή γειτονιά, μας ανησύχησε

Η αληθινή ιστορία μιας Εβραίας από τη Βέροια πολύ. Οι περισσότεροι Εβραίοι που είχαν οικονομική ευχέρεια, άρχισαν να φτιάχνουν καταφύγια στα γύρω χωριά, νοίκιασαν σπίτια ή δωμάτια σε απόμακρες περιοχές και αποθήκευσαν τρόφιμα, χρυσά νομίσματα και κοσμήματα που θα τους βοηθούσαν σε ώρα ανάγκης να δωροδοκήσουν για να σωθούν.

Έτσι βρέθηκα σε ένα σπίτι με 13 δωμάτια μόνη με τέσσερα μικρά παιδιά – ανάμεσά τους κι ένα κοριτσάκι 8 μηνών. Η Σάρα είχε γεννηθεί τον Αύγουστο του 1933, ο Ασέρ το Δεκέμβριο του 1935, ο Σαμουήλ, ο Θεός να τον συγχωρέσει, είχε γεννηθεί το Σαβουότ του 1938 και η Ραχήλ, που ήταν τότε 8 μηνών, είχε γεννηθεί το Μάρτιο του 1940.

Όποτε ακούγαμε το συναγερμό, μάζευα τα τέσσερα παιδιά μου κι έτρεχα στην υπόγεια διάβαση της Βεργίνας. Η διάβαση ήταν βαθιά και χρησίμευε σαν καταφύγιο για πολύ κόσμο. Όταν σήμαινε η λήξη του συναγερμού, γινόταν συνωστισμός. Ο κόσμος βιαζόταν να βγει έξω, γιατί δεν υπήρχε αρκετός αέρας και για να προλάβει να κάνει τις δουλειές του πριν αρχίσει ο επόμενος συναγερμός.

Θυμάμαι μια γυναίκα που κρατούσε το μωρό της τυλιγμένο σε μια κουβέρτα. Μέσα στο συνωστισμό το μωρό γλίστρησε από την αγκαλιά της δύστυχης μητέρας χωρίς εκείνη να το νιώσει. Όταν αντιλήφθηκε ότι έλειπε το παιδί της, ξέσπασε σε φοβερές κραυγές.

Τότε αποφάσισα να αλλάξω καταφύγιο. Για να μεταφέρω τα παιδιά μου με ασφάλεια, έραψα θήκες με χερούλια που τα κρέμαγα στους ώμους μου και έβαζα μέσα τα δύο μικρότερα. Η Σάρα και ο Ασέρ με κρατούσαν από τα χέρια κι έτσι τρέχαμε να καλυφθούμε.

Κάτω από το σπίτι μας υπήρχε ένα ποταμάκι, στις όχθες του οποίου υπήρχαν μεγάλα βράχια όπου κρυβόμασταν όταν άρχιζαν οι αεροπορικές επιδρομές. Τα αεροπλάνα απογειώνονταν από μια βάση στην Αλβανία, επομένως είχαμε μόνο 4 λεπτά από τη στινμή που άρχιζε ο συναγερμός μέχρι που τα αεροπλάνα βρίσκονταν ήδη πάνω από την πόλη μας. Στα σύντομα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούσαν από τη μια επιδρομή στην άλλη, έπρεπε να περιποιηθώ τα μωρά μου, να εξασφαλίσω τρόφιμα, να πλύνω τα ρούχα τους και πολλά άλλα. Επομένως, ήταν αναπόφευκτο μερικές από τις δουλειές να πέφτουν στους ώμους της Σάρας. Έτσι η 7χρονη κόρη μου επωμίσθηκε τις ευθύνες της μάνας πριν ακόμη χαρεί την παιδική ζωή.

Η Βέροια έμεινε σχεδόν ανέπαφη από τους βομβαρδισμούς. Μερικοί έλεγαν ότι η ύπαρξη πολλών εκκλησιών – 80 τον αριθμό – προστάτευαν την πόλη από την καταστροφή.

Πολλοί πρόσφυγες από τις γύρω περιοχές που υπέφεραν από τους βομβαρδισμούς κατέκλυσαν τη Βέροια και εγκαταστάθηκαν όπου υπήρχε ακόμη και ένα εκατοστό ελεύθερου χώρου. Αυτό δυσκόλεψε τα πράγματα ακόμη περισσότερο.

Τις μέρες εκείνες με επισκέφθηκε κάποιος Χριστιανός φίλος που είδε τη δυστυχία μας και μας πήρε στο σπίτι του, που γειτόνευε με μια εκκλησία λαξευμένη σε ένα βράχο, η οποία αποτελούσε θαυμάσιο καταφύγιο. Η κυρία του σπιτιού, η κυρία Βάσω, μαγείρευε για όλους μας, έκανε τα ψώνια και μας βοηθούσε με κάθε τρόπο. Όσο για μένα, έπλεκα μάλλινα καπέλα και γάντια για τους στρατιώτες που πολεμούσαν στο μέτωπο. Η κυρία Βάσω είχε δύο γιους, τον Απόλλωνα, αξιωματικό και φίλο του αδελφού μου, και τον Διονύση, που δεν είχε επιστρατευθεί. Ο Διονύσης με βοηθούσε να μεταφέρω τα παιδιά στο καταφύγιο και έκανε ό,τι μπορούσε για μας. Η οικογένεια αυτή γνώριζε την κακή οικονομική μας κατάσταση διότι λόγω του πολέμου αφ' ενός και διότι έπρεπε να φροντίζω τα παιδιά μου αφ' ετέρου, είχα αναγκαστεί να κλείσω τον οίκο ραπτικής. Επομένως, η καλοσύνη τους δεν μπορούσε να προέρχεται από τυχόν βλέψεις σε κάποια υλική ανταπόδοση.

Τον Δεκέμβριο του 1940 η κυβέρνηση της Ελλάδος αποφάσισε να απολύσει τους στρατιώτες που είχαν 4 ή περισσότερα παιδιά. Μεταξύ τους ήταν και ο άντρας μου, ο οποίος κατάφερε να γυρίσει από το αλβανικό μέτωπο με τα πόδια. Βρήκε άδειο το σπίτι διότι εμείς μέναμε στην κυρία Βάσω Αυτοί που τον συνάντησαν δεν τον αναγνώρισαν. Ήταν ένας κινούμενος σκελετός. Μας μίλησε για την κόλαση του πολέμου, για τους φίλους και τους συγγενείς που σκοτώθηκαν ή έμειναν ανάπηροι, για το φοβερό δρόμο της επιστροφής από το μέτωπο. Δεκάδες χιλιόμετρα με τα πόδια στο χιόνι, στη βροχή, στη λάσπη, με μοναδικό σύντροφο την πείνα που ανάγκαζε τους στρατιώτες να τρώνε ο,τιδήποτε έβρισκαν. Έφθασε στο σπίτι άρρωστος και εξοντωμένος σωματικά και ψυχικά και έκτοτε στάθηκε αδύνατον να ορθοποδήσει.

Γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα

Οπρωθυπουργός της Ελλάδος Μεταξάς, που είχε γίνει γνωστός λόγω του περίφημου ΟΧΙ που απάντησε στους Ιταλούς, αντέδρασε τελείως διαφορετικά στους Γερμανούς. Ήταν θαυμαστής της Γερμανίας και των Ναζί και τον Μάρτιο του 1941 παραδόθηκε εθελοντικά στη Γερμανία, χωρίς να προβάλει στρατιωτική αντίσταση. Ο βασιλεύς των Ελλήνων, ο οποίος ήταν αντίθετος με την πράξη του αυτή, δραπέτευσε στην Αγγλία. Πολλοί πατριώτες αξιωματικοί και στρατιώτες που αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι από την ανάρμοστη συμπεριφορά του Μεταξά, εγκατέλειψαν το στρατό και πήγαν με τους αντάρτες που είχαν ήδη δραστηριοποιηθεί εναντίον των Γερμανών.

Την κατοχή διαδέχθηκε μεγάλη ανησυχία,

ειδικά στους εβραϊκούς κύκλους. Αφ' ενός έφθαναν στα αυτιά μας φήμες για φρικαλεότητες και από την άλλη γινόταν προσπάθεια να καταλαγιάσουν οι φόβοι μας με πληροφορίες που μίλαγαν για άνετα στρατόπεδα εργασίας, όπου συγκέντρωναν τους Εβραίους. Οι Γερμανοί τότε εξαπέλυσαν προπαγανδιστική εκστρατεία προκειμένου να αποκρύψουν τις πράξεις τους, πράγμα που πετύχαιναν με τη βοήθεια Εβραίων συνεργατών τους. Ο Αρχιραββίνος της Θεσσαλονίκης Δρ. Κόρετζ, που με την άνοδο του Χίτλερ είχε διαφύγει από τη Γερμανία, επεφύλαξε πομπώδη υποδοχή στους Γερμανούς αξιωματικούς όταν αυτοί μπήκαν στη Θεσσαλονίκη. Καυχόταν ότι ο Γερμανός διοικητής ήταν φίλος του και ότι οι φήμες για διωνμούς των Εβραίων ήταν αναληθείς. Κάλεσε όλους τους Εβραίους να εγκαταλείψουν τις κρυψώνες τους και τους διαβεβαίωσε ότι δε θα πάθουν κακό. Τους συμβούλευσε να μην ακολουθήσουν ή βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο τους αντάρτες, διότι ήταν κομμουνιστές. Υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών που έλεγε ο Ραββίνος και της προσωπικής τους ιστορίας. Εάν όντως οι Γερμανοί ήταν τόσο καλοί, τότε εκείνος γιατί απέδρασε από τον Χίτλερ; Όμως, οι περισσότεροι Εβραίοι προτίμησαν να αγνοήσουν τα σήματα κινδύνου. Η εφησυχαστική επήρεια της προπαγάνδας έφθασε και μέχρι την πόλη μας και μας έπεισε να εγκαταλείψουμε το καταφύγιό μας στο σπίτι της κυρίας Βάσως και να γυρίσουμε στο σπίτι μας.

Οι Γερμανοί επέβαλαν αυστηρή λογοκρισία στην αλληλογραφία. Ένα ζευγάρι συγγενών μας που είχαν στο παρελθόν επισκεφθεί την Γερμανία και κρατήθηκαν εκεί λόγω του πολέμου, μας έγραψαν και μας μίλησαν καθαρά για τη συμπεριφορά των Γερμανών. Μεταξύ άλλων μας έγραψαν: «Εδώ ζούμε πολύ καλά, αλλά η γιαγιά και ο παππούς είναι πολύ καλύτερα εκεί που βρίσκονται», μόνο που ο παππούς και γιαγιά μας είχαν πεθάνει προ πολλού και βρίσκονταν θαμμένοι στη Θεσσαλονίκη. Άλλο σημάδι που προοιώνιζε δυσάρεστα, ήταν το γεγονός ότι αμέσως μετά που ο Ραββίνος της Βέροιας μας είπε πως δεν υπάρχει τίποτε να φοβόμαστε - φανταζόμαστε ότι οι Γερμανοί τον διέταξαν να μας πει έτσι - την επόμενη μέρα εξαφανίστηκε.

Γεννιέται o Josef

Μέσα σε όλα αυτά, την πείνα που υπήρχε σε όλη την Ελλάδα και τη φτώχεια μας, αντιλήφθηκα ότι περίμενα παιδί. Παρά τα εβραϊκά μου πιστεύω, αποφάσισα ότι δεν υπήρχε άλλη λύση από την έκτρωση. Κατάφερα να πείσω μέχρι και την μητέρα μου γι' αυτό. 'Αφησα τα παιδιά μου σ' εκείνη να τα φροντίζει και ξεκίνησα για την κλινική. Στο δρόμο συνάντησα μια Χριστιανή φίλη μου και της μίλησα για την

απόφασή μου. Εκείνη έκπληκτη μου είπε: «Πώς είναι δυνατόν εσύ, μια Εβραία, να κάνεις έκτρωση; Πώς μπορείς να κάνεις τέτοιο έγκλημα;». Της εξήγησα ότι τα τρόφιμα δεν φτάνουν για τα τέσσερα παιδιά που ήδη είχα και πως δεν είχα ιδέα τι θα γινόμασταν στα χέρια των Γερμανών. Πώς μπορώ με αυτές τις συνθήκες να φέρω στον κόσμο κι άλλο παιδί; Η γυναίκα έκανε κάθε προσπάθεια να με μεταπείσει. Ανάμεσα στα άλλα μου είπε, πως στην Βίβλο γράφει ότι κάθε ψυχή που γεννιέται φέρνει μαζί και την τύχη της. Κι αν αυτό το μωρό που θα γεννηθεί είναι ο Μεσσίας; Πρέπει να ομολογήσω ότι τα λόγια της ήταν λίγο προφητικά. Αργότερα αυτό το μωρό μας έσωσε όλους από βέβαιο θάνατο. Έτσι, αντί να κάνω έκτρωση, στις 7 Αυγούστου 1942 γέννησα το πέμπτο παιδί μου, τον Josef.

Ο κλοιός σφίγγει

την αρχή, όταν ο γερμανικός στρατός μπήκε στην πόλη, ασχολήθηκε με τους αντάρτες και δεν έδωσε καμιά σημασία στους Εβραίους. Το σπίτι μας, που ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, επισκέφθηκε μια ομάδα Γερμανών αξιωματικών, οι οποίοι ευγενικά ζήτησαν την άδεια να χρησιμοποιούν το ισόγειο. Τότε το εκκενώσαμε και μεταφερθήκαμε επάνω. Μόνο αργότερα ήρθε ο στρατός και κατέλαβαν την πόλη τα SS. Στη συνέχεια άρχισαν οι περιορισμοί για τους Εβραίους, όπως να φορούν υποχρεωτικά το κίτρινο άστρο. Υπήρχαν επίσης ρητές διαταγές να μην κρύβει κανείς αντάρτες ή Εβραίους. Εν τω μεταξύ η πείνα χειροτέρευε. Όλο και περισσότεροι πρόσφυγες έφθαναν στην περιοχή μας, που ήταν γνωστή για την πλούσια αγροτική παραγωγή της. Μόνο που το μεγαλύτερο μέρος των αγροτικών προϊόντων είχε κατασχεθεί από το γερμανικό στρατό και ό,τι απέμεινε έπρεπε να μοιράζεται ανάμεσα στους κατοίκους και τους πρόσφυγες. Έτσι, με την επίδειξη της ταυτότητας μοίραζαν συσσί-

Οι πρόσφυγες πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και ζητιάνευαν τροφή και ρούχα. Έμεναν σε σχολεία, εκκλησίες, δημόσια κτίρια και βεβαίως άδεια σπίτια. Μια γυναίκα πρόσφυγας που ήρθε από την Αθήνα με πέντε παιδιά, μου ζήτησε να τη βοηθήσω. Δεν είχα τροφή να της δώσω, αλλά βρήκα τρόπο να ντύσω τα παιδιά της, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν το κρύο του χειμώνα. Μάζεψα κομμάτια ύφασμα, έβγαλα τις κουρτίνες και τα καλύμματα των κρεβατιών, τα έκοψα και έραψα ρούχα. Η γυναίκα είδε πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα για μας. Ο Josef, που λιμοκτονούσε κυριολεκτικά, έμενε ξαπλωμένος χωρίς να κινείται γιατί από καιρό δεν είχα γάλα να τον θηλάσω και η υγεία μου ήταν κακή. Εκείνο που της έκανε εντύπωση ήταν, ότι παρά την δύσκολη

Τα χοόνια της Κατοχής

Η αληθινή ιστορία μιας Εβραίας από τη Βέροια



Η αληθινή ιστορία μιας Εβραίας από τη Βέροια θέση μας είχα βρει έναν τρόπο να την βοηθήσω. Έμενε στο σχολείο της γειτονιάς μας, όπου έμενε και εργαζόταν και η Ευλαμπία, που πριν χρόνια ήταν υπηρεσία στο σπίτι μας. Η Ευλαμπία είχε τότε γεννήσει ένα κοριτσάκι που το θήλαζε. Η γυναίκα είπε στην Ευλαμπία ότι το μωρό – ο Josef – σίγουρα θα πέθαινε, γιατί δεν είχα γάλα να το θηλάσω και μάλιστα πρόσθεσε πως ήταν πρόθυμη να μου δώσει την ταυτότητά της για να φτιάξω μια πλαστή για μένα και να κυκλοφορώ ως Χριστιανή.

Η Ευλαμπία συγκινήθηκε από τα λόγια της και ήρθε να δει ποια ήταν αυτή η Εβραία γυναίκα. Όταν είδε πως ήμουν εγώ, πήρε στα χέρια της τον Josef κι άρχισε να τον θηλάζει. Προσφέρθηκε να τον πάρει και να τον προσέχει μέχρι να αλλάξει η κατάσταση. Εγώ όμως αρνήθηκα να αποχωριστώ το παιδί μου από φόβο μήπως δεν το ξανάβλεπα.

'Αλλες Χριστιανές γυναίκες που ήταν μαθήτριές μου στο παρελθόν, ανάμεσά τους και η Ευθυμία, προσφέρθηκαν να πάρουν ένα από τα παιδιά μου για να το σώσουν, αλλά εγώ φοβήθηκα να τα αφήσω να φύγουν. Η Ευλαμπία ερχόταν και θήλαζε τον Josef κι έτσι τον έσωσε.

Κρύψιμο στο σπίτι του Νίχου

Τ Ευλαμπία, που εν τω μεταξύ αγάπησε Ηπολύ το μωρό μου, επιστράτευσε όλη της την οικογένεια για να μας βοηθήσει. Ο αδελφός της Νίκος, που ήταν επιπλοποιός, ανέλαβε την επικίνδυνη αποστολή να μας προμηθεύσει πλαστές ταυτότητες. Κανόνισε να πάει στη Θεσσαλονίκη και να δωροδοκήσει Ιταλούς αξιωματικούς για να υπογράψουν τα ψεύτικα χαρτιά. Δεν ξέραμε ακόμη ότι στη Θεσσαλονίκη είχαν ήδη αρχίσει οι αποστολές θανάτου στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ο Νίκος περπάτησε όλη τη νύχτα - εκτός δρόμου για να μη γίνει αντιληπτός - μέχρι που έφθασε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ανακάλυψε ότι δεν είχε απομείνει κανείς που να μπορούσε να τον βοηθήσει και ότι πολλοί Εβραίοι είχαν ήδη εκτοπισθεί. 'Ακουσε ότι η τελευταία αποστολή θα έφευγε σε λίγες μέρες με τους υπόλοιπους Εβραίους. Τότε γύρισε πίσω για να μας ενημερώσει σχετικά και αποφάσισε να μας μεταφέρει σε κάποια κρυψώνα όπου θα μέναμε αρκετές ημέρες μέχρι να φύγει η αποστολή, οπότε θα είμαστε ασφαλείς. Εν τω μεταξύ θα προσπαθούσε να μας φτιάξει τα πλαστά χαρτιά μας.

Στα παιδιά δώσαμε χριστιανικά ονόματα. Τη Σάρα την φωνάζαμε 'Αννα, τον Ασέρ Μανώλη, τον Σαμουήλ Γιαννάκη, την Ραχήλ Χρυσούλα και τον Josef Μπούλη. Εμένα με φώναζαν Μαρί, που είναι και χριστιανικό όνομα. Στα παιδιά δώσαμε οδηγίες να μην χρησιμοποιούν ποτέ το εβραϊκό τους όνομα ή να λένε πως είναι Εβραϊοι.

Οι Γερμανοί έψαχναν συνήθως για Εβραιους και αντάρτες τη νύχτα. Σε κάθε πόρτα έπρεπε να υπάρχει κατάσταση των ονομάτων των κατοίκων του σπιτιού. Την ίδια εκείνη μέρα κυκλοφόρησαν στην πόλη οδηγίες, ότι όποιος κρύβει Εβραίους θα καιγόταν μαζί με το σπίτι του και την οικογένειά του. Ήταν φανερό πως οι έρευνες θα ξεκινούσαν από στιγμή σε στιγμή. Ο Νίκος και μερικοί συγγενείς του ήρθαν εκείνη τη νύχτα να μας μεταφέρουν στην καινούρια μας κρυψώνα. Ο άντρας μου που κρυβόταν στο σπίτι ενός φίλου του από τον στρατό, ήρθε ξαφνικά να πάρει κάτι ρούχα. Είδε το Νίκο και τους άλλους και ρώτησε τι συμβαίνει. Ο Νίκος του εξήγησε ότι είχαν έλθει να μας πάρουν, γιατί οι Γερμανοί σχεδίαζαν μια αποστολή εκτόπισης σύντομα. Ο άντρας μου νόμισε ότι δεν είχαν ακούσει τις προειδοποιήσεις των Γερμανών και τους είπε ότι έβαζαν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Μείναμε όλοι κατάπληκτοι. Αλλά ο Νίκος δήλωσε ότι ήταν έτοιμοι να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους προκειμένου να σώσουν τη Μαρί και τα παιδιά. Επειδή όμως φοβηθήκαμε μήπως μας ανακαλύψουν, αναβάλαμε την μεταφορά μας για την επόμενη νύχτα.

Εκατό μέτρα από το σπίτι μας υπήρχε ένα τζαμί. Στο κτίριο αυτό έμεναν ο Νίκος και η οικογένειά του. Όλη την επόμενη μέρα εργάσθηκαν πυρετωδώς για να φτιάξουν ένα ξύλινο πατάρι κάτω από το ταβάνι. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής ήταν ένα ράφι χωρίς φως και αέρα. Το βράδυ της ίδιας μέρας μεταφερθήκαμε στην κρυψώνα που μας είχαν ετοιμάσει. Ήταν λίγες μέρες πριν από το Εβραϊκό Πάσχα.

Η αποστολή

ι περισσότεροι από τους Εβραίους έμοιαζαν να αψηφούν τους κακούς οιωνούς. Συνέχιζαν τη ζωή τους σαν να μην επρόκειτο να τους συμβεί κανένα κακό. Ετοιμάζονταν πυρετωδώς για το Εβραϊκό Πάσχα, όπως έκαναν πάντα. Επίσης, ετοίμαζαν φαγητά για το ταξίδι στα στρατόπεδα εργασίας. Υπήρχαν μερικοί νέοι που πίστευαν ότι η συγκέντρωση των Εβραίων στα στρατόπεδα εργασίας ήταν μια καλή ιδέα και προσπαθούσαν να πείσουν τους άλλους ότι δεν υπήρχε κανένας φόβος. Έτσι οι περισσότεροι συγγενείς μας έμειναν στα σπίτια τους. Μια μέρα ο άντρας μου, που ήξερε την κρυψώνα μας, ήρθε και με βρήκε και προσπάθησε να με πείσει να επιστρέψω στο σπίτι και να ετοιμαστώ για το Πάσχα, όπως όλοι οι άλλοι. Τρομοκρατήθηκα. Φοβήθηκα μήπως οι προστάτες μας τον άκουγαν και αποφάσιζαν ότι έπρεπε να φύγουμε.

Εδώ πρέπει να αναφέρω, ότι από τη στιγμή που μπήκαμε στην κρυψώνα μας οι συνθήκες ήταν ανυπόφορες περισσότερο από ό,τι μπο-



Αναλούς, λίγο μετά το 1938. Εβραία σε παγκάκι με την επιγραφή «Μόνο για Εβραίους», από το Βιβλίο «The World must know». Holocaust Memorial Museum - USA.

ρούσαμε να φανταστούμε. Οι άνθρωποι που μας έκρυβαν επωμίσθηκαν μεγάλο βάρος, εκτός από τον κίνδυνο που διέτρεχαν. Εξάλλου έβλεπαν πώς συμπεριφέρονταν οι άλλοι Εβραίοι και άρχισαν να σκέπτονται ότι ίσως διακινδύνευαν άδικα. Ικέτευσα τον άντρα μου να σταματήσει και να φύγει αμέσως. Έτσι και έκανε.

Εγώ έβλεπα καθαρά τον κίνδυνο. Είχα αποφασίσει να μη δώσω σημασία στην ναζιστική προπαγάνδα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε στην κρυψώνα μας ήταν πολλές. Όλα τα απαραίτητα αγαθά, τρόφιμα, σαπούνι κ.λπ., ήταν με το δελτίο. Εμείς βεβαίως δεν παίρναμε τίποτε. Έτσι οι άνθρωποι που μας έκρυβαν έπρεπε να μοιράζονται τις μερίδες τους μαζί μας. Καθημερινές συνήθειες, τόσο απλές κάτω από ομαλές συνθήκες, έγιναν περίπλοκες. Τα παιδιά, που ήταν ακόμη πολύ μικρά, έβρεχαν τα ρούχα τους το βράδυ και ο Josef που ήταν ακόμη μωρό, λερωνόταν και την ημέρα. Κάθε βράδυ άφηνα μια σακούλα με βρώμικα ρούχα για να πλυθούν στο ποτάμι και γύριζα πίσω βιαστικά. Έπειτα υπήρχε το πρόβλημα πώς να στεγνώσουμε τα ρούχα εγκαίρως για να τα έχουμε έτοιμα να ξαναλλάξουμε τα βρώμικα.

Μια νύχτα, ενώ ήμουν στο ποτάμι, μας πλησίασε μια ομάδα από οπλισμένους άντρες. Τρομοκρατήθηκα γιατί νόμιζα πως ήταν Γερμανοί, αλλά όταν έφθασαν κοντά μας διεπίστωσα πως ήταν Έλληνες. Ήταν αντάρτες. Τους είπα την ιστορία μου και μετά έφυγαν.

Η βραδιά του Εβραϊκού Πάσχα πέρασε χωρίς ιδιαίτερα περιστατικά, αλλά αμέσως μετά οι Γερμανοί άρχισαν την καταδίωξη και τον βασανισμό των Εβραίων, ειδικά των πλουσίων, προκειμένου να τους αναγκάσουν να μαρτυρήσουν πού έκρυβαν τα πλούτη τους. Η Ευλαμπία μου είπε ότι ένα από τα μαρτύρια που εφάρμοσαν, ήταν να βάζουν στις μασχάλες βραστά αυγά, να δένουν τα χέρια του θύματος και να το χτυπούν σε όλο το κορμί. 'Ακουγα από την κρυψώνα μου τις κραυγές των βασανισμένων.

Την ημέρα που έφευγε η αποστολή, κρυφοκοιτάζοντας από μια χαραμάδα είδα μια έγκυο γυναίκα που άρχιζε να γεννά, ενώ οι Γερμανοί την έσπρωχναν και τη χτυπούσαν. Εκείνη στρίγγλιζε. Το όνομά της ήταν Μπουένα Πιπανό, γυναίκα του Αζαρία. Αυτή ήταν η πρώτη εγκυμοσύνη της (όταν πρωτοπαντρεύτηκε έζησε μαζί με τον άντρα της στο σπίτι μας για ένα χρονικό διάστημα). Ο Ασέρ κρυφοκοίταζε από μια άλλη χαραμάδα προς την κατεύθυνση της Συναγωγής και είδε δύο άντρες να πηδούν στο κενό από το μπαλκόνι.

Την τελευταία ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα, παραμονή Πρωτομαγιάς 1943, πώς θα μπορούσα να ξεχάσω την τραγωδία της μέρας εκείνης; Μετά τον βασανισμό που τα ναζιστικά κτήνη είχαν επιβάλει στους Εβραίους της πόλης μας και στην οικογένειά μου βεβαίως, είδα να σέρνουν από το κρεβάτι της την αγαπημένη μου μητέρα που ήταν άρρωστη, και να παίρνουν τις τέσσερις αδελφές μου, μία απ' αυτές ήταν παντρεμένη με πέντε παιδιά. Κι εγώ άκουγα τις κραυγές τους και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Με έπιασε υστερία και άρχισα να

Τα χοόνια της Κατοχής

Η αληθινή ιστοφία μιας Εβραίας από τη Βέροια



Η αληθινή ιστορία μιας Εβραίας από τη Βέροια φωνάζω «σώστε τη μητέρα μου», αλλά βεβαίως τίποτε δεν μπορούσε να γίνει. Οι ναζί τους έβαλαν καυτά αυγά κάτω από τις μασχάλες, τους έδεσαν τα χέρια και τους έδειραν αλύπητα. Περισσότερο βασάνισαν τον θείο μου, που ήταν πρόεδρος της Κοινότητος και πολύ πλούσιος. Οι ναζί προσπαθούσαν να τον κάνουν να μαρτυρήσει το συντομότερο δυνατόν πού έκρυβε τα χρήματα, γιατί τα τρένα θα έφευγαν σύντομα.

Κάθε χρόνο, την Πρωτομαγιά, δεν μένω ποτέ μόνη. Φεύγω, πηγαίνω οπουδήποτε και προσπαθώ να ξεχάσω. Και παρ' όλο που 45 χρόνια έχουν περάσει από τότε, οι αναμνήσεις είναι ζωντανές και δεν με αφήνουν να ξεχάσω.

Ο θάνατος του Σαμουήλ

Οταν πρωτοπήγαμε στην κρυψώνα μας, νομίζαμε ότι θα μέναμε εκεί για λίγες μέρες μόνο, αλλά τελικά μείναμε περισσότερο από ένα χρόνο. Παρ' ότι η πόλη είχε αδειάσει από Εβραίους, οι Γερμανοί παρέμεναν κι εμείς αναγκαστικά συνεχίζαμε να κρυβόμαστε. Οι πρώτες μέρες μάλιστα ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Σιγά - σιγά όμως η ύπαρξή μας έγινε γνωστή και μάλιστα μερικοί μας έστελναν και τρόφιμα. Ορισμένοι πλησίαζαν προσεκτικά, άφηναν κοντά στην πόρτα δέματα κι αμέσως εξαφανίζονταν έτσι ώστε να μην ξέρουμε ποιοι ήταν.

Η Ευλαμπία συνέχιζε να θηλάζει τον Josef μέχρι που έγινε 9 μηνών. Ξαφνικά ένιωσα ότι είχα πάλι γάλα και προσπάθησα να θηλάσω το μωρό. Τα κατάφερα! Από τότε συνέχισα να το θηλάζω μέχρι τον Απρίλιο του 1945 κι έτσι αυτή ήταν πλέον η κυριότερη πηγή τροφής για τον Josef μέχρι που έγινε 2 χρονών και 8 μηνών. Εξάλλου τα παιδικά δοντάκια του έπεσαν αμέσως κι έτσι δεν είχα πρόβλημα να τον θηλάζω.

Όταν σταμάτησαν οι συχνές έρευνες, επιτρέπαμε στον εαυτό μας να κατέβει μέχρι το κάτω δωμάτιο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έφερνε ο Νίκος μια σκάλα, που την κρατούσε κρυμμένη. Το βράδυ σκαρφαλώναμε στην κρυψώνα μας και κλείναμε το άνοιγμα γιατί οι Γερμανοί έψαχναν συνήθως τη νύχτα. Εάν πάλι ερχόταν στο σπίτι κάποιος ύποπτος, τρέχαμε να κρυφτούμε και ο Νίκος εξαφάντζε τη σκάλα. Η Ραχήλ και ο Josef που ήταν ακόμη μικροί, δεν μπορούσαν να ανεβοκατεβαίνουν μόνοι τους και για να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις απλώς έμεναν επάνω στην κρυψώνα.

Μια μέρα η Ραχήλ αποφάσισε ότι ήταν αρκετά μεγάλη για να κατέβει από τη σκάλα μόνη της και χωρίς να ρωτήσει κανέναν προχώρησε. Εμείς κοιτάζαμε κρατώντας την αναπνοή μας. Όταν τελικά έφθασε κάτω ήταν τόσο υπερήφανη για το κατόρθωμά της που κανείς δεν σκέφθηκε να τη μαλώσει. Μερικές μέρες αργότερα, ενώ ανέβαινε τη σκάλα, γλίστρησε και άρχισε να πέφτει. Ευτυχώς όμως πιάστηκε από το γόνατο σε ένα καρφί που εξείχε και έμεινε εκεί μέχρι να την κατεβάσουμε. Δεν έβγαλε άχνα, παρ' ότι πρέπει να πόνεσε πολύ.

Περνώντας ο καιρός, η υγεία μας όλο και χειροτέρευε. Ο Σαμουήλ μάλιστα είχε τόσο αδυνατίσει, που δεν είχε δύναμη να κατέβει τη σκάλα. Ένα βράδυ ενώ ετοιμαζόμασταν να ανεβούμε στην κρυψώνα μας, με κοίταξε επίμονα στα μάτια. Δεν είχε ούτε σωματική αλλά ούτε και ψυχική δύναμη να γυρίσει στο σκοτεινό πατάρι που βρωμούσε ιδρώτα και κλεισούρα. Δεν τολμούσα ούτε καν να το σκεφτώ να τον αφήσω να μείνει κάτω. Τα ξανθά μαλλιά του, το ανοιχτόχρωμο δέρμα του και τα γαλανά μάτια του ερχόντουσαν σε μεγάλη αντίθεση με τα σκούρα πρόσωπα των ανθρώπων που μας προστάτευαν. Έτσι, σε περίπτωση έρευνας η παρουσία του κάτω θα αποτελούσε καταστροφή για όλους μας. Ο Νίκος όμως συνέλαβε το βλέμμα του και τον πήρε στο κρεβάτι του. Από τότε ο Σαμουήλ δεν ξανανέβηκε μαζί μας επάνω.

Εγώ έπαθα μια σοβαρή μόλυνση στο κεφάλι μου. Είχα υψηλό πυρετό, το στόμα μου πρήστηκε και δεν μπορούσα να καταπιώ ούτε γουλιά νερό. Η ζωή μου κινδύνευε. Οι προστάτες μου συμβουλεύθηκαν κάποιον γιατρό, ο οποίος από τις περιγραφές τους κατέληξε ότι πρέπει να εγχειρισθώ και βεβαίως να μεταφερθώ στην κλινική του. Επίσης τους είπε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να μας βγάλουν έξω στον ήλιο και τον καθαρό αέρα, γιατί αλλιώς κινδυνεύαμε να πεθάνουμε.

Τα μεσάνυχτα άρχισα να ετοιμάζομαι για το γιατρό. Ξαφνικά άνοιξε μια τρύπα στο σαγόνι μου και από κει άρχισε να τρέχει υγρό που γέμισε έναν κουβά. Δυσοσμία πλημμύρισε το σπίτι, αλλά δεν υπήρχε πια λόγος να διακινδυνεύσω να βγω έξω για να πάω στο γιατρό. Τότε έχασα και όλα τα δόντια μου. Η κατάσταση του Σαμουήλ χειροτέρευε συνεχώς.

Η Ευθυμία, που διατηρούσε επαφή μαζί μας, είδε την θλιβερή κατάστασή μας. Οργάνωσε τότε όλη τη γειτονιά, έτσι που να μη μας προδώσει κανείς και μας μετέφερε στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνουμε καθαρό αέρα. Αυτή και ο αδελφός της Ματθαίος είχαν γίνει μοναχοί μετά το θάνατο της μητέρας τους. Το σπίτι τους βρισκόταν στην άκρη της πόλης. Μας έβαλαν στο ένα και μοναδικό δωμάτιο που είχαν. Κοιμόμασταν στο πάτωμα, αλλά είχαμε τοίχους και ταβάνι πάνω από τα κεφάλια μας και κάπου κάπου είχαμε τη δυνατότητα να καθόμαστε στον ήλιο και στον αέρα. Βεβαίως διατρέχαμε πάντοτε τον κίνδυνο να αναγνωρισθούμε ως Εβραίοι, ειδικά ο Ασέρ που μερικές φορές έτρεχε στον δρόμο. Η Ευθυμία και οι συγγενείς της, παρ' ότι γνώριζαν τον



Πολωνία 1942: μεταφορά παιδιών εβραϊκού ορφανοτροφείου στο στρατόπεδο εξοντώσεως του Σελμνό. (Φωτογραφία από το Εβραϊκό Ιστορικό Ινστιτούτο της Βαρσοβίας).

τεράστιο κίνδυνο, έκαναν τα πάντα για μας. Μείναμε στο σπίτι τους μέχρι την ημέρα που μας πρόδωσαν.

Εν τω μεταξύ η κατάσταση του Σαμουήλ χειροτέρευε συνεχώς. Μια μέρα ήρθε μια Χριστιανή γυναίκα. Έψαχνε για άρρωστα και υποσιτισμένα παιδιά με σκοπό να τα βοηθήσει. Παρ' ότι ήξερε ότι ο Σαμουήλ ήταν Εβραίος, ήθελε να κάνει κάτι γι' αυτόν και προσφέρθηκε να τον πάει στο νοσοκομείο. Του εξηγήσαμε πώς ήταν τα πράγματα και τότε εκείνος είπε τα λόγια που δεν θα ξεχάσω ποτέ: «Μαμά, εάν υπάρχει πιθανότητα να μου δώσουν ένα κομμάτι ψωμί και κάτι νόστιμο να φάω, τότε ευχαρίστως να πάω». Με δυσκολία τον αποχωρίστηκα. Η Σάρα τον συνόδευσε και έμεινε μαζί του μέρα και νύχτα. Ένα πρωί ξύπνησε και είδε ότι ο Σαμουήλ δεν ήταν στο κρεβάτι του. Της είπαν ότι πέθανε. Ήρθε στο σπίτι κλαίγοντας. Τότε ντύθηκα τσιγγάνα και πήγα έξω από το νοσοκομείο. Είδα το κορμάκι του μαζί με άλλα πτώματα. Κοίτονταν με τα μάτια ανοιχτά, έτσι που νόμιζα ότι ήταν ακόμη ζωντανός. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είχε προκαλέσει τον θάνατό του. Ίσως κάποιος είχε ανακαλύψει ότι ήταν Εβραίος και φρόντισε να μη μείνει ζωντανός. Όταν πέθανε, ο Σαμουήλ ήταν 6 χρονών.

Η προδοσία

Μετά από λίγο καιρό ήρθαν και μας βρήκαν δύο Εβραίοι νέοι. Μας είπαν ότι τους είχαν συλλάβει οι Γερμανοί μαζί με τις οικογένειές τους, ότι κρέμασαν και έκαιμαν όλα τα

μέλη της οικογένειας τους και ότι άφησαν μόνο αυτούς τους δύο ζωντανούς. Πιστεύω ότι οι ναζί τους έστειλαν σε μας, και ότι ήταν αυτοί που πρόδωσαν την ύπαρξή μας στους Γερμανούς.

Αμέσως μετά όλη η γειτονιά γέμισε ναζί. Ήμουν στην αυλή και έπαιρνα νερό. Ένας από αυτούς με πλησίασε και με ρώτησε αν ξέρω σε ποιο σπίτι κρύβονται οι Εβραίοι. Του απάντησα ότι δεν γνώριζα κανέναν σ' αυτό το μέρος και ότι είχα έρθει από μια πόλη που είχε βομβαρδιστεί από τους Γερμανούς και ότι με έβαλαν να μείνω σ' αυτή την αυλή. Έτρεξα στο σπίτι να τους πω πως η γειτονιά ήταν γεμάτη Γερμανούς και αποφασίσαμε να το σκάσουμε. Τότε έγινε σύγχυση. Ο Ασέρ και η Σάρα εξαφανίστηκαν. Δεν κατάλαβα καλά τι είχε συμβεί. Πήρα την Ραχήλ και τον Josef μαζί μου και μέσα από στενά έφυγα μακριά από τη γειτονιά. Περπατούσα χωρίς να ξέρω πού πηγαίνω μέχρι που έφθασα σε γνώριμη περιοχή. Θυμόμουν ότι υπήρχε μια γυναίκα που μας έφερνε το ψωμί κάθε Κυριακή. Μας έλεγε ότι πριν έρθει σε μας πήγαινε στην εκκλησία να προσευχηθεί για μας, να μη μας βρουν και μας συλλάβουν. Σκέφτηκα μήπως μπορούσα να βρω καταφύγιο κοντά της.

Περπατώντας πέρασα από το δικαστήριο που φρουρείτο από δύο Έλληνες αστυνομικούς. Όταν με είδαν, με πλησίασαν προσεκτικά και μου ψιθύρισαν ότι πρέπει να φύγω από την περιοχή γρήγορα διότι η παρουσία μου έβαζε σε κίνδυνο όλη την πόλη και ότι όλοι γνώριζαν για μένα. Έφθασα στο σπίτι της

Τα χοόνια της Κατοχής

Η αληθινή ιστοφία μιας Εβραίας από τη Βέροια

Η αληθινή ιστορία μιας Εβραίας από τη Βέροια γυναίκας και την ικέτευσα να μας κρύψει διότι οι Γερμανοί μας κυνηγούσαν. Μου εξήγησε ότι στον πρώτο όροφο του σπιτιού της υπήρχαν Ρουμάνοι που δούλευαν για τους Γερμανούς και μπορεί να μας πρόδιδαν στην Γκεστάπο. Εκείνη δεν μπορούσε να μας δεχθεί, αλλά πρότεινε να κρυφτούμε στην εκκλησία. Όταν έφυνα από το σπίτι της άκουσα κάποιον να με φωνάζει με το όνομά μου και να μου μιλάει "ladino" (ισπανοεβραϊκή γλώσσα). Γύρισα κατάπληκτη! Ποιος τολμούσε να μιλάει τη γλώσσα των Εβραίων σε ένα μέρος τόσο επικίνδυνο! Ο άνθρωπος που μιλούσε ήταν Ρουμάνος, φιλοναζί βεβαίως, αλλά με γνώρισε γιατί όταν ήμαστε παιδιά, ήμαστε γείτονες και παίζαμε μαζί. Με ρώτησε πώς ήμουν και μου είπε πως δεν έπρεπε να φοβάμαι. Μου είπε επίσης, ότι ο αδελφός του που ήταν αρχιγκεσταπίτης γνώριζε πού κρύβομαι και μου έστελνε και τρόφιμα. Ο Ρουμάνος αυτός μου είπε να τον περιμένω, γιατί θα γύριζε σε λίγα λεπτά. Νόμισα ότι αυτό ήταν το τέλος μου. Ξαφνικά γύρισε με ένα καλάθι που είχε ψωμί και τυρί και προσπάθησε ξανά να με καθησυχάσει λέγοντάς μου ότι δεν έπρεπε να φοβάμαι.

Θα μπορούσα να γεμίσω σελίδες και σελίδες με τα όσα συνέβησαν εκείνη την ημέα. Όχι μόνο δεν βρήκα μέρος να μείνω με τα δύο μωρά μου, αλλά ήμουν σχεδόν βέβαιη ότι τα δύο μεγαλύτερα παιδιά μου που είχαν εξαφανισθεί, είχαν πέσει στα χέρια των ναζί.

Έψαχνα για μια εκκλησία να κρυφτώ. Στο δρόμο συνάντησα μια Χριστιανή που γνώριζα, η οποία άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της και μου είπε να μπω μέσα γρήγορα, πριν συμβεί τίποτε τρομερό, γιατί όλη την ημέρα οι Γερμανοί δολοφονούσαν και όλοι ήταν τρομοκρατημένοι. Ήταν θλιμμένη γιατί δεν ήξερε τι είχε απογίνει ο αδελφός της που είχε συλληφθεί από τους Γερμανούς και είχε σταλεί στις φυλακές της Θεσσαλονίκης. Με έκρυψε στο υπόγειο του σπιτιού της, όπου πέρασα τη νίντα.

Εκείνο το βράδυ με κυνηγούσαν όλα όσα είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Φώναζα: «Σάρα, Ασέρ, πού είστε; Τι σας κάνουν;». Μέσα στην αγωνία μου τραβούσα τα μαλλιά μου. Θεέ μου, στείλε μου τον άγγελο του θανάτου γιατί δεν μπορώ να αντέξω άλλη λύπη. Θυμάμαι πως ο Josef, που ήταν τόσο πεινασμένος, ρουφούσε το στεγνωμένο στήθος μου με όλη του τη δύναμη κι εγώ αισθανόμουν ότι ρουφούσε όλο μου το είναι, ακόμη και τα μάτια μου.

Όταν ξημέρωσε, η σπιτονοικοκυρά βγήκε να μάθει νέα για τον αδελφό της. Εγώ πήγα στο σπίτι μιας γυναίκας που εργαζόταν κάποτε στο σπίτι μας σαν παραμάνα. Κρύφτηκα εκεί όλη μέρα, αλλά το βράδυ έπρεπε να φύγω. Για να είμαι ειλικρινής, ήμουν αποφασισμένη να απαλλαγώ από τη ζωή μου – τι καλό είχε εξάλλου να μου προσφέρει; Αποφάσισα να γυρίσω στο σπίτι μου, να ξαπλώσω στο δωμάττό μου και να περιμένω μέχρι να έλθουν οι Γερμανοί να μας συλλάβουν. Παρ' ότι τα μωρά ήταν πολύ αδύνατα, τα αισθανόμουν σαν δύο βαρίδια στα χέρια μου. Το κορμί μου είχε διπλωθεί σε σημείο που τα χέρια μου άγγιζαν το έδαφος.

Την στιγμή που φεύγαμε από το σπίτι, ποιον φαντάζεστε ότι συναντήσαμε; Τον Κατσακόρ, τον χειρότερο συνεργάτη των ναζί. 'Ακουσα την γυναίκα να λέει: «Τώρα είμαστε χαμένοι». Εγώ, από την άλλη πλευρά, σκεπτόμουν ότι βρισκόμουν αντιμέτωπη με τον χειρότερο άνθρωπο του κόσμου, περίφημο για τις κακές του πράξεις. Ο Θεός άκουσε τις προσευχές μου και έστειλε τον άγγελο του θανάτου να με απαλλάξει από τα βάσανά μου. Προς μεγάλη μου κατάπληξη έβγαλε από τις τοέπες του φρούτα και γλυκά και με το χαμόγελο στα χείλη μου τα έδωσε και εξαφανίσθηκε.

Έφθασα στο σπίτι μου. Το βρήκα γεμάτο πρόσφυγες, που μας κοίταζαν έκπληκτοι και φοβισμένοι. Ανάμεσά τους ήταν μια γυναίκα που δούλευε κάποτε σε μας. Αυτή και όλοι οι άλλοι φοβόντουσαν μην προδωθούν στους Γερμανούς, εάν μας άφηναν να μείνουμε εκεί. Την παρακάλεσα τουλάχιστον να μάθει τι είχαν απογίνει από την προηγούμενη μέρα η Σάρα και ο Ασέρ. Βγήκε έξω να ρωτήσει για τα παιδιά και να δει εάν υπήρχε κανείς να με βοηθήσει. Τελικά μια γυναίκα συμφώνησε να με πάρει στο σπίτι της κι έτσι ξεκινήσαμε το ψάξιμο των παιδιών. Ο Ασέρ βρέθηκε κρυμμένος κάτω από ένα βράχο. Είχε μείνει εκεί από την ημέρα που εξαφανίσθηκε. Αργότερα ανακάλυψα ότι οι συγγενείς της Ευθυμίας είχαν βάλει τη Σάρα σε μια μεγάλη σακούλα, την σκέπασαν με άχυρα, την πήραν κάπου μακριά και την εξαφάνισαν. Αργότερα κάποιος την βρήκε και μας την ξανάφερε. Έτσι βρέθηκα ξανά με τα τέσσερα παιδιά μου. Όμως κανείς δεν μπορούσε πια να διακινδυνεύσει να μας κρύψει. Η μόνη εναλλακτική λύση για μας ήταν να εγκαταλείψουμε την πόλη, αλλά οι δρόμοι που οδηγούσαν έξω ήταν ήδη καλά φυλαγμένοι από τους Γερμανούς.

Ψυχική δυστυχία

Αίγο καιρό μετά, ενώ κρυβόμασταν στους γύρω λόφους, ξανάφερα στο μυαλό μου τα όσα είχαν συμβεί. Εάν δεν είχα στείλει τον Σαμουήλ στο νοσοκομείο, ίσως να τον είχα σώσει. Έβρισκα λίγη παρηγοριά στην σκέψη ότι ο θάνατός του μας βοήθησε να σωθούμε. Ήταν τόσο αδύναμος, που δεν θα μπορούσε πια να περπατήσει μόνος του. Εάν ήταν στο σπίτι όταν ήλθαν οι Γερμανοί, δεν θα είχα την δύναμη να κουβαλήσω τρία παιδιά και βεβαίως δεν θα μου περνούσε από το μυαλό να εγκαταλείψω ένα από αυτά. Έτσι θα έμενα. Εάν ο Σαμουήλ έμενε ζωντανός με τη Σάρα στο πλάι του, δεν θα σκεπτόμουν ποτέ να φύγω από την πόλη χωρίς αυτούς. Έτσι ή αλλιώς θα μας έπιαναν όλους και θα μας οδηγούσαν στο θάνατο.

Αυτός λοιπόν ήταν ο τρομερός τρόπος που ο Θεός διάλεξε για να μας σώσει, παίρνοντας τον Σαμουήλ κοντά του. Ξανά και ξανά βλέπω τον Σαμουήλ με τα μάτια της ψυχής μου και όλο το είναι μου γεμίζει πόνο. Για να παρηγορήσω τα παιδιά, ειδικά την Σάρα που τόσο τον αγαπούσε, της έλεγα: «Είσαι ακόμη παιδί. Όταν μεγαλώσεις θα παντρευτείς και θα κάνεις δικά σου παιδιά. Έτσι θα μπορέσεις να ξεχάσεις τον Σαμουήλ. Αλλά για μένα αυτό είναι το παιδί μου και ο πόνος μου ποτέ δεν θα επουλωθεί». Σαράντα πέντε χρόνια έχουν περάσει. Σήμερα που κάθομαι με τα παιδιά μου και διηγούμαι αυτά, είμαι 77 χρονών και τα παιδιά μου δεν είναι πια τόσο νέα. Η Σάρα ανοίγει ένα μικρό παράθυρο της καρδιάς της και για πρώτη φορά μας λέει τι αισθάνθηκε τότε: «Ήμουν δίπλα στον Σαμουήλ. Ήταν νύχτα και το νοσοκομείο ήταν τυλιγμένο στο σκοτάδι. Φανταζόμουν δαίμονες κρυμμένους σε κάθε γωνιά. Ο Σαμουήλ άρχισε να κλαίει και να ζητά την μαμά, αλλά εγώ έμενα ακίνητη, καρφωμένη από τον φόβο μου. Μου ήταν εντελώς αδύνατο να πάω έξω στο σκοτάδι. Δεν ήμουν σίγουρη ότι θα έβρισκα το δρόμο για το σπίτι της Ευθυμίας. Το μόνο που θυμόμουν ήταν ότι με είχαν φέρει εκεί μέσα από στενά δρομάκια. Έμεινα στο πλευρό του και προσπάθησα να τον ηρεμήσω. Όταν ξύπνησα το επόμενο πρωί δεν ήταν στο κρεβάτι του. Τον έψαξα παντού και στο τέλος τον βρήκα σκεπασμένο με ένα άσπρο σεντόνι. Ξέσπασα σε κλάματα και έτρεξα να το πω στη μαμά. Για χρόνια δεν μπορούσα να συγχωρήσω τον εαυτό μου που δεν φώναξα την μητέρα, όπως μου είχε ζητήσει. Νόμιζα πως αν είχε έρθει εκείνη, ίσως να τον είχε σώσει. Όταν μου είπε πως θα τον ξεχνούσα όταν μεγάλωνα, ένιωσα πληγωμένη μέχρι τα βάθη της ψυχής μου. Πώς μπορούσε να πει κάτι τέτοιο για τον πολυαγαπημένο μου αδελφό; Η μητέρα συνήθιζε να μας λέει ότι οι άγγελοι τον πήραν σε έναν πολύ όμορφο τόπο, στον ουρανό. Θυμάμαι ότι τον έψαχνα στα σχήματα που έφτιαχναν τα άσπρα σύννεφα. Αυτή η εικόνα με συντρόφευε πάντα, μέχρι πριν λίγα χρόνια.

Την ημέρα που μας πρόδωσαν, δύο από τους συγγενείς της Ευθυμίας ήρθαν και μας είπαν ότι πρέπει να φύγουμε αμέσως. Με έβαλαν σε μια σακούλα και με έβαλαν επάνω σε ένα κάρο. Σχεδόν έσκασα. Φύγαμε από την πόλη και φθάσαμε σε έναν αγρό με σιτάρια. Μου έδειξαν πού να ξαπλώσω και εκείνοι ξάπλωσαν κάπου πιο μακριά. Φαντάζομαι ότι

σκέφθηκαν ότι αν μας έπιαναν, θα αρνιόντουσαν κάθε σχέση μαζί μου. Έπεσε η νύχτα κι εγώ φοβόμουν πολύ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, έκλεινα τα μάτια μου σφιχτά γιατί η θέα των σταριών που κουνιόντουσαν στον αέρα με έκανε να φαντάζομαι στρατιώτες που ερχόντουσαν να με πιάσουν.

Την άλλη μέρα το πρωί τους παρακάλεσα να με φέρουν πίσω στη μητέρα μου. Με γύρισαν στην πόλη και με έβαλαν να ορκιστώ ότι δεν θα πήγαινα ξανά στην Ευθυμία και έφυγαν. 'Αρχισα να τριγυρίζω χωρίς να ξέρω πού να πάω. Ξαφνικά είδα σε κάποια απόσταση το σπίτι της αγαπημένης μου θείας Σαρίνας. Πριν από τον πόλεμο μου άρεσε να την επισκέπτομαι. Είχε ένα μεγάλο, όμορφο σπίτι και όποτε πήγαινα με υποδεχόταν με μια μεγάλη αγκαλιά και μου προσφερε γλυκά και κάτι να πω. Στο σπίτι της υπήρχαν πολλά παιχνίδια. Αγαπούσα πολύ τη θεία Σαρίνα κι εκείνη με αγαπούσε πολύ. Η πραγματικότητα ανακατευόταν με τη φαντασία στο μυαλό μου. Πλησιάζω το σπίτι και φαντάζομαι πως η θεία μου είναι μέσα. Θα πάω εκεί, η θεία μου θα με σηκώσει στην αγκαλιά της, θα μου δώσει νόστιμα γλυκά και γάλα και μετά θα κοιμηθώ στο μαλακό κρεβάτι. Αποφάσισα να τρέξω για να φθάσω όσο γίνεται πιο γρήγορα, αλλά σύντομα σταμάτησα για να μην εγείρω υποψίες στις δυνάμεις του κακού γύρω μου. 'Οταν έφθασα κοντά στο σπίτι, παράξενοι άνθρωποι μπαινόβγαιναν. Το όνειρο είχε τελειώσει. Τότε ένας ξένος με πλησίασε, με πήρε από το χέρι και με έφερε εκεί που κρυβόταν η μητέρα HOUS

Ο Ασέρ μας λέει πώς πέρασε εκείνος την ημέρα αυτή: «Ήμουν στο δρόμο του γυρισμού για το σπίτι της Ευθυμίας όταν ξαφνικά είδα ακριβώς μπροστά μου μια ομάδα Γερμανών και μερικούς Έλληνες. 'Ακουσα έναν από τους Έλληνες να φωνάζει: «Να ο Μανώλης, ο γιος του Μεντές!», 'Αρχισα να τρέχω με όλη μου τη δύναμη. Σκέφθηκα πως δεν έπρεπε-να τρέξω προς την κατεύθυνση της κρυψώνας για να μην τους οδηγήσω στο μέρος που βρίσκονταν οι άλλοι. Έτσι έτρεξα προς την αντίθετη κατεύθυνση και κρύφτηκα πίσω από ένα λόφο μέχρι τα μεσάνυχτα. Μετά πήγα στο σπίτι του Νίκου, που κρυβόμασταν πριγ.

Ανάμεσα στους πυροβολισμούς

Τη νύχτα μια ομάδα κανόνισε να μας βγάλει από την πόλη. Περπατήσαμε από δευτερεύοντες δρόμους. Στο δρόμο μας έπρεπε να διασχίσουμε ένα ποτάμι και μας σήκωσαν στα χέρια αυτοί που μας οδηγούσαν. Συνεχίσαμε μέχρι που φθάσαμε σε ένα έρημο κτίριο στην άκρη ενός αχλαδόκηπου. Αποφασίσαμε να κρυφτούμε εκεί.

Τα χοόνια της Κατοχής

Η αληθινή ιστορία μιας Εβραίας από τη Βέροια

Η αληθινή ιστοοία μιας Εβραίας από τη Βέροια Κάθε μέρα ερχόταν κάποιος και μας έφερνε κάτι σημαντικό, φαγητό, κουβέρτες ή ρούχα. Κάποτε μας έφεραν ένα δοχείο που το γεμίζαμε πόσιμο νερό από το ποτάμι. Αυτή ήταν δουλειά της Σαρας. Μόνο που μέχρι να μας το φέρει, δεν είχε μείνει σχεδόν καθόλου νερό γιατί της έπεφτε στο δρόμο.

Κοντά μας ζούσε ένας χωρικός που έφτιαχνε πήλινα σταμνιά. Όταν είδε τη Σάρα να κουβαλάει το νερό, την λυπήθηκε και της χάρισε μια στάμνα με στενό στόμιο. Αυτό μας ευχαρίστησε πολύ. Όμως μια μέρα, ενώ η Σάρα είχε σχεδόν φθάσει σε μας με το νερό, γλίστρησε, έπεσε και έσπασε τη στάμνα. Η Σάρα στενοχωρήθηκε πολύ, αλλά είχε και μια ιδέα. Πήρε στο χέρι της ένα κομμάτι από την οπασμένη στάμνα και άρχισε να περπατάει πάνω κάτω μπροστά στο εργαστήριο του χωρικού μέχρι που εκείνος την πρόσεξε. Για τύχη μας καλή της χάρισε μια άλλη στάμνα.

Τα αχλάδια στο περιβόλι ήταν ξερά σαν πέτρες. Για να τα μαλακώσουμε τα βράζαμε σε νερό με ζαχαρίνη που μας έδιναν οι αντάρτες.

Εκεί μείναμε για μια εβδομάδα περίπου, όταν ξέσπασε μάχη μεταξύ των Γερμανών και των ανταρτών. Κάποιες σφαίρες χτύπησαν τους τοίχους του κτιρίου που μέναμε, αλλά ευτυχώς κανείς δεν χτύπησε. Ο Josef είχε υψηλό πυρετό και άρχισε να κλαίει δυνατά. Δεν μπορούσαμε να τον ησυχάσουμε με τίποτα. Οι Γερμανοί βρίσκονταν γύρω γύρω πολύ κοντά μας, ακούγαμε τις φωνές τους. Φοβόμαστε ότι θα ακούσουν το κλάμα του. Μείναμε καρφωμένοι στις θέσεις μας. Ο άντρας μου πλησίασε το παιδί με σκοπό να το πνίξει για να σώσει όλους εμάς. Η Σάρα, που κατάλαβε τι επρόκειτο να συμβεί, πήδηξε από τη θέση της, άρπαξε το μωρό και προσπάθησε να το ησυχάσει τη στιγμή ακριβώς που μια σφαίρα τρύπησε τον τοίχο και καρφώθηκε ακριβώς στη θέση που βρισκόταν πριν ένα μόλις λεπτό.

Το χοιροστάσιο

Μετά τη μάχη αυτή οι αντάρτες αποφάσισαν να μας μεταφέρουν σε πιο ασφαλές μέρος στα βουνά. Όταν βράδιασε, μερικοί από αυτούς ήρθαν με ένα κουτσό γαίδούρι. Βάλαμε πάνω τα δύο μικρότερα παιδιά κι αρχίσαμε να ανεβαίνουμε με τα πόδια. Θυμάμαι το υπέροχο συναίσθημα να αναπνέουμε καθαρό βουνίσιο αέρα που έμοιαζε να μας επηρεάζει σαν ελιξίριο. Όλη εκείνη τη νύχτα περπατούσαμε και το πρωί φθάσαμε στην κορυφή του βουνού, κοντά σε ένα χωριό που λέγεται Τσόρνοβα. Στη μια πλευρά του βουνού απλωνόταν το κοιμητήριο, δίπλα σε μια εκλησία όπου γινόντουσαν κηδείες και μνημόσυνα. Από την άλλη πλευρά υπήρχε ένα έρημο χοιροστάσιο, το οποίο ανήκε σε κάποιον από το γειτονικό χωριό. Οι αντάρτες συμφώνησαν μαζί του να μείνουμε εκεί.

Παρ' ότι ήμαστε χαρούμενοι που βρήκαμε ένα καταφύγιο, μόλις μπήκαμε μέσα γεμίσαμε μέλισσες και τσιμπούρια που άρχισαν να πίνουν ό,τι είχε απομείνει από το αίμα μας. Τρέξαμε έξω και αναγκαστήκαμε να μείνουμε εκεί. Ευτυχώς δεν έκανε πολύ κρύο.

Οι οικογένειες των πεθαμένων στα μνημόσυνα ετοίμαζαν και μοίραζαν τρόφιμα σ' εκείνους που ήταν γύρω από την εκκλησία. Σε κάθε τέτοια ευκαιρία τα παιδιά περίμεναν κοντά και έπαιρναν λίγο φαγητό. Ο Ασέρ περίμενε μέχρι το τέλος της λειτουργίας κι έτσι μπορούσε να μαζέψει τα περισσεύματα των γλυκών. Έτσι δεν μας έμενε παρά να ελπίζουμε σε παρόμοιες τελετές.

Μερικές φορές οι καμπάνες του χωριού χτυπούσαν για να μας ειδοποιήσουν ότι οι Γερμανοί έκαναν έρευνες. Τότε τρέχαμε να κρυφτούμε στους θάμνους και τις σπηλιές μακριά από το χοιροστάσιο. Όταν περνούσε ο κίνδυνος, γυρίζαμε πίσω.

Κάθε μέρα πήγαινα με τη Σάρα στο ποτάμι με τα βρώμικα ρούχα και με ένα δοχείο για νερό. Ενώ πλέναμε τα ρούχα, έβαζα το δοχείο κάτω από τον βράχο που έσταζε κι έτσι μέχρι που να τελειώσουμε το πλύσιμο, το δοχείο είχε γεμίσει καθαρό νερό.

Μια μέρα που η Σάρα πήγε στο ποτάμι μόνη της, την περικύκλωσε μια ομάδα αγοριών που προσπάθησαν να την βιάσουν. Ευτυχώς, κατάφερε να ξεφύγει. Από τότε και για πολλά χρόνια, ο Ασέρ την είχε υπό την απόλυτη επιτήρησή του, όπως και την Ραχήλ όταν μεγάλωσε.

Ο Ασέρ έκανε διάφορα θελήματα στο κοντινό χωριό. Ήξερε να μιλάει ακριβώς όπως οι χωρικοί και ήταν ίδιος με τα χωριατόπουλα. Ήξερε να βρίσκει και να μας φέρνει κάθε είδους χρήσιμο αντικείμενο. Κάποτε του έδωσε κάποιος ένα μεγάλο σκυλί, που το κουβάλαγε σαν άλογο και ανέβαζε και τα μικρότερα αδέλφια του σ' αυτό. Αργότερα οι αντάρτες πήραν το σκυλί αυτό.

Ένα βράδυ ακούστηκαν οι καμπάνες του χωριού. Κατεβήκαμε αμέσως το στενό μονοπάτι και περάσαμε το ποταμάκι. Συνεχίσαμε και περάσαμε και δεύτερο ποταμάκι. Αφού διασχίσαμε πολλά τέτοια ποταμάκια, καταλάβαμε ότι διασχίζαμε το ίδιο και το ίδιο ποτάμι. Είχαμε χαθεί. Ήμαστε τελείως εξαντλημένοι και αποφασίσαμε να περάσουμε την υπόλοιπη νύχτα στο σημείο αυτό και να αποφασίσουμε την επομένη τι θα κάνουμε. Το πρωί αντιληφθήκαμε ότι βρισκόμαστε στην άκρη ενός χωραφιού με πράσινα φασολάκια. Δεν είχαμε ιδέα που είμαστε και πώς να γυρίσουμε στο χοιροστάσιό μας. Υπήρχαν αρδευτικά κανάλια απ' όπου ήπιαμε νερό, παρ' ότι είχε μέσα διάφορα ζωντανά.

Μετά από ένα μήνα ήρθε ο ιδιοκτήτης του χωραφιού. Με κατάπληξη είδε ότι όλα τα φασολάκια είχαν χαθεί. Μας πλησίασε και μας είπε: «Θα το καταλάβαινα εάν είχατε φάει μερικά, αλλά τα καταβροχθίσατε όλα; Δεν μου αφήσατε τίποτε και αυτά είναι η ζωή μου». Δεν μπορούσε να καταλάβει πόση είναι η πείνα μας. Του εξηγήσαμε πως είμαστε Εβραίοι που κρυβόμαστε από τους ναζί και πως είχαμε χαθεί και δεν μπορούσαμε να βρούμε το δρόμο για το μέρος που κρυβόμαστε.

Όταν άκουσε πως είμαστε Εβραίοι, μας είπε ότι κάποτε τον βοήθησε ένας Εβραίος που τον έλεγαν Παππού Γιόνα. Του είχε δώσει ένα μεγάλο δάνειο με το οποίο είχε καταφέρει να φτιάξει τη ζωή του. Αυτό ήταν το όνομα του παππού μου, που ήξερα πως δάνειζε χρήματα στους χωρικούς της περιοχής. Αφού άκουσα και άλλες λεπτομέρειες από τον χωρικό, είχα πια πεισθεί πως επρόκειτο για τον παππού μου. Όταν το είπα στον χωρικό, είπε πως ήταν θέλημα Θεού να μας δείξει αυτός τον δρόμο. Φαντάζομαι ότι θα το είπε και σε άλλους χωρικούς στην περιοχή, που άρχισαν να μας επισκέπτονται και να μας φέρνουν τρόφιμα. Έτσι μάθαμε ότι το όνομα του παππού Γιόνα έχαιρε σεβασμού ανάμεσα στους χωρικούς. Μερικές φορές μάλιστα, όταν ένιωθα το κουράγιο, έμπαινα στο χωριό και πήγαινα εκεί που έφτιαχναν ψωμί ή άλλα τρόφιμα και τους έλεγα ότι είμαι η εγγονή του παππού Γιόνα. Τότε εκείνοι έδειχναν κατανόηση και μου έδιναν λίγο από ό,τι κι αν έφτιαχναν.

Μια μέρα συνάντησα στο χωριό μια γυναίκα που ήταν συμμαθήτριά μου και που τώρα ήταν δασκάλα. Αυτή αποφάσισε να μας συμπαρασταθεί φυλάγοντας ένα αυγό κάθε μέρα για τον Josef. Κάθε πρωί η Σάρα έπαιρνε τον Josef στους ώμους και πήγαινε στο σπίτι της δασκάλας για να πάρει το αυγό.

Κάποια φορά στο δρόμο συνάντησε μια ομάδα ανταρτών που είχε έρθει στο χωριό για να βρει τρόφιμα. Μεταξύ τους ανεγνώρισε έναν Εβραίο που ήταν γείτονάς μας. Κι αυτός αναγνώρισε την Σάρα και την ρώτησε για μας. Η Σάρα γύρισε πίσω τρέχοντας και με φώναξε γεμάτη ενθουσιασμό να δω τον Εβραίο (το όνομά του ήταν Γιοσέφ Ταμπόχ. Σήμερα ζει στην πόλη Μπεερσέβα). Μας είπε ότι ζούσε με την οικογένεια του σε ένα μέρος που λεγόταν Κουκλίνα με χριστιανική ταυτότητα, ότι είχαν ανοίξει ένα μαγαζί εκεί και ότι ζούσαν χωρίς φόβο. Αλλά τον αδελφό του τον είχαν σκοτώσει. Ήρθαν να μας επισκεφθούν και τρόμαξαν από τις συνθήκες της ζωής μας. Μας έφεραν διάφορα αγαθά και ένα αρνί σφαγμένο. Ενθουσιαστήκαμε. Αποφασίσαμε να ψήσουμε το αρνί την επόμενη μέρα. Εν τω μεταξύ το κρεμάσαμε σε ένα ψηλό κλαδί ενός δέντρου για να μη χαλάσει. Την επομένη όμως βρήκαμε μόνο τα κόκκαλα. Τα ζώα το είχαν κατασπαράξει κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όταν ο καιρός κρύωσε, αποφασίσαμε να

κοιμόμαστε μέσα στο χοιροστάσιο. Ανακαλύψαμε ότι τα τσιμπούρια είχαν φύγει αφού δεν υπήρχαν πια ζώα στην περιοχή. Μέσα φτιάξαμε ένα τζάκι που το διατηρούσαμε πάντα αναμμένο. Η φωτιά ήταν απαραίτητη για πολλούς λόγους: για να ανάβουμε ένα κλαδί που χρησίμευε για να μας φωτίζει το δρόμο τη νύχτα, για να στεγνώνουμε τα ρούχα και για να ψήνουμε κάστανα, που είχα βρει σε μια από τις διαδρομές μου στο ποτάμι. Υπήρχε ένα δέντρο που έπρεπε να ανήκει σε κάποιον, αλλά παρ' όλα αυτά αποφάσισα να κόψω τα κάστανα. Για να μη με ανακαλύψουν μάλιστα, έραψα μεγάλα μανίκια που στένευαν στον καρπό. Έμπαινα στο νερό και μάζευα τα κάστανα που είχαν πέσει από το δέντρο και τα μάζευα στα μανίκια

Όλοι μας μαζεύαμε κλαδιά και τροφοδοτούσαμε τη φωτιά για να ζεσταινόμαστε, γιατί ο χειμώνας στα βουνά της Ελλάδος είναι βαρύς. Κάποια φορά τα κλαδιά έπιασαν φωτιά και κάηκε το χοιροστάσιό μας.

Μια μέρα, μια ομάδα ανταρτών μάς άφησε λίγη ζάχαρη. Μέχρι το ξημέρωμα την είχαμε φάει όλη και διψάγαμε πολύ. Ξαφνικά ακούσαμε τις καμπάνες του χωριού και φύγαμε γρήγορα. Δεν προλάβαμε να πιούμε νερό και η δίψα μας έγινε καταπιεστική. Κατά το βράδυ φθάσαμε σε μια συστάδα δέντρων. Ακούσαμε φωνές, αλλά δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε εάν ήταν από Γερμανούς ή Έλληνες. Από την κούραση και την δίψα δεν μπορούσαμε ούτε να κινηθούμε Όταν πλησίασαν, καταλάβαμε ότι ήταν αντάρτες. Ο άντρας μου τους πλησίασε και τους ρώτησε τι συμβαίνει. Του είπαν ότι είχαν συναντήσει πολλούς Γερμανούς, αλλά ότι η περιοχή αυτή ήταν ελεύθερη. Με τις τελευταίες δυνάμεις που μας είχαν απομείνει γυρίσαμε στο χοιροστάσιο μας.

Ο χειμώνας ήρθε και μαζί του τα χιόνια, οι βροχές και οι λάσπες. Ήταν αδύνατον να συνεχίσουμε να ζούμε ξυπόλητοι, όπως κάναμε μέχρι τότε. Έραψα πάνινα παπούτσια από κουρέλια. Η λάσπη κολλούσε επάνω τους και κάθε μέρα πρόσθετα ένα άλλο κομμάτι ύφασμα. Με την χοντρή στρώση από λάσπη, που γινόταν σκληρή σαν σόλα και με τα κοκκαλιάρικα ποδαράκια τους, τα παιδιά έμοιαζαν σαν κοτόπουλα. Πρέπει να σας πω, ότι τα ραπτικά μου τα είχα πάντοτε μαζί μου, όπου κι αν πηγαίναμε, και ότι με εξυπηρέτησαν πάρα πολύ στην κατάστασή μας. Κάθε κομμάτι κουρέλι που έπεφτε στα χέρια μου, ή θα το χρησιμοποιούσα ή θα το φύλαγα. Μερικές γυναίκες στο χωριό άκουσαν ότι είμαι μοδίστρα και μου έφερναν τρόφιμα σαν αμοιβή για ρούχα που τους έραβα. Οι αντάρτες μας προμήθευαν κουβέρτες, που ήταν όμως γεμάτες ψείρες, κάθε ψείρα σαν κόκος ρυζιού. Δεν μπορούσαμε να απαλλαγούμε απ' αυτές και το κορμί μας ήταν γεμάτο εκδορές από το ξύσιμο.

Τα χοόνια της Κατοχής

Η αληθινή ιστοφία μιας Εβραίας από τη Βέροια

Η αληθινή ιστορία μιας Εβραίας από τη Βέροια

Το τέλος του πολέμου φθάνει

Μανταρτών, ήρθαν να μας δουν. Είχαν κατέβει από τα βουνά γιατί το κρύο ήταν αφόρητο. Ήταν μια ηλιόλουστη, κρύα μέρα και όλη η περιοχή ήταν σκεπασμένη με χιόνι. Παραπονιόντουσαν για τον κρύο χειμώνα και για τις δυσολίες που αντιμετώπιζαν. Ξαφνικά ακούσαμε τις καμπάνες από τα γύρω χωριά. Τρομοκρατηθήκαμε, νομίσαμε ότι ερχόντουσαν οι Γερμανοί. Δεν ξέραμε πώς να φύγουμε με τόσο χιόνι. Είδαμε κόσμο να έρχεται από μακριά και ακούσαμε τους αντάρτες να τραγουδούν. Δεν καταλαβαίναμε τι συνέβαινε. Οι αντάρτες ήρθαν κοντύτερα και φώναζαν με χαρά: «Πετάξαμε τους Γερμανούς έξω, ο πόλεμος τελείωσε, ο καθένας μπορεί να γυρίσει σπίτι του».

Μας φαινόταν απίστευτο. Οι αισθήσεις μας δεν ήταν σε θέση να συλλάβουν ότι τα βάσανά μας είχαν οριστικά τελειώσει. Νόμισα πως ονειρευόμουν. Εκείνο το απόγευμα, παρά το χιόνι, ξεκινήσαμε για την Βέροια. Το βραδάκι φτάσαμε στο χωριό Κουκλίντα. Βρήκαμε θέση να κοιμηθούμε σε ένα σπίτι που ήταν προσωρινά εγκαταλελειμμένο. Αμέσως ψάξαμε για τρόφιμα. Βρήκαμε μια αποθήκη γεμάτη μήλα. Φάγαμε μέχρι που χορτάσαμε.

Την επόμενη μέρα ακολουθήσαμε μια ομάδα χωρικών που πήγαινε στην Βέροια για να πουλήσει τα προϊόντα της. Φθάσαμε στην πλατεία της πόλης και βρήκαμε τον πατέρα του άντρα μου, που μαζί με την γυναίκα του είχαν σωθεί. Η πλατεία άρχισε να γεμίζει από Εβραίους που έβγαιναν από τις κρυψώνες τους. Ανάμεσα σ' αυτούς που επέζησαν ήταν ένας αδελφός μου και η οικογένειά του. Ελπίζαμε ότι με τον καιρό θα βρίσκαμε κι άλλους συγγενείς, αλλά άδικα ελπίζαμε. Είχαν όλοι χαθεί.

Όλα τα εβραϊκά σπίπα – και το δικό μας – ἡταν γεμάτα Χριστιανούς πρόσφυγες. Την πρώτη νύχτα την περάσαμε στη σκάλα, το μόνο ελεύθερο σημείο που βρήκαμε. Έξω χιόνίζε. Όποιος μάς συνάντησε έμεινε κατάπληκτος που καταφέραμε να επιβιώσουμε με τόσα μικρά παιδιά. Η ιστορία μας είναι πραγματικά ασυνήθιστη. Ανάμεσα στους πρόσφυγες που είχαν καταφύγει στο σπίπ μας ήταν ένας δικαστής από την Αθήνα με την οικογένετά του. Αυτοί είχαν καταλάβει δύο δωμάτια. Την επόμενη μέρα άδειασε το ένα για μας.

Μια από τις πρώτες κινήσεις των ανταρτών μετά τον πόλεμο ήταν να παγιδεύσουν τους συνεργάτες των ναζί, ειδικά τους πλέον σαδιστικούς, ανάμεσα στους οποίους τον Κατσακόρ, που ήταν ο χειρότερος. Δεν υπήρχε οικογένεια ή σπίτι που να μην είχε υποφέρει απ' αυτόν. Όταν τον συνέλαβαν, τον έδεσαν, τον έσυραν στους δρόμους και ρωτούσαν τις οικογένειες ποια τιμωρία να του επιβάλλουν. Κοίταξα από το παράθυρο και είδα ότι του είχαν κόψει την μύτη και τα αυτιά.

Έπαινος και ευχαφιστίες στους Έλληνες

Επιθυμώ να αφιερώσω λίγες γραμμές στο Επιο σημαντικό σημείο αυτής της εμπειρίας: Να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και τους επαίνους μου στους Έλληνες. Σε εκείνους που με κίνδυνο της δικής τους ζωής κι εκείνης των οικογενειών τους, έσωσαν εμένα και τα παιδιά μου, μια οικογένεια 7 ατόμων.

Πρώτα πρώτα ευχαριστώ την Ευλαμπία και το Νίκο και τα αδέλφια τους Πέτρο και Μακρίνα. Την Ευθυμία και τον αδελφό της Ματθαίο και τις αδελφές τους Βηθλεέμ και Μελπομένη. Αυτούς που για πολλούς μήνες μας έκρυψαν στα σπίτια τους, αυτούς που μοιράστηκαν μαζί μας αυτό που την εποχή εκείνη ήταν το σπανιότερο αγαθό, την τροφή, από το λίγο που είχαν, που δεν έφθανε να συντηρήσει τους ίδιους. Αυτούς που μας περιποιήθηκαν όταν αρρωστήσαμε βαριά, λόγω του μακροχρόνιου καταραμένου ναζιστικού πολέμου. Τους μιμήθηκαν πολλοί άλλοι Έλληνες από την Βέροια και τα γύρω χωριά, που μας βοήθησαν με διάφορους τρόπους παρά τον κίνδυνο που διέτρεxav.

Εγώ πιστεύω στον Θεό και στους θαυμάσιους ανθρώπους της Ελλάδος με την καθάρια πίστη και θρησκευτικότητα και τις ζεστές καρδιές. Αυτοί οι άνθρωποι προσέφεραν τόσα πολλά στην ιστορία της ανθρωπότητας, με τα έργα και την γενναιότητά τους, στα γράμματα, την επιστήμη και τις κοινωνικές και ηθικές αξίες. Είμαι ευτυχής που γεννήθηκα Ελληνίδα και είμαι περήφανη γι' αυτό.

Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθα στο σχολείο είναι ότι αυτό που γράφεται στη Βίβλο πρέπει και να εφαρμόζεται και όχι μόνο να μαθαίνεται προς χάριν της γνώσης. Θυμάμαι την δασκάλα μου, την κυρία Ευανθία, στο χριστιανικό σχολείο που πήγαινα, να μας λέει με μεγάλη συγκίνηση γιατί ο Χριστός ονόμαζε τον μαθητή του «Πέτρο» (που στα ελληνικά προέρχεται από τη λέξη πέτρα), γιατί η πίστη του ήταν σκληρή σαν πέτρα.

Ο μεγαλύτερος αδελφός μου, ο Μορδεχάι, είχε έναν Χριστιανό φίλο, τον Κήρο, που ήταν διευθυντής του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στη Βέροια. Ο Κήρος μου είπε μετά τον πόλεμο ότι προσπάθησε να σώσει τον αδελφό μου, τη γυναίκα του και τα πέντε παιδιά του μαζί με τη μητέρα μου και τις τρεις από τις αδελφές μου – έντεκα άτομα – παρά τον τεράστιο κίνδυνο. Τους βρήκε κρυψώνα στο χωριό, ετοίμασε τρόφιμα, συνεννοήθηκε με τους αντάρες που θα τους μετέφεραν, αλλά την τελευταία στιγμή το σχέδιο προδόθη-



Πολωνία - Λοτζ 1944: Εβραίοι στο γκέττο του Λοτζ.

κε κι έτσι έφυγαν με την αποστολή θανάτου. Ο Κήρος μου είπε επίσης, ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου γνώριζε πού κρυβόμασταν και μας έστελνε διάφορες προμήθειες. Όταν επέστρεψε στη Βέροια, μετά το τέλος του πολέμου, εμείς ήμαστε άποροι. Τότε μας έφερε ρούχα και μια ραπτομηχανή σαν «πρώτη βοήθεια», για να μας δώσει την ευκαιρία να αρχίσουμε τη ζωή μας ξανά.

Οι Χριστιανοί κάθε χρόνο γιορτάζουν την Σταύρωση του Χριστού, την Παρασκευή πριν από το Πάσχα, που την λένε «Μαύρη Παρασκευή». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα περισσότερα από τα βάσανα που υπέφεραν οι Εβραίοι στα 2.000 χρόνια ήταν αποτέλεσμα της καταδίκης τους ως υπεύθυνων για την Σταύρωση του Χριστού. Αυτή είναι η ρίζα των φοβερών συκοφαντιών, όπως ότι οι Εβραίοι σκοτώνουν ένα χριστιανόπουλο κάθε χρόνο, πριν το εβραϊκό Πάσχα, για να χρησιμοποιήσουν το αίμα του προκειμένου να φτιάξουν τα άζυμα (Matzot). Αυτή είναι η ρίζα των διωγμών και των μαζικών εγκλημάτων και αυτή είναι η ρίζα που τελικά οδήγησε το φοβερότερο θηρίο όλων των εποχών, τη ναζιστική Γερμανία, τη χώρα που κατασκεύασε ένα ολόκληρο σύστημα, έναν στρατό χιλιάδων αξιωματικών, στρατιωτών, μηχανικών και εργατών, που μοναδικό σκοπό είχαν να δολοφονήσουν όλους τους Εβραίους: άνδρες, γυναίκες, μωρά και γέρους.

Σύμφωνα με την εβραϊκή μου πίστη, οι Ρωμαίοι σταύρωσαν τον Χριστό διότι αναγνώρισαν στο πρόσωπό του έναν σοφό Εβραίο, ο οποίος επηρέαζε τα πλήθη των ειδωλολατρών να τον ακολουθήσουν και έτσι θα εμπόδιζε τα ρωμαϊκά συμφέροντα. Όπως κι αν έχουν τα πράγματα, θα μπορούσε ποτέ ο Χριστός με την διδασκαλία του και τις προσευχές του να υπονοεί τα όσα φοβερά συνέβησαν;

Εδώ θέλω να προσθέσω κάτι που μου είπε ο Νίκος, όταν επέστρεψε από την εκκλησία την Μεγάλη Παρασκευή, λίγες μέρες μετά που μας είχε φέρει στο σπίτι του για να μας κρύψει. Μου είπε: «Όταν ήμουν παιδί και άκουγα στην εκκλησία για την σταύρωση του Χριστού από τους Εβραίους, πληγωνόμουν βαθιά και ήθελα να εκδικηθώ. Μια φορά έτρεξα στο σπίτι, πήρα το όπλο του πατέρα μου και αποφάσισα να σκοτώσω τον πρότο Εβραίο που θα συναντούσα. Σήμερα το θυμήθηκα αυτό ενώ προσευχόμουν στην εκκλησία και σκέφτηκα: εδώ κάνω ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ήθελα να κάνω όταν ήμουν παιδί – διακινδυνεύω τη ζωή μου για να σώσω Εβραίους».

Πιστεύω ότι εἀν οι επικεφαλής της εκκλησίας, ειδικά ο Πάπας, καταλάβαιναν τι αισθανόταν και τι σκεπτόταν ο Νίκος, ο ξυλουργός από τη Βέροια, θα είχαν σώσει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Αυτοί είναι οι Έλληνες. Τους αξίζει να είναι υπερήφανοι.

Εις μνήμην

✔ Της μητέρας μου Σάρας, κόρης του Μορδεχάι Σαρφατή.

Του αδελφού μου Μορδεχάι, της γυναίκας του Κλάρας και των πέντε παιδιών τους: Πέρλα, Σάρα, Σαμουήλ, Ραχήλ, Δανιήλ.

✓ Της αδελφής μου Εσθήρ και του συζύγου της Μωσέ και των πέντε παιδιών τους: Σίμχα, Ρίφκα, Γιοσέφ και δύο νεογνών.

Τα χοόνια της Κατοχής

Η αληθινή ιστοοία μιας Εβοαίας από τη Βέοοια



Η αληθινή ιστοφία μιας Εβφαίας από τη Βέφοια ✓ Της αδελφής μου Φλώρας και του συζύγου της.

✔ Των αδελφών μου Μπέλλα και Νταίζη.

Εις μνήμην των συγγενών του συζύγου μου

✓ Της αδελφής του Ντουντού και του συζύγου της Ασέρ και των δύο θυγατέρων τους Ρήνα και Ραχήλ.

 ✓ Της αδελφής του Φουρτούνα, του συζύγου της Σαμουήλ και του γιου τους Αζαρία.

✔ Της αδελφής του Μπέλλα, του συζύγου της Ααρών και του γιου τους Γιοσέφ.

Εις μνήμην των αδελφών του πατέρα μου

Του Σολομών, του παντρεμένου γιού του και της γυναίκας του, του δεύτερου γιου του και της κόρης του.

Του Αλμπέρτου, της γυναίκας του Ντουντού, της παντρεμένης κόρης τους Μαίρη και του συζύγου της, της παντρεμένης κόρης τους Νταίζη και του συζύγου της.

✔ Του Ισαάκ.

✓ Του Ασέρ, της συζύγου του Ντόνα και των τριών παντρεμένων γιών τους και των συζύγων τους.

✓ Του Γιοσέφ, της συζύγου του Μπέλλα και των τριών παιδιών τους: του Μαρσέλ και της συζύγου του, της Μαίρης και του συζύγου της και της Φλώρας.

✓ Της Σάρας και του συζύγου της Σολομών.

Της Εσθήρ, του συζύγου της Ασέρ και των πέντε παιδιών τους: Μερικά από αυτά ήταν παντρεμένα και των συζύγων τους.

Εις μνήμην των αδελφών της μητέρας μου

✓ Του Σαμουήλ, της συζύγου του Χάνα και του γιου τους Μορδεχάι (Μεντές).

✓ Της Νίνας, της κόρης Εσμεράλδα και του συζύγου της Χαῖμ.

Του εξαδέλφου μου Γιόνα που γύρισε από το Αλβανικό μέτωπο χωρίς πόδια.

75 αθώες ψυχές μεταφέρθηκαν στο 'Αουσβιτς και δεν επέστρεψαν ποτέ

✔ Εις μνήμην του πολυαγαπημένου μου

γιου Σαμουήλ, που πέθανε σε ηλικία 6 ετών από σοβαρή ασθένεια που προήλθε από την γαζιστική δίωξη.

Τέλος

Τα βάσανά μας δεν τελειώνουν εδώ. Η προσπάθεια μετανάστευσης στο Ισραήλ, η παράνομη μεταφορά μας με το πλοίο «Henrietta Szold», η εκτόπισή μας από το Βρετανικό Στρατό σε στρατόπεδο προσφύγων της Κύπρου και η προσπάθειά μας να επιβιώσουμε στη Γη του Ισραήλ, όταν πια καταφέραμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Ο άντρας μου, που ήταν πολύ άρρωστος, όταν φτάσαμε στο Ισραήλ μπήκε στο νοσοκομείο και πέθανε έξι χρόνια αργότερα από φυματίωση. Για πολλά χρόνια, μέχρις ότου τα παιδιά μου έγιναν ανεξάρτητα, υποχρεώθηκα να εργάζομαι σκληρά για να συντηρώ την οικογένειά μου και να αντιμετωπίζω τις αρρώστιες που είχαν προέλθει από τον πόλεμο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, που θα την διηγηθώ άλλη φορά.

Θέλω να κλείσω αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου με μια σύντομη απάντηση σε ερωτήματα που έθεσα στον εαυτό μου και σε ερωτήματα που μου έθεσαν άλλοι. Πώς εξηγώ το γεγονός ότι κατάφερα κάτω από τέτοιες τρομερές συνθήκες να επιζήσω και να σώσω τα παιδιά μου τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

Εν συντομία: Η καλοσύνη της καρδιάς και η διάθεση να βοηθώ τους άλλους, Εβραίους και μη, είναι το στοιχείο εκείνο που μαλάκωνε τις καρδιές ακόμα και των πιο σκληρών. Η συνεχής πίστη στο Θεό ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Και όσον αφορά την πνευματίκή κατάσταση των παιδιών μου: η θέση μου ήταν να αναφέρομαι όσο γινόταν λιγότερο στα όσα τρομακτικά συνέβαιναν, προκειμένου να πληγώνω όσο το δυνατόν λιγότερο τις τρυφερές ψυχές τους. Ακόμα και τα χειρότερα συμβάντα προσπαθούσα να τα απαλύνω με μια ευχάριστη ιστορία και ένα καλό τέλος. Δεν τους μίλαγα για τα φοβερά συμβάντα μέχρι που μεγάλωσαν και μερικά απ' αυτά δεν τα έμαθαν ποτέ.

«Το Νταχάου δεν πρέπει να λησμονηθεί, λέει: είναι το τρομερό κάτοπτρο, όπου θα χρειάζεται από καιρό σε καιρό να καθρεφτίζεται η ποίησή μας, η φιλοσοφία μας, η τέχνη μας, το πνεύμα μας όλο, η ψυχή μας όλη, για να μπορούμε να ζυγιάζουμε στη σωστή ζυγαριά την πρόοδο του πολιτισμού. Ένας τόπος που έχει στα σπλάχνα του το Νταχάου θα πρέπει πολύ να συλλογιστεί πριν καυχηθεί για την Ενάτη του Μπετόβεν ή για την έκταση του Ρίλκε».

Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος

ΑΚΤΙΣ ΦΩΤΟΣ

Ο καταδιωγμός των Εβραίων εν τη ιστορία

Σκέψεις του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ, το 1891 Επιλογή - σχόλια: ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ

ο 1809 στην Κέρχυρα, επί γαλλικής κατοχής, καταδικάστηκε σε θάνατο ο Ισραηλίτης Κοέν, σαν φονιάς, τη νύχτα της 13ης Απριλίου, Ε.Ν., του 18χρονου Χριστιανού Κωνσταντίνου Ζαμπέλη από τη Λευκάδα, υπηρέτη στο καφενείο Γρηγορίου Βουτσινά. Αλλά το

για το οποίο ο φονιάς χαταδικάστηκε, αποτελεί χοινό έγκλημα, γιατί ο Κοέν, όπως φαίνεται από την απόφαση που βρίσκεται στο Αρχειοφυλακείο Κέρκυρας με αριθμ. 167 και χρόνο 4/16 Maĵou 1809, ήταν χαφτοπαίκτης και ποοέβη στο φόνο αυτό με σχοπό την κλοπή και ο χύριος μάρτυοας στον οποίο στηρίχθηκε η κατηγορία ήταν ο ίδιος ο πατέρας του φονιά. σφαγέας της Ισραηλιτικής Κοινότητας, ο οποίος αναγνώοισε το αχόνι που χοησιμοποίησε ο γιος

έγκλημα εκείνο.

του, σφαγέας επίσης της κοινότητας. Επομένως, η διαγωγή του φονιά, η κατάθεση του πατέρα και τα νομίσματα που βρέθηκαν στην κατοχή του κακούργου, αποδεικνύουν την κλοπή και αποκλείουν την ιδέα της θυσίας για θρη-

σχευτικό σχοπό.

Το 1881 αναφέρθηκε στην ιστορία άλλο γεγονός που προξένησε αίσθηση και στην Κέρκυρα, επειδή η δίκη τελείωσε εδώ. Στις 6/18 Μάρτη εκείνης της χρονιάς, ένα Ελληνόπουλο 8 - 9 χρονών με το όνομα Ενάγγελος Φορναράκης εξαφανίστηκε στην Αλε-

ξανδοεια και το πτώμα του βρεθηκε μετά λίγες REDES απο καποιο βαρκάοη στη θάλασ-Ο λαός χατηγόσησε τους Ισραηλίτες και μάλιστα την OLKOYÉVELA Βαρούχ, χοντά στην υποία εμφανιζόταν συχνά το παιδί, ότι το σχότωσαν για να χοησιμοποιήσουν το αίμα του για θοησκευτικό σχοπό. Η μανία του ελληνιχού λαού κατά των Ισοαηλιτών ήταν τετοια, ώστε και η παρέμβαση των χυβερνητικών δυνάμεων πολύ λίγο συνετέλεσε στην κατεύναση της. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση, περισσότερο για να

τους προστατεύσει, συνέλαβε διάφορους Ισραηλίτες και ιδίως την οικογένεια Βαρούκ, σε συμφωνία δε με τους αντιπροσώπους των κυριοτέρων ευρωπαϊκών προξενείων συνέστησε υπό την προεδρίαν του Το βιβλίο του Γεώργιου ZaBitoiávou Aktis φωτός, ο καταδιωγμός των Εβραίων εν τη ιστορία, τυπώθηκε στην Κέρκυρα το 1891 στο τυπογραφείο Ν. Πετσάλη. Είχαν ήδη συμβεί τα γεγονότα του Απριλίου 1891, τα οποία άλλωστε μνημονεύει στην εισαγωγη της εργασίας του. Το βιβλίο αυτό είναι σήμερα δυσεύρετο. Δεν υπάρχει στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Κέρκυρας, ούτε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αθήνας (σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΙΣ). Στην Κέρκυρα επισημάναμε την ύπαρξη δύο αντιτύπων, το ένα στην Αναγνωστική Εταιρεία (από τους καταλόγους της) και το άλλο σε ιδιωτική βιβλιοθήκη, το

σαμε.
Από τις 400 περίπου σελίδες του σημειώσαμε ό,τι αφορά έμμεσα ή άμεσα την Κέρκυρα και το παρουσιάζουμε εδώ. Παρά την αντίθετη άποψή μας, είμαστε αναγκασμένοι να μεταφέρουμε το κείμενο σε καθομιλουμένη γλώσσα ώστε να είναι κατανοητό στις νέες ηλικίες οι οποίες δεν είχαν επαφή με την καθαρεύουσα.

οποίο και χρησιμοποιή-



Η αυλόπορτα του Εβραϊκού Σχολείου της Κέρκυρας (εβραϊκή συνοικία)

rz.

Ακτίς φωτός. Ο καταδιωγμός των Εβραίων εν τη ιστορία

 K. Vacher, γενιχού εισαγγελέα των μειχτών διχαστηρίων, διεθνή επιτροπή αποτελούμενη από επτά μέλη, δύο διορισμένων από τον πρόξενο και τον πατοιάρχη των Ελλήνων, δύο από την αιγυπτιακή κυβέρνηση και άλλους τέσσερις από τους προξένους Ιταλίας, Αγγλίας, Αυστρίας και Πρωσσίας που επιφορτίστηκαν να κάνουν τις ανακρίσεις για το γεγονός. Η επιτροπή αυτή είχε σαν οδηγία έχθεση που έγινε από γιατρούς διαφόρων εθνικοτήτων, οι οποίοι είχαν έξετάσει το πτώμα όταν βρέθηκε και οι οποίοι την επόμενη μέρα είχαν προβεί σε αυτοψία. Οι επιστήμονες αυτοί, δεχατέσσερις για την πρώτη εξέταση και είκοσι τρεις για τη δεύτερη, δήλωσαν παμψηφεί ότι το παιδί ζούσε όταν έπεσε στο νερο και πέθανε από ασφυξία καθώς βούλιαξε. Μάλιστα στα πνευμόνια του είχαν βρεθεί κόκκοι άμμου. Το πτώμα δεν είχε κανένα τραύμα που να εγείρει υποψία εγκλήματος. καμιά δε ένδειξη δηλητηρίασης βεβαιώθηκε από τους έμπειρους χημιχούς. Απεναντίας, όλα έδειχναν ότι βρίσκονταν απέναντι σε τυχαίο συμβάν. Η Διεθνής Επιτροπή, θέλοντας να φωτίσει το ζήτημα αυτό, δεν περιορίστηκε στις έγγραφες αυτές μαστυρίες, αλλά εξέτασε τους χυριότερους γιατρούς που επισχέφθηκαν το παιδί, άχουσε πολλούς μάρτυρες. προέβη σε αντιπαραστάσεις, συνέταξε πολλά πρακτικά των καταθέσεων που έγιναν. Μετά από ώριμη εξέταση εξέδωκε την εχθεσή της, με την οποία συμπέρανε ότι κατ' αυτήν ο Ευαγγελος Φορναράκης ήταν θύμα τυχαίου συμβάντος και οτι αν υπήρχε έγκλημα, τίποτα δεν αποδειχνύει ότι το διέπραξε η σιχογένεια Βαρούχ.

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση μετά την επίσημη αυτή γνώμη ελευθέρωσε τους Ισραηλίτες υπηχόους της. Αλλά δύο μέλη της επιτροπής, επειδή ο Δο Οικονομόπουλος διατεινόταν ότι το παιδί φαινόταν να πέθανε μάλλον από στραγγαλισμό παρα από τον καταποντισμό, συνεβούλευσαν τον εκεί Έλληνα πρόξενο να στείλει την οιχογένεια Βαρούχ, αφού είχε ελληνική υπηχοότητα για να δικαστεί και από τα δικαστήρια της Κέρχυρας. Το εδώ διχαστήριο διόρισε επιτροπή από τους γιατρούς Χο. Λαυράνο, Ηλία Πολίτη, Γ. Παδοβά, Σπ. Ζαβιτσιάνο και Ν. Ζαβιτσιάνο, οι οποίοι με αιτιολογημένη έχθεση γνωμάτευσαν υπέο της γνώμης των 23 γιατρών και το δικαστήριο τότε απέρριψε την κατηγορία και με απόφασή του με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 1881 και αριθμ. 254 ελευθέφωσε την οιχογένεια Βαφούκ. Σ' αυτή την περίπτωση ο γιατρός Βρουαρδέλ, ένας από τους ενδοξότερους ιατροδικαστές της Γαλλίας, απέδειξε με σπουδαία επιστημονική έχθεση το ανόητο της χατηγορίας.

Από το παράφτημα με τα έγγραφα στο τέλος του βιβλίου παίρνουμε δύο απ' αυτά. Το πρώτο είναι σε αρχαίζουσα γλώσσα και σε κάποια σημεία η απόδοση είναι ελεύθερη:

Επιστολή του ευλ. Αρχιμανδρίτη κ. Δ. Λάτα σε απάντηση επιστολής που του στάλθηκε από τον καθ. Λευή Αρχιφαββίνο Κέρχυφας, με την οποία εκδήλωνε την ευγνωμοσύνη του για το άρθρο που δημοσιεύτηκε στη «Σιών» αριθ. 120.

Αιδεσιμώτατε Αοχιφαββίνε κ. Λευή,

Αφού πήφαμε με μεγάλη ευχαφίστηση το γράμμα σας από την Κέρχυρα από 4 ενεστώτος Ιουλίου, το διαβάσαμε χαι αναπέμψαμε ευχαριστίες προς τον Κύριο για την πρόοδο την οποία το αληθινό πνεύμα της θρησκείας μπορεί να επιδειχνύει κατά τις ημέρες μας απέναντι στα φώτα του πολιτισιού:

Ευχαριστούμε από την καρδιά για τα αισθήματα ευγενείας και αγάπης που διατρανώσατε προς εμάς, επειδή γράψαμε άρθρο κατά της γνωστής στο χριστιανικό κόσμο ψευδούς και τελείως ανυπόστατης συκοφαντίας ενάντια στον ισραηλιτικό λαό. Να ξέρετε όμως αιδεσιμότατε, ότι κάνοντας αυτό δεν κάναμε τίποτε άλλο παρά να υπηρετήσουμε το χριστιανικό μας θρήσκευμα σαν ταπεινοί του λειτουργοί.

Η ιστορία του ανθρώπου μαρτυρεί περίτρανα ότι οι διάφορες μέσα στους αιώνες δεισιδαιμονίες, οι απατηλές δοξασίες, οι διεστραμμένες και λαθεμένες παραδόσεις, τόσο υπερίσχυσαν του πνεύματος της ανθρωπότητας, ώστε επί αιώνες την έχαμαν δούλη και τυφλή υπηρέτρια σφαλερών και φθοροποιών αρχών. Αλλά ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, σαν κύριο και θεμελιώδη σκοπό του ερχομού του στον κόσμο, ανεκήρυξε αυτή την ίδια την ελευθερία της ανθρωπότητας από τη δουλεία, ελευθερία που στήριξε στη γνώση της αλήθειας. «Και γνώσεσθε, είπε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» (Ευαγγέλ. Ιωάν, κεφ. η εδάφ. 32).

Κάθε λοιπόν δεισιδαιμονία, χάθε ψευδής παράδοση, κάθε λανθασμένη δοξασία, είναι απόλυτος εχθρός της χριστιανικής αλήθειας και επομένως ανατρεπτική του μεγάλου σχοπού τον οποίο ο Χριστιανισμός επιδιώχει να πραγματοποιήσει στον χόσμο.

Επομένως, αιδεσιμότατε, επειδή κι εμείς ταχθήκαμε τουλάχιστον λειτουργοί του θρησκεύματός μας, οφείλουμε με όλες μας τις δυνάμεις και με κάθε θυσία να αγωνιζόμαστε ενάντια στο ψέμα και να προστατεύουμε την αλήθεια.

Ότι είναι μάλιστα ψέμα και μάλιστα ψέμα αναιδές και κοινωνικά καταστρεπτικό και το από πολλά χρόνια διαδιδόμενο στις χριστιανικές κοινωνίες, ότι δήθεν οι Ιουδαίοι σφάζουν παιδιά Χριστιανών και παίρνουν το αίμα τους, το διατρανώσαμε πάντα και με τὰ λόγια και με τις πένες μας και θα το διακηρύττουμε όσο αναπνέουμε πάνω στη γη.

Τέλος, σας ανακοινώνουμε αιδεσιμώτατε την από παλιά εγκάφδια θλίψη μας, ότι στα δύο έξοχα έθνη, δηλαδή Ιουδαίους και Έλληνες, τα οποία εξίσου εργάστηκαν για την ανθρωπότητα, οι μεν προσευχόμενοι στην Ιερουσαλήμ για να κατεβάσουν το Θεό στον άνθρωπο, οι δε φιλοσοφούντες στην Αθήνα, για να ανεβάσουν τον άνθρωπο στον Θεό, στα δύο, λέμε αυτά έθνη, δίδεται συχνά αιτία από σκευωρία θρησκευτικών δήθεν διαφορών για να διαπληκτίζονται.

Εμείς τουλάχιστον πιστεύουμε χωρίς ενδοιασμό, ότι η θεμελιώδης θρησχευτική διαφορά που είναι, ως γνωστόν, ότι σ' εσάς τους Ιουδαίους προαναγγέλλεται ακόμα ο Μεσσίας, ενώ σ' εμάς τους χριστιανούς πιστεύεται ότι ήλθε, η διαφορά αυτή δεν μπορεί να γίνει εμπόδιο ώστε άνθρωποι των δύο εθνών, όπου αν βρίσκονται να ζουν με αγάπη και κοινωνική αρμονία. Πολύ δε περισσότερο μπορεί να γίνει αυτό, αφού ο ίδιος Θεός που είπε κάποτε σ' εσάς τους Ιουδαίους: «Υμείς έσεσθέ μοι λαός περιούσιος από πάντων των εθνών, έσεσθέ μοι βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον» [Έξοδ. ιθ', 5 - 6], ο ίδιος λέγω Θεός, ενσαρχωμένος φάνηκε στον χόσμο και αποφάνθηκε για εμάς τους Χριστιανούς

Ακτίς φωτός. Ο καταδιωγμός των Εβραίων εν τη ιστορία

«υμείς δε γένος εχλεκτόν, βασίλειον ιεφάτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν χ.λπ.» [Α΄ Πέτρ. β΄ 9].

Ευχόμαστε, τέλος, από την καφδιά μας, αιδεσιμότατε, με την πεποίθηση βέβαια ότι κι εσείς το εύχεστε, όπως Ιουδαίοι και Χριστιανοί, αφού κατανοήσουν το πνεύμα του ίδιου θρησκεύματος, από το οποίο κάθε μέφος εμπνέεται, ν' αποβάλουν τα μίση και να παφαμερίσουν κάθε δήθεν θρησκευτική έριδα και κάθε διαπληκτισμό ώστε να ζουν με αγάπη και κοινωνική αρμονία, όπως αρμόζει και αναπόφευκτα απαιτείται, σήμερα μάλιστα, σε λαούς που αξιούν να απαφτίζουν μέρος πολιτισμένων κοινωνιών.

Μέσα δε σ' αυτή την αγάπη ασπαζόμενός σας αιδεσιμότατε, ελπίζουμε ότι οι πόθοι και των δύο μας θα εκπληφωθούν και διατελούμε με την πρέπουσα για σας υπόληψη.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 1883

Ο Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Λάτας

(Από την εκδιδόμενη στην Αθήνα εφημερίδα «Σιών», αριθμ. 122)

Έγγραφα υπέρ των εν Κερχύρα Εβραίων

Εμείς Αντώνιος Λοφεντάν προνοητής της Γαληνοτάτης Δημοχρατίας της Ενετίας.

Μεταξύ των άλλων τεχμηρίων πιστότητας που δοθηχαν στον Ηγεμόνα από την κοινότητα των Εβραίων αυτής της πόλης της Κέρχυρας, διαχρίνεται η αυθόρμητη καταβολή εξακοσίων χουσών φλορίων για τα δημόσια οχυρώματα. χωρίς να παραλείψουν μετά απ' αυτά κατά τις κρίσιμες περιστάσεις της πολιορχίας αυτής της πόλης να προσφέοουν αχόμα έγχαιρα την χατά δύναμη προσωπική τους υπηρεσία στα οχυρώματα και να ασχοληθούν στα κανόνια, τα βομβοβόλα, τις βόμβες, τις σφαίρες και άλλου είδους εργαλεία, μέρα και νύχτα. Και αυτά, αν και την εποχή εκείνη η Κοινότητα ήταν σε άθλια κατάσταση λόγω των λεηλασιών και των εμποησμών από τις βόμβες που έπεσαν στα εργαστήριά τους, τα μαγαζιά και τα σπίτια προς μεγάλη βλάβη τους. Όμως εξαχολουθούσαν μέσω των συνδίχων τους να τρέχουν προτάσσοντας τις σπουδαιότερες περιπτώσεις και ανδειχνυόμενοι συνέχεια, κάποιοι απ' αυτούς, με τα όπλα

να σχέπτονται ούτε την ίδια τους τη ζωή και την περιουσία. Γι' αυτό κι εμείς παρακινημένοι από τέτοιες ισχυρές αποδείξεις αξιέπαινης υπηκοότητας, τους απονέμουμε το παρόν πιστοποιητικό για να τους χρησιμεύσει για γρήγορη επίτευξη της δημόσιας εύνοιας.

στις εξωτερικές θέσεις για την υπεράσπιση της πόλης, χωρίς

Κέφχυφα στις 17 Νοεμβφίου 1715 Αντώνιος Λοφεντάν Δ. Γεν. Πφον. [1] Λιν. Δετζώφτζης Γφαμματεύς [Β]

Εμείς Ιωάννης Ματθαίος, Κόμης Σχυλεμβούργου, Στρατάρχης και επιμελητής 'Αρχων της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Ενετίας [2].

Η πιστοτάτη κοινότητα των Εβραίων της πόλης της Κέρκυρας με θαυμαστή αφοσίωση και ευστάθεια αποδείχθηκε προθυμότατη κατά τις δεινές περιστάσεις της πολιορκίας αυτής της πόλης, αφού παρείχε κάθε δυνατή υπηρεσία προ-

σωπική και υλική στα οχυφωματικά έργα και συνδοομή στη μεταφορά τηλεβόλων, βομβοβόλων, βομβών, σφαιρών και άλλων απαραίτητων αντικειμένων, ασχολούμενη μέρα και νύχτα με θέρμη και κάτω από την καθοδήγηση των δικών της προϊσταμένων για να φέρει σε πέρας μεγαλύτερες απρόσπτες ανάγκες με κάθε επιμέλεια και ακρίβεια, χωρίς μάλιστα ποτέ να ολιγωρήσει της πιστότητάς της προς τον Ηγεμόνα. Εξάλλου, κάποιοι από την παραπάνω φυλή θεάθηκαν στις εξωτερικές θέσεις να οπλοφορούν και να αποδύονται κάτω από τα μάτια μας σε επικίνδυνο αγώνα χάρη στην κοινή άμυνα, χωρίς να λογαριάζουν τη ζωή, την περιουσία και τα παιδιά τους για τη δόξα του Γαληνοτατου Πρίγκηπα. Και για να γίνει γνωστή η προθυμία και η αξία τους, τους απονέμουμε την ανά χείρας αδιάψευστη δήλωση που θα τους χρησιμεύσει για πιστοποίηση στη δημόσια μεγαλοδωρία.

Εκδόθηκε στις 15 Σεπτέμβοη 1716 στην Κέρχυρα και πρωτοκολλήθηκε στην Επαρχιακή Γραμματεία στις 31 Δεκεμβρίου 1716.

Κόμης Σχυλεμβούργου [υπογ.] Λεωνάρδος Δετζωρτζης

Εμείς Βίκτωο Μπον Ποονοητής και Καπετάνιος Κέοκυοας [3]

Προς οιονδήποτε πιστοποιούμε την ταυτότητα της υπογραφής του άνωθεν Λεωνάρδου Δετζώρτζη, του οποίου την υπογραφή όπου και να βρεθεί μπορεί οποιοσδήποτε να δώσει πλήρη και αναμφισβήτητη πίστη.

Κέφχυρα στις 23 Αυγούστου 1723 ε.ν. [υπογ] 'Αγγελος Μπατιτόρης Γραμματεύς

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

- 1. Ο Αντώνιος Λορεντάν διετέλεσε Γενικός Προνοητής της Θάλασσας κατά τα έτη 1715 1717. Το αξίωμα του Γενικού Προνοητή της θάλασσας ήταν από τα ανώτερα στη Βενετική Δημοκρατία. Ο Γεν, Προνοητής ήταν ο ανώτατος πολιτικός και στρατιωτικός διοικητής και αρχηγός του στόλου σε ειρηνική περίοδο για τα Ιόνια νησιά, διοριζόταν δε από την Γερουσία με τρίχρονη θητεία.
- 2. Ο σάξωνας στρατηγός Ιωάννης Ματθίας φον Σούλεμπουργκ έφθασε στην Κέρκυρα το Φλεβάρη του 1716 για να οργανώσει την άμυνά της στον επερχόμενο τουρκικό κίνδυνο (η Τουρκία είχε κηρύξει τον πόλεμο στη Βενετία στις 7 Δεκέμβρη του 1715). Χάρη στις ικανότητες του Σούλεμπουργκ και την ανδρεία των πολιορκημένων, οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να πάρουν την πόλη της Κέρκυρας και έλυσαν την πολιορκία στις 11 Αυγούστου του 1716. Εκτός από την παρατιθέμενη δήλωση για τη συμμετοχή των Ιοραηλιτών στην άμυνα της Κέρκυρας, υπάρχει άλλη μια από τον Λατινεπίσκοπο Αύγουστο Ζάκκο με ημερομηνία 8 Σεπτέμβρη 1717 (Σχετικά αναφέρει ο Λαυρέντως Βροκίνης στο έργο του «Περί των ετησίως τελουμένων εν Κερκύρα λιτανειών του Θ. Λειψάνου του Αγ. Σπυρίδωνος και την εν έτει 1716 πολιορκία της Κέρκυρας ιστορική επιτομή εκδεδομένων και ανεκδότων εγγράφων κ.λπ.» που εκδόθηκε στην Κέρκυρα το 1909).
- 3. Ο Βίκτωρ Μπον ανέλαβε Προνοητής και Καπετάνος της Κέρκυρας στις 20 Μάη του 1721 και αντικάταστάθηκε στις 29 Ιούνη του 1723 από το Μάρκο Φλαγγίνη. Το αξίωμα του Προνοητή και Καπετάνου εμφανίζεται στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα από το 1420. Το κατείχε βενετσιάνος ευγενής που διοριζόταν για δύο χρόνια. Ο Προνοητής και Καπετάνος εκδίκαζε τις δίκες τις σχετικές με το δημόσιο ταμείο και τις διαφορές των πμαριωτικών δικαιωμάτων. Ήταν επίστης ανακριτής και δικαοτής των μεταξύ πολιτών και στρατιωτών υποθέσεων και είχε την επιστασία των Παξών.

Εβοαίοι τοαπεζίτες της Θεσσαλονίκης επί Τουοκοκρατίας

Του κ. Ε.Α. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ

Στο κείμενο αυτό καταγράφονται δημοσιευμένες και μη ειδήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα των Εβραίων τραπεζιτών της Θεσσαλονίκης μέχρι το 1912. Σκοπός του κειμένου είναι η ανασκόπηση των ειδήσεων και όχι η θέση και η συζήτηση προβλημάτων σχετικά με το θέμα. Αναγκαΐα όμως είναι μια διευκρίνιση σχετικά με τον τίτλο του παρόντος κειμένου: γιατί μόνον οι Εβραίοι τραπεζίτες; Αναμφίβολα υπάρχει ένα φαινόμενο «Εβραίων τραπεζιτών» στη μεταβυζαντινή ιστορία της Θεσσαλονίκης. Η ιστορία των πιστωτικών σχέσεων βρίσκεται στα σπάργανα, ωστόσο στις σπάνιες σχετικές ειδήσεις τα εβραϊκά ονόματα μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Τα μουσουλμανικά ονόματα φθίνουν όσο προχωρούμε προς το 1912, ενώ τα χριστιανικά είναι μεμονωμένα - τραπεζίτες ισχυροί αλλά χωρίς συνέχεια, μικρές κηλίδες σ' ένα εβραϊκό πιστωτικό πάνελ.

Ως τα τέλη του ΧΙΧ αιώνα

έσσερις είναι οι βασικοί τομείς στους οποίους εκδηλώνεται τραπεζική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη της Τουρκοκρατίας: α) στο χρηματεμπόριο, β) στις δημοσιονομικές λειτουργίες, γ) στη συντεχνιακή παραγωγή και δ) στη λειτουργία της ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας. Σ' αυτό τον τελευταίο τομέα και όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε καμιά είδηση για εβραϊκή τραπεζική δραστηριότητα, γι' αυτό και θα τον παραλείψουμε1. Η έλλειψη ειδήσεων πάντως δεν συνεπάγεται και απουσία δραστηριότήτας2.

α) Χοηματεμπόοιο - Αργυραμοιβία

Οι παλιότερες, ίσως, γνωστές ειδήσεις αφορούν το χρηματεμπόριο, δηλαδή την αργυραμοιβία. Στα 1604 αναφέρεται ότι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης «θέτουν υπό κυκλοφορίαν όλων των ειδών τα νομίσματα, τα οποία κατασκευάζουν οι ίδιοι»3. Στα 1734 μνημονεύεται ληστεία που έγινε στο Χορτιάτη, έξω από τη Θεσσαλονίκη, σε βάρος Εβραίων αργυραμοιβών της πόλης4. Οι σημαντικότερες επώνυμες αναφορές αφορούν τους τραπεζίτες Μωσιόν και Ισαάκ Burla. Tov Ιούνιο του 17955 έφτασε στη Θεσσαλονίκη ένας απεσταλμένος από την Κωνσταντινούπολη, με φιρμάνι κατά των τραπεζιτών αυτών. Σφράγισε το κατάστημά τους και τους οδήγησε στο τουρκικό δικαστήριο. Οι πρόξενοι της πόλης διαμαρτυρήθηκαν για την προσαγωγή, επειδή ο Burla είχε την προστασία⁶ της Γαλλίας κι ο άλλος της Αυστρίας και

ζήτησαν την αποφυλάκισή τους: «οι δύο αυτοί Burla είναι άτομα τα οποία, εκτός ότι έχουν εις χείρας των τας περιουσίας όλων των κατοίκων της πόλεως, έχουν επίσης και το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων των Φράγκων εμπόρων». Οι τελευταίοι κινητοποιήθηκαν για να γλιτώσουν τις περιουσίες τους πέζοντας τους προξένους. Οι κατηγορίες κατά των Burla είναι ενδεικτικές των δραστηριοτήτων τους. Τους κατηγορούσαν ότι:

α) αγοράζουν το βενετικό τζεκίνι σε υψηλή τιμή,

β) κρατούσαν μεγάλη προμήθεια στα ποσά που έστελναν στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό του δημοσίου,

γ) προσκόμιζαν στο νομισματοκοπείο ασήμι χύμα χαμηλής περιεκτικότητας. Αν το απόσπασμα που παραθέσαμε και που προέρχεται από την αναφορά του Βενετού προξένου δεν υπονοεί κάτι διαφορετικό, οι Burla συγκέντρωναν τα διαθέσιμα ρευστά της πόλης και δανειοδοτούσαν το δημόσιο ασκώντας παράλληλα εμπόριο νομισμάτων?.

β) Δημοσιονομικές λειτουργίες

Στα 1740 ένας πασάς, ονόματι Αλή, αποπλέει από τη Θεσσαλονίκη με δύο πολεμικά πλοία με προορισμό την Αίγυπτο. «Πριν αναχωρήσει, εζήτησε και έλαβε δάνειον εκ 200.000 πιάστρων από τους εδώ τραπεζίτες, οι οποίοι ίνα εξασφαλίσουν την απόδοσίν των, εναύλωσαν το καράβι του Γάλλου Faugasse και απέπλευσαν διά Αίγυπτον ακολουθούντες τα δύο πολεμικά...»8.

Μ' ένα φιρμάνι του 17959 διευκρινίζεται ότι «αι δοσοληψίαι της

Θεσσαλονίκης διενεργούνται διά των αργυραμοιβών» και ότι «κατά την εποχήν της καταβολής των δόσεων εις το τελωνείον καπνού, είτε κατά τας αποστολάς των χρημάτων διά τας ανάγκας του στρατού, επειδή δεν προλαμβάνεται η κοπή νομισμάτων εγκαίρως, προσφεύγουν εις την εξεύρεσιν χρημάτων με τόκους».

Δυστυχώς, δεν γίνεται μνεία του θρησκεύματος των τραπεζιτών σ' αυτές τις δύο περιπτώσεις. Επειδή όμως δεν συναντήσαμε στη Θεσσαλονίκη περίπτωση χριστιανού κεφαλαιούχου που να δανείζει το οθωμανικό δημόσιο κατά τον 18ο αιώνα, αντίθετα προς την περίπτωση Burla, είναι πιθανόν οι προαναφερόμενοι να ήταν Εβραίοι¹⁰.

Από τον 18ο αιώνα, καθώς ο χρηματικός φόρος γενικεύθηκε στην οθωμανική αυτοκρατορία, ολοένα και περισσότερα χωριά άρχισαν να δανείζονται από πλούσιους Εβραίους ή Τούρκους με πολύ υψηλό επιτόκιο, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σταδιακά σε τσιφλίκια, στο βαθμό που οι κάτοικοι των χωριών αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στους βαρείς φόρους και τους αυξανόμενους τόκους11. Πολλά χωριά γύρω από τη Θεσσαλονίκη είχαν αυτή την τύχη¹². Δυστυχώς και από τη διαδικασία αυτή δεν προκύπτει κάτι συγκεκριμένο για τους Εβραίους τραπεζίτες της Θεσσαλονίκης, παρά μόνον υπόνοιες για τη συμμετοχή τους.

Στις δοσοληψίες της ελληνικής κοινότητας της πόλης με τις οθωμανικές αρχές, στην περίοδο 1792 - 1794 ξανασυναντούμε το γνωστό μας Μουσιόν Μπουρλά. Στο κοινοτικό λογιστικό κατάστιχο¹³, υπό τον τίτλο «τα όσα εδόθησαν εις τζερεμέδες», καταχωρίζεται στην ημερομηνία 30.11.1792 ποσόν 1.000 γροσίων με την αιτιολογία «[εις] τον δεύτερον μουλά εφέντην διά χειρός μουσιόν πουρλά διά το βούλωμα του τεφτερίου». Πρόκειται δηλαδή για δώρο προς τον δεύτερο ιεροδίκη της Θεσσαλονίκης για να επικυρώσει το κατάστιχο, το οποίο πληρώθηκε από τον Εβραίο τραπεζίτη.

Επίσης, στις 3.3.1793 καταχωρίζεται πάλι ποσόν 1.000 γροσίων «[εις] τον μουλά αφέντην διά το ιλάμι με το οποίον... από **καβαλέν** του μουσιόν πουρλά»¹⁴. Δωροδοκήθηκε δηλαδή ο ιεροδικα-



στής για να εκδώσει ευνοϊκή για τους Χριστιανούς γνωμάτευση και πληρώθηκε με πιστωτικό έγγραφο του Μπουρλά. Στις 26.3.1793 υπάρχει μια ακόμη ενδιαφέρουσα εγγραφή: «[εις] τον ισούφ μπεϊτζίκην από χαβαλέν του μουσιόν πουρλά διά τον ονδάν οπού έφκιασεν κι έδωκαν και οι εβραίοι άλλα τόσα...» γρόσια 757:6015. Πρόκειται για «δόσιμο» υπέρ οθωμανού αξιωματούχου για την ανέγερση οικήματός του που χρηματοδοτήθηκε, τόσο από την χριστιανική όσο και από την εβραϊκή κοινότητα, που όσον αφορά τουλάχιστον την πρώτη καταβλήθηκε με πιστωτικό έγγραφο του Μπουρλά. Ακόμη στις 12.4.1793, η ελληνική κοινότητα καταβάλλει 210 γρόσια στον παραπάνω τραπεζίτη Εβραίος εμπορος υφασμάτων χαθισμένος μπροστά στο μαγαζί του

(Οι δύο φωτογραφίες - σελ. 23,25 - προέρχονται από το λεύκωμα - Η Θεσσαλονίκα μέσα από το φακό του Μεγάλου Πολέρου-, εκδ. Πολιτιστικού Κέντρου Εθνικής Τράπεζος (συλλογή Β. Μουρογμάτη).

Εβοαίοι το απεζίτες της Θεσσαλονίκης επί Του οκοκοατίας

«διά τους ταταρέους οπού επήγαν και ήλθαν από την Πόλιν», 16 ένδειξη ότι ο Μπουρλά διέθετε ένα είδος υπηρεσίας για να διακινεί χρήματα (που, όπως ήδη είδαμε, διακινούσε για λογαριασμό του δημοσίου) και έγγραφα.

Οι τραπεζίτες («σαράφηδες») που εξυπηρετούσαν την ελληνική κοινότητα την ια εποχή είναι τέσσερις κι από αυτούς συχνότερα αναφέρονται ο Μπουρλά και ο Ναβάρο, ενώ οι άλλοι δύο είναι μουσουλμάνοι¹⁷.

Στα 1821, κατά την έκρηξη της ελληνικής επανάστασης πολλοί χριστιανοί της Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν. Για την απελευθέρωσή τους, οι Τούρκοι αξιωματούχοι εισέπραξαν ως λύτρα 440.000 γρόσια. Για να συγκεντρώσουν αυτό το ποσόν οι χριστιανοί δανείσθηκαν από Εβραίους τραπεζίτες προς 30 - 50% επιτόκιο, με ενέχυρο τιμαλφή και σκεύη των ναών, λαμβάνοντας μετρητά το ένα δεύτερο ή ένα τρίτο της αξίας¹⁸. Δυστυχώς, δεν ξέρουμε από ποιους τραπεζίτες.

Στα 1840 αναφέρεται η ὑπαρξη ενός Εβραίου τραπεζίτη της Θεσσαλονίκης, του Φαρασί, ο οποίος βρισκόταν υπό γαλλική προστασία¹⁹. Καθώς η αναφορά γίνεται λόγω ενός επεισοδίου που είχε ο Φαρασί με τον Γάλλο πρόξενο δεν μαθαίνουμε ο,τιδήποτε για τις δραστηριότητές του, πέρα από το ότι κατείχε το οίκημα δίπλα στο κτίριο που στέγαζε το γαλλικό προξενείο ως την πυρκαγιά του 1839.

Την ίδια χρονιά²⁰ τη συγκέντρωση των φόρων αναλαμβάνουν οι Φερναντέζ, που τελούσαν υπό γαλλική προστασία, οι οποίοι θα τους μεταβίβαζαν στους Alleon της Κωνσταντινούπολης. Ήταν μια περίεργη διαφοροποίηση στη φοροεισπρακτική διαδικασία που επισημαίνει ο 'Αγγλος πρόξενος, χωρίς να παραλείψει και μερικά υπονοούμενα κατά της ακεραιότητας των Φερναντέζ.

Οι Φερναντέζ, μαζί με τους Μισραχή, προστατευόμενοι της Τοσκάνης μνημονεύονται και στις γαλλικές εκθέσεις του 1851 (μαζί με τους Αλλατίνι και Μοδιάνο) όχι όμως ως αργυραμοιβοί αλλά ως έμποροι. Το ίδιο έτος μνημονεύονται στην πόλη τρία εβραϊκά τραπεζικά καταστήματα: του Αβραάμ Σαμπετάι, του Λ. Τιάνο, προστατευόμενου της Αυστρίας, καθώς και ένα υποκατάστημα του Alleon της Κωνσταντινούπολης. Ακόμη υπήρχαν αρκετοί χρηματιστές που ασχολούνταν «με κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και επιδίδονταν σε τοκογλυφική δραστηριότητα»²¹.

γ) Συντεχνιαχή παραγωγή

Ως τώρα συναντήσαμε ενδείξεις για την παρουσία Εβραίων τραπεζιτών στο εμπόριο και τις δημοσιονομικές λειτουρνίες. Ωστόσο, η παραγωγική βάση της εποχής που αναφερόμαστε είναι το συντεχνιακό σύστημα. Το μεγαλύτερο μέρος των Χριστιανών κεφαλαιούχων στα τέλη του 18ου αιώνα προέρχεται από τις συντεχνίες της Θεσσαλονίκης22. Συντεχνίες και ορτάδες των γενιτσάρων, που αποτελούν οιωνεί συντεχνιακά σώματα, διαθέτουν μετρητά για να δανείσουν στην ελληνική κοινότητα, όπως λ.χ. οι μουσουλμανικές συντεχνίες των «μπερμπέρηδων», των «καϊβετζήτων» και των «καβάφηδων» (= υποδηματοποιών) και οι 36ος, 44ος και 72ος γενιτσαρικός ορτάς23. Πουθενά σχεδόν όμως δεν συναντούμε εβραϊκή συντεχνία²⁴ και βέβαια δεν γνωρίζουμε τίποτα για τις πιστωτικές δραστηριότητές τους.

Δύο ερωτηματικά πρέπει να σημειωθούν εδώ. Πρώτον, ορισμένες από τις δραστηριότητες που διεξήγε η εβραϊκή κοινότητα, όπως το μονοψώνιο του μαλλιού για την κατασκευή της τσόχας²⁵, προϋπέθεταν τεράστια για την εποχή τους κεφάλαια και συντονισμό στη διαχείρισή τους. Μέσα στα άλυτα, ως τώρα, ζητήματα που συνδέονται με την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων, το πιστωτικό πρόβλημα κατέχει την πρώτη θέση.

Το δεύτερο σημείο αφορά τις δραστηριότητες των εξισλαμισμένων Εβραίων (Dönme), τις οποίες δεν μπορούμε να εντοπίσουμε αν και λανθάνουν μέσα σε γνωστά στοιχεία. Ανάμεσα στα ονόματα των μουσουλμάνων τοκιστών, ίσως υπάρχουν πολλοί εξισλαμισμένοι Εβραίοι. Έτσι λ.χ. έχουμε εκφράσει την υπόνοια²⁶, με βάση στοιχεία της προφορικής παράδοσης, ότι οι ρίζες της οικογένειας των Dönme τραπεζιτών Καπαντζή βρίσκονται στη μουσουλμανική συντεχνία των καβάφηδων, προϊστάμενος της οποίας πρέπει να ήταν ο Ισούφ αφάς, προπάππος του Μεχμέτ Καπαντζή, δημάρχου της Θεσσαλονίκης στα 1907.

Τα τελευταία χρόνια της Τουρχοχρατίας

Σε τρεις τομείς θα μπορούσε να κατατάξει κανείς τις πληροφορίες του για την εβραϊκή πιστωτική παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Πρώτον, έχουμε την Banque de Salonique, το μεγαλύτερο και μακροβιότερο εγχείρημα συνεργασίας τοπικών τραπεζιτών με δυτικές τράπεζες. Δεύτερον, τους πολυπληθείς μικρούς και μεσαίους τοκιστές που δίνουν το χρώμα, συχνά και το αίμα της τραπεζικής αγοράς της πόλης. Τρίτον, τις πιστωτικές δραστηριότητες της οικογένειας Μοδιάνο.

a) Banque de Salonique

Ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία τον Ιούνιο 1888 με την συνεργασία του Comptoir d' Escompte de Paris, της Banque Imperiale et Royale Privilegiée des Pays Autrichiens, της Banque de Pays Hongrois και των αδελφών Αλλατίνι. Το αρχικό κεφάλαιο ήταν 2 εκατομ. φράγκα και ανέβηκε σε 4 εκατ. το 1893²⁷, ενώ στα 1906 καθορίστηκε σε 20 εκατ.

φράγκα²⁸, τον Ιούνιο του 1909 αυξήθηκε κατά 10 ακόμη εκατ. φράγκα με συμμετοχή των τραπεζών: Sociéte de Paris, Banque de Paris et de Pays Bas, Lander Banque, Anglo-Autrische de Vienna²⁹.

Η έδρα της τράπεζας ήταν στη Θεσσαλονίκη, στα 1909 όμως μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη³⁰.

Το διοικητικό συμβούλιο είχε στα 1902 την εξής σύνθεση³¹: Πρόεδρος Βαρώνος De Bougoing, αντιπρόεδρος Εδουάρδος Αλλατίνι, Μέλη Ι. Dumba, Γουσταύος Φερναντέζ, Μ. Koritschoner, Γιοσέφ Μισραχή, Ε. Σαλέμ³², Η. Schuschny, Αλφρέδος Μισραχή, ο οποίος ήταν και διευθυντής της τράπεζας. Διευθυντής στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Μόλχο, που δολοφονήθηκε στα 1908³³.

Η Τράπεζα είχε υποκαταστήματα στην Ανδριανούπολη³⁴, στο Μοναστήρι και στα Σκόπια (κεφάλαιο 75.000 λίρες)³⁵.

Η οικονομική δραστηριότητα της οικογένειας Αλλατίνι πρέπει να ήταν πολύ σημαντική και πολυσχιδής³⁶, δεν έχει όμως μελετηθεί, αν και είναι μεγάλης σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ιστορία της Θεσσαλονίκης. Παράλ-

Εβοαίοι τοαπεζίτες της Θεσσαλονίκης επί Τουοκοκοατίας



Γραφείο χατάστημα εβραίου αργυραμοιβού της πόλης (χ.χ.)

Εβοαίοι τοαπεζίτες της Θεσσαλονίκης επί Τουοκοκοατίας

ληλα με τη συμμετοχή τους στην Banque de Salonique, που βέβαια με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις κεφαλαίου δεν γνωρίζουμε το ύψος της, οι Αλλατίνι διατήρησαν ξεχωριστή τραπεζική επιχείρηση, με γραφεία στη Θεσσαλονίκη και στη Μασσαλία³⁷. Ήταν Ιταλοί υπήκοοι με σημαντικές διασυνδέσεις στη Ρώμη³⁸. Στα 1911 έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη, λόγω του ιταλοτουρκικού πολέμου του κραχ που έγινε στην πόλη και σταδιακά αποξενώθηκαν από τις τοπικές επιχειρήσεις τους³⁹.

β) Οι τραπεζίτες

Πρόκειται για τοπικά πιστωτικά γραφεία, χωρίς περαιτέρω γεωγραφική διακλάδωση. Στην περίοδο 1906 - 1910 λει-

τουργούν τα εξής εβραϊκής ιδιοκτησίας γραφεία⁴⁰.

· Gattegno, Simha, Peraha, Moisé S. Amar, Benveniste, Salem Joseph & Haim, Benessiglo, Avraam Amar, Bénsussan, Barzilai, Josef Ergas, Sayas & Matalon, Avraam Nahman, Bendavid Navaro, Assael, Fernandez, Vidal, Hassid Salomon, Konfino.

Επίσης, των πιθανών Dönme (μόνον για τους δύο πρώτους

είμαστε βέβαιοι): Mehmet Capandji, Namic Kapandji, A. Savri, Mehmet Ibrahim.

Η πιστωτική βάση αυτών των γραφείων ποικίλει. Ο Α. Savri είχε παθητικό 8.100 λιρών⁴¹, ο Mehmet Ibrahim 2.500 λίρες⁴², οι Gattegno, Simha, Peraha 12.000 λίρες⁴³, οι Moise Amar γύρω στις 30.000 λίρες⁴⁴. Οι τραπεζίτες αυτοί ανέστειλαν τη δραστηριότητά τους πριν το 1910. Αντίθετα, άλλοι αποδείχθηκαν ανθεκτικότεροι: οι Αντααπ Amar, Benveniste, Salem, π.χ. εξακολουθούσαν να υφίστανται και στα 1933⁴⁵.

Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού γραφείων πρέπει ίσως να συνδεθεί με το βασικό μέσον εμπορικής συναλλαγής στη Θεσσαλονίκη, που ήταν το τρίμηνο γραμμάτιο σε λίρες ή συχνά σε άλλο νόμισμα. Η αποδοχή του γραμματίου ως συναλλακτικού μέσου προϋπέθετε καλή γνώση του πληρωτή, ενώ η προεξόφληση και ανακύκλωσή του σήμαινε διπλό, πιστωτικό και συναλλαγματικό⁴⁶ κίνδυνο

Τα περισσότερα από τα γραμμάτια

αυτά των εμπόρων «εξαγνισμένα» από τις υπογραφές μικροτραπεζιτών, κατέληγαν στις μεγάλες τράπεζες της πόλης (Οθωμανική, Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Ανατολής). Ένας άλλος τομέας δραστηριότητας ήταν η κερδοσκοπία επί των μετοχών του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης⁴⁷.



Σαούλ Μοδιάνο, ιδρυτής της Τραπέζης Σαούλ (αρχείο Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης).

γ) Μοδιάνο

Οι Μοδιάνο, γιοι του Σαούλ, είχαν ιταλική υπηκοότητα και προέλευση⁴⁸ και ήταν τρεις: ο Γιακώβ, ο Σαμουήλ

και ο Λεβύ. Ο Γιακώβ είχε έξι γιους⁴⁹ και ήταν ο κύριος ιδιοκτήτης της Τράπεζας Σαούλ Μοδιάνο, στην οποία συμμετείχε και ο Σαμουήλ. Ο Λεβύ κατείχε δικό του ξεχωριστό τραπεζικό οίκο στη Θεσσαλονίκη κι έναν άλλο ταυτώνυμο στο Παρίσι⁵⁰. Ήταν επίσης μέλος του Δ.Σ. της λιμενικής εταιρείας Θεσσαλονίκης⁵¹.

Οι αδελφοί Μοδιάνο κατείχαν πολύ σημαντική κτηματική περιουσία με τα μέτρα της Θεσσαλονίκης της εποχής, το ύψος της οποίας με τραπεζικούς υπολογισμούς έφτανε τις 700.000 λίρες και περιελάμβανε πολλά αστικά ακίνητα και περιαστικά γήπεδα⁵². Πιο κοντά στην πραγματικότητα από τους αριθμούς ήταν η λαϊκή έκφραση ότι «η μισή Θεσσαλονίκη ήταν δική τους», έκφραση που διασώθηκε ως τις μέρες μας και που τόσο εύστοχα συνέλαβε ο περιηγητής Paul Lindau που ήλθε στη Θεσσαλονίκη στα 1890⁵³.

Οι Γιακώβ και Λεβύ είχαν συστήσει και ατμοπλοϊκή εταιρεία στα 1904, πρώτο απόκτημα της οποίας ήταν το «μέγα ατμόπλοιο Ίδα»⁵⁴ από το όνομα της συζύγου του Λεβύ, θρυλικής καλλονής της Θεσσαλονίκης⁵⁵.

Η Τράπεζα Σαούλ Μοδιάνο είχε 1.000 περίπου καταθέτες με συνολικές καταθέσεις 154.000 λίρες, συγκέντρωνε δηλαδή «μέγα μέρος των οικονομικών του λαού» της εβραϊκής κοινότητας 6. Το σύνολο των οφειλών της στις Τράπεζες Αθηνών, Ανατολής και Οθωμανικής ήταν 136.000 λίρες. Επιπλέον γραμμάτια των Μοδιάνο ύψους 100.000 λιρών βρισκόταν στα χέρια της Société Generale και άλλων τραπεζών του Παρισιού 77.

Συνολικά, δηλαδή, το παθητικό της Τράπεζας Σαούλ έφτανε τις 389.000 λίρες, περίπου 9 εκατομμύρια χρυσά φράγκα. Το αμέσως επόμενο παθητικό που έχουμε υπόψη μας (έχοντας μελετήσει όλες τις πιωχεύσεις της περίόδου 1906 - 1911 για τις οποίες βρήκαμε στοιχεία) είναι του οίκου Isaac Florentin με 40.000 λίρες⁵⁸, αν εξαιρέσει βέβαια κανείς τους Αλλατίνι που είχαν ίσως εμβέλεια μεγαλύτερη από τους Μοδιάνο⁵⁹. Το μεγαλύτερο παθητικό τραπεζικού οίκου είναι του Μ.J. Amar, για τον οποίο ήδη μιλήσαμε (30.000 λίρες).

Με δυο λόγια, η Τράπεζα Σαούλ Μοδιάνο ήταν ο μεγαλύτερος τοπικός πιστωτικός οίκος της Θεσσαλονίκης, με διαφορά τάξεως μεγέθους από τους υπόλοιπους.

Ο τραπεζικός οίκος Λεβύ Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη ήταν μικρότερος. Η περιουσία του φορέα του εκτιμήθηκε με τραπεζικούς υπολογισμούς σε 105.000 λίρες⁶⁰, το αληθινό ύψος της όμως θα πρέπει να ήταν ως 50% μεγαλύτερο. Η δραστηριότητα των Μοδιάνο ήταν αρκετά πολύπλοκη⁶¹ για να περιγραφεί τηλεγραφικώς, όπως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε με κίνδυνο να υπεραπλουστεύσουμε τα πράγματα. Πάντως:

α) Λειτουργούσαν ως εσωτερικό γραφείο συμψηφισμού των Εβραίων μικροτραπεζιτών και εμπόρων συγκεντρώνοντας τα γραμμάτιά τους. Κατέχοντας γραμμάτια από μεγάλο αριθμό διαφορετικών προσώπων, ήταν σε θέση να εξισορροπούν τις αντιφάσεις που προέρχονται από την καθυστέρηση του εμπορευματικού κύκλου X-Ε-Χ' και τις επιπτώσεις του στην κανονική πληρωμή των γραμματίων.

β) Τα γραμμάτια αυτά προεξοφλούσαν στις μεγάλες Τράπεζες Οθωμανική, Αθηνών, Ανατολής και αποκτούσαν το απαραίτητο ρευστό.

γ) Οι τράπεζες εύρισκαν πολύ συμφέρουσα τη συναλλαγή με τους Μοδιάνο, λόγω του υψηλού με τα μέτρα της αγοράς της Θεσσαλονίκης επιτοκίου που εξασφάλιζαν. Ως ένα βαθμό ήταν αναγκασμένες να δρουν με τον τρόπο αυτό διότι χρησιμοποιούσαν κεφάλαια από άλλες περιοχές κι όχι επιτόπια, δηλαδή κεφάλαια με υψηλό κόστος, που έπρεπε να εξασφαλίσουν ανάλογη απόδοση. Εξάλλου, η μεγάλη περιουσία των Μοδιάνο τους καθιστούσε άκρως φερέγγυους πιστολήπτες.

δ) Το ρευστό που εξασφάλιζαν οι Μοδιάνο τόσο από την παραπάνω διαδικασία όσο και από τις καταθέσεις που δέχονταν, το χρησιμοποιούσαν για την αγορά γραμματίων από μικροτραπεζίτες και εμπόρους [σημείο (α) που προαναφέσμε]. Όμως η αγορά αυτή γινόταν με όρους δυσμενέστατους για τους πελάτες των Μοδιάνο προκειμένου να υπάρχει περιθώριο ασφάλειας και κέρδους για τους τραπεζίτες.

ε) Όταν κάποιος από τους πελάτες τους βρισκόταν στα πρόθυρα της αναστολής πληρωμών, οι Μοδιάνο – αντίθετα από την τυπική τραπεζική πρακτική – έσπευδαν να του δανείσουν περισσότερα, αλλά με σκληρότερους όρους παίρνοντας υποθήκες στα ακίνητά του (για την ακρίβεια εξασφαλίζονταν με πωλήσεις επί εξωνήσει). Αποκτούσαν έτσι ακίνητη περιουσία σε εξευτελιστικές τιμές.

Το σχήμα αυτό λειτούργησε ικανοποι-

Εβοαίοι τοαπεζίτες της Θεσσαλονίκης επί Τουοκοκοατίας

Εβοαίοι τοαπεζίτες της Θεσσαλονίκης επί Τουοκοκοατίας

ητικά και χωρίς κανείς να φαντάζεται τη συνέχεια, ως το φθινόπωρο του 1911, οπότε ξέσπασε ο ιταλοτουρκικός πόλεμος. Τα καταστήματα των Μοδιάνο και Αλλατίνι υποχρεώθηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους. Όταν οι πιστωτές τους ζήτησαν μερική εξόφληση των οφειλών τους, διαπίστωσαν ότι οι Μοδιάνο είχαν μεν κτηματική περιουσία, μηδενική όμως ρευστότητα. Στο σημείο αυτό σταμάτησε η ζωή των τραπεζικών καταστημάτων Μοδιάνο και Αλλατίνι. Ο εβραϊκός αστισμός της Θεσσαλονίκης είχε δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα του.

Οι Εβραίοι τοκιστές είχαν τα γραφεία τους γύρω από την οδό Φράγκων. Κανέ-

να επιστημονικό κείμενο δεν μπορεί να μεταδώσει την μεταπολεμική ορφάνια αυτού του θλιβερού δρόμου. Οι στοές, που στο εσωτερικό τους γράφτηκε η πιστωτική ιστορία, στοά Allatini, στοά Lombardo, στοά Tiano, σκοτεινά κελύφη πανάρχαιων σαλιγκαριών, δεν υπάρχουν πια. Τις νύχτες, στις έρημες παρόδους της οδού Φράγκων, ο υποψιασμένος περιπατητής ακολουθώντας, όπως στο παραμύθι, ψίχουλα μνήμης συνθλιμμένα από τα τροχοφόρα, μπορεί ν' ακούσει αμφίβολες φωνές στα ισπανικά, εγκαταλειμμένους ψίθυρους του προηγούμενου αιώνα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

- Στους κληρικούς κυρίως δάνειζε ο Ιωάννης Καυταντζόγλου, βλ. Γ. Στογιόγλου, Η εν Θεσσαλονίκη πατριαρχική μονή των Βλατάδων, Θεσσαλονίκη 1971, 272 - 274, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Επίσης, Χ. Γάσπαρη «Αθωνικά Σύμμεικτα Αρχείο Αθήνα 1991, κωδ. 3, 4 κ.λπ.
- Αν κρίνουμε από την πρακτική του πατριαρχείου πρβλ. Π. Κονόρτα «Η οθωμανική κρίση του τέλους του ιστ' αιώνα και το οικουμενικό πατριαρχείο», τα Ιστορικά 3 (1985), 65.
- Κ.Δ. Μερτζιου «Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας», Θεσσαλονίκη 1974, 167.
- 4. Ι.Κ. Βασδραβέλλη «Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας», τόμος Α' Αρχείου Θεσσαλονίκης, σ. 207. Πρβλ. «Η τουρκική λίρα (...) είναι άριστον νόμισμα αλλά έχει το μειονέκτημα ότι οι Εβραίοι της αφαιρούν διαρκώς μέρος του βάρους της και σπανιότατα έχει την αναγραφομένην απ' αυτής αξίαν». Επιστολή Κορομηλά προς Διομήδη, 3.11.1913 Αρχείο Διομήδη (στην κατοχή Ν. Παντελάκη) φακ. Δ-87.
- Μερτζιου, 461.
- Περί «προστασίας» βλ. κυρίως Π.Μ. Κοντογιάννη «Οι προστατευόμενοι», «Αθήνα», τόμοι 29 και 30. Σχετική βιβλιογραφία βλ. Κων. Βακαλόπουλου «Οδηγίες της γαλλικής κυβέρνησης προς το νεοδιορισμένο πρόξενο Felix Beaujour στα 1794», Παρνασσός Κ΄ αρ. 3 (1978) 379, υποσ. 5.
- Υπενθυμίζεται ότι η οθωμανική αυτοκρατορία ήταν ανοιχτή συναλλαγματική αγορά με παράλληλη κυκλοφορία κάθε νομίσματος.
- Μέρτζιος, on. 296 297.
- Βασδραβέλλης, σ.π. σ.σ. 345 347.
- 10. Οι μουσουλμάνοι κεφαλαιούχοι της Θεσσαλονίκης, στους οποίους πρέπει να συμπεριληφθούν και τα βακούφια, δάνεισαν την χριστιανική κοινότητα για να ανταποκριθεί στα έκτακτα φορολογικά βάρη της και μάλιστα με μεγάλα ποσά. Ε. Χεκίμογλου «Θεσσαλονίκη 1991: Σε οικονομικό αδιέξοδο η τλληνική κοινότητα» Μακεδονική Ζωή τ.χ. Σεπτεμβρίου 1991.
- Βασδραβέλλη, τόμος Α΄ 87 88, τόμος Β΄ 139, 237 239 και 381 -382. Β. Δημητριάδη «Φορολογικές κατηγορίες των χωριών της Θεσσαλονίκης κατά την Τουρκοκρατία», Μακεδονικά 20 (1980) 434.
- 12. Δημητριάδη ό.π. 437 459.
- 13. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, άτιτλος κώδικας, σελ. 128.
- 14. О.п.
- 15. O.n.
- 16. O.n.

- Ο.π. σ.σ. 141 142. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επωνυμίες αυτές επιβιώνουν μεταξύ των τοκιστών της Θεσσαλονίκης του μεσοπολέμου. Πρβλ. Ε. Χεκίμογλου «Τράπεζες και Θεσσαλονίκη 1900 - 1936», Θεσσαλονίκη 1987, 106 και παρακάτω ΙΙ (β).
- Σούλης: «Η Θεσσαλονίκη κατά τας αρχάς της ελληνικής επαναστάσεως», Μακεδονικά 2 (1952), 589.
- Κωνστ. Βακαλόπουλος «Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης 1796 -1840 (σύμφωνα με ανέκδοτες εκθέσεις Ευρωπαίων προξένων)» Μακεδονικά 16 (1976), 163.
- 20. О.п., 165.
- Κωνστ. Βακαλοπούλου «Οικονομική λειτουργία του μακεδονικού και θρακικού χώρου στα μέσα του 19ου αιώνα στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου», Θεσσαλονίκη 1980, 51 54.
- Ε. Χεκίμογλου «Χριστιανικές συντεχνίες της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 18ου αιώνα», Πρακτικά του Ε΄ επιστημονικού συμποσίου για τη χριστιανική Θεσσαλονίκη (υπό έκδοση).
- Ιστ. Αρχείο Μακεδονίας, ἀπτλος κώδικας ό.π. 4, 5, 6, 9, 11 και
 Πρβλ. και Κονόρτα, ο.π. «τον ιζ' αιώνα συναντάμε συχνά τους γεντσάρους σαν δανειστές του ορθόδοξου ανώτατου κλήρου». Ο.π., 53.
- 24. Πλην των συντεχνιών ραπτώ\(^1\), βαφέων και παντοπωλών που μνημονεύονται απλώς σε κείμενο του 1804. Βλ. Βασδραβέλλη, ο.π. τόμος Α, 389. Στο ίδιο επίσης, σ.σ. 14 16, 332 και 381, σποραδικές απόπειρες Εβραίων να παράγουν ή να εμπορευθούν εκτὸς συντεχνιακού συστήματος, από το 1695 ως το 1802.
- Ο.π. 44, Σ. Μάξιμου «Η συγή του ελληνικού καπιταλισμού», γ' έκδοση, σσ. 84 - 88.
- Ε. Χεκιμογλου «Το σπίτι με τον πυργίσκο της οικογένειας Καπαντζή», εφημ. Μακεδονία 1.9.1991.
- Pech E. "Manuel des Sociétés Anonymes Fonctionnant en Turquie", Paris 1902, 112.
- 28. Εφημ. Αλήθεια, Σάββατο 4 Νοεμβρίου 1906.
- Ιστ. Αρχείο Μακεδονίας, Αρχείο Τραπέζης Ανατολής (εφεξής ΑΤΑ), φακ. 1733, σελ. 152.
- Χριστοδούλου Γ. «Η Θεσσαλονίκη κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν», Θεσσαλονίκη 1936, 142.
- 31. PECH, ó.n. 113.
- Για τη θρυλική αυτή προσωπικότητα βλ. Α. Χαμουδόπουλο «Οι Ισραηλίται της Θεσσαλονίκης», Αθήναι 1935, 35 - 38 και Ε. Χεκίμογλου «Κοφινάς προς Διομήδη», Θεσσαλονίκη 1989, 34.
- 33. Εφημ. «Αλήθεια», Τρίτη 27 Μαΐου 1908, όπου μαθαίνουμε ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο καθώρισεν ισόβιον επίδομα διά την χήραν κ. Μόλχο, ικανόν ίνα εξασφαλίση εις το μέλλον άνετον

ζωήν αυτή και τα τέκνα της». Η δολοφονία έγινε με περίστροφο από κάποιον Αμπεδίν μέσα στην Τράπεζα στο Γαλατά, μετά το ωράριο εργασίας. Βλ. Αλήθεια, Τρίτη 20 Μαΐου 1908.

34. Εφημ. Αλήθεια 2 Μαρτίου 1910.

- Ε. Χεκίμογλου «Η δραστηριότητα των Τραπεζών στο Μοναστήρι και τα Σκόπια», εφημ. Μακεδονία 15.3.1992.
- Ε. Χεκίμογλου «Υπόθεση Μοδιάνο: τραπεζικό κραχ στη Θεσσαλονίκη το 1911». Βλ. και υποσημείωση 59 του παρόντος.
- 37. ATA, Фак. 1733:145.

38. О.п. 147.

 Ε. Χεκίμογλου «Υπόθεση Μοδιάνο», 52. Ο Κάρολος Αλλατίνι, μια από τις σημαντικότερες μορφές της Θεσσαλονίκης του 19ου αιώνα, πέθανε το Μάιο του 1910 στη Ρώμη. Εφημ. «Νέα Αλήθεια», Τρίτη 4 Μαΐου 1910.

 ΑΤΑ, Φακ. 2693, 2694, 1731, 1732. Οι περιουσίες μερικών από τους τραπεζίτες ήταν οι εξής:

Αβραάμ Αμάρ 20.000, Μωυσής Αμάρ 8.700, Μπενεζίλιο 13.000, Φερναντέζ Βιτάλ 30.000, Hassid Solomon 20.000, Καπάντζι Μεχμέτ 60.000, Konfino 85.000, Levy 300.000, Saul 401.000, Salem Joseph-Haim 25.000, Kapantzi Ahmet 60.000,

έναντι των οποίων σημειώνουμε δύο χριστιανικούς οίκους: Δημοσθένους Αγγελάκη 30.000,

Ιωάννου Χ"Λαζάρου Υιός 35.000 (ΑΤΑ 2693, 55 - 56).

- 41. ΑΤΑ, Φ. 2693: 225 226. με τη λέξη λίρες εννοώ χρυσές λίρες Τουρκίας. Η ισοτιμία της εποχής ήταν: 1 χρυσή λίρα = 22,75 δρχ. περίπου. Ένας ειδικευμένος εργάτης κέρδιζε μια λίρα την εβδομάδα, ενώ ο ανειδίκευτος μισή. Ένας υπηρέτης αμοιβόταν με μια λίρα το μήνα, πλέον τροφής και στέγης.
- 42. О.п. 313.
- 43. ΑΤΑ, Φ. 1731, εγγρ. 21.4.1906.

44. Ο.π. εγγρ. 28.8.1907.

- Ε. Χεκίμογλου «Τράπεζες και Θεσσαλονίκη», 133 και 136 137.
 Οι περισσότεροι από τους τραπεζίτες ήταν συγκεντρωμένοι γύρω από την οδό Φράγκων.
- Ας ληφθεί υπόψη ότι ούτε η σχέση γροσίου λίρας ήταν σταθερή.
- Τα θέματα αυτά διαπραγματευόμαστε σε ανέκδοτη μελέτη μας που στηρίζεται σε επεξεργασία του ΑΤΑ.
- 48. Μοδιάνο = από το Modigliani ή από τη Modena Α.Ρ. Μωυσή «Η ονοματολογία των Εβραίων της Ελλάδος», Αθήνα 1973, σελ. 11.
- 49. Μεταξύ αυτών και τον γνωστό αρχιτέκτονα Ελή Μοδιάνο.
- 50. ΑΤΑ Φακ. 1733, σ. 141. Βλ. και Ε. Χεκιμογλου «Υπόθεση Μοδιάνο», σελ. 34.
- Εφημ. Αλήθεια 1907. Η λιμενική εταιρεία, γνωστή και ως εταιρεία Μπαρτισόλ, από το όνομα Γάλλου πολιτικού και επιχειρηματία, ήταν ιδιωτική.
- 52. Ε. Χεκίμογλου ο.π.
- 53. Π.Κ. Ενεπεκίδη «Η Θεσσαλονίκη στα χρόνια 1875 1912», 261.
- 54. Εφημ. Αλήθεια, Τρίτη 27 Ιανουαρίου 1904.
- Βουρδουνιώτης Γ. «Οι πύργοι της Θεσσαλονίκης», στο Ημερολόγιο 1914 του Φ. Σκώκου. σελ. 73.
- 56. Χεκίμογλου, ο.π. 48.
- 57. Χεκίμογλου, ο.π. 49.
- 58. Εφημερίδα Αλήθεια, Σάββατο 11 Νοεμβρίου 1906. Πριν από τον Florentín υπάρχει ο οίκος Edwardo Confino με περιουσία, όπως είδαμε (υποσ. 40) 85.000 λίρες. Ωστόσο δεν ξέρουμε τι περιλάμβανε η περουσία αυτή. Ο οίκος εμφανίζεται σπανιότατα στους καταλόγους των πιστοδοτών.
- 59. Χεκίμογλου, ο.π. 31. Η διαφορά ήταν ότι η περιουσία των Αλλατίνι βρισκόταν τοποθετημένη σε μεγάλο αριθμό βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων (μύλοι, κεραμοποιείο, καπνεμπόριο, δημητριακά, σαπωνοποιείο, μεταξουργείο, ορυχεία κ.λπ.), ενώ των Μοδιάνο σε ακίνητα και υποθήκες. Μόνο το 6% της περιουσίας των τελευταίων είχε μορφή ρευστοποιήσιμων τίτλων. Με δυο λέξεις, οι Αλλατίνι είχαν ίσως μεγαλύτερη περιουσία από τους Μοδιάνο (50 εκατ. φρ. κατά πηγή της εποχής [ο.π.] έναντι 25 εκατ. φρ.), αλλά οι Μοδιάνο ως τραπεζίτες ήταν πιο

- σημαντικοί από τους Αλλατίνι. Πάντως, άλλη πηγή της ίδιας περιόδου (ΑΤΑ Φακ. 2693, σελ. 55 - 56) εκτιμά τους Αλλατίνι σε 500.000 λίρες, δηλαδή όχι πάνω από 12 εκατομ. φρ. και άρα με μικρότερη περιουσία από τους Μοδιάνο.
- 60. Χεκίμογλου, ο.π. 59 60.
- 61. Ο.π. σσ. 15 27, όπου και ανάλυση του λειτουργικού συστήματος.

[Ο Ευάγγελος Χεκίμογλου είναι διδάκτορας του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει εκδώσει τέσσερα βιβλία και δημοσίευσε τριάντα περίπου άρθρα σχετικά με την οικονομική ιστορία και την τοπογραφία της Θεσσαλονίκης. Έχει επιμεληθεί πέντε εκθέσεις ιστορικών τεκμηρίων γύρω από τα παραπάνω θέματα. Διευθύνει το Πολιτιστικό Κέντρο της Εθνικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη].

ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



Τέσσερις νεαροί Εβραίοι (οι Αλμπέρ Ναχμίας, Δαυίδ Σιών, Ισαάκ (Ίνο) Αλγκάβα – όρθιοι από αριστερά προς τα δεξιά – και ο Ζακ Μαράς) σε φωτογραφία των αρχών Μαρτίου 1943 στο «συνοικισμό 151» στη θεσσαλονίκη. Οι Εβραίοι όχι μόνον ήταν υποχεωμένοι να φέρουν το Αστρο του Δαυίδ, αλλά η εκεί Ισραπλιτική Κοινότητα έπρεπε και να τα κατασκευάζει. Οι τέσσερις νέοι της φωτογραφίας μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδο εργασίας στη θήβα. Ο μόνος επιζών, ο Δαυίδ Σιών, δραπέτευσε προς τα ανταρτικά σώματα και κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής υπηρέτησε στην 2η Μεραρχία του ΕΛΑΣ και στο 7ο Σύνταγμα Ευβοίας με το όνομα «Λάμπρος». Σήμερα ζη στη θεσσαλονίκη. Οι άλλοι τρεις νέοι της φωτογραφίας μετά πεντάμηνο μεταφέρθηκαν στο Άουσβιτς και κανείς τους δεν επέξησε.

«Η λίστα του Σίντλες» και η «εβοαϊκή ποοπαγάνδα»

4.4

Ε ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ στην «Καθημερινή» (30.3.1994), με τίτλο «Προοδευτική троµократіа», ο καθηγητής Φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Χρ. Γιανναράς θεώρησε την ταινία «Η Λίστα του Σίντλερ» ως «πλύση εγκεφάλου που επιβάλλει η εβραϊκή προπαγάνδα». Οι τοποθετήσεις του κ. Γιανναρά προκάλεσαν σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων σε διαφόρους διανοουμένους. Καταχωρούμε παρακάτω τα κείμενα που δημοσιεύτηκαν αναφορικά με τις απόψεις που εξέθεσε ο κ. Γιανναράς:

Γενοκτονία, προπαγάνδα και Ιστορία

Του καθηγητή κ. ΚΩΝ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ

σάλος που ξεσηκώθηκε με την προβολή της «Λίστας του Σίντλερ» δείχνει ότι, μαζί με τον καλλιτεχνικό και τον οικονομικό, ο Σπίλμπεργκ πέτυχε έμμεσα και τον πολιτικό του στόχο που ήταν ίσως να δείξει ότι ο αντισημιτισμός είναι ακόμα ζωντανός, ότι ο κίνδυνος των γενοκτονιών δεν έχει εκλείψει και ότι οι υποψήφιοι κάπηλοι της λήθης περιμένουν στη γωνία. Πενήντα μόλις χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, σωρεία νέων ιστορικών και ιδεολόγων της αμερικανικής, ευρωπαϊκής αλλά και ελληνικής αλίμονο συντήρησης άγονται στο να αμφισβητήσουν την έκταση, το νόημα και τους στόχους της ναζιστικής βαρβαρότητας, να ερμηνεύσουν το Ολοκαύτωμα ως καθαρό προϊόν της «αναίσχυντης» ιουδαϊκής προπαγάνδας και να «απαλλάξουν» τους σημερινούς Γερμανούς από τα σύνδρομα ενοχής που υποτίθεται ότι τους διακατέχουν ακόμα.

Εκ πρώτης όψεως θα έλεγε κανείς ότι η όλη υπόθεση είναι ανάξια λόγου. «Εμείς» θυμόμαστε και ξέρουμε. Όμως η μετουσίωση της άμεσης μνήμης σε καταγεγραμμένη ιστορία είναι κατ' ανάγκην διαδικασία βαθύτατα φορτισμένη, τόσο ιδεολογικά όσο και πολιτικά. Για τα παιδιά μας το 'Αουσβιτς, η Τρέμπλινκα και του Μπούχενβαλνι θα φαντάζουν απλώς σαν εξωτερικά τοπωνύμια αν δεν «εξαναγκασθούν» να γνωρίζουν, να θυμούνται και να φοβούνται. Στον επερχόμενο 21ο αιώνα ο Χίτλερ δεν θα «υπάρχει» παρά μόνο στα βιβλία της Ιστορίας. Και η ιστορία αυτή γράφεται τώρα, όταν ακριβώς αρχίζουν να εκλείπουν οι ζωντανές προσωπικές μνήμες και μαρτυρίες και όταν, συνεπώς, ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο ως μία ακόμη παρελθούσα - και κατ' αρχήν αξιακά αδιάφορη - συνιστώσα των αντίπαλων εθνικών ιστορικών αφηγήσεων. Έτσι δημιουργούνται οι προύποθέσεις για την πρόταση νέων συνθετικών «ερμηνειών» του ιστορικού παρελθόντος που θα προκύψουν

από την αναδιατύπωση και επαναξιολόγηση επιλεγμένων περιστατικών στο πλαίσιο των σημερινών στρατηγικών συγκυριών. Οι οποιοιδήποτε ρέκτες αναθεωρητές, οι οποίοι επιδιώκουν να αφηγηθούν την πρόσφατη ιστορία μέσα από τη σκοπιά που συμφέρει τη «θέση» που υπηρετούν, αισθάνονται πια ότι τα χέρια τους και η γραφίδα τους είναι ελεύθερα.

Όμως, αντίθετα με τα παιδιά, γνωρίζουμε καλά ότι η γενοκτονία έγινε. Και, σε αντίθεση με τους οποιουσδήποτε αναθεωρητές ιδεολόγους, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η «απόδειξη» του ακριβούς αριθμού των θυμάτων δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα ως προς την ιστορική στάση μας σε σχέση με όσα έγιναν. Είτε ένα είτε είκοσι εκατομμύρια ήσαν οι νεκροί, παραμένει το φρικιαστικό γεγονός ότι σε μια ευρωπαϊκή χώρα εξαγγέλθηκε και πραγματοποιήθηκε η συστηματική διοικητική εξόντωση μεγάλων μερίδων του πληθυσμού, και μάλιστα με κριτήριο τη «φυλή» στην οποία ανήκαν. Οι Ιουδαίοι και οι Αθίγγανοι δεν ήταν ούτε πολέμιοι των Γερμανών ούτε πεμπτοφαλαγγίτες, δεν παρέβησαν οποιονδήποτε νόμο, δεν αντιστέκονταν, δεν προκαλούσαν. Απλώς είχαν γεννηθεί σε μια χώρα για την ηγεσία της οποίας ήσαν εξολοθρευτέοι λόγω της καταγωγής τους. Πεντακόσια χρόνια πριν η Ιερά Εξέταση είχε αρκεσθεί στο να τους εξορίσει. Εκατόν πενήντα χρόνια μετά τον Γκαίτε και τον Σίλερ, οι ναζί αποφάσιαν ότι το «ζήτημα» έπρεπε να «λυθεί οριστικά». Ο παραλογισμός ήταν τόσο πρωτόγνωρος ώστε κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει σε αυτό που γινόταν, ούτε καν τα ίδια τα θύματα όταν οδηγούνταν στη σφαγή. Ως μη απειλούντες δεν αισθάνονταν απειλούμενοι. Δεν μπορούσαν φυσικά να καταλάβουν ότι απειλούσαν επειδή και μόνο υπήρχαν.

Διότι τα θύματα της γενοκτονίας δεν ήταν θύματα του πολέμου, του αυθόρμητου ανταγωνιστικού φυλετικού μίσους, της έκρηξης των σαδιστικών ενστίκτων καλπαζουσών ορδών ή της αδιάλλακτης θρησκευτικής

μισαλλοδοξίας. Ήταν θύματα μιας μονομερούς, απρόκλητης, «παράλογης» αλλά εκλογικευμένης κεντρικής απόφασης ενός απρόσωπου, ολοκληρωτικού και ορθολογικά οργανωμένου κρατικού μηχανισμού σε μια χώρα «πολιτισμένη» και ανεπτυγμένη. Το γεγονός αυτό και μόνο είναι πρωτοφανές στη νεότερη ιστορία. Και αυτό το πρωτοφανές, τερατώδες και απίστευτο δεν επιτρέπεται να ξεχασθεί.

Το να ανάγεται λοιπόν η οποιαδήποτε ερμηνεία του Ολοκαυτώματος στην 1ουδαϊκή προπαγάνδα δεν αποτελεί παρά μία αφελή ή κακόπιστη προσπάθεια μετατόπισης του προβλήματος της ιστορικής μνήμης. Δεν έχει τόση σημασία εν προκειμένω αν ο αντισημιτισμός, τα γκέτο και η διασπορά οδήγησαν, όπως ισχυρίζονται οι Ισραηλινοί ιστορικοί, «νομοτελειακά» στους θαλάμους αερίων, όπως και δεν έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο επιβλήθηκε και λειτούργησε ο ναζισμός. Η οποιαδήποτε, έστω στρεβλή και κακόπιστη, «χρήση» της γενοκτονίας που μπορεί να γίνεται ή να γίνει είναι εντελώς δευτερεύουσα μπροστά στην οικουμενική ανάγκη να θυμόμαστε την τερατωδία των ανθρώπων. Το γεγονός και μόνο ότι οι θάλαμοι αερίων υπήρξαν και ότι «φιλοξένησαν» άτομα που δεν είχαν άλλη «αξιόμεμπτη» ιδιότητα εκτός από τη φυλετική τους καταγωγή, αντανακλά σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Όχι στους Ιουδαίους που το επικαλούνται για τους δικούς τους λόγους. Το Ισραήλ, και οι μέχρι τώρα πολιτικές του όχι μόνο δεν δικαιώνονται, αλλά εντελώς αντίθετα αποκαλύπτουν πόσο εύκολα αλλάζουν οι ρόλοι. Οι σημερινοί Ιουδαίοι είναι οι ανέστιοι Παλαιστίνιοι.

Όμως, στο μέτρο που η οποιαδήποτε ιουδαϊκή «προπαγάνδα» ορθώνεται εξ αντικειμένου ενάντια σε μια λήθη που ίσως να συμφέρει πολλούς, εγκαλώντας την ευρωπαϊκή Δύση για τα εγκληματικά και εκτρωματικά της προϊόντα, η «προπαγάνδα» αυτή είναι ευπρόσδεκτη. Δεν πρέπει εξάλλου να ξεχνάμε ότι πάντα σχεδόν τα θύματα είναι εκείνα που επιμένουν να μετουσιώσουν τη βία που υπέστησαν σε οικουμενική ιστορική μνήμη. Οι θύτες αλλά και οι «τρίτοι» επιδιώκουν ή απλώς βολεύονται με τη λήθη.

Χωρίς την «προπαγάνδα» των

Ελλήνων ιστορικών η πυρπόληση της Σμύρνης όπως και οι σφαγές στο Δίστομο και στα Καλάβρυτα θα είχαν ξεχασθεί, όπως και χωρίς την «προπαγάνδα» των Τούρκων θα είχαν ξεχασθεί οι δικές μας δηλώσεις και οι δικοί μας βιασμοί εις βάρος των πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Για τις σφαγές των Παλαιστινίων μόνον οι ίδιοι επιμένουν να μιλούν. Και δίχως την επιμονή των εξόριστων Αρμενίων κανείς πια δεν θα θυμόταν τη γενοκτονία των προγόνων τους. Όσο για σήμερα, οι σφαγές και οι γενοκτονίες εξακολουθούν, κυρίως εκεί όπου μαζί με τα θύματα εξολοθρεύονται και οι επίδοξοι ιστορικοί και προπαγανδιστές του χαμού τους.

Τίθεται βέβαια και το ευρύτερο ερώτημα για το κατά πόσον η ιστορική μνήμη είναι δυνατόν να οδηγήσει σε οπδήποτε άλλο από τη σαφέστερα προσανατολισμένη αφήγηση ανταγωνιστικών εθνικών ιστοριών. Ήδη ο Έγελος είχε ισχυρισθεί πως «το μόνο πράγμα που μπορεί κανείς να μάθει από τη μελέτη της Ιστορίας είναι ότι κανείς δεν έμαθε ποτέ τίποτε από τη μελέτη της Ιστορίας». Αλλά αν δεν μπορούμε να μάθουμε από τη δική μας, ίσως να μπορούμε να αντλήσουμε ορισμένα διδάγματα από την ιστορία των άλλων. Μιαν ιστορία που, και αν ακόμα εμπεριέχει στοιχεία «προπαγάνδας», μας επιτρέπει ίσως εν μέρει να αποστασιοποιηθούμε κριτικά από τους δικούς μας μύθους. Και να αγρυπνούμε μήπως το τέρας που υπάρχει μέσα μας ξυπνήσει και πάλι. Η Ύδρα δεν έχει ακόμη αποβάλει την ομίχλη της.

Θα χρειαστεί δυστυχώς να περιμέ-

νουμε πολύ ακόμα ώσπου να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για μια παγκόσμια «αντικειμενική» εξιστόρηση της εξέλιξης των ανθρωπίνων και για τη δημιουργία της οικουμενικής μνήμης του ανθρωπίνου γένους. Όσο όμως υπάρχουν εθνικά κράτη θα υπάρχουν και εθνικές ιστορίες. Ευτυχώς. Η ιδεολογική διαπραγμάτευση που θα ήταν αναγκαία για να γραφεί μια οποιαδήποτε παγκόσμια ιστορία υπό την αιγίδα της οποιασδήποτε Γενικής Συνέλευσης του οποιουδήποτε ΟΗΕ θα εξωθούσε στον ακαριαίο θάνατο της Ιστορίας και της μνήμης. Τα επίσημα κείμενα στηρίζονται κατ' ανάγκην στην κοινά αποδεκτή λήθη που παγιώνεται μέσα από την ισορροπημένη ανταλλαγή των παραλειπτέων.

Τουλάχιστον λοιπόν στα εθνικά πλαίσια είναι ακόμα δυνατές οι έμμονες και ιδεοληπτικές «προπαγάνδες» και «αντιπροπαγάνδες» που μας επιτρέπουν να θυμόμαστε, να κρίνουμε, να συγκρίνουμε και να αντιστεκόμαστε όσο μπορούμε στον παραλογισμό και στη βαρβαρότητα. Οι κίνδυνοι της παρερμηνείας είναι ευκολότερα αντιμετωπίσιμοι από τους κινδύνους της συναινετικής αποσιώπησης. Και αν λοιπόν ορισμένοι Ευρωπαίοι επιθυμούν να παρακάμψουν το Ολοκαύτωμα, θα πρέπει να επιχαίρουμε που οι Ιουδαίοι επιμένουν να μας θυμίζουν ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ήταν δυνατόν να γεννήσει το τέρας και να ονομάσει το ακατονόμαστο.

[Ο κ. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς είναι καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το άρθρο του δημοσιεύτηκε στο «Βήμα», 15.5. 1994].

Ορθοδοξία, Ελληνισμός και Δύση

Του κ. ΝΙΚΟΥ ΑΛΙ ΒΙΖΑΤΟΥ

Σε άρθρο του στο «Βήμα» (30.4.1994) ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Ν. Αλιβιζάτος, έγραψε, μεταξύ άλλων:

«Τον τελευταίο καιρό την παραστατικότερη εικόνα της «φιλοπόλεμης» Ορθοδοξίας δεν την δίνουν τελικά οι «Δυτικοί» ούτε οι οπαδοί της Ουνίας, αλλά εμείς οι ίδιοι. Είτε πρόκειται... για την εμπρηστική αρθρογραφία ορισμένων νεο ορθοδόξων φιλοσοφούντων που, κατακεραυνώνοντας τη «Λίστα του Σίντλερ» ως προϊόν εβραϊκής και μόνον προπαγάνδας, ζητούσαν να αποκατασταθούν «οι σταθερές (φυλετικά «καθαρές», θα ρωτούσαμε) ταυτότητες του ανθρώπινου είδους είτε ...».

Ο κ. Γιανναράς και το Ολοκαύτωμα

Της κας Γιάννας Φραγκοπούλου

κ. Χρ. Γιανναράς είναι ένας σημαντικός ακαδημαϊκός δάσκαλος και η ιδιότητά του αυτή δεν του επιτρέπει να εκφράζεται, θα τολμούσὰ να πω, άκριτα για μερικά πράγματα.

Διάβαζα ένα σημείωμά του στην «Καθημερινή», όπου διατύπωνε τον ακόλουθο ισχυρισμό:

Αναφερόμενος στην «τρομόκρατία που ασκούν οι απαιτητές της ανοχής» που δεν δέχονται την αμφισβήτηση της απαίτησής τους για ανοχή αξιώνοντας υποταγή στο δικό τους δικαίωμα κατάλυσης των φραγμών, παρατηρούσε:

Όλοι οι παραπάνω λαοί δεν έχουν «δικαιώματα», δεν συγκινούν τη διεθνή αγέλη της «προοδευτικής» αποχαύνωσης. Η οργή εκρήγνυται μόνο αν κακολογηθούν οι Εβραίοι, οι ομοφυλόφιλοι, οι μουσουλμάνοι της Βοσνίας, η πλασματική «εθνότητα» των Σκοπιανών. Μην τολμήσεις να χαρακτηρίσεις διαστροφή την ομοφυλοφιλία, μη διανοηθείς να έχεις αντίρρηση για την πλύση εγκεφάλου που μας επιβάλλει η εβραϊκή προπαγάνδα με τα «Ολοκαυτώματα» και

«Καλώς τονα κι ας άργησε...»

Με τον παραπάνω τίτλο ο «Βηματοδότης» («Βήμα», 8.5.1994) σημείωσε:

«Εβραϊκή προπαγάνδα» χαρακτήρισε τη «Λίστα του Σίντλερ» (νεο)ορθόδοξος και (ημι)φιλόσοφος Έλλην. Τη δική του προπαγάνδα χρειάζεται να την χαρακτηρίσουμε ή φαίνεται από μόνη της;».

τις σαρωτικά βραβευόμενες «Λίστες του Σίντλερ», Όποιος αναφερθεί σε αυτούς τους προνομιούχους της ανοχής δίχως να προτάξει επίθετα κατάφασης και αποδοχής, είναι ξεγραμμένος».

Εβραϊκή προπαγάνδα τα Ολοκαυτώματα; Μα τέτοια ύβρη δεν την τόλμησαν ούτε οι χιτλερικοί. Προνομιούχος της ανοχής ένας λαός που κάτω από τα μάτια μας έγινε στάχτη; Δεν πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε στους αιώνες - όχι στα πενήντα χρόνια που πέρασαν έκτοτε - το μέγα έγκλημα που συντελέσθηκε από ανθρωποειδή που αρχίζουν και τώρα να σηκώνουν κεφάλι;

«Πλύση εγκεφάλου» η σφαγή εκατομμυρίων ανθρώπων;

Ο κ. Γιανναράς ασφαλώς θα πρέπει να δώσει μια εξήγηση γιατί θεολόγος αυτός και καθηγητής της Φιλοσοφίας σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα δεν μπορεί να διδάσκει παρόμοιες εξαιρετικά επικίνδυνες για τους φοιτητές του, θέσεις.

[Δημοσιεύτηκε στα «Πολιτικά Θέματα» 8.4.1994]

Επιστολή του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος απέστειλε την παρακάτω επιστολή στην εφημερίδα «Καθημερινή», η οποία δεν την δημοσίευσε:

ε άρθρο του με τίτλο «Προοδευτική τρομοκρατία», που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα σας στις 30.3.1994, ο συνεργάτης σας κ. Χ. Γιανναράς ανέφερε την κατ' αυτόν «... πλύση εγκεφάλου που μας επιβάλλει η εβραϊκή προπαγάνδα με τα "Ολοκαυτώματα" και τις σαρωτικά βραβευόμενες "Λίστες του Σίντλερ".....

Σε επιστολή μας με ημερομηνία 21.4.94, την οποία αποστείλαμε και στην εφημερίδα σας, γνωρίσαμε στον κ. Γιανναρά τα παρακάτω:

«... Υπάρχουν μερικά τραγικά συμβάντα κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (όπως, για να μείνουμε μόνο στον ελλαδικό χώρο, τα Καλάβρυτα, το Δίστομο, η Βιάννος, το Κυριάκι) τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβητήσεων ή έστω απλών ακαδημαϊκών συζητήσεων. Πρόκειται για συμβάντα - μνημεία που αμαυρώνουν την ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού (όπως ήταν παλαιότερα η Ιερά Εξέταση). Ένα τέτοιο μνημείο είναι το Ολοκαύτωμα, στο οποίο 6 εκατομμύρια αθώοι έχασαν τη ζωή τους από ανθρώπινα κτήνη για μόνον τον λόγο της θρησκείας τους.

Το Ολοκαύτωμα δεν χρειάζεται "να βοηθηθεί" από κανενός είδους αποχαυνωτική προπαγάνδα. Πρόκειται για ένα γεγονός στο οποίο η παγκόσμια κοινή γνώμη αναφέρεται με αποτροπιασμό και ντροπή για εκείνους που συνέλαβαν την ιδέα και - το χειρότερο - την εξετέλεσαν με πρωτόγνωρη βαρβαρότητα. Οι ταινίες όπως «Η Λίστα του Σίντλερ» απευθύνονται ακρι-

βώς στη συνείδηση των ανθρώπων όλου του κόσμου για να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοια ομαδικά εγκλήματα δεδομένου ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι κανένας βέβαιος για το ποιος θα είναι σήμερα ή αύριο το θύμα των εξουσιαστών.

Οι μόνοι οι οποίοι εξακολουθούν να υπερηφανεύονται για τα «κατορθώματα» των Ναζί είναι οι νοσταλγοί του Χίτλερ, αλλά κι αυτοί δρουν στο σκοτάδι αφού αντιμετωπίζουν τη μαζική αποδοκιμασία των απλών ανθρώπων και την ολοκληρωτική καταδίκη της οργανωμένης κοινωνίας, εκτός μόνον από εκείνους που με τη στάση τους καθιστούν τους Νεοναζί «προνομιούχους της ανοχής».

Πέραν όμως από εμάς και άλλοι, όπως οι καθηγητές κ.κ. Ν. Αλτβιζάτος και Κ. Τσουκαλάς στο «Βήμα», η κα Γ. Φραγκοπούλου στα «Πολιτικά Θέματα», κατεδίκασαν, κατά τρόπο μάλιστα έντονο, τα γραφόμενα του αρθρογράφου σας. Ο τελευταίος, ενώ απέφυγε να απαντήσει στην επιστολή μας, σε υστερόγραφο νεότερου άρθρου του («Καθημερινή», 4.5.1994) προσπάθησε να δικαιολογηθεί γράφοντας, μεταξύ άλλων, ότι «Η ιδεολογική τρομοκρατία εύκολα γλιστράει σε κωμικές αφέλειες - μην ξεχνάμε πόσο γέλιο μας χάρισε ο αλήστου μνήμης Παττακός».

Δεν θα θέλαμε να θεωρήσουμε ότι με την τελευταία του αυτή παρατήρηση ο κ. Γιανναράς αυτοχαρακτηρίζει τα γραφόμενά του.

Με τιμή

oc

Ο Πρόεδρος Νισήμ Μαΐς Ο Γεν. Γραμματεύς Μωυσής Κωνσταντίνης

Απάντηση του κ. Χρ. Γιανναρά

Τέλος, στις 22.5.1994, ο κ. Χρ. Γιανναράς απέστειλε προς τον πρόεδρο του ΚΙΣ κ. Ν. Μαΐς την παρακάτω επιστολή:

«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Σας ευχαριστώ για την από 21.4.94 επιστολή σας, την οποία τα Ελληνικά Ταχυδρομεία μου επέδωσαν μόλις στις 18.5.94.

Θα μου επιτρέψετε να πιστεύω ότι η Ισραηλινή Κοινότητα στην Ελλάδα, με το κύρος, το όνομα και την παράδοση που εκπροσωπεί, δεν μπορεί να εμπιστεύεται την κατανόηση και ερμηνεία δημοσιευμάτων σε δημοσιογράφους αμφίβολης κατάρτισης και εθισμένους σε επιπόλαιες αναγνώσεις.

Η επίμαχη επιφυλλίδα μου δεν αμφισβητούσε τη φρίκη της γενοκτονίας των Εβραίων από τους Ναζί. Εξέφραζε αυτό που πιστεύω: Ότι η **ιερότπτα** μακραίωνων πνευματικών παραδόσεων, όπως η εβραϊκή, αδικείται καίρια, όταν αφήνεται να επηρεασθεί από εκκοσμικευμένα κριτήρια εξουσιαστικής κοινωνικής επιβολής ή προπαγανδιστικές μεθόδους, όπως αυτές που υιοθέτησε, με ρηχό λαϊκισμό (κατά τη γνώμη και κρίση μου) η «Λίστα του Σίντλερ».

Αντέδρασα και αντιδρώ επιπλέον, όταν ο πλούτος και η θυσιαστική ιστορία μιας τέτοιας πνευματικής παράδοσης, κατανοείται και προβάλλεται σαν κοινωνιολογική περίπτωση «μειονότητας» που πρέπει να υπερασπισθούμε τα «δικαιώματά» της, παράλληλα (και για λόγους προφανείς) με τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων ή των μουσουλμανικών μειονοτήτων στα πλασματικά κρατικά μορφώματα της Βαλκανικής.

Αν ποτέ ασχοληθείτε με βιβλία και μελέτες μου, δεν θα έχετε ανάγκη τέτοιων εξηγήσεων. Η εμμονή των «τέκνων της πίστεως», του λαού των τέκνων του Αβραάμ στην προτεραιότητα της πνευματικής παράδοσης, είναι, στα δικά μου μάτια, ίσως η πιο παρήγορη αντίσταση στον ισοπεδωτικό μηδενισμό του πολιτισμού μας σήμερα. Από αλλού να φοβάσθε για αντισημιτισμό.

Φαίνεται όμως τα δημοσιογραφικά κριτήρια μπορούν να μας επηρεάσουν κάποια στιγμή όλους.

Με εξαιρετική τιμή **Χρήστος Γιανναράς**»

16 νέοι «Δίχαιοι των Εθνών»

Εκαέξι νέοι «Δίκαιοι των Εθνών» προσετέθησαν στον τιμητικό κατάλογο των Χριστια-νών αδελφών μας, που κατά τη διάρκεια της Κατοχής, με κίνδυνο της δικής τους ζωής έσωσαν ομοθρήσκους μας.

Η απονομή του τίτλου αναγνωρίσεως της προσφοράς τους γίνεται από το Τδρυμα Yad Vashem του Ισραήλ, ϋστερα από έλεγχο των στοιχείων και μαρτυρίες των διασωθέντων.

Κατά την τελετή μίλησαν και εξήραν τη συμβολή των τιμηθέντων ο πρέσβης του Ισραήλ κ. D. Sasson και ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. N. Μαΐς. Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με μουσική και απαγγελίες ποιημάτων που αναφέρονται στο Ολοκαύτωμα.

Με το μετάλλιο του «Δικαίου των Εθνών» τιμήθηκαν οι:

 Ελένη και Ιωάννης Ανδριοπούλου, οι οποίοι φιλοξένησαν την οικογένεια Σολομών με τα τρὶα παιδιά της Τζούλια, Ρενέ και Ισαάκ.

 Ασπασία και θέμος Ιωαννίδη, οι οποίοι φιλοξένησαν τη Λούση, Τζούλια και Ισαάκ Σολομών. Το μετάλλιο παρέλαβε η κόρη τους 'Αννυ Μόλλερ.

- Ιωάννα και Σωτήρης Παναγιωτοπούλου, για την διάσωση της παραπάνω οικογένειας Σολομών.

 Αντέλα Ποταμιάνου, η οποία φιλοξένησε για ένα χρόνο την κα Σάρα Λεβή και τη μητέρα της. Το μετάλλιο παρέλαβε η κόρη της Navá Ποταμιάνου - Κοντοπούλου.

- Νικόλαος και Βασιλική Μπέτσου, οι οποίοι διέσωσαν την οικογένεια Σάββα Ελχάι - 5 άτομα, την οικογένεια Μωυσή Ελχάι - 3 άτομα, - την οικογένεια Ραφαέλ Μπέτσικα - 2 άτομα - και την οικογένεια Σουλτάνας Ναξόν - 3 άτομα. Το μετάλλιο παρέλαβε ο γιος τους Αντώνης Μπέτσος.

- Ευθυμία Γιαννοπούλου - Ξανθοπούλου, η οποία διέσωσε την οικογένεια Μεντές Μορδοχάι - 7 άτομα. Το μετάλλιο παρέλαβε ο σύζυγός της Λεωνίδας.

 Ευλαμπία Τοκατλίδου, η οποία διέσωσε την οικογένεια Μαρί Μορδεχάι.

[Η Ευθυμία Γιαννοπούλου-Ξανθοπούλου καθώς και η Ευλαμπία Τοκατλίδου, που δε ζουν σήμερα, αναφέρονται από την κα Μ. Μορδεχάι στην αφήγησή της που δημοσιεύεται σ' αυτό το τεύχος (σελίδα 5), με τον τίτλο «Τα χρόνια της Κατοχής». Στο άρθρο αυτό αναφέρονται επίσης οι αδελφές της Ευ. Γιαννοπούλου - Σούμπαση και Μελπομένη Ντίνα, οι οποίες ζουν σήμερα στην Αθήνα].

Νικόλαος Παφίλης, ο οποίος διέσωσε πολλούς Εβραίους από τη Θεσσαλονίκη βοηθώντας στην έκδοση πλαστών ταυτοτήτων και μεταφέροντάς τους με αυτοκίνητα επισπομού. Μεταξύ των Εβραίων που βοήθησε οι Σαμκαι Ραχήλ Ναχμία, Ισαάκ και Ματθίλδη Χάγουελ.

Ανδρέας Καργάδος, ο οποίος διέσωσε τις οικογένειες Σαμ Ναχμία και Ισαάκ Χάγουελ.

 Ιωάννης και Φρόσω Βαμβακάρη, οι οποίοι διέσωσαν τους Ζακ, Μισέλ και Ηλία Κοέν.

 - Δημοσθένης Πουρής, ο οποίος διέσωσε τους Ζακ και Μισέλ Κοέν.

- Αντώνης και Μαρία Βουδούρογλου, οι οποίοι έσωσαν τον Ιωσήφ Ασαέλ και την αδελφή του Ζανίν. Το μετάλλιο παρέλαβε η κόρη τους Μαίρη Βουδούρογλου - Βρετοπούλου.

- Μαρία Ψαροπούλου και τα παιδιά της Χαράλαμπος και Ιωάννης, οι οποίοι διέσωσαν την Ντόλυ Ασέρ και την αδελφή της Υβόννη. Το βραβείο παρέλαβε η χήρα του Χαράλαμπου Ψαρόπουλου, Μαρία.

Κώστας Νικολάου, ο οποίος διέσοωσε τον Ζακ Κοέν.

- Εμμανουήλ Κονιόρδος, ο οποίος διέσωσε τον Ιωσήφ και την Ζανίν Ασαέλ.

50 χρόνια από την καταστροφή του Διστόμου

τος, στις 10 Ιουνίου, συμπληρώνονται 50 χρόνια (1944 - 1994) από την ημέρα κατά την οποία οι Ναζί εξόντωσαν τους κατοίκους κι έκαψαν το χωριό Δίστομο (Βοιωτίας). Με την ευκαιρία αυτή το ΚΙΣ απέστειλε στο Δήμαρχο Διστόμου κ. Γ. Καΐλη, το παρακάτω μήνυμα:

«Οι Εβραίοι της Ελλάδος, οι οποίοι πριν από 50 χρόνια υποστήκαμε τα ίδια μαρτύρια με τους κατοίκους της ιστορικής πόλεώς σας, από του ίδιους αδησώπητους κατακτητές, υποκλινόμεθα με σεβασμό στην ιερά μνήμη των θυμάτων του Διστόμου.

Η θυσία του Διστόμου θα παραμείνει αιώνια στη Βίβλο των Ηρώων της Ελλάδος κατά τους αγώνες για την ελευθερία κατά των δυνάμεων της βίας».



Δημήτρη Τσινικόπουλου: Ποίηση στα λόγια του Ιησού (Εκδόσεις «Παρατηρητής», Θεσσαλονίκη 1993.

ρόκειται για μια Ι πολύ ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη εργασία, καρπός πολυετούς έρευνας που ξετυλίγεται μέσα σε 150 σελίδες.

Η μελέτη αυτή δείχνει για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο με τεκμηριωμένο τρόπο, ότι πολλά and ta «Aòyia» tou Ιησού, αναναγνωσθούν στο πρωτότυπο κείμενο με ιδιαίτερη προσέγγιση και «άλλο μάτι» και ακόμα καλύτερα, όταν μεταφερθούν - μεταφραστούν στη μητρική γλώσσα του Χριστού, την αραμαϊκή, αποκτούν ποιητική πνοή και δομή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο συγγραφέας στο δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης του, που φέρει τον τίτλο «Ο παραλληλισμός μελών». Με αναλυτικά, εκτεταμένα και κτυπητά παραδείγματα, ο συγγραφέας δείχνει ότι ο ποιητικός λόγος του από τη Ναζαρέτ Ιησού υποτάσσεται στους κανόνες ποίησης της αρχαίας εβραϊκής φιλολογίας και της φιλολογίας της αρχαίας εγγύς Ανατολής. Ο αναγνώστης πληροφορείται ότι η

αρχαία εβραϊκή πίστη είναι απαλλαγμένη από τη ρίμα, το μέτρο και τον αρχαίο δακτυλικό εξάμετρο. Αυτό που χαρακτηρίζει την ποίησή της είναι κυρίως ο «ρυθμός σκέψης», που εμφανίζεται και υλοποιείται με τον παραλληλισμό μελών, φαινόμενο στο οποίο υποτάσσεται σχεδόν όλη η ποιητική δομή. Ο παραλληλισμός αυτός εμφανίζεται, είτε ως συνωνυμικός, αλλά με διαφορετικά λόγια, είτε ως αντι-Θετικός.



Γράμματα στα «Χρονικά»

• Εβραίοι μαθητές στη Θεσ/νίκη

Ο κ. Αλέξανδρος Αθ. ✓ Καρίπης, νευρολόγος ψυχίατρος, Θεσσαλονίκη, "με σεβασμό στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του και όλων των παιδιών της Ευρώπης που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα», καταγράφει τις αναμνήσεις του.

«Με την επέτειο του ολοκαυτώματος θα ήθελα να γράψω όσα ενθυμούμαι για τους Εβραίους συμμαθητές μου, σαν μνημόσυνο στη μνήμη τους, σαν δείγμα αγάπης και έκφραση των ευτυχισμένων νεανικών χρόνων τους οποίους

έζησα μαζί τους.

Στο Ελληνογαλλικό Κολλέγιο "Δελασάλ" είχα συμμαθητή τον Δάρειο Νεφουσί, ένα χαριτωμένο, πανέξυπνο μαθητη, λεπτό και ευγενικό, τυπικό sefarad. Hrav and roug καλύτερους μαθητές της τάξεώς μου και ο μόνος ανταγωνιστής μου κάθε εβδομάδα, όταν ο Frere Directeur μας έδινε τα βιβλιάρια κάθε Σάββατο κατά σειράν βαθμολογίας. Λεπτός, μελαχρινός, αεικίνητος, αγαπητός σε όλους, χωρίς να μαλώνει

ποτέ με κανέναν. Κατοικούσε κάπου στην περιοχή που ήταν το Κολλέγιο. Δεν τον είχα συναντήσει τις δύσκολες μέρες, γιατί – όπως γράφω – έμενε στην περιοχή πλατείας Βαρδα-

Ένας άλλος φίλος μου και συμμαθητής μου ήταν ο Ερρίκος Αμπαστάδο. Παχουλός, ψηλότερος από μένα, πάντα γελαστός, χαρούμενος και ευχάριστος, καλός μαθητής, οργανωτικός, ίσως θα γινόταν ένας καλός Manager. Θυμούμαι όταν με παρακάλεσε να του δώσω δύο καραβάνες στρατιωτικές που είχα, για να συμπληρώσει τον εξοπλισμό του για την αναχώρησή του στην Κρακοβία. Είχε κατασκευάσει ένα είδος μεγάλου γυλιού στρατιωτικού, στον οποίο είχε ό,τι θα χρειαζόταν για το ταξίδι και την εγκατάστασή του εν συνεχεία στην Κρακοβία. Κατοικούσε στην οδό Βελισσαρίου, γωνία με Παρασκευοπούλου κι εγώ στην οδό Σπάρτης, με αποτέλεσμα να είμαστε σχεδόν πάντοτε μαζί. Θυμάμαι με πόση επιμέλεια είχε συγκεντρώσει οτιδήποτε πίστευε ότι θα χρειασθεί στο μεγάλο του ταξίδι και φεύγοντας ήλθε να μου δώσει τα σχολικά του βιβλία για να του τα φυλάξω έως ότου επιστρέψει για να τελειώσει το Α' Γυμνάσιο στο οποίο φοιτούσε.

Άλλος φίλος μου ήταν ο Σαμ Λεβί. Ήταν ένα πανέμορφο, λεπτό αγόρι, που κατοικούσε στην οδό Μπιζανίου πολύ κοντά στο πατρικό μου σπίτι και παίζαμε συχνά ποδόσφαιρο μαζί. Ήταν ο πιο αριστοκράτης από όλους τους φίλους μου. Η οικογένειά του ήταν μεγαλοαστική, ο πατέρας του έμπορος και κατοικούσαν σε ένα πολύ ωραίο τρίπατο σπίτι. Είχαμε και οι δύο τη συνήθεια να συγκεντρώνουμε τα διαφημιστικά φυλλάδια της ΔΕΘ. Μάθαινε γαλλικά και με τα σημερινά μου κριτήρια πιστεύω πως θα γινόταν ένας εξαίρετος καλλιτέχνης ή επιστήμων.

Θυμάμαι ακόμα τον Τζάκο,

τον Νίκο (;), τον Μορίς και όλα τα άλλα παιδιά που έμεναν στην περιοχή της Αγίας Τριάδος. Δεν είχαμε μαλώσει ποτέ, για τίποτε. Οι συνηθισμένοι παιδικοί καυγάδες δεν υπήρξαν ποτέ ανάμεσα μας. 'Αλλωστε όλη η περιοχή ήταν ήσυχη, καθαρή, περιποιημένη, με κήπους και όμορφα σπίτια. Η μνήμη τους μού είναι καθαρή παρά τα 66 μου χρόνια και τα πρόσωπά τους σαν να τα βλέπω όταν είμαι μόνος και αναπολώ τα νεανικά μου χρόνια.

Πιστεύω ότι η παρουσία τους θα διαμόρφωνε ένα περιβάλλον κοσμοπολιτικο, όπως σε κάθε πόλη στην οποία το εβραϊκό στοιχείο ήτο παρόν».

זכרונות XPONIKA

ΟΡΓΑΝΌ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ

Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο: Ο Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. ΝΙΣΗΜ ΜΑΪΣ Σουρμελή 2 • 104 39 ΑΘΗΝΑ

Διανέμεται Δωρεάν

ENGLISH SUMMARY

of the Contents of Issue No 131

MAY - JUNE 1994

The leading article, entitled "What, not the Jews again?" is by cinema critic Dimitris Haritos. Taking as his starting - point a critical presentation of the film Schindler's List, Mr Haritos expresses the view that "some reviewers of the film were wrong in believing that the question of the Holocaust is outdated".

Ilias Petropoulos summarises the main points of a doctoral thesis entitled "History of the relations between Greeks and Jews", by Bernard Pierron, submitted to the Paris Institute of Eastern Languages and Cultures.

Miriam Mordocai, who was born in the Macedonian city of Verria and now lives in Israel, tells her personal story of the Holocaust years and gives details of the persecution of the Jews in Greece. Miriam Mordocai tells how her family was saved by Greek Christians, whom she praises and thanks.

G. Zoumbos presents a number of extracts from the book by G. Zavitsianos «Ray of Light»: The Persecution of the Jews in History, printed in Corfu in 1891. The article refers to events concerning Jews in Corfu during the nineteenth century.

In an article entitled «Progressive Terrorism», Professor Christos Yannaras stated that Schindler's List was

«Jewish propaganda» similar to that produced by other marginal groups (such as homosexuals or muslims) which no one was alleged to be entitled to oppose or disagree with. Mr. Yannaras was answered by Professor N. Alivisatos and K. Tsoukalas who argued that «if the world community is supposed to forget the Holocaust and be led in the direction of racial discrimination, as would seem to be the conclusion derived from Mr Yannaras' text, then better that the Jews should remind us of the crimes of the twentieth century». The Central Board of Jewish Communities in Greece also issued a reply to Mr Yannaras. Mr Yannaras sent an explanatory letter to the Central Board of Jewish Communities in Greece. This issue contains all the relevant texts.

This issue also gives the names of 16 Greek Christians to whom Yad Vashem has awarded the title of Righteous among the Nations for saving Jews during the occupation. It also contains a message from the Central Board of Jewish Communities in Greece to the Mayor of Distomo (Viotia) on the occasion of the 50th anniversary of the day (10 June 1944) when the Nazis burned the village and massacred its inhabitants, a letter from Dr A. Karipis with reminiscences of his Jewish schoolmates in Thessaloniki, and a review of a book by D. Tsinikopoulos entitled Poetry in the Words of Jesus.

