# XPONIKA הווכרונות XPONIKA

#### ΟΡΓΑΝΌ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΟΣ Ι' • ΑΡΙΘΜ. 94 • ΜΑΡΤΙΟΣ · ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1987 • ΝΙΣΑΝ 5747



ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΔΑΒΙΔ ΜΠΕΝ ΓΚΟΥΡΙΟΝ



# Τιμή στό πνευμα καί στό ἔργο του Δαβίδ Μπέν Γκουριόν

έ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως, στίς 16 'Οκτωβρίου 1986, 100 χρόνων ἀπό τή γέννηση τοῦ Δαβίδ Μπέν Γκουριόν, ἔγινε στό Δημαρχεῖο τῆς 'Αθήνας στίς 8 'Απριλίου 1987 εἰδική τιμητική ἐκδήλωση. Τό

τεῦχος αὐτό τοῦ περιοδικοῦ μας εἶναι ἀφιερωμένο στό πνεῦμα καί στό ἔργο τοῦ ὁραματιστοῦ καί δημιουργοῦ τῆς ἑβραϊκῆς ἐστίας: τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ.

Μέ τά ἄρθρα πού ἀκολουθοῦν δίνεται ἡ εὐκαιρία στόν "Ελληνα ἀναγνώστη νά παρακολουθήσει τήν ἐξέλιξη καί προσφορά τῆς πολυδιάστατης προσωπικότητας τοῦ ἱδρυτοῦ καί πρώτου πρωθυπουργοῦ τοῦ Ἰσραήλ. 'Ο Μπέν Γκουριόν τιμᾶται γιά τήν πολλαπλή προσφορά του σάν πολιτικοῦ ἡγέτη, στρατιωτικοῦ ὀργανωτή, διοικητικοῦ μεταρρυθμιστή καί πάνω ἀπ' ὅλα ἐνός σύγχρονου Προφήτη. 'Ενός Προφήτη πού πῆρε μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο τόν τρομαγμένο, λυπημένο, χαμένο, ἀνίσχυρο, ἐξοντωμένο 'Εβραῖο καί τοῦ ἔδωσε ὑπόσταση, ὁρίζοντάς του μιά νέα ἀνηφορική ἐθνική πορεία πρός τήν τελική δικαίωση.

"Οποιος διαβάσει τά ἄρθρα πού ὰκολουθοῦν, δέν μπορεῖ παρά νά ἐντυπωσιασθεῖ ἀπό τά πολλά καί μεγάλα πού πραγμάτωσε, μέσα σέ λίγα χρόνια, ὁ Μπέν Γκουριόν. Οἱ πράξεις καί τά ἔργα του μιλᾶνε καί τόν καταξιώνουν ἀπό μόνα τους. Τό τρίπτυχο πού καθόρισε τήν ἀγωνιώδη δημιουργία τοῦ Μπέν Γκουριόν ἦταν: Βίβλος, Σιωνισμός, Σοσιαλισμός. "Ενα καθοριστικό τρίπτυχο, χωρίς ὅμως ἀκρότητες καί φανατισμούς μιά κι ὁ δημιουργός Μπέν Γκουριόν δέν ἀποχωρίστηκε ποτέ τήν ἰδιότητα τοῦ πνευματικοῦ ὁραματιστοῦ. Πιστός στίς ἀρχές τῆς ἐλληνικῆς φιλοσοφίας, ὅπως ἀποδεικνύουν τά κείμενά του, κατόρθωσε νά κάνει τή θεωρία πράξη κατά τρόπο φιλοσοφημένο.

Ό Μπέν Γκουριόν ὑπῆρξε ὁ πατέρας τοῦ κάθε Ἑβραίου, ὁπουδήποτε τῆς γῆς κι ἄν βρίσκεται. Γι' αὐτό ἡ μνήμη του θά τιμᾶται αἰώνια, μιά καί θά παραμείνει ἀθάνατος.

ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Τό κείμενο τῆς Διακηρύξεως τῆς 'Ανεξαρτησίας τοῦ Κράτους τοῦ 'Ισραήλ, 14 Μαΐου 1948 (5 'Ιγιάρ 5708). Μεταξύ τῶν ὑπογραφῶν τῶν πρωτεργατῶν, πρώτη δεξιά ἄνω εἶναι ἐκείνη τοῦ Δαβίδ Μπέν Γκουριόν.



# Δαβίδ Μπέν Γκουριόν

Εἰσαγωγή Στίς 16 'Οκτωβρίου 1986, συμπληρώθηκαν 100 χρόνια ἀπό τή γέννηση του Δαβίδ Γιοσέφ Γκρύν, παγκοσμίως γνωστού ώς Δαβίδ Μπέν -Γκουριόν, 'Η σημασία τού ἐορτασμού τῆς τόσο σημαντικής αὐτῆς ἐπετείου βρίσκεται πέρα ἀπό τόν ρόλο πού διαδραμάτισε στή δημιουργία τοῦ σύνχρονου Κράτους τοῦ Ἰσραήλ και πέρα ἀπό τήν Ικανότητα καί το ταλέντο τοῦ χαρισματικού αύτού άνδρός νά όργανώσει τήν ὑποδομή καί τούς θεσμούς τού νεοσύστατου Κράτους. ή ἴδια ή **ϋπαρξη τοῦ Μπέν** -Γκουριόν συγκίνησε έκατομμύρια άνθρώπων σέ όλο τόν κόσμο, ή δέ φυσιογνωμία του ἔχει παραμείνει άνεξίτηλη στήν Ιστορία τῆς άνθρωπότητας. Τό ὄνομά του άντιπροσωπεύει έναν άπό τούς γίγαντες του 20ου αίωνος και ή μνήμη του είναι аропкта συνδεδεμένη μέ τή ζωή καί τον παλμό τού σημερινού Ίσραήλ.

"Ας προσπαθήσουμε νά σκιαγραφήσουμε τόν μεγάλο αὐτό άνδρα — ὅσο κι άν οί άπλές λέξεις είναι δύσκολο νά δώσουν τό ύψος και τό μέγεθος τῆς άξίας TOU - KI ắC άναλύσουμε τήν προσωπικότητά του ώς άνδρα, ήγέτη καί προφήτη.

Ή οἰκογένειά του: 'Ο πατέρας του, 'Αβινκντόρ Γκρύν, ύπηρξε δικηγόρος στό Πλόνσκ τῆς Πολωνίας, γενέτειρα τοῦ Μπέν - Γκουριόν. 'Από τούς πρώτους ύποστηρικτές τοῦ Θεόδωρου Χέρτσλ, μέ ἔντονη δραστηριότητα στήν ἀνάπτυξη τοῦ σιωνιστικοῦ κινήματος στήν πόλη του, μετέδωσε από πολύ νωρίς αὐτές τίς άξίες στόν γιό του. ή ἐκπαίδευση τοῦ Δαβίδ βασίσθηκε σταθερά στή διδασκαλία τῆς Τορά, τοῦ Ταλμούντ, καί τῆς έβραϊκής γλώσσας καί σοφίας, πράγμα στό όποίο συνετέλεσε ίδιαίτερα καί ὁ παππούς του. Τό ἐκπαιδευτικό αὐτό ὑπόβαθρο, σέ συνδυασμό μέ τόν ένθουσιασμό πού τοῦ έμφύσησε ὁ πατέρας του γιά τόν Σιωνισμό, ἔκαναν τό ἔδαφος πρόσφορο γιά νά ἀρχίσει ὁ Δαβίδ τή μακρά σταυροφορία του γιά τή δημιουργία του Έβραϊκου Κράτους. 'Από μικρό παιδί ήξερε τόν δρόμο πού θά άκολουθούσε στή ζωή του, είναι μάλιστα χαρακτηριστικό τό ὅτι εἶπε κάποτε σέ νεαρούς φίλους του: «Θά γίνω ἡγέτης στό Ἰσραήλ». Τήν ήμέρα πού ἔχασε τόν πατέρα του, ὁ Μπέν -Γκουριόν ἔγραψε: «Κληρονόμησα ἀπό τόν πατέρα μου τήν ἀγάπη γιά τόν λαό καί τή γῆ τοῦ Ἰσραήλ καί τήν ἐβραϊκή γλώσσα».

Μοναχική φύση ἀπό τά πολύ παιδικά του χρόνια, δέν ἔπαιξε οὔτε καί συνδέθηκε μέ τά παιδιά τῆς ἡλικίας του, οὔτε καί μέ τά ἴδια του τά ἀδέλφια. Στενός ήταν ἀντίθετα ὁ δεσμός του μέ τή μητέρα του, τήν όποία είχε τήν άτυχία νά χάσει στήν τρυφερή ήλικία τῶν 11 ἐτῶν. Βαθειά θρησκευόμενη μέ εὐγενικό πνεύμα, ή Σνάϊντελ, τού δίδαξε τήν εὐαισθησία καί τήν ἀνθρωπιά.

Ή Βίβλος: Γιά τόν μοναχικό Δαβίδ, ή Βίβλος άπετέλεσε πηνή παρηγοριάς καί έμπνεύσεως. Τό πάθος του γι' αὐτή τόν ἀκολούθησε μέχρι τόν θάνατό του. Τό ίερό αὐτό κείμενο ύπηρξε τό κλειδί πού τόν βοήθησε νά κατανοήσει τά πάντα σχετικά μέ τή νη τοῦ Ἰσραήλ καί τόν λαό της. Γιά τόν Μπέν -Γκουριόν, οί ἄνθρωποι τῆς Βίβλου δέν ἦταν άπλῶς ἀρχαῖοι χαρακτήρες, ἀγάλματα ένός μουσείου, άλλά πρόσωπα ζωντανά, όσο καί οί ύπουργοί τοῦ ύπουργικοῦ του συμβου-

'Η γυναίκα του: 'Ο Μπέν - Γκουριόν συνάντησε τήν Πώλα Μουνβάις τό 1915 στή Νέα Ύόρκη, ὅπου είχε καταφύγει, ἐξόριστος ἀπό τούς Τούρκους, διωγμένος ἀπό τήν Παλαιστίνη. Ό γάμος του έγινε έκει τό 1917. Ή Πώλα στάθηκε ή πιστή καί άφοσιωμένη του σύντροφος γιά διάστημα μεγαλύτερο τοῦ μισοῦ αἰώνα. Σήκωσε άδιαμαρτύρητα τό βαρύ φορτίο του ἔργου ζωῆς του συζύγου της, τή δημιουργία ένός Κράτους καί περιφρούρησε τήν ήρεμία του κρατώντας τον μακριά ἀπό κάθε οἰκογενειακό πρόβλημα σχετικό μέ τήν άνατροφή τῶν τριῶν παιδιῶν τους.

#### □ ΜΠΕΝ ΓΚΟΥΡΙΟΝ:Ο ΗΓΕΤΗΣ

πό τά πρῶτα χρόνια τῆς δραστηριότητός του, ὀνόμαζε τόν έαυτό του σοσιαλιστή, μέ τήν ἔννοια πού ὁ ἴδιος ἔδινε στόν ὅρο, δηλαδή: «'Εβραϊκή ἐργασία στῆ γή του Ίσραήλ» σάν μέσο ἐπιλύσεως του έβραϊκού ζητήματος. 'Από μικρός ήξερε ότι γιά νά σωθεῖ ὁ ἐβραϊκός λαός ἀπό τή φρίκη τοῦ ἀντισημιτισμοῦ, χρειαζόταν ἐθνική ταυτότητα - μία δική του χώρα. Κι αὐτή δέν ήταν ἄλλη ἀπό τή γη τοῦ Ἰσραήλ. Πρῶτος ἀντικειμενικός σκοπός της σιωνιστικής όμάδος «"Εζρα» πού ὀργάνωσε σέ ἐφηβική μόλις ήλικία, ήταν ή άναβίωση τῆς ἐβραϊκῆς γλώσoac.

'Ο Δαβίδ Γκρύν ἔφθασε στό 'Ισραήλ τό 1906. 'Από τότε καί μέχρι τό 1910 ἐργάσθηκε σάν άγρότης σέ διάφορους έβραϊκούς οίκισμούς, ἀπό τήν Πέταχ Τίκβα μέχρι τήν Χεζέρα στή Γαλιλαία. Ἐκεῖ, παρά τόν ἀγώνα γιά ἐπιβίωση καί τήν μαλάρια ἀπό τήν ὁποία προσβλήθηκε έπανειλημμένα, ϊδρυσε μαζί μέ ἄλλους τό πρῶτο συνεταιριστικό χωριό καθώς καί τήν πρώτη έβραϊκή όργάνωση άμύνης στό 'Ισραήλ, τήν «'Ασομέρ» ('Ο Φύλακας). Ή κοινωνική καί πολιτική του φιλοσοφία είχε άρχίσει νά παίρνει σάρκα καί όστά.

Τό 1910 ἐγκαταλείπει τίς ἀγροτικές καί όργανωτικές δραστηριότητες καί έγκαθίσταται στήν Ίερουσαλήμ, ὅπου βοηθά στήν ἔκδοση τοῦ ἐβραϊκοῦ περιοδικοῦ « Αχντούτ» (Ένότητα), ὄργανο τῶν ἐργατῶν τοῦ Σιωνιστικού κόμματος. Έκείνη ἀκριβώς την έποχή ἀρχίζει νά ὑπογράφει με τό έβραϊκό του έπίθετο Μπέν - Γκουριόν, ὄνομα ένός ἀπό τούς ήγέτες της ὲξεγέρσεως τῶν Ἑβραίων ἐναντίον τῶν Ρωμαίων.

Ή δραστηριότητά του ώς δημοσιογράφου σ' ἔνα μικρής κυκλοφορίας ἔντυπο δέν τόν ίκανοποιούσε. Πιστεύοντας ὅτι τό μέλλον τῆς χώρας εἶχε σχέσεις μέ τή γειτονική Τουρκία, ταξίδεψε μαζί μέ τόν φίλο του 'Ισαάκ Μπέν - Τσβί (μετέπειτα πρόεδρο τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ) στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά σπουδάσουν Νομικά καί νά έκπροσωπήσουν μιά μέρα τήν Ίσραηλιτική Κοινότητα σ' ἕνα πιθανό Τουρκικό Κοινοβούλιο. 'Η ἔναρξη τοῦ Α' Παγκοσμίου Πολέμου ἀνατρέπει τίς προβλέψεις του, οί δέ τουρκικές άρχές τόν ἀπελαύνουν ἀπό τήν Παλαιστίνη δίνοντάς του ἕνα μάθημα, ὅτι οἱ Ἑβραῖοι δέν μπορούν νά στηρίζονται σέ κανένα ἄλλο ἔθνος γιά τήν προστασία τους. Στή Νέα Ύόρκη, ὅπου καταφεύγει, ὁργανώνεται μαζί μέ τόν Μπέν - Τσβί στό Έβραϊκό Έργατικό Κίνημα. Μαζί μέ τούς Βάϊζμαν, Ζαμποτίνσκι καί Τρούμπελντορ, παίρνουν τήν άδεια τῆς Βρετανίας, νά σχηματίσουν μία Έβραϊκή λεγεώνα καί νά πάρουν μέρος στόν πόλεμο. Τό συγκλονιστικότερο ὅμως γεγονός τῶν χρόνων τοῦ πολέμου ἤταν ἡ δήλωση Μπάλφουρ πού ἀνακήρυσε μία Έβραϊκή Ἐθνική Ἑστία στήν Παλαιστίνη.

Τό 1918, λοιπόν, ἐπιστρέφει στήν Παλαιστίνη καί πρῶτο του μέλημα είναι νά ἐνώσει τίς διασπασμένες ἐβραϊκές ἐργατικές ὀργανώσεις σέ μία μεγάλη, ἐνωμένη καί ἰσχυρή ὀργάνωση. "Ετσι ἴδρυσε τή Γενική Συνομοσπονδία 'Εργατῶν, τή γνωστή 'Ισταντρούτ, τῆς ὁποίας ἐξελέγη γενικός γραμματεύς — θέση πού κράτησε μέχρι τό 1935. Βοήθησε μέ ζῆλο τήν ὀργάνωση νά γίνει ὁ πυρήνας τῆς ἐβραϊκῆς ἐγκαταστάσεως, καθώς καί νά ἀποκτήσει πολιτική καί οἰκονομική δύναμη.

#### □ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

οὐσία τοῦ ἀγώνα γιά τόν Μπέν - Γκουριόν ξεκίνησε στίς ἀρχές τῆς δεκετίας τοῦ 1920. Παράλληλα μέ τή δημιουργία τῆς Ἰσταντρούτ, ἔντονη ὑπῆρξε ἡ δραστηριότητά του στό Σιωνιστικό κίνημα, ώστε ὅταν ἐμφανίστηκε ὁ Χίτλερ τό 1933, ὁ Μπέν - Γκουριόν, είχε καταστήσει τό ἐργατικό κίνημα πολύ ἰσχυρό μέσα στούς κόλπους τοῦ Σιωνιστικοῦ.

Κατ' άρχήν, ἔκανε ἔκκληση στούς Έρραίους τῆς 'Ανατολικῆς Εὐρώπης νά μεταναστεύσουν στήν Παλαιστίνη, ὑποστηρίζοντας ὅτι αὐτή ἤταν ἡ μοναδική ἀπάντηση στό κλιμακούμενο ἀντισημιτικό μένος πού κατάκλυζε τήν Εὐρώπη, μέ κέντρο τή χιτλερική Γερμανία.

Ή δεύτερη μάχη πού στήν κυριολεξία ξδωσε ήταν ή ίδια ή σιωνιστική όργάνωση. Γιά τό θέμα αὐτό, ἔγραψε: «'Αναγνωρίζουμε τή σημασία τῶν πολιτικῶν διαπραγματεύσεων, άλλά τίς θεωρούμε δευτερεύοντα παράγοντα γιά τήν ἀνάπτυξη στήν Παλαιστίνη. 'Η φυσική επέκταση τῆς ἐγκαταστάσεώς μας στή χώρα ἔχει βαθύτερες προεκτάσεις ἀπό μιά άπλή προτεραιότητα πού δίνουμε στόν άγώνα μας. Δέν παρεκλίναμε ποτέ ἀπό αὐτή τήν προσέγγιση, τήν όποία ἀποδέχθηκαν σταδιακά οί Σιωνιστές ήγέτες της Διασποράς». Σάν ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν, τό 1935 έκλέγεται πρόεδρος του Έβραϊκού Πρακτορείου, της άνεπίσημης κυβερνήσεως της Παλαιστίνης.

Τό 1937 τόν βρίσκει σύμφωνο μέ τήν "Εκθεση Πήλ γιά τήν διαίρεση τῆς Παλαιστίνης σ' ἔνα ἀραβικό καί ἕνα έβραϊκό κράτος, καθότι πίστευε ὅτι ὁ παγκόσμιος 'Εβραϊσμός θά σωζόταν ἀπό τή ναζιστική λαίλαπα μόνο μέσω τῆς μεταναστεύσεως σ' ἔνα έβραϊκό κράτος στή γῆ τοῦ 'Ισραήλ. 'Η ἐφαρμογή αὐτῆς τῆς προτάσεως ναυαγεῖ γιά ἄλλη μιά φορά ἐξ αἰτίας τῶν ἀραβικῶν καί βρετανικῶν βίαιων ἀντιδράσεων.

"Ένα φοβερό κτύπημα πού ἤρθε νά προστεθεῖ στά δεινά τοῦ Μπέν - Γκουριόν ἀλλά καί ὀλόκληρου τοῦ εὐρωπαϊκοῦ 'Εβραϊσμοῦ, ἐν μέσω τῶν τραγικῶν στιγμῶν τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ἤταν ἡ αὐστηρή ἀπαγόρευση ἐκ μέρους τῶν Βρετανῶν καί τῆς Κοινωνίας τῶν 'Εθνῶν, τῆς μεταναστεύσεως καί τῆς ἀγορᾶς γῆς στήν Παλαιστίνη. 'Ο Μπέν - Γκουριόν δηλώνει τότε: «Θά συμμετάσχουμε οἱ ἴδιοι, μέ τό σῶμα, τήν ψυχή καί όλες μας τίς δυνάμεις σ' αὐτόν τόν ἱερό πόλεμο. Δέν ἐπιθυμοῦμε, οὕτε μᾶς ἐπιτρέπεται νά ἀφήσουμε ἄλλους νά κάνουν τή δική μας δουλειά...».

Έν ὄψει της θλιβερης διαπιστώσεως ὅτι ή Βρετανία δέν ήταν σέ θέση ή δέν ἐπιθυμούσε πιά νά τηρήσει τίς ύποσχέσεις της άπέναντι στόν έβραϊκό λαό, καί ὅτι ὁ Ἑβραϊσμός τῆς Εὐρώπης βρισκόταν στά πρόθυρα όλοκληρωτικής καταστροφής, ό Μπέν Γκουριόν, στράφηκε, μέ τή χαρακτηριστική του διορατικότητα, σέ νέους συμμάχους: τήν 'Αμερική καί τόν Έβραϊσμό της. 'Η ίστορική συνάντηση τῆς 12ης Μαΐου 1942, στή Νέα Ύόρκη, μέ τή συμμετοχή 600 ἀπεσταλμένων ἀπό τήν Παλαιστίνη, κατέληξε στήν όμόφωνη ἀπόφαση: «Πόλεμος μέχρι τελευταίας ρανίδος στά ἰσχύοντα ἀπαγορευτικά μέτρα καί ἴδρυση έβραϊκοῦ κράτους στήν Παλαιστίνη μετά τό πέρας τοῦ Παγκοσμίου

'Η ίστορική αὐτή στιγμή, θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς, ὅτι μετέτρεψε τόν Μπέν - Γκουριόν ἀπό Σιωνιστή ήγέτη σέ δημιουργό ἐνός ἐβραϊκοῦ ἔθνους.

Πολέμου».

#### □ ΜΠΕΝ — ΓΚΟΥΡΙΟΝ: Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

Αντιμέτωπος μέ τίς τραγικά ἀντίξοες αὐτές συνθῆκες, ὁ Μπέν - Γκουριόν συνειδητοποίησε ὅτι ἔπρεπε νά διεξάγει τόν ἀγώνα του σέ τρία μέτωπα: Πρῶτον, νά σώσει τοὐς ἐπιζήσαντες 'Εβραίους τῆς Εὐρώπης καί νά τούς φέρει στό 'Ισραήλ, δεύτερον, νά ὑπερασπίσει τήν 'Ισραηλιτική Κοινότητα τῆς Παλαιστίνης ἀπό τίς ἀραβικές ἐπιθέσεις σέ χωριά, κιμπούτς, σχολεῖα καί θρησκευτικούς χώρους, ἐπιθέσεις τίς ὁποῖες ἡ ναζιστική προπαγάνδα τοῦ μίσους ὑπαγόρευε καί ἐνθάρρυνε ὅλο καί περισσότερο, καί τρίτον, νά προετοιμασθεῖ γιά ἔναν πόλεμο πού ἐνδεχομένως θά ἐξαπέλυαν οἱ στρατοί τῶν γειτονικῶν ἀραβικῶν χωρῶν.

Δύο ήταν οί μορφές της έβραϊκής μεταναστεύσεως στήν Παλαιστίνη κατά τήν τελευταία περίοδο τῆς βρετανικῆς ἐντολῆς· ἡ νόμιμη («πρώτη άλιγιά»), πού έφθασε στό άποκορύφωμά της τό 1935 ὅταν χιλιάδες Γερμανο - Έβραῖοι δραπέτευσαν ἀπό τούς ναζί καί πού ἀναχαιτίσθηκε ἀπό τίς ἀπαγορευτικές διατάξεις τῶν Βρετανῶν, καί ἡ παράνομη («δεύτερη άλιγιά»), ὀργανωτής τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ὁ Μπέν -Γκουριόν. Μεθόδευσε τίς ἐνέργειές του, άφ' ένός φέρνοντας όσο περισσότερους Έβραίους μπορούσε, πρίν προλάβει νά όλοκληρωθεί ή χιτλερική μανία έξολοθρεύσεώς τους, καί ἀφ' έτέρου κάνοντας τόν Νοέμβριο τοῦ 1942 δραματική ἔκκληση στούς ήγέτες τοῦ ἐλεύθερου κόσμου «νά δεχθούν πάσει θυσία στίς οὐδέτερες χῶρες τούς Έβραίους, γιά νά σώσουν τή ζωή χιλιάδων παιδιών καί βρεφών πού βαδίζουν στόν θάνατο πρίν ἀκόμα συνειδητοποιήσουν τήν έβραϊκή τους ταυτότητα...». Ἡ ἔκκλησή του δέν εἰσακούσθηκε, ἀπό δέ τό 1937 καί μέχρι τό τέλος του πολέμου, 67 πλοΐα ἔφεραν μόνο 31.800 Έβραίους πρόσφυγες στό 'Ισραήλ. 'Αλλά τώρα είχε έλθει ή ώρα γιά ένα άλλο μεγάλο καθήκον του Μπέν - Γκουριόν: τήν ἀποτίναξη τοῦ βρετανικοῦ ζυγοῦ.

Ή 'Οργάνωση Χαγκάνα: Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ '30, τό 'Εβραϊκό Πρακτορεῖο, ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Μπέν - Γκουριόν, δημιούργησε μία ἀμυντική δύναμη, τή Χαγκάνα. 'Ενῶ ἀρχικός σκοπός της ἤταν ἡ ἀπόκρουση τῶν ἀραβικῶν ἐπιθέσεων μέσα στήν Παλαιστίνη, σέ συνεργασία μέ τίς ἄλλες ὁμάδες (Παλμάχ καί 'Ιργκούν), τό 1944 ἀποτέλεσε τόν βασικό πυρήνα τῆς 'Εβραϊκῆς Λεγεῶνος, ἡ ὁποία ἔλαβε ἐνεργά μέρος στόν πόλεμο.

'Η δημιουργία των Ισραηλινών δυνάμεων άμύνης: Καθώς ξμπαινε ή δεκαετία τοῦ '40, ό Μπέν - Γκουριόν ξεκίνησε ἐκστρατεία συγκροτήσεως στρατοῦ, ὀργανώνοντας τίς διάφορες διασκορπισμένες στρατιωτικές ὁμάδες τοῦ 'Ισραήλ, σέ μία ἐνοποιημένη ἀπολιτική στρατιωτική ἐθνική δύναμη. Σέ δεύτερο στάδιο, ὲξόπλισε τόν στρατό αὐτό ὅσο καλύτερα μποροῦσε, φροντίζοντας παράλληλα νά μήν ἐπηρρεασθεῖ ἀρνητικά ἡ οἰκονομική καί κοινωνική ζωή τῆς χώρας ἀπό τό βάρος τῆς συντηρήσεως ἐνός τέτοιου συγκροτήματος, καί τέλος, χρησιμοποίησε τόν στρατό ὡς μέσο ἀφομοιώσεως μεγάλου ἀριθμοῦ νέων μεταναστῶν στήν ἰσραηλινή κοινωνία.

Τόσο ή ένοποίηση, ὅσο καί ὁ ἐξοπλισμός τοῦ ἐθνικοῦ στρατοῦ, ὑπῆρξαν ἰδιαίτερα δύσκολα βήματα γιά τόν Μπέν - Γκουριόν, τό πρῶτο λόγω τῆς ἀνήσυχης φύσης τῆς ἰσραηλινῆς κοινωνίας λίγο πρίν ἀπό τή δημιουργία τοῦ κράτους, τό δέ δεύτερο λόγω τῶν δυσχερῶν συνθηκῶν τῆς ἐποχῆς (τέλος Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου). ᾿Αντιμετωπίζοντας ἐνδεχόμενο κίνδυνο ἐπιθέσεως ἀπό τίς ἀραβικές ἔνοπλες δυνάμεις, προέβη σέ ἄλλη μία ἱστορική ἀπόφαση γιά τό Ἰσραήλ — ἔβαλε τά θεμέλια ἱδρύσεως πολεμικῆς βιομηχανίας καὶ ἀποθηκεύσεως ὅπλων γιά τήν ἄμυνα τοῦ νεοσύστατου κράτους.

Τό γεγονός ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν στρατιωτῶν ἡσαν ἔφεδροι, ὅχι μόνο δέν ἀναχαίτισε τἡν ἀνάπτυξη τῆς χώρας στόν οἰκονομικό καί κοινωνικό τομέα, ἀλλά ἀντίθετα τἡν βοηθοῦσε, διότι σέ περιόδους εἰρήνης, οἱ ἔφεδροι αὐτοί ἐργάζονταν στήν παραγωγή καί προήγαγαν τόν ἐκσυγχρονισμό τῶν λειτουργιῶν τοῦ κράτους. "Οσο γιά τἡν ἐκπαίδευση μέσα στόν στρατό, ὅπως ὁ Ιδιος είχε πεῖ: «Οἱ Δυνάμεις ᾿Αμύνης ἀποτελοῦν τόν μεγαλύτερο ἐκπαιδευτικό ὀργανισμό γιά ἐνήλικες στή χώρα καί συμβάλουν περισσότερο ἀπό ὀποιοδήποτε ἀλλο κρατικό φορέα στήν ἀπορρόφηση τῶν νέων μεταναστῶν».



ΟΔΗΓΗΤΗΣ

#### ΜΠΕΝ - ΓΚΟΥΡΙΟΝ: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

τίς 14 Μαΐου του 1948, ὁ Δαβίδ Μπέν -Γκουριόν ἀνακήρυξε τήν ἀνεξαρτησία τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, καί την ἴδια μέρα ἔγινε ἐπισήμως αὐτό πού ἐπί χρόνια ύπήρξε άνεπισήμως, ό πρώτος πρωθυπουργός καί ὁ πρῶτος ὑπουργός 'Αμύνης τοῦ 'Ισραήλ. Τήν ίδια αὐτή μέρα, τό Ίσραήλ δέχθηκε τή συνδυασμένη είσβολή πέντε άραβικών στρατών ταυτοχρόνως. ή καθολική ήττα τῶν ᾿Αράβων καί ἡ συμφωνία γιά τή γραμμή άνακωχής, ἀπέφεραν στό Ίσραήλ ἐδαφική ἔκταση πολύ μεγαλύτερη ἀπό αὐτή πού προέβλεπαν τά 'Ηνωμένα "Εθνη στήν απόφασή τους γιά τήν διαίρεση της Παλαιστίνης. ή άνακωχή παράλληλα, σήμανε αὐτομάτως τήν ἄφιξη χιλιάδων μεταναστών πού είχαν έπιζήσει ἀπό τά στρατόπεδα θανάτου τῆς Εὐρώπης, ή ήταν πρόσφυγες τῶν ἑβραϊκῶν γκέττο ἀπό τή Βόρεια 'Αφρική, Συρία, Ίράκ, Ύεμένη, Ἰνδία, Νότιο καί Βόρειο 'Αμερική καί Βρετανία. Σέ λινότερο ἀπό τέσσερα χρόνια, τό ὄνειρό τοῦ Μπέν - Γκουριόν νά διπλασιάσει τόν πληθυσμό ἔγινε πραγματικότητα. "Επρεπε όμως νά φροντίσει ό ίδιος γιά τή διατροφή, στέγαση, ἐκπαίδευση καί ὁμαλή απορρόφηση των έκατοντάδων χιλιάδων νεο - αφιχθέντων. Προοπτική δύσκολη, όχι όμως άνεπίτευκτη. Μέχρι τό 1951, ὁ Μπέν -Γκουριόν καί ή κυβέρνησή του μπορούσαν νά είναι ύπερήφανοι γιά τά ἐπιτεύγματά τους, στό ὅτι κυριολεκτικά ἔκαναν τήν ἔρημο νά ἀνθίσει γιά ἄλλη μιά φορά.

Τό ἀνήσυχο πνεῦμα τοῦ Μπέν - Γκουριόν δέν ἐπαναπαύθηκε οὔτε καί τότε. Ἡ ἀνάπτυξη ἐνός ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος σέ ἐθνική βάση γίνεται ὁ ἐπόμενος στόχος του. Σάν ἀποτέλεσμα τῶν προσπαθειῶν του, τό 1953, μέ εἰσήγησή του, ἡ Κνέσσετ (Βουλή τοῦ Ἰσραήλ) ψηφίζει Νόμο, βάσει τοῦ ὁποίου: «ἡ ἐκπαίδευση παὐει νά ἀποτελεῖ δικαιοδοσία τῶν πολιτικῶν κομμάτων καί περνᾶ στό κράτος, γεγονός ἀποφασιστικῆς σημασίας γιά τή σταθερή συγκρότηση,καί τὴν ἐνότητα τῆς χώρας».

"Έχοντας πραγματοποιήσει τόσα πολλά, τόν Δεκέμβριο τοῦ 1953 ἀποφασίζει νά ἀποσυρθεῖ καί νά ζήσει στήν ἔρημο, γιά νά ἐπιστρέψει τό 1955 ὡς ὑπουργός 'Αμύνης καί ἀργότερα ὡς πρωθυπουργός, μέχρι τήν τελική παραίτησή του ἀπό τήν κυβέρνηση, τόν 'Ιούνιο τοῦ 1963. Παρέμεινε βουλευτής ὡς τόν Μάϊο τοῦ 1970.

Θά ήταν ὅμως σαφῶς ἀτελής ἡ περιγραφή τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἡγέτη, ἄν δέν ἀναλύαμε τά στοιχεῖα ἐκεῖνα τῆς προσωπικότητός του — καί κυρίως τήν ἔντονη διορατικότητά του — πού τόν ὁδήγησαν στό νά προβλέψει σημαντικά γεγονότα πού σημάδεψαν τή ζωή τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ στό Ἰσραήλ καί στή Διασπορά.

#### □ ΜΠΕΝ - ΓΚΟΥΡΙΟΝ: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ

Ιχε κατ' ἀρχήν συλλάβει ὅλα ὅσα ἀπαιταθύσε ἡ δημιουργία ἐνός κράτους, ἤδη ἀπό τό τέλος τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οἱ ἐνέργειές του πρός αὐτή τήν κατεύθυνση — ἴδρυση τῆς 'Ισταντρούτ, ὀργάνωση τοῦ Σιωνιστικοῦ κινήματος — ὑπῆρξαν ἐμπνευσμένες καί καινοτόμες. 'Η πείρα μάλιστα πού ἀπέκτησε κατά τή διάρκεια ὅλων αὐτῶν τῶν χρόνων προετοιμασίας, συνετέλεσε στό νά οἰκοδομήσει τόσο ἀποτελεσματικά καί χαρισματικά τή χώρα του, ὅταν ἔφθασε ἡ πολυπόθητη στιγμή τῆς ἀνακηρύξεως τῆς ἀνεξαρτησίας της.

'Από πολύ νωρίς είχε έπίσης προσγειωθεῖ στήν ίδέα ὅτι ὁ μόνος δρόμος γιά τόν έβραϊκό λαό προκειμένου νά ἀποκτήσει τήν έλευθερία του καί νά όρθοποδήσει, ήταν ἡ ρεαλιστική ἀντίληψη τῶν καταστάσεων καί ἡ ἐμπιστοσύνη στίς ίδιες του τίς δυνάμεις. Τό τρίπτυχο: Σοσιαλισμός, 'Εβραϊσμός, Βίβλος, ἱδεολογική βάση πού ἐμφύσησε στούς πρώτους σκαπανεῖς, ἀποδείχθηκε ἐκ τῶν ὑστέρων ὁ μόνος τρόπος γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ τους. 'Ο ίδιος ἀργότερα ἔγραψε: «Προσκολλήθηκαν μέ θέρμη στόν Σιωνισμό, διότι ὁ δικός τους Σιωνισμός ἡταν ὁ πραγματικός. 'Οδηγός τους γιά τή δημιουργία μιᾶς

κοινωνίας - πρότυπο μέ κοινωνικά ίδεώδη, ύπῆρξε ἡ ἐργασία ὡς θεμέλιο μιᾶς ὑγιοῦς καί ἀνεξάρτητης ἐθνικῆς ζωῆς».

Τό ὅτι ἀντελήφθη πόσο σημαντικός ήταν ὁ ρόλος τῆς προερχόμενης ἀπό τά ἴδια τά ἑβραϊκά χέρια ἐργασίας, γιά τή δημιουργία τοῦ κράτους, ἤταν μόνο μία ἀπό τίς πολλές προβλέψεις του.

Τόν Δεκέμβριο τοῦ 1938, πρίν ἀκόμα δημιουργηθούν τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως καί έξοντώσεως των Έβραίων, ὁ Μπέν -Γκουριόν προαισθάνθηκε τόν ἐπερχόμενο τραγικό ἐφιάλτη τοῦ 'Ολοκαυτώματος. "Εγράψε τότε: «'Ανοίγει γιά μᾶς ἕνα καινούργιο κεφάλαιο, πού παρόμοιό του δέν έχει γνωρίσει ή Ιστορία των έβραϊκών δεινών. Πρόκειται γιά μία ὀργανωμένη ἐξόντωση πού συνοδεύεται ἀπό σαδιστικά βασανιστήρια μιᾶς ὁλόκληρης κοινότητος 600.000 Έβραίων τῆς Γερμανίας καί τῆς Αὐστρίας. 'Αλλά τό κακό δέν θά σταματήσει ἐκεῖ. Τά πρόσφατα πογκρόμ των ναζί, σήμαναν τήν ξναρξη τής έξολοθρεύσεως των Έβραίων δλου τοῦ κόσμου. Εὔχομαι οἱ προβλέψεις μου νά ἀποδειχθοῦν λανθασμένες... Τό αίμα μας, ή τιμή μας, τά ὑπάρχοντά μας, ὅλα γίνονται έρμαιο μιᾶς φριχτής συνωμοσίας έναντίον μας. "Ας μήν έγκαταλειφθοῦμε στή μοίρα μας. Τό κτύπημα αὐτό ἀλλάζει όλοκληρωτικά τήν ἔννοια τοῦ Σιωνισμοῦ, τόσο μέσα στούς κόλπους τοῦ 'Εβραϊσμοῦ, ὄσο καί γιά τόν ὑπόλοιπο κόσμο».

Πρίν ἀκόμα φανοῦν σέ ὅλες τους τίς διαστάσεις τά ἀποτελέσματα τῆς ναζιστικῆς πολιτικῆς, ὁ Μπέν · Γκουριόν εἶχε ταυτίσει τήν ἀναγέννηση τοῦ ἐβραϊκοῦ λαοῦ μέ τή δημιουργία ἐνός 'Εβραϊκοῦ Κράτους, ὑποστηρίζοντας μάλιστα ὅτι ἄν τό κράτος ὑπῆρχε πρίν ἀπό τόν πόλεμο, τό 'Ολοκαύτωμα δέν θά εἶχε ποτέ πραγματοποιηθεῖ.

Μέσα ἀπό τίς στάχτες τῆς τραγικῆς ἐμπειρίας τοῦ 'Ολοκαυτώματος, ἔβαλε τίς βάσεις γιά τό νέο κράτος, δίνοντας προτεραιότητα στή δημιουργία μιᾶς ἐθνικῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως μέ σύγχρονες προδιαγραφές, ἐνός ἄρτιου ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, μιᾶς νεολαίας πού θά ἀπολάμβανε τή ζωή σέ ἕνα δημοκρατικό κράτος, καί τέλος τήν ἀνάπτυξη καί σύσφιξη ἰσχυρῶν δεσμῶν μεταξύ τοῦ κράτους καί τῆς Διασπορᾶς.

Γιά τήν ἐπίτευξη ὅλων αὐτῶν κατά καιρούς δήλωσε: «Γιά νά οἰκοδομήσουμε τό κράτος μας χρειαζόμαστε τήν μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια ὁλόκληρου τοῦ ἐβραϊκοῦ λαοῦ στήν Παλαιστίνη καί στή Διασπορά, ἡ ὁποία, ἀκριβῶς ἐπειδή ἀποτελεῖ τμῆμα ἐνός ὑψίστου ἀνθρωπιστικοῦ ζητήματος, θά βρεῖ ἀνταπόκριση ἀπό τίς ΗΠΑ, ᾿Αγγλία, Ρωσία, καί ἄλλα ἔθνη. Βασικά ὅμως, πρέπει νά ἐργασθοῦμε μόνοι μας. ᾿Από τούς Ἑβραίους τούς ἴδιους ἑξαρτᾶται τό πόσο ἑβραϊκή θά γίνει ἡ Παλαιστίνη».

Έχοντας πιά όργανώσει τίς βασικές λειτουργίες τοῦ κράτους ὅπως ὁ ἴδιος τίς είχε ὁραματισθεῖ, ἄρχισαν νά τόν ἀπασχολοῦν προοπτικές βελτιώσεως τοῦ μέλλοντος τοῦ λαοῦ του μέσα στή χώρα. Μία ἀπό αὐτές, ἤταν ἡ ἄνθιση τῆς ἐρήμου τοῦ Νέγκεβ. Τόν Δεκέμβριο τοῦ 1953 ἔκανε τό πρῶτο βῆμα γιά τήν ύλοποίηση τοῦ ὀνείρου του. Παραιτήθηκε ἀπό τήν κυβέρνηση καί ἐγκαταστάθηκε σ' ἔνα μικρό κιμπούτς στό Νέγκεβ. "Ηλπισε ὅτι τό παράδειγμά του θά ἔβρισκε μιμητές μέσα ἀπό τή νεολαία τοῦ Ἰσραήλ, καθώς ἡ ἔρημος ἤταν γι' αὐτόν πηγή ζωῆς καί ἐκμεταλλεύσεως ἔτσι ὅπως τήν είχαν φαντασθεῖ οἱ πρῶτοι σκαπανεῖς.

Είδε στήν ἔρημο τήν προοπτική γιά δημιουργία μιᾶς ἀνθηρῆς ἀγροτικῆς κοινότητος, τήν ἀνάπτυξη ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, ἀλλά πάνω ἀπ' ὅλα, τήν ἀναζωπύρωση τοῦ σιωνιστικοῦ ἰδεώδους πού πίστευε ὅτι ὑποτονοῦσε στά πλαίσια τῆς ἀστικῆς ζωῆς.

Ό ἴδιος δήλωσε ἐνθουσιασμένος λίγο μετά τήν ἐγκατάστασή του στό κιμπούτς πού ἴδρυσε ἐκεῖ, τό Σντέ Μπόκερ: «"Ενοιωσα ὑπερήφανος βλέποντας τόσους νέους, μέ πρωτοπόρο πνεῦμα, νά ἐγκαθίστανται ἐδῶ. Τό Σντέ Μπόκερ, ὁ πιό ἀδικημένος ἀπό τή φύση τόπος μέσα στή χώρα, μποροῦσε νά γίνει ἀντικείμενο θαυμασμοῦ στό Νέγκεβ. Δουλεύοντας σ' αὐτή τήν ἄγονη λωρίδα γῆς, μέ δύσκολες συνθῆκες καί πρωτόγονα μέσα, μπορέσαμε νά συγκεντρωθοῦμε καλύτερα στά προβλήματα, νά ἀνακαλύψουμε τίς πραγματικές διαστάσεις τους, μέ ἀπλότητα σκέψης καί καθαρό μυαλό».

Ή ἀντίληψή του γιά τό νόημα τῆς Βίβλου καί ή έλπίδα του γιά τή συγκέντρωση όλων τῶν Ἑβραίων τῆς Διασπορᾶς, τόν ὁδήγησαν τό 1950 στή θέσπιση τοῦ «Νόμου τῆς Ἐπιστροφής». Βάσει τοῦ νόμου αὐτοῦ, κάθε Έβραΐος είχε καί έχει τό δικαίωμα νά γίνει 'Ισραηλινός πολίτης άμέσως μόλις μεταναστεύσει στό Ίσραήλ. Αὐτό ὅμως, ἔσπευσε νά διευκρινίσει ότι οὐδέποτε ἄφηνε περιθώριο γιά έρμηνεία ὅτι οἱ Ἑβραῖοι πολίτες τοῦ κράτους βρίσκονταν σέ πλεονεκτικότερη θέση ἀπό τούς μή Έβραίους πολίτες του. Στή διακήρυξη τῆς 'Ανεξαρτησίας τοῦ κράτους τοῦ Ίσραήλ τονίζεται όλοι οί πολίτες του κράτους ἀπολαμβάνουν ἴσα κοινωνικά καί πολιτικά δικαιώματα, άνεξαρτήτως θρησκείας, φυλής ή φύλου.

Σάν ἐπισφράγισμα τῆς φιλοσοφίας του ἔρχονται τά λόγια του ἀπό συνέντευξη πού ἔδωσε τό 1964: «Ύπήρξαμε πάντοτε μικρός λαός ἀπό ἀριθμητικής πλευράς, καί θά παραμείνουμε τέτοιος, χωρίς νά μπορούμε νά άνταγωνισθούμε τούς άντιπάλους μας σέ μέγεθος πληθυσμού, έδαφική ἔκταση, πλούτο έθνικῶν πόρων καί δύναμη καί έξοπλισμό ἐνόπλων δυνάμεων. Ἡ παρουσία μας ὅμως στήν ίστορία τῆς ἀνθρωπότητος καί ή θέση τῆς χώρας μας στόν κόσμο, δέν μπορεῖ νά ὑπολογισθεί μέ ποσοτικές άναλογίες. Λίγοι λαοί ἐπηρέασαν τόσο βαθειά, ἔνα τόσο μεγάλο τμήμα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Καί είναι λίγα τά κράτη πού ἔπαιξαν τόσο κεντρικό ρόλο στήν παγκόσμια ίστορία ὅπως τό Ίσραήλ. Σκοπός μας πρέπει νά είναι νά έπιτύχουμε ἔνα μέλλον ἀντάξιο τοῦ παρελθόντος μας».

#### □ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

'Ο Δαβίδ Μπέν - Γκουριόν ἔφυγε ἀπό κοντά μας τήν 1η Δεκεμβρίου 1973. Τελευταία του ἐπιθυμία ὑπῆρξε νά γραφεῖ στήν ἐπιτύμβια πλάκα

του τό γεγονός καί μόνο τῆς μεταναστεύσεώς του στό 'Ισραήλ τό 1906. 'Από δλα τά ἐπιτεύγματά του, αὐτό ἦταν γι' αὐτόν τό πιό σημαντικό. O MΠEN ΓΚΟΥΡΙΟΝ ΜΙΛΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕ-ΝΑ ΤΟΥ

ίγοι πολιτικοί ήγέτες τής σύγχρονης έποχης άφιερώθηκαν στή μελέτη καί τό διαλογισμό ὅσο ὁ Δαβίδ Μπέν -Γκουριόν, 'Ακόμη λινότεροι είναι ἐκεῖνοι πού ἄσκησαν τόσο ἀποφασιστική ἐπίδραση ἐπί τῆς ίστορίας καί τῶν πεπρωμένων των έθνων τους, ὅπως ὁ Μπέν -Γκουριόν, στή διάπλαση τοῦ σύγχρονου Έβραϊκοῦ κράτους. "Αλλοι ἄντλησαν τήν ἔμπνευσή τους ἀπό τίς καλές τέχνες, τήν κλασική μουσική ή τή λογοτεχνία ό Μπέν -Γκουριόν έμπνεύσθηκε, πρωτίστως, από δύο πηγές: τή Βίβλο καί τό τοπίο τοῦ "Ερετς Ίσραέλ, τῆς Γῆς τοῦ Ἰσραήλ. 'Εάν ὁ ὅρος «πνευματώδης» χαρακτηρίζει τό ἄτομο μέ εὐρύτατα πνευματικά ένδιαφέροντα, τό ἄτομο μέ **ἄσβεστη διανοητική περιέργεια** καί ἀκατάπαυστο προβληματισμό, τότε ό Μπέν -Γκουριόν ἐκφράζει αὐτό τόν τύπο ἀνθρώπου, μιά χαρισματική φυσιογνωμία, πού εἶναι ταυτόχρονα πραγματιστής καί όραματιστής, πολιτικός ἀλλά καί φιλόσοφος. "Αριστος όμιλητής καί γλαφυρός συγγραφέας, ό Μπέν Γκουριόν ἄφησε πλούσιο συγγραφικό ἔργο. Τά ἐκδοθέντα ἔργα του, πού ἀριθμοῦν δεκάδες τόμους, ἄσκησαν μεγάλη ἐπίδραση σέ μυριάδες Ἰσραηλινούς, 'Εβραίους τῆς Διασπορᾶς, ἀλλά καί μή 'Εβραίους.

Παράλληλα, ἐπιδόθηκε στή μελέτη τῶν ἀρχαίων 'Ελλήνων συγγραφέων, τή φιλοσοφία τοῦ Σπινόζα καί τόν Βουδισμό. Πίστευε ὅτι τά κλασικά κείμενα γιά νά κατανοηθοῦν ὀρθά, πρέπει νά μελετοῦνται στήν πρωτότυπη γλώσσα τους. Γιά νά μπορέσει νά μελετήσει τήν ἀρχαία ἐλληνική γραμματεία, διδάχθηκε μόνος του ἀρχαῖα 'Ελληνικά. Παρομοίως, γιά νά μπορέσει νά διαβάσει τή φιλοσοφία τοῦ Μαϊμονίδη στό πρωτότυπο διδάχθηκε τήν

## Στοχασμοί ένός

Θεός καί Έβραῖοι όν Δεκέμβριο τοῦ 1973 ἡ Ἰσραηλινή τηλεόραση πρόβαλε σέ μαγνητοσκόπηση μία συνέντευξη τοῦ Μπέν Γκουριόν πού πάρθηκε τό 1970. Στή συνέντευξη, ὁ Μπέν Γκουριόν ἀκούγεται διακηρύσσων ἀπερίφραστα τήν πίστη του στό Θεό. Ἡ δήλωση αὐτή ἐντυπωσίασε πολλούς καθόσον εἶναι γνωστό ὅτι σ' ὅλη τή ζωή του ὁ Μπέν Γκουριόν ὑπῆρξε ἀνεξίθρησκος, τουλάχιστον σέ ὅ,τι ἀφορὰ τήν πρακτική τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ. Τό 1964, μέ ἀφορμή κάποια ἄλλη συζήτηση, εἶπε: «Πιστεύω στήν ὕπαρξη μιᾶς πνευματικῆς, αἰώνιας, ὑπέρτατης "Υπαρξης...». Ἡ διατύπωση αὐτοῦ τοῦ πιστεύω παρουσιάζεται σαφέστερα στό ἀπόσπασμα πού ἀκολουθεῖ:

«...Είμαι, ἀσφαλῶς, Ἑβραῖος· ὄχι ὅμως μέ τήν ἔννοια τοῦ 'Ορθόδοξου, οὕτε τοῦ Ρεφορμιστή Ἑβραίου. Ἐδῶ, στό Ἰσραήλ, δέν παρακολουθῶ τή συναγωγή (πῆγα μόνο μία φορά, τήν παραμονή τῆς ἀνακηρύξεως τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ κράτους, μετά ἀπό παράκληση τοῦ Ραββίνου Μπερλίν). "Όταν βρίσκομαι στό ἐξωτερικό, μοῦ ἀρέσει νά παρακολουθῶ στή συναγωγή τή λειτουργία τοῦ Σαμπάτ.

'Από τή θρησκευτική ἄποψη... είμαι πεπεισμένος γιά δύο άρχές: τήν πίστη στό Θεό, γιά τήν ὕπαρξη τοῦ όποίου είμαι περισσότερο πεπεισμένος ἀπ' ὅ,τι γιά όποιαδήποτε ἄλλη ἀλήθεια τήν ἡθική τῶν προφητῶν, τῆς ὁποίας είμαι πιστός ἀκόλουθος».

Σέ κάποιο ἄλλο σημεῖο, ἀναφέρει:

«... Ύπῆρξαμε Έβραῖοι ἐπί 3.000 χρόνια, χωρίς τήν ἀνάγκη οὐδενός ὁρισμοῦ· πιστεύω ὅτι θά παραμείνουμε ἔτσι... Σύμφωνα μέ ἕναν ὁρισμό, οἱ Ἑβραῖοι ἀποτελοῦν μιά θρησκευτική κοινότητα... βάση ἐνός ἄλλου ὁρισμοῦ, οἱ Ἑβραῖοι ἀποτελοῦν ἔνα ἔθνος... Ὑπάρχουν, ὅμως, καί Ἑβραῖοι πού δέν συνοδεύονται ἀπό κανένα ἄλλο προσδιοριστικό στοιχεῖο. Εἶναι ἀπλῶς Ἑβραῖοι. Εἶμαι καί ἐγώ ἕνας ἐξ αὐτῶν. Δέν χρειάζομαι κανέναν ἄλλο ὁρισμό. Εἶμαι αὐτό πού εἴμαι».

Τό 'Ισραήλ καί τά ἄλλα ἔθνη

«"Αλλοι ἀρχαῖοι λαοί ἔστρεφαν τά μάτια τους πρός τό παρελθόν, πρός τή «Χρυσή Ἐποχή» τῶν παρεχομένων ἡμερῶν, μέ τήν ὁποία ἀσχολοῦνται οἱ θρύλοι καί ἡ μυθο-

άραβική γλώσσα. Δάσκαλός του στήν προκειμένη περίπτωση ήταν ό γραμματέας του κ. Γιτσχάκ Ναβόν, μετέπειτα πρόεδρος του Ίσραήλ καί σήμερα ύπουργός Παιδείας. Προετοιμαζόμενος γιά τά καθήκοντα τοῦ ὑπουργοῦ 'Αμύνης στό νεοσύστατο κράτος, ἐπιδόθηκε στή μελέτη τῶν συγγραμμάτων τών ἐπιφανεστέρων στρατιωτικῶν διοικητών καί Ιστορικών. 'Αγάπησε ίδιαίτερα τήν ίστορία τῶν Πελοποννησιακῶν Πολέμων τού Θουκιδίδου, πού θεωρούσε σάν τό καλύτερο σύγγραμμα στόν τομέα τῆς στρατηγικῆς. Τά ἀποσπάσματα πού ἀκολουθοῦν είναι ἀπό τή μελέτη τοῦ δρ 'Αβραάμ "Αβι - Χάϊ «Ben -Gurion Speaks» ('Ο Μπέν Γκουριόν μιλα) καί άναδημοσιεύονται ἀπό τήν ἐγκυκλοπαίδεια «Judaica» Year Book 1974 (Συμπληρωματικός τόμος, ἔτους 1974): Τό όδοιπορικό τοῦ

έαυτόν». Προλογίζοντας τήν ἔκδοση μιᾶς ἀνθολογίας κειμένων του τό 1955, ἔγραψε γιά τόν έαυτό του: «'Ο συγγραφέας ξεκίνησε σάν έργάτης σ' αὐτή τή γῆ, συνέχισε ώς γενικός γραμματέας τῆς Ίσταντρούτ (Έβραϊκῆς Έργατικής Συνομοσπονδίας) καί άργότερα ὑπηρέτησε ώς πρόεδρος του Έκτελεστικού της Σιωνιστικής 'Ομοσπονδίας, Αὐτά τά τριάντα χρόνια... ἄφησαν, σίγουρα, τά ἴχνη τους πάνω στήν ψυχή τοῦ συγγραφέα. Ο ἀναγνώστης θά παρατηρήσει, χωρίς καμία δυσκολία, διαφοροποιήσεις στή διατύπωση τῶν σκέψεών του. 'Αναμφίβολα, τό 1945 γιά τόν κόσμο, γιά τόν Έβραϊσμό ἤ γιά τή ζωή του συγγραφέα δέν είναι τό ἴδιο μέ τό 1915. Ἡ πανκόσμια Ιστορία, ἀλλά καί αὐτή τοῦ λαοῦ μας, ύπέστη πικρές καί σημαντικές δοκιμασίες ό συγγραφέας ἐπίσης δέν

παρέμεινε ἀνέπαφος ἀπό τίς

άλλαγές καί τίς διαφοροποιήσεις πού συντελέσθηκαν. Οἱ ἐμπειρίες του από τή ζωή διευρύνθηκαν καί, σέ όρισμένα σημεία, οί ἀπόψεις του διαφοροποιήθηκαν. "Ομως, οί κεντρικές ίδέες πού τόν καθοδήγησαν άπό τήν έποχή πού ἀπέκτησε ἀνεξαρτησία τοῦ σκέπτεσθαι, οὐσιαστικά παρέμειναν άναλλοίωτες. Πόλοι ἄξονος στή σκέψη καί τή ζωή τοῦ συγγραφέα ήταν: ή απολύτρωση του Έβραϊκού λαού, ἀπολύτρωση τόσο σέ έθνικό, ὅσο καί σέ κοινωνικό ἐπίπεδο, ὡς Ἑβραίου καί ὡς άνθρώπινου ὄντος... ή άλλαγή τής δομής του λαού, ἀπό τήν μετέωρη έξάρτηση στήν εὔνοια καί στό ἔλεος ξένων, είς ἕνα έργαζόμενο λαό πού έπιστρέφει στήν κοιτίδα τῆς Ιστορικῆς κληρονομιάς του, διαμορφώνοντας, μέσω τῆς χειρονακτικής καί τής φυσικής έργασίας του δικές του άξίες καί άρχές».

## όραματιστοῦ

Μπέν Γκουριόν είναι μιά ὀδύσεια:

πάντοτε ὅμως είχε τό «γνῶθι σ'

λογία τους. Ό λαός μας, πού παρέμεινε πιστός στό μοναδικό μήνυμα τῶν προφητῶν, στρέφει τά μάτια του πρός τά ἄνω, πρός τό ὅραμα τῶν ἔσχατων ἡμερῶν. Ὁ Ἑβραϊκός λαός δέν ὑπέκυψε στίς ὑποδουλώσεις, τούς πολέμους ἤ τήν ἐκμετάλλευση... ἀλλά ἀνύψωσε τά μάτια του καί ἔστρεψε τήν καρδιά του πρός τό μέλλον, ὅπου θά βασιλεύσει καθεστώς φιλανθρωπίας καί δικαιοσύνης, «γνώσεως τοῦ Κυρίου» καί «ἔθνος δέν θά ὑψώσει μάχαιρα ἐναντίον ἔθνους».

ό πνεῦμα τῆς Βίβλου διαχέει ὅλα τά κείμενα τοῦ Μπέν Γκουριόν. Ἰδιαίτερη θέση στή σκέψη του κατέχει ἡ σχέση ἀνάμεσα στή Βίβλο, τή Γῆ καί τό λαό τῆς Βίβλου: «...Τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ δέν θά κριθεῖ μόνο ἀπό τήν ἰσχύ του καί τήν εὐρωστία τῆς οἰκονομίας του, ἀλλά καί ἀπό τό πνεῦμα του. Εἴμαστε κληρονόμοι μιᾶς μεγάλης πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, ἡ ὁποία εἶναι δεσμευτική γιά μᾶς. Τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ θά κριθεῖ ἀπό τἡν ἡθική εἰκόνα πού θά προβάλλει μέσω τῶν πολιτῶν του, ἀπό τίς ἀνθρώπινες ἀξίες πού θά προσδιορίζουν τίς σχέσεις του μέ τόν ἔξω κόσμο, ἀπό τήν πιστότητά του, μέ ἔργα καί μέ πράξεις, στήν ὑπέρτατη ἐντολή τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ: «ἀγάπα τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν».

«'Η Βίβλος μας διακρίνεται γιά τή λακωνικότητα τοῦ λόγου της, ἀκόμη καί ὅταν ἀσχολεῖται μέ σημαντικά γεγονότα. Σέ ἕναν στίχο, σέ δέκα έβραϊκές λέξεις, μνημονεὐει δύο ἐνέργειες τοῦ ᾿Αβραάμ, πού ἡ καταγραφή τους δίπλα - δίπλα ἐκπλήσσει. Μέ μιά ἀνάσα, ἡ Βίβλος συνδέει μιά κοινότυπη καί καθημερινή πράξη — τό φύτεμα ἐνός δένδρου — μέ τή διακήρυξη τῆς ὑπέρτατης δοξασίας τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ: τή δοξασία γιά τήν ὕπαρξη τοῦ "Υψιστου Θεοῦ... «Καί ἐφύτευσεν ὁ ᾿Αβραάμ δρυμόν ἐν Βηρσαβεέ· καί ἐπεκαλέσθη ἐκεῖ τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, τοῦ αἰώνιου Θεοῦ», (Γεν. 21;33). Μόνον ἡ ἀρχαία Ἰουδαϊκή ἰδιοφυία είχε τήν ἱκανότητα καί τήν τόλμη νά συνενώσει σέ ἕνα καί μόνο στίχο δύο τόσο διαφορετικές, ἀλλά σημαντικές ἰδέες».

Βίβλος

Βίβλος ήταν τό πάθος τοῦ Μπέν Γκουριόν. "Αρχισε νά τήν μελετὰ ἀπό νεαρότατη ήλικία καί δέν ἔπαψε νά ἀσχολεῖται μέ τό κείμενό της μέχρι τήν ήμέρα τοῦ θανάτου του. "Ενας ἀπό τούς βιογράφους του ὁ Robert St. John, ἔγραφε: «Γιά τόν Μπέν Γκουριόν τὰ πρόσωπα τῆς Βίβλου δέν ἀντιπροσωπεύουν κάποιους σκονισμένους ἱστορικούς χαρακτῆρες ἡ κέρινα όμοιώματα κάποιου μουσείου, δημιουργήματα ἀπό ξύλο καί πέτρα. Είναι ζωντανά πρόσωπα τά ὁποῖα γνωρίζει καλύτερα ἀπό ὅσον τοὺς ὑπουργούς τῆς τελευταίας κυβερνήσεώς του. Γνωρίζει τόν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καί τόν ἸΗσαῖα καλύτερα ἀπό ὅσο τόν ἸΑϊζενχάουερ καί τόν Μάκ - Μίλαν... γι' αὐτόν ὁ ἀγώνας τοῦ σήμερα καί ἡ φωνή τοῦ μέλλοντος ἡχοῦν ταυτόχρονα. Μιά μέρα ἕνα μέλος τοῦ κόμματός του βγῆκε ἀπό τό γραφεῖο του κάνοντας μιάν ἀπελπισμένη χειρονομία καί πρόσθεσε:

«Μοῦ εἶναι ἀδύνατον νά συζητήσω ότιδήποτε μαζί του. Τοῦ μιλῶ γιά τό χθές καί αὐτός μιλάει γιά τό πρίν τρεῖς χιλιάδες χρόνια. Μιλάω γιά τό αὔριο καί αὐτός συζητᾶ γιά τά ἐπόμενα δύο χιλιάδες χρόνια. Εἶναι νά συζητᾶς τήν ἔλλειψη κρέατος πού ἀντιμετωπίζουμε σήμερα μέ τόν Μωυσῆ ἤ κάποιον ἄλλο ἀπό τό μακρινό παρελθόν».

Μέσα ἀπό τή μελέτη τῆς Βίβλου κατόρθωσε νά ἀναπτύξει ἔνα μοναδικό συναίσθημα γιά τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον πού τόν ἐπλούτιζε μέ μιά ἀπαράμιλλη διορατικότητα. Μέσω τῆς Βίβλου μπόρεσε νά κατανοήσει μέ σαφήνεια τή θέση τοῦ ἐβραϊκοῦ λαοῦ μέσα στήν ἱστορία.

Ή Βίβλος ὑπῆρξε τό ἐπίκεντρο τῶν πνευματικῶν ἐνδιαφερόντων τοῦ Μπέν Γκουριόν. Ὑπῆρξε ὁ ἱδρυτής μιᾶς ἐταιρείας μελέτης τῆς Βίβλου καί προσέλκυσε κοντά του ἐπιφανεῖς ἐπιστήμονες, μέ τούς ὁποίους μελετοῦσε τή Βίβλο μέχρι τήν ἡμέρα τοῦ θανάτου του.

#### Έβραῖοι καί Ἰσραήλ

ό 1950 ή Κνέσσετ ψήφισε τόν «Νόμο τῆς Ἐπιστροφῆς» γιά τό δικαίωμα τῶν Ἑβραίων ἐπί τῆς γῆς τοῦ Ἰσραήλ, ὡς καί τό δικαίωμα τοῦ κάθε Ἑβραίου νά μεταναστεύσει καί νά ζήσει ἐκεῖ. Μιλώντας στήν Κνέσσετ κατά τή συζήτηση αὐτοῦ τοῦ Νομοσχεδίου ὁ Μπέν Γκουριόν εἴπε:

«'Ο Νόμος τῆς 'Επιστροφῆς δέν παρέχει στόν κάθε 'Εβραῖο τό δικαίωμα τῆς ἐγκαταστάσεως του στό 'Ισραήλ' τοὖτο τό δικαίωμα ἀπορρέει ἀπό τήν ἴδια τήν ἐβραϊκότητά του καί δύναται νά τό ἀσκήσει κατά βούληση... δέν εἶναι τό κράτος ἐκεῖνο πού ἀποδίδει στούς 'Εβραίους τῆς Διασπορᾶς τό δικαίωμα τῆς ἐπιστροφῆς. Τό δικαίωμα αὐτό εἶναι ἀρχαιότερο ἀπό τό κράτος τοῦ 'Ισραήλ ἀκόμη καί αὐτή ἡ ἀνοικοδόμηση τοῦ κράτους ἀπορρέει ἀπό αὐτό τό δικαίωμα. Εἶναι ἀπόρροια τοῦ ἄρρηκτου ἱστορικοῦ δεσμοῦ τοῦ ἐβραϊκοῦ λαοῦ μέ τήν προγονική του πατρίδα εἶναι ἔνας δεσμός πού νομοθεσίες ἐθνῶν ἔχουν ἐπίσης ἀναγνωρίσει».

Όρισμένοι ἄσκησαν κριτική γιά τήν ἀκολουθούμενη πολιτική στό θέμα τῆς μαζικῆς μεταναστεύσεως Έβραίων. Όρισμένοι διατύπωσαν τήν ἄποψη ὅτι ἀρκετοί ἀπό τούς νέους μετανάστες δέν ἔχουν ἰδεολογικά κίνητρα, ἀλλά ἀπλῶς προσπαθοῦν νά διαφύγουν ἀπό διωγμούς πού ὑφίστανται στή Διασπορά. Ὁ Μπέν Γκουριόν ἀρνήθηκε νά κάνει ὁποιαδήποτε διάκριση ἀνάμεσα σέ ἰδεολόγους καί μή ἰδεολόγους μετανάστες:

«Οί μετανάστες ἀπό τό Μαρόκο δέν ἀποτελοῦν ἀπλῶς πρόσφυγες. Ἡ ἀλιγιά (μετανάστευση) αὐτῶν στό Ἰσραήλ συνοδεύεται ἀπό τό ὅραμα τῆς ἀπολυτρώσεως. Τό ἴδιο ἰσχύει ἐπίσης γιά τούς Ἑβραίους ἀπό τήν Ύεμένη, ἤ τούς ὀμήρους τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως. Ἡ ἀνάγκη καί τό ὅραμα συνδυάζονται στήν ἀπόφαση γιά την ἀλιγιά... Ὁ Ἑβραῖος μπορεῖ νά ἀφήνει τήν Διασπορά ἐξ ἀνάγκης, ὅμως ἔρχεται ἐδῶ καί χάριν κάποιου ὀράματος».

#### "Αραβες, Έβραῖοι καί Μέση 'Ανατολή

ανάγκη ὑπεχρέωσε τό Ἰσραήλ νά ἀναπτύξει ἕναν στρατό, ὡς παράγοντα ὑπάρξεως ἀπέναντι τῶν γειτόνων του. Τό ὅραμα τοῦ Μπέν Γκουριόν δέν βασίζεται στόν πόλεμο, ἀλλά στή διαπίστωση ὅτι ἡ περιοχή τῆς Μέσης Ἰνατολῆς διαθέτει καί τόν χῶρο ἀλλά καί ἔχει ἀνάγκη τό ἐβραϊκό κράτος. Οἱ σχέσεις Ἰκράβων καί Ἰσραήλ πρέπει νά στηρίζονται στήν ἀρχή τῆς ἀμοιβαιότητας: τά δικαιώματα ὅλων πρέπει νά εἴναι ἀμοιβαῖα σεβαστά. Παράλληλα, τό Ἰσραήλ πρέπει νά στραφεῖ πρός τή θάλασσα καί νά καταστεῖ ἔνας μεσογειακός λαός, ἐνῶ θά πρέπει νά ἀναπτύξει σταθερά τίς σχέσεις του μέ τούς Ἑβραίους σέ ὅλο τόν κόσμο:

«"Αν ἐπιθυμοῦμε νά καταστοῦμε ἔνα ἔθνος στό "Ερετς Ίσραέλ, πρέπει νά ἐγκλιμα-

τισθοῦμε πρός τίς γεωγραφικές καί τίς ἐθνολογικές συνθῆκες πού μᾶς περιβάλλουν. Ὁ ἐβραϊκός λαός στό Ἔρετς Ἰσραέλ θά συνδεθεῖ μέ τήν Εὐρώπη, μέ δεσμούς πού θά ἀναπτυχθοῦν μόνο μέσω τῆς Μεσογείου. ᾿Από τό βορρᾶ, τήν ἀνατολή καί τόν νότο, ὅ-

μως, θά ἔλθει σέ ἐπαφή μόνο μέ ἀραβόφωνα ἔθνη...

Δέν ἐξαρτᾶται μόνο ἀπό τό Ἰσραήλ ἡ ἀφομοίωσή του μέσα στό χῶρο τῆς Μέσης ᾿Α-νατολῆς... ἐξαρτᾶται καί ἀπό τά ἀραβικά κράτη ἄν θά ἀναγνωρίσουν τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ ὡς πραγματικότητα καί ἄν θά συμφιλιωθοῦν μέ αὐτή τήν πραγματικότητα. Μόνον ἔτσι θά ἀνοίξει ὁ δρόμος γιά τήν ἐπανασυμφιλίωση. "Όμως, ὁ γεωγραφικός ποράγων δέν μπορεῖ νά ἀγνοήσει τήν θάλασσα στενοί μας γείτονες, γεωγραφικά, δέν εἶναι μόνο τά ἔθνη πού συνορεύουν μέ τό Ἰσραήλ-ἀπό ξηρᾶς, ἀλλά καί ἐκεῖνα πού συνορεύουν μέσω τῆς θαλάσσης... Σύμφωνα μέ τήν γεωγραφική μας θέση, ἀποτελοῦμε ἕνα μεσογειακό ἔθνος καί ὅλα τά ἔθνη πού βρέχονται ἀπό τή Μεσόγειο Θάλασσα εἶναι γείτονές μας.



ΜΕ ΤΟΝ ΟΥ Ι'ΝΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ

'Επιπλέον οἱ δεσμοί πού ἐνώνουν τό 'Ισραήλ μέ ὅλο τόν ἑβραϊκό λαό θά καθορίζουν καί θά προσδιορίζουν τήν ἔνταξή μας σέ περιφερειακούς συνασπισμούς ἤ στρατόπεδα ἐπιρροῆς, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον παράγοντα ἤ δεσμό».

Ή περίοδος διαμάχης ἀνάμεσα στό Ἰσραήλ καί τούς Ἄραβες δέν θά ἀποτελέσει γιά τόν Μπέν Γκουριόν μιά μόνιμη κατάσταση. Ὁ ἴδιος πίστευε στίς δυνατότητες συ-

νεργασίας καί συνύπαρξης.

«'Επιθυμώ τήν ἐπίτευξη συνεργασίας ἀνάμεσα στό ἔθνος τοῦ 'Ισραήλ καί τά ἀραβικά ἔθνη... 1) ὑποσχόμενος στήν ἀραβική μειονότητα στή χώρα μας συνθῆκες καλύτερες ἀπό ἐκεῖνες πού ὑφίστανται γιά τούς "Αραβες σέ ὁποιαδήποτε ἀραβική χώρα... 2) δηλώνοντας τή διάθεσή μας γιά μιά συμφωνία εἰρήνης μέ τήν Αἴγυπτο, μέ τό λαό της καί τήν κυβέρνησή της, χωρίς τήν παραμικρά ἀπό μέρους μας ἀνάμιξη στά ἐσωτερικά της ἤ τήν ἀμφισβήτηση τῆς ἀκεραιότητάς της. Εἴμαι βέβαιος πώς ἄν ὑλοποιηθοῦν οἱ δύο αὐτές προϋποθέσεις, θά ὑπάρξουν προοπτικές ὄχι μόνο γιά τυπική εἰρήνη, ἀλλά γιά συνεχή συνεργασία καί ἐμπιστοσύνη ἀνάμεσα στό ἑβραϊκό ἔθνος καί τούς "Αραβες γείτονές του...».

Μπέν Γκουριόν κατηύθυνε τό Ίσραήλ στή διάρκεια δύο πολέμων. Ἡ ἀπόφαση γιά τή χρησιμοποίηση τῶν ὅπλων ἀπετέλεσε γιά αὐτόν στοιχεῖο ἔντονου ἄγχους καί ψυχικοῦ προβληματισμοῦ. Παρ' ὅλα αὐτά δέν δίστασε στή χρησιμοποίηση τῶν ὅπλων ὅταν τά δικαιώματα τοῦ Ἰσραήλ διακυβεύονταν, οἱ πολίτες του δέχονταν ἐπιθέσεις καί τά κέντρα ἰσχύος — ἰδιαίτερα τά Ἡνωμένα "Εθνη καί οἱ ὑπερδυνάμεις — δέν ἤσαν διατεθειμένα νά διασφαλίσουν τά δικαιώματα καί τήν ὕπαρξη τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ:

Πόλεμος καί μεγάλες δυνάμεις «'Ο πόλεμος συνιστά τήν πιό πικρή καί τήν πιό σοβαρή ὑπόθεση στή ζωή ένός λαού... Ύπάρχει διαφορά ἀνάμεσα στήν ἔλλειψη εἰρήνης καί τόν πόλεμο. Ύπάρχουν κινήματα ἤ ἰδεολογίες πού βλέπουν τόν πόλεμο ὡς ἔνα ἰδανικό, ἐθνικό ἤ κοινωνικό, ὅτι στόν πόλεμο τό ἄτομο, οὕτως εἰπεῖν, ἐξυψώνεται... Ἐμεῖς θά προχωρήσουμε στόν πόλεμο μόνο ἐξαιτίας ἀναπόφευκτης ἀναγκαιότητας... δέν ἐπιχαίρουμε στήν προοπτική

κάποιας σύγκρουσης.

Ή Αἴγυπτος ἐπιζητὰ σήμερα νά ἀποκλείσει τήν θαλάσσια όδό τῆς Ἐρυθρὰς Θαλάσσης γιά τά ἰσραηλινά πλοῖα, σέ ἀντίθεση πρός τήν διεθνή ἀρχή περί ἐλεύθερης ναυσιπλοῖας καί ἐλευθερίας τῶν θαλασσῶν. Ὁ μονόπλευρος πόλεμος θά πρέπει νά τερματισθεῖ, διότι δέν μπορεῖ νά παραμείνει μονόπλευρος. Ἐφόσον τά δικαιώματά μας παραβιάζονται στήν ξηρά καί τή θάλασσα διά βιαίων ἐνεργειῶν, διατηροῦμε τό δικαίωμα δράσεως γιά τήν ὑπεράσπιση αὐτῶν τῶν δικαιωμάτων, κατά τόν πλέον ἀποτελεσματικό τρόπο. Ἐπιζητοῦμε τήν εἰρήνη — ὄχι, ὅμως, τήν αὐτοκτονία.

... Μόνον τά νήπια τῆς πολιτικῆς μποροῦν νά φαντασθοῦν ὅτι οἱ μεγάλες δυνάμεις θά διαταράξουν τίς σχέσεις τους μέ τίς χῶρες τοῦ ᾿Αραβικοῦ Συνδέσμου, γιά νά ὑπερασπισθοῦν τή ζωή τῶν πολιτῶν τοῦ Ἰσραήλ. Τό καθῆκον αὐτό ἐπαφίεται ἀποκλειστι-

κά στό κράτος τοῦ Ἰσραήλ.

Δέν ύπάρχει πολιτικός στόν κόσμο πού δέν γνωρίζει ὅτι ὁ πόλεμος τοῦ 1948 ὑπῆρξε μιά κακόβουλη ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ ἀπό μέρους τῆς Αἰγύπτου, τοῦ Ἰράκ, τῆς Συρίας, τοῦ Λιβάνου καί τῆς Ἰορδανίας. Τοῦτο δέ, παρά τό γεγονός ὅτι οἱ δύο μεγάλες δυνάμεις, ἡ ᾿Αμερική καί ἡ Ρωσία, συμμετεῖχαν στήν ἀπόφαση γιά τήν ἴδρυση τοῦ ἐβραϊκοῦ κράτους στό Ἰσραήλ — αὐτή δέ ἦταν ἡ πρώτη καί ἡ μοναδική συμφωνία τους ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἰσραήλ — αὐτή δέ ἦταν ἡ πρώτη καί ἡ μοναδική συμφωνία τους ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἰσραήλ ἀμέσως μετά τήν ἀνακήρυξή του, πρῶτα οἱ ΗΠΑ καὶ ἔπειτα ἡ ΕΣΣΔ. Καί παρά τό γεγονός ὅτι ὁ Καταστατικός Χάρτης τοῦ ΟΗΕ, πού ἴσχυε καί τότε, ὑποχρέωνε τά μέλη του νά προστρέξουν σέ βοήθεια ἔθνους πού ὑφίστατο ἐπίθεση — κανένα κράτος δέν ἔπραξε τίποτε γιά τήν ὑπεράσπιση τοῦ Ἰσραήλ...

Συνεπως, δέν βλέπουμε στόν Καταστατικό Χάρτη τοῦ ΟΗΕ καμία οὺσιαστική ἐξασφάλιση τῆς ἀσφάλειας τοῦ Ἰσραήλ, οὕτε κανένα ἀποτρεπτικό μέσον πού θά μποροῦσε νά ἀσκηθεῖ ἀπέναντι στούς ἐπιτιθέμενους πού σχεδιάζουν πόλεμο ἐναντίον

HOCH

Αὐτή ή πεποίθηση ὅτι οἱ δυνάμεις τοῦ παγκόσμιου χώρου δέν πρόκειται νά μεσολαβήσουν γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν Ἑβραίων, συνέβαλε στή διαμόρφωση τοῦ Ἰσραηλινοῦ δόγματος γιά τήν ἄμυνα καί τήν ἀσφάλεια. Στή διαμόρφωσή του ἐπέδρασαν ἐπί-

σης ἀποφασιστικά οἱ ἀναμνήσεις τοῦ 'Ολοκαυτώματος:

«Έχουμε τό καθῆκον νά δηλώσουμε στίς δυνάμεις τοῦ κόσμου, χωρίς καμία ἐξαίρεση, μέ ὅλη τήν ταπεινοφροσύνη ἐνός μικροῦ λαοῦ, ἀλλά καί τήν ἡθική δύναμη ἐνός τέκνου τοῦ ἐβραϊκοῦ λαοῦ: ὁ Ἑβραϊκός λαός στή Γῆ του δέν θά παραμείνει σάν τά πρόβατα πού ὁδηγοῦνται στή σφαγή... αὐτό πού διέπραξε ὁ Χίτλερ σέ ἔξι ἐκατομμύρια ἀβοήθητους Ἑβραίους τῶν γκέττο τῆς Εὐρώπης, κανένας δέν θά ἀποπειραθεῖ ἐναντίον ἐλευθέρων Ἑβραίων ἐπί τῆς πατρίδος των».

Ίερουσαλήμ

ἀπόφαση τοῦ Μπέν Γκουριόν νά ἀνακηρύξει τήν 'Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα τοῦ 'Ισραήλ, δύναται νά θεωρηθεῖ ὡς μιά ἀπό τίς σημαντικότερες πολιτικές ἀποφάσεις του:

«'Η 'Εβραϊκή 'Ιερουσαλήμ ἀποτελεῖ ὀργανικό καί ἀδιαίρετο τμῆμα τοῦ κράτους τοῦ 'Ισραήλ, ὅπως ἀδιαίτερη εἶναι αὐτή ἀπό τήν 'Εβραϊκή ἱστορία, τήν 'Εβραϊκή θρησκεία καὶ τήν 'Εβραϊκή ψυχή. 'Η 'Ιερουσαλήμ ἀποτελεῖ τήν καρδιά τοῦ κράτους τοῦ 'Ισραήλ. Εἴμαστε ὑπερήφανοι διότι ἡ 'Ιερουσαλήμ θεωρεῖται ἐπίσης ἱερή ἀπό μέλη καὶ ἄλλων θρησκειῶν καί, εὐχαρίστως, θά διασφαλίσουμε γι' αὐτούς τή μέγιστη δυνατή ἐλευθερία καὶ θά τούς βοηθήσουμε νά ἐκπληρώσουν στήν 'Ιερουσαλήμ τίς θρησκευτικές τους ἀνάγκες... Τό 'Ισραήλ δέν πρόκειται ἐκουσίως νά παραιτηθεῖ ποτέ τῆς 'Ιερουσαλήμ».

Παιδεία

ό 1951 τίθενται τά θεμέλια τοῦ ἐθνικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος τοῦ Ἰσραήλ. Μέχρι τότε ἡ παιδεία παρείχετο ἀπό τέσσερις ἀνταγωνιστικές κομματικές ὀργανώσεις, ἐκφράζοντας ἡ κάθε μία αὐτόνομη φιλοσοφία καί ἰδεολογία: Δέν ὑπάρχουν στήν Ἑβραϊκή ἱστορία πολλές ἄλλες ἡμερομηνίες πού θά μποροῦ-

σαν νά συγκριθοῦν σέ σπουδαιότητα καί μεγαλοπρέπεια μέ τήν 14η Μαΐου 1948, ἡμέρα τῆς ἀνακηρύξεως τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ. "Όμως, ἡ ἡμέρα κατά τήν όποία ή κυβέρνηση τοῦ Ἰσραήλ ψήφισε τό νόμο γιά τήν ἐθνική παιδεία (8 Νοεμβρίου 1951), ἀποτελεῖ ἡμερομηνία πού ἀξίζει νά καταχωρηθεῖ στήν ἱστορία μας ἡ ἀποδέσμευση τῆς παιδείας ἀπό τήν ἐπιρροή τῶν κομμάτων... ἀποτελεῖ ἕνα ἀποφασιστικό βπια γιά την ένότητα του έθνους καί την ένίσχυση του κράτους».



ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΊΖΕΝΧΑΟΥΕΡ



ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΡΟΥΜΑΝ



Ο ΜΠΕΝ ΓΚΟΥΡΙΟΝ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

Μπέν Γκουριόν ύπηρξε ἄτομο μέ ἰσχυρή θέληση, σέ βαθμό πού συχνά ήλθε σέ διάσταση μέ πολλούς είδικούς, ὅπως π.χ. στήν περίπτωση τοῦ ἀποικισμοῦ τοῦ Νέγκεβ:

«Καίτοι δέν είμαι ὁ ἴδιος είδικός, γνωρίζω τί σημαίνει είδικός καί τί σημαίνει μή είδικός. "Αν κάποιος είδικός έλθει καί μοῦ πεῖ ὅτι προσπάθησε νά καλλιεργήσει ἐγκαταλελειμμένες περιοχές, ὅτι ἐπέτυχε σ' αὐτή τήν προσπάθειά του καί ὅτι ἡ γῆ εἶναι καλή καί παραγωγική, θά ἀποδεχθῶ τήν ἄποψή του, ἀφοῦ ἡ ἐμπειρία ἐπιβεβαιώνει τόν Ισχυρισμό του. "Αν, ὅμως, ὁ ἴδιος εἰδικός πεῖ ὅτι προσπάθησε καί ἀπέτυχε καί ὅτι, ώς ἐκ τούτου, ἡ γῆ δέν εἶναι καλλιεργήσιμη, δέν θά ἀποδεχθῶ τήν ἄποψή του. ἀφοῦ ἡ έμπειρία τό μόνο πού ἀποδεικνύει είναι ὅτι αὐτός ἀπέτυχε, καί ὅχι ὅτι καί κάποιος ἄλλος θά ἀποτύχει ἐξίσου.

'Η ίστορία τῆς ἐπανεγκαταστάσεώς μας εἶναι γεμάτη ἀπό παραδείγματα πού ἡ ἐπιτυχία ήλθε μετά ἀπό πολυάριθμες ἀνεπιτυχεῖς προσπάθειες, τή στιγμή πού φαινόταν **ὅτι ἡ ἐπιτυχία ἦταν ἀδύνατη...** 

Άσφάλεια σημαίνει, ἀποικισμός τῶν ἀκατοίκητων περιοχῶν στό βορρά καί τό νότο, τή διασπορά τοῦ πληθυσμοῦ μας καί τή δημιουργία βιομηχανικών μονάδων σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια τῆς χώρας. Ἡ ἀνάπτυξη τῆς γεωργίας, ἡ δημιουργία μιᾶς ἐξελισσόμενης οἰκονομίας πού θά παρέχει στό λαό τά μέσα γιά τήν ἐπιβίωσή του καί πού θά τόν ἀπελευθερώσει ἀπό τήν ἀνάγκη ύλικῆς ἐξωτερικῆς βοήθειας... ὅλα αὐτά ἐντάσσονται μέσα στήν ἔννοια τῆς ἀσφάλειας.

'Ιδού οί προτεραιότητές μας: ἀποικισμός τοῦ Νέγκεβ καί τοῦ 'Εϋλάτ, διάνοιξη δρόμων... ἴδρυση άλιευτικῶν χωριῶν σέ ὅλα τά παράκτια τῆς Μεσογείου, δημιουργία οἰΝέγκεβ καί ό ἀποικισμός τῆς χώρας

κισμῶν καθ' ὄλο τό μῆκος τῶν συνόρων, δημιουργία κέντρων ἐρεύνης ἐφηρμοσμένων καί θεωρητικῶν ἐπιστημῶν, ἐκπαίδευση τῶν μεταναστῶν στή γεωργία, τή βιομηχανία καί τοὺς ἄλλους τομεῖς δραστηριότητος... ὅλα αὐτά συνιστοῦν ὀχυρά ἀσφαλείας γιά τὴν ἄμυνα τοῦ κράτους.

Τό μικρό κράτος τοῦ Ἰσραήλ δέν μπορεῖ νά ἀνεχθεῖ ἐπί μακρό χρονικό διάστημα μιάν ἔρημο πού καταλαμβάνει τό ἥμισυ καί πλέον τοῦ ἐδάφους του. Ἐάν τό κράτος δέν θέσει τέρμα στήν ἔρημο, τότε, ἴσως, ἡ ἔρημος νά θέσει τέρμα στό κράτος...».

#### 'Επιστήμη

ό ὅραμα ἀποικισμοῦ τοῦ Νέγκεβ εἶναι ἀπόρροια τῆς ἀκράδαντης πίστης τοῦ Μπέν Γκουριόν στίς δυνατότητες τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας γιά τήν ὑπερπήδηση τῶν δυσκολιῶν τῆς φύσης. Μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες πρῶτες πηγές τοῦ Ἰσραήλ, τό ἀνθρώπινο δυναμικό, ἔπρεπε νά χρησιμοποιηθεῖ πλήρως καί ἀποδοτικά. Ἡ ἀτομική ἐνέργεια θά μποροῦσε νά ἐπιλύσει πολλές ἀπό τίς ἐνεργειακές ἀνάγκες τοῦ Ἰσραήλ, ὡς ἐπίσης καί γιά τήν ἀφαλάτωση τοῦ θαλάσσιου ὕδατος. Τήν προσπάθεια αὐτή ὁ Μπέν Γκουριόν τήν εἶδε σάν μέρος τοῦ ἀδιάκοπου ἀγώνα τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ, σάν μέρος τοῦ ἀγώνα τῆς ποιότητας ἀπέναντι στήν ποσότητα:

«Τό ἐνεργειακό πρόβλημα είναι ἐξίσου σημαντικό. Ἡ ἐνέργεια ἀπαιτεῖται γιά τήν ἐκμετάλλευση ὑδάτων, σέ ὅλες τίς μορφές τους ἀλλά ὅχι μόνο γιά αὐτό. "Οσο ὁ ἀνθρώπινος πολιτισμός ἐμπλουτίζεται, τόσο οἱ ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου γιά ἐνέργεια πολλαπλασιάζονται...

Ή ὑπέρτατη δοκιμασία τοῦ Ἰσραήλ σήμερα δέν ἔγκειται στόν ἀγώνα ἐναντίον τῶν ἑξωτερικῶν ἐχθρικῶν κινδύνων, ὅσο στήν προσπάθεια νά κυριαρχίσει, μέσω τῆς ἐπιστήμης καί τῶν σκαπανέων του, πάνω στήν ἔρημο τοῦ νοτίου τμήματος τῆς χώρας στό Νέγκεβ...

Ποιός πίστευε πρίν μερικές δεκαετίες ὅτι οἱ Ἑβραῖοι πού ἐπί αἰῶνες ἔζησαν σέ πόλεις, πού ἐπί γενιές εἶχαν ἀποξενωθεῖ ἀπό τή χειρωνακτική ἐργασία καί τήν ἐπαφή μέ τό χῶμα, θά ἀναδεικνύονταν σέ χτίστες μιᾶς ὁλόκληρης χώρας; Ποιός ἐφαντάζετο ὅτι ἔνας λαός, διασκορπισμένος ἐπί 2.000 καί πλέον χρόνια, θά ἐπέστρεφε στήν ἀρχαία πατρίδα του, ὑπό ξένη κατοχή ἀκόμη καί θά ἐπανακτοῦσε τήν ἀνεξαρτησία του; Ποιός πίστευε ὅτι μιά γλώσσα, ταριχευμένη μέσα σέ ὕμνους καί σέ προσευχητάρια, θά καθίστατο πάλι τό ζωντανό ἰδίωμα ἐνός λαοῦ πού μέχρι τότε μιλοῦσε μιά πανσπερμία γλωσσῶν; Ποιός ἐφαντάζετο ὅτι ἔνας λαός καταπιεσμένος, ταπεινωμένος καί ἀβοήθητος ἐπί γενιές θά ἀπεκάλυπτε ξαφνικά ἔνα πρωτοφανές πνεῦμα ἡρωισμοῦ καί θά συνέτριβε ἕναν εἰσβολέα σαράντα φορές μεγαλύτερό του;

"Όλα αὐτά δέν ἀποτελοῦν παρά τήν ἔκφραση τῆς πίστεως τοῦ ἀνθρώπου στίς δυνατότητές του καί στή θέλησή του νά παλαίψει γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ὁράματός του».

#### Ή πνευματική διαθήκη του

τίς 25 'Οκτωβρίου 1971 ή Κνέσσετ τίμησε σέ εὶδική πανηγυρική συνεδρίαση τόν Μπέν Γκουριόν, ἐπ' εὐκαιρία τῆς 85ης ἐπετείου τῶν γενεθλίων του. 'Ο Μπέν Γκουριόν ἀπηύθυνε μιά ἀπό τίς ώραιότερες ἀγορεύσεις πού ἔχουν ποτέ ἀκουσθεῖ στό 'Ισραηλινό Κοινοβούλιο καί ἡ ὁποία μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς ἡ πνευματική διαθήκη του πρός τόν 'Εβραϊκό λαό:

«Ποιά είναι — είπε — ή εξήγηση αὐτοῦ τοῦ θαυμαστοῦ φαινομένου, αὐτοῦ τοῦ πολιτικοῦ, πολιτικοῦ, ἀλλά καί οἰκονομικοῦ φαινομένου πού ζοῦμε σήμερα καί πού δέν ἔχει προηγούμενο στήν ἀνθρώπινη ἰστορία; Ἡ προσήλωσή μας στή Γῆ τοῦ Ἰσραήλ καί τήν Ἑβραϊκή γλώσσα, τήν ἴδια γλώσσα στήν όποία συντάχθηκε ή Βίβλος, ενα ἀπαράμιλλο κείμενο σέ ὅλη τήν οἰκουμένη πού ἔχει μεταφρασθεῖ σέ 1.400 καί πλέον γλῶσσες, αὐτές είναι οἱ ἀπόκρυφες χορδές ἀπό τίς ὁποῖες ὁ διεσπαρμένος Ἰσραήλ ἄντλησε, στήν ἐξορία του, ἡθική καί πνευματική δύναμη, προσμένοντας τό χάραμα τῆς ἐθνικῆς ἀπολυτρώσεως. Ποιός δέν βλέπει μέσα στή δράση, τό ὅραμα τῆς Ἑβραϊκῆς, ἀλλά καί τῆς ἀνθρώπινης ἀπολύτρωσης, ποιός δέν βλέπει αὐτή τή θεμελιώδη ἀρχή τῆς Ἑβραϊκῆς ἱστορίας καί τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑβραϊκῆς πίστης. Τό ὅραμα τῶν προφητῶν τῆς Βίβλου προβλέπει τήν πλήρη ἐθνική ἀπολύτρωση στή Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας. "Ομως, τό ὅραμα αὐτό δέν περιορίζεται στά πλαίσια τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ· ἀναγγέλλει ἐπίσης τήν ἐγκαθίδρυση τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἱσότητας ἀνάμεσα σέ ὅλους τούς λαούς, ἤτοι, τήν πλήρη ἀπολύτρωση τοῦ ἀνθρώπου καί τόν τερματισμό κάθε όλέθριας τυραννίας πάνω στόν κόσμο».

έν ἔχει λυθη εἰσέτι τό αἴνινμα της μεγαλοφυΐας τῶν θεοπνεύστων μεγάλων ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι ἐφώτισαν διά τῆς μεγάλης διαγοίας των τά μυστήρια της φύσεως ή έπλούτισαν τούς άνθρωπίνους θησαυρούς διά τῶν μεγαλειωδῶν δημιουργιῶν φιλολογίας καί τέχνης. Καί δέν ἐπεξηγήθη εἰσέτι τό μυστικόν τοῦ είδικού μεγαλείου των όλίγων έκλεκτων λαων, οί όποῖοι ἔθεσαν τήν σφραγίδα των είς τόν ἀνθρώπινον πολιτισμόν. Καί ὁ ἑβραϊκός λαός ἡξιώθη είς τούς ἀρχαίους χρόνους νά συγκαταλεγή μεταξύ ἐκείνων τῶν λαῶν, οί όποῖοι ἐκληροδότησαν εἰς τό ἀνθρώπινον γένος άθανάτους άξίας καί ἐπηρέασαν ἐν μεγάλω βαθμώ τήν μορφήν πολλών λαών είς τόν κόσμον. Τρεῖς ἀπό τούς ἀνωτέρω λαούς ύπῆρξαν τό Ἰσράηλ, ἡ Ἑλλάς καί αί Ivoici...

«... Κατά τήν ἐποχήν τοῦ Βούδδα ἔδρων εἰς τήν 'Ελλάδα οἱ κορυφαῖοι 'Έλληνες φιλόσοφοι — ὁ Θαλῆς ὁ Μιλήσιος καί οἱ μαθηταί αὐτοῦ Πυθαγόρας, 'Ηράκλειτος, 'Εμπεδοκλῆς, Παρμενίδης. 'Εξ αὐτῶν καί τῶν μαθητῶν των ἐκληρονόμησεν ἡ Δύσις — καί νῦν ὁ κόσμος ἄπας — τήν μεθοδικήν φιλοσοφικήν καί ἐπιστημονικήν ἔρευναν. Θά ἀπετέλει ἀναμφισβητήτως μεγίστην ὑπερβολήν νὰ λεχθῆ ὅτι αἱ κατακτήσεις τῆς ἐπιστήμης κατά τούς τρεῖς - τέσσαρας τελευταίους αἰῶνας εῖναι ἀποκλειστικόν κληροδότημα τῆς κλασσικῆς 'Ελλάδος.

«Δύναται νά είπωθη, μετά τινος γνωστοῦ βαθμοῦ ἀληθείας, ὅτι ἡ σύγχρονος ἐπιστήμη έγεννήθη διά τῆς ἐξεγέρσεως ἐναντίον τῆς παραδόσεως της έλληνικης έπιστήμης. Δείγμα τούτου ἀπετέλεσεν ἡ πάλη τοῦ Γαλιλαίου μέ τούς ὀπαδούς τοῦ ᾿Αριστοτέλους εἰς τήν ἐποχήν του. 'Ακόμη καί ἐνωρίτερον συναντώμεν δείγμα τούτου είς τήν ἄρνησιν τῆς θεωρίας τοῦ Πτολεμαίου ὑπό τοῦ Κοπερνίκου, καίτοι ὁ ᾿Αρίσταρχος ἐκ Σάμου, ὅστις δέν ἀναφέρεται είς τό μένα βιβλίον τοῦ Κοπερνίκου, ἐγνώριζεν ήδη τήν περιστροφήν τῆς γης περί τόν άξονά της καί περί τόν ήλιον. Καί ἄν ἡ θεωρία του δέν ἐγένετο δεκτή εἰς τήν ἀρχαίαν Έλλάδα, ίδού ἀνελήφθη ὑπό τοῦ Κοπερνίκου ἡ ἀνακαίνισις τῆς θεωρίας ταύτης. Οὺχ' ήττον δέν είναι δυνατόν νά φαντασθή τις τήν 'Αναγέννησιν, είς τήν 'Ιταλίαν καί είς ἄλλας χώρας, ήτις ἔθεσε τάς βάσεις τῆς συγχρόνου ἐπιστήμης ἄνευ τῶν άποκαλύψεων της άρχαίας έλληνικης φιλολογίας τόν δέκατον πέμπτον αίωνα ἐπί τοῦ παρακμάζοντος Βυζαντίου. "Ετι καί σήμερον τά συγγράμματα τῶν μεγάλων 'Ελλήνων, μέ ἐπί κεφαλής τόν Πλάτωνα ἀποτελοῦν πηγήν έμπνεύσεως είς τό άνθρώπινον πνεῦμα, τό άναζητοῦν νά έρμηνεύση τήν διάταξιν τῆς φύσεως, τοῦ σύμπαντος καί τοῦ ίδίου τοῦ έαυτού του.

« Αί κατακτήσεις τῆς ἐπιστήμης ἀποβαίνουν όλονέν κτῆμα ὅλων τῶν λαῶν εἰς πάντα τά μέρη τοῦ κόσμου. Αὕτη εἶναι ἴσως ἡ μεγαλυτέρα πνευματική παγκόσμιος κατάκτησις

# 'Επιστήμη καί ἠθική

'Η συμβολή τῆς 'Ελλάδος

Στίς 9 Μαρτίου 1960 το Πανεπιστήμιο Brandeiss τῶν ΗΠΑ ἀνεκὴρυξε τὸν Δαβίδ Μπέν - Γκουριόν ἐπίτιμο διδάκτορα Νομικῶν Ἐπιστημῶν. Τίτλος τῆς διαλέξως τοῦ Μπέν Γκουριόν κατά τὴν ἀνακἡρυξή του ἤταν: «Ἡθική καὶ ἐπιστήμη: ἡ συμβολή τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ἰνδιῶν καὶ τοῦ Ἰσραήλ».

Παρακάτω άκολουθούν άποσπάσματα τῆς διαλέξεως τοῦ Μπέν Γκουριόν ποὺ ἀναφέρονται κυρίως στήν συνεισφορά τῆς Έλλάδος στίς ἐπιστῆμες καὶ τὸν πολιτισμό:

τῆς ἐποχῆς μας. Καί δέν ὑφίσταται ἄλλον άγαθόν κοινόν είς πάντας τούς λαούς, ἐπί τῶν ἡμερῶν μας, ὡς ἡ ἐπιστήμη. Ύπό μίαν ἔννοιαν διαφέρει ή σύγχρονος ἐπιστήμη ἐκείνης τῆς ἐπί τῶν ἐλληνικῶν χρόνων: Διά τούς ἀνθρώπους τῆς σκέψεως, εἰς τήν 'Αρχαίαν Έλλάδα, τό οὐσιῶδες ἀπετέλει ἡ διανοητική μελέτη, ή θεωρία. Έλάχιστοι ήσχολούντο μέ τήν πρακτικήν πλευράν, τήν πράξιν, μέ τήν χρησιμοποίησιν τῆς ἐπιστημης είς τήν καθημερινήν ζωήν. Δέν συμβαίνει τοῦτο καί σήμερον: Ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα άπέβη παράγων κεντρικός, μόνιμος είς τήν ζωήν τῶν λαῶν. Ἡ οἰκονομία, ἡ ὑγεία, ἡ στρατιωτική ἀσφάλεια, βασίζονται ἄπασαι έπί των κατακτήσεων της έπιστήμης. Καί ἀπό ήμέρας είς ήμέραν ή ζωτική σημασία τῆς ἐπιστήμης είς όλα τά πρακτικά πεδία αύξάνει συνεχώς. ή καθαρή έπιστήμη καί ή καθημερινή πράξις συμβαδίζουν.

« Ἐν τοσούτω, ἡ ἐπιστήμη εἰς ὅλην της τήν πνευματικήν καί ύλικήν σπουδαιότητα, ἵστατο ώς ἐκ τῆς φύσεώς της, πέραν τῶν ὁρίων τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ. Διά τῆς δυνάμεως τῆς ἐπιστήμης δύνανται νά ἐξηγηθοῦν τά φαινόμενα τῆς φύσεως (καί ὁ ἄνθρωπος δέν είναι παρά μέρος τῆς φύσεως). Δέν δύναται όμως ή φύσις νά ὑποδείξη εἰς τόν ἄνθρωπον ποίαν όδόν δέον ν' άκολουθήση είς τήν ζωήν. Μέ τά μέσα τῆς ἐπιστήμης δύναται νά προκληθή εύημερία είς τό άνθρώπινον γένος: ύγεία, ἄνεσις, ἀνύψωσις πνευματική καί διανοητική. Μέ τήν ίδίαν όμως δύναμιν τῆς έπιστήμης δύναται νά έπηνεχθη δλεθρος καί καταστροφή καί ἐξόντωσις πολιτισμένων λαῶν. Τό δένδρον τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί του κακού δέν εύδοκιμεί είς τό έδαφος

τῆς ἐπιστήμης. Ἡ ἐπιστήμη μοχθεῖ διά τήν ἀποκάλυψιν τῶν μυστικῶν τῆς φύσεως, οὐχί ὅμως καί νά ὑποδείξη εἰς τόν ἄνθρωπον τί πρέπει νά πράξη.

« Έξ ἄλλου, δέν ὑπάρχει ἐπιστήμη χωρίς ἐπιστήμονας καί ὁ ἐπιστήμων δέν εἶναι μία μηχανή σκεπτομένη καί διανοουμένη, ἀλλά, προσωπικότης φορεύς μεγάλης ἡθικῆς εὐθύνης. Ἡ κρίσις διά τήν ὁποίαν γίνεται λόγος σήμερον δέν εἶναι κρίσις τῆς ἐπιστήμης.

#### Οἱ ἐπιστήμονες δέον νά περιθά λπουν ἡθικάς ἀρχάς

έπιστήμων δέν θά έκπληρώση τήν αποστολή του μετ' άκεραιότητος καί δέν θά είναι ἄξιος τοῦ καθήκοντός του έαν παραλλήλως πρός τήν αὔξησιν τῆς δυναμικότητος τῆς έπιστήμης καί εὔρυνσιν τῆς άγνῆς γνώσεως δέν ἐγκύψει εἰς τήν περίθαλψιν ἡθικῶν ἀρχῶν ὑπό τῶν ὁποίων δέον νά διέπωνται αἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν. Τό δένδρον τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ πρέπει νά ἐμφυτευθῆ εἰς τήν ψυχήν παντός ἀνθρώπου καί κατά πρῶτον λόγον εἰς τήν ψυχήν τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἐπιστήμης καί τοῦ πνεύματος, πρός τόν σκοπόν ὅπως ἀποβῆ ἡ παραγωγική του δρᾶσις ἐπωφελής διὰ τό ἀνθρώπινον γένος.

" Η ἀποκάλυψις τῆς ἐπιστημονικῆς ἀλήθειας είναι αὐτός καθ' έαυτόν σκοπός, οὐχ' ήττον όμως αποτελεί μέσον πρός ένα ανώτερον σκοπόν: τήν ἀνύψωσιν τοῦ ἀνθρώπου καί της κοινωνίας, την έξουσίαν τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς φύσεως, πρός τόν σκοπόν τῆς πνευματικής καί ήθικής του άνόδου καί τής οίκονομικής καί κοινωνικής εὐεξίας παντός λαού καί τού άνθρωπίνου γένους όλοκλήρου. Δέν είναι ἐπιτρεπτόν νά γίνη διάκρισις μεταξύ τῶν κατακτήσεων τῆς ἐπιστήμης, τουτέστι των έπιτυχιών της άνθρωπίνης διανοήσεως, καί τῶν ἀρχῶν τῆς ἡθικῆς ἤτοι τῶν άξιώσεων της άνθρωπίνης συνειδήσεως. Τούτο είναι τό θείον στοιχείον τού άνθρώπου.

« Δέν ἀπεκαλύφθη μέχρι σήμερον κι οὔτε εἶναι γνωστόν ἐάν θ' ἀποκαλυφθῆ ποτέ τό μυστικόν τῆς ἀνθρωπίνης διανοήσεως ἤτις εἶναι ἰκανή νά κατανοήση τήν διάταξιν τοῦ σύμπαντος καί τοῦ περιβάλλοντός του. Δέν διελευκάνθη ἀκόμη τό μυστικόν τῆς ἀνθρωπίνης συνειδήσεως, ἡ ὁποία προπαρασκευάζει τόν ἀνθρωπον νά δώση τήν ψυχήν του ὑπέρ ἀρχῶν τάς ὁποίας ἐκτιμᾶ περισσότερον τῆς ίδιας του ζωῆς. Ἐν τοσούτω καί αί δύο (διανόησις καί συνείδησις) ὑφίστανται καί διά τῆς συνυφάσεως μόνον θά προκύψη διά τόν ἄνθρωπον ἡ μεγάλη καί μυστική εὐλογία ἡ κεκρυμμένη ἐντός ἐκάστου τούτων.

«Θά εἴμεθα ἄδικοι πρός τήν ἀλήθειαν, ἐάν

εἴπωμεν ὅτι τό μεγαλεῖον τῆς ἀρχαίας Ελλάδος περιορίζετο είς τό πεδίον τοῦ ώραίου καί τῆς διανοήσεως. Εἰς τά συγγράμματα τοῦ Πλάτωνος, 'Αριστοτέλους καί Πλουτάρχου ἐκδηλώνεται διακαής πόθος διά τό καλόν καί τό δίκαιον. Καί θά άδικήσωμεν τήν άλήθειαν ἐάν εἴπωμεν ὅτι τό μεγαλεῖον τοῦ Αρχαίου Έβραϊσμοῦ συνίστατο μόνον εἰς τόν θρησκευτικόν καί ήθικόν εὐαγγελισμόν τῶν προφητῶν τοῦ Ἰσραήλ. Τά βιβλία τῆς 'Αγίας Γραφής πλημμυρίζουν άνωτάτης εύμορφίας καί μεγάλης σοφίας. Καί ή διδασκαλία του Βούδδα δέν περιορίζεται μόνον είς τήν καθιέρωσιν πορείας ζωής εύγενους καί σωτηρίου, άλλά και άκτινοβολει φιλοσοφικήν σκέψιν βαθεῖαν καί πηναίαν.

«'Αληθές εἶναι ὅτι τό κέντρον βαρύτητος τῆς ἑλληνικῆς μεγαλοφυΐας ἤτο τοποθετημένον εἰς τό πεδίον τῆς τέχνης καί τῆς φιλοσοφίας, ὅπως τό κέντρον βάρους τῆς θεωρίας τοῦ Βουδδισμοῦ κατηυθύνετο εἰς τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ ἀτόμου ἀπό τόν πόνον καί τήν δυστυχίαν καί τό κέντρον βάρους τῶν προφητῶν τοῦ Ἰσράηλ ἤτο τοποθετημένον ἐπί τῆς ὑψηλῆς θρησκευτικῆς καί ἡθικῆς συνειδήσεως…».



'Ο Δαβίδ Μπέν Γκουριόν τό 1959.

# ΜΠΕΝ ΓΚΟΥΡΙΟΝ Ό Δημιουργός

Τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ, πρέσβη κ. ΑΓΓΕΛΟΥ Σ. ΒΛΑΧΟΥ

'Η έβδομαδιαία μελέτη τῆς Βίβλου πού καθιερώθηκε ἀπό τόν Μπέν Γκουριόν.

πρέσβης τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ μοῦ ἔκαμε τήν τιμή νά μοῦ προτείνει νά εἶμαι ὁ κύριος ὁμιλητής στή σημερινή ἐπετειακή τελετή τῷν 100 ἐτῶν ἀπό τή γέννηση τοῦ Μπέν Γκουριόν. Τήν πρόταση αὐτή τήν δέχθηκα εὐθύς, ὅχι μόνο ἐπειδή ἤταν ἐξαιρετικά τιμητική, ἀλλά κι ἐπειδή, Διπλωματικός ᾿Αντιπρόσωπος στά Ἱεροσόλυμα ἐπί δύο σχεδόν χρόνια, ἤμουν μάρτυς τῆς πορείας τοῦ τότε Ἑπταβηματίζοντος Ἰσραήλ πού βρισκόταν ἀκόμη στήν περίοδο τῆς ὀργανώσεώς του, τοῦ σχηματισμοῦ του, τῆς ἐπιβολῆς του ὡς ἐθνικῆς καί κρατικῆς ὀντότητος στή διεθνή κοινωνία.

Όταν, ὅμως, ἀντιλήφθηκα ὅτι ἔπρεπε, στά στενά ὅρια μιᾶς ὁμιλίας, νά ἀσχοληθῶ μέ μιά προσωπικότητα τῆς ἐξαιρετικῆς ὁλκῆς τοῦ Μπέν Γκουριόν, μέ κατέλαβε δέος καί σχεδόν ἔφθασα στό σημεῖο νά μετανοήσω καί νά παρακαλέσω τόν πρέσβη Γκιλμπόα νά μέ ἀπαλλάξει ἀπό

τήν ἐπιτέλεση ένός ἄθλου.

Τή σκέψη αὐτή ἔκανα εὐθύς μόλις ἄρχισα νά μελετῶ τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα γιά μιά παρουσίαση πλήρη τοῦ Μπέν Γκουριόν, τοῦ κυρίου συντελεστοῦ τῆς δημιουργίας τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ. Μέσα μου τόν χαρακτήρισα «δημιουργό» — γι' αὐτό καί ὁ τίτλος τῆς ὁμιλίας μου — γιατί ἄν καί, βεβαίως, ἄλλες δύο μεγάλες προσωπικότητες ἔπαιξαν σπουδαιότατο ρόλο γιά τήν ἴδρυση τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ὁ Βάϊτζμαν, πού ἔδωσε τήν πρώτη μεγάλη ὤθηση στό σιωνιστικό κίνημα, καί ὁ Μπέν Γιεχούντα, πού ἀνέστησε τήν έβραϊκή γλώσσα, ἐντούτοις ὁ Μπέν Γκουριόν εἶναι ἐκεῖνος πού, σάν πλάστης, ἔπιασε τήν πρώτη ὕλη πού εἶχε ἐτοιμασθεῖ καί ἄρχισε, σάν δημιουργός, νά τήν διαπλάθει, νά τῆς δίνει μορφή καί ὑπόσταση.

Πολύπλευρη καί πολυπροικισμένη προσωπικότητα, μπορεῖ νά παρομοιασθεῖ μ' ἔνα ἡφαίστιο σέ συνεχή δραστηριότητα, μέ συχνότατες ἐκρήξεις πού, ἀντί νά καταστρέφουν, γονιμοποιοῦσαν, ἐπί 63 ὁλόκληρα χρόνια μέ ποικίλους τρόπους ὅλο τό πρωτοφανές, σέ ἔκταση καί ἀποτελεσματικότητα, κίνημα τοῦ σιωνισμοῦ, πού είχε ὡς κατάληξη τή δημιουργία κράτους έβραϊκοῦ δύο σχεδόν χιλιάδες χρόνια μετά τήν καταστροφή του ἀπό τόν Ρω-

μαΐο Τίτο.

Μόνο ὅταν πληροφορηθεῖς ὅτι παράλληλα μέ τή συνεχῆ, ἀκάματη καί ἀποτελεσματική πολιτική δράση του, ὁ Μπέν Γκουριόν συνέγραψε τριάντα βιβλία, ὅτι ἡ βιβλιογραφία τῶν ὅσων ἄρθρων καί λόγων ἔγραψε καί ἐξεφώνησε ἀπό τό 1920 ἔως τό 1959 περιέχει δύο χιλιάδες λήματα καί ὅτι τό προσωπικό του ἀρχεῖο (μέ τό ἡμερολόγιό του) περιλαμβάνει 750.000 ἐγγραφές, ἀντιλαμβάνεσαι τήν τεράστια ἐμβέλεια τῆς ἐκπληκτικῆς αὐτῆς προσωπικότητας.



Ή παρουσίαση ένός πολυπλάγκτου, πολυμήτη, άκαμάτου προσώπου, πού είχε τόσες ίκανότητες καί χαρίσματα καί είναι πραγματικός, έπαναλαμβάνω, δημιουργός, δέν μπορεῖ παρά νά είναι ἀτελής.

#### Ο Σιωνισμός

σφαλώς, τό κίνημα τοῦ σιωνισμοῦ, ὅταν ἄρχισε νά σκιαγραφείται τό 1838 ἀπό τόν Μωυσή Μοντεφιόρε, δέν προκάλεσε θετικές ή άρνητικές άντιδράσεις ἄξιες λόγου. Τόσο ό τότε πολιτικός κόσμος, ὄσο καί ή κοινή γνώμη τό δέχθηκαν μέ σκεπτικιστική συμπάθεια η μέ άδιαφορία, θεωρώντας ότι μετείχε πολύ περισσότερο τοῦ χιμαιρικοῦ ὁράματος, τοῦ ἀπραγματοποίητου όνείρου, παρά τῆς προσγειωμένης πολιτικῆς ἐπιδιώξεως. Δέν είχαν ἄδικο οἱ τότε σκεπτόμενοι μέ αὐτό τόν τρόπο. Έκτός ἀπό σποραδικούς καί πρόσκαιρους διωγμούς στήν ἀνατολική Εὐρώπη (ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ λέξη «πογκρόμ» είναι ρωσική), ή άνά τόν κόσμο έβραϊκή διασπορά ζοῦσε καλά ὀργανωμένη τοπικά, καί, κατά τό πλεῖστον εὑημεροῦσε, ὑφισταμένη ὅμως φυλετικές διακρίσεις συχνά μειωτικές, πού δημιουργούσαν στούς Έβραίους τῆς Διασπορᾶς ἔνα αἴσθημα ἀνασφαλείας.

Ό Μπέν Γκουριόν γεννήθηκε τό 1886 καί, κατά παράξενη σύμπτωση, τόν ίδιο χρόνο ό Γάλλος βαρῶνος Έντμόν ντέ Ρότσιλντ, βαθύπλουτος, χρηματοδότησε τή δημιουργία τοῦ πρώτου έβραϊκοῦ οἰκισμοῦ τῆς Παλαιστίνης, πού ὀνομάστηκε Ζιχρόν Γιαακόβ. Ἐδημιουργεῖτο τό πρῶτο κύτταρο τοῦ μέλλοντος σώματος τοῦ Ἰσραήλ, ἐνῶ ἔβλεπε τό φῶς στό Πλούς τῆς Πολωνίας ἔνα βρέφος πού θά γινόταν ὁ ἀρχιτέκτων καί δημιουργός τοῦ

κράτους αὐτοῦ.

Τό 1897 ὁ Θεόδωρος Χέρτζλ συνεκάλεσε τό πρῶτο Παγκόσμιο Σιωνιστικό Συνέδριο στή Βασιλεία τῆς Ἐλβετίας καί ἴδρυσε τήν Παγκόσμιο Σιωνιστική 'Οργάνωση, μέ σκοπό τή δημιουργία, γιά τόν έβραϊκό λαό, μιᾶς δημοσία καί νομικά κατοχυρωμένης έστίας στήν Παλαιστίνη. Τή φορά αὐτή ή ἀπήχηση τῆς πρωτοβουλίας αὐτῆς ἤταν σημαντική, ἴσως ἐπειδή, 3 χρόνια πρίν, ἡ περίφημη ὑπόθεση Ντρέυφους είχε συνταράξει, διχάζοντάς την, τή φιλελεύθερη Γαλλία. Θλιβερή είναι ή διαπίστωση ότι κάθε βήμα πού σημειώθηκε πρός τήν έκπλήρωση τοῦ τελικοῦ σκοπού - τήν ἴδρυση έβραϊκού κράτους - ήταν ἀποτέλεσμα διωγμών ή έξάρσεως του άντισημιτισμού σέ κάποια περιοχή του κόσμου. Τέτοιοι διωγμοί είχαν σημειωθεῖ ἀπό τό 1882 καί προκάλεσαν σημαντικό κύμα μεταναστεύσεως στήν Παλαιστίνη, τότε έπαρχία τῆς 'Οθωμανικής Αύτοκρατορίας.

#### Μπέν Γκουριον: Ό Δημιουργός

Τά πρῶτα αὐτά σκιρτήματα τῆς ἑβραϊκῆς φυλῆς προκάλεσαν τότε τήν προσοχή τῶν κυβερνήσεων καί τῆς κοινῆς γνώμης, σέ βαθμό ἄστε ἡ κυβέρνηση τῆς Μ. Βρετανίας νά προσφέρει, τό 1903, στούς Ἑβραίους, τή δημιουργία ἑβραϊκοῦ κράτους στήν Οὐγκάντα τῆς ᾿Αφρικῆς. Τήν προσφορά ἀπέρριψε, φυσικά, τό 6ο Παγκόσμιο Σιωνιστικό Συνέδριο. Κράτος ἑβραϊκό δέν ἤταν νοητό παρά στήν Παλαιστίνη, «τήν γῆν Χαναάν ἤν ὥμοσα τῶ ᾿Αβραάμ καί Ἰσαάκ καί Ἰακώβ», ὅπως εῖχε ὑποσχεθεῖ ὁ Κύριος.

Κατά τά χρόνια πού προηγήθηκαν τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργοῦνται, στήν 'Οθωμανική Παλαιστίνη, ἀρκετοί ἐβραϊκοί οἰκισμοί καί ὀργανώνεται ἡ ζωή τῶν προσφάτων μεταναστῶν, ἐνῶ οἱ ἐλάχιστοι Ἑβραῖοι πού ζοῦσαν στήν Ἱερουσαλήμ ἀπό ἀμνημόνευτα χρόνια, ἴδρυσαν μιά μικρή πολιτεία, τήν Πετάχ Τικβά — Πύλη τῆς 'Ελπίδος —, ὄνομα συμβολικό τῆς ἐλπίδας καί αἰσιοδοξίας πού ἔτρεφε ἐπί αἰῶνες ἡ βαθιά πίστη τοῦ κεντρικοῦ αὐτοῦ πυρήνα τῶν ἱεροσολημητῶν 'Εβραίων.

Παλαιστίνη, τά χρόνια ἐκεῖνα, ἐξακολουθοῦσε νά είναι έπαρχία τῆς 'Οθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, τῆς όποίας ἡ διάλυση είχε ἀρχίσει μέ τήν Ἐπανάσταση του '21 καί ἀκολουθούσε ἕνα ρυθμό ἀνάλογο μέ τήν άφύπνιση καί έξέγερση των βαλκανικών χριστιανικῶν πληθυσμῶν καί ἴσως γι' αὐτό ἡ Ύψηλή Πύλη δέν ἔδειχνε πολύ ἐνδιαφέρον γιά τήν εἰσροή 'Εβραίων ἀπό τόν σλαυικό ίδίως κόσμο. "Ετσι, ἀπό τίς ἀρχές τοῦ αίωνος ἄρχισαν νά δημιουργούνται ἀπό τούς καταφεύνοντες στήν Παλαιστίνη Έβραίους, τά πρῶτα ψηφίδια πού θά χρησίμευαν άργότερα ώς πυρήνες δραστηριότητας. άλλά καί κέντρα ύποδοχής των μελλόντων μεταναστών. Τό 1906 ίδρύεται ή πρώτη έβραϊκή σχολή στήν Γιάφφα καί ή Σχολή Καλών Τεχνών στήν Ίερουσαλήμ. Τόν ίδιο χρόνο φθάνει στήν Παλαιστίνη ό Μπέν Γκουριόν, 20 μόλις έτων. Τό 1909 ίδρύεται, στίς όχθες της λίμνης της Γεννισαρέτ τό πρῶτο κιμπούτς, τό παράξενο αὐτό έβραϊκό ἐπινόημα πού είναι ἕνα μικροσκοπικό αὐτοκυβερνούμενο κρατίδιο. Μέ τόν καιρό, αὐτά τά κιμπούτς πολλαπλασιάστηκαν σέ βαθμό ὥστε ν' ἀποτελέσουν τή σπονδυλική στήλη τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ. Τόν ἴδιο χρόνο ίδρύεται ή πρώτη έβραϊκή πόλη τῶν νεωτέρων χρόνων, τό Τέλ 'Αβίβ, πού θά ἀποτελέσει τό κέντρο ἀσφαλοῦς ὑποδοχής των νεωτέρων μεταναστών.

Τό 1909, ὁ Μπέν Γκουριόν, 23 ἐτῶν, βρίσκεται ἀπό τριετίας στό Πετάχ Τικβά ἄγνωστος, ἐθελοντής ἐργάτης

στόν άγροτικό αὐτό οἰκισμό.

Τό 1914 ξεσπάει ή θεομηνία τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ἀλλά γιά τοὺς ἀνά τόν κόσμο Έβραίους ή θεομηνία καταλήγει στό ρητό: «οὐδέν κακόν ἀμιγές καλοῦ». Τό «καλόν» είναι διπλό:

 Α) Ἡ γνωστή συμφωνία Σάικς - Πικό, μέ τήν όποία ἡ Παλαιστίνη περιέρχεται στή ζώνη ἐπιρροῆς τῆς ᾿Αγ-

γλίας.

Β) Ή δήλωση Μπάλφουρ, μέ τήν όποία ή 'Αγγλία ἀναλαμβάνει τήν ὑποχρέωση νά εὐνοήσει τή δημιουργία

μιάς έβραϊκής «Έστίας» στήν Παλαιστίνη.

Δύο στοιχεία πού θ' άποτελέσουν τό δίδυμο βάθρο, έπάνω στό όποῖο ἡ έβραϊκή πίστη καί ἐπιμονή θά οἰκοδομήσει μέ συνεχή ἀγώνα καί θυσίες τό μέλλον κρατικό συγκρότημα. Ή δήλωση Μπάλφουρ ήταν ἔργο τοῦ περίφημου Έβραίου χημικοῦ Χάιμ Βάϊσμαν, πού ἔπεισε τήν βρετανική κυβέρνηση ν' ἀναλάβει τήν ὑποχρέωση αὐτή, ὑποχρέωση τήν ὁποία διηυκόλυνε ἡ ἀνάθεση Ἐντολῆς στή Μ. Βρετανία ἐπί τῆς Παλαιστίνης. Τό 1922 ἡ Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν λαβαίνει μιά σημαντική ἀπόφαση: «'Αναγνωρίζει τόν ἰστορικό δεσμό τῶν Ἑβραίων μέ τήν Παλαιστίνη καί ἐπιφορτίζει τή Μ. Βρετανία νά διευκολύνει τή μετανάστευση καί ἐγκατάσταση τῶν Ἑβραίων στήν ὑπό Ἐντολήν Παλαιστίνη». 'Αλλά ὅσο, μετά τήν ἀπόφαση αὐτή, αὐξάνει ὁ ἀριθμός τῶν Ἑβραίων μεταναστῶν, τόσο αὐξάνει καί ἡ ἀντίδραση τῶν 'Αράβων τῆς Παλαιστίνης, ἰδίως μετά τή μαζική εἰσροή 'Εβραίων, μετά τό 1933, χρόνο πού βλέπει τήν ἄνοδο τοῦ Χίτλερ στήν ἐξουσία.

"Ηδη τό 1937, ό ἀριθμός τῶν Ἑβραίων τῶν ἐγκατεστημένων στήν Παλαιστίνη είναι πολύ σημαντικός, άλλά άπό τόν ίδιο χρόνο ή άραβική άντίδραση, σποραδική ἕως τότε, προσλαμβάνει γενικότερη καί δυναμική μορφή. ὸργανώνουν Στήν περιοχή της Χεβρόνος οί Άραβες καί ἐκτελοῦν ὁμαδικές σφαγές Ἑβραίων. Ὁ μαρτυρικός δρόμος γίνεται τραχύτερος όσο οἱ όργανωμένες βιαιότητες αὐξάνουν, σέ βαθμό πού ἡ Μενάλη Βρετανία ἀντιμετωπίζει, ἀπό τότε, τή δημιουργία δύο κρατών, ένός άραβικού καί ένός έβραϊκού στή δυτική Παλαιστίνη. Οί Άραβες, ὄμως, ἀπορρίπτουν ἕνα τέτοιο σχέδιο καί ἡ Μεγάλη Βρετανία, ἐν ὄψει τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου πού ἐπέρχεται καί μέ τήν ἐπιδίωξη νά μή δυσαρεστήσει τόν ἀραβικό κόσμο πού δεσπόζει σέ μιά ζωτική γιά τήν Αὐτοκρατορία περιοχή, τήν ὁποία ἀπειλεῖ ἡ ἔντονη γερμανική προπαγάνδα (ἄς μή λησμονοῦμε τόν Μέγα Μουφτή τῶν Ἱεροσολύμων), ἀποφασίζει νά περιορίσει σέ 75.000 τόν ἀριθμό τῶν 'Εβραίων μεταναστῶν γιά μιά περίοδο πέντε έτῶν, μετά τά όποῖα θά ἀπαγορευόταν κάθε μετανάστευση.

#### Τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ

ό 1939 ἀρχίζει ή ἀνήκουστη λαίλαπα τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου καί ἐνῶ τό ἀραβικό στοιχεῖο, ἀλλά καί τό Ἰσλάμ όλόκληρο, μένει ἀπαθής θεατής, χιλιάδες καί χιλιάδες Έβραῖοι κατατάσσονται στό συμμαχικό στρατό, πολεμούν γιά τή συντριβή του ναζισμού, άλλά καί προετοιμάζονται, ἔτσι, γιά τόν μέλλοντα ἰσραηλινό στρατό, ἀνεκτίμητο ὅπλο ὅταν τό 1947 τά Ἡνωμένα "Εθνη ἀποφασίζουν νά δημιουργήσουν δύο παλαιστινιακά κράτη, τό ἀραβικό καί τό έβραϊκό. Οἱ Ἑβραῖοι δέχονται άμέσως τήν ἀπόφαση, ἐνῶ οἱ "Αραβες τήν ἀπορρίπτουν καί κηρύσσουν πόλεμο έναντίον τοῦ έβραϊκοῦ στοιχείου. Ἡ ἀναμέτρηση καταλήγει στήν πλήρη ήττα τῶν ᾿Αράβων καί τήν ὑπογραφή ἀνακωχῆς στή Ρόδο, μεταξύ τοῦ Ἰσραήλ καί τῶν τεσσάρων Ἀράβων γειτόνων του. Τοῦ Ἰσραήλ! Ναί, τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, πού άναγνωρίσθηκε τήν ίδια ώρα, τά μεσάνυχτα της 14ης Μαΐου 1948 ἀπό τίς Ήνωμένες Πολιτεῖες καί τή Σοβιετική "Ενωση. Τό μακροχρόνια κυοφορούμενο θαύμα έχει συντελεστεί.

'Ο 20ός αἰώνας γνώρισε πολλά καταστατικά ἱστοριογόνα γεγονότα, ὄχι μόνο ἐπιστημονικά καί τεχνολογικά, ἀλλά καί πολιτικά καί μεταξύ τους τή δημιουργία τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ. Κατά τή διάρκεια τοῦ ἴδιου αἰῶνος ἐμφανίστηκαν προσωπικότητες πολιτικές καί ἐπιστήμονες πού σφράγισαν μέ τή δράση τους, κακοποιό ἤ ἀγαθή

#### ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ =

#### 'Επιστολή τοῦ Δαβίδ Μπέν Γκουριόν

Στίς 5 Μαΐου 1969, γιά τόν ἑορτασμό τῆς ΣΤΠαγκοσμίου Ήμέρας τῆς Βίβλου, μέ θέμα «Ἡ γυναίκα στή Βίβλο», οἱ κυρίες τῆς Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητος ᾿Αθηνῶν εἶχαν καλέσει τόν Δαβίδ Μπέν Γκουριόν νά ἔλθει στήν ᾿Αθήνα. Ὁ Μπέν Γκουριόν ἔστειλε στήν κυρία Ρόζα ᾿Ασσέρ, ὡς ἐκπρόσωπο τῶν ὀργανωτριῶν τοῦ ἐορτασμοῦ, τήν παρακάτω ἐπιστολή. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Μπέν Γκουριόν ἤταν πρωτεργάτης τῆς ἰδέας ὅτι πρέπει ἡ Βίβλος νά ξαναγεννηθεῖ στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.

«Σντέ Μποκέρ 11.4.65

Σαλώμ Ουβραχά - Εἰρήνη καί εὐλογία

Χάρηκα πού πῆρα τό γράμμα σας μέ τό ὁποῖο μέ πληροφορείτε γιά τήν Ήμέρα τῆς Βίβλου, πού θά γιορτασθεί στήν 'Αθήνα τό Λάνγκ Μπαόμερ. Λυπάμε πού δέν μπορῶ νά φύγω ἀπό τή χώρα καί νά 'ρθω στήν 'Αθήνα νά παρευρεθώ σ' αὐτό τό γεγονός, γιατί ὑπάρχει ίδιαίτερο νόημα στήν 'Ημέρα τῆς Βίβλου στήν 'Αθήνα. Πραγματικά, ή Βίβλος ἔχει μεταφρασθεῖ σ' ὅλες τίς γλώσσες πάνω ἀπό χίλιες μεταφράσεις σ' ὅλο τόν κόσμο, άλλά ή πρώτη μετάφραση ήταν στήν Έλληνική, τήν ὀνομάζουμε «Μετάφραση τῶν Ἑβδομήντα» καί είναι γνωστή σέ ἄλλες γλώσσες μέ τό ὄνομα Septuagint. Σ' ἕνα γράμμα γραμμένο ἀπό τόν "Αριστο τόν Φιλοκράτη (Σημ. «Χρονικών»: στό ἰδιόχειρο γράμμα τό ὄνομα αὐτό είναι γραμμένο μέ έλληνική γραφή: "Αριστος Φιλοκράτις) μαθαίνουμε τήν ίστορία αὐτῆς τῆς μετάφρασης. Τό γράμμα τοῦτο, παρ' ὅλο πού ή ὔπαρξή του δέν είναι Ιστορικά ἐξακριβωμένη, ἀποδείχνει τήν ἀρχαία σχέση μεταξύ τοῦ 'Εβραϊκοῦ πολιτισμοῦ καί τοῦ 'Ελληνικοῦ, οἱ δύο πολιτισμοί

Ή Ιδιόχειρη ἐπιστολή τοῦ Μπέν Γκουριόν.

πού ἔχουν ἐπηρρεάσει πάνω ἀπό κάθε ἄλλον τήν ἀνθρωπότητα.

'Η 'Ημέρα τῆς Βίβλου πού θά γιορτασθεῖ ἀπό τίς Έβραῖες γυναῖκες στήν 'Αθήνα εἶναι διπλή κοινή γιορτή γιά τούς δύο μεγάλους λαούς καί θά συντελέσει στήν ἐνίσχυση τῆς φιλίας ἀνάμεσα στήν 'Ελλάδα καί τό 'Ισραήλ.

> Χαιρετισμοί Δαβίδ Μπέν - Γκουριόν

τήν ἐποχή αὐτή καί τήν σφράγισαν τόσο βαθιά, ὥστε νά δημιουργήσουν νέες παγκόσμιες συνθήκες ζωής σέ κάθε τομέα τῆς ἐπιγείου πραγματικότητος. Μεταξύ τῶν μορφών αὐτών, πού θά παραμείνουν στήν ίστορική μνήμη τοῦ κόσμου, πλάι στόν Λένιν καί τόν Στάλιν, τόν Χίτλερ — δεύτερο 'Αττίλα στήν εὐρωπαϊκή Ιστορία — πλάι στόν Τσῶρτσιλ, στόν Ροῦζβελτ καί τόν ντέ Γκώλ, θά παραμείνει καί ή ἐντελῶς ἰδιαίτερη μορφή τοῦ Μπέν Γκουριόν, πού ύπῆρξε ὁ κύριος βραχίων τοῦ μοχλοῦ πού νίκησε τίς πολυποίκιλες καί ἰσχυρότατες ἀντιστάσεις, μέ ύπομόχλιο σπουδαιότατο ἕναν ἄλλο, πολύ λιγότερο γνωστό Έβραῖο, τόν Μπέν Γιεχούντα, πού πρωτοστάτησε στήν ἀνάσταση τῆς ἐβραϊκῆς γλώσσας καί μετέβαλε τούς Έβραίους σέ Ίσραηλινούς καί τήν πύλη τους σέ ἔθνος, δίνοντάς τους μιά κοινή γλώσσα, δώρο ἀνεκτίμητο, στοιχείο ἀπαραίτητο τῆς δημιουργίας καί σφυρηλατήσεως έθνικής συνειδήσεως.

Δεύτερο θαῦμα αὐτό! Πῶς θά εἶχαν συνδεθεῖ καί θά εἶχαν ἀποτελέσει ἔναν πρῶτο ἐθνικό πυρήνα ὅλα τά ἐτερόκλιτα ἑβραϊκά στοιχεῖα πού συνέκλιναν, καταδιωγμένα, στήν Παλαιστίνη; Έβραῖοι ᾿Ασκενάζι τῆς Βορείου Εὐρώπης, Σεφαρντί τῆς Νοτίου Εὐρώπης, Κοῦρδοι Ἑβραῖοι, Γιεμενίτες ἤ γαλλόφωνοι, ἀγγλόφωνοι, γερμανόφωνοι, ἰσπανόφωνοι; Θά εἶχαν μείνει χωριστές ἡ κάθε

μία νησίδες, ξένες πρός ἄλληλες, ΐσως καί ὑποβλεπόμενες ἄν δέν ὑπῆρχε τό συγκολλητικό στοιχεῖο τῆς κοινῆς γλώσσας, στοιχεῖο ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ γιά τήν ἐξασφάλιση ἐπιβιώσεως στή γῆ τῶν πατέρων.

"Αν ό Μπέν Γιεχούντα προσέφερε τό πνευματικό στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως, ὁ Μπέν Γκουριόν ὑπῆρξε ὁ κύριος συντελεστής τοῦ ψυχικοῦ παλμοῦ καί τῆς ὑλικῆς προετοιμασίας πού ὁδήγησε στήν ἐπιτέλεση τοῦ σκοποῦ καί τοῦτο μέ ἀγῶνες ἐναντίον τεραστίων καί φαινομενικά ἀνυπέρβλητων ἐμποδίων.

'Αφήσαμε τόν Μπέν Γκουριόν τό 1909 σέ ήλικία 23 ετων, εργάτη σ' εναν άγροτικό οἰκισμό τῆς όθωμανικῆς Παλαιστίνης, πειναλέο, σχεδόν ρακένδυτο, δαπανώντας όλη τή δραστηριότητα καί εὐφυία του, ὅπως λέει ὁ Ιδιος, ἀπλως γιά νά ἐπιζήσει. Καί ὅμως, τά χρόνια ἐκεῖνα, ὅπως τό ἀναφέρει ὁ Ιδιος, εἶναι τά εὐτυχέστερα ποὐ εζησε προτοῦ ἀνακαλύψει τό Νεγκέβ, τήν ἔρημο ἐκείνη ἔκταση τῆς ὁποίας τή σημασία ἐννόησε ἀμέσως, ὀραματίστηκε νά τήν ἀξιοποιήσει καί τό κατόρθωσε.

Τό χαρακτηριστικότερο ἀπό τά ὅσα λέει ὁ Μπέν Γκουριόν γιά τά χρόνια ἐκεῖνα, εἶναι ὅτι στήν Παλαιστίνη δέν ἔβλεπε τούς συνηθισμένους 'Εβραίους τῶν παρασιτικῶν ἐπαγγελμάτων, ἐμπόρους, ψιλικατζῆδες, κερδοσκόπους, χρηματομεσίτες, πού ζοῦν σέ βάρος τῆς ἐργασίας

#### Μπέν Γκουριον: Ό Δημιουργός

τῶν ἄλλων. "Εβλεπε γεωργούς, σκυμμένους στό ὄργωμα ἤ τό θέρο, γυναῖκες πού ἄρμεγαν καί φρόντιζαν τά ζῶα, παιδιά πού φύλαγαν κοπάδια, ὅλους ἀπασχολημένους σὲ δημιουργική ἐργασία, σὲ βιοτεχνική ἀποδοτική δουλειά. "Ισως τότε θά πρωτοκατάλαβε ὅτι ἡ δημιουργική ἐργασία δίνει αὐτοπεποίθηση καί ἐμπνέει ὑπερηφάνεια στόν ἄνθρωπο, ὑπερηφάνεια καί αὐτοπεποίθηση τόσο ἀναγκαία γιά κυθρώπους πού δοκίμαζαν άλλοῦ, ἐπί αἰῶνες, διωγμούς καί ταπεινώσεις. Κατάλαβε πώς ἡ γῆτῶν πατέρων δέν μποροῦσε νά κατακτηθεῖ μόνο μέ ὅπλα, ἀλλά μὲ τό ρίζωμα κυρίως, πού δημιουργεῖται ἀπό τή δουλειά τοῦ ἀνθρώπου.

Δύο χρόνια άργότερα, τό 1911, ό Μπέν Γκουριόν βρίσκεται στή Θεσσαλονίκη γιά νά μάθει τουρκικά καί νά έτοιμασθεῖ νά μπεῖ στή Νομική Σχολή τοῦ πανεπιστημίου Κωνσταντινουπόλεως. ᾿Αλλά άρχίζει ό Α΄ Βαλκανικός πόλεμος. Ό ἐφευρετικός Μπέν Γκουριόν, μέ ἄλλους δύο όμοθρήσκους του, προτείνει στίς τουρκικές ἀρχές νά όργανωθεῖ μιά ἐβραϊκή στρατιωτική μονάδα γιά νά βοηθήσει τόν τουρκικό ἀγώνα καί ὡς ἀνταμοιβή νά ἀναγνωρισθοῦν τὰ δικαιώματα τῶν Ἑβραίων στήν Παλαιστίνη. Οἱ τουρκικές ἀρχές δέχονται τήν προσφορά, ἀλλά τό σχέδιο δέν πραγματοποιεῖται, διότι ἐν τῶ μεταξύ ὑπο-

γράφεται ή άνακωχή.

Βλέπουμε ὅτι νεότατος ἀκόμη, μόλις 26 ἐτῶν, κατέχεται κιόλας ἀπό τό μεγάλο σκοπό, τή δημιουργία κράτους ἐβραῖκοῦ. Ὁ ἀκούραστος Ἑβραῖος θά δοκιμάσει πάλι τό ίδιο κατά τόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἀναστρέφοντας ὅμως τήν πορεία του, ἐπειδή προβλέπει τή νίκη τῶν Συμμάχων. Βρίσκεται στά Ἱεροσόλυμα, ὅπου ὁ Τοῦρκος διοικητής ἀνησυχεῖ πολύ ἀπό τή δραστηριότητα τοῦ Μπέν Γκουριόν καί τόν ἐξορίζει, μέ τόν Μπέν Ζβί, τό 1915 στήν Αἴγυπτο, ὅπου φθάνουν ἐγκαίρως γιά νά γυμναστοῦν στό στρατό καί νά λάβουν μέρος στήν ἐπιχείρηση τῆς Καλλιπόλεως.

Μετά τήν ἀποτυχία τῆς ἐπιχειρήσεως ὁ Μπέν Γκουριόν ἐνσαρκώνει τόν περιπλανώμενο Ἰουδαῖο. Ταξιδεύει στή Νὲα Ὑόρκη, ἀπ' ὅπου ἀρχίζει νά ἐργάζεται δραστήρια γιά νά δημιουργήσει μεταναστευτικό ρεῦμα πρός τήν Παλαιστίνη μεταξύ τῶν Ἰαμερικανῶν Ἑβραίων. Ἐπισκέπτεται 40 πόλεις τῶν Ἡν. Πολιτειῶν καί τοῦ Καναδᾶ. Προσπαθεῖ νά στρατολογήσει ἐθελοντές γιά τό «στρατό τῶν πρωτοπόρων», πού θά πήγαιναν νά ἐγκατασταθοῦν στη γή τῶν πατέρων καί νά τή δουλέψουν. Κατορθώνει νά πείσει πολλούς Ἑβραίους νά καταταγοῦν στόν ὰγγλικό στρατό, ὅταν πιά φαίνεται καθαρά ὅτι ἡ στρατιά τοῦ Ἅλεμπυ θά κυριέψει τήν Παλαιστίνη ἀπό τούς Τούρκους.

Τό 1918 φεύγει γιά τήν 'Αγγλία καί στρατεύεται ἀπό τούς "Αγγλους, γιά νά φθάσει στήν Αἴγυπτο μέ τό βαθμό τοῦ δεκανέα. Εἴναι 36 ἐτῶν καί ὑπηρετεῖ μαζί μέ ἄλλους πολλούς ὁμοθρήσκους του στούς ἐβραϊκούς λόχους τοῦ

'Αγγλικοῦ Στρατοῦ.

Από τό 1920, ὅταν ἡ ἀγγλική Ἐντολή τῆς Παλαιστίνης γίνεται βεβαία πραγματικότης, ὁ χθεσινός δεκανέας ἀρχίζει τήν ἀνοδική πορεία πού θά τόν ἀναδείξει, 28 χρόνια ἀργότερα, πρῶτο πρωθυπουργό τοῦ κράτους τοῦ

Ίσραήλ.

Ή πρώτη του ἐπίμονη φροντίδα εἶναι νά δημιουργήσει ἔνα μεγάλο ἑργατικό κόμμα, τό 'Αχντούτ Χα - 'Αβοντά, πού σχηματίζεται καί άναπτύσσεται τόσο γρήγορα, ώστε ὅταν ἱδρύεται, τόν Δεκέμβριο τοῦ 1920, ἡ Γενική 'Εργατική 'Ομοσπονδία, ἡ γνωστή Χισταντρούτ, τό κόμμα τοῦ Μπέν Γκουριόν εἶναι τό δεσπόζον στοιχεῖο. 'Ως



14 Μαΐου 1948. Τέλ 'Αβίβ. 'Ο Μπέν Γκουριόν διαβάζει τή Διακήρυξη τῆς 'Ανεξαρτησίας τοῦ 'Ισραήλ.



1967. Πανεπιστήμιο τῆς Νέας Ύόρκης. 'Ανακήρυξη τοῦ Μπέν Γκουριόν ὡς ἐπιτίμου Διδάκτορος.

μέλος τῆς Γενικῆς Γραμματείας τῆς Χισταντρούτ ἀναπτύσσει τόση ὀργανωτική καί πολιτική δραστηριότητα, ώστε ἀρχίζει ν' ἀναφέρεται ὡς Ἐκτελεστικός Γραμματέας τῆς 'Οργανώσεως. Ἡ φήμη του ἐξαπλώνεται καί τό κύρος του αὐξάνει σέ βαθμό ὥστε τό 1930 κατορθώνει νά ἐνοποιήσει ὅλα τά ἐργατικά κινήματα σέ ἕνα ἐργατικό κόμμα, τό ΜΑΠΑ'Ι'.

Ήγέτης

αράλληλα, ὅμως, μέ τή δραστηριότητά του αὐτή, ὁ ὁξυδερκέστατος ἡγέτης, διότι είναι πλέον ἀναγνωρισμένος ἡγέτης, ἐπιχειρεῖ καί κατορθώνει νά δημιουργήσει, γιά τόν αὐξανόμενο ἐβραϊκό πληθυσμό τῆς Παλαιστίνης, ἔνα εἴδος ἐθνικῆς ἐξουσίας, κρυφό θεμέλιο κυβερνήσεως τοῦ μελλοντικοῦ κράτους, δηλαδή ἔνα ἐκλεγμένο σῶμα πού θά λειτουργήσει ὡς ἔνας κυρίαρχος καί ἀντιπροσωπευτικός θεσμός γιά ὅλους τούς Ἑβραίους τῆς Παλαιστίνης. Τά ἐμπόδια πού συναντᾶ ὁ Μπέν Γκουριόν γιά τἡν ἴδρυση τοῦ θεσμοῦ αὐτοῦ παραδόξως δέν προέρχονται ἀπό τήν ἀγγλική διοίκηση τῆς Ἐντολῆς, ἀλλά ἀπό τούς ἀκραίους ἐβραϊκούς θρησκευ-

#### Μπέν Γκουρίον: Ό Δημιουργός

τικούς παράγοντες, πού δέν παραδέχονται νά ἔχουν ψῆφο καί οἱ γυναῖκες. Συχνά οἱ ταγοί μιᾶς κοινωνίας ἔχουν τόσο ἔντονες παρωπίδες, ὥστε ἀποτελοῦν σοβαρό ἐθνικό ἐμπόδιο. ᾿Αλλά ἡ ἐφευρετικότης τοῦ Μπέν Γκουριόν παρέκαμψε τό φαινομενικά ἀνυπέρβλητο αὐτό ἐμπόδιο. Συμφώνησε μέ τόν Μέγα Ραββίνο Κούκ νά ψηφίζουν οἱ φανατικοί ὀρθόδοξοι Ἑβραῖοι δύο φορές. Μία γιά τόν ἐσυτό τους καὶ μία γιά τή γυναίκα τους. Ἑδραιώθηκε ἔτσι ἡ ἀπαραίτητη συνεργασία μεταξύ τῆς θρησκευτικής καὶ τῆς λαϊκῆς ἐξουσίας. Ἦσως τό ἐπίτευγμα αὐτό τοῦ Μπέν Γκουριόν νά εἶναι ὄχι τό μεγαλύτερο, ἀλλά τό σημαντικότερο. Χωρίς τή συνεργασία αὐτή εἶναι ἀμφίβολο ἄν ἡ προσπάθεια δημιουργίας ἰσραηλινοῦ κράτους θά είχε καταλήξει σέ ἐπιτυχία.

"Αλλο ἀπροσδόκητο ἐμπόδιο ὀρθώνεται μπροστά στόν ἤδη τραχύ δρόμο τοῦ δημιουργοῦ Μπέν Γκουριόν. Καί αὐτό ἀπό τά σπλάχνα τοῦ ἐβραϊσμοῦ.

Είναι ή κίνηση Ζαμποτίνσκυ, πού άμφισβητεῖ ὅτι ἡ Χισταντρούτ είναι ὁ μόνος ἀντιπρόσωπος τοῦ ἐργατικοῦ κόσμου τοῦ Ἰσραήλ. Ἐπίκειται ἄραγε διχασμός; Τόν φοβαται ό Μπέν Γκουριόν και άντιδρα άμέσως και δυναμικά καί κατορθώνει νά ἐκλεγεῖ τό 1933 πρόεδρος τῆς Έκτελεστικής Ἐπιτροπής του Ἑβραϊκού Πρακτορείου. της ίσχυροτάτης, δηλαδή όργανώσεως πού έκπροσωπεί τόν παγκόσμιο έβραϊσμό. Μέ τή διπλή του ίδιότητα, γραμματέως της Χισταντρούτ καί προέδρου της Έκτελεστικής Ἐπιτροπής, ἀκάματος, ἀεικίνητος, διασχίζει συνεχῶς τήν Παλαιστίνη, μεταδίδει τήν πίστη του στούς Έβραίους ἐποίκους, τούς ἐμπνέει ἐπιμονή καί μαχητικότητα, βρίσκει τόν καιρό νά πάει στίς Ήνωμένες Πολιτείες γιά νά δραστηριοποιήσει τούς 'Αμερικανούς όμοθρήσκους, ἐπιστρέφει στήν Παλαιστίνη καί συλλαμβάνει ἔνα ἐξωφρενικό σχέδιο, τή γεωργική ἀξιοποίηση τοῦ ἐρημικού Νεγκέβ, πού σιγά - σιγά, ὑπό τά σκεπτικά βλέμματα τῶν "Αγγλων κυριάρχων καί τῶν 'Αράβων συνοίκων, άρχίζει νά ἀποδίδει.

Άλλά οἱ "Αραβες συγκάτοικοι ἀνησυχοῦν καὶ πιέζουν τήν άγγλική διοίκηση νά σταματήσει τόν όγκούμενο έποικισμό — ἄς μή λησμονούμε ὅτι ὁ Χίτλερ εἶναι στήν ἐξουσία ἀπό τό 1933 — καί προσπαθοῦν νά κινητοποιήσουν τήν άραβική κοινή γνώμη. Δέν άρκοῦνται σ' αὐτά, άλλά ὀργανώνονται κι ἐξοπλίζονται. Τό 1936 ἐξεγείρονται καί προκαλούν πολλά θύματα καί σοβαρές ζημίες στίς έβραϊκές άγροτικές ἐπιχειρήσεις. Οἱ συγκρούσεις τῶν δύο στοιχείων συνεχίζονται ἔως τό 1939 καί ὁ Μπέν Γκουριόν καλείται νά ἐπιτελέσει ἔναν νέο ἄθλο. Νά ἐπιβάλλει στό έβραϊκό στοιχεῖο τήν ἄμυνα καί τήν αὐτοσυγκράτηση. Τό σύνθημά του είναι: "Οχι άντίποινα, άλλά άμυνα. "Όχι βία κατά άθώων, άλλά τιμωρία τῶν ἐνόχων. "Ισως είναι ή μεγαλύτερη δοκιμασία τοῦ δημιουργοῦ, άλλά ἐπιτυγχάνει. Τό κήρυγμά του εὐνοεῖ τήν ἀποφυγή όξύνσεως τῶν σχέσεων μέ τούς "Αραβες, ἀφήνοντας κάποια θύρα ἀνοιχτή γιά συνεννοήσεις καί δημιουργώντας εύνοϊκό ἀντίκτυπο στήν ἀγγλική κοινή γνώμη.

Μέ τίς ταραχές αὐτές ἡ θέση τῆς Ἐντολοδόχου ᾿Αγγλίας γίνεται ἐξαιρετικά δύσκολη. Προσπαθεῖ καί νά μή χάσει τή συμπάθεια τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου καί ἀφ᾽ ἐτέρου νά ἰκανοποιήσει, σέ κάποιο μέτρο, τό ἐβραϊκό στοιχεῖο. Ἡ ᾿Αγγλία νομίζει ὅτι βρίσκει τή χρυσή τομή ἐκδίδοντας τή Λευκή Βίβλο τοῦ 1939. Ἐξαγγέλλει σχέδιο νά συστήσει σέ μιά δεκαετία ἀνεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, ὅπου τό ἐβραϊκό στοιχεῖο θά ἀνερχόταν ἀπό 450.000 στήν ὀροφή τῶν 750.000 ἀποτελώντας τό ἔνα

τρίτο τοῦ πληθυσμοῦ. 'Απαγόρευε, ἐπίσης, τήν ἀγορά γαιῶν ἀπό Έβραίους πέρα ἀπό τό 5% τῆς καλλιεργήσιμης γῆς. Αὐτά σήμαιναν τόν καταποντισμό τῆς ἐβραϊκῆς ἐπιδιώξεως πρός σύσταση ἀνεξαρτήτου κράτους.

#### Στόν πόλεμο

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ἔχει ἀρχίσει καί τό δίλημμα πού ὁρθώνεται μπροστά στόν Μπέν Γκουριόν εἶναι τραγικό. Ἐνῶ πρέπει νά βοηθηθοῦν οῖ "Αγγλοι μέ τούς συμμάχους νά νικήσουν τόν ναζισμό, πρέπει ταυτοχρόνως οἱ 'Εβραῖοι ν' ἀγωνισθοῦν ἐναντίον τῆς Λευκῆς Βίβλου. Γόρδιος, ἄλυτος δεσμός. Σπαθί δέν ἔχει ὁ Μπέν Γκουριόν γιά νά τόν κόψει, ἀλλά τό δαιμόνιό του ἐφευρίσκει τό κατάλληλο σύνθημα: «Θά πολεμήσουμε τούς Ναζί σάν νά μήν ὑπῆρχε Λευκή Βίβλος, καί θά πολεμήσουμε τή Λευκή Βίβλο σάν νά μήν ὑπῆρχε πόλεμος μέ τούς Ναζί». Τοῦτο σημαίνει ὅτι στά γενικότερα πλαίσια οἱ Έβραῖοι θά βοηθήσουν τήν 'Αγγλία, νομιμόφρονες καί πιστοί. Στό πλαίσιο, ὅμως τῆς Παλαιστίνης, θά ἐξακολουθήσουν τό δικό τους ἀγώνα ἐπιβιώσεως καί δημιουργίας.

Καί ἀφοῦ ρίξει αὐτό τό σύνθημα ποῦ πάει γιά δύο χρόνια ὁ Μπέν Γκουριόν; Πάει στήν καρδιά τοῦ πολέμου, στό φλεγόμενο Λονδίνο τοῦ 1940, ὅπου θαυμάζει τήν καρτερικότητα τῶν "Αγγλων, ἀλλά καί κινεῖται δραστήρια μέσα στό ἐβραϊκό στοιχεῖο καί τό προτρέπει, στρατευόμενο, νά πολεμήσει γιά ν' ἀποκτήσει μαχητική πείρα. Βλέπει τούς "Αγγλους Έβραίους σάν τόν πυρήνα τοῦ αὐριανοῦ ἰσραηλινοῦ στρατοῦ, πού θά ἐξασφαλίσει τήν ἄμυνα τοῦ ἐν γενέσει ἰσραηλινοῦ κράτους.

'Αεικίνητος, φεύγει γιά την 'Αμερική γιά νά δημιουργήσει σε πολλούς 'Αμερικανούς 'Εβραίους σιωνιστική συνείδηση. Τό σύνθημα ότι με τούς γερμανικούς διωγμούς κινδυνεύει ή φυλή 'Ισραήλ συγκλονίζει την έβραϊκή άμερικανική κοινή γνώμη τόσο βαθιά, ώστε όταν τό 1947, με τό τέλος τοῦ πολέμου, παίζεται ή τύχη τῆς υπάρξεως τῶν 'Εβραίων τῆς Παλαιστίνης, ή βοήθεια ἀπό τήν 'Αμερική πρός τούς Παλαιστινίους όμοθρήσκους θά λάβει ἀπίστευτες διαστάσεις, ὄχι μόνο ὑλικῆς βοηθείας, ἀλλά καί ἡθικῆς συμπαραστάσεως πού ἐξελίσσεται σέ ισχυρή πολιτική πίεση.

"Όσο διαρκεί ό πόλεμος, ό δημιουργός ἐργάζεται γιά τόν κατεπείγοντα σκοπό. Τή δημιουργία ἐβραϊκῆς ἐνόπλου δυνάμεως. Είναι ἡ ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ ἀπαραἴτητη προϋπόθεση. Ό Μπέν Γκουριόν καταρτίζει προγράμματα στρατιωτικῆς ἐκπαιδεύσεως πεζῶν, ἀεροπόρων καί ναυτικῶν καί μόλις ἀπελευθερώνεται ἡ Βουλγαρία σπεύδει ἐκεῖ γιά νά ὀργανώσει τό ρεῦμα τῶν μεταναστῶν πρός τό Ἰσραήλ. Ἐνδεικτικό τῆς ἐπιτυχίας του είναι ὅτι τό 1947 ὀλόκληρο τό ἐβραϊκό στοιχεῖο τῆς Βουλγαρίας, 50.000 ψυχές μεταναστεύει στό Ἰσραήλ. Ἡ χιτλερική Γερμανία παραδίδεται στίς 5 Ἰουνίου 1945 καί μόλις τρεῖς μῆνες ἀργότερα ὁ Μπέν Γκουριόν βρίσκεται ἐκεῖ. 170.000 Ἑβραῖοι, ἄθλια ἀπομεινάρια τῶν ἐκατομμυρίων θυμάτων φεύγουν μέ ταχύτατο ρυθμό στήν Παλαιστίνη.

Έπί χρόνια ὁ δημιουργός εἶχε σταθεῖ μάρτυς ἀνίσχυρος τῆς καταστροφῆς τῶν Ἑβραίων τῆς Γερμανίας, ἀλλά χαλίβδωνε τή θέλησή του καί ἀκόνιζε τή σκέψη του στίς φλόγες τοῦ ὁλοκαυτώματος. Ρίζωνε μέσα του ἡ βαθιά πεποίθηση ὅτι ὁ πόλεμος, ἡ φοβερή αὐτή μάστιξ, παρέχει καμιά φορά δημιουργικές εὐκαιρίες. Ἑλεγε στούς

#### Μπέν Γκουριον: Ὁ Δημιουργός

συνεργάτες του: «"Ο,τι φαίνεται αδύνατο σέ όμαλούς καιρούς είναι πιθανό νά πραγματοποιηθεί τήν ὥρα τῆς ἐπαναστάσεως. Καί ἄν τήν ὥρα ἐκείνη σοῦ διαφύγει ἡ εὐκαιρία καί δέν τολμήσεις νά κάνεις ἐκείνο πού μπορεί νά γίνει μόνο σέ τέτοιες σπουδαῖες ὧρες, τότε χάνεις ἔναν ὁλόκληρο κόσμο». Φράση πού θυμίζει τό περίφημο ἀπόφθεγμα τοῦ Περικλῆ: «Ἐν πολέμω οἱ καιροί οἱ μενετοί».

Κατά τά χρόνια 1945 - 1947 πολλές χιλιάδες μετανάστες συρρέουν στήν Παλαιστίνη. Δέν μπορεῖ κανείς νά πεῖ ὅτι καταφεύγουν ἐκεῖ ἀφοῦ ἐκεῖ τούς περιμένει ἔνας ἄλλος σκληρός ἀγώνας ἐναντίον τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου τῆς Ἐγγύς ᾿Ανατολῆς. Ὁ δημιουργός, ὅσο τοῦ ἤταν δυνατόν εἶχε προετοιμάσει τό ἐβραϊκό στοιχεῖο γιά τόν ἀγώνα αὐτό.

Όμόφωνα ἀναγνωριζόμενος ὡς ὁ Ἡγέτης, κηρύσσει στίς 14 Μαΐου 1948 ἡμέρα Παρασκευή, παραμονή τοῦ Σαμπάτ, τή δημιουργία τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ καί γίνεται ὁ πρῶτος πρωθυπουργός του. Σαμπάτ ὅμως δέν ὑπάρχει γιά τό ἀρτιγένητο Ἰσραήλ. Θά χρειασθοῦν ἀκόμη ἀρκετά χρόνια, πάντα ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ δημιουργοῦ γιά νά στερεωθεῖ καί νά ἀνδρωθεῖ τό κράτος. Νά γίνει τόσο ἰσχυρό, ὥστε νά καταστήσει σεβαστή ἀπό ὅλους τήν ὑπαρξή του.

'Οραματιστής

ά μποροῦσα νά τελειώσω ἐδῶ τήν όμιλία - σκιαγραφία τοῦ Μπέν Γκουριόν καί νά τόν ἀποκαλέσω «Νικητή τῆς 'Απελπισίας», ἀλλά θά ήταν παράλειψη ἄν δέν ἀνέφερα, ἔστω καί σέ λίγες γραμμές, μιάν ἄλλη διάσταση τῆς προσωπικότητάς του. Τόν εὐρύτερο πολιτικό στοχασμό του πού ἐξετείνετο στά παγκόσμια προβλήματα, μέ θαυμαστή ὁξυδέρκεια. Θ' ἀναφέρω ἔνα μόνο παράδειγμα. Τά ὅσα εἶπε στό στενό συνεργάτη τοῦ προέδρου τῶν 'Ην. Πολιτειῶν Κέννεντυ, στόν Γκούντουην, τό 1963, γιά τά προβλήματα που ἀντιμετώπιζε ὁ πρόεδρος μέ τή Ρωσία καί τήν Κίνα. 'Ο ὀξυδερκής Μπέν Γκουριόν εἶπε στόν συνομιλητή του ὅτι ὁ σοβιετικός κομμουνισμός εἶχε πιά χάσει τήν διειδυτική του δύναμη καί ἡταν ἀναγκασμένος νά συνυπάρξει μέ τή Δύση. "Οσο γιά

#### אברונות XPONIKA

ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σουρμελή 2 - 104 39 ΑΘΗΝΑ τηλ.: 88.39.951 Ύπεύθυνος σύμφωνα μέ τό Νόμο: 'Ο Πρόεδρος τοῦ Κ.Ι.Σ. '**Ιωσήφ Λόβιγγερ** Σουρμελή 2

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ



'Εκεῖνοι πού ἐνέπνευσαν τόν Μπέν Γκουριόν: Πλάτων, Θερβάντες, Μαϊμονίδης καί Σπινόζα.

τήν Κίνα, είπε ὅτι οἱ ἐπαναστατικοί παροξυσμοί καί ἡ ξενοφοβία θά καταλάγιαζαν ἀρκετά γρήγορα καί ὅτι τότε, ἡ ὑπανάπτυκτη Κίνα θά ἀναζητοῦσε τρόπους συνεργασίας μέ ἀνεπτυγμένα κράτη. Δέν θά στρεφόταν πρός τή Σοβιετική "Ενωση — ὑπανάπτυκτη κι αὐτή — ἀπό τήν ὁποία τήν χώριζαν ὅχι μόνο ἰδεολογικές, ἀλλά καί παλαιότατες ἐδαφικές διαφορές. Θά ἔπρεπε, ἐπομένως, ὁ πρόεδρος Κέννεντυ νά ἐπιδιώξει νά δημιουργήσει καλές σχέσεις μέ τό Πεκίνο, ὥστε νά ἐμπνεύσει ἐμπιστοσύνη στούς Κινέζους ἡγέτες πού τότε θά αἰσθάνονταν ἀσφαλεῖς καί θά ἐννοοῦσαν ὅτι ἀναγνωρίζεται ἡ ἐξουσία τους. 'Επομένως, δέν θά τούς χρειαζόταν πιά ἀγώνας γιά ἐπικράτηση, ἀλλά συνεργασία γιά ἀνάπτυξη.

Δέκα ὁλόκληρα χρόνια ἀργότερα, ἔνας ἄλλος πρόεδρος, ὁ Νίξον, ἀκολούθησε τή συμβουλή τοῦ γηραιοῦ Ἑβραίου. Τήν είχε διατυπώσει ὁ γέρων δημιουργός στό ἀναπαυτήριό του, τό ἀγαπητό του Σντέ Μποκέρ, κοντά στήν Βερσεβεά τῆς Παλαιᾶς Γραφῆς, στήν καρδιά τοῦ Νεγκέβ πού ἀπό ἔρημο μεταβάλλεται σέ εὔφορο καί πλούσιο ἔδαφος, σύμβολο τῆς ἀναγεννήσεως ὅχι ἐνός λαοῦ, ἀλλά ἐνός ἔθνους. Ἔργο τοῦ Δημιουργοῦ.

λαοῦ, ἀλλά ἐνός ἔθνους. Ἔργο τοῦ Δημιουργοῦ. (Κείμενο τῆς ἐπίσημης όμιλίας τοῦ ἐορτασμοῦ ποῦ ἔγινε στήν ᾿Αθήνα, στίς 6 ᾿Απριλίου 1987, γιὰ τήν 100ετία ἀπό τή γέννηση τοῦ Δαβίδ Μπέν Γκουριόν).



#### 'Εντυπώσεις καί συνέντευξη τοῦ Μπέν - Γκουριόν σέ "Ελληνα δημοσιογράφο

Στά τέλη τοῦ 1958 όμάδα Ἑλλήνων προσωπικοτήτων καὶ ἀντιπροσώπων τοῦ ἐλληνικοῦ Τύπου ἐπεσκέφθη τό Ἰσραήλ. Μεταξύ αὐτῶν ἦταν καὶ ὁ τότε διευθυντής τῆς ἐφημερίδος «Μακεδονία» κ. Ἰω. Ἰωαννίδης. Τό κείμενο που ἀκολουθεῖ είναι οἱ ἐντυπώσεις τοῦ κ. Ἰωαννίδη ἀπό τό Ἰσραήλ καὶ τή συνάντησή του μέ τόν τότε πρωθυπουργό Δαβίδ Μπέν Γκουριόν, ὅπως δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα τῆς συμπρωτεύουσας.

«'Ο πρωθυπουργός τοῦ κράτους τοῦ 'Ισραήλ, ὁ ἀρχηγός τοῦ κόμματος Μαπάϊ, τοῦ ἐργατικοῦ — θά ἔλεγαν εἰς τήν 'Αγγλίαν — κόμματος, εἶναι παροιμιωδῶς ἀπλοῦς τούς τρόπους. Ἐγκατεστάθη εἰς τήν Παλαιστίνην πρό 35 ἐτῶν καὶ εἰργάσθη ὡς ἀπλοῦς ἀγρότης, εἰς κιμπούτς, ἄν καὶ εἶχε σπουδάσει εἰς τήν Νομικήν Σχολήν Κωνσταντινουπόλεως. Καὶ τώρα, δέν ἀπέβαλε τήν ἰδιότητα τοῦ μέλους τοῦ κιμπούτς, ὅταν δέ ἀποσύρεται τῆς πολιτικῆς ἤ θέλει προσωριῶς νά ἀναπαυθῆ, πηγαίνει εἰς τό κιμπούτς, εἰς τό Σντέ Μποκέρ καὶ ἀναλαμβάνει ὑπηρεσίαν βοσκοῦ. Τίποτε, καμία ὑπηρεσία δέν εἶναι ὑποτιμητική εἰς τό 'Ισραήλ, πολύ δέ όλιγότερον εἰς ἔνα «κοινόβιον», ὅπως τό κιμπούτς, ὅπου οἰονδήποτε «διακόνη-

Είναι θρυλική ή άπλότης του μεγάλου πολιτικού του Ίσραήλ, τήν όποιαν μετέδωσε καί είς τούς ἄλλους πολιτικούς καί είς τάς ύπηρεσίας καί είς τούς πολίτας όλους. Δέν ύπάρχει ἐπίσημον ἔνδυμα εἰς τό Ἰσραήλ. Οὔτε τό μαῦρον κοστοῦμι είναι τό ὑποχρεωτικόν. Τουναντίον. Τό ἐπίσημον ἔνδυμα θεωρεῖται πρόκλησις εἰς τό νέον κράτος, ὅπου ὅλοι, ἄνδρες καί γυναῖκες γυρίζουν μέ κοντά παντελόνια καί έχουν λησμονήσει τήν γραβάταν. 'Ο Μπέν Γκουριόν τήν κατήργησε καί είς τάς ἐπισήμους άκόμη έμφανίσεις του. Φορεῖ πάντοτε άνοικτόν ὑποκάμισον καί είναι χωρίς σακκάκι. Εὔλογος, ἄρα, ὑπῆρξεν ἡ κατάπληξις τῶν βουλευτῶν, ὅταν μίαν ἡμέραν τόν είδαν είς τήν βουλήν μέ σκούρον κοστούμι καί μέ γραβάταν. Οἱ βουλευταί καί οἱ ἀκροαταί τῶν θεωρείων ἐξέσπασαν είς γέλωτας. Δέν τόν είχον ίδη ποτέ μέ τοιαύτην έμφάνισιν. Τόν ἐπερίμεναν μέ ἀνοικτόν γιακᾶν. Καί ὁ ἀνοικτός γιακάς γιά τόν Μπέν Γκουριόν είναι ὅ,τι ήσαν τά όμματοϋάλια διά τόν 'Ελευθέριον Βενιζέλον!

 Τί γελάτε, κύριοι! Όρίστε, εἴμαι μέ τά ροῦχα τῆς δουλειᾶς!...

#### Είς τό σπίτι τοῦ φιλοσόφου

Ανθρωπος πού ἔσχισε μαζί μέ τούς ἄλλους πρωτοπόρους τό πανεπιστημιακόν του δίπλωμα, ὅταν ἔφθασεν εἰς τήν Παλαιστίνην, διά νά δώση τό παράδειγμα καλλιεργῶν τήν γῆν τῶν πατέρων του, πού

είργάσθη ώς ὑπάλληλος είς τάς οἰναποθήκας τοῦ Ρότσιλδ είς τό κτημα Ρισών - λέ - Τσιών, πού διεξήγαγεν άγώνας μαζί μέ τούς μετανάστας ύπέρ τῆς καλυτερεύσεως των συνθηκών της ζωής των, πού ἐπολέμησεν είς δλην του τήν ζωήν του, δέν ήμπορούσε νά άλλάξη τρόπους. "Όταν μεταβαίνη είς τό Τέλ 'Αβίβ, ὅπου είναι καί τό ύπουργεῖον του - τά ἄλλα ἔχουν μεταφερθη εἰς τήν Ίερουσαλήμ - είς τό ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς ᾿Αμύνης, κατοικεί είς τό ίδιωτικόν του σπιτάκι, ένα ήσυχον, μικρόν, άλλά κομψόν σπιτάκι, είς ένα γραφικόν δρομίσκον. "Αλλοτε, όταν είχε κτισθή ή συνοικία ήτο άκραία. Σήμερον έγινε κεντρική. Μά ὁ δρόμος δέν ἀπέβαλε τήν γαλήνην του. Είς τό ήσυχον αὐτό σπιτάκι όρίσθη ή ἀκρόασις τῆς έλληνικής άντιπροσωπείας. Δέν εύρήκαμεν είς τό πεζοδρόμιον - ὅπως συμβαίνει είς τήν Ἑλλάδα - ὁμάδας πολιτών ή πολιτευτών άναμενόντων νά ίδουν τόν πρόεδρον τῆς κυβερνήσεως. Οὖτε αὐτοκίνητα, οὖτε φρουροί. "Ενα μόνον αὐτοκίνητον ήτο παρκαρισμένον πρός τῆς έξωθύρας. Κανείς ἀπολύτως μέσα είς τό σπίτι. Μᾶς ὑπεδέχθη είς τόν στενόν διάδρομον ό διευθυντής τοῦ πολιτικού γραφείου του καί μᾶς είσηγαγεν είς τό σαλόνι. Αρκετά εὐρύχωρον καί σεμνῶς ἐπιπλωμένον. Καμία ὑπερβολή. Μερικοί πίνακες ζωγραφικής είς τούς τοίχους. "Ενα τζάκι είς τό βάθος. Τό μόνον άντικείμενον πολυτελείας ήτο ένα μεγάλο πιάνο σκεπασμένον μέ τό πάνινον κάλυμμά του.

#### Πόσον άπλα ζη ό πολιτικός

ίχα καθήσει ἀπέναντι τῆς θύρας, τῆς ἀνοικτῆς κατέναντι τῆς κουζίνας. Ἡ ὑπηρέτρια εἶχε κάμει τήν μπουγάδαν καί εἶχε μαζεύσει τά ἀσπρόρρουχα εἰς μίαν μεγάλην λεκάνην. Μέχρις ὅτου ἐτοιμασθῆ ὁ πρόεδρος καί μᾶς δεχθῆ, ἡρχίσαμεν συζήτησιν γύρω ἀπό τήν προσωπικότητα τοῦ πολιτικοῦ ἀνδρός. Εἶναι 72 ἐτῶν, μᾶς εἶπεν. Ἐγεννήθη εἰς τήν Ρωσίαν, ἀλλά ἐνωρίς μετηνάστευσεν εἰς Τουρκίαν, ὅπου καί ἐσπούδασεν εἰς τήν ἐκεῖ τότε νομικήν σχολήν μαζί μέ τόν τέως ὑπουργόν Σαρρέτ καί τόν πρόεδρον τοῦ κράτους Μπέν Τσβῆ. ᾿Αλλά δέν εἶναι μόνον αὐτοί πού προέρχονται ἀπό τήν Ρωσίαν. Ὑεκεῖθεν προέρχεται καί ἡ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν, ἡ Γκόλντα Μεήρ, καί ἡ σημερινή ἄρχουσα εἰς τό Ἰσραήλ τάξις...

Ό διευθυντής τοῦ γραφείου τοῦ προέδρου μᾶς διέκοψε καί μᾶς όδήγησαν εἰς τόν ἄνω δροφον ἀπό μίαν στενήν κλίμακα. Εἰς τόν ἄνω δροφον εὐρέθημεν πρό ἐκπλήξεως. Δέν εἶναι σπίτι. Εἶναι βιβλιοθήκη! Τό πρῶτον σα-

μα» θεωρείται λειτούργημα.

#### Έντυπώσεις καί συνέντευξη του Μπέν Γκουριόν σέ "Ελληνα δημοσιογράφο

λόνι καί τά τρία μικρά σαλόνια έχουν τούς τοίχους κυριολεκτικώς κεκαλυμμένους μέ βιβλία! Χιλιάδες τόμοι!

Ό Μπέν Γκουριόν μᾶς ὑπεδέχθη ἐκτείνων τάς χεῖρας του. Ἐνεθυμήθη ἀμέσως τόν κ. Εὐελπίδην, μόλις τοῦ τόν παρουσίασαν καί τοῦ εἴπεν, ὅτι ἐπῆρε καί ἐδιάβασε τό βιβλίον του «Πλάτων καί ᾿Αριστοτέλης»...

#### Μακρά συζήτησις περί γλώσσης

Μπέν Γκουριόν είναι μᾶλλον κοντός καί γεμᾶτος, Τά μαλλιά του είναι κατάλευκα καί ἀτίθασα. Ἡ ἔκφρασίς του γλυκεία. Μᾶς ἡρώτησεν εἰς ποίαν γλῶσσαν ἡθέλαμεν νά συνομιλήσωμεν. Εἰς τήν ἀγγλικήν, τήν γαλλικήν, τήν γερμανικήν;

"Όχι, φυσικά, είς τήν άρχαίαν έλληνικήν, άπηντή-

σαμεν, διότι δέν τήν κατέχομεν.

Καί ή συζήτησις ήρχισε γύρω άπό τό γλωσσικόν ζήτημα. Καθήμενοι κύκλω ήκούσαμεν τόν σοφόν αὐτόν πολιτικόν, πού γνωρίζει περισσότερα ἀπό ήμᾶς διά πράγματα ίδικά μας ἀποκλειστικῶς.

Καί διατί δέν γνωρίζετε τήν άρχαίαν έλληνικήν;

μας ήρώτησε γαλλιστί.

Διότι δέν όμιλεῖται σήμερον εἰς τήν 'Ελλάδα.

Πῶς δέν ὁμιλεῖται! "Εχω φίλον ἔνα καθηγητήν, ὁ ὁποῖος τήν ὁμιλεῖ εύχερῶς.

'Η συνομιλία στρέφεται γύρω ἀπό τήν γλῶσσαν τήν έλληνικήν. "Αν ὁμιλεῖται τώρα εἰς τήν Έλλάδα, πῶς ὁμιλεῖται, πῶς τήν ὁμιλοῦν οἱ ξένοι. Ὁ Μπέν Γκουριόν δέν ἡμπορεῖ, λέγει, νά κατανοήση τούς Νεοέλληνας ὁμιλοῦντας καίτοι πολύ ἐμελέτησε τήν ἐλληνικήν!

 "Ισως αὐτό νά ὀφείλεται, λέγει ὁ κ. Εὐελπίδης, εἰς τό ὅτι τήν ἐδιδάχθητε μέ τήν ἐρασμιακήν προφοράν. 'Ο "Ερασμος ἐπέβαλε τό σύστημα τῆς ἀναλελυμένης προφοράς περισσότερον ἴσως πρός εὐκολίαν, παρά διότι ἐ-

πίστευεν ότι ούτω ἐπρόφεραν οἱ ἀρχαῖοι.

— "Ισως νά έχετε δίκαιον... Πάντως, διαφέρει πολύ ή όμιλουμένη σας ἀπό τήν ἀρχαίαν. Μά, κυττάξετε, έχω έδω τούς δύο τόμους τῆς μεταφράσεως τοῦ Θουκυδίδου ἀπό τόν 'Ελευθέριον Βενιζέλον καί τούς διαβάζω εὐχερῶς. Καταλαβαίνω ἄριστα τήν καθαρεύουσαν — ἐτόνισεν ἐλληνιστί τήν λέξιν — ἀλλά δυσκολεύομαι εἰς τήν δημοτικήν.

Ό κ. 'Αργυρόπουλος ύπεστήριξεν ὅτι ἡ γλῶσσα ἑξελίσσεται. Σιγά σιγά εἰς τήν γλῶσσα μας ὅλα τά ε ἔγιναν

η... Αί ρίζαι παραμένουν αί αὐταί.

 "Όχι, ἀπολύτως. "Εχετε λέξεις αἱ ὁποῖαι δέν εἶναι έλληνικαί, δέν ὑπάρχουν εἰς τό λεξικόν... Λ.χ. τό ὕδωρ

λέγεται νερό. Είναι έλληνική λέξις τό νερό;

— Βεβαίως έλληνική, παρετήρησα. Είναι τό νεαρόν ὕδωρ. Ἐξέπεσε τό ὕδωρ καί ἔμεινε τό νεαρόν — νερόν νερό, ὅπως καί εἰς ἄλλας περιπτώσεις, εἰς τάς ὁποίας τό ἐπίθετον παρέμεινε μέ τήν ἔννοιαν τοῦ οὐσιαστικοῦ.

"Ιδωμεν ἄν ἔχετε δίκαιον!

#### 'Ο Μπέν - Γκουριόν στήν Έλλάδα

Τόν Δεκέμβριο 1950, ὁ Δαβίδ Μπέν - Γκουριόν, ἐπεσκέφθη ἀνεπίσημα τήν Ἑλλάδα φιλοξενηθείς ἀπό τόν τότε διπλωματικό ἀντιπρόσωπο τοῦ Ἰσραήλ στήν Ἑλλάδα κ. ᾿Ασσέρ Μωϋσῆ.

Ό Δαβίδ Μπέν · Γκουριόν, είχε τότε συναντηθεί μέ άρκετούς "Ελληνες ἐπισήμους, ἀνταλλάξας ἀπόψεις ἐπί τῶν ἐλληνοϊσραηλινῶν σχέσεων καί είχε ἐπισκεφθεί διαφόρους ἀρχαιολογικούς χώρους.

Κατά τήν παραμονή του στήν 'Αθήνα, ὁ Δαβίδ Μπέν - Γκουριόν ἀπέδειξεν διά μίαν ἀκόμη φοράν τήν ἐλληνομάθειά του. 'Η στήλη τοῦ «'Αθηναίου» τῆς ἐφημερίδος «Καθημερινή» ἔγραφε τότε:

«Ό πρωθυπουργός τοῦ Ἰσραήλ κ. Δ. Μπέν Γκουριόν, μέ μίαν ἐπίσκεψίν του εἰς τό κατάστημα γνωστοῦ παλαιοβιβλιοπωλείου τῆς πρωτευούσης — τοῦ κ. ᾿Αγγ. Ζαμπάκη — μοῦ ἔδωσε τήν εὐκαιρίαν νά ἀντιληφθῶ ὅτι εῖναι ἔνας φοβερός βιβλιοφάγος καί βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς βιβλιογραφίας. Ἐζήτησεν ἀπό τό παλαιοβιβλιοπωλεῖον ὀνομαστικῶς ἀρχαίους "Ελληνας συγγραφεῖς, τῶν ὁποιων οἱ περισσότεροι "Ελληνες ἀγνοοῦν τήν ὕπαρξιν: Ἰάμβλιχον, Πρόκλον, Εὐσέβιον εἰς τήν ἔκδοσιν τῆς «Πατρολογίας» τοῦ Μίgne καί ἄλλους. Καί ἔπειτα ἡγόρασε τήν σειράν τοῦ περιοδικοῦ «Βιβλιόφιλος», τό «Μέγα Ἐτυμολογικόν» καὶ τήν 'Εβραϊκήν Γραμματικήν ἑκδόσεως Μελίτης (Μάλτας)».

Χαρακτηριστικό τῆς ἀγάπης τοῦ Μπέν - Γκουριόν γιά τά βιβλία είναι ἡ παρακάτω γελοιογραφία πού δημοσιεύτηκε τότε στήν ἰσραηλινή ἐφημερίδα «'Αάρετς».



Τὸ (μυστικόν ταξείδι τοῦ κ. Μπέν Γκουριόν στήν Ελλάδα καὶ στήν 'Αγγλία . . . . (Γελοιογραφία τῆς Ισραηλινῆς «'Αάρετς»)

### Έντυπώσεις καί συνέντευξη του Μπέν Γκουριόν σέ "Ελληνα δημοσιογράφο

Καί ἔσπευσεν είς ἕνα ράφι τῆς βιβλιοθήκης του, ἔβαλε ἔνα κάθισμα, ἐπάτησεν ἐπάνω καί ἀπέσυρεν ἔνα λεξι-

κόν. Διεπιστώθη ὅτι εἶχα δίκαιον.

— 'Εδῶ μέσα ὅλα αὐτά τά βιβλία — καί οἱ τέσσαρες τοῖχοι — ἔχουν ἀποκλειστικῶς ἐλληνικά βιβλία. Σᾶς δέχομαι, λοιπόν, εἰς τό ἐλληνικόν δωμάτιον τοῦ σπιτιοῦ μου!

Καί ή συζήτησις συνεχίζεται

ροσπαθούμεν νά πείσωμεν τόν έλληνολάτρην Μπέν Γκουριόν, ὅτι ἡ έλληνική γλῶσσα εἶναι μία καί ένιαία καί ὡς γλῶσσα ζωντανή ἐξελίσσεται. Διατί ἡ νεοελληνική δέν εἶναι ξένη γλῶσσα πρός τήν ἀρχαίαν έλληνικήν καί διατί νά μή εἶναι ξένη πρός τήν έλληνικήν καί ἡ γλῶσσα τῶν Βυζαντινῶν;

Μάλλον, θά ἔχετε δίκαιον! Ἡτο ἡ ἀπάντησις τοῦ

σοφού Έβραίου.

'Αρκετά, ὅμως, ὁμιλήσαμεν περί ἡμῶν αὐτῶν, παρά πολύ περιαυτολογήσαμεν. 'Ο κ. 'Αργυρόπουλος, ὡς ἀρχηγός τῆς ἀποστολῆς, κάμνει μίαν προσπάθειαν διοχετεύσεως τῆς συζητήσεως πρός ἄλλον τομέα.

 Διαπιστοῦμεν, κύριε πρόεδρε, — λέγει — ὅτι ἐδῶ ἐπετελέσθη ἔνα θαῦμα. Καί τό θαῦμα αὐτό τό ἐπραγματο-

ποίησεν ὁ έβραϊκός λαός...

"Όχι! ἀπαντὰ μετριοφρόνως ὁ πρόεδρος, δέν ἔγιναν θαύματα, ἀλλ' ἔγινεν ὅ,τι ἔπρεπε νά γίνη. Τά «θαύματα» γίνονται ἀπό τούς ἀνθρώπους, διά τούς ἀνθρώπους...

Δυστυχῶς ἄλλοι λαοί δέν τά κάμνουν... 'Ο κ. Εὐελπίδης ἤλθε καί πρό πενταετίας εἰς τόν τόπον σας. Καί ἐγώ τόν ἐπεσκέφθην κατά τόν πόλεμον. Διεπιστώσαμεν ὅτι ἡ μεταβολή εἶναι τεραστία. Δέν εἶναι θαῦμα ἡ ἀναβίωσις τῆς βιβλικῆς σας γλώσσης;

Ό κ. Μπέν Γκουριόν ἐπιλαμβάνεται τοῦ προσφιλοῦς του θέματος. Μᾶς ἐρωτᾶ ἐάν δέν ἔγινε παρόμοια προσπάθεια εἰς τήν Ἑλλάδα καί τοῦ παρέχομεν ἐξηγήσεις, αἱ ὁποῖαι προκαλοῦν ζωηρότατον τό ἐνδιαφέρον του.

 Έπληροφορήθην ὅτι δίδονται παραστάσεις τῶν ἀρχαίων δραμάτων καί κωμωδιῶν. Ἡθελα νά σᾶς ἐρωτήσω ἄν αἱ παραστάσεις δίδωνται εἰς τήν γλῶσσαν τοῦ

πρωτοτύπου.

Δέν μένει ίκανοποιημένος, ὅταν τοῦ λέγωμεν ὅτι εἰς τήν Ἐπίδαυρον παίζονται αἱ μεταφράσεις τῶν δραμάτων. Ἔχει τήν γνώμην, δέν εἰμπορεῖ νά τήν μεταβάλη, ὅτι ἡ νεοελληνική, ἡ δημοτική πολύ ἀπέχει ἀπό τήν ἀρχαίαν...

— 'Η «καθαρεύουσα», ναί, τήν πλησιάζει. 'Η δημοτική δχι. Τήν πρώτην, σᾶς εἶπα, τήν ἐννοῶ θαυμάσια, τήν δευτέραν δέν εἰμπορῶ. Καί ἡ γραμματική μετεβλήθη.

 Δέν εἰμπορούσαμεν, κύριε πρόεδρε, νά γυρίσωμεν ὁπίσω. Ἡ γλῶσσα ἐξελίσσεται. Σήμερον ἔχασε τά ἀπαρέμφατά της. Δέν παρατηρεῖτε τήν διαφοράν τῆς γλώσσης τοῦ Θουκυδίδου καί τῆς γλώσσης τοῦ Εὐαγγελίου;

- 'Ω! Τό Εὐαγγέλιον τό ἐννοῶ! Διδάσκεται ἡ ἀρχαία,

τουλάχιστον, είς τά σχολεῖα σας;

Υποχρεωτικώς!

Ή διαβεβαίωσίς μας ίκανοποιεῖ τόν πρόεδρον, διότι πιστεύει ἀκραδάντως ὅτι τά κείμενα τῶν ἀρχαίων δέν εἰμποροῦν νά ἀποδοθοῦν μεταφραζόμενα. Χάνουν πολύ. ᾿Απομακρύνονται αί μεταφράσεις ἀπό τό πνεῦμα τῶν συγγραφέων.

 Είδα πολλάς μεταφράσεις, λέγει, τοῦ Θουκυδίδου καί ὅλαι διαφέρουν. Παρετήρησα τό ἴδιον καί περί τοῦ προσφιλοῦς μου Πλάτωνος. Πιστεύσατε, ὅτι ἔμαθα τήν



Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΑΤΟΣ

#### Έντυπώσεις καί συνέντευξη του Μπέν Γκουριόν σέ Έλληνα δημοσιογράφο

άρχαίαν έλληνικήν μόνον καί μόνον διά νά διαβάσω τούς άρχαίους "Ελληνας συγγραφεῖς εἰς τό πρωτότυπον καί νά μάθω τί ἀκριβῶς λέγουν. "Εχομεν, μάλιστα, καί εβραϊκήν μετάφρασιν τοῦ Πλάτωνος, ἡ ὁποία δέν ἀποδίδει τό πνεῦμα τοῦ κειμένου. "Εχω μίαν έλληνικήν ἔκδοσιν περί τοῦ Πλάτωνος, μίαν μελέτην ἡ ὁποία μοί ἀπεστάλη ἀπό τάς 'Αθήνας. 'Επρόσεξα τά σχόλιά της.

Θά πρόκειται, ὅπως ἀντελήφθημεν, περί τῆς έρμηνείας τοῦ Συμποσίου τοῦ Πλάτωνος ἀπό τόν ἀείμνηστον

Συκουτρήν.

Έκδίδετε τούς ἀρχαίους σας εἰς τήν Ἑλλάδα;

 Βεβαίως! Καί μέ τό πρωτότυπον καί μέ τήν μετάφρασίν των...

#### 'Ο πρόεδρος ἀναγινώσκει

Μπέν Γκουριόν σκέπτεται καί πάλιν καί προχωρεῖ πρός τά ράφια τοῦ τοίχου. Σκαρφαλώνει εἰς μίαν πολυθρόναν καί ἀνασύρει τοὺς δύο τόμους τῆς μεταφράσεως τοῦ Θουκυδίδου ἀπό τόν Ἐλευθέριον Βε-



Ψάχνοντας στίς βιβλιοθήκες του.

νιζέλον. 'Ανασύρει καί μίαν στερεότυπον ἕκδοσιν τοῦ αὐτοῦ ἔργου καί ξανακάθεται εἰς τήν πολυθρόναν του καί ἀρχίζει τήν ἀνάγνωσιν.

 Θουκυδίδης 'Αθηναῖος ξυνέγραψε... Λέγει τό ἕν κείμενον. 'Ο Βενιζέλος μετέφρασε: Θουκιδίδης ὁ 'Αθηναῖος ἔγραψε:... 'Η διαφορά δέν εῖναι μεγάλη. Αὐτά τά ἑννοῶ.

Ό πρόεδρος ἀναγιγνώσκει μέ τήν ἐρασμιακήν προφοράν. Ό κ. Εὐελπίδης ἀναγινώσκει τό ἴδιον κείμενον, ὅπως τό ἀναγινώσκομεν εἰς τήν 'Ελλάδα καί διαπιστώνεται, ὅτι ἡ κατ' αὐτόν τόν τρόπον ἀνάγνωσις εἶναι μουσικοτέρα. 'Ο κ. 'Αργυρόπουλος ἀναφέρει παραδείγματα τῆς ἐξελίξεως τῆς γαλλικῆς γλώσσης, τῆς καταπτώσεως φωνηέντων καί τῆς μετατροπῆς τῆς προφορᾶς διφθόγγων. Διατί ὅλα αὐτά; Διότι ἡ γλῶσσα ἡ γαλλική δέν ἔμεινε νεκρά. 'Εξειλίχθη. Δέν ἔμεινεν ὡς ἡ λατινική.

 Καί ἐγώ, προσθέτει ὁ πρόεδρος, δυσκολεύομαι νά ἐννοήσω τό κείμενον ἐνός ἀρχαίου "Αγγλου ποιητοῦ, ἄν καί γνωρίζω τήν ἀγγλικήν.

#### Πόθεν ἀντλοῦν τά ἰδεώδη

Αρκετά περί γλώσσης! Πολύ είχε παραταθη τό μάθημα. Διακόπτω διά νά ύποβάλω μίαν έρώτησιν:

- Ἐσπουδάσατε, κύριε πρόεδρε, εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν νομικά καί ἀσφαλῶς θά γνωρίζετε καί τήν τουρκικήν;

Ναί! Παρῆλθον, ὅμως, τριανταπέντε χρόνια ἀπό τότε! Ἐσπούδασα εἰς τό Χουκούκ Σουμπεσιντέ...

Ό πρόεδρος μᾶς ἐρῶτα ἐάν ἐπισκέφθημεν τήν ὕπαιθρον, τά κιμπούτς.

 Βεβαίως καί μάλιστα ἐγευματίσαμεν εἰς ἔνα ἀπό αὐτά. Εἴδαμε καί τά ἐπιτεύγματα τῆς νεολαίας σας καί διεπιστώσαμεν τήν μέριμναν τοῦ κράτους περί αὐτῆς.

Μά αὐτή εἶναι τό σήμερον καί τό αὔριον τῆς πατρί-

δος...

Έδώσατε, λέγει ὁ κ. Εὐελπίδης, ἰδεῶδες εἰς τήν νεολαίαν σας.

— "Οχι, δέν τό εδώσαμεν ήμεῖς. Τό ήντλήσαμεν ἀπό τούς προφήτας μας καί τό κατεστήσαμεν κανόνα τῆς εποχῆς μας. Τό ἰδεῶδες μᾶς ἔδωσεν ἡ Βίβλος. Ἐσεῖς θά εἰμπορούσατε νά ἀντλήσετε ἀπό τούς ἀρχαίους σας...

Τολμῶ μίαν παρατήρησιν:

Μά πολλοί ἀπό τούς ἀρχαίους ήσαν ἀντιδραστικοί.

'Ανεγνώριζαν ώς θεσμόν τήν δουλείαν.

Είχον ὑπ' ὄψιν τό ὑποστηριχθέν ἀπό τόν ᾿Αριστοτέλη ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐγεννήθη φύσει δοῦλος ἡ φύσει ἐλεύθερος...

΄ Ο Πλάτων δέν λέγει τέτοια πράγματα...

Θά τά ἔλεγεν, ὅμως...

Μά ἀφοῦ ἦτο ἀριστοκράτης καί ἡ δουλεία ἦτο θε-

σμός τῆς ἐποχῆς του!

Πάντως ό Μπέν Γκουριόν ἔχει μελετήσει τά περί τῆς πολιτείας τοῦ Πλάτωνος, ἀπό τήν ὁποίαν, ὅπως ἀντελήφθην, δέν θά μᾶς συνίστα νά ἐντλήσωμεν τά ἰδεώδη τῆς νεολαίας μας ὅπως οἱ Ἑβραῖοι ἤντλησαν τά ἰδεώδη των ἀπό τήν Βίβλον.

Δέν συμφωνῶ ἀπολύτως, ἐπιλέγει, μέ τήν πολιτείαν τοῦ Πλάτωνος. 'Ητο ἀριστοκρατικός. Τά ἴδια καί ὁ Σωκράτης, δι' αὐτό ἔπιε καί τό κώνειον. Δέν ἐνέπνεεν ἐμπιστοσύνην εἰς τόν λαόν, δι' αὐτό κατεδικάσθη…».

## Ή σκιαγραφία ἑνός μεγάλου ἀνδρός



O MITEN PROYPION ME THN DIKOPENEIA TOY

υνάντησα γιά πρώτη φορά τόν Μπέν Γουριόν ἐνόσω ἀκόμη ήμουνα νέος κι αὐτός ήταν ήδη μεσήλικας. Πρωτομίλησα μαζί του όταν μέ πῆρε στό ἀμάξι του άπό τό Τέλ 'Αβίβ στή Χάϊφα, ἕνα δίωρο ταξίδι τότε. Δέν ήταν καθόλου λιγομίλητος όμως, τό μεναλύτερο διάστημα τοῦ ταξιδιοῦ ήταν γιά μένα μιά ἀπογοήτευση, ἀφοῦ παρέμεινε σιωπηλός. Πρός τό τέλος της διαδρομής γύρισε ξαφνικά πρός τό μέρος μου καί μοῦ είπε: «Ξέρεις, ὁ Τρότσκυ δέν ήταν πραγματικός ήγέτης ό Λένιν ήταν». "Εμεινα ἄφωνος. Δέν κατάλαβα γιατί διάλεξε ξαφνικά νά θίξει αὐτό τό θέμα. ήμουν ὅμως περίεργος καί ἐπιθυμοῦσα νά ἀνοίξω συζήτηση, γι' αὐτό τόν ρώτησα: «Γιατί;». Αὐτός, σάν νά περίμενε τήν ἐρώτηση, ἀπάντησε ἀμέσως: «Τί σημαίνει αὐτό τό "οὔτε εἰρήνη, οὔτε πόλεμος;». Αὐτό δέν είναι παρά ἕνα έβραϊκό έφεύρημα. Ένας ήνέτης πρέπει νά γνωρίζει τί νά άποφασίσει - εἴτε πόλεμο, μ' ὅλους τούς κινδύνους πού συνεπάγεται, είτε είρήνη, καί νά καταβάλλει τό τίμημα πού συνεπάγεται. "Αν καί διανοητικά ὁ Λένιν ὑπῆρξε ὑποδεέστερος τοῦ Τρότσκυ, ὁ Λένιν κατέστη ὁ ἡγέτης του ρωσικού λαού διότι ήξερε πώς νά παίρνει ἀποφάσεις».

Τό νά είσαι ἡγέτης δέν είναι ἐπάγγελμα. Δέν σπουδάζεται στό πανεπιστήμιο. Κάποια στιγμή πού ἀπαιτοῦνται ἀποφάσεις, ὁρισμένες φορές ἀνεπανόρθωτες ἀποφάσεις, ἡ προσωπικότητα τοῦ ἀτόμου πού πρέπει νά ἀντιμετωπίσει αὐτές τίς προκλήσεις, συνδέεται μέ τίς καταστάσεις ἐκεῖνες πού ὀδηγοῦν είτε σέ μεγάλα ἱστορικά ἐπιτεύγματα είτε σέ ὀδυνηρή ἐθνική ἀποτυχία.

Ή περίοδος κατά τήν όποία ό Μπέν - Γκουριόν όδήγησε τόν λαό μας, πρῶτα ὡς γενικός γραμματέας τῆς Ἰσταντρούτ, ἀργότερα ὡς πρόεδρος τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πρακτορείου καί τελευταία ὡς πρωθυπουργός ὑπῆρξε μιά ἀνεπανάληπτη ἐποχή γιά τήν ἐβραϊκή ἰστορία καί, ἴσως, γιά τήν ἰστορία όλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας. Οὐδέποτε κατά τά 4.000 χρόνια τῆς ὑπάρξεώς του ὁ ἐβραϊκός λαός πέρασε μιά παρόμοια ἐμπειρία σάν αὐτή πού ἀντιμετώπισε τόν 20ό αἰώνα. Ποτέ στό παρελθόν ἔνας λαός δέν ἀντιμετώπισε μιά πα

ρόμοια έμπειρία: τό μεγαλύτερο 'Ολοκαύτωμα καί τή μεγαλύτερη άναγέννηση. Ποτέ στό παρελθόν ένας λαός δέν κατόρθωσε τό ἐπίτευγμα τοῦ ἐβραϊκοῦ λαοῦ: Μετά μιά δυσχιλιετή ἐξορία, οἱ 'Εβραῖοι ἐπανασυγκεντρώθηκαν στήν πατρίδα τους — μιά χώρα μὲ τή δική της γλώσσα, τίς διάφορες κοινότητές της, τῆς παραδόσεις της καί τή ζωτικότητά της.

Ή καθοδήγηση τοῦ ἐβραϊκοῦ λαοῦ δέν είναι εὕκολη ὑπόθεση: εἴμαστε διαιρημένοι, πείσμονες, ἔνας ἰδιαίτερα ἀνεξαρτοποιημένος λαός, πού καλλιέργησε τήν πίστη, τήν ὁξυδέρκεια καί τήν ἀντιπαράθεση σέ ὑψηλά ἐπίπεδα. "Όμως, δέν εἶναι μόνο ἡ ψυχολογία τοῦ λαοῦ πού τόν καθιστᾶ τόσο ἀπαιτητικό: ἀλλά καί οἱ γεωγραφικές συνθῆκες ὑπῆρξαν ἑξίσου προβληματικές. Παραθέτοντας τά λόγια τοῦ sir Isaiah Berlin: «τοῦτος ὁ λαός εἶναι πλουσιότερος σέ ἱστορία παρά σέ γεωγραφία».

Δέν είναι, συνεπώς, άξιοπερίεργο ότι ό Μπέν - Γκουριόν πού γεννήθηκε στίς 16 'Οκτωβρίου 1886... - βρέθηκε περιστοιχισμένος ἀπό ἀντιθέσεις. Τό μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα του άνατολικο - εύρωπαϊκού Έβραϊσμού - ή καρδιά τοῦ έβραϊκοῦ λαοῦ πού ἄρχισε τό 1882, ἀπεδείχθει ίδιαίτερα άπογοητευτικό γιά τόν Σιωνισμό. 'Από τά τρία έκατομμύρια Έβραίους πού μετανάστευσαν ἀπό τή Ρωσία και τήν Πολωνία πρίν ἀπό τόν Α΄ παγκόσμιο πόλεμο τοῦ 1914, μόνο 50.000 πήγαν στήν Παλαιστίνη καί οὔτε ὅλοι ἀπ' αὐτούς παρέμειναν έκεῖ. Ἡ γῆ στήν ὁποία ἔφθασαν, καίτοι ήταν ή 'Αγία Γή, ήταν έρειπωμένη καί ἀφιλόξενη μιά γή λεηλατημένη, διψασμένη γιά νερό, γεμάτη έλη καί τήν έλονοσία νά κυριαρχεῖ παντοῦ, στερούμενη φυσικές πλουτοπαραγωγικές πηγές. Έξάλλου, σ' αὐτή τή γη ζοῦσε ἕνας ἄλλος λαός — ἔνας λαός πού παραμέλησε τή γη, άλλά ζουσε ἐκεῖ. Πράγματι, ἡ ἐπιστροφή στή Σιών συνοδεύθηκε από ακατάπαυστες βίαιες συγκρούσεις μέ τόν μικρό άραβικό πληθυσμό στό Ίσραήλ καί μέ τά άραβικά κράτη που τόν ξεσήκωναν καί πού πολεμούσαν δίπλα σ' αὐΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΜΠΕΝ ΓΚΟΥΡΙΟΝ

Τοῦ: Σιμόν Πέρες



Ή ύπογραφή τῆς Άνεξαρτησίας με τήν Γκόλντα Μέϊρ καί τόν Μωσσέ Σαρρέτ

Μαχητής

ί είχε λοιπόν νά ἀντιμετωπίσει ὁ Μπέν Γκουριόν, πέρα ἀπό ἔναν καταπτοημένο καί έξορισμένο λαό, τή φτωχή καί μή παραγωγική γῆ, τόν ὀρατό ἐχθρό καί ἔναν κόσμο τόσο ἀδιάφορο πού ἀκόμη καί οἱ ἐπιζήσαντες τοῦ 'Ολοκαυτώματος πού ἔπλεαν πρός τίς ἀκτές τῆς Παλαιστίνης, ἤλθαν ἀντιμέτωποι μέ τόν βρετανικό στόλο;

Ό Μπέν Γκουριόν ὑπῆρξε ρεαλιστής. Σέ τί χρησίμευε ὅμως ὁ ρεαλισμός του, ὅταν τίποτε μετά τό Όλοκαὑτωμα δέν ἐφαίνετο ρεαλιστικό, ἐκτός ἀπό τήν πίστη, τήν προσευχή καί τήν πεισματική ἰσχυρογνωμοσύνη; ᾿Από ὅλους τοὺς ἡγέτες ποὺ γνώρισε ὁ κόσμος, κανένας ἄλλος δέν ἔκανε καλὑτερη στρατηγική χρήση τῆς πίστης.

'Εργάσθηκα μαζί του ἐπί δύο σχεδόν δεκαετίες, ξεκινώντας ἀπό τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ '50, συχνά ἡμέρα καί νύχτα συνέχεια ὅταν ὁ Μπέν - Γκουριόν ἦταν ὑπουργός 'Αμύνης καί πρωθυπουργός. Γιά μένα αὑτή ἡ περίοδος ἤταν εὐχάριστη ἀλλά καί αἰνιγματική. 'Ακόμη καί σήμερα δέν εἴμαι βέβαιος ὅτι τόν κατενόησα πλήρως· τόσο πολυσύνθετος ἦταν.

Μιά ἀντίφαση στή φύση του πού διέγνωσα άμέσως - ή άντίφαση άνάμεσα στίς ίκανότητές του καί τόν χαρακτήρα του. Είχε τά στοιχεῖα ένός διανοούμενου: μιά ἔντονη περιέργεια πού ποτέ δέν ἔσβυσε· ὑπερφυσική μνήμη, ἀσυνήθιστη ίκανότητα νά μελετά καί νά ἀφομοιώνει τήν ίκανότητα νά ἐκφράζεται γραπτώς καί προφορικά ήταν πολύγλωσσος καί είχε τήν ίκανότητα νά διαλογίζεται περί άφηρημένων έννοιῶν διεκρίνετο από ενα πάθος γιά τήν ίστορία καί τή φιλοσοφία. Έστερεῖτο ὅμως μιᾶς διανοητικής ίδιότητος: τῆς ἰκανότητος τοῦ διστάζειν, τήν έτοιμότητα νά παραμείνει ούδέτερος ή, τουλάχιστον, ἀντικειμενικός τήν ὑπομονή τῆς άναμονής πρίν ἀπό τή λήψη δεσμευτικών άποφάσεων. Τοῦ ήταν ἀδύνατον νά ἀποκτήσει γνώσεις πάνω σ' ένα θέμα, χωρίς νά διαμορφώσει μιά προσωπική άντίληψη έπ' αὐ-TOŪ.

Διότι είχε τόν χαρακτήρα τοῦ μαχητοῦ. Γνώριζε ὅτι ὁρισμένα πράγματα είναι φοβερά, ὅμως ποτέ δέν μποροῦσε νά ἐπιδείξει δειλία. Γνώριζε ὅτι ὁρισμένα πράγματα ήσαν μόνιμα, άρνεῖτο ὅμως νά πιστέψει ὅτι δέν ἐπιδέχονταν διαφοροποίηση. Ήταν πάντοτε ἕτοιμος γιά ἀγώνα. Δέν πίστευε ὅτι ύπάρχουν μάταιοι άγῶνες, μόνο άγωνιστές πού χάνουν τήν έλπίδα. Ήταν πάντοτε πρόθυμος γιά ίδεολογικό άγώνα καί δέν τρόμαζε μπροστά στόν πόλεμο. Σεβόταν τόν παράγοντα χρόνο: μόνον ἐκεῖνος πού ἀναλαμβάνει τήν πρωτοβουλία, πού χρησιμοποιεί τό στοιχεῖο τοῦ αἰφνιδιασμοῦ, κατανοεῖ τόν ροῦ τῆς Ιστορίας καί μπορεῖ νά τόν προσαρμόσει καταλλήλως. Οί κανόνες του παιχνιδιού πρέπει νά είναι σεβαστοί μόνον ὲφόσον δέν μποροῦν νά τροποποιηθοῦν. Πίστευε ὅτι ή άλλαγή είναι σημαντικότερη άπό τή ρουτίνα. Είχε τό θάρρος νά ἀμφισβητήσει ὅλες τίς παραδεκτές ἀπόψεις περί Ιστορίας, πραγματικότητος καί φιλοσοφίας. «"Ολοι οί είδικοί συνήθιζε νά λέει — εἶναι εἰδικοί πάνω σέ ότι ήδη ἔγινε. Δέν ὑπάρχουν είδικοί γιά ὅτι μέλλει νά νίνει».

'Ως ἐκ τούτου δέν φοβόταν τίς συμβατικότητες, οὔτε τρόμαζε ἀπό ἐκείνους πού ἐπιζητοῦσαν νά τόν συμβουλεύσουν — Έβραίους καί μή 'Εβραίους ἐξίσου. Τήν ἐπέτειο τῆς 80ῆς ἐπετείου τῶν γενεθλίων του προσεκάλεσα τόν μεγάλο λογοτέχνη S.Υ. Αgnon, Νόμπελ Λογοτεχνίας, νά μέ συνοδεύσει στό Σντέ Μπόκερ ὅπου ζοῦσε τότε ὁ Μπέν Γκουριόν, γιά νά γιορτάσουμε τό γεγονός. Καθ' ὁδόν μοῦ εἴπε ὁ Αgnon: «Νόμιζα ὅτι οἱ 'Εβραῖοι φοβοῦνται τοὺς 'Εθνικούς. Προφανῶς, ὁ Μπέν - Γκουριόν δέν τοὺς φοβᾶται». Μετά μιά μικρή διακοπή, πρόσθεσε: «Οὔτε τοὺς 'Εβραίους φοβᾶται».

Ό Μπέν Γκουριόν είχε τήν τάση νά ἀμφισβητεῖ τά πάντα. Διαμόρφωνε τίς δικές του ἀντιλήψεις. "Όταν δέ διαμόρφωνε μιάν ἀντίληψη, δέν ὑπῆρχε κανείς ἰκανός νά τόν μεταπείσει.

"Όμως, χωρίς τήν ήθική διάσταση του χαρακτήρος του, θά καταντούσε μιά δραματική προσωπικότητα. Δέν ήταν ήγέτης χάριν τής ήγεσίας, άλλά ὁ ήγέτης τοῦ έβραϊκοῦ λαοῦ. Πίστευε ἀκράδαντα πώς ή μέγιστη συνεισφορά τοῦ έβραϊκοῦ λαοῦ στόν κόσμο, ἔγκειται στό προβάδισμα πού αὐτός παρεχώ-

ρησε στήν ήθική, πάνω ἀπό ότιδήποτε ἄλλο στή ζωή τοῦ ἀτόμου καί τοῦ ἔθνους.

'Απέρριπτε όλους τούς μέχρι τότε ἀποδεκτούς όρισμούς του έβραϊκού λαού καί τῆς έβραϊκής πίστης. Ο Ίουδαϊσμός, ὑποστήριζε, δέν ἀποτελεῖ θρησκεία ἀλλά πίστη. Δέν είναι ένα πλαίσιο, άλλά ούσία - τόσο σέ έθνικό ὄσο καί σέ οἰκουμενικό ἐπίπεδο. Σέ ἐ-

θνικό ἐπίπεδο, ἡ οὐσία ἀπαιτεῖ ἀπό μᾶς νά συνδεθούμε μέ τή γή, τή γλώσσα καί τήν ίστορία σέ οίκουμενικό ἐπίπεδο, ἡ οὐσία άπαιτεί τήν ἀφοσίωσή μας στόν ἕνα θεό, τήν άνάπη γιά τόν συνάνθρωπό μας, τήν ίσότητα τῶν ἀνθρώπων, τή δικαιοσύνη καί τήν ἀλήθεια. Αὐτά τὰ δύο συστατικά στοιχεῖα είναι άδιαίρετα. Θέτουν τά θεμέλια μιάς πολιτισμένης ζωής.

#### Μπέν - Γκουριόν — Ντέ Γκώλ

πί χρόνια ό Μπέν Γκουριόν ἔτρεφε μιά προκατάληψη κατά τοῦ Κάρολου Ντέ Γκώλ. Ποτέ δέν συμφιλιώθηκε μέ τήν ύποχώρηση τοῦ γαλλικοῦ στρατοῦ ἐνώπιον της είσβολης του Χίτλερ. Καίτοι έγνώριζε ότι ὁ Ντέ Γκώλ ἡγήθηκε τῶν Γάλλων πού ἀντιτάχθηκαν σ' αὐτή τήν ὑποχώρηση, ποτέ δέν τοῦ συγχώρεσε τήν ἔντονη ἀλλαζονεία πού έπέδειξε στίς σχέσεις του μέ τούς Συμμάχους. "Όταν ὁ Ντέ Γκώλ ἐξέδωσε τά ἀπομνημονεύματά του, προσπάθησα νά πείσω τόν Μπέν Γκουριόν νά γράψει ἕναν πρόλογο γιά τήν έβραϊκή ἔκδοση. 'Αρνήθηκε καί ἀντ' αὐτοῦ τήν ἔγραψα ἐγώ. Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου - καί, πιό συγκεκριμένα, μέ τή βελτίωση τῆς στάσεως του Ντέ Γκώλ ἀπέναντι στό Ίσράηλ - παρατηρείται μιά άξιοσημείωτη μετατόπιση στήν ἐκτίμηση τοῦ Μπέν Γκουριόν γιά τόν Ντέ Γκώλ. Παρ' ὅλα αὐτά, μέ τρόμο περίμενα τήν πρώτη συνάντηση άνάμεσα στούς δύο, τό 1960.

Σύντομα κατέστη σαφές ὅτι οἱ φόβοι μου ήταν άβάσιμοι μιά καί ὁ ἕνας ἐξεδήλωσε άμέσως ἐκτίμηση καί σεβασμό γιά τόν ἄλλο. 'Ο Μπέν Γκουριόν μοῦ είπε ἀργότερα ὅτι ὁ Ντέ Γκώλ ήταν ένας πνευματικός γίγαντας. Ό Ντέ Γκώλ μοῦ εἶπε ὅτι εἶδε τόν Μπέν

Γκουριόν σάν άληθινό «λεοντάρι μέ μεγαλο-

πρέπεια λεονταριού».

Μετά τό γεῦμα στά Ἡλύσια, μιά θαυμάσια μέρα τοῦ καλοκαιριοῦ, καθήσαμε στόν κῆπο γιά τό τσάι. Τριγύρω στό τραπέζι μας ήταν ό Ντέ Γκώλ, ὁ Μπέν Γκουριόν, ὁ πρωθυπουργός Μισέλ Ντεμπρέ καί έγώ, ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ ὑφυπουργοῦ ᾿Αμύνης. Ξαφνικά ὁ Ντέ Γκώλ στράφηκε στόν Μπέν Γκουριόν καί είπε: «Κύριε πρωθυπουργέ, ποιά είναι τά μυστικά, ἀπόκρυφα ὄνειρά σας; Πέστε μου. Δέν πρόκειται νά πῶ σέ κανέναν. Ἐποφθλαμιάτε τά νερά τοῦ Λιβάνου; τήν ἔρημο τοῦ Σινα τά ὄρη του Μωάβ; Όμολογουμένως ή χώρα σας είναι μικρή...». Ό Μπέν - Γκουριόν έλαφρώς κοκκίνησε. Μετά ἕναν στιγμιαῖο συλλογισμό, ἀπάντησε: «'Εάν μοῦ θέτατε αὐτό τό ἐρώτημα πρίν 20 ἤ 30 χρόνια, θά σχεδίαζα τό ὄνειρό μου πάνω σ' ἕνα χαρτί· σήμερα, ὅμως, τό ὄνειρό μου είναι διαφορετικό. Σήμερα όνειρεύομαι γιά περισσότερους Έβραίους, ὄχι γιά περισσότερα ἐφάφη...».

«Περισσότερο τί;», ρώτησε ξαφνιασμένος

ό Ντέ Γκώλ. «Περισσότερους Έβραίους; γιατί; ἀπό ποῦ θά ἔλθουν;».

«'Η χώρα μας είναι χτισμένη περισσότερο πάνω σέ άνθρώπους παρά σέ έδάφη», είπε ό Μπέν Γκουριόν. «Οἱ Ἑβραῖοι θά ἔλθουν ἀπό παντοῦ: ἀπό τή Γαλλία, τή Ρωσία, τήν 'Αμερική, τήν Ύεμένη».

«'Από τή Γαλλία;», ρώτησε ὁ Ντέ Γκώλ. «Θά ἔλθουν ἀπό τή Γαλλία θυσιάζοντας τά πάντα; 'Από τήν 'Αμερική; Θά θυσιάσουν τίς καντιλλάκ καί τίς τηλεοράσεις τους; 'Από τή Ρωσία καί θά ἀπελευθερωθοῦν ἀπό τά δεσμά τῆς ἰδεολογίας; 'Από τήν 'Υεμένη - διατηρούν πράγματι τήν έβραϊκότητά τους;».

Ο Μπέν Γκουριόν συνέχισε ἀκάθεκτος: «Μάλιστα, θά θυσιάσουν τά πάντα, ἐκτός άπό τήν πίστη τους. Ή πίστη τους είναι τό διαβατήριό τους. Ό πόθος αὐτῶν γιά τήν πατρίδα τους ἀποτελεῖ τήν ἰσχυρότερη δύναμη τής ζωής τους».

#### ='Ο Ντέ Γκώλ γιά τόν Μπέν Γκουριόν= 'Αναφορά στά 'Απομνημονεύματα τοῦ στρατηγοῦ



Ο Μπέν Γκουριόν μέ τον Ντέ Γκώλ.

εταξύ τῶν ἄλλων, νά καί ὁ Δαβίδ Μπέν Γκουριόν. Διά μιᾶς αἰσθάνομαι γι' αὐτόν τόν παλαιστή καί θαρραλέο μαχητή μιά άκαταμάχητη συμπάθεια. Τό ἄτομό του συμβολίζει τό 'Ισραήλ, τό όποῖο κυβερνά μετά τή μάχη. Παρόλον ὅτι ἡ Γαλλία δέν ἔλαβε μέρος στήν ίδρυση αὐτοῦ τοῦ κρά-

τους - πού νεννήθηκε άπό μιά κοινή ἀπόφαση τῆς Μ. Βρετανίας, τῆς 'Αμερικῆς καί της Σοβιετικής Ένώσεως - ή ϊδρυσή του ἐπιδοκιμάστηκε θερμότατα.

Τό μεγαλείο τής ἐπιχειρήσεως, πού ἀποτελεί την αποκατάσταση του Έβραϊκού λαού, ό όποῖος διαθέτει τώρα τήν ἀνεξαρτησία του σέ μιά γη πού διακρίνεται άπό καταπληκτική Ιστορία καί πού κατείχε έδῶ καί 19 αίωνες, δέν παραλείπει νά μέ γοητεύει. 'Ανθρωπιστικά, θεωρώ Ικανοποίηση δτι ό λαός αὐτός βρῆκε μιά έθνική έστία σάν άνταμοιβή σέ τόσα μαρτύρια, μέ μακρόχρονη ἀντοχή, πού στό τέλος κατέληξαν στό χειρότερο κι άκατάπαυστο διωνμό τῆς χιτλερικῆς Γερμαviac ... ».

μεγαλύτερη ἀγάπη τοῦ Μπέν Γκουριόν ήταν ή ίστορία. «"Evac ἄνθρωπος, είπε, μπορεί νά κριθεί όρθά, μόνο βάσει τῶν πεπραγμένων του». Τά πεπραγμένα τοῦ Μπέν Γκουριόν εἶναι μοναδικά. "Αν δέν ήταν αὐτός τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ δέν θά ήταν αὐτό πού εἶναι σήμερα ἴσως, ἀκόμη, ποτέ νά μήν είχε γεννηθεί. Συνάθροισε τά διεσπαρμένα τμήματα τοῦ έβραϊκοῦ λαοῦ καί τά μεταμόρφωσε σ' ένα έθνος. Στάθηκε στήν πρώτη γραμμή της μεγάλης ἐπιχειρήσεως γιά την ἄνθιση της ἐρήμου. Ἐπέμενε στήν ἀναγέννηση τῆς έβραϊκῆς γλώσσας καί ότι τό Ἰσραήλ είναι ό χῶρος ὅπου ὁ λαός θά έπιστρέψει στήν άρχαία γλώσσα του. Διηύθυνε έναν πόλεμο πρίν κάν ύπάρξει κράτος. καίτοι τά δεδομένα ήταν συντριπτικά κατά τοῦ Ἰσραήλ, ἐξῆλθε ἀπό τή μάχη νικητής.

Μετέβαλε τήν εἰκόνα τοῦ Ἑβραίου ἀπό ραββῖνο, ἔμπορο καί περιπλανώμενο, σέ ἐπιστήμονα, ἀγρότη καί στρατιώτη. ᾿Αποκατέστησε τή Βίβλο μέσα στό λαό της καί ἐπανέφερε τόν λαό στή Βίβλο.

Έφυγε ἀπό κοντά μας ίκανοποιημένος; Τό ἀμφιβάλλω. 'Αμφιβάλλω κάν ἄν ἐπιζητοῦσε τήν ἱκανοποίηση. Κάποτε τόν συνόδευσα σέ ἔνα σχολεῖο στή Ντιμόνα, στό Νέγκεβ, ὅπου ἔνα δεκάχρονο κοριτσάκι τόν ρώτησε: «Κύριε Μπέν Γκουριόν, ποιά ἤταν ἡ μέρα στή ζωή σας πού σᾶς προξένησε τήν μεγαλύτερη ἱκανοποίηση;». Τήν κύταξε, σκέφτηκε μιά στιγμή καί εἶπε: «Τί εἶναι ἰκανοποίηση; Δέν μποροῦμε νά ἱκανοποιηθοῦμε. "Αν εἶσαι ἰκανοποιημένος ἀρχίζεις νά κολακεύεσαι, νά τεμπελιάζεις σταματᾶς νά δημιουργεῖς, νά ἀγωνίζεσαι, νά πιστεύεις».

"Όχι. Μᾶς ἄφησε τό 1973 ἀνικανοποίητος. Τό Νέγκεβ, ὅπου ἐτάφη, παραμένει στή μεγαλύτερη ἔκτασή του, ἄδειο. Οἱ Ἑβραῖοι χρειάζονται ἀκόμη χρόνο γιά νά κατανοήσουν τί σημαίνει διπλωματία. Ἡ εἰρήνη ἀκόμη δέν ἐπιτεύχθηκε. Ἡ πλειοψηφία τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ ζεῖ ἀκόμη στή Διασπορά. ᾿Ακόμη καί στό Ἰσράηλ ὑπάρχουν ἐνδείξεις αὐτοϊκανοποίησης.

"Ομως ή μνήμη τοῦ Μπέν Γκουριόν ἐπιζεῖ μέσα μας σάν ὁ ἡγέτης πού ἐπέτυχε τό ἀκατόρθωτο.

(Μετάφραση ἀπό τό The New York Times Magazine, 12.10.1986)



ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟ 1956

