

ελευθεςία της θοησκευτικής συνείδησης αποτελείται από: α) το δικαίωμα να πρεσβεύει κάποιος ένα θρήσκευμα ή να το αλλάζει ή να το εγκαταλείπει, ή ακόμη να είναι άθρησκος ή άθεος, και β) την εκδήλωση των θρησκευτικών του πεποιθήσεων γραπτά ή

# Το πρόβλημα της αναγραφής του θρησκεύματος στις ταυτότητες

Του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Σ. ΓΑΡΝΑΒΟΥ, Θεολόγου - Νομικού - Δικηγόφου Μ.Α. Πανεπιστημίου Αθηνών

προφορικά, ατομικά ή ομαδικά. Αυτή η εκδήλωση προστατεύεται και αρνητικώς, δηλαδή ως το δικαίωμα του καθενός να μην αποκαλύπτει τις θοησκευτικές του πεποιθήσεις. Αυτό το δικαίωμα στηρίζεται στο άρθοο 13 παράγραφος 1 του Συντάγματος 1975/1986, που οοίζει ότι: Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαοαβίαστη. Η από-

λαυση των ατομιχών και πολιτιχών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός<sup>1</sup>.

Δε συμβιβάζεται με τη συνταγματιχή επιταγή του άρθρου 13 παράγραφος 1 η υποχρεωτική δήλωση ή αναγραφή του θρησκεύματος σε δημόσια έγγραφα (π.χ. ταυτότητες). Μόνο για στατιστικούς λόγους ή όταν παράγονται έννομες συνέπειες από την εκδήλωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων (π.χ. καθηγητές θρησκευτικών, ιερο-

λογία του γάμου, όφχος στα δικαστήφια κ.λπ.) μποφεί να θεωφηθεί ως θεμιτή η υποχοέωση αναγφαφής του θοησκεύματος<sup>2</sup>.

Το δικαίωμα της θοησκευτικής ισότητας, δηλαδή της μη άνισης μεταχείοισης των πολιτών με θοησκευτικά κοιτήσια κατοχυφώνεται τόσο από το άρθοο 13 παρ. 2 του Συντάγματος (ελεύθερη άσκηση της λατοείας), όσο κι από το άρθοο 4 παρ. 1 του Συντάγματος (ισότης όλων των Ελλήνων ενώπιον του νόμου). Το κράτος πρέπει να αποφεύγει την εισαγωγή εξαιρέσεων, που διασπούν το ενιαίο των ουθμίσεων των συνταγματικών διατάξεων περί της θοησκευτικής ελευθερίας. Έτσι δεν μπορεί να αποκλεισθεί από το λειτούργημα του δασκάλου Έλληνας πολίτης, που δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος.

Το χράτος το μόνο που μπορεί να χάνει είναι να τον αντιχαθιστά χατά τη διδασχαλία του μαθήματος των θρησκευτιχών χαι μόνο<sup>3</sup>.

Οι οπαδοί κάθε γνωστής θυησκείας, που προστατεύεται από το Σύνταγμα έχουν διπλή αξίωση έναντι του Ελληνικού Κράτους: α) την αποχή από κάθε ενέργεια, που θα διατάρασσε το ατομικό δικαίωμα της θυησκευτικής ελευθερίας και την άσκησή του και β) τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την εξασφάλιση αυτής της άσκησης.

Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης διέκρινε την ανθρώπινη προσωπικότητα σε τρεις περιοχές: α) τον πυρήνα της, που είναι τελείως απαραβίαστος, β) τη σχετικώς προστατευόμενη ιδιωτική σφαίρα και γ) τον εξωτερικό δακτύλιο, που είναι ο τομέας της ανθρώπινης δραστηριότητος. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις ευρίσκονται στον πυρή-

Συνέχεια στη σελ. 18

ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΩΦΥΛΛΟΥ: Στα όρη της Γαλιλαίας

# ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δημοσιεύουμε στοιχεία για Ισφαηλιτικές Κοινότητες της Βοφείου Ελλάδος, οι οποίες δεν υπάφχουν πια. Ευχαφιστούμε τους κ.κ. Ιακ. Καμπανέλλη και Θφασ. Παπαστφατή για τον κόπο που έκαναν να

συλλέξουν το σχετικό υλικό. Με την ευκαιρία παρακαλούμε όποιον έχει στη διάθεσή του ανάλογο υλικό (αναμνήσεις, ντοκουμέντα, φωτογραφίες κ.λπ.) να μας το αποστείλει έστω επί επιστροφεί.

# Πλειότεφο φως εις την ιστοφίαν της Ισφαηλιτικής Κοινότητος Διδυμοτείχου

Του κ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΜΜΑΝ. ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ



Η Μαντολινάτα της Ισφαηλιτικής Σχολής εν Διδυμοτείχω επ' ευκαιφία σχολικής τελετής. Εν τω μέσω ο Διευθυντής της Σχολής Ιωσήφ Πέσαχ, αφιστεφά του ο διδάσκαλος Ρεϊτάν και δεξιά του ο διδάσκαλος Σαμουήλ Ναχόν.

ΙΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ ΜΟΥ υπάφχει μικοό βιβλίο με τίτλον «Ισφαηλιτική Κοινότης Διδυμοτείχου», του συγγφαφέως Αφχιμανδφίτου Νικολάου Βαφείδη Θεολόγου - Εκπαιδευτικού, διατελέσαντος εκεί Καθηγητού, εκτελούντος πφοσέτι και καθήκοντα Πρωτοσυγγέλλου της Μητφοπόλεως Διδυμοτείχου.

Κατ' αρχήν ο συγγραφεύς χάμνει σχετική ιστορική αναδρομή της διά μέσου των αιώνων πορείας των Ισραηλιτών και φθάνων εις την εποχήν του Ανδριανού και αργότερον, γράφει ότι η Ανδριανούπολις υπήρξε μία των μεγαλυτέρων πόλεων μετά την Κωνσταντινούπολιν εις την οποίαν ευρίσκετο η μεγαλυτέ-

ρα Ισραηλιτική Κοινότης των Βαλχανίων. Το «Οδοιπορικόν» του εξ Ισπανίας περιηγητού του 12ου αιώνος Βενιαμίν Τουδέλα, Ραββίνου, παρέχει διαφόφους πληφοφοφίας διά τους εις το Βυζαντινό Κράτος εγχατεστημένους Ιουδαίους και τας οργανωμένας Θρησκευτικάς Κοινότητας αυτών επί της εποχής Μανουήλ Α' του Κομνηνού, χωρίς να αναφέρεται τοιαύτη εν Διδυμοτείχω.

Κατά πάσαν πιθανότητα θα επεσκέφθη το Διδυμότειχον και θα παφέμεινεν εκεί ο εκ των ιδιαιτέφων ιστρών του Μ. Κομνη-

νού, Ιουδαίος Σολομών, ο επικαλούμενος Αιγύπτιος. Διότι είναι γνωστόν εκ της ιστοφίας, ότι ο Αυτοκράτως παρέμενεν εις Διδυμότειχον. Πάντως δεν πρέπει να διαμφισβητηθεί ότι και προηγουμένως θα ήλθον και εγκαταστάθησαν εις το Διδυμότειχον και άλλοι Ισραηλίται.

Ισφαηλιτική Κοινότης Διδυμοτείχου υφίστατο - κατά τον ισχυφισμόν του συγγραφέως από της εποχής τουλάχιστον της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρχων (1453).

Οι Ισφαηλίται Διδυμοτείχου ηυξήθησαν έχτοτε βαθμηδόν και οργανώθησαν. Το νεκροταφείον της Κοινότητος ευρίσκετο πέραν του παφαρρέοντος Ερυθροπο-



Τελετή Ισφαηλιτικής Σχολής Διδυμοτείχου, εν τη λέσχη Διδυμοτείχου. Έμπφοσθεν, δεξιά ο διευθυντής Ιωσήφ Πέσαχ, ο διδάσκαλος Ρεϊτάν και ο Αρχιμανδρίτης και καθηγητής του Γυμνασίου Διδυμοτείχου Νικόλαος Βαφείδης. Αριστερά, ο διδάσκαλος Σαμουήλ Ναχόν και ο Έλλην διδάσκαλος Γ. Σακελλαρίου. Επί της σκηνής ο τότε Πρόεδρος της Ισφαηλιτικής Κοινότητος Ι. Μενασσέ, ο Στρατιωτικός Διοικητής, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου και άλλοι.

τάμου και υπεράνω της λιθίνης αρχαίας τουρκικής γεφύρας. Εις το κοιμητήριον δεν υπήρχον επιτάφιοι πλάκες, ή άλλα αντικείμενα.

Μόνον δε, διά σημείων ορισμένων, διέχρινον οι Ισραηλίται τους τάφους των αποβιωσάντων οιχογενειαχών των ποοσώπων.

Κατά το έτος 1935 περίπου, η Ισραηλιτική Alliance των Παρισίων είχε ερωτήσει την Ισραηλιτική Κοινότητα Διδυμοτείχου, περί ενεπιγράφων επιταφίων πλακών, διά την χρονολόγηση του κοιμητηρίου και εξ αυτού την ηλικίαν υπάρξεως της Κοινότητος.

Οι Ισφαηλίται Διδυμοτείχου εφευνήσαντες, κατόπιν του τεθέντος εφωτήματος της Alliance είχον ανεύφει μίαν αφχαίαν επιτάφιον πλάκα της οποίας η χρονολογία ανήφχετο μέχρι του έτους 1456, όπως είχε αφηγηθεί εις τον σ. Νικόλαον Βαφείδη, ο γέφων Ναούμ Μωύς του Μαΐο, όστις τότε υπηφετούσε εις την Κοινότητα της πόλεως. Κατά την αφήγηση του Ναούμ, συνάγεται το συμπέφασμα ότι οργανωμένη Ισφαηλιτική Κοινότης υπήφξε και προ της αλώσεως της Κωνσταντι-

νουπόλεως. Οι Ισραηλίται Διδυμοτείχου ήσαν διαφόρου προελεύσεως παλαιόθεν, και κατόπιν και ιδίως της μερίδος «'Ασκεναζείμ» προερχόμενοι εκ της Δυτικής Ευρώπης.

Το επίθετον «Αλκαμπές» το οποίον υπήρχεν εις Διδυμότειχον προήρχετο εξ Ισπανίας και Πορτογαλίας, έχον προέλευσιν της μερίδος «Σεφαραδείμ».

Διά το κτίριον της παλαιάς Συναγωγής εν Διδυμοτείχω - λέγει ο συγγραφεύς - υπήρχον οι εξής πληροφορίαι: Εις το γήπεδον, εις το οποίον εκτίσθη βραδύτερον η τουρκική σχολή, το κτίριον της οποίας εχρησιμοποιήθη αργότερον ως στρατών της Ελληνικής Κυβερνήσεως, εκεί λοιπόν, μικρόν κτίριον εχρησιμοποιείτο προ του 1862 κατ' αφήγηση εντοπίου, ως μικρά Συναγωγή των Ισραηλιτών. Εις παρακείμενον δε αλευρόμυλον οι Ισραηλίται ήλεθον σίτον προς παρασκευήν «αζύμων» άρτων διά το Πάσχα. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι Ισραηλίται κατώκουν προς το μέρος της Εκκλησίας της Παναγίας, ανάμικτοι με 'Ελληνας, όπως αφηγούντο παλαιότεροι Διδυμοτειχίται, εξάγε-

ται δε τουτο εκ των κωδίκων της Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, εις τους οποίους αναφέρεται και η φράσις «Γιαχουδί φουμ μαγαλασί».

Η συνοικία αυτή εκαλείτο τότε απλώς «Μαχαλάς», οι δε Ισφαηλίται αφγότεφα εξηπλώθησαν πφος την αγοφάν και πφος τα πέφιξ και όπισθεν της κεντφικής πλατείας της πόλεως.

Κατά τινας πληφοφορίας - γράφει ο συγγραφεύς - οι Ισραηλίται Διδυμοτείχου ήσαν, προ 100 ή 150 ετών πολλοί. Οι κώδικες της Μητροπόλεως αναφέρουν ότι το 1892, ήσαν 485 Εβραίοι κατά τα ληξιαρχικά βιβλία της Τουρκικής Κυβερνήσεως. Τέλος το 1932, επί Ελληνικής Κυβερνήσεως, ανήρχοντο εις χιλίας ψυχάς εγγεγραμμένας εις τον Δήμον Διδυμοτείχου. Το κτίριον της κάτω Συναγωγής ήτο παλαιά τουρκική οικία.

Η Ισραηλιτική Κοινότης Διδυμοτείχου ανεδείχθη μεγάλη. Κατά τα τελευταία έτη, προσεπάθησε να προαγάγει την μικτήν αστικήν σχολήν της, η οποία είχε ιδιαίτερο νηπιαχό τμήμα χαι ελειτούργη εις μέγα χατάλληλον ιδιόχτητον χτίριον. Η Κοινότης συνετήρη, εκτός των πτωχών και συσσίτιον απόρων μαθητών, η όλη δε εκπαιδευτική προσπάθεια της Ισραηλιτικής Κοινότητος υπεστηρίχθη υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Ωφελήθη δε ικανοποιητικά υπό του φιλοτίμου και δραστηρίου ελληνομαθούς Ιωσήφ Πέσαχ, υιού του Αρχιραββίνου του Βόλου Μωύς Πέσαχ. Ο Πέσαχ υπηφέτησεν από του 1925, επί δεκαετίαν ολόκληφον, κατ' αρχάς μεν ως ο καλύτερος διδάσκαλος, κατόπιν δε και ως διευθυντής. Εις τας εξ τάξεις και το νηπιακόν τμήμα, εδίδασκον τέσσαρες Ισραηλίται διδάσκαλοι και διδασκάλισσαι, μεταξύ των οποίων, διεκρίνετο ο επί αρχετά έτη διδάξας την Γαλλικήν γλώσσαν Ιωσήφ Ρεϊτάν μετά τριών Ελλήνων. Τον Πέσαχ παραιτηθέντα, είχε διαδεχθεί ο μεγάλης θρησκευτικής και Εθνικής μορφώσεως Βερζιλάη ο οποίος διηύθυνε την Σχολήν επί έτος (1934 - 35) λίαν επιτυχώς. Ο σοφολογιώτατος Βερζιλάη κατά το διάστημα της γερμανιχής κατοχής συνετέλεσε, διά των φοονήμων αυτού συμβουλών και των ενεργειών του, εις την προστασίαν και διάσωσιν διαφόρων ομοεθνών και ομοθρήσχων του. Εχούπτετο μετημφιεσμένος εις τα πέριξ όρη και χωρία. Εις την διεύθυνσιν της Σχολής τον είχε διαδεχθεί ο επίσης ελληνομαθής Ιωσήφ Αλππαλάχ.

Ραββίνος του Διδυμοτείχου ήτο από αφχετών ετών ο σοφολογιώτατος Σολομών Αζούζ μέχοι το 1931, τον



Το κτίριον της Συναγωγής της Ισφαηλιτικής Κοινότητος εν Διδυμοτείχω της Θράκης.



Το ετίφιον της Σχολής της εν Διδυμοτείχω - Θράκης Ισφαηλιτικης Κοινότητος.

διεδέχθη ο εκ Διδυμοτείχου και απόφοιτος της Ισφαηλιτικής Σχολής αυτού, Ιάκωβος Αλκαμπές, καταφτισθείς εις Διδυμότειχον και επί διετίαν εν Ανδφιανουπόλει.

Η Κοινότης εξέλεγε ανά διετίαν μεγάλην επιτροπήν, ως σώμα Δημογεροντίας η οποία εφρόντιζε τα διάφορα ζητήματα αυτής και διόριζεν ιδιαιτέραν σχολικήν επιτροπήν.

Εις την οιχίαν του εκ των εμπόρων Διδυμοτείχου Ραφαήλ Μπεχάρ Γιονδά είχον φιλοξενηθεί κατά διαφόρους εποχάς πλείστα επίσημα πρόσωπα, ήτοι ο Βασιλεύς της Βουλγαρίας Φερδινάνδος, ο Μουσταφά Κεμάλ (Κεμάλ Ατατούρκ), ο Βασιλεύς της Ελλάδος Αλέξανδρος κ.ά.



Η εν Διδυμοτείχω οιχία του Ισραηλίτου εμπόρου Ραφαήλ Μπεχάρ Γιουδά, ένθα κατά διαφόρους εποχάς, ο Βασιλεύς της Βουλγαρίας Φερδινάνδος, ο Βασιλεύς της Ελλάδος Αλέξανδρος, ο Μουσταφά Κεμάλ της Τουρχίας και πολλοί άλλοι επίσημοι, ηγεμόνες, πρίγκηπες, υπουργοί, στρατιωτικοί, 'Ελληνες, Τούρκοι και λοιποί ξένοι, εφιλοξενήθησαν.

Τα στοιχεία αυτά εσταχυολογήθησαν εις γενικάς γοαμμάς εκ της εογασίας του Αοχιμ. Νικολάου Βαφείδη περί της Ισραηλιτικής Κοινότητος Διδυμοτείχου, τα οποία και παρέθεσε ο γράψας εις τας γραμμάς αυτάς διά το περιοδικόν «Χρονικά».

### Υποσημειώσεις:

Ι. Εις το κείμενον του Νικολάου Βαφείδη δημοσιεύονται πέντε φωτογραφίαι. 1η) Το κτίριον της Συναγωγής Διδυμοτείχου 2α) Το κτίριον της Σχολής της Ισραηλιτικής Κοινότητος 3η) Τελετή Ισραήλ. Κοινότητος εις την λέσχην Διδυμοτείχου 4η) Η μανδολινάτα της Σχολής επ' ευκαιρία σχολικής εορτής και 5η) Η εν Διδυμοτείχω οικία του εμπόρου Ραφαήλ Μπεχάρ Γιουδά.

ΙΙ. Η έχδοσις της εν λόγω εργασίας «Η Ισραηλιτιχή Κοινότης Διδυμοτείχου» εγένετο διά δαπάνης της Ισραηλιτιχής Κοινότητος Διδυμοτείχου, στας Αθήνας το έτος 1954.

ΙΙΙ. Σημείωση "Χουικών": Στις λεζάντες των φωτογραφιών διατηρήθηκε η γλώσσα του πρωτοτύπου.

# Ισοαηλιτική Κοινότητα Νέας Ορεστιάδας

Του κ. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΟΡ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ

Σ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ οικισμός η Νέα Οφεστιάδα δημιουφγήθηκε το 1923, μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, όταν παφαχωφήθηκε στην Τουφκία η ζώνη του Κάφαγατς, προαστείου της Ανδριανούπολης, κι εξαναγκάστηκαν σε φυγή οι - στην πλειοψηφία τους ελληνοφόδοξοι - κάτοικοί του. Ο νέος οικισμός ιδφύθηκε σε πολύ μικφή απόσταση από τον παλιό, δίπλα στα ελληνοτουφκικά σύνοφα. Γι' αυτό και κατοικήθηκε από την πλειοψηφία των παλιών κατοίκων, που λόγω και του εύφοφου εδάφους, προτίμησαν τη νέα αυτή εγκατάσταση, από την περιπέτεια μιας περιπλάνησης στο άγνωστο.

Μαζί με τους ελληνορθόδοξους Καραγατσιανούς, επέλεξαν να εγκατασταθούν στη νέα πατοίδα και πολλοί Ισραηλίτες. Κι αυτό για δύο λόγους. Αφενός επειδή με την αναχώρηση των Ελλήνων, νέχρωσε το παλιό Κάραγατς, και σε μεγάλο βαθμό και η Ανδριανούπολη. Κι αφετέρου, επειδή κατά τη διάρκεια της ελληνικής Διοικήσεως της Ανατολικής Θράκης, οι Ισραηλίτες που κατοικούσαν στην περιοχή της Ανδριανούπολης, επέδειξαν αισθήματα φιλικά διακείμενα στις ελληνικές αρχές και εκ του λόγου αυτού, η παραμονή τους στην Τουρχία, θα τους δημιουργούσε ενδεχομένως προβλήματα. 'Αλλωστε, μετά την ίδουση του νέου τουρχικού κράτους, εγκατέλειψε τη χώρα μεγάλο μέοος του εβοαϊκού της πληθυσμού, αφού στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν καλούνταν τα μέλη των μειονοτήτων να ενσωματωθούν έχοντες - άχοντες στον τουρχικό κορμό.

Παρενθετικά, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το παρελθόν στην Ανδριανούπολη κατοικούσε πολύ μεγάλος αριθμός Ισραηλιτών, με οργανωμένη Κοινότητα και αρκετές Συναγωγές. Σήμερα έχει συρρικνωθεί σε τέτοιο βαθμό, που ελάχιστες οικογένειες κατοικούν πλέον στην πόλη, χωρίς κοινοτική ζωή. Η τελευταία Συναγωγή καταλήφθηκε από το τουρκικό κράτος ως σχολάζουσα περιουσία...

Στη νέα πατρίδα οι Καραγατσιανοί Εβραίοι δημιούργησαν αξιόλογη Κοινότητα, λειτουργώντας νεότευχτη Συναγωγή. Η γερμανιχή χατοχή του Έβρου σή-

μανε γι' αυτούς το φοικτό τέλος, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, που διαβλέποντας τον κίνδυνο, διέφυγαν μέσω Τουρκίας.

### Βιβλιογοαφία:

Λιγοστά στοιχεία για την Ισφαηλιτική Κοινότητα Νέας Οφεστιάδας, πεφιλαμβάνονται στο βιβλίο του Τάκη Τσονίδη: «Η Οφεστιάδα μας» (Ν. Οφεστιάς 1979), όπου δημοσιεύονται και κάποιες φωτογφαφίες στις οποίες εικονίζονται μέλη της Κοινότητας και η Συναγωγή.

Κάποια στοιχεία επίσης μπορεί να αντλήσει ο ερευνητής και από τη συνδυαστική μελέτη του βιβλίου του Μάρκου Ναχόν: «Μπιρκενάου - το Στρατόπεδο του Θανάτου», ιδίως δε από την αγγλική του έκδοση, όπου στο τέλος περιλαμβάνεται τιμής ένεκεν και ο κατάλογος των θυμάτων του Ολοκαυτώματος (από την έκδοση του ΚΙΣ του 1979).

Για την καταγωγή των Εβοαίων της Ν. Ορεστιάδος από την Ανδριανούπολη, σχετική είναι η μελέτη του Μιλτ. Αν. Σταμούλη: «Οι Εβραίοι της Ανδριανούπολης», «Θρακικά» 15 (1941).

# Ισοαηλιτική Κοινότητα Αλεξανδοούπολης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ είναι νεότερη οιχιστική μονάδα. Ιδρύθηκε ως Δεδέ - αγάτς, μετά το 1850, ύστερα από τη δημιουργία της σιδηροδρομικής γραμμής που συνέδεε την Ευρώπη με την Ανατολή, ως κομβικό κέντρο της γραμμής αυτής. Σύντομα, γύρω από το σταθμό άρχισε η εγκατάσταση πλήθους ανθρώπων, η συρροή των οποίων αύξανε λόγω της προνομιούχας θέσης της νέας πόλης.

Εγκαταστάθηκαν, λοιπόν, άτομα προερχόμενα από όλες τις θρησκευτικές ομάδες και εθνότητες της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό άλλωστε στην πόλη υπάρχουν ως σήμερα Αρμενική εκκλησία και κοινότητα καθώς και αντίστοιχη Καθολική, μοναδική σ' όλη την περιοχή και στις μέρες μας πλέον φθίνουσα. Φυσικό ήταν, μαζί με τις άλλες ομάδες, να εγκατασταθούν και Ισραηλίτες, που ως ένα εκ των πλέον δραστηρίων στοιχείων του κράτους ανέπτυξαν αξιόλογη επιχειρηματική δράση.

Σχηματίσθηκε λοιπόν Ισραηλιτική Κοινότητα, ολιγάριθμη πάντως, που μετά τη Μικρασιατική Κατα-

στοοφή ασφαλώς θα συροιχνώθηκε. Διατηρούσε Συναγωγή, ευρισχόμενη στη σημερινή οδό Μαζαράκη, σε οίκημα το οποίο μεταγενέστερα, μετά τη διάλυση της Κοινότητας, χρησιμοποιήθηκε ως Χριστιανική Εστία.

Τα μέλη της Κοινότητας ασχολούνταν με το εμπόοιο (ιδίως στους παραδοσιαχούς χλάδους των υφασμάτων και των υαλικών) και ορισμένοι εργάζονταν ως αργυραμοιβοί (σαράφηδες). Ανάμεσα στα ονόματα παλιών Αλεξανδρουπολιτών συγκαταλέγονται και τα εβραϊκά Ρεϊτάν, Μουίς, Ματαλών, Γκερών, Χάτεμ, Μπαλούλ.

Στις αρχές της τραγικής δεκαετίας του 1940, οι Εβραίοι της Αλεξανδρούπολης ήταν λιγότεροι από διακόσιοι, που στο σύνολό τους εστάλησαν στα στρατόπεδα του θανάτου, όπου και εξοντώθηκαν.

### Εβραίοι στο Σουφλί

Ο ΣΟΥΦΛΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ που δημιουςγήθηκε στη μέση πεςίοδο της τουςκοκρατίας, ανάμεσα στα 1600 - 1700, με το όνομα Σοφουλού. Η μετεξέλιξή του σε αστικό κέντοο, μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, με τη λειτουςγία εμποςικών καταστημάτων, τραπεζών, ασφαλιστικών εταιςειών κ.λπ., σε συνδυασμό βέβαια με τη διέλευση της σιδηςοδρομικής γραμμής και τη δημιουςγία σταθμού, είχε σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό μιας κάποιας αστικής τάξης.

Η καλλιέργεια του μεταξιού και η εντατική του επεξεργασία με οργανωμένα και σύγχρονα εργοστάσια, έφερε άνεμο ανάπτυξης στο Σουφλί. Δύο απ' αυτά τα εργοστάσια ανήκαν σε Εβραίους επιχειρηματίες, τους αδελφούς Τζιβρέ και τους Πέπο και Αζαρία. Κάποιες λοιπόν εβραϊκές οικογένειες εγκαταστάθηκαν στο Σουφλί, χωρίς όμως να σχηματίσουν αυτοτελή Κοινότητα. Τα σαράντα περίπου άτομα που κατοικούσαν εκεί στα 1940, είχαν την ίδια θλιβερή μοίρα με τους υπόλοιπους Ισραηλίτες της Θράκης και της Ελλάδας εν γένει.

Το παλιό εργοστάσιο των αδελφών Τζίβρε υφίσταται ως κτίσμα και σήμερα, έρημο και χορταριασμένο, θυμίζοντας αλλοτινές δόξες που χάθηκαν. Η Μεταξουργία Σουφλίου «η Ευτέρπη» Μπ. Ελ. Τζίβρε Α.Ε. συνέβαλε στην ανάπτυξη της περιοχής και θα 'ναι ιστορική δικαίωση των πρωτοπόρων ιδρυτών της η αποκατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος και η χρησιμοποίησή του για πολιτιστικούς ή άλλους σκοπούς.



Από τη Χίο.

# «Το παλαιόν Ισραήλ και ο μέγας βασιλεύς και Θεός...» [Η ιστορική παρουσία των Εβραίων στη Χίο]

Του κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Γ. ΓΑΤΑΝΑ

«Τον παλαιόν Ισοαήλ και ο μέγας βασιλεύς και Θεός παρωσάμενος, τον νέον εξελέξατο, και τούτον εκείνου προκρίνας, λαόν περιούσιον...»: έτσι γράφεται σ' ένα χρυσόβουλλο του Αυτοκδάτορα Κωνσταντίνου Θ' του Μονομάχου (1042 - 1055) για τους Εβραίους της Χίου.

Μεγάλη των Εβοαίων και λαμποή η ιστοοία, στον ξεοόβοαχον ετούτον του Αιγαίου, που χάνεται στων αιώνων το διάβα. (Έγοαψα γιά την Εβοαϊκή Κοινότητα της Χίου στον ΙΖ' τόμο, φύλλο 134 (Νοέμβοιος - Δεκέμβοιος 1994), του περιοδικού «Χρονικά»).

Ο Αντίοχος ο Μέγας (242 - 187 π.Χ.), ο Αυτοκράτως και άρχων των δυτικών μικρασιατικών παραλίων και των πλησίων νήσων, έφερε στου Αιγαίου τα νησιά και στη Λυδία 2.000 οικογένειες Εβραίων από την Μεσοποταμία και Βαβυλωνία.

Αργότερα, την εποχή του Ρωμαίου Αυτοχράτορα Καλιγούλα (37 - 41 μ.Χ.), έχουμε Εβραίους πολλούς και εβραΐζοντες στη Χίο· στο Κάστρο της πόλεως Χίου ευρέθη παλαιοτάτη εβραϊκή επιγραφή.

Στην εποχή του Οκταβιανού Αυγούστου (29 π.Χ. - 14 μ.Χ.) μεγάλη είναι η Κοινότης των Εβοαίων στη Χίο

Στα 1049 επί βασιλείας Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου, στην Χίο υπάρχουν 15 οικογένειες Εβραίων εκδίδει τότε ο Κων/νος Χρυσόβουλλο, στο οποίο γράφεται πως πρέπει οι Εβραίοι στην Χίον ελεύθεροι να είναι, αλλά να πληρώνουν τις κεφαλητιώνες (δόσεις) στην Νέα Μονή και να μην κάμνουν αγγαρίες.

Γράφεται στο Χουσόβουλλο, που παρατίθεται αυτολεξεί:

«Τον παλαιόν Ισραήλ και ο μέγας βασιλεύς και Θεός παρωσάμενος, τον νέον εξελέξατο, και τούτον εκείνου προκρίνας, λαόν περιούσιον, και μερίδα επιθυμητήν και κλήφον οικείον αυτώ ωνόμασεν. Ένθεν τοι και τω χριστιανώ φύλω το ιουδαϊκόν καθυπέταξε, και το πιστόν και εύνουν γένος του απίστου κατάρχειν και αγνώμονος ωχονόμησε ταύτη δήτα τη θεία οιχονομία και η βασιλεία ημών κατακολουθούσα, προς ταις ετέραις ευποιίαις, ας προς την εν τη νήσω Χίω της υπεοαγίας Θεοτόχου Νέαν Μονήν επεδείξατο, και τους εν ταύτη τη νήσω Ιουδαίους ελευθέρους παντάπασιν όντας και μηδαμού υποκειμένους, τη Μονή προσαφώοισε, και υποκείσθαι ταύτη τούτους διωρίσατο θεσπίσασα διά του παρόντος αυτής χρυσοβούλλου λόγου, ώστε υπό την δηλωθείσαν Μονήν Νέαν τελείν τους ανά την χίον Εβοαίους, και τούτους εξκουσσείας απολαύειν, καταβαλλομένους την κεφαλητιώνα προς την Μονήν, ίνα δε και δεσπότις δήλη φαμιλιών η, εφ' η την της κεφαλητιώνος απαίτησιν έξουσιν οι της Νέας Μονής, πεντεκαίδεκα όλας φαμιλίας ταύτη προσαφορίζομεν, αφ' ων δηλαδή και κεφαλητιών ετησίως παρά των μοναχών απαιτηθήσεται· εξκουσσευθήσονται δε αι τοιαύται φαμελίαι των Ιουδαίων, από πάσης επηρείας και αγγαρείας κατά τε πρόσταξιν βασιλικήν ίσως επαγομένην, και αλλως παρά τε του κατά την ημέραν στρατηγού, ή του κριτού, ή ετέρου τινος, την οιανούν εμπεπιστευμένου του δημοσίου δουλείαν, γινομένης και ουχ έξει τις χώραν όλως, είτε των στοατηγών, ως δεδήλωται, είτε κοιτών, ή ποωτονοταρίων ή λοιπών απαιτητών, είτε ο της νήσου επίσχοπος, ή ο την αρχήν αυτής εγχεχειοισμένος, είτε ο χαρτουλάριος, ή ο μεράρχης, ή ο δρουγγάριος, ή οι των... προαγέται, ή οι πρωτοχένταρχοι, και οι ταξιώται του τε στρατηγού και του αριτού, ή έτερος τις αγγαρεία τινι, ή επηρεία τούτους καθυποβάλλειν, η αφαιρείσθα τι το σύνολον εξ αυτών κατ' επήρειαν, ή πρόφασιν διαβιβάσεως Ρως, ή ετέρων τινών εθνιχών, είτε των χρατουμένων αγαρηνών, καινοτομείν αυτούς ή καταβλάπτειν, ή διασείειν τινός είδους ένεχεν πάσης γαρ χειρός τε και εξκουσσείας αρχοντικών τε και αρχιερατικών προσώπων

τούτους ελευθερούμεν, και μόνη υποκείσθαι τη Νέα Μονή οριζόμεθα.

Ιουλίω έτει στ', φγζ' ινδιχτιώνος β'

Κωνσταντίνος εν Χριστώ τω Θεώ, πιστός βασιλεύς και αυτοχράτως Ρωμαίων ο Μονομάχος».

Στα 1566, ο ιστοφικός Λαυφέντιος Τομπίνης γφάφει πως στην Χίο ζουν 300 Εβοαίοι.

Μέχοι στα 1694 έμεναν στο Κάστοον, ύστερα μποοούσαν να κατοικούν όπου ήθελαν· πλήρωναν όμως από τα 1556 - 1694 σοβαρό ποσό για την διαμονή τους στο Κάστοον εκεί.

Αξέχαστον έτσι το πέρασμα των Εβραίων από την Χίο, του Ομήρου το νησί.

(1) Χάσμα υπάργει στο γρυσόβουλλο

[Ο κ. Χριστ. Γ. Γατανάς είναι Αυκειάρχης - Ιστορικός]

### Διάσωση Εβοαίων στο Αίγιο

1943. Δεκέμβοης, Λίγο ποιν τη φοικιαστική τραγωδία των Καλαβρύτων. Σιδηφοδρομικός Σταθμός Αιγίου. Κρύο τσουχτερό. Χιονιάς, Στην ΕΑΜική οργάνωση καταφθάνει η πληροφορία ότι στο Σταθμό σταθμεύει εμπορική αμαξοστοιχία προερχόμενη από Πάτρα, με κατάφορτα τα βαγόνια της Νο 50 και 60 από Εβραίους, συλληφθέντες από την Γκεστάπο, και προοριζόμενους για τα κρεματόρια. Αυτός ο συρμός, δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα παράμενε σταθμευμένος για δύο μέρες, πιο έξω όμως από την κεντοική πλατφόρια.

Τις πληφοφορίες αυτές τις διοχέτευε στον σταθμάρχη Πατρών Φαίδωνα, ΕΑΜίτικο στέλεχος, η περίφημη Εύα, μια Αυστριακή μηχανοδηγός στα τρένα, ένας όμοξφος κορίτσαρος με την πέτσινη φόρμα ντυμένη, τρελά ερωτευμένη με τον κλειδούχο Κ.Χ., συνεπή αγωνιστή, με τον οποίο η ξανθομάλλα σιδηροδρομικός απόχτησε ένα γιο μετά την απελευθέρωση (γιατρό σήμερα στο Γκρατς, παντρεμένο με Εβραία).

Μετά την πληφοφορία αυτή, σήμανε συναγερμός στην αιγιώτικη ΕΑΜική οργάνωση. Σκοπός η απελευθέρωση των εγκλείστων ομήρων.

'Αρχισε η κατόπτευση του πεδίου επιχειφήσεων. Αμαξοστοιχία εφρουρείτο αυστηρά. Από τα βαγόνια 5ο και 6ο δεν ακουγόταν άχνα. Μόνο το σούροϋπο άνοιγαν οι πόρτες και έβγαιναν για ν' αποπατήσουν σκυφτές σκιές, που έσουργαν το περπάτημά τους. Αποφασίστηκε έφοδος.

Διαλέχτηκε η ενάτη βραδυνή για το γιουρούσι. Κι αυτό γιατί στο παρακείμενο με το σταθμό ταβερνείο μπεκρούλιαζαν αρκετοί της γερμανικής φρουράς, πράγμα που ατονούσε κάπως την αυστηρότητα της φύλαξης. Σ' αυτή την επιχείοηση μετείχαν ως επιχεφαλής οι Αμπλόν, Παπαδημητοίου Ανδοέας, Τούλα Μόσχου, Πλαστήρας Αντ. Πολίτης, Κ. Σπηλιόπουλος, Κοραλής (Γ. Αλεξανδρόπουλος) μεριχοί άλλοι από τα γύρω χωριά που μου διαφεύγουν τα ονόματά τους χι εγώ, σύνολο 14, χαλά οπλισμένου

«Κυλώθηκε» το επίμαχο τρένο. Κανένας από τους υπαλλήλους του δεν ενημερώθηκε για το παράτολμο εγχείρημα, αν κι όλοι ήταν οργανωμένοι, στην ΕΑΜική αντίσταση. Ο αιφνιδιασμός πέτυχε. Ούτε μια σφαίφα δεν έπεσε. Οι φρουροί κάτω από την απειλή της ακονισμένης χατζάρας του Αμπλόν δεν παρουσίασαν την παραμικρή αντίδραση. Οι εφορμήσαντες τους φίμωσαν και τους έδεσαν πισθάγχωνα.

Οι βαγονόποςτες παραβιάστηκαν. 'Ανοιξαν. Ούτε ένας όμως από τους ταλαιπωρημένους ομήφους δεν κουνήθηκε. Μόνο κάτι μάτια φωτιά σε εξέταζαν και κοφτές ανάσες δήλωναν ότι εκεί υπήρχαν ζωντανές ψυχές. Μόνο κάτι αναφυλλητά ακούγονταν από το 6ο βαγόνι, στο οποίο ήταν φοςτωμένες γυναίκες. Χιςειάστηκε «βίαιο» σούφσιμο από την πλευρά των απελευθερωτών για ν' αδειάσει το μελλοθάνατο αυτό φοςτίο, από τις σιδηροδρομικές νεκροφόρες.

Οι αφατούμενοι διασκοφαίστηκαν σε καθοφισμένο σπίτια. Κι αμέσως μετά προωθήθηκαν στην ύπαιθρο Όλοι οι διασωθέντες έδωσαν το παρόν μετά την απελευθέρωση. Συνολικά πρέπει να σώθηκαν 29 ψυχές (άντρες γυναίκες και παιδιά).

[Από το αρχείο Κίμωνα Σπηλιόπουλου, Αποδίδει ο Χαφ. Ρού πας κάτοχος αυτού του αρχειακού υλικού, Αναδημοσίευση από τι ΕΑΜ - Αντίσταση, Δικέμβριος 1997

### Οι Εβοαίοι της Λήμνου

Σύμφωνα με το υπ' αφιθμ. 218/3.2.1998 έγγφαφο του Δημάφχου Μύφινας Λήμνου κ. Γ. Χατζηχαφαλάμπους, στο Δημοτολόγιο του Δήμου φέφονται εγγεγφαμμένοι πφοπολεμικά οι εξής Ισφαηλιτικές οικογένειες:

- Ισαάχ Κομιδή του Ιαχώβ, γεννηθέντος στη Λήμνο στις 8.10.1912. Αυτός είχε μεταδημοτεύσει από την Κομοτηνή στις 8.8.1934. Η οιχογένειά του αποτελείτο από τη σύζυγό του Ρένα (του Κατάν χαι της Σασμόνα, από τη Σμύονη) χαι τα παιδιά τους Ιαχώβ, Ματιάς, Σουμπούλα, Ιούδας, Μοσσόν, Κλάρα, Τζόλια χαι Σολομών.
- Μωφίς Ραφαήλ του Ισαάχ, γεννηθέντος στη Σμύονη. Η οιχογένειά του αποτελείτο από τη σύζυγό του Ναταλή, κόρη του Ιωσήφ, και τα παιδιά τους Ραούλ, Ιωσήφ, Υβόνη και Σαμ.

Επίσης, στα προσφυγικά Δημοτολόγια του Δήμου, στα οποία καταγράφονται όσοι φυγάδες προέρχονταν από τη Μακεδονία και Θράκη, μετά την είσοδο των Βουλγάρων σ' αυτές τις περιοχές και κυρίως από την Αλεξανδρούπολη, αναγράφονται:

- Μποχώς Ταραμπουλούς (γ. το 1864), με μέλη οιχογένειας την Εστρέα (γ. 1868) και την Αντέλα (γ. 1908).
  - Λεών Μυτράνης (γ. 1860) και Ζιμπούλ (γ. 1894).

- Ιωσήφ Μυτράνης (γ. 1895), με μέλη οιχογένειας την Έμμα (γ. 1907) και τον Λεών (γ. 1938).
- Γιομτώβ Ματαλόν (γ. 1880), με μέλη οιχογένειας τη Νεαμά (γ. 1898), τη Σαρίχα (γ. 1908) και τον Λεών (γ. 1912).
- Ζακ Λεβή (γ. 1898) με μέλη οικογένειας Μπουλεσού (γ. 1873), Ρεβέκα (γ. 1916) και Ματθίλδη (γ. 1918).
- Ισουά Κανέτης (γ. 1904), με μέλη οικογένειας Ρεβέκα (γ. 1908) και Σάρρα (γ. 1941).
  - Σάρφα Γκεφόν (γ. 1892) και Μπέτη (γ. 1928).
- Ησαΐας Αμπουλάφια (γ. 1901) και μέλη οικογένειας Σάρρα (γ. 1905), Σολ (γ. 1929), Ραφαήλ (γ. 1931) και Λετάρω (γ. 1870, μητέρα του Ησαΐα).
- Μποχώς Αμπουλάφια (γ. 1896), με μέλη οιχογένειας Λίζα (γ. 1900), Χασχί (γ. 1924), Ίντα (γ. 1925) και 'Αλμπερτ (γ. 1931).

['Αλλα στοιχεία για τους Εβραίους της Λήμνου έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό μας, στο τεύχος 152/ Δεκεμβρίου 1997]

### Υπόθεση Ντοέυφους - «Κατηγορώ»: 100 χρόνια μετά!

υμπληφώθηκαν στις 13 Ιανουαοίου 1998 εκατό χρόνια από τη ■δημοσίευση του πολύχροτου άρθρου του Εμίλ Ζολά «Κατηγορώ». Με το από κάθε πλευρά βαρυσήμαντο αυτό άρθρο, ο πορυφαίος της εποχής εκείνης Γάλλος λογοτέχνης έφερε στην επιφάνεια της δημοσιότητας και της συνείδησης των Γάλλων την πεοίφημη «υπόθεση Dreyfus». (Όπως είναι γνωστό ο Alfred Dreyfus, Γάλλος ανώτερος στρατιωτικός, καταδικάστηκε άδικα ως προδότης και εξέπεσε του στρατιωτιχού αξιώματος για μόνο τον λόγο ότι γιατί ήταν Εβοαίος. Σχετικά άρθοα έχουν δημοσιευθεί στα «Χρονικά», στα τεύχη 25 / σελίδα 12 και 133/σελίδα 24).

Η επέτειος αυτή έδωσε την ευχαιοία να γίνουν στη Γαλλία, την εβδομάδα 12 - 18 Ιανουαρίου 1998, πολλές πνευματικές εκδηλώσεις (ομιλίες, σεμινάρια, εκθέσεις κ.λπ.). Παράλληλα εξεδόθησαν ή επανεκδόθηκαν πολλά βιβλία που αναφέρονται στην πολύποστη υπόθεση για την οποία ακόμα και σήμερα - εκατό χρόνια μετά - η Γαλλία αισθάνεται ευθύνη. Από τις εκδόσεις αυτές αναφέρουμε ενδεικτικά: • Michel Leymarie «La postérité de l' affaire Dreyfus», Presses Universitaires du Septeutrion • Emile Zola, «Lettre à la jeunesse, Lettre à la



Σχίτσο της εποχής αναφερόμενο στη δημοσίευση του «Κατηγορώ» (J' Accuse) του Ζολά.

France», Stock • Philippe Oriol, « J' accuse! Emile Zola et l' affaire Dreyfus» (Librio) • Leon Blum, «Discours Politiques» (Imprimérie Nationale) • Michel Drouin, (συλλογι-

xή εργασία), «L' Affaire Dreyfus de A à z», «L' Affaire Dreyfus - Le procés Zola devant la cour d' assises de la Seine» (Stock), Philippe Oriol, «Carnets (1899 - 1907) d' Alfred Dreyfus» (Calmann - Lévy), Raniero Paulucci di Calboli, «Journal de l' Anneé 1898 - An coeur de l' affaire

Dreyfus» (Stock) κ.ά. πολλές.

Επίσης ολόκληφος ο γαλλικός Τύπος έκανε πολυσέλιδα αφιεφώματα, όπως το οκτασέλιδο της «Monde», στις 12 Ιανουαφίου, του «Magazine Littéraire» του Ιανουαφίου 1998 κ.ά.

Όπως φαίνεται απ' όλα αυτά η υπόθεση Dreyfus εξακολουθεί να κατέχει πρωτεύουσα θέση στον τομέα των ιδεολογικών φευμάτων στη σύγχονη Γαλλία σε συσχετισμό με

τα προβλήματα της πολιτικής ηθικής που θέτει στους πολίτες, όπως αυτά αναπτύχθηκαν πριν από εκατό χρόνια με το άρθρο - καταγγελία του αντισημιτικού σκανδάλου από τον Έμιλ Ζολά.

# Η κατάληξη

Διήγημα του κ. ΔΙΟΝΥΣΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

αθόμουν σ' ένα παραλιακό καφενείο της Θεσσαλονίκης αγναντεύοντας τη θάλασσα, όταν πήρε το μάτι μου έναν άνθρωπο σ' ένα τραπέζι λίγο πιο πέρα να με κοιτάζει με επιμονή. Το πρόσωπό του δε μου έλεγε τίποτε συγκεκριμένο, ή μάλλον κάτι μου θύμιζε, ακαθόριστο όμως και πολύ μακρινό.

- Δε με θυμάσαι; Είμαι ο Ζακ Κοέν.

Ο Ζαχ Κοέν; Μα βέβαια. Είχα ένα Εβοαίο συμμαθητή μ' αυτό το όνομα, ποιν από χοόνια, σ' ένα γυμνάσιο της Θεσσαλονίχης.

- Χαίφομαι που γλύτωσες απ' τα νύχια του Χίτλεφ,
   Ζακ, του είπα. Πού βρισκόσουν τόσον καιφό; Στο Ισφαήλ;
- Δεν πήγα ποτέ στο Ισραήλ, είπε ξερά ο Ζακ, χωρίς να πάψει να με κοιτάζει.

Φαινόταν κουφασμένος και ταλαιπωφημένος κι ίσως δεν τον ευχαφιστούσε να μιλάει για τα χφόνια που πέφασαν. Κανείς δεν θέλει να θυμάται τις παλιές ταλαιπωφίες και τα βάσανά του, εκτός κι αν είναι μαζοχιστής. Είχα, όμως, την εντύπωση πως κάτι ήθελε να μάθει από μένα, κάτι που τον απασχολούσε, αλλιώς δεν θα μου έδινε ίσως και γνωφιμία.

- Βλέπεις κανέναν απ' τους παλιούς συμμαθητές μας; ρώτησε.
- 'Όχι πολλούς. 'Αλλοι έφυγαν απ' τη Θεσσαλονίκη, άλλοι χάθηκαν και κανείς δεν ξέρει τι απόγιναν κι άλλοι πέθαναν. Μερικοί τριγυρίζουν ακόμη εδώ, τους βλέπω καμιά φορά.
  - Τον δικό μας τον Κούνιο, τον βλέπεις;
- Είναι δικηγόρος της Κοινότητάς σας, του είπα, δεν το ξέρεις; Προχθές ήρθε στο γραφείο μου για δουλειές. Πάντοτε είναι βιαστικός, δεν έχει και πολύ κέφι για κουβέντα...

Το πρόσωπό του σχυθρώπιασε, στη ματιά του σπίθισε πίχρα χι αποθάρρυνση.

- Ξέρεις, μου λέει. Αυτοί και πρώτος ο Κούνιο μ' έχουν ξεγράψει. Και ξέρεις γιατί; Εκεί στο 'Αουσβιτς ο τομεάρχης μας ο Ντιμάγερ μου είχε δώσει μια φορά δυο χάπια για να πέσει ένας πυρετός που με έλειωνε. Αυτό δεν το συγχώρησαν ποτέ. Στο 'Αουσβιτς, αν δεν μπορούσες ν' αναλάβεις απ' την αρρώστια, έπαιρνες το δρόμο για το κρεματόριο. Εγώ σώθηκα με τη συνδρομή ενός Γερμανού κι αυτό δεν μπορούν να το ξεχά-

σουν. Ο Ντιμάγεο, όμως, με βοήθησε γιατί του έβγαζο δουλειά χι όχι γιατί με συμπαθούσε...

Σώπασε για λίγο και με ξανακοίταξε καλά - καλά.

- Ο Κούνιο ανάφερε ποτέ το όνομά μου: ρώτησε.
- Μια δυο φορές μιλήσαμε για θέματα που δεν είχαν σχέση με τη δουλειά του. Δεν είπε τίποτα για σένα.
- Αυτοί τα έχουν όλα στα χέρια τους κι εγώ ψευτοζώ με κανένα μεροκάματο εδώ κι εκεί. Όλοι ενισχύθηκαν απ' τους πόρους της Κοινότητας, εκτός από μένα

Τον λυπήθηκα. Είπα να πάμε να του κάνω το τραπέζι. Δε δέχτηκε. Ύστερα από λίγο με χαιρέτησε κι έφυγε.

Δεν ξαναείδα τον Ζαχ Κοέν από 'χείνη τη μέρα. 'Ένα πρωί ξανάρθε στο γραφείο μου ο Χαΐμ Κούνιο, για μια υπόθεση της Ισραηλιτικής Κοινότητας. Με ειδικό νόμο η Κοινότητα αυτή είχε κληρονομήσει όλα τα ακίνητα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης που δε βρέθηκαν ζωντανοί μετά τον πόλεμο. Για πολλά απ' αυτά τα ακίνητα είχαν δημιουργηθεί διαφορές και αμφισβητήσεις σχετικά με την κυριότητά τους. Αφού είπαμε ό,τι είχαμε να πούμε για τα νομικά ζητήματα που τον απασχολούσαν, θυμήθηκα τον Ζακ Κοέν και ρώτησα τον Κούνιο αν τον είχε δει τώρα τελευταία.

Ο Κούνιο ξαφνιάστηκε.

'Οχι, είπε και απότομα γύρισε το κεφάλι του αλλού.

Πρόφτασα όμως να διαχρίνω στο βλέμμα του μια υποψία και μια αδημονία που δεν μπορούσε, εκείνη τη στιγμή, να δικαιολογηθεί.

- Ήταν ένας απ' τους χειφότεφους Εβφαίους του 'Αουσβιτς, συνέχισε ύστεφα από κάποιο δισταγμό. Όχι μόνο δέχτηκε τη πφόταση του τομεάφχη των Ες Ες ν' αναλάβει αφχιεφγάτης, αλλά φέφθηκε και πολύ σκληφά στους Εβφαίους, πολύ σκληφότεφα απ' ό,τι οι ίδιοι οι Γεφμανοί. Δε σκότωσε κανένα με τα χέφια του, αλλά τους εξόντωνε σιγά - σιγά αναγκάζοντάς τους να εφγάζονται εξαντλητικά κι ενώ ήταν μισοπεθαμένοι απ' την πείνα. Συνεχώς κοίταζε στα μάτια του τομεάφχη για να μποφεί να πφολαβαίνει τις επιθυμίες του, σε βάφος των συμπατφιωτών μας...

Ήταν φανερό πως ο Ζακ Κοέν είχε παλαίψει με νής χια και με δόντια να σώσει τη ζωή του, κερδίζοντας τη σωτηρία του απ' τη δυστυχία των άλλων. Γι' αυτούς το αποτέλεσμα μποφεί να ήταν το ίδιο και χωφίς τη δική του μεσολάβηση. Όσοι όμως έξησαν και ήξεφαν τη συμπεφιφοφά του, δεν ήταν δυνατό να τον ξεχάσουν. Έτσι είναι. Η μεγάλη πεφιπέτεια της ζωής, οι πεφιστάσεις, επηφεάζουν τα αισθήματα και τις διαθέσεις των ανθφώπων, όπως κι οι αδυναμίες κι η ψυχική τους ιδιοσυστασία. Κι αυτοί που αντιστέκονται στις ίδιες τις παφοφμήσεις τους και θυσιάζονται είναι οι ήφωες, που τις πεφισσότεφες φοφές είναι οι λίγοι, αλλά καμιά φοφά είναι οι πιο πολλοί. Ο Ζακ δεν ήταν ήφωας, ήταν ένα ανθφωπάκι που νοιαζόταν μόνο για τον εαυτό του...

Ένα ζεστό αυγουστιάτικο απόγευμα βάδιζα αμέριμνος στην παραλία έτσι άσχοπα, για λίγο δροσερό θαλασσινό αέρα. Κάποια στιγμή είδα πολύ κόσμο μαζεμένο κι άκουσα να συζητούν για ένα πτώμα που ξέβρασε η θάλασσα εχεί χοντά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε αυτό. Αυτή την παραλία διάλεγαν οι απελπισμένοι για να γλυτώνουν απ' τα βάσανά τους. Την άλλη μέρα διάβασα στην εφημερίδα πως η αστυνομία δεν μπόρεσε να εξαχριβώσει την ταυτότητα του πνιγμένου που ήταν σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης, γιατί είχε μείνει στη θάλασσα πάνω από δέκα μέρες. Πίστευε όμως πως ήταν Εβραίος ή 'Αραβας επειδή είχε υποστεί περιτομή. Ξαφνικά πήγε το μυαλό μου στον Κοέν και αισθάνθηκα συντοιβή. Πραγματικά, ύστερα από λίγες μέρες διαπιστώθηκε πως ήταν αυτός. Είχε, λοιπόν, διαλέξει το θάνατο, βαρειά χτυπημένος από παλιές τύψεις κι από τωρινούς κατατρεγμούς. Ήταν πολύ φτωχός, έμενε σ' ένα εφειπωμένο παλιόσπιτο, μαζί με άλλους απόκληφους, πληφώνοντας δύο κατοστάρικα τη βραδιά. Δεν είχε σταθερή δουλειά, ό,τι κέρδιζε του έφτανε μόνο για ένα γεύμα την ημέρα και για το καθημερινό ενοίκιο του κρεβατιού του. Στο τέλος δεν άντεξε μι ακολούθησε το δρόμο που του επέβαλε ο φοβερός Θεός των Εβραίων που δεν γνωρίζει έλεος και συχώρεση. Το νόμο της ανταπόδοσης εφάρμοσε τελικά ο ίδιος στον εαυτό του, παίρνοντας μαζί την πίχρα της ζωής και τη μάταιη προσμονή μιας ξαστε*ο*ιάς που δεν ερχόταν...

[Από τη συλλογή διηγημάτων του «'Ανυδοη Γη»]



ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ άφχισε το 1976 και τελικά καφποφόφησε: το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος απόκτησε το νέο ιδιόκτητο κτίριό του στην οδό Νίκης 39. Το Μουσείο Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, πρόεδρος του οποίου είναι ο κ. Σαμ Μπερνουμπή. Το Εβραϊκό Μουσείο, ιστορικό και λαογραφικό, θεωρείστορικό και λαογραφικό, θεωρείστος

ται ως το τρίτο μεταξύ των Εβραϊκών Μουσείων της Ευρώπης, με κριτήριο την ποικιλία και την πληθώρα των εκθεμάτων, καθώς διαθέτει περισσότερα από 7.000 αντικείμενα, θρησκευτικά ή καθημερινής χρήσης. Όλα, φυσικά, αυτά σχετίζονται με τις εβραϊκές κοινότητες που άνθισαν στην Ελλάδα πριν από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και που έφταναν τις είκοσι οχτώ.

Ο σκοπός του Μουσείου είναι αχοιβώς να τονίσει τη συνύπαρξη των Ελλήνων Εβραίων με τους Χοιστιανούς Έλληνες σε μια πορεία παράλληλα που έχει αφήσει έντονα τα σημάδια της στην ιστορία του πολιτισμού. Αυτά ακριβώς τα κατάλοιπα, τα «ίχνη» της εβραϊκής παρουσίας στην Ελλάδα, έχουν συγκεντρωθεί και ε-

κτίθενται στο Μουσείο, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία.

Αυτό όμως το οποίο είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι η οργάνωση του υλικού στους χώρους του μουσείου,



Αριστερι Η πρόσο του νέου ιδιόχτητι χτιρίου του Εβρα Μουσείο

Κάτω: Βιτρίνα στην οπο εκτίθεντι συναγωγ αντικείμ

καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο θα δίνονται οι επεξηγήσεις στους επισκέπτες. Το υλικό, κατανεμημένο σε θεματικές ενότητες, παρουσιάζεται σε εννέα επίπεδα, διαμορφωμένα γύρω

# Νέο «σπίτι» για το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

από ένα οκταγωνικό εσωτερικό αίθριο. Έτσι, στα διάφορα ευρύχωρα πλατύσκαλα εκτίθεται το υλικό, ενώ ο φωτισμός του κτιρίου επιτυγχάνεται μέσω μιας γυάλινης οροφής που στεγάζει το αίθριο, και που επιτρέπει την εισροή του φυσικού φωτός.

Στο ισόγειο, τώρα, παρουσιάζεται αναστηλωμένο το εσωτερικό της παλιάς Ρωμανιώτι**κης Συναγωγής της** Ισραηλιτικής Κοινότητας των Πατρών, ενώ διάφορα άλλα θρησκευτικά αντικείμενα συναγωγικής χυήσης συμπληρώνουν την εικόνα. Στο 1ο επίπεδο περιγράφεται ο κύκλος του εβραϊκού εορτολογίου, έτσι όπως αυτό περιστρέφεται γύρω από το εβραϊκό Σάββατο, την ημέρα της εβδομάδας που είναι αφιερωμένη στο Θεό. Καθώς ο επισκέπτης ανεβαίνει ψηλότερα και στα άλλα επίπεδα, μπορεί να δει ιστορικά ντοκουμέντα, επιγραφές και βιβλία για την παρουσία των Εβραίων στην Ελλάδα, ένα αφιέρωμα στο Ολοκαύτωμα (περιλαμβάνει αχόμα και προσωπικά αντικείμενα χαμένων προσώπων), διάφορα παραδοσιακά ενδύματα των τελευταίων δύο αιώνων συνοδευόμενα από κοσμήματα, ενώ παρουσιάζεται και ευρεία ποικιλία από παραδοσιακά είδη καθημερινής οικιακής και θρησκευτικής χρήσης. Παράλληλα, υπάρχουν στα διάφορα επίπεδα και χώροι διαμορφωμένοι προβολές και εκπαιδευτικά προγράμματα, βιβλιοθήκη και σπουδαστήριο, χώροι αφιερωμένοι σε περιοδικές εκθέσεις. Όσο για την ενημέρωση των επισκεπτών γίνεται τόσο με δίγλωσσες πιναχίδες αναφτημένες στους τοίχους όσο και με σύντομα φυλλάδια, τα οποία περιλαμβάνουν πιο ειδικές πληροφορίες για όσους τις επιθυμούν. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και η πληροφόρηση του κοινού μέσω υπολογιστών.

Το νέο Εβοαϊκό Μουσείο θα αποτελέσει ίσως υπόδειγμα οργάνωσης και εκπαιδευτικής λειτουργίας σε συνδυασμό με ελκυστική παρουσίαση του υλικού και για τα άλλα ελληνικά μουσεία.

> **Λήδα Διζέλου,** Οιχονομιχός Ταχυδρόμος, 12.3.98

# Η τελετή των εγκαινίων

ΕΓΚΑΙΝΙΑ του Εβοαϊκού Μουσείου Ελλάδος έγιναν στις 10 Μαρτίου 1998 με την παρουσία των υπουργών Πολιτισμού κ. Ευ. Βενιζέλου και Παιδείας κ. Γεο. Αρσένη, οι οποίοι και απηύθυναν προσφωνήσεις. Την ίδουση του νέου Μουσείου χαιρέτισαν επίσης με ομιλίες τους ο πρόεδρος του Μουσείου κ. Σαμ Μπενοουμπή, ο δήμαοχος Αθηναίων κ. Δημ. Αβραμόπουλος, ο πρόεδρος του Κεντοικού Ισοαηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Μ. Κωνσταντίνης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου κ. Μ. Μάτσας ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του τ. υπουργού Πολιτισμού κ. Θ. Μικρούτσικου, ο πρέσβης κ. Αλ. Φίλων ο οποίος ανέγνωσε το μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών κ. Θ. Πάγκαλου, ο πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Σεφαραδιτών κ. Λ. Λεβή και ο συγγραφέας κ. Νίκος Δήμου. Διαβάστηκε επίσης το μήνυμα του υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού του Ισραήλ κ. Ιτσχάκ Λεβή.

Στα εγκαίνια παφέστησαν οι βουλευτές κ.κ. Μ. Έβεφτ, Ε. Ζαφειφόπουλος, Γ. Καψής, Β. Κοντογιαννόπουλος, Γ.Α. Μαγκάκης, Στ.

Μάνος, Κ. Παπούλιας, Φ. Πάλλη - Πετοαλιά, Α. Ψαοούδα - Μπενάκη, καθώς επίσης ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Ρ. Κούριελ, ο τ. πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών κ. Κ. Δεσποτόπουλος, ο πρόεδρος του Ωνασείου κ. Στ. Παπαδημητοίου, ο διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη κ. Αγγ. Δεληβοφιάς, η διευθύντοια του Κέντφου Εβραϊκής Τέχνης του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ κα Ρουθ Τζαχόμπι, ο ποόεδρος της Τράπεζας Πίστεως κ. Γ. Κωστόπουλος, ο κ. Μ. Κυοιαχού πρόεδρος του Αντένα, η κα Φωτ. Κωνσταντοπούλου ερευνήτρια του υπουργείου Εξωτερικών κ.ά.

Μιλώντας στα εγκαίνια, ο πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος κ. Σαμ Μπερνουμπή είπε χαρακτηοιστικά: «... Θυμάμαι όταν μαζί με πέντε φίλους ξεκινήσαμε ποο 20 ετών μια ποοσπάθεια που εθεωρείτο μια μη πραγματοποιήσιμη ουτοπία για ανώριμους ρομαντικούς. Κι όμως, σήμερα γιορτάζουμε με σας όλους ένα σταθμό στην ιστορία δύο λαών που τόσο πρόσφεραν πολιτιστικά στην ανθρωπότητα. Γιοςτάζουμε 2.300 χρόνια παρουσίας Εβραίων στην Ελλάδα. Γιοςτάζουμε τις μοναδικές σχέσεις μεταξύ Ελλήνων Χριστιανών και Ελλήνων Εβραίων... Το Εβραϊκό Μουσείο έρχεται να τονίσει με ιστορικά στοιχεία τη μοναδική αυτή σχέση...».

Ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος κ. Μωυσής Κωνσταντίνης στην προσφώνησή του τόνισε μεταξύ άλλων: «... Αμέσως μετά τη λαίλαπα του Πολέμου και της Κατοχής, η ανασύνταξη της μαχρόχρονης παρουσίας των Εβραίων στην Ελλάδα δεν μποοούσε να είναι ο ποώτος στόχος του Κεντοικού Ισοαηλιτιχού Συμβουλίου Ελλάδος. Η μέριμνα αυτή ακολούθησε, αφού το πρωταρχικό πρόβλημα ήταν να στηριχθούν σωματικά και ψυχικά οι ομόθοησκοι που επέστρεψαν από τα στρατόπεδα και δεν έβοισκαν τις οιχογένειες, τα σπίτια, τα υπάρχοντα, τους γνωστούς τους. Οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να αρχίσουν να ζουν και να δημιουργούν από την αρχή αφού επούλωναν όσο ήταν δυνατόν - τα βαθιά τραύματά τους.

Όταν - ποιν από πολλά χοόνια - αοχίσαμε να συγκεντοώνουμε τα στοιχεία για την εβοαϊκή παρουσία στην Ελλάδα βοεθήκαμε σε απόγνωση: οι Συναγωγές είχαν καταστοαφεί, τα νεκοοταφεία εγκαταλειφθεί ή κα-

ταπατηθεί, τα αρχεία των κοινοτήτων λεηλατηθεί. Οι Γερμανοί κατα**χτητές** στο πέρασμά τους, εκτός από την εξολόθοευση του εβοαϊκού ελληνικού πληθυσμού, είχαν συστηματικά καταστοέψει και κάθε στοιγείο ιστοοικό ή πολιτιστικό που αναφερόταν στην εβοαϊκή παρουσία και ιστορία στον τόπο αυτό. Ελάχιστα στοιγεία είχαν διασωθεί κι αυτά βοίσχονταν σχόοπια εδώ κι εκεί, αλλά οι μάρτυρες και το ενδιαφέρον των Χριστιανών αδελφών μας σε διάφορες περιοχές της χώρας ήταν εχείνες που κυρίως βοήθησαν στο να ανεύρουμε τα απομεινάρια της εβραϊκής παρουσίας. Μιας παρουσίας κατανόησης και αγάπης με τους συμπολίτες τους.

Το Εβοαϊκό Μουσείο Ελλάδος καλείται μέσα στα πλαίσια της αποστολής του να συμβάλει χι αυτό αφ' ενός μεν στην ανάπτυξη ισχυρής ιστοοικής συνείδησης, αφ' ετέρου δε στη διαχρονική προσπάθεια του Ελληνικού Εβοαϊσμού να οδοιπορεί και να πορεύεται μέσα στην ιστορία του τόπου, μια προσπάθεια που χαρακτηρίζεται από την αδιάσπαστη αλυσίδα των πολιτισμικών επιτευγμάτων και των αγώνων που αποδεικνύουν τη διαρχή παρουσία του εβοαϊκού στοιχείου στο χώρο αυτόν πάνω από 2.500 χοόνια».

# Τελετή έναςξης εκ



Χθές είς τὴν ἐνταῦθα ἐδραϊκὴν Συναγωγὴν ἐν νέου ανεξαρτήτου Κράτο

50ή επέτειος από την ίδουση του χράτους του Ισραήλ τιμήθηκε, στις 6.4.98, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, σε σεμνή τελετή που σηματοδότησε την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων στην Ελλάδα για το Ιωβηλαίο έτος. Κύριος ομιλητής ήταν ο κ. Ιωάννης Πεσμαζόγλου, τ. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ προσφώνησαν ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Μ. Κωνσταντίνης, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευ-

# λώσεων για την 50ή επέτειο του Ισραήλ



η μεγαλοπρεπής δοξολογία έπὶ τῆ ἀνακηρύξει τοῦ ῦ Ἱσραὴλ εἰς τὴν Παλαιστίνην.

Από την εφημερίδα «Έθνος», της 17ης Μαΐου 1948.

σης κ. Κων. Καφαμανλής, οι υπουργοί Εξωτερικών και Πολιτισμού κ.κ. Θ. Πάγκαλος και Ευ. Βενιζέλος, ο τ. πρωθυπουργός κ. Κων. Μητσοτάκης και ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Ran Curiel. Επίσης, στην τελετή παρέστησαν ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Απ. Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του «Συνασπισμού» κ. Ν. Κωνσταντόπουλος, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, καθώς και πολλοί βουλευτές και πρεσβευτές άλλων χωρών.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Εορτασμού κ. Μ. Κωνσταντίνης μίλησε για τα ιστορικά στοιχεία που συνδέουν την ανά τους αιώνες πορεία της Ελλάδος και του Ισραήλ. Ο κ. Κων. Καραμανλής αναφέρθηκε στο ευρύ πεδίο ανά-

πτυξης των σχέσεων Ελλάδος - Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, ενώ ο κ. Κων. Μητσοτάκης σημείωσε ότι σήμερα οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε καλό επίπεδο και μπορούν να βελτιωθούν.

Από την πλευρά της χυβέρνησης, ο υπουργός Εξωτερικών κ. Θ. Πάγκαλος επεσήμανε την ανάγκη να ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ενώ ο υπουργός Πολιτισμού κ. Ευ. Βενιζέλος τόνισε τη σημασία του πολιτισμού και των πολιτιστικών ανταλλαγών ως λίχνο που συνδέουν την Ελλάδα, το Ισραήλ και τις χώρες της Μεσογείου. Ο πρέσβης του Ισραήλ κ. Ran Curiel ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Πολιτείας για την παρουσία τους και αναφέρθηκε στα επιτεύγματα του Ισραήλ, σε 50 γρόνια, σημειώνοντας, όμως, ότι προωθώντας την ειρήνη, το Ισραήλ πρέπει ταυτόχρονα να εγγυηθεί την ασφάλειά του. Τέλος, στην χύρια ομιλία της εχδήλωσης, ο κ. Ιωάννης Πεσμαζόγλου σημείωσε ότι η επέτειος των 50 χρόνων του Ισραή). αποτελεί σταθμό για την ασφάλεια και προκοπή του και για την προσφορά του λαού του στον πολιτισμό της ανθοωπότητας.

Μηνύματα για την Επέτειο απηύθυναν ο Πρόεδρος της Δημοχρατίας κ. Κων. Στεφανόπουλος και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ κ. Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια στον ισραηλινό λαό, τονίζοντας, όμως, ότι μετά τη θεμελίωση του Ισραηλινού Κράτους απομένει η ολοκλήρωση της ειρηνευτιχής διαδιχασίας στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδος και Ισραήλ σημειώνοντας ότι αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ΄δυο χωρών. Ο κ. Νετανιάχου στο μήνυμά του δεν παφέλειψε επίσης να τονίσει τη βοήθεια που προσέφεραν οι Έλληνες Χοιστιανοί στους Εβραίους συμπολίτες τους κατά τη Ναζιστική Κατοχή.

### Επιστολές στα "Χοονικά"

# Χοιστιανισμός και Αντισημιτισμός

Ο **κ. Ν. Κοτζαμάνης** - Πάτρα μας γράφει ότι:

«Ο τέως Γάλλος Επίσκοπος της Μασσαλίας και τώοα μέλος της Καθολικής Curia, Σεβ. Roger Etchegaray, στο βιβλίο του «Ιησούς, ο πραγματικός 'Ανθοωπος και ο πραγματιχός Θεός», (Jésus, vrai Homme et vrai Dieu), γοάφει ότι: «όσο χαιρό ο Ιουδαϊσμός θα βρίσκεται εκτός της χοιστιανιχής ιστορίας της Σωτηρίας, κάθε Χριστιανός χινδυνεύει να μεταβληθεί σε αντισημίτη».

### «Το τρένο του θανάτου»

Ο κ. Arieh Koretz - Tel Ανίν μας γράφει τα παφακάτω, σε απάντηση δημοσιεύματός μας:

«Αναφέφομαι στο άφθφο του κ. Π. Κουπαφάνη "Το τφένο του θανάτου" που δημοσιεύσατε τελευταία (Χφονικά - φύλλο 151) και θέλω να παφατηφήσω σχετικά με το "τηλεγφάφημα ευγνωμοσύνης" που στάλθηκε από τους επιζήσαντες πφος τον Στάλιν, το οποίο ήταν υπογεγφαμμένο μεταξύ των άλλων και από τον μακαφίτη τον πατέφα μου, σαν αντιπφόσωπο της ελληνικής ομάδας.

Όπως ήδη έγραψα στις 25.6.95 στον κ. Κουπαράνη, το τηλεγράφημα προς τον Στάλιν στάλθηκε στις 12.5.1945 και όχι στις 23.4.45, ημέρα της απελευθέρωσής μας. Στις 23.4.45 κανένας από τους επιζώντας δεν ήταν σε θέση και κατάσταση να σκεφθεί για μια "απόδειξη ευγνωμοσύ-

vnc".

Επισυνάπτω φωτοαντίγραφο του γράμματος προς τον Στάλιν. Το γράμμα είναι στα γερμανικά και δεν ξέρω αν το πρωτότυπο γράφτηκε στη γερμανική. Το κείμενο αυτό είναι παρμένο από το βιβλίο του Shlomo Samson, «I beleived I would speak», σελίδα 409. Το βιβλίο αυτό βγήκε στα εβραϊκά και στα γερμανικά από τον εκδοτικό οίκο Ρεουβέν Μας. Ιερουσαλήμ.

Και μία παφατήφηση. Η τελετή στο γεφμανικό χωφιό Τroebitz στις 27.4.95 δεν ήταν μόνο επ' ευκαιφία της διάσωσής μας. Στην τελετή αυτή έγινε και η αποκάλυψη αναμνηστικού μνημείου στο οποίο είναι χαφαγμένα (στα εβφαϊκά και στα αγγλικά) τα ονόματα των 520 τότε γνωστών θυμάτων του "Τφένου του θανάτου". Σας επισυνάπτω φωτογφαφία του αναμνηστικού μνημείου.

Στις 30.4.97 έλαβε χώρα και στην Ιερουσαλήμ, Yad Vashem, αποκάλυψη αναμνηστικού μνημείου των θυμάτων του τρένου, με 560 ονόματα αυτή την φορά, (μόνο στα εβοαϊκά). Επισυνάπτω ευχετήριο που στείλαμε σε όλα τα μέλη του συνδέσμου μας με ευχαιρία το νέο έτος, στο οποίο υπάρχει και φωτογραφία του μνημείου του Yad Vashem με όλα τα μέχοι σήμερα γνωστά σε μας ονόματα των θυμάτων του τρένου.

Σας γράφω όλα αυτά σε περίπτωση που νομίσετε κατάλληλα μια σχετική αναφορά από την πλευρά σας για την "Ιστορική αλήθεια"».

# Βιβλίο

### MICHAEL MATSAS:

### The Illusion of Safety.

Η ιστορία των Ελλήνων Εβραίων κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (Pella Publishing Company, Inc, New York, 1997). Στα αγγλικά.

Το Ολοχαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων χατά τη διάρχεια του Β' Παγχοσμίου Πολέμου είναι σχεδόν άγνωστο, ενώ η συμμετοχή των Εβραίων στην Ελληνική Αντίσταση αγνοείται πλήρως.

Ο Μιχ. Μάτσας γεμίζει το κενό με μια σειρά μοναδικών α-ναμνήσεων τις οποίες μάζεψε σε διάστημα 30 ετών. Σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις παρουσιάζει τις προσωπικές, νεανικές του εμπειρίες στα βουνά, τα κατορθώματα των Εβραίων α-νταρτών που υπηρετούσαν στον ΕΛΑΣ και την φρικτή μοίρα των Ελήνων Εβραίων που στάλθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Πολωνίας.

Ο συγγραφέας γεννήθηκε στα Ιωάννινα σε μια μεγάλη οικογένεια η οποία ζούσε σε πόλεις και χωριά στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος. Ο Μιχ. Μάτσας έγραψε επικήδειους για τους συγγενείς του αλλά και τους ομοθρήσκους του, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τους Γερμανούς ή έπεσαν θύματα πολεμώντας για την ελληνική πατρίδα.

Ο συγγραφέας έχει συλλέξει αρκετές ιστορίες οι οποίες ήταν γραμμένες στα Γαλλικά και στα Ελληνικά και στις οποίες πρόσθεσε υλικό από διάσπαρτες εκδόσεις, όπως επίσης και από ντοκουμέντα που παρουσιά-

ζουν την αμέλεια των Συμμάχων για την κατάσταση των Ελλήνων Εβραίων κατά την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής. Επίσης περιλαμβάνει ιστορίες Ελλήνων Εβραίων που ζούσαν στην Αλβανία κατά την διάρκεια του πολέμου και πρόσφατα τους επιτράπηκε να μεταναστεύσουν.

(Ο Μιχ. Μάτσας τελείωσε το Λύκειο και το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και υπηφέτησε τρία χρόνια τον Ελληνικό Στρατό. Η τελευταία του θέση στον Στρατό ήταν διευθυντής του οδοντιατρικού γραφείου της Στρατιωτικής Ακαδημίας Αθηνών).

### ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΘΗ:

### Ένα ταξίδι - Μια ζωή

(Τρίτη έκδοση, 1997).

Το βιβλίο, το οποίο προλογίζει ο Λεωνίδας Κύρχος, αναφέρεται στην εθνική αντίσταση του ΕΑΜ, στην Κέρχυρα. Ο Βασ. Άνθης - παλαίμαχος αγωνιστής με συμμετοχή σε παλαιούς και πρόσφατους αγώνες μέσα από τις προσωπικές του αναμνήσεις δίνει σημαντικά ιστορικά στοιχεία για την περίοδο της διπλής, Ιταλογερμανικής Κατοχής. Η τρίτη έκδοση του ντοχουμενταρισμένου αφηγήματός του συμπληρώνεται με μια προσωπική του κατάθεση για την τύχη των Εβραίων της Κέρχυρας.

### ΘΟΔΩΡΟΥ ΚΑΡΖΗ: Η παιδεία στην αρχαιότητα

(Εκδόσεις Φιλιππότη, 1997)

Ποια αχριβώς είναι η σημασία της λέξης παιδεία; Η παιδεία και η εκπαίδευση αποτελούν έννοιες ταυτόσημες. Υπήρχε, ή όχι, εκπαίδευση και παιδεία πριν από την ανακάλυ-

ψη της γραφής; Τι εννοούσαν με τη λέξη παιδεία στην αρχαία Σπάρτη και τι στην αρχαία Αθήνα; Πώς αναλύεται ο όρος «ελληνορωμαϊκός πολιτισμός»; Ποια υπήρξε η επίδραση του χριστιανισμού στην ελληνική και την ευρωπαϊκή παιδεία;

Σ' αυτά τα ερωτήματα, και σε πολλά άλλα, επιχειφεί να δώσει απαντήσει το νέο βιβλίο του Θόδωρου Καρζή: «Η παιδεία στην αρχαιότητα». Πρόκειται για μια παγκόσμια ιστοοική επισκόπηση του δίπτυχου εκπαίδευση - παιδεία, από την προϊστορική εποχή ώς το τέλος της ρωμαϊκής περιόδου. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται οι τρόποι της εκπαίδευσης των νέων στους προφοριχούς πολιτισμούς, με παραδείγματα από διάφορα σημεία του πλανήτη, και με αποκορύφωμα την περίφημη σπαςτιατική εκπαίδευση, που δεν ήταν παρά μια «παιδεία αναλφάβητων»!

Το δεύτερο μέρος πραγματεύεται τη μεγάλη πολιτισμική επανάσταση της γραφής και τους πανάρχαιους πολιτισμούς που πρώτοι την αξιοποίησαν: σουμερικό, κινεζικό, αιγυπτιακό. Το τρίτο μέρος είναι αφιεοωμένο στους θεωρούμενους παιδαγωγούς της Ευρώπης, τους Έλληνες, με την ποώιμη άνθηση της Ιωνίας - Αιολίας, που οδήγησε στο ανεπανάληπτο πολιτισμικό φαινόμενο της αθηναϊκής παιδείας. Στο τέταρτο μέρος περιγράφεται η εμφάνιση των άξεστων Ρωμαίων στο ιστορικό προσκήνιο, που αν και νικητές δέχτηκαν να πάρουν τα φώτα της παιδείας από τους ηττημένους δούλους τους Έλληνες, για να τα μεταλαμπαδεύσουν έπειτα, τόσο στη Δυτική Ευρώπη, όσο και στην Ανατολή, διαμέσου της Βυζαντινής Αυτοχρατορίας.

ΜΑΡΚ ΧΙΛΛΕΛ:

### «Ο οίχος του Εβραίου»

(Εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα», 1997)

Το Τελ Αβίβ, υπερσύγχουνη μητρόπολη, με πάνω από μισό εκατομμύριο κατοίκους σήμερα, στην αρχή δεν ήταν παρά ένα ταπεινό προάστιο, λίγα χιλιόμετρα έξω από την παλιά Γιάφα. Έδωσε όμως την ευκαιρία στους ιδουτές του να δραπετεύσουν από την πολύβουη Γιάφα, χωρίς να ξεμακρύνουν από τον τόπο που τους εξασφάλιζε τον επιούσιο.

Έτσι μια μέρα του Μάη του 1909, οι εμπνευστές του σχεδίου - καμιά εξηνταριά οικογένειες, άλλες από τη Βόρεια Αφρική και άλλες αποτελούμενες από πρόσφυγες, που είχαν διαφύγει, από το 1882 και μετά, των πογκοόμ της τσαρικής Ρωσίας - αποφάσισαν την ίδουσή του. Οι μετανάστες που αποβιβάστηκαν στην Παλαιστίνη, τότε που Εβραίοι και 'Αραβες ζούσαν ειοηνικά στην περιοχή, είχαν την τύχη να φιλοξενηθούν σε ένα παλιό χαραβάν - σεράι, διαμορφωμένο από το 1821 σε πανδοχείο για τους Εβραίους προσχυνητές που επισχέπτονταν τους 'Αγιους Τόπους, με το όνομα Νταφ - Αλ - Γιαχούντ (Ο Οίχος του Εβοαίου).

Με την άφιξη των πρώτων Ισραηλιτών, γύρω στα 1840, το πανδοχείο εξελίχθηκε συγά συγά σε κέντρο υποδοχής των μεταναστών. Εδώ, πίσω από τους παλιούς τοίχους του, γεννήθηκε η ιδέα της πρώτης και μεγαλύτερης εβραϊκής πόλης των μοντέρνων καιρών, της μόνης πόλης που οικοδομήθηκε από Εβραίους για Εβραίους.

Με τα ταλέντο και τη σοβαφότητα που τον διακφίνει, αλλά και με πολύ χιούμος, ο Μαφκ Χιλλέλ περιγφάφει τη μοίφα των «Εβραίων της πόλης», στους οποίους χρωστά τη δημιουργία του το Τελ - Αβίβ. Αυτό το ντοπουμέντο, όπου το δράμα συνυπάρχει με την πωμωδία, αποτελεί, επίσης, μιαν αυθεντική σελίδα της Ιστορίας.

### ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΒΑΜΒΑΚΑ: «Οι Δώδεκα Μικροί Προφήτες»

(Εκδόσεις Παρασκήνιο, 1997).

Το δίτομο αυτό έργο περιέχει τα βιβλία των δώδεχα προφητών της Παλαιάς Διαθήχης, δηλαδή των Ωσηέ, Αμώς, Μιχαία, Ιωήλ, Οβδία, Ιωνά, Ναούμ, Αμβαχούμ, Σοφονία, Αγγαίου, Ζαγαρία και Μαλαγία.

Η εργασία αυτή βασίστηκε πάνω στην περίφημη μετάφραση των Εβδομήχοντα (Ο') στην Αλεξάνδρεια. Περιλαμβάνει το αρχαίο χείμενο σε χριτιχή μορφή, μετάφραση χατά λέξη και ερμηνεία.

Μέσα από τους λόγους των προφητών του Ισραήλ εμφανίζεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ως αμνού του Θεού στην πρώτη έλευση και ως βασιλιά του Ισραήλ στην δεύτερη ένδοξη έλευσή του.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΜΒΑΚΑ: «Αγιογραφικά Κείμενα». (Εκδόσεις Παρασκήνιο, 1997).

Το μιχοό αυτό βιβλίο περιλαμβάνει δέχα εδάφια από την Αγία Γραφή (Γένεσις α' 1, Ησαΐας θ' 6, Θρήνοι Ιερεμίου γ' 53, Λουχάς β' 14, Ιωάννης ιζ' 22, Πράξεις ιγ' 23 - 25, Ρωμαίους α' 22 - 23, Φιλιππησίους β' 5 - 8, Φιλιππησίους δ' 7, Ιωάννου ε' 6 - 8). Υπάρχει χριτιχό χείμενο στα αρχαία ελληνιχά, μετάφραση και ερμηνεία διεξοδιχή. Τα χωρία της Παλαιάς Διαθήχης είναι από τη μετάφραση των Εβδομήχοντα (Ο').

### Λάβαμε επίσης:

- \* ΙΩΣΗΦ ΒΕΝΤΟΥΡΑ: Υγρός Κύκλος - Ποιήματα (Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 1997).
- \* ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΛΑΤΣΑ: Υπεφβολές (Εφωτικός - Ποιητική Σύνθεση), (Αθήνα 1996) και Σίδεφα (Κατοχικά - Μετακατοχικά), (Αθήνα 1997).
- \* ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΥΡΙ-ΔΟΥ: Ωδή στη μάνα - ύμνοι και εγκόμια, (Θεσσαλονίκη, 1995). Μεταφέρουμε τους παρακάτω στίχους της:

«Μάνα Εβραία / Η Ιστορία μαύρη χηλίδα / Φόρεσε για σε / Μες στην ψυχή μιλάς / Πονώ σε μάνα / Μην χλαις τη σάρχα τη διχή σου / Ω! Και πώς νάταν του παιδιού σου / Να έσωζες απ' την χατάρα / Των Ναζί...».

- ★ ΓΙΩΡΓΗ ΧΑΛΑΤΣΑ: Σφυγμοί Διηγήματα (Αθήνα 1998)
- \* ΔΗΜ. ΩΡΟΛΟΓΑ ΚΥΔΩ-ΝΙΑΤΗ: Ημέρα οργής - Ιστορικό διήγημα (Εκδόσεις «Δίδυμοι», 1998).
- \* ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘ. ΤΟΥΡΑΙΔΗ: Σειφά από ανάτυπά του με 
  τίτλο Εύλεκτα Κείμενα και 
  Σύμμεικτα Παράφυλλα αναφερόμενα σε γνωμικά, ιστορικά, 
  λογοτεχνικά και φιλολογικά θέματα. Επίσης μελέτες του με 
  τίτλο Ο Οράτιος και η Μάχη 
  των Φιλίππων, Το πρόβλημα 
  της μιμήσεως της «Αντιόπης» 
  του Ευριπίδου από τον Πακούβιον κ.ά.
- \* ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗΣ για το 1998 της Εταιρείας Image με πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για τη Θεοσαλονίκη και την εκεί ιστορική παρουρία των Εβραίων.
- ΠΑΝ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ: Διακόσια χρόνια από τη γέννηση του εθνικού ποιητή Δ. Σολωμού - Μελέτημα (Αθήνα 1998).

# Το πρόβλημα της αναγραφής του θρησκεύματος στις ταυτότητες

Συνέχεια από τη σελ.2

να της προσωπικότητας και δεν μπορεί ούτε το κράτος να τις προσβάλλει ούτε να απαιτήσει τη δημοσιοποίησή τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα είχαμε προσβολή της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου, που προστατεύεται από τα άρθρα 2, 5 και 9 παρ. 1 του Συντάγματος<sup>4</sup>.

Ο νόμος 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'/11.6.1986), που επιγράφεται σχέσεις αράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας κι άλλες διατάξεις, προέβλεψε την έκδοση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας (ΕΚΑΜ), τα οποία θα ισχύουν ως δελτία ταυτότητας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο άρθρο 3 παρ. 1 του εν λόγω νόμου αναφέρεται ότι το θρήσκευμα θα αναγράφεται δυνητικώς εφόσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο. Ο νόμος 1988/1991 (ΦΕΚ 189 Α/18.12.1991), που τροποποίησε τον προηγούμενο νόμο, επανέφερε την υποχρέωση της αναγραφής του θρησκεύματος στις ταυτότητες (άρθρο 2 παράγραφος 2) ερχόμενος σε αντίθεση με τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη θρησκευτική ελευθερία.

Το άρθρο 9 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης της Ρώμης (4.11.1950) διά την ποράσπισιν των δικαιωμάτων του ανθοώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών οοίζει ότι παν πρόσωπον δικαιούται εις την ελευθερίαν σκέψεως, συνειδήσεως και θοησκείας, το δικαίωμα τούτο επάγεται την ελευθερίαν αλλαγής θρησκείας ή πεποιθήσεων... και της ασκήσεως των θοησκευτικών καθηκόντων και τελετουργιών. Το άρθρο 2 του Προσθέτου Πρωτοχόλλου των Παρισίων (20.3.1952) ορίζει ότι παν κράτος... θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και εκπαίδευσιν ταύτης συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις. Τα δύο αυτά κοινοτικά νομοθετήματα χυρώθηχαν από την Ελλάδα με το Ν.Δ. 53/1974 και έχουν υπερνομοθετική ισχύ σύμφωνα με το άρθοο 28 παρ. 1 του Συντάγματος υπερισχύοντας και του Ν. 1988/19915.

Τα παραπάνω ισχύουν και για το άρθρο 18 παρ. 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των δικαιωμάτων και δεσμεύουν όλα τα κράτη - μέλη του ΟΗΕ. Το άρθρο αυτό ορίζει ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις

θοησκευτικές του πεποιθήσεις μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατοεία και με την τέλεση θοησκευτικών τελετών.

Επομένως το διεθνές δίχαιο αντιτίθεται στην υποχοεωτική αναγοαφή του θοησκεύματος στις ταυτότητες, αλλά η ποοσφάτως κυρωθείσα συνθήκη του Σέγκεν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, που εισάγει το ηλεκτονικό φακέλωμα δεν προστατεύει το άτομο διότι σύμφωνα με το βουλευτή του Συνασπισμού κ. Φώτη Κουβέλη αυτή η συνθήκη αναγνωρίζει το δικαίωμα επεξεργασίας στοιχείων του ατόμου από τις κρατικές και κοινοτικές υπηρεσίες, που αφορούν τις πολιτικές και θοησκευτικές τους πεποιθήσεις, τη συμμετοχή του σε ένωση, σωματείο, πολιτικό κόμμα, την υγεία του, αλλά και την ερωτική του ζωή.

- Σ. Τοωιάνου, Παραδόσεις Εχκλησιαστικού Δικαίου, Αθήνα Κομοτηνή 1984, σελ. 52 54. Ποβλ. Δ. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο. Ατομικά Δικαιώματα, Αθήνα Κομοτηνή 1991, σελ. 310 311.
- Γ. Κασσιμάτη Ν. Μιχαλάχη Α. Παντελή, Κείμενα Συνταγματικού Διχαίου, Αθήνα Κομοτηνή 1991, σελ. 595 επ.
- I. Μ. Κονιδάρη, Η χολοβή θρησχευτιχή ελευθερία, εφημερίδα Το Βήμα, Κυριαχή 10.1.1993, σελ. Α12
- Αν. Μαρίνου, Η θρησχευτική ελευθερία, Αθήναι 1972, σελ. 91 επ. Πρβλ. μητροπολίτου Φιλίππων Προκοπίου, Συστήματα σχέσεων Εχκλησίας και Πολιτείας, Μορφαί του χωρισμού, Καβάλα 1987, σελ. 114 - 117.
- Γ.Α. Πουλή, Νομοθετικά Κείμενα Εκκλησιαστικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 101 104. Ποβλ. Π. Δαγτόγλου, ό.π., σελ. 310 311. Ι.Μ. Κονιδάρη, ό.π., σελ. Α12, Γ. Κασσιμάτη Ν. Μιχαλάκη Α. Παντελή, ό.π., σελ. 595 επ.
- 6. Αυτόθι.
- Φώτη Κουβέλη, Κίνδυνοι για τα διχαιώματα και τις ελευθερίες του πολίτη, εφημερίδα ΑΥΓΗ 18.3.1997, σελ. 16.

### זכרונות XPONIKA

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΎΝΤΗΣ: Ο Ποόεδοος του Κ.Ι.Σ. ΜΩΎΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ:

Βουλής 36 • 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 32.44.315-8 E-mail: hhkis@netor.gr

Internet site: http://www0.netor.gr./diafora/jews/kis.htm

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Πολιτικά Θέματα ΕΠΕ, Υψηλάντου 25 Αθήνα, τηλ.: 72 18 421

Διανέμεται Δωρεάν

# ENGLISH SUMMARY

### OF THE CONTENTS OF ISSUE No 154 VOL. 21

## March - April 1998

Theologist and lawyer Mr. Chr. Garnavos presents the problem of **inserting religion** on the new identity cards, in relation to freedom of religious conscience. He mentions that according to the Greek Constitution «everyone has the right not to reveal his religious beliefs».

Authors Iak. Kambanelis and Or. Papastratis present data on the no longer existing

Jewish communities of Didymotiho, Nea

Orestiada, Alexandroupolis and Soufli, regions of Macedonia and Thrace. In the beginning of World War II these Jewish Communities had many Jews who were factors of the local society.

Historian Dr. Chr. Gatanas presents a golden bull which belonged to the Byzantine Emperor Constantine IX, Monomachos, who reigned between 1042 to 1055 and which refers to the Jews of the island of Chios (Aegean Sea).

Mr. Char. Roupas refers to the **rescue of Jews during the Holocaust** living in the area of Egio (Peloponese) by Guerilla

Organizations. The Jews were rescued from the train wagons meant to take them to the crematoria.

Reports on the publications circulating in France 100 years after **the Dreyfus affair.** 

The Mayor of the island of **Limnos** (Aegean Sea) cited data on Jews who lived on the island before the War.

A man of letters, Mr. D. Kostidis, refers to the story of a Jewish classmate in Thessaloniki High School, titled **\*The End\***.

The report which follows is on the inauguration of the new building of the Jewish Museum of Greece in Athens, as well as on the events that took place in Athens for the 50 years since the establishment of the State of Israel.

The issue concludes with letters to the editor and presentation of books.

(Translation: Rebecca Kamchi

