XPONIKA הונות

ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 111 = ΜΑΤΌΣ - ΙΟΥΝΙΌΣ 1990 = ΙΓΙΑΡ - ΣΙΒΑΝ 5750



ככוא כל-ישראל ... תקרא את-התורה הזאת בלדישראל כאזניהם

"Όταν πας ο Ισραήλ συναχθή δια να εμφανισθή ενώπιων Κυρίου του Θεού σου, εν τω τόπω όντινα εκλέξη, θέλεις αναγιγνώσκει τον νόμον τούτον ενώπιον παντός του Ισραήλ εις επήκοον αυτών."

(Δευτερονόμιο, 31,11)

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Η τραγωδία δεν ήταν μόνο της Ισραηλιτικής Κοινότητος αλλά τραγωδία της Ελλάδος

Του δημοσιογράφου κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

Ισοαηλιτική Κοινότητα Αθηνών μου έκανε την τιμή να είμαι ο ομιλητής στο εφετινό μνημόσυνο του Ολοκαυτώματος, να είμαι ο πρώτος μη Ισοαηλίτης ομιλητής σ' ένα τέτοιο μνημόσυνο.

Δέχθηκα με συγκίνηση την πρόσκληση αυτή, κυρίως για ένα λόγο: διότι το Ολοκαύτωμα δεν ήταν τραγωδία της Ισραηλητικής Κοινότητος μόνον, αλλά τραγωδία της Ελλάδος. Οι νεκροί, τα θύματα της θηριωδίας είναι και

δικοί μας νεκοοί και το μνημόσυνο αυτό είναι μνημόσυνο όλων των Ελλή-

Ποτέ άλλοτε στην Ιστορία ένας λαός, μια ιδεολογία, μια πρατική μηγανή δεν αφιερώθηκε με τόση επιμονή και τόσο μίσος στην εξολόθρευση ενός λαού, με μόνη αιτία την θοησκευτική και εθνική του ταυτότητα. Ποτέ άλλοτε δεν χρησιμοποιήθηκαν η επιστήμη, η τεχνολογία για τον αφανισμό μιας ολόκληρης φυλής. Ποτέ άλλοτε δεν εφευρέθηκαν τέτοιοι σατανικοί τρόποι

βασανισμού και εξευτελισμού του ανθρώπινου είδους.

Και το αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτού ήταν 6 εκατομμύρια θύματα. 'Ανδρες, γυναίκες, γέροι και παιδιά.

Μια Ευρώπη που μέσα στον αιώνα της προόδου και της λογικής οργώθηκε απ' άκρου εις άκρον από την αδιαλλαξία και το τυφλό μίσος. Και όλα αυτά συνέβησαν μόλις πριν πενήντα χρόνια. Όταν οι πατέρες της γενιάς μου ήταν ακόμα νεαροί έφηβοι.

Τον φόρο τιμής που πλήρωσε η Ευρώπη, που πλήρωσαν οι ισραηλιτικές κοινότητες, τον μοιράσθηκε μαζί και η Ελλάδα. Και στη χώρα μας η θηριωδία έφτασε και εθριάμβευσε!

Η Ελλάδα έδωσε έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς θυμάτων. Το Ελληνικό Ολοκαύτωμα προκάλεσε τον αφανισμό 77.377 Ισραηλιτών, δηλαδή του 86% του ισραηλιτικού πληθυσμού!

Κοινότητες που ήμμασαν στο παρελθόν τόσο στον αιώνα μας όσο και στους προηγούμενς αιώνες, αφανίστηκαν.

Από την Κοινότητα της Θεσσαλονίκης, τη μεγαλύτερη Εβραϊκή Κοινότητα της χώρας πριν από τον πόλεμο, όπου η συμβολή των Ισραηλιτών ήταν καθοριστική για την ίδια την πόλη, το Ολοκαύτωμα πήρε μαζί του 56.000, δηλαδή το 96% του πληθυσμού. Στη Θράκη, οι τοπικές εβραϊκές κοινότητες αφανίσθηκαν σχεδόν ολοσχερώς. Στην Μακεδονία, την Ήπειρο και τα νησιά επίσης. Αλλά και οι άλλες κοινότητες επλήρωσαν και αυτές βαρύ φόρο

στην θηφιωδία. Όταν τα σύννεφα του πολέμου διαλύθηκαν οι διασωθέντες ήταν μόλις 10.226.

Πως αντέδρασαν όμως τα ευρωπαϊχά έθνη μετά τον πόλεμο; Πως αντιμετώπισαν την μεγάλη γαταστροφή, την μεγάλη προσβολή στο ανθρώπινο είδος;

Κατ' αρχήν εθοήθησαν στην ίσουση του μράτους του Ισραήλ στη γη των προγόνων του, όπου οι Ισραηλίτες θα μπορούσαν να συ-

νεχίσουν και να αναπτύξουν με ασφάλεια τον δικό τους πολιτισμό. Έναν τόπο στον οποίο κανείς δεν θα μπορούσε να καταδικάσει τους Ισραηλίτες σε μια ζωή περίθωριου και κανείς δεν θα μπορούσε να εφαρμόσει επάνω τους, με γνώμονα τα θρησκευτικά και εθνικά χαρακτηριστικά, μια πολιτική διακρίσεων.

Δεύτερο βήμα - απόδειξη της οδύνης και της ντροπής που ένοιωσαν τα ευρωπαϊκά έθνη, ήταν η τοποθέτηση μνημείων, η αφιέρωση πολιτιστικών κέντρων, η ονομασία δρόμων στη μνήμη όσων έπεσαν θύματα του Ολοκαυτώματος. Έκαναν ό,τι μπορούσαν τα ευρωπαϊκά έθνη να μείνει ανεξίτηλα γραμμένη στη μνήμη των επομένων γενεών η θηριωδία του Ολοκαυτώματος. Και σήμερα κάθε παιδί στον κόσμο γνωρίζει, σέβεται και ντρέπεται. Και κάτι ακόμα. Η πρώτη δημοκρατική Βουλή της Ανατολικής Γερμανίας, αμέσως μετά τη σύστασή της εξήτησε δημόσια συγνώμη από τους Ισραη-

Συνέχεια στη σελίδα 15



ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Το διάβασμα του Νόμου (Τορά). (Φωτογραφία Yvan Lumbroso).



Συναγωγή Ιωαννίνων: κιονόκρανο από την κατεδαφισθείσα παλιά Συναγωγή επί της οδού Μαξ Νορντάου, νυν Γιοσέφ Ελιγιά

Οι Ζωσιμάδες και οι Ισραηλίτες των Ιωαννίνων

Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ι αρχαίοι Ισραηλίτες είχαν παύσει να έχουν ομιλουμένη γλώσσα τη Μωσσαϊχή, στην οποίαν ήσαν γραμμένα τα περισσότερα από τα ιερά βιβλία της Παλαίας Διαθήχης από τα χίλια περίπου προ Χριστού.

Είχαν αρχίσει να μιλούν και αργότερα και να γράφουν τη λεγόμενη Αραμαϊκή, γλώσσα της πνευματικής επικοινωνίας των τότε λαών της Μέσης Ανατολής, Περσών, Βαβυλωνίων, Ασσυρίων, Σύρων, Ισραηλιτών. Από δε τα χρόνια των κατακτήσεων και του Μ.Αλεξάνδρου και την ίδρυση των ελληνιστικών βασιλείων των Σελευκιδών στη Συρία και των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο σχηματίσθηκαν ελληνόφωνες κοινότητες, ώστε παρουσιάσθηκε ανάγκη η Παλαιά Διαθήκη να μεταφρασθεί στην κοινή ελληνική γλώσσα και να γίνει η λεγόμενη "Μετάφραση των Εβδομήκοντα". Με τη ρωμαϊκή δε κατάκτηση και τη διασπορά του Ισραήλ στις απέραντες χώρες του ρωμαϊκού κράτους, όπου όμως χυριαρχούσαν η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός σχηματίσθηκαν και έξω από τη Συρία και την Αίγυπτο ελληνόφωνες ισραηλιτικές κοινότητες στη Μ. Ασία και την Ευρωπαϊκή Ελλάδα.

Απ' αυτές τις ελληνόφωνες χοινότητες κατάγονται και οι πάντοτε ελληνόφωνες ισραπλιτικές κοινότητες της Άρτας και των Ιωαννίνων, που σχηματίσθηκαν κατά το 1200 μ.Χ. και διατηφούνται τέτοιες έως σήμεφα. Από δε μετανάστες ισφαηλίτες της 'Αφτας και των Ιωαννίνων σχηματίσθηκε και η ελληνόφωνη ισραπλιτική κοινότητα της Νέας Υόρκης στην Αμερική. Και στις συναγωγές αχόμα των τοιών αυτών χοινοτήτων αχούεται η νέα ελληνική γλώσσα.

Είχα επισχεφθεί με το μαχαφίτη Ισφαηλίτη υφασματέμποφο Καμπελή - βαθύ γνώστη της μωσσαϊχής, της αφαμαϊκής, και της εληνικής γλώσσας - την ισφαηλιτικήν Συναγωγή των Ιωαννίνων την εβδομάδα του Ισφαηλιτικού Πάσχα και άχουσα να ψέλνεται το 'Ασμα

Ασμάτων του Σολομώντος, σε νέα ελληνιχή γιαννιώτικη γλώσσα και είδα και βιβλίον σχετικόν με το άσμα γραμμένο στη γλώσσα αυτή. Το 'Ασμα Ασμάτων το είχε γράψει το δέκατον προ Χριστού αιώνα ο σοφός βασιλιάς Σολομών στη Μωσαϊκή. Ένας Ιωνάθαν μπεν δηλ. υιός, του Ουτζιέλ στην Ταλμουδική εποχή κατά το 200 με 250 μετά Χριστόν το είχε παραφράσει στην Αραμαϊκή και όχι κατά λέξη, αλλά εφαρμόζοντας το κείμενό του με γεγονότα της ιστορίας του Ισραήλ και με μια προφητεία στο τέλος για τη μέλλουσα αποκατάσταση του Ισραήλ με την εύνοια και την πρόνοια του Θεού προς τον διεσπαρμένο περιούσιον λαόν του Ισραήλ. Η προφητεία αυτή επαλήθεψε και εδώ και λίγα χρόνια σχηματίσθηκε στην Παλαιστίνη το ελεύθερο κράτος του Ισραήλ. Λοιπόν αυτή η παράφραση η αραμαϊκή του Ασματος από τον Ιωνάθαν με το "δέκα παίνεσες παινέματα του Θεού "εδώ στα Γιάννινα ως την καταστροφή της Γιαννιώτικης ισραηλιτικής κοινότητας από το γερμανικό ναζισμό ψελνότανε στη συναγωγή σε γλώσσα νεοελληνική γιαννιώτικη κάθε χρόνο. Γιαννιώτες Ισραηλίτες, ικανοί γνώστες της αραμαϊκής γλώσσας, που την είχαν σπουδάσει στην εβραϊκή σχολή των Ιωαννίνων που λειτουργούσε από την εποχή της Τουρκοκρατίας και λεγότανε "Ταλμούδ Τορά δηλ. δίδασκαλία του Νόμου, Σκολείου" ή κρατώντας το αραμαϊκό κείμενο του Ιωνάθαν ή τη Γιαννιώτικη νεοελληνική μετά-

φρασή του το έψελναν στη Συναγωγή ελληνικά. Της αραμαϊκής αυτής παραφράσεως μετάφραση τελευταία στη Γιαννιώτικη ελληνική γλώσσα είναι αυτή που έκαμε ο Γιαννιώτης Ισραηλίτης Αβραάμ Μωσιέ, νοικοκύρης, διδάσκαλος της εβραϊκής στα τελευταία του χρόνια στην Κέρχυρα. Η γιαννιώτικη αυτή νεοελληνική παράφραση η τελευταία σώζεται και σήμερα, αλλ' από αυτή είχαν προηγηθεί και άλλες παραφράσεις σε παλιότερη γιαννιώτικη γλώσσα και θα έδινε ένα σπουδαίο γλωσσικό μνημείο η ανακάλυψη παραφράσεως αρχαιότερης από του Νοιχοχύρη, διότι θα χαθιστούσε γνωστή την εξέλιξη της γιαννιώτινεοελληνικής ×15 γλώσσας.

Οι Ισραηλίτες των Ιωαννίνων δεν είναι μόνον Γιαννιώτες που μιλούν και ψέλνουν την κατά καιρούς Γιαννιώτικη γλώσσα, αλλά μιμήθηκαν και

τη χριστιανική αγαθοεργία παίρνοντας παράδειγμα από τους αείμνηστους Ζωσιμάδες. Ο Ιω. Λαμπρίδης που έγραψε κατά το 1887 το βιβλίο του το πολύτιμο που έγινε σπάνιο και είναι απόλυτη ανάγκη να ανατυπωθεί - "Ηπειρωτικά αγαθοεργήματα' αναφέρει αρχετούς Γιαννιώτες Ισραηλίτες ευεργέτες. Στις δύο ισραηλιτικές Συναγωγές των Ιωαννίνων αναγράφονται σε μωσσαϊχή γλώσσα ισραηλίτες ευεργέτες και τα ευεργετήματά των. Εις δε το Ισραηλιτικόν σχολείον σώζονται δέκα ενυπόγραφες πλάχες Ισραηλιτών Γιαννιωτών ευεργετών και των ευεργητημάτων των. Οι επιγραφές αυτές για την ιστορία των Ιωαννίνων ανάγκη να μεταφρασθούν νεοελληνικά και να δημοσιευθούν. Στη θέση αυτή αναφέρω λίγους νεώτερους Ισραηλίτες Γιαννιώτες ευεργέτες που τους ανακάλυψα εις τα αρχεία της Μητροπόλεως Ιωαννίνων και τους οποίους ανέφερα και στο βιβλίο μου "140 ευεργέτες των Ιωαννίνων".

 $\alpha)$ O Meyhr Solmw (+1915) Me diahan tou sthn Abhna ághse gia ídrush



την κατά καιρούς Εβραίοι των Ιωαννίνων. Φωτογραφία του 1911

"Μεγαφείου Ισφαηλιτικού Νοσοκομείου".

- β) Η Μαζαλτώθ Ματαθία, στα 1936 άφησε το σπίτι της στο χριστιανικό νοσοκομείο του Γ.Χατζηκώστα.
- γ) Ο Ουριέλ Σαμουέλ Μπατίνος στα 1937 άφησε το σπίτι του στο Ισραηλητικό γηροκομείο της πόλεώς μας που είχε από τους ιδρυτές του το όνομα "Μπαιθ Γιεσουά βε Ραχέλ" δηλ. Οίχος του Γιεσουά και της Ραχήλ.
- δ) Ο Μπουχορή ή Γιεσουά μπέν (υιός) του Σολωμού Γιακώβ, απεβίωσε στην ομηφεία στα 1944, αλλά με διαθήκη του το 1934 είχε πληφοδοτήσει ισφαηλίτης αυτός στο Νοσοχομείο Γ.Χατζηχώστα

χίλια δολλάρια εις μνήμην του ιδίου και της συζύγου του Ραχήλ. Το κληροδότημά του εκκρεμεί στα αμερικανικά δικαστήρια.

ε) Από μια εβραϊκή επιγραφή που είναι πάνω στην εξώθυρα ενός σπιτιού απέναντι από τα σημερινά γραφεία της Μητροπόλεως Ιωαννίνων, φαίνεται ότι το σπίτι αυτό ανήκει στον Μεναχέμ Μωσέ, που το αφιέρωσε για ισραηλιτικό σχολείο. Και αντί το κτίριο αυτό να επιστραφεί στη μικρή τώρα γιαννιώτικη κοινότητα ή να διατεθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, από το 1942 με την έξοδο των Ισραηλιτών στη Γερμανία κατακρατείται από το ελληνικόν δημόσιον και χρησιμοποιείται για κατοικία του Γενικού Διοικητού Ηπείρου.

Όταν πρωτοάρχισαν και οι Ισραηλίτες συμπολίτες μας μιμούμενοι τους Ζωσιμάδες και τα Ελέη της Μητροπόλεως, Ιωαννίνων να κάμουν κι αυτοί παρόμοια δικά τους Ελέη, οι Γιαννιώτες Χριστιανοί είτε από ζήλεια είτε από φανατισμό, των αμαθών της τότε εποχής, ειφωνεύθηκαν το γεγονός αυτό με τους παρακάτω σατυρικούς στίχους:

Θέλησαν να κάνουν κι οι Ουβραίοι Των Ζωσιμάδων τα Ελέη Νταβζκιών "'εφέντης η αρχή, κι αυτός τους καν' τη διδαχή. Κι όταν τ' άκοι κι η Μαρμπέ⁽²⁾ απ' τ' χαρά τς μέσα μπαιν' κι' φερν' τ' αφεντ' τς τον τζιουμπέ ⁽³⁾ πούχε μεσ' στη τζιέπη το τζιουμπτέ ⁽⁴⁾ Για κι ο Μοϋζής τ' Αλκαλάη ⁽⁵⁾ με χαρά μεγάλ' τ' ακούει Λόγος μεγάλος γίνηκε στο Κουρμανιό στη μεσ' Χάι! Χάι! Είμαστε κι εμείς. (6) Δεν είστε μονάχα εσείς ⁽⁵⁾ Σας αρέσ' δεν σας αρέσ'"

(Από την Ηπειρωτική Εστία, τόμος 3, 1954 (Για την Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων έχουν δημοσιευθεί μελέτες στα τεύχη 3/3, 8/19. 17 αφιέρωμα, 42/15, 47/3, 63, 68/36, 81/26, 106/20 του περιοδικού "ΧΡΟΝΙΚΑ".)

- Νταβζικών εφέντης = Πλούσιος Ισραηλίτης φιλότουρκος.
- 2. Μαρμπέ = όνομα που έδιναν συνήθως οι Ισραηλίτες στην υπηρέτρια, όπως οι Τούσκοι έδιναν το όνομα Φατιμέ.
- 3. Τζιουμπές = χειμωνιάτικο επανωφόρι,
- 4. Τζιουλμπέν = μικρό χρηματοφυλάκιο πέτσινο
- Αλκαλάης = πλούσιος Ισραηλίτης, υπήκοος Γάλλος
- Εμείς = και ημείς οι Ισραηλίτες είμαστε άξιοι νάχωμε Ελέη.
- Εσείς = και όχι μόνον σεις οι Χριστιανοί.

Ένα αναχρονιστικό "έθιμο": Το "κάψιμο του Ιούδα"

πό πολλά χρόνια το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι το έθιμο για "το κάψιμο του Ιούδα' δεν εξυπηρετεί κανένα ελληνικό ηθογραφικό η Χριστιανικό θρησκευτικό στοιχείο. Αποτελεί απλώς μια έκφραση μισαλλοδοξίας που δεν μπορεί να καλύψει μια, δήθεν "παράδοση". Διατηρείται απλώς ως υπενθύμιση κατά του "κακού Εβραίου". (Στην 'Υδρα π.χ. κάθε Πάσχα, ο εκεί Μητροπολίτης δεν παραλείπει να παραστεί στην "τελετή").

Η παραχάτω αναδημοσιευομένη επιστολή του γνωστότατου λαογράφου Καθηγητού κ. Δημ. Σ. Λουκάτου (από την "Καθημερινή", 28.4.1990) δείχνει το σωστό δρόμο. Ας ακούσουν τις απόψεις του οι αρμόδιοι...

Απόψεις για το "έθιμο"

ολλά "παραδοσιακά" διαφημίσθηκαν, τις πρόσφατες ημέρες του Πάσχα, με πνεύμα, μάλλον "τουριστικό". Ανάμεσα σ' αυτά και το "κάψιμο του Ιούδα", που αναγγέλθηκε και ως τηρητέο πατροπαράδοτο έθιμο. Από ένα χωριό της Β. Ελλάδας (δεν το αναφέρω, γιατί και σε άλλα μπορεί να έγινε το ίδιο). δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες, ότι "με πρωτοβουλία του (εχεί) Πολιτιστιχού Συλλόγου" θα "εχαιόταν" το βράδυ του Πάσχα ο Ιούδας. Η διαδικασία θα άρχιζε από τη Μ.Πέμπτη, με την κατασκευή του ομοιώματος (σημαντικό γεγονός!) και την Κυριακή του Πάσχα, το απόγευμα, θα γινόταν το "κρέμασμα του προδότη" σε ειδικό (πάνοπτο) ικρίωμα, αργά δε το βράδυ θα άναβε η φωτιά που θα "έχαιε" (θεαματικά και πυροκροτικά) το ομοίωμα...

Με την πείρα και την ευθύνη μου, ως λαογράφου, θεωρώ το έθιμο αυτό (έστω και με τον παλαιό του συμβολισμό) κακώς αναβιούμενο, αφού ο ίδιος ο λαός μας το είχε εγκαταλείψει, με το δικό του πολιτιστικό ένστικτο, γιατί και οι παλιές συνθήκες της αλληγορίας του, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και των αντιεβραϊκών φανατισμών, έλειψαν, και γιατί είδε πολλά κρεμάσματα και ολοκαυτώματα, δικά του και των Εβραίων στα χρόνια του πρόσφατου πολέμου και της κατοχής.

Οι "πολιτιστικοί", λοιπόν, σύλλογοι που ψάχνουν (σ' όλη την Ελλάδα) για θέματα "παραδοσιακών" αναβιώσεων και θεαμάτων, θα πρέπει να ελέγχουν τις επιλογές τους και με "πολιτιστική σκέψη" που θα αφορά όχι μόνο εμάς, αλλά και τα παιδιά μας".

Συμπληρωματικά προστίθεται ότι: πολλές τουριστι-

κές οργανώσεις του εξωτερικού θεωρούν το "έθιμο" αυτό ως ανατριχιαστικό και ως δείγμα πνευματικής υπανάπτυξης. Με αφορμή μάλιστα την σχετική "τελετή" έχουν γίνει διαβήματα στον ΕΟΤ κι έχουν αποσταλεί διαμαρτυρίες από αγανακτισμένους τουρίστες διαφόρων χωρών".

Οι απόψεις του κ. Δημ. Λουκάτου

Στο βιβλίο του "Πασχαλινά και της 'Ανοιξης" (Εκδόσεις Φιλιππότη 1987, σελ. 119) ο κ. Δ. Λουκάτος γράφει συμπληρωματικά:

"Πρόσφατη περιγραφή για το έθιμο αυτό, με γενικότερες παρατηρήσεις και ιστορικά πλαισιώματα, έχουμε στη μελέτη του Πάνου Λιαλιάτση. "Το κάψιμο του Ιούδα, πασχαλινό έθιμο της Ασίνης" Πρακτικά Α' Συνεδρίου Αργολικών Σπουδών, Αθήναι 1979, σ. 139-154 (με εικ.). Δεν νομίζω, πως θα πρέπει να ευνοούμε το έθιμο, ώστε να συνεχίζεται. Αποτελεί μεν μια συμβολική τιμωρία του (κάθε) Προδότη, η καταδίκη όμως γενικεύεται στον κάθε "Εβραίο" (με τους παλιούς αντιεβραϊκούς φανατισμούς) και δεν συμβαδίζει πια με τη διεθνή αποδοχή του σοβαρού χράτους - έθνους του Ισραήλ. 'Αλλωστε το θέαμα του απαγχονισμού και του καψίματος, που θυμίζει Νταχάου, είναι μαχάβριο. Ωραία και πολιτισμένη διέξοδο, στις Αναστάσιμες ανάγκες εκτόνωσης, έχουν δώσει στο Λεωνίδι της Κυνουρίας, όπου, μετά το "Χριστός Ανέστη" σηκώνουν πυρο-ωθούμενα, αερόστατα οι διάφορες ενορίες, χι οι συμπολίτες τους (ξενιτεμένοι) τους ενισχύουν με χρήματα. (Πληροφορία Γιώργου Ιωακείμ 1983).".

XPONIKA זכרונות

ΟΡΓΑΝΌ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σουφμελή 2 - 104 39 ΑΘΗΝΑ τηλ.: 88.39.951

Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο: Ο Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. **Ιωσήφ Λόβιγγερ** Σουρμελή 2

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ονόματα Εβραίων της Ελλάδας

Του λογοτέχνη κ. Γ. Ζωγραφάκη

Σ' ένα πρώτο στάδιο θα μπορούσαμε να διακρίνουμε, ως προς την προέλευσή τους, εννέα ομάδες στα εβραίκά ονόματα στην Ελλάδα: Τα πατριδωνυμικά, τα ιερατικά, τα θεοφόρα, τα επαγγελματικά, τα ιδιωτικά, τα εξελληνισμένα εβραϊκά ονόματα, τα παρατοώκλια, τα περιστασιακά ονόματα, και τα μεταμορφωμένα εβραϊκά ονόματα, και τα μεταμορφωμένα εβραϊκά ονόματα.

Στα ιεφατικά ονόματα κυφιαφχούν τα Κοέν και Λεβή. Στην εβφαϊκή "Κοανούτ" σημαίνει αξίωμα, Κοέν και Κοανείμ (πληθυντικός) ονόμαζαν τα μέλη του ανωτάτου ιεφατείου. Πφώτος γενάφχης τους θεωρείται ο αδελφός του Μωϋσή,

Ααφών Ακοέν ή Χακοέν. Ακολουθούν οι Λεβή, που κατά την παφάδοση προέρχονται από την ιεφατική φυλή του Λεβή. Είναι αυτοί που πρόσφεραν τις θυσίες, φορούσαν τα ιεφά άμφια στον αρχιεφέα, άνοιγαν και έκλειναν τις θύσες του ναού, έψαλλαν ψαλμούς του Δαβίδ κ.λπ. Πλάι σ' αυτά πρέπει ν' αναφερθούν, ιδιαίτεφα για τους Εβραίους, της Θεσσαλονίκης και της Τουρκίας, οι Χασίδ (=δίκαιοι) και οι Περαχιά (=άνθος του Θεού) που θεωρούνται πως και αυτοί προέρχονται από το γένος των Κοανείμ (Κοέν).

Όσο για τους Λεβή, ας προστεθεί ότι το επίθετο τούτο, στον άλλο εβραϊκό κλά-

δο, των Εσχεναζείμ (Ασχενάζ=Γερμανία) πήρε ποιχίλες μορφές, όπως Loebe, Louv, Levinson, Weil Levinsky κ.α.

Πολλά ονόματα είναι θεοφόρα. Σχηματίζονται με το μόριο Ελ, ή Για ή Γιο. Και τα τρία αντίχαθιστούν και σημαίνουν το όνομα του Θεού (Γιαχβέ) που δεν επιτρέπεται να προφερθεί από ανθρώπινα χείλη, παρά μια φορά το χρόνο, μέσα στο 'Αδυτο των Αδύτων, από τον αρχιερέα, στη μεγάλη γιορτή του Εξιλασμού (Γιομ Κιππούρ). Αναφέρουμε, χαρακτηριστικά, δείγματα ονομάτων από τις τέσσερις υποδιαιρέσεις τούτης της κατηγορίας:

ΘΕΟΦΟΡΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Ελ-αζάρ-ο θεός εβοήθησε

Ελί - Μέλεκ = ο θεός μου βασιλιάς

Ελί-Έζες = ο θεός μου βοηθός μου

Ελ- Κανά = ο θεός εξαγόρασε ή

Ασά-Ελ = εποίησε ο θεός = Ασαέλ Χαγχού - Ελ = γιόρτασαν το θεό = Χαγχουέλ

Σαμού - Ελ = άκουσαν το θεό = Σαμουέλ

Ραφά Ελ = γιάτρεψε ο θεός = Ραφαέλ.

Δανί-Ελ = με έχρινε ο θεός = Δανιέλ

Σεμά - Για = άσκησε ο θεός (Σεμαγιά)

Αζάρ - Για = βοήθησε ο θεός (Αζαριά)

Ζαχάο - Για = θυμήθηκε ο θεός (Ζαχαρίας)

Ουζί-Γιο = δύναμή μου ο θεός (Ουζίγιο)

Μπενουζίγιο = γιος του Ουζίγιο.

Ναχούμ - Για = ο θεός με παρηγόρησε (Ναχμίας)

και αναστροφικά:

Γιο-Χαν = ο θεός χάρισε (Γιοχανά=Ιωάννης)

Γιο-Νατάν = ο θεός έδωσε (Ιωνάθαν)

Γιο-Γιαχείμ = ο θεός θ' αποκαταστήσει (Ιωαχείμ)

Υπάρχουν και θοεφορικά ονόματα σύνθετα από μονάχα τα υποκατάστατα μόρια της Θεότητας Ελ, Για ή Γιο, δίχως ρήμα όνομα ή επίορημα. Π.χ.

Ελί-Για=ο Θεός μου θεός (Ηλίας)

Γιο-Ελ=ο θεός θεός (Ιωήλ)

Για-κο-Ηλ=ο θεός σαν το θεό (Γιακοέλ).

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Επειδή οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Μεσογείου προέρχονται από την Ισπανία, αποκαλούμενοι Σεφαρ(α)δειμ από το Σεφαρδ που σημαίνει εβραϊκά Ισπανία, ας σταθούμε περισσότερο στα ονόματά τους που τα πιο πολλά είναι πατριδωνυμικά τους. Αυτά διατηρούνται αναλλοίστα, ως τις ημέρες μας. Παίρνουμε στην τύχη μερικά απ'

Behar= χωοιό της επαρχίας Salamanca Albelda=χωοιό της επαρχίας Huesca Beraha=από το Bahara, χωοιό κοντά στη Μαδρίτη. Benforado=χωοιό της επαρχίας Castillia Canetti=χωριά της επαρχίας Cuenca Valencia Cases=χωριό στα ανατολικά Πυρηναία Covo=χωριό στην επαρχία Vallencia Castro=πολλά τοπωνύμια στις επαρχίες, Cordova, Leon, Valencia, Almeria, Sevillia.

Errera=χωριό της επαρχίας Sevillia Gatenio=χωριό κοντά στα Πυρηναία Leon = πόλη και επαρχία της Ισπανίας Pardo=επαρχία της Μαδρίτης Saporta=Seis Puertas της Ισπανίας Saragussi=από την Saragossa Segura=χωριό της επαρχίας Guipuzcoa Torres=πολλά τοπονύμια της Ισπανίας

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

Επειδή όμως και πολλές από τις οικογένειες Εβραίων της Ελλάδας εγκαταστάθηκαν πρώτα στην Ιταλία, όπου και παρέμειναν για 2-3 γενιές, έχουμε μιαν άλλη ομάδα επωνύμων με ιταλική προέλευση, όπως:

Cunio=από το Cuneo της επαρχίας Piemonte Florentin=από το Φλωρεντία Modiano=από το Modigliano ή από τη Modena Massarano=από τη Mazzaran λιμάνι της Ιταλίας. Varsano=από το Conversano της Απουλίας. Τίαηο=από το Τεάνο της Κεντρικής Ιταλίας.

Recanati= από το Porto Recanati της Κεντοικής Ιταλίας.

'Αλλη ομάδα είναι τα ισπανόγλωσσα επώνυμα που δείχνουν κάποιο χαρακτηριστικό του πρώτου κατόχου.

Abastado=ο "φτασμένος", ο ικανοποιημένος

Albo ή Alvo=Λευχός

Bueno=Καλός

Benveniste=Bien Venido= ο ευπρόσδεκτος

Calderon=το ξύλινο καλάθι

Vida=ζωή.

ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Πλάι σ' αυτά εμφανίζονται και ονόματα αφαβικής αφχής, αφού οι 'Αφαβες εσφράγισαν επί αιώνες τη ζωή της Ιβηφικής Χερσονήσου:

Al-Sheh=ο Σεΐχης, Al-Mosnino=ο οήτορας, Αμαρ=αρχιτέκτων, Attias=δώρο, Danor=ζωγράφος, Sides (από το Sid)= αρχηγός, άρχοντας, κύριος.

'Αλλα είναι τουρχικής αρχής που επιχωρίαζαν στη Θράκη: Ξάνθη, Κομοτινή, Αλεξανδρούπολη, π.χ. Yeni=Νέος, Tzivre<tzerve,=κεφαλομάντηλο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

Τέλος άλλα ονόματα δείχνουν ατομικό ή οικογενειακό γνώρισμα: Αν ένα παιδί, γεννήθηκε Σάββατο, έπαιρνε το όνομα Σαμπετάι=Σαββατιανός. Το όνομα Νισίμ δινόταν σε παιδιά που ήρθαν στον κόσμο τον Νισάν (το μήνα των θαυμάτων). Το Νησίμ, είναι πληθυντικός του ονόματος Νες=θαύμα. Το όνομα Μορδοχάι (μαρδοχαίος κατά τη μετάφαση των Ο΄) έπαιρνε το αγόρι που γεννιόταν την ημέρα της εορτής της Εσθήρ (το Πουρείμ), όταν σώθηκαν οι Εβραίοι που ζούσαν την εποχή που βασίλευε ο Ασσουήρος (Αχασβερώς, κατά τη βίβλο) από τη σφαγή που σχεδίαζε εναντίον τους ο πρωθυπουργός της χώρας Αμμάν, έπειτα από καταγελία του θείου της Εσθήρ Μαρδοχαίου και χάρη στην εύνοια που εκδήλωνε για την Εσθήρ ο Βασιλιάς.

Το όνομα Μερχάδο και Μερχάδα, εξαγορασμένος, δινόταν στο αγόρι ή στο κορίτσι που το εξαγόραζαν φιλικά πρόσωπα,

για να το προστατεύσουν από το θανατικό που έπληττε τα παιδιά άτυχης οικογένειας. Η εξαγορά ήταν συμβολική, δημιουργούσε όμως ψυχικούς δεσμούς μεταξύ ένός Μερκάδο και του εξαγοραστή, τόσο, που έπρεπε έστω και συμβολικά, να ζητηθεί η άδειά του, όταν ένας Μερκάδο, αποφάσιζε να παντρευτεί.

Αν κάποια μύηση συνέπιπτε με ένα ευχάοιστο γεγονός, δίναν στο παιδί το όνομα Σιμάν-Τοβ=Ευτύχιος. Κι αν ήταν κορίτσι, Μαζάλ-Τοβ=Ευτυχία.

Το τραγικό ολοκαύτωμα στο βωμό της ναζιστικής γενοκτονίας, εσάρωσε σχεδόν ολοκληρωτικά όλες τούτες τις παραδόσεις που, κατά τον εύστοχο χαρακτηρισμό ενός μελετητή του ισπανοεβραϊκού πολιτισμού, κινδυνεύουν να μεταβληθούν "σ' ένα μουσειακό αντικείμενο".

(Ο κ. Γ. Ζωγραφάκης είναι συγγραφέας, ποιητής, ιστορικός, κριτικός και μεταφραστής, εκ των κορυφαίων πνευματικών ανθρώπων της Θεσσαλονίκης).

Η αξιοπιστία της Αγίας Γραφής

Πρόσφατες μαρτυρίες υποστηρίζουν τη βιβλική περιγραφή για την καταστροφή της Ιεριχούς από τον Ιησού του Ναυή. (Time International, 5 Μαρτίου 1990, Στήλη: "Επιστήμη")

"Και εσάλπισαν ταις σάλπιγξιν οι ιερείς ως δε ήχουσεν ο λαός των σαλπίγγων, ηλάλαξε πας ο λαός άμα αλαλαγμώ μεγάλω και ισχυρώ και έπεσεν άπαν το τείχον κύκλω, και ανέβη πας ο λαός εις την πόλιν"

(Ιησούς Ναυή στ', 20)

Ένα από τα δραματικά γεγονότα που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη είναι η καταστροφή της πόλεως της Ιεριχούς από τους Ισραηλίτες. Το γεγονός αυτό απετέλεσε για πολλές δεκαετίες σημείο αντιλεγόμενο μεταξύ των ειδικών επιστημόνων, πολλοί απ' τους οποίους το θεωρούσαν μύθο. Τα τελευταία μάλιστα τριάντα χρόνια υπήρχε σχεδόν ομοφωνία στο θέμα αυτό. Στη δεκαετία του '50 η βρεττανή αρχαιολόγος Kathleen Kenyon βεβαίωνε ότι η καταστροφή της Ιεριχούς συνέβη γύρω στα 1550 π.Χ., δηλαδή 150 χρόνια πριν την εμφάνιση του Ιησού του Νουή.

Ο αρχαιολόγος, όμως, Bryant Wood, σε πρόσφατο άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Επιθεώρηση Βιβλικής Αρχαιολογίας", που εκδίδεται στη Washington, υποστηρίζει ότι η Κεηγοη έκανε λάθος στους χρονολογικούς υπολογισμούς της. Μετά από πρόσφατες έρευνες ο Bryant Wood συμπεραίνει ότι τα τείχη της Ιεριχούς έπεσαν ακριβώς την ίδια χρονολογία με αυτήν που αναφέρει η Αγία Γραφή.

Τα συμπεράσματα της Kenyon σχετικά με τη χρονολογία της καταστροφής της πόλεως της Ιεριχούς βασίζονταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στο γεγονός ότι, κατά τις επιτόπιες έρευνες που έκανε στην περιοχή της Ιεριχούς, δεν συνάντησε πουθενά απομεινάρια ορισμένων κυπριακών διακοσμητικών πήλινων αγγείων, που ήταν πολύ δημοφιλή στην περιοχή αυτή γύρω στα 1.400 π.Χ.., δηλαδή την εποχή που η Αγία Γραφή τοποθετεί την καταστροφή της πόλεως. Αυτή, λοιπόν, η έλλειψη των

συγχεκομμένων αγγείων την οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η Ιεριχώ είχε πολύ πριν το 1400 π.Χ. ερημωθεί και ήταν ακατοίκητη. Ο Bryant Wood όμως, ειδικός επιστήμονας στον κλάδο της αρχαίας αγγειοπλαστικής και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, αναφέρει ότι οι ανασκαφές που έκανε η Κεηνοπ έγιναν σε μια περιοχή της Ιεριχούς, όπου ζούσε κυρίως ο πτωχός πληθυσμός της πόλης, πράγμα που απέκλειε ευθύς εξ αρχής τη δυνατότητα εύρεσης αυτών των ακριβών εισαγομένων αγγείων. Γι' αυτό και κατά τις ανασκαφές βρέθηκαν άλλα πήλινα αγγεία, μικρότερης αξίας, που ήταν σε χρήση γύρω στα 1400 π.Χ.

Παρά την αμφιλεγόμενη χρονολογική τοποθέτηση της καταστροφής της Ιεριχούς από την Κεηνοη όλες οι άλλες ανακαλύψεις της έρχονται σε πλήρη συμφωνία με τη διήγηση της Αγίας Γραφής.

Κατ' αρχήν διαπίστωσε ότι τα τείχη της Ιεριχούς έπεσαν ξαφνικά και μονομιάς, όπως αναφέρεται στη Βίβλο. Πολλοί ειδικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η καταστροφή των τειχών προκλήθηκε από σεισμό, γεγονός που εξηγεί και την κατασκευή προσωρινού υδατοφράχτη στον Ιορδάνη ποταμό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Αγία Γραφή, Επιπλέον, ανάμεσα στα άλλα ευρήματα που ήρθαν σε φως κατά τη διάρκεια των ανασκαφών της Κεηνοη, ήταν και μόδια (βατσέλια)* γεμάτα στάρι, γεγονός που έρχεται σε πλήφη στιγ αρνία με τη διήγηση της Αγίας Γραφής για την άμεση κατάληψη της Ιεριχούς από τους Ισραηλί-

τες. Αν η πόλη είχε αντιμετωπίσει μακροχρόνια πολιορχία πριν την τελική συνθηκολόγηση, όλα τα σιτηρά θα είχαν εξαντληθεί.

Ένα αχόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι και η ύπαρξη, στην περιοχή αυτή, ενός παχέος στρώματος στάχτης στο έδαφος, το οποίο, σύμφωνα με τις ειδικές μετφήσεις, τοποθετείται γύφω στα 1400 π.Χ. ΄ Ετσι τεχιμηριώνεται η διήγηση της Αγίας Γραφής, που αναφέρει ότι οι Ισραηλίτες δεν κατέλαβαν μόνο την πόλη αλλά και την έχαψαν. Τέλος, ορισμένα αγγυπτιακά φυλακτά, που βρέθηκαν σε τάφους στην Ιεριχώ, χρονολογούνται από τους ειδικούς γύφω στο 1400 π.Χ. Και ο Βryant Wood καταλήγει: "κατά τη γνώμη μου η βιβλική διήγηση είναι ακριβής".

Άλλοι, ωστόσο, επιστήμονες, πας' ολο που δεν βρίσκουν λάθη στις θέσεις του Β. Wood, παραμένουν δύσπιστοι, διότι δεν δέχονται ότι ο Ιησούς του Ναυή με τους Ισραηλίτες εισήλθαν στη γη Χαναάν το 1400 π.Χ. αλλά 200 χρόνια αργότερα και μάλιστα όχι ως κατακτητές αλλά ως μετανάστες. Φαίνεται πως οι αμφισβητήσεις των λογίων γύρω από τα στρατιωτικά κατορθώματα του Ισρού του Ναυή θα έχουν συνέχεια. Βλέπετε, σε θέματα πίστεως η επιστήμη δεν έχει ποτέ τον τελευταίο λόγο.

Μετάφοαση Α.Α.Κ.

(Από τις Κοινωνικές Τομές, Απρίλιος 1990) * Βατσέλι= μόδιο: μέτρο χωρητικότητος δημητριακών που αντιστοιχεί σε 8 γαλόνια



Ο Δαυΐδ σκοτώνει τον Γολιάθ. Από το Παρισινό Ψαλτήρι: Κωνσταντινούπολη 10ος αιώνας.

ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

Το ωραιότερο δείγμα ελεγειακής ποίησης στο αρχαίο Ισραήλ

Του κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Δικηγόρου

ο μεγαλείο και ο ψυχικός δυναμισμός του ανθρώπου αναδεικνύεται ανάγλυφα, στον άδικο και πρόωρο θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου. Το γεγονός του θανάτου επέρχεται σαν καυτερός κυκλώνας, σαν ένας ανεμοστρόβιλος στον συναισθηματικό κόσμο του θρηνούντος που σαρώνει τα πάντα. Ο άνθρωπος λυγά κάτω από το βάρος του πόνου σαν στάχυ στην ξηρασία γιατί ο θάνατος μετατρέπει το "μοναδικό" ζων πρόσωπο, σε άψυχη νεχοή ύλη.

Αν τύχει όμως ο θοηνολογών, να είναι ποιητής με γνήσια ποιητική φλέβα, τότε όλος ο πόνος, όλη η θλίψη μπορεί να μετουσιωθεί σ' έναν θοήνο λεπτής αι υψηλής συγκινησιακής στάθμης, σ' ένα ελεγείο δυναμικό που μπορεί να προξενήσει ρήγη συγκινήσεων στον αναγνώστη.

Αν αυτό ισχύει για κάθε ελεγείο, πολύ περισσότερο ισχύει για το υπέροχο

ελεγείο του Δαβίδ, που συνέθεσε εξ' αφορμής, του επιστήθιου φίλου του Ιωνάθαν και του πεθερού του Σαούλ.

Για να μπει κανείς καλύτερα στον νοηματικό κόσμο του ελεγείου και να ξεκλειδώσει με τις μυστικές δικλείδες της ενόρασης και της φαντασίας τη συγκινησιακή φόρτιση του ψυχικού κόσμου του Δαβίδ, είναι αναγκαίο ίσως να προτάξουμε δύο λόγια για το ιστορικό φόντο.

Ιστορικά στοιχεία

Ο Δαβίδ - ο γιος του Ιεσσαί από τη Βηθλεέμ - είχε νυμφευθεί την Μιχάλ (Μελχόλ) χόρη του Σασύλ, βασιλιά του Ισφαήλ, αλλά βρισκόταν κάτω από τη δυσμένεια του πεθεφού του εξαιτίας της συνεχίζομένης ανόδου του γοήτφου του στις χαφδιές των Ισφαηλιτών, μετά μάλιστα τη γίχη του κατά του Φιλισταίου γίγαντα Γολιάθ. Επανειλημμένως ο

Σαούλ προσπάθησε να εξοντώσει το Δαβίδ, αλλά απέτυχε, και ο Δαβίδ έδειξε τουλάχιστον δύο φορές μεγαλοψυχία απέναντί του και ενώ είχε πέσει στα χέρια του δεν τον θανάτωσε. Ο Σαούλ όμως κυριευμένος από ένα παράξενο πνεύμα ζηλοτυπίας, μελαγχολίας και νευρικής κατάπτωσης - φαινομενικά μετανοεί - αλλά συνεχίζει να καταδιώκει το γαμβρό του, "εκζητών την ψυχήν αυτού", ο οποίος για να επιβιώσει, αναγκάζεται να ζητήσει άσυλο αυτός και η οιχογένειά του με τους άνδρες του στον Φιλισταίο Αγχούς, βασιλιά της Γαθ. Ο Αγχούς χορηγεί άσυλο στο Δαβίδ - παρόλον που οι Φιλισταίοι και οι Ισραηλίτες βρίσχονται σ' εμπόλεμη κατάσταση - για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Τα αντίπαλα στρατεύματα άρχισαν να συγκεντρώνονται, οι μεν Φιλισταίοι εις Σουνήμ οι δε Ισραηλίτες - με επικεφαλής τον βασιλιά Σαούλ - στα όρη Γελβουέ. Στη μάχη που επακολούθησε

ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

στα όφη Γελβουέ που βρίσχονται στη βόφεια περιοχή της Παλαιστίνης, ο στρατός του Σαούλ νικιέται κατά κράτος, τα τρία του παιδιά σκοτώνονται και ο ίδιος πληγωμένος, για να μην πέσει ζωντανός στα χέρια των εχθρών του, αυτοκτονεί κάμνοντας χρήση της φομφαίας του. Μεταξύ των φονευθέντων κείται και ο Ιωνάθαν γιος του Σαούλ και αδελφικός φίλος του Δαβίδ.

Ο Δαβίδ ευρισκόμενος στη Σικλάγ (Σεκελάκ), 100 μίλια νοτιοδυτικά από

τα Γιλβουέ, πληροφορείται από Αμαλητίκη αγγελιοφόρο την ήττα των Ισραηλιτών και τον τραγικό θάνατο του Σαούλ και Ιωνάθαν, και ξεσπά σε θρήνο. Κάτω από το πράτος αυτής της βαθιάς συναισθηματικής έντασης συνθέτει το ελεγείο του για τους δύο "λέοντας του Ισραήλ", το λεγόμενο "'Ασμα του τόξου" που έχει αναγνωρισθεί ως το ωραιότερο δείγμα ελεγειαχής ποιήσεως στο αρχαίο Ισραήλ.

Το κείμενο του ελεγείου

Παραθέτουμε το κείμενο του ελεγείου από την ωραιοτάτη λογοτεχνική απόδοση του λογοτέχνη - γιατρού Κ.Φρίλιγγου.

(Κοέλεθ, "Εκλογή από τη Βιβλική λογοτεχνία", τομ. Α., σελ. 173, 174).

εδ. 19 Ω περηφάνια του Ισραήλ

απάνω στα ψηλώματά σου

κονταροχτυπημένη!

Πώς γείραν έτσι οι δυνατοί και πέσαν οι αντρειωμένοι!

20 Μην πάτε και το πήτε μες στη Γαθ

Μες στις πλατείες της Ασχαλών μην τον φωνάξτε και χαρούν των Φιλισταίων οι κόρες

κι' αναγαλλιάσουν οι κοπέλες των αλλόφυλων.

21 Και σεις, βουνά του Γκιλμποά, δροσιά ας μην είναι απάνω σας ούτε βοοχή.

ούτε χωράφια με πρωτόλουβους καρπούς. Γιατί η ασπίδα εκεί των δυνατών πετάχτηκε. Η ασπίδα του Σαούλ, έτσι σα να μη χρίστηκε με λάδι.

22 Από των σκοτωμένων το αίμα, απ' των παλληκαριών

το πάχος, δεν πισώστρεψε του Γιοναθάν το τόξο

και του Σαούλ δε γυρισε άδειο το σπαθί.

23 Αγαπημένοι όσο που ζούσαν, ο Σαούλ

κι ο Γιοναθάν. Ούτε στο θάνατό τους χωρίστηκαν.

για μένα.

26 Μα κ' η αγάπη πούχες σε μένα υπέροχη 'ταν.

Και την αγάπη γυναικών περίσσια την περνούσε.

εδ.27 Πώς πέσαν έτσι' οι δυνατοί Και του πολέμου τ' άρματα πώς χάθηκαν και πάνε.

Αισθητική ανάλυση του ελεγείου

Θα μπορούσε κανείς να πει πολλά σε μιαν αισθητική ανάλυση αυτού του έξοχου ελεγείου. Ωστόσο οι παρατηρήσεις επικεντρώνονται σε δύο σημεία: στη δομή του ποιήματος και στο πεοιεγόμενό του.

Σύμφωνα με την πληοοφορία που μας δίνει το χωρίον Β' Σαμ. α' 18, ο Δαβίδ, παράγγειλε να διδάξουν τους υιούς του Ιούδα τούτο το 'Ασμα του τόξου που αρχικά ήταν καταχωρημένο στη συλλογή των εξωβιβλικών εθνικών ποιημάτων, γνωστό ως Βιβλίο του Ιασήρ, (Ευθούς Ο'). Ατυχώς δεν ξέοουμε τίποτα το ουσιαστικό γι' αυτή τη συλλογή των εξωβιβλικών ποιημάτων και ασμάτων που μνημονεύεται και στο βιβλίο του Ιπσού του Ναυή 10,13 και χάθηκε, ενώ ορισμένα τμήματά του ενσωματώθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν γνωρίζουμε επίσης,

γιατί ονομάστηκε 'Ασμα του τόξου και ποέπει να σημειωθεί ότι η λέξη 'Ασμα λείπει από το Μασωριτικό κείμενο και έχει υποδειχθεί από ερμηνευτές και μεταφραστές ως πιθανή, για το υπάρχον κενόν. Αν θεωρηθεί ότι αυτή είναι η ελλείπουσα, τότε πιθανόν να ονομάσθηκε έτσι, γιατί αναφέρεται στο αήττητο τόξο του Ιωνάθαν και κατ' επέκταση στον ίδιον, ή γιατί συνοδεύονταν - όταν το έψαλλαν μεταγενέστερα, - με ασκήσεις τοξοβολής (ποβλ. Β' Σαμ. 22, 35). Αργότερα το ελεγείο περιλήφθηκε και στο βιβλίο του Β΄ Σαμουήλ (Β΄ Βασιλέων Ο΄) όπου και βρίσκεται καταχωρημένο. (1,19 - 26). Από μια σύγκριση του



Ο Δαυΐδ κρατώντας το κεφάλι του Γολιάθ. Πίναχας του Andrea Martegna, 15ος αιώνας

Πιο ανάλαφοοι ήταν κι απ' αητούς πιο δυνατοί κι' από λιοντάρια.

24 Κλάψτε, κοπέλες του Ισοαήλ, για το Σαούλ,

που κόκκινα σας έντυνε κι ομορφοκεντημένα

κι' έβαζε και στα φούχα σας ολόχουσα στολίδια.

25 Πώς πέσαν έτσι οι δυνατοί καταμεσίς στη μάχη.

Ω Γιοναθάν, απάνω στ' αψηλώματά σου χτυπημένε.

Πόσο πολύ λυπήθηκα για σένανε, αδελφέ μου, Γιοναθάν. Ο πολυαγαπημένος μου στάθηκες συ Εβραϊχού Μασωριτιχού κειμένου μ' αυτό των εβδομήχοντα, σε μερικά σημεία το ποίημα φαίνεται ότι έχει κάποια μικρο-φθορά, που οφείλεται στην μεταβίβασή του, και ατυχώς δεν μπορούν να αποκατασταθούν με βεβαιότητα, όπως π.χ. στα εδ. 18 και 21β (αγροί απαρχών) το νόημα του οποίου παραμένει δυσνόητο. Η διαφοροποίηση φαίνεται επίσης σ' ελάχιστα βέβαια σημεία και στις διάφορες άλλες σύγχρονες μεταφράσεις και αποδόσεις του 'Ασματος όπως π.χ. στην έγκυρη "Jerusalem Bible" και στη μετάφοσση του Εβραιολόγου καθηγητή

Β.Βέλλα, ("Θοησχευτικές ποοσωπικότητες της Π.Δ." τομ. 1ος Αθήναι, σελ. 117). Ο παλαιοδιαθηκολόγος Αθ. Χαστούπης αποδίδει νομίζω επιτυχέστερα στο εδ. 21β τη δυσνόητη, έκφραση "αγροί απαρχών' με την πιο δόκιμη "πεδία θανάτου". "Αγία Γραφή" εκδ. Δημητράκου 1960, τομ. Α΄ σελ. 720).

Το ποίημα είναι απλό στη δομή του αποτελείται από τον πρόλογο (εδ. 19) το σώμα (20-26) και τον επίλογο (27). Ο πρόλογος αρχίζει με μια μεναλοποεπή και μεναλόστομη έκφραση: (-Σαούλ και Ιωνάθαν - περηφάνεια του Ισραήλ που έπεσε κονταροχτυπημένη) και εισάγει αμέσως τον αναγνώστη στο θέμα που ποόκειται να επακολουθήσει. Ενώ οι περισσότερες σύγχρονες μεταφράσεις μεταχειρίζονται τη λέξη περηφάνεια ή δόξα μια πιο κατά γράμμα μετάφραση απ' το Εβραϊκό κείμενο, θα έπρεπε να την αποδώσει ίσως, ως ομορφιά, ή ακόμη καλύτερα ως αντιλόπη (γαζέλα) του

Ισφαήλ· γιατί το ζώο, ήταν γνωστό για την ομοφαία και τη συμμετρική αρμονία της μορφής του. Ο επίλογος περιέχει στοιχεία από τον πρόλογο. Η επωδός τελειώνει με την αρχική φράση "πως έπεσαν οι δυνατοί" ενώ στο κύριο σώμα (εδ. 25) επαναλαμβάνεται η ίδια φράση, και αυτό δίνει αρμονικό δέσιμο σ' όλο το ελεγείο.

Στο χύριο σώμα μπορεί κανείς να παρατηρήσει σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις το γνωστό ιδιάζον φαινόμενο της Εβραϊκής ποίησης το λεγόμενο συνώνυμο παραλληλισμό, στον οποίο δύο στίχοι λέγουν περίπου το ίδιο

πράγμα με διαφορετικά λόγια. (εδ. 20).
Μην πάτε και το πήτε μες στη Γαθ.
Μες στις πλατείες της Ασκαλών
μην το φωνάξετε και χαρούν των Φιλισταίων οι κόρες

κι αναγαλλιάσουν οι κοπέλες των αλλόφυλων.

Μποςούμε να παρατηρήσουμε την ταύτιση των λέξεων πήτε - φωνάξτε Γαθ - Ασκαλών, χαρούν - αναγαλλιάσουν, κόρες των Φιλισταίων - κοπέλες των απεριτηήτων. (πρβλ. και εδ. 22). Η τεχνική αυτή του παραλληλλισμού προσδίδει έμφαση και κομψότητα στον ποι-

Ο βασιλιάς Δαυΐδ στο άνω διάζωμα. Σελίδα από το βιβλίο Subdat al Tawarikh, του Luquan - I Ashuri.

ητικό λόγο, γι' αυτό, και χρησιμοποιούνταν μαζί μ' άλλα είδη παραλληλισμού κυρίως στους παλαιοδιαθηκικούς ψαλμούς και στο γνωμικό λόγο των Παροιμιών. Οι φιλολογικές έρευνες βέβαια, κατέδειξαν ότι το φαινόμενο του παραλληλισμού με τις διάφορες μορφές του (συνώνυμος, αντιθετικός, συνθετικός κ.λπ.) ήταν γνωστό και σ' άλλους Ανατολικούς λαούς σημιτικούς και μη, και ιδιαίτερα στους Χαναναίους, όπως φαίνεται από την Ουγκαριτική φιλολογία (Ρας Σάμρα) που χρονολογείτα από το 140 π.χ. αιώνα και αργότερα, αλλά και στους αρχαίους Βαβυλώνιους,

στους Αιγυπτίους κ.λπ. Ο J.L.Kugel, στην έξοχη μελέτη του με τίτλο"" "The idea of biblical poetry: parallelism and his history" (1981), μελετά διεξοδικά το φαινόμενο του παφαλληλισμού στη λογοτεχνία διαφόρων λαών και κάμει πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις.

Ολόκληφο το ποίημα είναι λιτό, σφιχτοδεμένο και απέφιττο, άμεσο και βιωματικό, με ζωντανές εικόνες, προσωποποιήσεις και παφομοιώσεις. Είναι γραμμένο σε ελεύθεφο στίχο χωφίς να είναι καλουπομένο σε κάποια μετφική ποητική μοφφή, όπως π.χ. του δαχτυλι-

κού εξάμετρου, ή πεντάμετρου, γνωστού στην ελεγειαχή ποίηση της αρχαίας Ελλάδας.

Το ελεγείο ποέπει να συνετέθη γύρω στα τέλη του 11ου αιώνα π.Χ. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ενώ για πολλούς λεγόμενους δαβιδικούς ψαλμούς που βοίσκονται στη συλλογή του ομώνυμου βιβλίου των ψαλμών έχει διατυπωθεί κάποια επιφύλαξη από πολλούς κριτικούς ως προς την πατρότητά τους, - μερικοί μάλιστα έφθασαν μέχρι το σημείο της ολικής άρνησης, άποψη που βέβαια ανασκευάσθηκε και απορρίφθηκε από τους περισσότερους παλαιοδιαθηκολόγους - στο ελεγείο αυτό, κανείς δεν τόλμησε ν' αμφισβητήσει τη Δαβιδική του προέλευση. Ακόμα και ο γνωστός ελευθερόφρων Παλαιοδιαθηχολόγος - χριτιχός R.Preiffer σημειώνει τα εξής για την σχέση του Δαβίδ με το ελεγείο: "η Δαβιδική σύνθεση του ποιήματος είναι αναμφισβήτητη. Το βάθος της

διαχεόμενης συγχίνησης, δείχνει ότι συνετέθη αμέσως μετά από τη μάχη στα Γελβουέ, κάτω απ' το πρώτο σοκ της εντύπωσης που προκαλεί η συμφορά". (R.N.Pfeiffer "Indroduction to the Old Testament", 1941, σελ. 351).

Πράγματι, μόνον ένας Δαβίδ θα μπορούσε να συνθέσει αυτό το ελεγείο. Γιατί πρόχειται για έναν θρήνο που διαχρίνεται για τη ζωηρή έχφραση των συναισθημάτων, την ευγένεια, την μεγαλοψυχία και τη λεπτότητα της διατυπώσεως. Προσόντα που είχε αναντίρρητα ο μεγάλος λυρικός βάρδος του αρχαίου Ισραήλ (Β.Βέλλας). Ο ποιητής αποχαλύ-

πτει όλη την ένταση της λύπης του με ειλικρίνεια αλλά και ανδροπρέπεια.

Το "Ασμα του τόξου" πάλλεται από το ανυπέρβλητο αίσθημα φιλίας του βασιλόπαιδα Ιωνάθαν προς τον ποιμενόπαιδα Δαβίδ. Αβάσταχτη χαρακτηρίζει τη θλίψη του ο ποιητής για τον άδιχο γαμό του αδελφικού φίλου που η αγάπη του ήταν "μεγαλυτέρα του έρωτος των γυναιχών" ανώτερη απ' την αγάπη που δείχνει ένας άντρας σε μια γυναίκα, ή ακόμη μια γυναίκα στον αγαπημένο της και μια μάνα στο γιο της. Η φιλία αυτή έμεινε απαράμιλλη στην ιστορία σαν τη φιλία του Δάμωνα και Φιντία και σαν τη φιλία του Αχιλλέα και του Πάτροκλου. Ο Δαβίδ δεν μπόρεσε να μείνει ασυγκίνητος απ' τη φιλία και την ανυπόκριτη αγάπη του Ιωνάθαν, που παρ' όλον που ήταν διάδοχος του θρόνου σαν γιος του Σαούλ, "ηγάπησε τον Δαβίδ ως την ιδίαν αυτού ψυχήν" (Α.Σαμ. ιη' Ι). Η αληθινή φιλία πράγματι είναι θείο δώρο και πολλές φορές ανώτερη απ' τη συγγενική σχέση. "Το μεγαλείο της φιλίας - έλεγε ο Έμερσον - δεν είναι το απλωμένο χέρι ούτε η χαρά της συντροφικότητας, αλλά η ψυχική έμπνευση που αισθάνεται κανείς όταν ανακαλύπτει ότι κάποιος άλλος πιστεύει σ' αυτόν και θέλει να τον εμπιστεύεται". Αυτό το απόλυτο είδος εμπιστοσύνης είχε αναπτυχθεί σε μια υψηλή αμφίδρομη σχέση μεταξύ Δαβίδ και Ιωνάθαν.

Αλλά ο Δαβίδ δε σταματά εχεί. Επεκτείνει το θοήνο του με την ίδια ένταση και πάθος και στον Σαούλ τον εχθοό και καταδιώχτη του. Εξισώνει το θάνατο του εχθοού που επιβουλεύτηκε κατ' επανάληψη τη ζωή του, (Α' Σαμ. ιη' 29) με το θάνατο του αχώριστου φίλου του! Τι μεγαλοψυχία και λεπτότητα αισθημάτων! Μπροστά στο θάνατο του Σαούλ του "χεχρισμένου του Κυρίου" που δεν ετόλμησε να εχτείνει ο ίδιος το χέρι και του Ιωνάθαν, δεν χάνει διάχριση ο

ποιητής

Ιωνάθαν και Σαούλ αχώριστο ζευγάρι στη ζωή, μα και στη θανή ενωμένοι.

Οι στίχοι αυτοί αναχαλούν στη μνήμη του αναγνώστη, το γεγονός της υπακοής και συμπαραστάσεως του Ιωνάθαν προς τον πατέρα του, παρ' όλον που ήταν ψυχικά δεμένος με τον Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν ήξερε να εξισορροπεί με επιτυχία τα αισθήματα της υικής αγάπης με αυτά της φιλίας (Α' Σαμ. 23,14, επ. 19, 1-7).

Το 'Ασμα είναι επίσης γαλβανισμένο από ένα υψηλό φρόνημα πατριωτισμού. Ο Δαβίδ μπορεί να κατέφυγε στον Αγχούς τον Φιλισταίο για να προστατευτεί απ' την καταδιωκτική μανία του Σαούλ, αλλά δεν υπήρξε ούτε προδότης ούτε αυτόμολος, ούτε δειλός. Ήταν

φλογεφός Ισφαηλίτης στην πίστη και στην ψυχή, όπως αποκαλύπτει η μετέπειτα δφάση του και η όλη ζωή του. Γι' αυτό, δεν έπφεπε κατά τον ποιητή ν' αναγγελθεί το κακό μαντάτο στους Φιλισταίους για να μη χαφούν οι θυγατέφες των απεφιτμήτων και ίσως ψάλλουν - μετά τυμπάνων και κυμβάλων - όπως έψαλαν οι θυγατέφες του Ισφαήλ όταν ο Δαβίδ νίκησε το Γολιάθ:

Επάταξε Σαούλ εν χιλιάσιν αυτού και Δαβίδ εν μυριάσι αυτού.

Αχόμη ο ποιητής αναφέρεται στις νίκες και στη γενναιότητα των δύο ανδρών που ήσαν

Ελαφοότεροι αετών δυνατώτεροι λεόντων.

Η παρομοίωση εδώ είναι έξοχη γιατί προσδίδει όλο το νοηματικό μεγαλείο της γενναιότητας και μαχητικότητας των πολεμιστών, με το να χρησιμοποιούνται ως παράλληλα, ο βασιλιάς των πουλιών και ο βασιλιάς των ζώων. Και ο Δαβίδ είχε υπόψη του και το δυναμισμό του Σαούλ και τη γενναιότητα και την ευφυή τόλμη του Ιωνάθαν, που σε μια περίπτωση τα είχε βάλει μόνος του μ' έναν οπλοφόρο, ενάντια με πολλούς Φιλισταίους (Α' Σαμ. 14, 6 επ.). Ο θάνατος του Σαούλ και Ιωνάθαν παρακινεί τον ποιητή να εκφέρει μιαν συγκρατημένη αρά προς τα όρη Γελβουέ, λες κι' αυτά ήταν υπαίτια για την αναπάντεγη καταστροφή:

Όρη του Γελβουέ ας μη σταλάζει απάνω σας βροχή μηδέ δροσιά. Αχόμα καλεί τις κοπέλες του Ισραήλ

TA "XPONIKA" TO KAAOKAIPI

Λόγω των θερινών διακοπών το επόμενο τεύχος των "Χρονικών" θα εκδοθεί τον Σεπτέμβριο

να θοηνήσουν μαζί του για τη θανή του Σαούλ που τους έφερνε λάφυρα από τις μάχες, χρυσά στολίδια και πορφύρα, σαν μια εκδήλωση της γενναιοδωρίας του

Στα όρη του Γελβουέ έπεσε η περηφάνεια του Ισραήλ πονταροχτυπημένη. Επεί έπεσε η ασπίδα του Σαούλ (λες παι δεν είχε χριστεί ο Σαούλ με χριστήριον έλαιον). Επεί συνετρίβη παι το φοβερό τόξο του Ιωνάθαν. Και ο Δαβίδ θρηνεί. Θρηνεί μ' έναν εσώτατο σπαραχτιπό μονόλογο που σε πάποια στιγμή τον εξωτεριπεύει μ' 'εναν μοναδιπό τρόπο. Και δεν θρηνεί μόνον αυτός, αλλά παραγγέλλει να διδάξουν στα παιδιά του Ιούδα το ""Ασμα του τόξου", σαν μιπρό φόρο αγάπης, τιμής παι σεβασμού για το χαμό του αγαπημένου Ιωνάθαν παι του πατέρα του Σαούλ.

Εντύπωση προξενεί στον αναγνώστη το γεγονός ότι ο Δαβίδ στο ελεγείο του - ενώ φλέγεται από πατριωτισμό - δεν διατυπώνει καμιά άμεση ή έμμεση αρά, απειλή, ή έστω όρχο για εκδίκηση κατά των εχθρών για το θάνατο του αγαπητού φίλου. Είναι κι αυτό ένα δείγμα των λεπτών αισθημάτων του ποιητή, ο οποίος πετυχαίνει να μιλάει στην ψυχή του αναγνώστη, του οποιουδήποτε αναγνώστη, της οιασδήποτε εποχής. Η συγκινησιακή φόρτιση του ελεγείου διοχετεύεται στις φλέβες του αποδέχτη. Επί χιλιάδες χρόνια μερικοί στίχοι του, όπως "Πώς έπεσαν οι ήρωες", επανλαμβάνονται από στόμα σε στόμα γιατί έχουν καταστεί παροιμιώδεις. Ο μεγάλος ποιητής Ανδρέας Κάλβος φαίνεται να έχει επηρεαστεί από το 'Ασμα αυτό, στην ωδή του "Προς τον Ιερόν Λόχον".

Επίλογος

Το θοηνητικό 'Ασμα του τόξου είναι πράγματι ασύγκριτο και μοναδικό στην παγκόσμια λογοτεχνία (Κ.Φρίλιγγος). Η ελληνική αρχαιότητα μπορεί να έχει να μας παρουσιάσει δείγματα ελεγείας του Μιμνέρμου, του Καλλίνικου ή του Θεόγνη κ.α., αλλά τα περισσότερα απ' αυτό δεν μπορούν να φτάσουν στο ύψος του Δαβιδικού ελεγείου. Ο θρήνος αυτός του Δαβίδικού ελεγείου. Ο θρήνος αυτός του Δαβίδικού ελεγείου. Το τόσο ειλικρινής, αποκαλύπτει περίτρανα την πλούσια ποιητική βλάστηση της ψυχής του.

Γιατί μονάχα ένας Δαβίδ, μονάχα αυτός ο βιρτουόζος της κυνύρας αυτός ο μύστης του θρησκευτικού συναισθήματος - ο Πίνδαρος του αρχαίου Ισραήλ - μπορούσε να νοιώσει τέτοια συντριβή και θλίψη για τη θανή του Ιωνάθαν και να μετουσιώσει τον αβάσταχτο πόνο του, στο "ωραιότερο δείγμα ελεγειακής ποίησης που μας έδωσε η Εβραϊκή φιλολογία", (ΑΠροκοπίου, "Ο λαός της Βίβλου" 1959, σελ. 112, 99).

ΛΕΥΚΑΣ ή ΑΡΤΑ;

Ερμηνεία ενός χωρίου του οδοιπορικού του Βενιαμίν του εκ Τουδέλης

Του ΜΙΧΑΗΛ Α. ΔΕΝΔΙΑ

Καθηγητού του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ο Οδοιπορικόν του εκ της ισπανικής πόλεως Τουδέλης καταγομένου φαββίνου Βενιαμίν είναι σπουδαιστάτη πηγή πληφοφοριών όχι μόνον δια την ιστορίαν της ισφαηλιτικής διασποράς κατά τον 12ον αιώνα, αλλ' ωσαύτως και δια την γνώσιν της δημογραφικής και οικονομικής καταστάσεως των ελληνικών πόλεων, εκ των οποίων διήλθεν ο περιηγητής σύτος περί την εποχήν ταύτην. Ήτο λοιπόν επόμενον ίνα το μέφος εκείνο του Οδοιπορικού, το οποίον αναφέρεται εις δια των ελληνικών χωρών διέλευσιν του Βενιαμίν ελχύση την προσοχήν όλων εκείνων όσοι ασχολούνται με την εν πολλοίς σκοτεινήν, ιδίως όσον αφορά εις την κατάστασιν και διοίκησιν των επαρχιών, βυζαντινήν ιστορίαν του 12ου αιώνος'.

Εις την μονογραφίαν, την οποίαν παρασκευάζομεν περί του Δεσποτάτου της Ηπείρου, υπεχρεώθημεν πλείονας φοράς να ανατρέξωμεν εις τας πληροφορίας, τας οποίας περιέχει ο Ισπανός ραββίνος προκειμένου κυρίως περί των πόλεων, αίτινες συμπεριελήφθησαν εντός των ορίων του κράτους του ιδρυθέντος βραδύτερον παρά του Μιχαήλ Α΄ Αγγέλου Δούχα.

Μετά την διέλευσιν αυτού δια των Ηπειρωτικών και των ομόρων χωρών ο Βενιαμίν ο εκ Τουδέλης ηκολούθησε την εξής πορείαν: Αναχωρήσας εκ του Υδρούντος (Otranto), διεπεραιώθη εις την Κέρκυραν. Η νήσος αύτη ευρίσκετο τότε υπό την κυριαρχίαν του νορμανδού βασιλέως της Σικελίας, ανεκτήθη δε παρά των Ελλήνων βραδύτερον. Εγκαταλιπών την Κέρκυραν, ο Εβραίος περιηγητής έφθασε κατόπιν θαλασσίου ταξειδίου δύο ημερών εις πόλιν, της οποίας το όνομα εις το εβραϊκόν κείμενον θα ηδύνατο, να αναγνωσθή, Λάρτα, Lachta, ή Λεκάο.

Των γλωσσικών ενδείξεων ουσών ούτως ανεπαρκών δια να ταυτίσωμεν την εν τω κειμένω αναφερομένην πόλιν μεθ' ορισμένης ηπειρωτικής, εξηνέχθησαν διάφοροι γνώμαι και εικασίαι σχετικαί προς το ζήτημα τούτο. Η πλειονότης των μεταφραστών και σχολιαστών του Βενιαμίν φρονούν ότι πρόκειται ενταύθα περί της 'Αρτας, μελλούσης πρωτευούσης του Ηπειρωτικού Δεσποτάτου. Εν τούτοις, κατ' άλλους, η πόλις εις την οποίαν προσήγγισεν ο ραββίνος αρχόμενος εκ Κερκύρας είναι η Λεικάς.

Την τελευταίαν γνώμην υπεστήριζεν εκ των Ελλήνων ο με το ζήτημα τούτο ασχοληθείς κ. Λάζαφος Βελέλης², κατά τον οποίον η κακή κατάστασις εις την οποίαν ευρίσκετο το χειρόγραφον του Βρεττανικού Μουσείου δεν επιτρέπει να καθορισθή επακριβώς το όνομα της πόλεως ή κωμοπόλεως εις την οποίαν μετέθη εκ Κερκύρας ο Βενιαμίν και εις την οποίαν υπήρχε μεν ιουδαϊκή παροικία με εκατοντάδα μελών. Εν τούτοις ο κ. Βελέλης απέκλινεν υπέρ της γνώμης καθ' ην δεν πρόκειται περί της 'Αρτας, αλλά περί της Λευκάδος, προσθέτων ότι καλώς, κατ' αυτόν, οι εκδόται Lelevelli και Carmoty είχον προτείνει την γραφήν Λεκάτ, η οποία θ' ανεφέρετο αναμφιβόλως εις την Λευκάδα.

Είναι ίσως αναγκαίον να σημειώσω ενταύθα ότι πολύ προ των εκδοτών τούτων ο πρώτος μεταφραστής του Οδοιπορικού, ο Γάλλος Baratier³ είχεν αναγνώσει Levatto, και όχι Lecatto, όνομα εις το οποίον θα έποεπε να αναγνωρίσει κανείς το της πόλεως Λευκάδος.

Η περί της Λευχάδος ως πόλεως εις την οποίαν προσήγγισεν ο Ισπανός ραββίνος ερχόμενος εκ Κερχύρας γνώμη υπεστηρίχθη εσχάτως παρ΄ άλλου Έλληνος, του κ. Ανδρεάδου. Τα επιχειρήματα τα οποία προσάγει ούτος προς υποστήριξιν της γνώμης του είναι και περισσότερον συστηματοποιημένα ή τα των άλλων όσοι υποστηρίζουν την ιδίαν γνώμην, και ενδιαφέροντα, αν και όχι πάντοτε πειστικά. Ενδιαφέρουσα ιδίως είναι η παρατήρησις του κ. Ανδρεάδου καθ΄ ην δεν είναι ακόμη εξηκριβωμένον ότι η ισφαηλιτική κοινότης Άρτας ανάγεται εις τον 12ον αιώνα, ενώ γίνεται ρητή μνεία περί ισραηλιτών της Λευκάδος παρά του Αβραάμ ιμπν-Δαούτ ισπανοεβραίου ζήσαντος κατά τον 12ον αιώνα.

Αλλ' ο κ. Ανδοεάδης στηρίζει ιδίως την πεποίθησιν αυτού ότι δεν τρόχειται περί 'Αρτας αλλά περί Λευχάδος εις παρατηρήσεις ούτως ειπείν γεωγραφικού χαρακτήρος, τας εξής: Χρειάζεται λέγει, συρροή εξαιρετικά ευνοϊκών περιστάσεων ίνα ιστιοφόρον δυνηθή να φθάση εκ Κερκύρας εις τον λιμένα της Κοπραίνης, του σημερινού επινείου της 'Αστας, εντός δύο ημερών. Εκτός όμως τούτου, υπάρχει κάτι πολύ περισσότερον απίθανον, το εξής. Δια να μεταβή κανείς από την υποθετικήν αυτήν 'Αρταν την κειμένην εις το Αιτωλικόν είναι ανάγκη να διαπλεύση τον Αμβρακικόν κόλπον, να παραπλεύση την Λευκάδα και την Ακαρνανίαν, να διανύση δε και περαιτέρω δεκάδας χιλιομέτρων. Δια να κάμη κανείς παρόμοιον ταξείδιον σήμερον, όχι δε δι' ιστιοφόρου αλλά δι' ατμοπλοίου, θα είχεν ανάγκην κατ' ελάχιστον όρον ενός ημερονυχτίου. Και εάν δε ήθελεν υποτεθή ότι ο Βενιαμίν μετέβη εις το Αιτωλικόν εξ 'Αρτης δια ξηράς, πάλιν θα εχρειάζετο προς τούτο τουλάχιστον μίαν ημέραν αν μη περισσοτέρας, δοθέντος ιδίως ότι κατά την εποχήν εκείνην τα μέσα συγκοινωνίας εις την εν λόγω περιφέρειαν θα ήσαν περισσότερον πρωτόγονα ή σήμερον. Λοιπόν το κείμενον λέγει, κατά τον κ. Ανδρεάδην, ότι το μεταξύ της υποθετικής 'Αρτης και του Αιτωλικού διάστημα διηνύθη εις χρόνον μιχρότερον της ημισείας ημέρας. Επειδή τούτο είναι φυσιχώς αδύνατον, πρέπει να συμπεράνομεν ότι η πόλις, εκ της οποίας εξεκίνησεν ο Βενιαμίν ο εκ Τουδέλης δεν είναι η 'Αρτα, αλλ' άλλη τις, εγγύτερον του Αιτωλικού κειμένη, και ως τοιαύτη ενδείκνυται εκ της γραφής

Εν τούτοις αι παρατηρήσεις αύται δεν μου φαίνονται πειστιχαί δια να θέσουν τέρμα εις την αμφιισβήτησιν, απλούστατα διότι στηρίζονται επί βάσεως εσφαλμένης, και ιδού πώς. Ο κ. Ανδρεάδης παφελει εις ημάς την ακόλουθον αντίληψιν περί της πορείας την οποίαν ηκολούθησεν εις το ταξίδιόν του ο Εβραίος περιηγητής: Ο Βενιαμίν διαπεραιούται εξ Υδρούντος εις Κέρκυραν, εκείθεν μετά θαλάσσιον ταξίδιον διαρχέσαν δύο ημέρας φθάνει εις πόλιν της οποίας το όνομα δύναται να αναγνωσθή, Λάρτα, Lachta ή Λεκάτ. Εις διάστημα μικρότερον μιας ημέρας μεταβαίνει εκ της πόλεως ταύτης εις το Αιτωλικόν εκείθεν διαπεραιούται εις Πάτρας και από εκεί εις Ναύπακτον οπόθεν συνεχίζει το προς την Κωνσταντινούπολιν ταξίδιόν του.

Εάν η παρά του Ισπανού ραββίνου ακολουθηθείσα πορεία ήτο πραγματικός αύτη, δεν θα είχομεν καμμίαν δυσκολίαν να δεχθώμεν ότι εις διάστημα μικρότερον μάλιστα της ημισείας ημέρας είναι τελείως αδύνατον, όχι μόνον κατά τον 12ο αιώνα, αλλ' ακόμη και σήμερον να μεταβή κανείς από την 'Αρταν εις το Αιτωλικόν. Πρέπει εν τούτοις να παρατηρήσωμεν συγχρόνος ότι εάν ρίψη κανείς απλούν βλέμμα επί του γεωγραφικού χάρτου, θέλει πεισθή ότι και εάν δεχθώμεν ότι πρόκειται περί της Λευκάδος θα ήτο πάρα πολύ δύσκολον να μεταβή τις εκ της πόλεως ταύτης εις Αιτωλικόν κατα΄ τον 12ον αιώνα εις διάστημα μικρότερον της ημισείας ημέρας. Εν τοιαύτη περιπτώσει δεν θα πρόκειται ούτε περί της Λευκάδος, θα μένη δε πάντοτε χωρίς απάντησιν η ερώτησις: ποία είναι η διήμερον της Κερχύρας απέχουσα πόλις Λάρτα, Lachta ή Λεκάτ;

Εν τούτοις εάν δώσωμεν περισσοτέραν προσοχήν εις το σχετικόν χωρίον του Οδοιπορικού, θέλομεν πεισθή ότι δεν υπάρχουν δυσκολιαι ίνα η πόλις περί ης η αμφισβήτησις ταυτισθή προς την 'Αρταν. Κατά πρώτον, ιδού πώς έχει το χωρίον τούτο εν τη αρίστη κατά λέξιν μεταφράσει της εκδόσεως Asher¹ με την οποίαν άλλως είναι σύμφωνοι πάσαι αι άλλαι εκδόσεις, από την γενομένην παρά των Baratier² Constantin L' Empereur¹ και Quia Mantain¹ μέχρι των σχετικώς προσφάτων του Adler¹² και του Llubera¹³. "Εκείθεν (δηλ. εκ Κερκύρας), υπάρχει ταξίδιον δύο ημερών μέχρι της χώρας της Λάρτας, όπου άρχονται αι κτήσεις του Μανουήλ, ηγεμόνος των Ελλήνων. Είναι φρούριον περιλαμβάνον μέχρις εκατόν Ιουδαίων, επί κεφαλής των οποίων ευρίσκονται οι ραββίνοι Σελαχία και Ηρακλής. Εκείθεν (δηλ. εκ Λάρτας) χρειάζεται κανείς δύο ημέρας μέχρι του

Αφίλου (πρόχειται αναμφιβόλως περί της πόλεως Αχελώου), φρούριον εις το οποίον ευρίσχονται περίπου τριάχοντα Ιουδαίοι, έχοντες επί κεφαλής των τον ραββίνον Σαββατάι. Εκείθεν (δηλ. εξ Αχελώου) χρειάζεται ημίσειαν ημέραν μέχρις Ανατολιχού, το οποίον χείται επί "βραχίονος θαλάσσης". Εντός μιας ημέρας μεταβαίνει εχείθεν εις Πάτρας".

Ως εννοεί τις ευκόλως εξ απλής αναγνώσεως του κειμένου τούτου δεν πρόχειται περί ταξιδίου εξ 'Αρτης εις Αιτωλιχόν επιχειρηθέντος εις διάστημα ημισείας ημέρας, αλλά περί ταξιδίου εξ Αχελώου εις Αιτωλικόν, είναι δε λογικώτατον η μεταξύ των δύο τούτων σημείων απόστασις να δύναται να διανυθή εντός ημισείας ημέρας. Κα-

τόπιν της παρατηρήσεως ταύτης θα ηδυνάμεθα να αναπαραστήσωμεν, συμφώνως προς το κείμενον, το δρομολόγιον του Ισπανού περιηγητού ως εξής: Ο οαββίνος καταλείπει την Κέοκυραν και εντός δύο ημερών διαπλέει την θάλασσαν μέχρι του λιμένος της Σαλαγαράς πιθανώς επινείου της "χώρας της 'Αρτας" κατά την εποχή ταύτην14. Αναμφιβόλως δύο ημερονύχτια - 48 ώραι - είναι, νομίζομεν, αρχετά ίνα ιστιοφόρον δυνηθή να διαπλεύση έστω και με μετρίως ευνοϊκόν άνεμον τον από Κερχύρας μέχρι του περί ού ο λόγος όρμου του Αμβρακικού διάστημα. Τουναντίον, δύο ολόκλησα ημερονύκτια δια να μεταβή κανείς εκ Κερκύρας εις Λευκάδα είναι ομολογουμένως πολύ.

Ας παρακολουθήσομεν τον ημέτερον περιηγητήν εγκαταλείποντα την 'Αρταν. Κατά το κείμενον, μετέβη εντός δύο ημερών εις την μιχράν αχαρνανικήν πόλιν Αχελώον, της οποίας βραδύτερον ο επίσκοπος υπόκειται, κατά τους χρόνους του Δεσποτάτου, εις τον μητρο-

πολίτην Ναυπάκτου. Η πόλις αύτη δεν πρέπει κατ' ουδένα λόγον να ταυτισθή προς το Αιτωλικόν, ως τούτο κάμνει, προφανώς εκ παραδρομής, ο κ. Ανδρεάδης, δια τον απλούστατον λόγον ότι πρόκειται περί πόλεων διαφόρων εχ των οποίων η μεν πρώτη έχειτο χάπου πλησίον του φερωνύμου ποταμού, η δε δευτέρα Αιτωλικόν μεν κατά

την αρχαιοτητα, Ανατολικόν δε κατά τον μεσαίωνα καλουμένη κείται πολύ μαχράν του Αχελώου και εν τη Αιτωλία. Άλλως τε, εις το κείμενον αι δύο πόλεις αναφέρονται διακεκριμένως, έκειντο δε, λένει ο Βενιαμίν, εις απόστασιν ημισείας ημέρας η μία από της άλλης ειδικώς περί του Αιτωλικού αναφέρει το χαρακτηριστικόν της πόλεως ταύτης ότι "κείται επί βραχίονος θαλάσσης". Συμφώνως λοιπόν λοιπόν προς μίαν τοιαύτην ανάγκην του κειμένου νομίζομεν ότι πρέπει εις την προφανώς παρεφθαρμένην λέξιν του χωρίου να αναγνωρίσομεν το όνομα της 'Αρτας. Τούτο πράττουν ομοίως, χωρίς να παρέχουν καμμία σχετικήν δικαιολογίαν, και οι τελευταίοι χρονολογικώς εκδόται του Οδοιπορικού Adler και

Llubera. Πράγματι δια να μεταβή κανείς κατά τον 12ον αι. από την 'Αρταν εις τον Αχελώον είτε δια ξηράς, διερχόμενος το Μακουνόρος, είτε δια θαλάσσης αποβιβαζόμενος, εις σημείον τι της αχαρνανικής ακτής, θα είχεν ανάγκην πολλού χρόνου. Εν τούτοις, τα δύο ημερονύχτια περί των οποίων ομιλεί το Οδοιπορικόν, είναι διάστημα πλέον ή αρχετόν, λαμβανομένων υπόψει βεβαίως των δυσκολιών τας οποίας παρουσίαζεν η συγκοινωνία των μερών τούτων κατά τον 12ο αιώνα. Τουναντίον, νομίζομεν, ουδέποτε θα εγρειάζετο κανείς δύο ημερονύκτια δι να μεταβή εκ της απέναντι της Ακαρνανίας πόλεως Λευκάδος εις την πόλιν Αχελώον παρά τον ομώνυμον ποταμόν. Το σχετικόν λοιπόν χωρίον του οδοιπορικού δεν περιέχει πλέον καμμίαν δυσκολίαν πραγματικής ερμηνείας, δοθέντος ότι εχ μεν της 'Αρτης είναι λογικόν' χρειάζεται κανείς μέχρι του Αγελώου δύο ημέρας, εκείθεν δε μέχρι του Αιτωλικού μό-



Εβραϊκό Κοιμητήριο Άρτας: φωτογραφία στις 7.61956 που δείχνει μέρος του εξωτερικού τοίχου που δεν είχε τότε καταστραφεί

Η Ισραηλιτική Εκπαιδευτική εταιρία "Χεβράθ Ταλμούδ Topa"

Στην 'Αρτα

Στην 'Αρτα λειτουργούσε κάτω από την καθοδήγηση της Ισραηλιτικής Κοινότητος, η Ισραηλιτική Εκπαιδευτική Εταιρεία "Χεβράθ Ταλμούδ Τορά".

Σύμφωνα με το καταστατικό της, της 17ης Μαρτίου 1880, σχοπό είχε "την διόρθωσιν, την στερέωσιν και την διατήρησιν των νυν υπαρχόντων σχολείων, την εκπαίδευσιν και την πρόοδον των Ισραηλιτών τέκνων".

Το Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούσαν εκείνη την εποχή οι: Μπέσος Γιούλης - Πρόεδρος, Ιακώβ Ρ. Μεγιωνή Αντιπρόεδρος, Μ.Δ.Ιωχανάς - Ταμίας, Έφοροι οι Ηλίας Ιωσέφ Κονέ, Μωσέ Σ. Μπατίνος, Μωσέ Α. Ζάφφος και Αβραάμ Σαμπεθάπ και τέλος Γραμματεύς ο Μιχαπλ .Μπέσος.

νον ημίσειαν ημέραν.

(Από τα Ηπειρωτικά Χρονικά, 1931. Για την Ισφαηλιτική Κοινότητα 'Αρτας έχουν δημοσιευθεί μελέτες στα τεύχη 40/8 51/13, 54/6, 63, 68/36, 75/7 και 105/18 του περιοδικού "**Χρονικά**")

- 1. Βλ. πλην άλλων την σχετικώς πρόσφατον μελέτην του κ. Α.Ανδρεάδου Sur Benjamin de Tudele εν τη Festgabe A. Heisenberg zum 60. geburtstage (Byz. Zeitsehrift XXX), σ. 457 εξ.
 - 2. Βλ. Νέαν Ημέραν Τεργέστης, αριθ. της 9ης Δεκεμβρίου 1899.
- 3. Η μετάφρασις αύτη εδημοσιεύθη εις Αμεστελόδαμον κατά το 1734, και
- όχι εν Παρισίοις, ως γράφει ο κ. Ανδρεάδης, ενθ. αν .σ. 459.
- 4. Zunz, Ritus s. 83, παρα S.Kraus, Studien zur byz. judischen Geschichte, σ. 79. neubauer, Medieval Jewish Chronicles t. I. σ. 79.
 - 5. Eνθ' ανωτ. σ. 460.
 - 6. Ενθ' ανωτ. σ. 457 σ. 457-458
- 7. Την πόλιν ταύτην φαίνεται ταυτίζων ο κ. Ανδρεάδης προς την πόλιν Αχελώον.
- 8. A. Asher, The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, εις 2 τόμους. London 1840-1841. Κατά τοη Adler (βλ. κατώτ. σημ.) σ. XII, η έκδοσις του Asher είναι η αρίστη των εκδόσεων του Οδοιπορικού.
- 9. F.P. Baratier, Voyages de Rabbi Benjzamin, fils de Jona de Tudele, Amsterdam 1734 τ. I, 37.
- 10. Itinerarium D. Benjamin cum versione et notis Constantini L' Empereur. Levden 1633
- 11. Itinerarium Benjamini Tubelensis... ex hebraico latinum factum Bened. Aria Montano interprete, Anvers 1575.
- 12. Markus Nathan, Adler, The itinerary of Benjamin of Tudela. Critical text, translation and Commentary, London 1907, βλ. ιδίως σ. 10.
- 13. Ignacio Gonzalez, Llubera, Viages de Benjamin de Tudela, 1160-1173 Madrid 1918- s. 59 - 60.
 - 14. Ποβλ. βίον Οσίας Θεοδώρας παρά Migne, Patrol gr. CXXVII, σ. 904.

Παραμύθι της Κοιλάδας του Αρσίν

Του ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ, της Ακαδημίας Αθηνών

τος 1948. Καλοκαίοι. Η νύχτα είχε πέσει πολλή όξω απ' τα τείχη της Ιερουσαλήμ, στη βιβλική κοιλάδα του Αρσίν. Ο Σολομών Κρελ σήκωσε τα μάτια, τα στήλωσε στη νύχτα. Ψιθύοισε το μυστικό μήνυμα:

"Αύοιο. Αύοιο το ποωί".

Ανατρίχιασε. Αυτή η φωνή που του έλεγε για αύριο το πρωί... Ω, πόσο ήταν φωνή ανάλγητη, χωρίς έλεος. Ερχόταν παγωμένη, σχληρή, απ' το βάθος του καιρού. Όμως, περνώντας μέσα απ' τη ζεστή περιοχή όπου είναι αίμα και δάκρυα, όπου η φυλή του ολοφυρόταν και οπάραζε, η μυστική φωνή έπαιρνε απ' τη ζέστη που έχουν το αίμα και τα δάκρυα, γινόταν επίκληση και πεπρωμένο.

"Αύριο. Αύριο το πρωί".

Όλος ο Ισααήλ, όλοι οι πρόγονοι, όλοι οι κυνηγημένοι, οι περιπλανημένοι, οι τυραγνισμένοι, οι σφαγμένοι, οι σκοτωμένοι - όλοι οι άντρες κ' οι γυναίκες και τα παιδιά της φυλής του που μαρτύρησαν, όλοι όσοι γίναν καπνός ξυπνούσαν μες στη νύχτα, πάνω απ' την κοιλάδα του Αρσίν, αυτό το καλοκαίρι, έτος 1948, δέναν τις φωνές τους, γίνονταν φωνή μία. Κ' η φωνή έλεγε στον Σολομών Κοελ:

"Αύριο. Αύριο το πρωί".

Ο Σολομών Κρελ είναι ποιητής, γράφει στίχους. Όμως τώρα η φωνή δεν είναι για στίχους. Αύριο το πρωί ο Σολομών Κρελ πρέπει να πολεμήσει με το ντουφέχι στο χέρι. Για τη γη των πατέρων του, για την εστία των προγόνων. Για νά 'χουν επιτέλους μια γη όλοι οι Σολομών Κρελ που θά 'ρθουν αύριο. Για νά 'χει επιτέλους, τη σχιά ενός δέντρου διχού, κατάδιχου, η πιο γερή, η πιο δαιμονισμένη, η πιο αχατάβλητη φυλή των ανθρώπων.

"Αύριο. Αύριο το πρωί".

"Ναι, αποκρίνεται ο Σολομών Κρελ, και κοιτάζει τη νύχτα που ολοένα πορεύεται στεφανωμένη με τ' άστρα. Αύριο το ποφί"

Σώπασε. Ξάπλωσε ανάσχελα στη ζεστή γη, σφάλησε τα μάτια. Είπε πια ν' αφήσει να τον πάρει το χύμα, η μουσιχή. Έλεγε σχοπό η γη, τα βράχια, τα χλαδιά, οι ρίζες. Ο σχοπός ήταν ήρεμος, ζεστός - ο Σολομών Κρελ αποχοιμήθηχε.

Ξύπνησε όταν η ποιίλια ήταν πολύ ψηλά. Τα μεσάνυχτα είχαν περάσει, έχανε χούο. Ο Σολομών Κοελ τουρτούριζε. Μπήκε στο τσαντίρι του, συμμαζώχτηκε σε μια γωνιά, σκεπάστηκε με μια κουβέρτα. Σα ζεστάθηκε ένιωσε νά 'ναι πιο καλά - τα μάτια καθαρά, το μυαλό του. Μες στ' αστραφτερά, παιδικά του μάτια βασίλευε τώρα ο βέβαιος τόνος: η απόφαση για τη φωνή. Για το αύριο, αυτό το αύριο το μοναδικό, που ήταν να πολεμήσει κι αυτός τους 'Αραβες. Για το θάνατο, που ήταν νά 'ρθει αύριο. "Τώρα πια είμαι έτοιμος".

Τι ησυχία που είναι τώρα μες στη νύχτα, μες στη συνείδηση, μες στην καρδιά, τώρα που πια έχει αποφασιστεί, ό,τι μέλλει να γίνει! Τώρα που πια είναι έτοιμος για να βαδίσει ακέραιος σ' αυτό που πρέπει να γίνει!

Έσκυψε, προσευχήθηκε στο θεό του. Θυμήθηκε κάθε τι που αγάπησε στα λίγα χρόνια της νιότης του, όλα. Κ' ύστερα τελευταίο, κράτησε το πιο ιερό, το πιο ανένδοτο: την ποίηση. Είπε να διαβάσει, πράξη ύστατη, στίχους.

'Ανοιξε το βιβλίο. Το βιβλίο ήταν εγγλέζιχο. 'Ηταν στίχοι του Χουσείν Μπεν Μπενάρες, νέου 'Αραβα ποιητή, μεταφρασμένοι στ' αγγλιχά. Ο Σολομών Κρελ βυθίστηχε ώρα πολλή στους στίχους. Στη σελίδα 17 χουράστηχε.

Πήρε το μολύβι του. Κάτι έγραψε στη σελίδα 17. Κ' ύστερα ήρθε η αυγή, η μέρα η χορυφαία που ανάτελνε.

ντίπερα, στην άλλη άχρη της χοιλάδας του Αρσίν, όξω απ' τα τείχη της Ιερουσαλήμ ήταν το στρατόπεδο των Αράβων. Ο Χουσεΐν Μπεν Μπενάρες ξύπνησε. Έτριψε τα μάτια του. Παράξενο! Αυτή τη νύχτα δεν είχαν έρθει τα όνειρα. Πάντα τα μελετούσε τα όνειρα, πάντα έρχονταν στον ύπνο να του πουν για χαρά χαι για θάνατο, για λύπη χαι δύναμη. Μα αυτή τη νύχτα, όχι, δεν ήρθαν.

"Θα 'ναι σήμερα μια μέρα οπού δε θα γίνει τίποτα,σχέφτηκε. Μήτε θα σχοτώσω, μήτε θα με σχοτώσουν. Θά 'ναι, μια μέρα παράξενα ήσυχη. 'Όχι σαν τις άλλες".

Όλες τις άλλες μέρες του τελευταίου καιρού άκουγε κι αυτός τη φωνή των δικών του, τη φωνή της γης των πατέρων του. Την άκουγε και την προσκυνούσε. Έλεγε η φωνή για τον ίδρο και για το αίμα που χύσαν σ' αυτή τη γη, αιώνες τώρα δουλεύοντάς την, οι πρόγονοί του. Αιώνες, από τότες που έφυγε ο Ισραήλ για ν' αρχίσει το καταπληχτικό ταξίδι του περιπλανώμενου πάνω στη σφαίρα. Το χώμα πια αυτό, έλεγε η φωνή, είχε γίνει δικό τους χώμα: το λιπάνανε με τα δάκρυα και με τα κόκαλά τους, τους έδωσε τροφή και ζέστη. "Πώς θα φύγουμε απ' αυτή τη γη και πού θα πάμε:Θα μείνουμε εδώ, αλλιώς δε γίνεται. Θα χτυπηθούμε για να την κρατήσουμε. Γιατί αλλιώς σβήσαμε!"

Αυτή τη φωνή άχουσε ο Χουσεΐν Μπεν Μπενάσες που είναι ποιητής. 'Αφησε τους στίχους, πήσε ντουφέχι και πολεμούσε να υπερασπιστεί τη γη. Για τον εαυτό του. Και για τους Χουσεΐν Μπεν Μπενάσες που υπόφεραν σ' αυτή τη γη. Και γι' αυτούς που έμελλαν νά 'ρθουν και να υποφέρουν.

"Όμως σήμερα... λέει ενώ η καλοκαιριάτικη μέρα του 1948 ανάτελνε. Σήμερα δεν είναι να γίνει τίποτα.

Αφού δεν ήρθαν τα όνειρα τη νύχτα...".

Έτσι έλεγε και ήταν ήσυχος. Μα, ξαφνικά απ' την άλλη άκρη της κοιλάδας του Αρσίν, απ' το μέρος των Εβραίων, ακούστηκε το ντουφεκίδι. Καπνός πολύς σηκώθηκε, σηκωθήκαν οι 'Αραβες, ο ήλιος βασίλεψε. Τότες, μες στο θολό φως που άφηνε ο σκοτεινιασμένος ήλιος, ο Χουσεΐν Μπεν Μπενάρες είδε τον Εβραίο, τον εχτρό του, νά 'ρχεται καταπάνω του. Σημάδεψε και τράβηξε.

εφημερίδα των Αράβων έγραψε λίγες μέρες αργότερα: "Εξω απ' τα τείχη της Ιερουσαλήμ, στη βιβλική κοιλάδα του Αρσίν, σχοτώθηκε ο νέος Εβραίος ποιητής Σολομών Κρελ πάνω σε μια μάχη με τους 'Αραβες. Ο Κρελ χτυπήθηκε κατάστηθα απ' το ντουφέκι ενός άλλου νέου 'Αραβα ποιητή, του Χουσεΐν Μπεν Μπενάρες, γνωστού απ' τα τραγούδια του "Ποιήματα στην άμμο", που εκδοθήκανε πέρσι αγγλικά. Φυσικά δεν ήξερε πως σκότωσε ένα συνάδελφο. Μα όταν - σύμφωνα με τα έθιμα της φυλής του, του φέραν τα ρούχα του νεκρού, ο Μπενάρες ανακάλυψε στην τσέπη του Κρελ ένα βιβλίο δικό του, που πλάι σε κάθε τραγούδι είχε ένα σωρό σημειώσεις ο σκοτωμένος ποιητής. Στο περιθώριο της σελίδας 17 ο Κρελ έγραφε: "Αν πάνω στη μάχη που θα δώσουμε το πρωί συναντούσα τον Μπενάρες, θα του φώναζα: "Σημάδεψε δω στην καρδιά μου, για να μην μάθεις ποτές πως είμαι ποιητής". Η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε μοιραία. Ωστόσο ο Μπενάρες δεν έκλαψε, γιατί οι 'Αραβες δεν κλαίνε για το θάνατο. Μονάχα τρύπησε την παλάμη του με μια κάμα στη μνήμη του ποιητή που ήταν εχτρός του".

Αυτά γινήκανε μια μέρα καλοκαιρινή του 1948, όταν συναπαντηθήκανε στην κοιλάδα του Αρσίν η Ποίηση και το Πεπρωμένο.

(Από τη Συλλογή διηγημάτων του **Οι Νικημένοι**, έκδοση του βιβλιοπωλείου της "Εστίας" Ι.Δ. Κολλάρου και Σία).

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Συνέχεια από τη σελ.2

λίτες.

Τι συνέβη όμως στη χώρα μας, σε μια Ελλάδα όπου οι Ισραηλίτες αφανίσθηκαν όσο σε λίγα άλλα μέρη της Ευρώπης;

Σε μια Ελλάδα όπου ποιν το Ολοκαύτωμα, Ορθόδοξοι και Ισραηλίτες ζούσαν αρμονικά δίπλα - δίπλα και σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις αυτοί οι τελευταίοι αποτελούσαν σημαντικό τμήμα του εγχώριου πληθυσμού;

Στη διάρχεια της Κατοχής, επώνυμοι και ανώνυμοι, με κίνδυνο της ζωής τους, εβοήθησαν να σωθούν συμπατριώτες τους Εβραίοι με επικεφαλής τον αρχηγό της Εκκλησίας και Επιστημονικούς Συλλόγους. Όμως, παρ' όλα αυτά, το παλαιό Εβραϊκό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει πιά. Στη θέση του έχει κτισθεί το Πανεπιστήμιο της πόλεως, χωρίς στο προαύλιό του να υπάρχει ούτε μία αναμνηστική πλάκα, ενώ αντίθετα στους τοίχους του κάνουν συχνά τη θλιβερή εμφάνισή τους αντισημιτικά συνθήματα.

Οι χιλιάδες Ισραηλίτες που αφανίσθηκαν από τη θηριωδία των Ναζί έχουν ξεχασθεί και στις γειτονιές που ζούσαν, κανείς, τίποτα δεν θυμίζει την τραγωδία. Ούτε αναμνηστικές πλάκες, ούτε δρόμοι!

Το αράτος του Ισραήλ, που η στήριξή του απετέλεσε ελάχιστο φόρο τιμής της Παγκοσμίου Κοινότητας στο Ολοκαύτωμα, σαράντα δύο χρόνια μετά την ίδρυσή του δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί από την Ελλάδα.

Και όμως πολυάριθμοι συμπατριώτες μας, οι περισσότεροι από τους οποίους επέζησαν ως εκ θαύματος του Ολοκαυτώματος, ζουν τώρα εκεί, έχοντας στις καρδιές τους ένα κομμάτι από την Ελλάδα.

Και αχόμα, η χώρα μας δεν επιβράβευσε τους Ορθόδοξους εχείνους που διαχινδύνευσαν τη ζωή τους για να σώσουν κατατρεγμένους Ισραηλίτες συμπατριώτες τους. Αυτούς, τους Δίκαιους των Εθνών, που τίμησαν το δικό μας έθνος τους εβράβευσε ένα ξένο ίδρυμα, το ΓΙΑΝΤ ΒΑΣΕΜ του Ισραήλ, καθιστώντας, έστω με τον τρόπο αυτό, γνωστό ότι και εμείς αισθανθήκαμε την καταστροφή, ότι και εμείς αντισταθήκαμε στο αποτρόπαιο έγκλημα.

Γιατί πρέπει όμως να θυμόμαστε; Είναι αλήθεια περασμένα τα όσα συνέβησαν πριν μισό περίπου αιώνα;

Ας ρίξουμε μια ματιά γύρω μας και ας αναρωτηθούμε: Τώρα, μισό αιώνα μετά το Ολοκαύτωμα, μετά τον θρίαμβο της αδιαλλαξίας, έχει εξαφανισθεί πια ο κίνδυνος επαναλήψεώς του;

Το γεγονός ότι η διευχόλυνση της διαχινήσεως των ειδήσεων στη Σοβιετική Ένωση, φέρνει στην επιφάνεια ένα χύμα αντισημιτισμού ανεχτό από το επίσημο χαθεστώς, ένα χύμα που μεταχειρίζεται χάθε παράλογο επιχείρημα στο φυλετιχό παραλήρημά του δεν είναι

ανησυχητικό;

Τα σποραδικά, αλλά με σημασία γεγονότα της βαλκανικής Ρουμανίας, εδώ και μια δεκαετία, όπως η σύληση εβραϊκών τάφων ή η πυρπόληση Συναγωγών, δεν είναι ανησυχητικά;

Η αντίδοαση θερμόαιμων καθολικών στην Πολωνία τη μια φορά με αφορμή το επεισόδιο στο 'Αουσβιτς, όπου ένα αψυχολόγητο μνημείο απετέλεσε βλάσφημη προσβολή στον τόπο θυσίας ή την άλλη με τη διασπορά ειδήσεων ότι επικεφαλής της "Αλληλεγγύης" είναι Εβραίοι, δεν προκαλούν φόβο:

Οι αντισημιτικές εκδηλώσεις στη Δυτική Ευρώπη ή ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου τον τελευταίο χρόνο σημειώθηκαν 1.432 αντισημιτικά επεισόδια, ο φανατισμός ακόμα και σήμερα τόσων και τόσων αραβικών κρατών που επιζητούν τον αφανισμό του κράτους του Ισραήλ, δεν είναι γεγονότα που προκαλούν τον φόβο και απαιτούν μνήμη:

Όσοι επέζησαν, πολλοί από τους οποίους είναι ανάμεσά μας, φέροντας τον αριθμό του στρατοπέδου χαραγμένο στο χέρι, προσπάθησαν να ξεχάσουν, αχόμα και να συγχωρέσουν. Όμως δεν μπορούν να συγχωρέσουν, δεν μπορούν να παραβλέψουν την εγκληματική αμέλεια των ιθυνόντων στη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, την οποία κατακλύζουν καθημερινά τα στερεότυπα του Ναζισμού υπό μορφή μόδας.

Και στη χώρα μας, δεν είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι δίπλα στον συνειδητό αντισημιτισμό που κάνει με θράσος την εμφάνισή του με έντυπα κάθε είδους, εμφανίζεται ένας αυθόρμητος αντισημιτισμός, του οποίου θλιβερό παράδειγμα απετέλεσαν οι γνωστές εκδηλώσεις οπαδών αθλητικής ομάδος;

Η έννοια ενός τέτοιου μνημοσύνου είναι αχριβώς αυτή. Να χρατά ζωντανή την μνήμη μιας τραγωδίας που ντρόπιασε το ανθρώπινο είδος, και να τονίζει ότι εάν οι Ναζί ή οι απανταχού της γης θαυμαστές τους επικρατούσαν ολοκληρωτικά ή επιστρέψουν κάποτε, η θηριωδία δεν θα σταματούσε εκεί. Νέα "ιδεολογικά" επιχειρήματα θα έστελναν δίπλα στους Ισραηλίτες μία - μία τις υπόλοιπες φυλές.

Η μοίρα, η ιστορία και η συμβολή τους διάλεξε αυτούς να είναι τα πρώτα θύματα και σχεδόν μοναδικά για τον τρόπο επιλογής και εξόντωσής τους.

Ας ορχισθούμε στη μνήμη τους ότι η θυσία τους μένει χαραγμένη στις μνήμες μας σαν η θυσία της ειρήνης και της αρμονίας. Και ας προσπαθήσουμε να προσφέρουμε και σε άλλους την μνήμη αυτή, έμπρακτα. Το έχουμε ανάγχη!

(Πανηγυρικός που εκφωνήθηκε στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, στις 22 Απριλίου 1990, κατά την Ημέρα Μνήμης)

Δεν διδαχτήκαμε οι Ευρωπαίοι;

"Ενώ ο δυτικογερμανός Καγκελλάριος κ. **Χέλμοιτ Κολ** εξέφρασε τη λύπη του προς τον πολωνικό λαό για τα εγκλήματα της πατρίδας του, οι ατυχείς δηλώσεις του Πριμάτου της Πολωνίας κ. Γκλέμπ για τους Εβραίους, αμαύρωσαν την μνήμη των θυμάτων και τις σεμνές εκδηλώσεις για την 50η επέτειο της έναρξης του Β' παγκοσμίου πολέμου. Μετά από τόση θηριωδία, τόσα δάκρυα, τόσο αίμα αθώων, δεν διδαχτήκαμε οι Ευρωπαίοι τίποτε ακόμη;"

"Ευθύνη" (Σεπτέμβριος 1989)



עץ חיים היא

Δένδρον ζωῆς είναι ή Τορά... (Παροιμ. 3:18)