XPONIKATIITTI

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

TEYXOΣ 15 ● IANOYAPIOΣ 1979 ● TEBET 5739



ה' מעון אתה היית לנו בדר ודר

«Κύριε, σύ ἔγινες εἰς ἡμᾶς καταφυγή εἰς γενεάν καί γενεάν». (Ψαλ. 9:1).



1979: ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ή καθιέρωσις τοῦ 1979 ἀπό τόν Ο. Η. Ε. σάν «Ἔτος τοῦ Παιδιοῦ» εἶναι ἐνδεικτική τῆς σημασίας καί τῆς σπουδαιότητος πού ἀποδίδεται, παγκοσμίως, στό παιδί, στίς γενιές πού ἔρχονται.

Στόν Ἰουδαϊσμό, ὅπως αὐτός μᾶς ἀποκαλύπτεται σ΄ ὅλη τήν ἱστορική του ἐξέλιξι, ἀπό τούς ἀρχαιοτάτους βιβλικούς χρόνους, τήν Ταλμουδική καί τήν μετα — Ταλμουδική περίοδο καί μέχρι τήν σύγχρονη ἐποχή, τό παιδί ἀπετέλεσε καί ἀποτελεῖ τήν ὑψηλότερη ὅλων τῶν φροντίδων καί τῶν ἐνδιαφερόντων.

Οὶ λόγοι γι' αὐτή τήν Ιδιαίτερη μέριμνα εἶναι εὔλογοι καί σέ ὅλους μας κατανοητοί: Πάνω στά παιδιά στηρίζουμε τίς τύχες τοῦ μέλλοντός μας ·σ' αὐτά ἐναποθέτουμε ὅλες τίς ἐλπίδες καί τά ὅνειρά μας γιά τήν πραγματοποίησι τῶν Ιδανικῶν μας. Στό παιδί παραδίδουμε τή συνέχισι τῆς ὑπάρξεώς μας, τῶν παραδοσιακῶν μας ἀρχῶν καί τοῦ πιστεύω μας. ᾿Από τά παιδιά, τέλος, τή νέα καί ἀμόλυντη ἀπό τά πάθη καί τά λάθη τοῦ παρελθόντος τάξι ἀνθρώπων, προσμένουμε τήν ἐδραίωσι τῆς παγκοσμίου ἀδελφότητος, ἡ ὁποία βασιζόμενη στίς ἀρχές τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἰσοτιμίας καί τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ, θά συνενώση ὅλους τούς λαοὖς καί ὅλα τά ἔθνη σέ μιά μεγάλη πανανθρώπινη οἰκογένεια.

Οἱ τρομερά μεγάλες προσδοκίες μας ἀπό τό «παιδί», γιὰ νὰ εὐδοκιμήσουν καὶ νὰ καρποφορήσουν, μᾶς ἐπιφορτίζουν μὲ ἐξίσου μεγάλες ὑποχρεώσεις ἀπέναντί του. Σὲ μᾶς ἐναπόκειται νὰ τοῦ ἐμφυσήσουμε αὐτά τὰ ἱδανικά, μὲσω τῆς παιδείας πού τοῦ παρέχουμε καὶ τοῦ ὑποδειγματικοῦ παραδειγματισμοῦ μας μὲ τή ζωή καὶ τὸ ἔργο μας.

Αὐτή ἡ προσπάθεια δέν ἔχει τέλος. Ἀπό τή στιγμή πού τό παιδί ἔρχεται στόν κόσμο ἀρχίζει ὁ ἀνηφορικός καί δύσκολος δρόμος τῶν γονέων καί ὅ-λων γενικά τῶν παλαιοτέρων γιά τή γαλούχησί του. Ὁ δύσκολος αὐτός δρόμος εἶναι, ὅμως ἔνας ἐλπιδοφόρος δρόμος. Εἶναι ὁ δρόμος πού μᾶς ὁδηγεῖ στή ζωή καί στή δημιουργία — μὲ καλύτερους ὅρους μέσα σὲ καλύτερες, πιό ἀνθρώπινες, συνθῆκες — ἐνός καλύτερου αὐριανοῦ κόσμου.

Ιουδαϊκά Θέματα



Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μιά Ιστορική ἀναδρομή στίς μεθόδους της καί τούς σκοπούς της.

Ή Βίβλος άποτελεῖ τήν κύρια καί πρωταρχική πηγή γιά μιά όρθή κατανόηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν μεθόδων καί ἀρχῶν πού ἐπικρατοῦσαν στό ἀρχαῖο Ἱσραήλ.

ΟΙ στόχοι τῆς ἐκπαιδεύσεως, κατά τή βιβλική ἀντίληψη δύνανται νά συνοψισθοῦν στίς ἐξῆς ἀρχές:

(1) στή μεταβίβαση τῶν γνώσεων ἐνός ἀτόμου πρός κάποιο ἄλλο.

(2) τή διεύρυνση τῶν γνώσεων ἐνός ἀτόμου καί

(3) τήν καθιέρωση τῶν πολιτιστικῶν άξιῶν μέσα στό γενικότερο πλαίσιο τῶν παραδεδεγμένων συλλογικῶν καί ἀτομικῶν μορφῶν συμπεριφορᾶς.

Ή θρησκευτική διαπαιδαγώγηση, από τήν ἄλλη πλευρά, κατά τή βιβλική πάντα ἀντίληψη, ἀποβλέπει στή δημιουργία «ἐνός βασίλειου Ιερέων καί ἄγιου ἔθνους», κατά τήν ἔκφραση τοῦ βιβλίου τῆς Ἑξόδου, (19:6). "Αγιο ἔθνος καί βασίλειο Ιερέων — ὅχι μέ τήν ἔννοια κάποιας ἔμφυτης φυλετικῆς, ἤ ἄλλης ὑπεροχῆς ἔναντι τῶν ἄλλων ἐθνῶν, ἀλλά μέ μα πλήρη ἀφοσίωση στήν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ καί στήν ἐκπλήρωση τῶν ἐντολῶν Του, πού ἀπορρέει ἀπό τή σαφῆ ἐπίγνωση τῆς φύσεώς τους καί τῆς δικῆς μας ἀποστολῆς. Τήν ἴδια ἰδέα τή συναντᾶμε καί σέ ἄλλα μεταγενέστερα βιβλικά κείμενα, ὅπως στήν παραπλήσιου περιεχομένου

Τό «Heder», θρησκευτικό σχολεῖο, πίνακας τοῦ γάλλου ζωγράφου Ε. Brandon, 19οc αἰώνας.





Ἡ «ἐξέτασις» πινακας τοῦ Moritz Oppenheim, Φραγκφούρτη 19ος αἰώνας.

φράση: «Ρεσίτ Χοχμά Γιράτ 'Αδονάϊ», «'Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου», (Ψαλ. 110:10, Παροιμ. 1:7). Καί έδὧ ἡ ἔννοια τοῦ φόβου τοῦ Κυρίου δέν σημαίνει τήν καλλιέργεια κάποιας θεοκρατικῆς τρομοκρατίας — ἀλλά ἀναφέρεται στήν πραγματική σοφία πού ἀπορρέει ἀπό τή γνώση καί τό σεβασμό πού ἀνήκει σέ αὐτόν πού μίλησε καί ἔφτιαξε τό σύμπαν.

Τά μέσα γιά τήν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ στόχου ἦσαν δύο: Πρῶτον, ἡ ἀναγνώριση τῆς θείας προελεύσεως τῶν νόμων τῆς «Συνθήκης», τοῦ **Μπερίτ**, καί δεύτερον, ἡ μελέτη τῆς Ιστορίας τοῦ Ἰσραήλ. Ἡ μελέτη τῆς Τορά καί τῆς Ιστορίας τοῦ λαοῦ κατέστησαν τά δύο βασικά μέσα γιά τήν ἀπόκτηση τῆς Ιδιόρρυθμης ἰσραηλιτικῆς θρησκευτικῆς παιδείας.

Ό νόμος ἀναγνωριζόταν σάν προϋπόθεση γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ Μπερίτ ἤ τῆς «Συνθήκης». Ἐφόσον δέ αὐτή ἡ Συνθήκη τοῦ Σινάϊ ἐγένετο ἀποδεκτή ἀπό δλους τούς παρισταμένους, ὅταν διακήρυξαν «Ναασέ Βενισμά», δηλαδή, «πάντα, ὅσα ἐλάλησεν ὁ Κύριος, θέλομεν κάμνει καί θέλομεν ὑπακούει», (Έξ. 24:7), ἐξυπακούετο ὅτι ὅλο τό ἔθνος θά ἔπρεπε νά γαλουχηθεῖ πάνω σέ αὐτούς τούς νόμους, πού ἄλλωστε ἀφοροῦσαν αὐτούς τούς Ιδιους. Γι΄ αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο ὁ Μωϋσῆς, ὁ πρῶτος διδάσκαλος τοῦ Ἱσραήλ, προστάζεται συνεχῶς ἀπό τό Θεό νά «ἀπευθυνθεῖ πρός τούς Υἰούς τοῦ Ἱσραήλ...», ἡ φράση μέ τήν ὁποία ἀρχίζει κάθε καινούργια ὑπαγόρευση πρός αὐτόν νόμων καί κανόνων.

Πῶς ἐδιδάσκοντο οἱ νόμοι κατά τήν ἀρχαία ἐποχή;

Τό κείμενο τῆς συνθήκης, ἀντίγραφο τῆς ὁποίας ἐφυλάσοετο στήν «Κιβωτό τῆς Διαθήκης» πού ἐφρουρεῖτο ἀπό τούς Κοανίμ, (Δευτερ. 31:9 - 26), ἐδιαβάζετο δημοσίως κάθε ἐφτά χρόνια κατά τή Γιορτή τῆς Σκηνοπηγίας (31:10 - 11). Αὐτή ἡ συνήθεια ἀποτελεῖ τήν ἀρχαιότερη ὑπαγόρευση γιά τήν καθολική ἐκπαίδευση τοῦ λαοῦ.

«Σύναξον τόν λαόν — ἄνδρας, γυναίκας, παιδιά καί τόν ξένον τῶν ἐντός τῶν πυλῶν σου — διά νά ἀκούσωσι καί διά νά μάθωσι καί νά φοβῶνται Κύριον τόν Θεόν σας, καί διά νά προσέχωσι τά τέκνα αὐτῶν, τά όποῖα δέν ἐξεύρωσι, καί νά μάθωσι νά φοβῶνται Κύριον τόν Θεόν σας πάσας τάς ἡμέρας, ὅσας ζῆτε ἐπί τῆς γῆς, πρός τήν ὁποίαν διαβαίνετε τόν Ἰορδάνην διά νά κληρονομήσητε αὐτήν», (Δευτερ. 31:12 - 13).

Τό δεύτερο μέσο γιά τήν ἀπόκτηση μιᾶς θρησκευτικῆς ἐκπαιδεύσεως ἦταν, ὅπως ἀναφέραμε, ἡ μελέτη τῆς ἰσραηλιτικῆς Ιστορίας. Ἡ πίστη σέ ἔναν Θεό ἐνεργητικό καί δραστήριο, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι ἀμέτοχος μέ τά συμβαίνοντα, μαζί μέ μία μεγάλη ἐκτίμηση γιά τήν προφορική παράδοση, κατέστησε τήν ἀφήγηση τῆς Ιστορίας τοῦ Ἰσραήλ μία ἄκρως ἀποτελεσματική παιδαγωγική μέθοδο. Αὐτές οΙ συλλογικές ἀναμνήσεις τοῦ λαοῦ ἔλαβαν ἀργότερα τή μορφή τῶν ἰστορικῶν κειμένων. Μέ αὐτή τή μορφή ἀποτελοῦν καί σήμερα ἔνα μέρος ἀπό τήν ἐν γένει βιβλική λογοτεχνία. Αὐτή τήν ἀξία τῆς Ιστορίας — σάν παιδαγωγικοῦ μέσου — τονίζουν καί τά παρακάτω λόγια τοῦ συγγραφέα τῶν Ψαλμῶν:

« Ακουσον λαέ μου, τήν διδασκαλίαν μου·

Κλίνατε τά ὧτα σας είς τά λόγια τοῦ στόματός μου, Θέλω ἀνοίξει έν παραβολή τό στόμα μου Θέλω προσφέρει πράγματα άξιομνημόνευτα, τά ἀπ' ἀρχής:

Όσα ἡκούσαμεν καί έγνωρίσαμεν Καί οι πατέρες ἡμῶν διηγήθησαν είς ἡμᾶς. Δέν Θέλομεν κρύψει αὐτά ἀπό τῶν τέκνων αὐτῶν είς τήν ἐπερχομένην γενεάν, Διηγούμενοι τούς ἐπαίνους τοῦ Κυρίου Καί τήν δύναμιν Αὐτοῦ καί τά Θαύματα Αὐτοῦ, τά ὁποῖα ἔκαμε», (77:1 - 4).

Ή περιοδική άνάγνωση τοῦ γραπτοῦ κειμένου τῆς Τορά μαζί μέ τήν ἀφήγηση τῆς Ιστορίας τοῦ λαοῦ, ὑπῆρξαν τά δύο χαρακτηριστικά στοιχεῖα τῆς ἀρχαίας ἐβραϊκῆς θρησκευτικῆς ἐκπαιδεύσεως. Τά δύο αὐτά στοιχεῖα ἦσαν ἐκεῖνα πού ἐνεφύσησαν στόν κάθε Ἰσραηλίτη τό συναίσθημα τῆς ταυτίσεως τῶν τυχῶν του μέ τό Θεό του καί τό λαό του.

Έκπαιδ€υτικά 'Ιδρύματα

Κατά τή βιβλική περίοδο τῆς Ιστορίας ἀναπτύχθηκαν, διάφοροι κοινωνικοί καί θρησκευτικοί θεσμοί καί Ιδρύματα πού χρησίμευσαν γιά τή διοχέτευση τῶν ἰδανικῶν καί τῶν γνώσεων μέσα στούς κόλπους τῆς εὐρύτερης ἐβραϊκῆς κοινωνίας. Όρισμένοι ἀπό αὐτούς τούς θεσμούς εἶχαν βραχύ βίο, ὅπως, π.χ. ὁ θεσμός τῶν Προφητῶν, τοῦ Ναοῦ κλπ.

Ένας θεσμός, ὄμως, ἡ οἰκογένεια, παραμένει σπουδαῖος ἐκπαιδευτικός παράγοντας στό Ἰσραήλ ἀπό τούς ἀρχαίους βιβλικούς χρόνους μέχρι καί τῆς σημερινῆς ἐποχῆς. Παρόλον ὅτι σέ ὅλες τίς κοινωνίες ἡ οἰκογένεια διαδραματίζει σπουδαῖο ρόλο στή διαπαιδαγώγηση τοῦ παιδιοῦ, στό Ἰσραήλ προσέλαβε ἀκόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό τῆς Ισραηλιτικῆς οίκογένειας εἶναι ὁ σεβασμός πρός τούς γονεῖς ('Εξ. 20:12), καί ἡ ἀγάπη καί ἡ ὑπευθυνότης τῶν τελευταίων ἀπέναντι τῶν παιδιῶν, (Μαλαχ. 3:24). Τό Ισραηλιτικό σπίτι παίζει σημαίνοντα ρόλο στή θρησκευτική διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν (Δευτερ. 4:9, 6:7). Τό σπίτι ἀποτελεῖ τό χῶρο ὅπου γίνεται, κατά κύριο λόγο, ἡ διδασκαλία τῆς ἐθνικῆς Ιστορίας.



Ένας μαθητής τοῦ Ozar ha - Torah Σχολείου, στό γκέττο τῆς Τυνησίας.

«Ένθυμήθητι τάς άρχαίας ἡμέρας Συλλογίσθητι τά ἔτη πολλῶν γενεῶν. Έρώτησον τόν πατέρα σου καί αὐτός θέλει σοι ἀναγγείλει, Τούς πρεσβυτέρους σου, καί αὐτοί θέλουσι σοι είπεῖ», (Δευτερ. 32:7).

Μιά σπουδαία καινοτομία τῆς βιβλικῆς παιδαγωγικῆς ὑπῆρξε ὁ κατ' οἶκον τελετουργικός ἐορτασμός διαφόρων ἐπετείων, πού κατέστη καί τό πρωταρχικό μέσο γιά τή μεταβίβαση τῶν πολιτιστικῶν καί θρησκευτικῶν ἀξιῶν ἀπό τή μία γενιά στήν ἄλλη. ᾿Από τῆς συστάσεως τοῦ Ἑβραϊκοῦ ἔθνους, στή χαραυγή τῆς ἰσραηλιτικῆς ἐθνικῆς Ιστορίας τῆν Ἔξοδο, βλέπουμε τό τελετουργικό τοῦ Πέσαχ νά δεσπόζει μέσα στό ἐβραϊκό σπίτι. Μέ αὐτή τή διαπαιδαγωγική του μορφή τό σπίτι ἀποτελεῖ ἕνα ιδιότυπο χαρακτηριστικό τοῦ ἐβραϊκοῦ λαοῦ.

Ταλμουδική ἐποχή

Παρόλον ὅτι στό Ταλμούδ δέν ὑπάρχει καμμία συστηματική καί όλοκληρωμένη ἀντιμετώπιση τοῦ θέματός μας, συναντᾶμε διάσπαρτες πλῆθος ἀπό μεμονωμένες δηλώσεις καί διδασκαλίες, οΙ όποῖες ἐκφράζουν τίς ἀπόψεις τῶν τότε πνευματικῶν ἡγετῶν, (100 π.Χ. — 500 μ.Χ.), γιά τήν παιδεία. Αὐτή δέ ἡ παιδεία εἶναι καθολική, καλύπτει ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὅλων τῶν ἡλικιῶν καί τῶν κοινωνικῶν στρωμάτων. Θεωρούμενη κάτω ἀπό αὐτό τό πρῖσμα τῆς καθολικότητός της, θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ἡ παιδεία κατά τήν Ταλμουδική ἐποχή ἀποτελεῖ ἔνα μοναδικό ἐκπολιτιστικό φαινόμενο. Τόσο γιά τίς ἐξαίρετες προσωπικότητες πού ἀνέδειξε, ὅσο, κυρίως, γιά τό μεγάλο ἀριθμό τους.

Έδῶ, κάνοντας μία παρένθεση, θά λέγαμε ὅτι βρίσκεται μία ἀπό τίς ἀπαντήσεις τοῦ μεγάλου αἰνίγματος, τῆς συνε-

χοῦς ὑπάρξεως τοῦ λαοῦ μας καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, παρόλες τίς καταστρρφές τἶού γνώρισε. Αὐτή ἡ ἴδια ἡ Ἰστορική συνέχιση τῆς ὑπάρξεώς μας, μᾶς ἀποκαλύπτει τή διορατικότητα τοῦ **Ραμπί Γιοχανάναν μπέν Ζακκάϊ,** ὅταν τήν ἐποχή τῆς καταστροφῆς τοῦ Β΄ Ναοῦ ἀπευθυνόμενος πρός τίς Ρωμαϊκές ἀρχές ζήτησε: «Δῶστε μου τήν Ἰάμνια * καί τούς σοφούς της», (git 56 b). Αὐτή ἡ συνεχής μελέτη τῆς Τορᾶ καί τῶν ἄλλων παραδοσιακῶν ἴουδαϊκῶν κειμένων ἦταν ἐκεῖνο πού κάλυψε τό κενό ἀπό τό χαμό τοῦ τελετουργικοῦ τοῦ Ναοῦ καί πού ἐνεφύσησε μία νέα ζωτικότητα σέ ὅλο τό ἔθνος.

Ή μελέτη τῆς Τορᾶ δέν περιορίζεται σέ καμμία συγκεκριμένη ήλικία, άλλά συνεχίζεται καθ΄ όλην τή διάρκεια τῆς ζωῆς ἐνός ἀτόμου. Ἡ παρότρυνση τοῦ Ραμπάν Γκαμαλίελ, «πρόσλαβε διδάσκαλον», ('Αβώτ, 1:16), άπευθύνετο πρός όλους χωρίς καμμία διάκριση ήλικίας ή κοινωνικής στάθμης. 'Ο βαθύτερος χαρακτήρας τῆς ἐβραϊκῆς ἐκπαιδεύσεως δύναται νά ἐκφρασθεῖ μέ τή φράση: «Μελέτη τῆς Τορᾶ γιά χάριν τῆς μελέτης» - μία ίδέα πού θέτει μπροστά στόν κάθε μελετητή δύο κανόνες: τήν «ἀφιλοκέρδεια» κατά τήν ἐκπλήρωση τοῦ καθήκοντος, ὅπως αὐτό ὑπαγορεύεται: «Δέν θέλει ἀπομακρυνθεῖ τοῦτο τό βιβλίον τοῦ νόμου ἀπό τοῦ στόματός σου, ἀλλά ἐν αὐτῷ θέλεις μελετᾶ ημέραν καί νύκτα» (Ιησ. τοῦ Ναυῆ, 1:8), καί τόν προσανατολισμό τῆς μελέτης σάν ἔνα μέσο γιά τήν πιστή τήρηση τῶν Μιτσβότ. Γι΄ αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο ἡ «μελέτη» ἀναγνωρίσθηκε σάν κάτι τό ἀνώτερο ἀπό τήν «τήρηση» διότι ή πρώτη είναι ἐκεῖνο πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στή δεύτερη.

Τό ἐκπαιδευτικό πλαίσιο

Λόγω τῶν μεταβαλλομένων συνθηκῶν καί τῶν πρόσθετων ἀπαιτήσεων τῆς ζωῆς ἄρχισε νά ἀναπτύσσεται ἀργότερα, ἐκτός τῆς οἰκογένειας, ἔνας καινούργιος θεσμός — τό σχολεῖο, πού ἀναπτύχθηκε παράλληλα μέ τή Συναγωγή. Ὁ πρῶτος πού θέσπισε τή σχολική παρακολούθηση γιά τή θρησκευτική διαπαιδαγώγηση τοῦ παιδιοῦ, ὑπῆρξε ὁ Συμεών μπέν Σέταχ (75 π.Χ.). «Στήν Ἱερουσαλήμ», διαβάζουμε στό Ταλμούδ, «ὑπῆρχαν 480 συναγωγές, στήν καθεμιά ἀπό τίς ὁποῖες λειτουργοῦσε ἔνα σχολεῖο γιά τή μελέτη τῆς Πορᾶ καί ἔνα σχολεῖο γιά τή μελέτη τῆς Μισνᾶ».

'Ο έβραϊκός λαός ἔχει μία ἐκπαιδευτική παράδοση τόσο παλιά ὄσο είναι καί ἡ ἰστορία του. Έξίσου μεγάλη είναι καί

Μάθημα θρησκευτικῶν σέ μία ἀμερικανική κατασκήνωσι.



ἡ ἐβραϊκή συνεισφορά στήν ἐν γένει ἀνάπτυξη τῆς ἐκπαιδεύσεως. Οἱ ἐκπαιδευτικές ἀρχές τῆς Βίβλου εἰσχώρησαν καί ἐπέδρασαν μέσω τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τοῦ Ἰσλαμισμοῦ. Ἐδῶ εἶναι ἀξιοσημείωτη ἡ συνεισφορά τοῦ Βιβλίου τῶν Παροιμιῶν στή γενικότερη διάπλαση τοῦ ἀνθρώπινου χαρακτῆρος.

Σήμερα ἔχει ἀναγνωρισθεῖ εὐρύτερα ἡ σημασία τῶν ἐκπαιδευτικῶν κανόνων καί ἀρχῶν τοῦ Ταλμούδ καί πολλοί είναι ἐκεῖνοι οΙ ὀποῖοι ἀντλοῦν Ιδέες ἀπό αὐτό. Σάν ἔνα τέτοιο παράδειγμα θά μπορούσαμε νά ἀναφέρουμε τήν περίπτωση τοῦ National Educational Association τῶν ΗΠΑ, ὁ ὁποῖος γιά τήν καθιέρωση τοῦ κανόνος ὅτι σέ μιά τάξη ὁ ἀνώτερος ἀριθμός μαθητῶν είναι εἰκοσιπέντε, βασίστηκε στίς ἀπόψεις τοῦ Ταλμούδ (Β. Β. 21 α).

Άπό τήν έποχή τοῦ Ταλμούδ ἡ ἐβραϊκή ἐκπαίδευση ἔχει ἀναπτυχθεῖ παρά πολύ, υἰοθετώντας πολλές ἀπό τίς μεθόδους καί τά μέσα πού προσφέρει ἡ σύγχρονη παιδαγωγική. Οὶ στόχοι της, ὅμως, παραμένουν ἀμετάβλητοι.

Η. Σ.

* Ἡ γνωστή βιβλική πόλις Jabneh, νοτίως τῆς Γιάφας καί τοῦ Τέλ — Ἡβίβ.

ΓΙΑ MONO ΤΟ ΛΟΓΟ ΟΤΙ HTAN EBPAIO!!

'Ο ἐφιάλτης τελείωσε γιά τήν οἰκογένεια Ντάτς. Μετά ἀπό 14 μῆνες στίς φυλακές τῆς 'Αργεντινῆς, ό 'Αλεξάντρο Ντάτς, 58 χρονῶν ἡ σύζυγός του 'Έλενα, 57 χρονῶν καί τά παιδιά του, 'Έλσα, 29 χρονῶν, Σουζάνα, 23 χρονῶν καί Λιλιάνα 19 χρονῶν εἶναι καί πάλι ἐλεύθεροι. Οἱ ἀρχές τούς θεώρησαν «ἐνόχους», ἐπειδή εἶναι 'Έβραῖοι καί τούς κατηγόρησαν σάν «ἀνατροπεῖς» — ὅρος πού συνηθίζεται πολύ στήν 'Αργεντινή τοῦ δικτάτορα Βιντέλα, ὅταν δέν ἀπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία.



ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Τά ἄρθρα πού ἀκολουθοῦν ἔχουν σκοπό νά παρουσιάσουν τή ζωή τῆς Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητος Ρόδου πού κι' αὐτή χάθηκε μαζί μέ τούς Μάρτυρες τοῦ β΄ παγκοσμίου πολέμου.

ΡΟΔΟΣ:

Έλληνική νήσος στό Αίγαῖον Πέλαγος ὅπου βρίσκεται καί ἡ ὁμώνυμος πόλις τῆς Ρόδου.

'Αρχαία 'Εποχή: Παρόλον ὅτι δέν εἶναι έξακριβωμένο πότε ἀκριβῶς ἐγκατεστάθησαν στή Ρόδο οἱ πρῶτοι Ἑβραῖοι, θά πρέπει νά ὑπἤρχε στή νῆσο κάποια ἐβραϊκή Κοινότης, τουλάχιστον, ἀπό τά τέλη τῆς ἐλληνιστικῆς πἐριόδου. Ἡ Ρόδος ἀναφέρεται σ' ἔνα ρωμαϊκό ἔγγραφο σάν μία ἀπό τίς περιοχές ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες ἐνημερώθησαν περί τῆς συμφωνίας φιλίας μεταξύ τῆς Ρωμαϊκῆς Γερουσίας (Senate) καί τοῦ 'Αρχιερέως Συμεῶνος (142 π. Χ.), ὡς ἐκπροσώπου τοῦ 'Ιουδαϊκοῦ ἔθνους. Πολλοί εἶναι οἱ μελετητές πού ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ ἐγγράφου καταλήγουν στό συμπέρασμα ὅτι τήν ἐποχή ἐκείνη ὑπῆρχε στή Ρόδο ἐβραϊκή Κοινότης.

Ο Ἡρώδης ὁ Μέγας (Herod the Great) εἴχε τήν εὐκαιρία νά ἐπισκεφθῆ τή νῆσο ἀρκετές φορές. Ἡ πρώτη του ἐπίσκεψις ἔγινε τό 40 π. Χ. ὅταν, ταξιδεύοντας πρός τή Ρώμη καταστράφηκε τό πλοῖο του ἔξω ἀπό τήν Παμφυλία καί ὁ ἴδιος διασώθηκε ἀποβιβασθείς στή Ρόδο. Ἐκεῖ, σύμφωνα μέ τόν Ἰώσηπον, (Άρχ. 14:137 - 8 καί, ἐπίσης, Πόλεμοι, 1:280) βρῆκε τήν πόλι κατεστραμμένη καί ἐρειπωμένη ἔπειτα ἀπό τόν πόλεμο τοῦ Cassius καί «παρόλο πού ὁ ἴδιος είχε ἀνάγκη ἀπό χρήματα, δέν δίστασε νά βοηθήση στήν ἀνοικοδόμησί της». Είναι πολύ πιθανόν πώς μὲ τήν ἐνέργειά του αὐτή θέλησε νά βοηθήση τό ντόπιο ἐβραϊκό πληθυσμό.

Μετά τή μάχη τοῦ "Ακτιου (31 π. Χ.) ἡ Ρόδος ὑπῆρξε ὁ χῶρος συναντήσεως μεταξύ τοῦ 'Ηρώδου καί τοῦ νικητοῦ 'Οκταβιανοῦ. Αὐτή τή φορά ὁ 'Ηρώδης διακήρυξε τήν ἀφοσίωσί του πρός τό νέο Ρωμαῖο αὐτοκράτορα καί, ὡς ἐκ τούτου, ἀνεγνωρίσθη ἐκ νέου Βασιλιάς τῆς 'Ιουδαίας, ('Ιώσηπος, Πόλεμοι, 1:387 - 8, 'Αρχ. 15:187 - 8).

Ό Ἰωσηπος ἀναφέρει πώς ὁ Ἡρώδης συνέχισε νά προσφέρη οίκονομική ἐνίσχυσι στή Ρόδο. «Ἔκανε, ἐπανει-λημμένως, προσφορές γιά τήν κατασκευή πλοίων καί ὅταν κατεστράφη ὁ ναός τῆς Πυθίας αὐτός τόν ξανάχτισε — ἔνα λαμπρό οίκοδόμημα — ἀναλαμβάνων ἐξ ὁλοκλήρου τή δαπάνη», (Πολμ. 1:424, ᾿Αρχ. 16:147).

Μεσαιωνικοί Χρόνοι καί περίοδος 'Οθωμανικής κυριαρχίας μέχρις τόν 19ον αἰῶνα:

ΟΙ Ἑβραῖοι τῆς Ρόδου ἀναφέρονται ἐκ νέου τήν ἐποχή τῆς Ἡραβικῆς καιοχῆς τῆς νήσου, τόν 7ον μ.Χ. αἰῶνα, μέ



Σιφρ∈ − Τοράη, οἱ Κύλινδροι τοῦ Νόμου.

στοιχεῖα πάνω στήν έμπορική τους δραστηριότητα (Θεόφραστος, «Χρονογραφία», 1:345). Ό Βενιαμίν ἀπό τήν Τουδέλα, ὁ ραββῖνος περιηγητής τοῦ 12ου αἰῶνος, ἀναφέρει ὅτι συνήντησε στήν πόλι τῆς Ρόδου 400 Ἑβραίους. Τό 1280 ὡρισμένοι Ἑβραῖοι, ἀπό τούς διαφυγόντες τούς διωγμούς τῆς 'Αραγονήσου, ἤλθαν καί ἐγκατεστάθησαν στή νῆσο πού, τότε, τελοῦσε ἀκόμη ὑπό τήν 'Αραβική κυριαρχία.

Κατά τή διάρκεια τῆς κυριαρχίας τῶν Ἱπποτῶν τοῦ 'Αγ. Ίωάννου ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ (1309 - 1522), ἡ ἐβραϊκή συνοικία τῆς πόλεως - vicum Judeorum - εὑρίσκετο πλησίον τῶν τειχῶν παρά τό λιμάνι. Κατά τίς τριανταοκτώ ἡμέρες τῆς πολιορκίας τῆς πόλεως ἀπό τούς Τούρκους, τό 1480, οἱ Ἑβραῖοι πολέμησαν ἡρωϊκά ὑπερασπιζόμενοι τήν πόλι. Κατέστρεψαν τά σπίτια τους γιά νά ἐνισχύσουν τά τείχη τῆς πόλεως, ἐνῶ οἱ μάχες ἔφθασαν μέχρι τόν χῶρον τῆς Συναγωγῆς. "Όταν ἀπεχώρησαν οἱ Τοῦρκοι ὁ μέγας ἡγέτης τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν, Pierre d' Aubusson, άνήγειρε στό χῶρο ἐκεῖνο δύο ἐκκλησίες γιά νά γιορτάση τό γεγονός. Ἡ Συναγωγή ἐγκατελείφθη. ᾿Αργότερα καί σ΄ άναγνώρισι τοῦ ἡρωϊσμοῦ πού ἐπέδειξαν οἱ Ἑβραῖοι, ἐπετράπη σ΄ αὐτούς νά ξαναοικοδομήσουν τήν Συναγωγή τους. Τό 1481 καί 1488 ἐπεσκέφθησαν τή Ρόδο ὁ Meshoullam ἀπό τή Valtera καί ὁ Ovadia de Bertino, ἀντιστοί-

Ο τελευταΐος βρῆκε μόνο είκοσιδύο ἐβραϊκές οίκογένειες: οἱ ὑπόλοιποι εἶχαν φύγει μέ τούς σεισμούς τοῦ 1481/82, πού ἔπληξαν βαρειά τήν ἐβραϊκή συνοικία τῆς πόλεως. Όσοι παρέμειναν ζοῦσαν πολύ φτωχικά καί ἡσαν ἀναγκασμένοι νά δουλεύουν σκληρά, ἀκόμη καί οἱ γυναῖκες. Κάποιος ἀνώνυμος περιηγητής, ὁ ἀποκαλούμενος «Προσκυνητής άπό τήν Κολωνία», (Pilgrim of Cologne), σημειώνει μέ θαυμασμό τή δεξιοτεχνία τῶν Ἑβραίων γυναικῶν στήν κατασκευή μεταξωτῶν ρούχων, ἐνῶ ol περισσότεροι ἄνδρες ἡσαν βυρσοδέψες.

Μετά άπό ἕνα λοιμό (1498 — 1500) τό Τάγμα ἀπεφάσισε τήν ἐκδίωξι ὅλων τῶν Ἑβραίων πού δέν θά δέχονταν νά βαπτισθοῦν χριστιανοί. Τούς ἐδόθη ὅμως, ἡ ἄδεια νά φύγουν παίρνοντας μαζί καί τά ὑπάρχοντά τους. ΟΙ περισσότεροι, μή ἐπιθυμοῦντες νά ἐγκατασταθοῦν σέ τουρκικές περιοχές, ταξίδεψαν πρός τή Νίκαια. Στίς ἐπόμενες δυό δεκαετίες αἰχμαλωτίσθησαν 2.000 ἔως 3.000 Ἑβραῖοι, οΙ ὀποῖοι μετεφέρθησαν στή Ρόδο πάνω στά καράβια τοῦ Τάγματος καί ὑπεχρεώθησαν νά δουλέψουν στήν ἀνέγερσι τῶν όχυρώσεων.

Τό 1522 οΙ αἰχμάλωτοι αὐτοί βοήθησαν τούς Τούρκους στήν κατάληψι τοῦ φρουρίου τῆς Ρόδου. Ἡ Όθωμανική διοίκησις ὑπῆρξε καλή γιά τούς Ἑβραίους καί, ἔκτοτε ἡ Ρόδος ἀναδεικνύεται σέ σπουδαΐο Σεφαραδικό κέντρο, ὅπου οΙ Ἑβραῖοι ὑπερτεροῦσαν ἀριθμητικῶς ἔναντι τῶν Τούρκων. Μεταξύ τῶν πλέον διακεκριμένων ραββίνων τῆς Ρόδου συγκαταλέγονται οΙ: Judah ibn Verga (16ος αἰώνας) Moses Bussal (17ος αἰώνας), Jehiel Bassan (18ος αἰώνας), Judah Moses Franco — ὁ ὁποῖος τό 1890 ἀνῆλθε στό ἀξίωμα τοῦ Ρισών λε — Τσιών (Σεφαραδί ἀρχιραββίνου τοῦ Ἱσραήλ) καί, τέλος, οΙ ραββίνοι τῆς ξακουστῆς οίκογένειας Ἱσραέλ. ΟΙ Ἑβραῖοι τῆς Ρόδου ἤσαν ἔμποροι, κατασκευαστές ὅπλων, ἀργυραμοιβοί, φοροεισπράκτορες καί γιατροί. Μεταξύ τῶν Ἑβραίων τῆς μεσαίας τάξεως κυριαρχοῦσαν οἱ τεχνίτες, μαραγκοί, βυρσοδέψες, χρυσοχόοι, βι-

βλιοδέτες, ἐνῶ ἄλλοι φημίζονταν σάν οίνοπαραγωγοί, βιοτέχνες μεταξωτῶν ρούχων καί ὑφαντουργοί.

19ος Αἰώνας

ΟΙ πλουσιώτεροι Ἑβραῖοι αὐτή τήν ἐποχή ἡσαν ἔμποροι ὑφασμάτων, μετάξης καί σταφίδος. Οὶ ὑπόλοιποι ἠσαν καταστηματάρχες, τεχνίτες, ψαράδες καί μικροπωλητές. Ἡ Κοινότης διοικεῖτο ἀπό ἔνα ἐπαμελές συμβούλιο, τούς «memunim» («άξιωματούχους»). Αὐτό τό Συμβούλιο ἀπεφάσιζε γιά τούς φόρους πού θά ἐπεβάλλοντο καί μαζί μέ τόν ραββίνο ἀπεφάσιζε καί ἐξέδιδε τίς ἀποφάσεις («askamot», γιά τά διάφορα θρησκευτικά ζητήματα πού παρουσιάζονταν. Οὶ κρατικοί φόροι είσεπράττοντο ἀπό ἔναν όλόθρησκο, ὁ ὁποῖος διωρίζετο ἀπό τόν Τοῦρκο Διοικητή. Ὁ ραββῖνος ἀνεγνωρίζετο ἀπό τίς ἀρχές ὡς ἔχων πλήρη ἀρμοδιότητα γιά ζητήματα πού ἀφοροῦσαν τούς γάμους, διαζύγια, κληρονομικά κλπ.

Τό «Καάλ Γκαντόλ» (ἡ Μεγάλη Συναγωγή) κτίσθηκε τήν έποχή τῶν Ἱπποτῶν καί τό «Καάλ Σαλώμ» τό 1593. Ὑπῆρχαν ἄλλες δύο μικρότερες Συναγωγές, τό «Καάλ Καμόντο» (ἀπό τό 1865) καί τό «Καάλ Τικούν Χατσότ», πού ἀπεκαλεῖτο καί «Κείla de los Ricos» («Ἡ Συναγωγή τῶν πλουσίων»). Ἐπιπλέον, ὑπῆρχαν πολλές «Γεσσιβότ», οΙ χῶροι τῶν ὁποίων ἐχρησιμοποιοῦντο καί γιά προσευχές, καθώς καί πολλά ἄλλα μικρότερα midrashim. Ἡ Γεσσιβά Ἱσραέλ (τῆς οίκογένειας Ἱσραέλ) χρονολογεῖτο ἀπό τόν 17ο αίῶνα, ἐνῶ ὁ Μωϋσῆς Μενασέ ὑπῆρξε τό 1850 ὁ Ιδρυτής μιᾶς δεύτερης, τῆς Γεσσιβά Μενασέ. Ὁ γιός του, Βοάζ

Μεσαιωνικό κτίσμα τοῦ 1500 στή θέση τῆς ἐβραϊκῆς συνοικίας.





Τά παλαιά τείχη τῆς πόλεως.

«Effendi», ὑπῆρξε Τοῦρκος δικαστής:

Ή έκπαίδευσις τῶν παιδιῶν ἀνετίθετο σέ Ιδιωτικούς δασκάλους, τούς ὁποίους ἀπασχολοῦσαν πολλές οίκογένειες ἀπό κοινοῦ. Στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνος ἡ Alliance Israélite Universelle ἴδρυσε χωριστά σχολεῖα γιά τά ἀγόρια καί τά κορίτσια. Γενικά, ἡ ζωή τῶν Ἑβραίων ὑπό τήν τουρκική κυριαρχία ἦταν καλή, ἐκτός ἀπό τήν περίοδο τοῦ 1840 ὅταν στή Δαμασκό ξέσπασε ἡ διαβόητη «Αἰματική Κατηγορία», (Damascus blood libel). Μέχρις ὅτου ἀποδειχθῆ ἡ ἀθωότητα τῆς ἐβραϊκῆς Κοινότητος τῆς Δαμασκοῦ, ὁ ραββῖνος καί ἡ ἡγεσία τῆς Κοινότητος τελοῦσαν ὑπό κράτησιν. Σύμφωνα μέ διάφορες πηγές οΙ Ἑβραῖοι τῆς Ρόδου κατά τόν 19ο αίῶνα ἀριθμοῦσαν μεταξύ 2.000 καί 4.000 ἀτόμων.

Τό «Μαχζόρ Σεφαράδ», (τό Σεφαραδικό προσευχολόγιο) έχρησιμοποιεῖτο ἀπό ὅλους ἐνῶ, ὡρισμένα κομμάτια καί (διαίτερα τά «πιγιουτίμ» (ἄμνοι, ψαλμοί) ἀπαγγέλλονταν στά Λαδῖνο. Πρίν ἀπό τό γάμο τήν προῖκα ἐκτιμοῦσαν καί κατέγραφαν οἱ ἀρμόδιοι ὑπεύθυνοι καί, ἔπειτα, περιεφέρετο πάνω σέ ἄμαξες στούς δρόμους τῆς ἐβραϊκῆς συνοικίας. Τό Σαμπάτ, μετά τό γάμο, ὁ γαμπρός ἐκαλεῖτο πάνω στήν Τεβά (βῆμα, ἄμβωνας) καί ἀπήγγελλε τήν ἐντολή τοῦ ᾿Αβραάμ πρός τόν ὑπηρέτη του Ἑλιέζερ νά πάη στή Μεσοποταμία νά τοῦ βρῆ μία γυναίκα γιά τόν γιό του Ἰσαάκ, (βλ. Γεν. 24). Τό δέ «Καάλ» ἐπαναλάμβανε κάθε ἐδάφιο τραγουδιστά ἀπό τήν ἀραμαϊκή μετάφρασι τῆς Πεντατεύχου, τό «Targum»

Ίταλική κυριαρχία

Τό 1912 μετά τούς βαλκανικούς πολέμους ή Ρόδος, δηπως καί άλλα νησιά τῆς Δωδεκανήσου, περιῆλθε ὑπό Ιταλική κυριαρχία. Τότε ὑπῆρχαν στή νῆσο περί τούς 4.500 Ἑβραῖοι, ἐνῶ ἀρκετοί Ἱταλοί Ἑβραῖοι ἤλθαν καί ἐγκατεστάθησαν στό νησί. Τό 1927 ἰδρύθηκε ἔνα Ιταλικό ραββιδικό Σεμινάριο, πού παρέμεινε ἐν λειτουργία μέχρι τό 1938, ὅταν ἔγινε ἡ διακήρυξις τῶν φασιστικῶν φυλετικῶν νόμων. Τήν ἴδια ἐποχή ἐξεδιώχθησαν 103 ἐβραϊκές οἰκογένειες πού εἶχαν ἔλθει ἀπό τήν ἡπειρωτική Ἑλλάδα, τή Βουλγαρία καί τήν Τουρκία μετά τό 1919. Οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς διέφυγαν στήν Ταγγέρη. Λίγο ἀργότερα ἀρκετοί Ροδίτες Ἑβραῖοι διέφυγαν στό (τότε) Βελγικό Κογκό καί τήν Ροδεσία.

Μετά τή συνθηκολόγησι τῆς Ἰταλίας μέ τούς συμμάχους τό 1943, οἱ Γερμανοί κατέλαβαν τή Ρόδο καί στίς 24 Ἰουλίου τοῦ 1944 ἔστειλαν γιά τό Ἄουσβιτς ὅλους τούς 1.700 ἐναπομείναντας Ἑβραίους. Μόνο 161 ἄτομα διεσώθησαν. Τό 1947 ὅταν ἡ Ρόδος ἐνώθηκε μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα, ζοῦσαν ἐκεῖ περί τούς 50 Ἑβραίους ἐνῶ σήμερα διαβιοῦν ἐκεῖ περί τούς 35.

* * *

(Τό ἄρθρο ωὐτό εἶναι μετάφρασις ἀπό τό οἰκεῖο λῆμμα τῆς Ἐγκυκλοπαιδείας «Judaica»)

Ίστορικές σημειώσεις γιά τούς Ἑβραίους τῆς Ρόδου

Τό παρακάτω σημείωμα γράφτηκε άπό τόν ἀείμνηστο Βιτάλη Στροῦμσα, Σύμβουλο τοῦ Κυβερνήτη τῆς Ρόδου, τόν Αὔγουστο τοῦ 1936.

ΟΙ Ίσραηλίτες πού ζοῦν σήμερα στή Ρόδο εἶναι περίπου 4.500. Πρίν 30 χρόνια ἦσαν περί τίς 6.000. Ἡ μετανάστευση τότε πού δέν ὑπῆρχε κανένα ἐμπόδιο, ἔκανε γύρω στούς 1.500 Ρόδιους νά πᾶνε πρός τίς δύο ՝Αμερικές καί βόρεια καί νότια, τό Βελγικό Κογκό, τήν νότιο 'Αφρική καί μερικές χῶρες τῆς Εὐρώπης. Αὐτοί ἄν καί ἔφυγαν ἀπό πολύ καιρό, εἶναι πάντα δεμένοι μέ τό νησί πού γεννήθηκαν, δέν ξεχνοῦν ποτέ τούς συγγενεῖς τους πού ἔχουν ἀνάγκη καί τούς στέλνουν βοηθήματα κάθε μήνα. 'Ακόμη, σχεδόν δλοι, ἔρχονται στή Ρόδο γιά νά κάνουν τήν τελετή τοῦ γάμου τους.

Ἡ έγκατάσταση τῶν Ἰσραηλιτῶν στή Ρόδο χάνεται στά βάθη τῶν αἰώνων καί τά Ιστορικά ντοκουμέντα δέν μποροῦν νά καθορίσουν μέ ἀκρίβεια τήν ἡμερομηνία. Τήν πρώτη σοβαρή πληροφορία πού ἔχουμε γιά τήν παρουσία τῶν Ἰσραηλιτῶν στή Ρόδο τή βρίσκουμε στό ἔργο τοῦ διάσημου ταξιδιώτη Βενιαμίν Μπέν Γιονᾶ, πού γεννήθηκε στήν Τουδέλη τῆς Ναβάρρας (Ἰσπανία) γύρω στά 1130 καί πέθανε τό 1178.

Φεύγοντας άπό τή Σαραγόσα τό 1165, ἐπί 8 χρόνια, μέχρι τό 1173, διέτρεξε τή μεσημβρινή Εὐρώπη, μερικά νησιά τοῦ Αίγαίου μεταξύ αὐτῶν καί τή Ρόδο, τήν 'Ανατολή τήν 'Αφρική, γιά τό ἐμπόριό του καί γιά νά συλλέξει πληροφορίες γιά τούς ὀμοθρήσκους του. Τό ἔργο του γραμμένο στά ἐβραϊκά, μεταφράστηκε σ' δλες τίς σύγχρονες γλῶσσες. Σ' αὐτό τό ἔργο διαβάζουμε ὅτι τό 1166 (περίπου πρίν ἀπό 800 χρόνια) ὑπῆρχε στή Ρόδο ἐβραϊκή Κοινότητα μέ 500 ψυχές.

"Ένα ἄλλο αὐθεντικό ντοκουμέντο, πιό πρόσφατο, πού δείχνει τήν ὕπαρξη στή Ρόδο ἐβραϊκῆς Κοινότητας, εἶναι ἡ ἐφημερίδα γραμμένη στά ἐβραϊκά, ἀπό τόν Ἱαραηλίτη Ἱταλό Valterra Meshoullan, ὅπου περιγράφει τό ταξίδι πού ἔκαμε στήν Παλαιστίνη τό 1481, πρίν ἀπό 455 χρόνια. Σ΄ αὐτή τήν ἐφημερίδα, πού φυλάγεται στήν Λορεντζιανή βιβλιοθήκη τῆς Φλωρεντίας, ὁ συγγραφέας λέει ὅτι ἔφτασε στή Ρόδο στίς 4 Μαΐου ἐκείνης τῆς χρονιᾶς καί ὅτι ἐπισκέφθηκε τόν περίφημο Πέτρο ντ΄ Όμπουσσόν (Rierre d' Aubusson), (1476 — 1513), συνοδευόμενος ἀπό κάποιον ᾿Αβραάμ τῆς Φερράρα, καί ἀπό ἔναν ἄλλο Ἱσραηλίτη, πού δέν κατονομάζει, πού ἔχαιραν καί οΙ δύο, λέει, μεγάλης ἐκτιμήσεως. Μιλάει μέ ἐνθουσιασμό γιά τήν ὁμορφιά τῆς πολιτείας καί γιά τίς πολλές διακοσμήσεις της.

'Αναφέρει γιά τήν Τζιουντέϊκα (τήν ἐβραϊκή συνοικία) ότι φαίνεται νά ὑπέφερε πολύ ἀπό τήν πολιορκία πού ἔκαναν οΙ Τοῦρκοι μπροστά στήν πόλη τήν προηγούμενη χρονιά, δηλ. τό 1480. 'Αναφέρει συγκεκριμένα τά όνόματα τῶν προυχόντων «Messer Leon τῆς Ρόδου καί τοῦ γιατροῦ



'Οδός Δωσιάδου — κάθετος Πλ. 'Εβρ. Μαρτύρων (είς τό ἄκρον τῆς ὁδοῦ εὐρίσκεται ἡ Συναγωγή «Σαλώμ»).

'Αζαριᾶ» πού χάσανε τά σπίτια τους πού βρίσκονταν μέσα στήν Τζιουντέϊκα, έξ αίτίας τῆς ἐρήμωσης πού προκάλεσε ή πολιορκία. Οἱ πιό ὁρμητικές ἐπιθέσεις ἐνάντια στό φρούριο γίνηκαν άκριβῶς ἀπό τή μεριά τῆς ἐβραϊκῆς συνοικίας, έπειδή τά τείχη σ' αὐτό τό μέρος ἦσαν τά λιγότερο ἀνθεκτικά. ("Όπως είναι γνωστό ὁ Σουλτάνος Μωάμεθ ὁ 2ος, γνωστός ἐπίσης σάν Μωάμεθ ὁ Κατακτητής, γιά νά κατακτήσει τή Ρόδο, τήν Ισχυρή θέση, τήν πιό ἀπόρθητη νῆσο τοῦ μεσαίωνα, χρησιμοποίησε 100.000 στρατιῶτες καί 200 καράβια, ὑπό τή διοίκηση τοῦ Μεσίχ Πασᾶ, ἀπονόνου τῶν Παλαιολόγων, τελευταίου αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου. "Αν καί οΙ 'Ιππότες δέν ήσαν πάνω ἀπό 500, οΙ Τοῦρκοι ἀναγκάστηκαν νά λύσουν τήν πολιορκία, πού κράτησε άπό τίς 24 Μαΐου ὡς τά τέλη Ἰουλίου τοῦ 1480 καί νά ἐπιστρέψουν στήν 'Ανατολή μετά ἀπό 9 βδομάδες ἀνώφελες προσπάθειες καί μέ σοβαρές ἀπώλειες.

'Ο πρώην Παλαιολόγος Μεσίχ Πασᾶ πλήρωσε μέ δυσμένεια αὐτή τήν ήττα, πού είχε τότε μιά σημαντική ἀπήχηση σ΄ ὅλη τή Χριστιανοσύνη).

Ένας άλλος Ίταλός ραββίνος, ὁ Ovadia de Bertinero, σ΄ ἔνα γράμμα του στά ἐβραϊκά, πού ἔγραψε τό 1488 ἀπό τήν Παλαιστίνη στήν οἰκογένειά του καί πού φυλάγεται στήν ἴδια βιβλιοθήκη τῆς Φλωρεντίας, κάνει, ὅπως ἔκαμε πρίν ἀπό αὐτόν ὁ Volterra Meshoullam, μιά διθυραμβική περιγραφή τῆς Ρόδου, πού ἐπισκέφτηκε τό Νοέμβριο τοῦ 1467. Γράφει ὅτι ὅποιος δέν εἶδε τή Ρόδο καί τά ὑψηλά ό χυρωμένα τείχη της μέ τἱς σιδερένιες πόρτες, δέν ἔχει δεῖ



Όμάδα Έβραίων τῆς Ρόδου τοῦ περασμένου αἰῶνος.

ποτέ μιά ἀληθινά όχυρωμένη θέση. Μιλᾶ ἐκτεταμένα γιά τούς Ἰσραηλίτες πού ζοῦν σ΄ αὐτή τήν πόλη καί πού ἀνάμεσά τους πέρασε 15 μέρες. Ἐκφράζεται γι' αὐτούς μέ τόν ἀκόλουθο τρόπο.

«Ποτέ δέν εἶδα μιά ἰσραηλιτική κοινότητα σάν καί αὐτή τῆς Ρόδου ὅπου ὅλοι, ἀπό τόν μεγαλύτερο ὡς τόν μικρότερο, εἶναι ἔξυπνοι. Ἔχουν καλές συνήθειες καί εἶναι εὐγενικοί μέ ὅλους σχεδόν ὅλοι εἶναι ντυμένοι propotepem ἔχουν μακρυά μαλλιά καί μοιάζουν μέ πρίγκιπες. Πουθενά ἀλλοῦ δέν συνάντησα Ισραηλίτισσες σάν αὐτές τῆς Ρόδου πού ἀσχολοῦνται μέ ὅλων τῶν εἰδῶν τίς δουλειές. Προπάντων εἰδικεύονται στό κέντημα, πού οΙ κυριότεροι ἀγοραστές εἶναι οἱ Ιππότες. Οἱ ἀρχηγοί τῶν Ιπποτῶν τιμοῦν συχνά μέ τῖς ἐπισκέψεις τους τά σπίτια τῶν ἰσραηλιτῶν γιά νά θαυμάσουν τὰ κεντήματα τῶν ὅμορφων κεντηστριῶν. Ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς Ρόδου εἶναι τόσο καθαρή καί τόσο ὑγιεινή πού τέτοια δέν ἔχω συναντήσει πουθενά ἀλλοῦ».

Θεωροῦμε ἐνδιαφέρον ν' ἀναφέρουμε μιά περικοπή άπό τό ἔργο μέ τόν τίτλο: «Τό όδοιπορικό ἐνός Ιππότου τοῦ τάγματος τοῦ 'Αγίου 'Ιωάννου τῆς 'Ιερουσαλήμ στό νησί τῆς Ρόδου», πού δημοσιεύτηκε τό 1300 ἀπό τόν Guy Sommi Picenardi πού καί ὁ ἴδιος ἀνῆκε σ' αὐτό τό Τάγμα καί τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ἀξιωματοῦχος.

Ίδού ή περικοπή, πού εἶναι μιά ἀκόμη ἀπόδειξη τῆς παρουσίας τῶν Ἰσραηλιτῶν στή Ρόδο, ὅταν οὶ Ἱππότες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου κατεῖχαν τό νησί:

«Στήν ἐβραϊκή συνοικία ἡ Συναγωγή καταστράφηκε ἀπό

τό τουρκικό πυροβολικό στή διάρκεια τῆς περίφημης πολιορκίας τοῦ 1481, ἀλλά μετά τήν ἀπόκρουση τῆς πολιορκίας, τό τάγμα τήν ξανάκτισε μέ δικά του έξοδα, μέ τήν πλήρη συγκατάθεση τοῦ Πάπα Σίξτου 5ου, σέ ἀναγνώριση τῆς πίστης πού ἔδειξαν οΙ Ίσραηλίτες στή διάρκεια τῆς πολιορκίας. Άλλά τό 1501 ἄρχισε νά διαγράφεται ἐνάντια στούς Έβραίους τῆς Ρόδου. Ὁ Μέγας Ἱππότης τοῦ Όμπουσόν (ὁ ἴδιος πού πρίν 20 χρόνια ξανάκτησε τή Συναγωγή τους γιά νά τούς άνταμείψει ἐπειδή ἦσαν πιστοί) ἀποφάσισε τήν έξορία τους μέ ἕνα διάταγμα τῆς 9 Ίανουαρίου 1502. Αὐτή ἡ πράξη, μιά ἀπό τίς πιό ἀπεχθεῖς πού ἀναφέρει ή Ιστορία τῆς μισαλλοθρησκείας, διατάσσοντας ὅτι ὁ κάθε ἐνήλικος Ἰσραηλίτης, ἄνδρας ἤ γυναίκα, πού ἀρνιόταν τή βάφτιση, θά φορτωνόταν σέ καράβι γιά τήν Nice en Provences (Νίκαια), μέ μιά προθεσμία 40 ήμερῶν γιά νά πουλήσει τά άγαθά του, είδεμή τά άγαθά του θά έδημεύοντο πρός ὄφελος τοῦ Δημόσιου Ταμείου καί οἱ ἴδιοι θά πουλιόντουσαν σάν σκλάβοι. Τά παιδιά θά βαφτιζόντουσαν, ἀκόμα καί ἄν οΙ γονεῖς τους ἦσαν ἀντίθετοι».

Όταν ή Ρόδος ἔπεσε στά χέρια τῶν Τούρκων, στό τέλος τῆς χρονίᾶς 1542, οἱ ἀλλαξοπιστήσαντες, τό 1502 Ἱσραηλίτες ὑποχρεώθηκαν νά ξαναγυρίσουν στήν παλιά τους θρησκεία. Εἶναι πολύ πιθανό ὅτι μερικοί ἀπό τούς Ἱσραηλίτες πού κατοικοῦν σήμερα στή Ρόδο νά κατάγονται ἀπό αὐτούς τούς τελευταίους.

Μετά τήν κατάκτηση τῆς Ρόδου, ἀπό τό Σουλτανο Σουλεϊμάν, στίς 25 Δεκεμβρίου 1522, πολλοί Ἱσραηλίτες με-







Δύο ἀπό τίς πιό δημοφιλεῖς Ἑβραῖες τῆς Τζουντάϊκα.

τανάστες ἤ παιδιά αὐτῶν πού μετανάστευσαν τό 1492, ἀπό τήν Ἰσπανία, ἠρθαν ἀπό διάφορες πόλεις τῆς Τουρκίας νά ἐγκατασταθοῦν στή Ρόδο. Ὁ Σουλτάνος ἔφερε μάλιστα εἰδικά καμιά σαρανταριά οἰκογένειες ἀπό τή Θεσσαλονίκη, στίς ὁποῖες παραχώρησε μερικά προνόμια, μεταξύ τῶν ἄλλων τήν ἀπαλλαγή ἀπό τό φόρο, ὀνομαζόμενο «Χαράτσι» (κεφαλικό φόρο πού πλήρωναν ὅλοι οἱ μή μουσουλμάνοι ὑπήκοοι). Ὁ ἀριθμός αὐτῶν πού ἦρθαν ἀπό τήν Τουρκία καί συνεπῶς εἶχαν ἰσπανική καταγωγή ξεπέρασε τόσο πολύ τόν ἀριθμό τῶν γηγενῶν Ἰσραηλιτῶν, πού δέν ἦσαν καί δέν μποροῦσαν νά ἔχουν ἐκδιωχτεῖ ἀπό τήν Ἱσπανία, τό 1482 καί πού ἡ γλώσσα τους ἦταν σίγουρα τά ἐλληνικά, πού καμιά δεκαριά χρόνια μετά τήν κατάληψη τῆς Ρόδου ἀπό τούς Τούρκους, δέν μιλοῦσαν πιά παρά ἰσπανικά.

Έάν θεωροῦμε ὅτι ἡ προφορά τῆς Ισπανικῆς διαλέκτου, πού μιλοῦν οΙ Ρόδιοι, μοιάζει πολύ μέ αὐτή τῶν Θεσσαλονικιῶν καί ὅτι πολλές λέξεις παλιές καστιλλιάνικες, πού χρησιμοποιοῦνται ἀπό τούς Ἱσραηλίτες τῆς Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιοῦνται ἐπίσης στή Ρόδο, δέν λαθεύουμε στό νά βεβαιώσουμε ὅτι αὐτό τό περίεργο ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό ὀφείλεται στήν ἐπίδραση πού ἔπρεπε νἄχουν οΙ 40 οίκογένειες τῆς Θεσσαλονίκης, πού μεταφυτεύθηκαν στή Ρόδο, ὅπως εἴπαμε παραπάνω, μετά ἀπό διαταγή τοῦ Σουλτάνου Σουλεϊμάν.

νουν, ὅπως καί τά ἄλλα γηγενῆ στοιχεῖα, τῶν δικαίων τῆς προσωπικότητας άλλά φυσικά κανένα ἐμπόδιο δέν ὑπάρχει στήν ἄσκηση τῆς θρησκείας τους. Διαχειρίζονται ὅπως νομίζουν καλύτερα τίς ὑποθέσεις, μέ τρόπο πού νά ἐξυπηρετεῖ τό σύνολο.

Ή Ρόδος ήταν μέχρι πρίν λίγο καιρό κέντρο ραββινικῶν σπουδῶν μεγάλης σημασίας. "Αν καί, ἀπό λίγα χρόνια τώρα, σπάνια μερικές οίκογένειες ἔχουν μιά κἄποια χειραφέτηση καί μιά τάση γι΄ αὐτό πού λέμε «δυτικοποίηση». Όμως στό σύνολό τους οΙ Ίσραηλίτες τῆς Ρόδου ἀσκοῦν μέ ζέση τή θρησκεία τους καί μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι μέσα στό οίκογενειακό τους περιβάλλον ἀναπνέουν τόν καθαρό ἀέρα τῆς ἐβραϊκῆς ζωῆς.

Διατρέχοντας τήν Ιστορία τῆς Ρόδου καί τίς ἀφηγήσεις τῶν ταξιδιωτῶν πού ἦρθαν νά τήν ἐπισκεφτοῦν διάφορες ἐποχές, ἐδῶ καί 810 χρόνια, διαπιστώνουμε ὅτι οΙ Ἰσραηλίτες ἔζησαν πάντα στήν ἴδια συνοικία, πού βρισκόταν μέσα στήν όχυρωμένη πόλη καί ὅπου τούς βλέπουμε ἀκόμα σήμερα, τοὐλάχιστο τή μεγαλύτερη πλειοψηφία τους. Ἐκεῖ βρίσκονται ἐπίσης καί οΙ τόποι λατρείας. Μέ ἄλλα λόγια, ὅλη ἡ ἐβραϊκή ζωή συγκεντρώνεται σ΄ αὐτή τή γωνιά τῆς παλιᾶς όχυρωμένης πόλης πού χρονολογεῖται ἀπό τόν μεσαίωνα. Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι οἱ δρόμοι αὐτῆς τῆς συνοικίας εἶναι σάν τήν αὐλή ἐνός μόνον σπιτιοῦ, τόσο αὐτοί πού κετῖ Ισοῦν ὁμαδικά καί φιλικά.

"Αλλοτε ὑπῆρχαν στή Ρόδο πολλές θρησκευτικές ἀκαδημίες πού οΙ βιβλιοθῆκες τούς «Γιεσιβότ», (χῶροι μελέτης), περιελάμβαναν ἐκατοντάδες θρησκευτικά βιβλία. Σήμερα δέν μένει παρά μόνο μία, πού ἀνήκει στήν οἰκογένεια Μενασέ. 'Ο μεγάλος ἀριθμός αὐτῶν τῶν «Γιεσιβότ» προσ-



Ένας δημόσιος κῆπος.

είλκυε πολλούς ραββίνους στή Ρόδο, πού ἔρχονταν γιά νά μελετήσουν πάνω στή Βίβλο καί τό Ταλμούδ. Μεταξύ τῶν μεγάλων ραββίνων πού διοικοῦσαν τήν Κοινότητα τῆς Ρόδου καί πού ἔπαιξαν ἔνα σημαντικό ρόλο στήν τύχη της πρέπει ν' ἀναφέρουμε τούς: 'Ιακώβ Τάρσα, Σμουέλ Ζαντόκ, Χάϊμ 'Αλγκαζῆ, Γιεχουντᾶ Μπενιαμίν, Μωσέ 'Ισραέλ, Έγρᾶ Μαλχῆ, Γιεδᾶ Σμουέλ Ταρίκα, Ραφαέλ 'Ισάκ 'Ισραέλ, Χάϊμ Γιεχουντᾶ 'Ισραήλ, Μωσέ Φράγκο.

Όλα τά χρόνια, κατά τή διάρκεια τῆς ἐπίσημης θρησκευτικῆς ἐορτῆς τῆς βραδιᾶς πού προηγεῖται τοῦ «Κιπούρ» (ἡμέρα τῆς μεγάλης συγγνώμης), ἀπαγγέλλονται ἀκόμα σήμερα «ἀσκαβότ» (εἰδικές προσευχές) γιά νά μνημονεύσουν καί νά εὐλογήσουν, μέσα στή συνάθροιση τῶν πιστῶν, τά ὀνόματα αὐτῶν τῶν μεγάλων ραββίνων.

Στή μέση τοῦ ἀπέραντου ἀκεανοῦ τῆς μοντέρνας ζωῆς, ὅπου τό καράβι τῆς θρησκείας χάνει συνεχῶς καί ἀδυσώπητα ἔδαφος καί δύναμη, ἡ Ρόδος παρουσιαζόταν σάν ἔνα φωτεινό σημεῖο, σπάνιο καταφύγιο τῆς θρησκείας καί τῆς ἐβραϊκῆς παράδοσης, πού ἦταν σέ κίνδυνο.

Κάθε πρωΐ, τήν αὐγή, οΙ σαμᾶς (αὐτοί πού φρωντίζουν τή Συναγωγή) κάνουν τό γύρο τῆς συνοικίας καλώντας τούς πιστούς γιά τήν προσευχή. Τό ἴδιο κάνουν καί τήν «Παραμονή τοῦ Σαββάτου». (Παρασκευή βράδυ) γιά ν' άναγγείλουν ὅτι ἔφτασε ἡ ὥρα γιά τήν προετοιμασία γιά τό Καμπαλάτ Σαμπάτ (τήν ὑποδοχή τοῦ Σαββάτου).

Τό μήνα Ἑλούλ (Σεπτέμβριο), ὅταν πλησιάζουν οΙ μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, πολλοί πιστοί σηκώνονται ἀπό τό κρεβάτι τους πρίν ξημερώσει γιά νά πάνε στίς Συναγωγές ἤ ἀκόμα σέ ἰδιωτικά σπίτια καί νά προσευχηθούν ὅλοι μαζί τά «σελιχότ», (παρακλητικές προσευχές) γιά νά ζητήσουν τή συγγνώμη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀνάπαυση τοῦ Σαββάτου τηρεῖται αὐστηρότατα. Οἱ τράπεζες καί τά καταστήματα πού ἀνήκουν σέ Ἰσραηλίτες μένουν κλειστά τό Σάββατο. Ἔνα διάταγμα τοῦ Διοικητοῦ ἐπιβάλλει αὐτή τήν ἀνάπαυση, ὅπως τήν ἐπιβάλλει ἐπίσης γιά τήν Κυριακή καί τήν Παρασκευή γιά κείνους πού πιστεύουν σέ ἄλλες θρησκεῖες. Ἡ συνήθεια ἐπιβάλλει ἐπίσης, τήν παραμονή τοῦ Ρώς — Ἰσσανὰ (ἡμέρα τοῦ ἐβραϊκοῦ ἔτους) νά πηγαίνουν στά νεκροταφεῖα γιά νά προσευχηθοῦν στούς τάφους τῶν μεγάλων ραββίνων.

Ή νηστεία τῆς «9 Ἅβ» (ἐπέτειο τῆς καταστροφῆς τοῦ ναοῦ τῆς Ἱερουσαλήμ) τηρεῖται ἀπό πολλούς πιστούς.

Στή συνοικία αὐτή ὑπάρχουν δύο «Κεϊλότ» — Συναγω-

γές, που ή μία (Μεγάλη Συναγωγή) εἶναι ἀπό τήν ἐποχή τῶν Ἱπποτῶν, τό 1481, καί ή ἄλλη (Κάλ Σαλώμ) εἶναι ἀπό τό 1593 καί ἀνακαινίστηκε τό 1860. Ἐκτός ἀπό αὐτές τίς δύο Συναγωγές, ὑπάρχουν στήν ἴδια συνοικία καί 4 «μιντρασίμ» (χῶροι μελέτης θρησκευτικῶν κειμένων).

Ή Κοινότητα ἔχει ἔνα σχολεῖο, ὅπου φοιτοῦν περίπου 450 παιδιά καί τῶν δύο φύλων καί ἔνα ραββινικό κολλέγιο, μέ οἰκοτροφεῖο, πού ἱδρύθηκε τό 1928. Σκοπός του εἶναι νά ἐκπαιδεύσει «Σωχετίμ» (σφαγεῖς ζώων), «Μοελίμ» (περιτομεῖς), «Χαζανίμ» (Ιερολειτουργούς), δασκάλους γιά τά θρησκευτικά καί τήν ἐβραϊκή φιλολογία, γιά ὅλες τίς Κοινότητες τῆς ἐγγύς ἀνατολῆς καί τίς ἰσραηλιτικές σεφαραδικές κοινότητες πού εἶναι διασκορπισμένες σ΄ ὅλο τόν κόσμο.

Στούς κόλπους αὐτῆς τῆς Κοινότητας ὑπάρχουν ἐπίσης ἐπιτροπές πού ἔχουν σκοπό τή φιλανθρωπία, τήν ἀγαθοεργία, σέ ὅλες τίς μορφές της. Αὐτές οἱ ἐπιτροπές εἶναι οἱ ἀκόλουθες:

- 1 'Ολέρ Νταλίμ. "Ιδρυμα πού προσφέρει βοήθεια στούς φτωχούς καί σέ ὄσους ἔχουν ἀνάγκη.
- 2. Μπικούρ Χολίμ. Βοηθάει τούς ἀπόρους ἀρρώστους καί φροντίζει γιά τά ἔξοδα ταφῆς στήν περίπτωση τοῦ θανάτου τους.
- 3. Ἐπιτροπή Κυριῶν. Φροντίζει γιά τίς ἄπορες λεχῶνες.
- 4. Σχολική Προστασία. Προσφέρει βιβλία, σχολικό ὐλικό καί ρουχισμό στούς ἄπορους μαθητές.
- Μπενέ Μπερίθ. 'Οργάνωση ἀγαθοεργός, ἀμοιβαίας βοηθείας καί γιά τή διάδοση τῆς παιδείας.

Τό ἄρθρο συνοδεύεται ἀπό φωτογραφίες ἀπό γνήσιους Ἑβραίους Ρόδιους πού σήμερα (Αὔγουστος 1936) ζοῦν ἀκόμη καί ὅταν δέν θά βρίσκονται πιά σ΄ αὐτόν τόν κόσμο, δέν θά ξαναδοῦμε σ΄ αὐτή τήν πόλη οὕτε τίς χαρακτηριστικές βιβλικές μορφές τους, ὅλο γαλήνη καί μακαριότητα, οὕτε τίς ἐνδυμασίες τους, πού ἡ πηγή τους εἶναι πρίν ἀπό πολλούς αἰῶνες.

Προτοῦ ὁ μοντερνισμός ἐξαφανίσει αὐτά τά ἴχνη μιᾶς ἄλλης ἡλικίας, ἴσως θά ἔπρεπε νά διατηρηθοῦν αὐτές οΙ πρωτότυπες ἐνδυμασίες στό ἐθνογραφικό μουσεῖο τῆς πόλης μας, ὅπου εἶναι ἤδη ἐκτεθειμένες οΙ φορεσιές τῶν αὐτόχθονων τῶν νήσων μας τοῦ Αἰγαίου.

Η ΣΥΝΑΓΩΓΗ «ΣΑΛΩΜ»

Σάν ἔκφρασις τῆς ὑπάρξεως άξιόλογου ἐβραϊκοῦ στοιχείου στό Μεσογειακό χῶρο καί Ιδιαίτερα στή Ρόδο ὑπῆρχαν ἀπό τά χρόνια τῆς ἐλληνιστικῆς περιόδου Συναγωγές γιά τίς Θρησκευτικές ἀνάγκες τοῦ ἐβραϊκοῦ πληθυσμοῦ τῆς νήσου. Μετά τήν διάλυσι τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας καί μέχρι τῆς ὑπό τῶν Ἱπποτῶν κατακτήσεώς της ἡ Ρόδος ὑπέστη ἀλλεπάληλες λεηλασίες καί καταστροφές ἀπό τούς ἐκάστοτε κατακτητές της. Μαζί μέ τούς οἰκισμούς τῆς παλαιάς πόλεως καί τά μνημεῖα κατεστράφησαν καί οὶ Συναγωγές μὲ μόνη ἐξαίρεσι τή Συναγωγή «Σαλώμ» γιά τήν ὁποία ἀναφέρουμε στό παρόν σημείωμα.

Ή Συναγωγή «Σαλώμ» ἀνηγέρθη τόν 12ον αίῶνα ὕστερα, ὅμως, ἀπό ἔνα σκληρό βομβαρδισμό τό ἔτος 1480 κατεστράφη καί ἀνοικοδομήθη λίγο ἀργότερα μέ ἔγκρισι τοῦ Πάπα τῆς Ρώμης Σίξτου.

Κατά τήν διάρκεια τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ἡ Συναγωγή «Σαλώμ» ἀντίθετα μέ ἄλλες Συναγωγές, πού είχαν καταστραφή ἐκ θεμελίων, ἐπέζησε τοῦ πολέμου. Είχε ὅμως ἀπόλυτη ἀνάγκη νά ἀνακατασκευασθῆ ἡ στέγη της πού ἦταν ἀπό χῶμα — πατελιά μέ μιά στέγη ἀπό μπετόν ἀρμέ καί ἄλλες ἐπισκευές συντηρήσεως τοῦ κτιρίου της, καθώς καί νέον ἐξοπλισμό, διότι ὁ προηγούμενος εἶχε λεηλατηθῆ. Μέ τό ἔργο αὐτό ἠσχολήθη ὁ ἀείμνηστος Ἡλία Σοριάν Πρόεδρος τῆς Ισραηλιτικῆς Κοινότητος χάρις στίς ἐνέργειες τοῦ ὁποίου καί μετέπειτα τοῦ νέου Δ. Συμβουλίου, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρον κ. Μωρίς Σοριάνο, κατέστη δυνατή ἡ χρηματοδότησις τοῦ ἔργου τῆς ἐπισκευῆς, πού ἐστοίχισε ἀξιόλογα ποσά. Ἡ

Συναγωγή «Σαλώμ», ἐπί τῆς ὁδοῦ Συμμίου. Διακρίνεται ἡ ἐξωτερική πρόσοψις καί θύρα εἰσόδου τῆς Συναγωγῆς. Παραπλεύρως τὰ ἀρχιτεκτονικά τόξα.





Ό Ραββῖνος Τζιάκομπε Καπούϊα, σέ ἡλικία 84 ἐτῶν.

δανειοδότησις ἔγινε μέ τήν ἔγκρισι τοῦ ἀειμνήστου Νομάρχου 'Ανδρέα 'Ιωάννου καί ἡ ἐπιστροφή τοῦ δανείου ἔγινε χρεωλυτικά σέ μεταγενέστερο χρόνο.

Χάρις στίς προσπάθειες αὐτές καί τίς συνεχεῖς φροντίδες τῆς τριμελοῦς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς μέ Πρόεδρον τόν κ. Μωρίς Σοριάνο καί μέλη τούς κ.κ. Δανιήλ Άλχανάτη καί Άλβέρτο Κόβο, πού ἔρχονται περιοδικά στή Ρόδο ἀπό τάς Άθήνας, ἡ Συναγωγή «Σαλώμ» πλήρως ἐξωπλισμένη ἱερουργεῖται ἐκάστοτε δεχομένη τήν ἐπίσκεψι πολλῶν πιστῶν, κυρίως Ἱσραηλιτῶν Ροδίων τήν καταγωγή, πού ἔρχονται κάθε χρόνο γιά ἐπίσκεψι τῆς Ιδιαιτέρας τους πατρίδος.

Ή Συναγωγή «Σαλώμ» κεῖται μέσα στήν παλαιά πόλι, στήν διασταύρωσι τῶν ὁδῶν Δοσιάφου — Συμμίου. Μεταξύ τῆς πλατείας Ἑβραίων Μαρτύρων καί τῆς Δοσιάφου εἶναι τοποθετημένη πινακίδα πού δείχνει μέ τό βέλος της ποῦ ἀκριβῶς εὐρίσκεται ἡ Συναγωγή. Ἔτσι εὔκολα προσανατολίζεται ἐκεῖνος πού θέλει νά τήν ἐπισκεφθῆ.

'Από τήν παρατιθέμενη φωτογραφία φαίνεται ὁ έσωτερικός διάκοσμος τῆς Συναγωγῆς, καθώς καί ἀπό μιά ἄλλη ἡ ἐξωτερική ὄψις τοῦ κτιρίου καί τῶν ἀψίδων πού τήν συνδέουν μέ παρακείμενα κτίρια — χαρακτηριστικό δεῖγμα πολεοδομίας παλαιοτέρων ἐποχῶν.

(Σημείωμα τῆς Ἱσραηλιτικῆς Κοινότητος Ρόδου)

Συναγωγή «Σαλώμ»: Ἱδρύθη τόν 12ον al. Κατεστράφη κατά τήν πολιορκίαν τοῦ 1480 καί ἀνοικοδομήθη.





Τό Παγκόσμιο Έβραϊκό Συνέδριο υἰοθετεῖ πρόγραμμα δράσεως κατά τοῦ ἀντισημιτισμοῦ

Οὶ ἡγέτες ἀπό εἴκοσι ἐβραϊκές κοινότητες τῆς Εὐρώπης συναντήθηκαν στίς Βρυξέλλες, ἀπό 16 — 18 Σεπτεμβρίου κατά τήν σύσκεψη τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τμήματος τοῦ Παγκοσμίου Ἑβραϊκοῦ Συνεδρίου, γιά νά μελετήσουν τήν ἐκπόνηση ἐνός προγράμματος δράσεως γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν αὐξανομένων ἀντι σημιτικῶν καί νεοναζιστικῶν ἐκδηλώσεων σέ δλο τόν κόσμο καί Ιδιαίτερα στήν Εὐρώπη.

Παρόλον ὅτι στή διακήρυξή τους ἀναγνωρίζουν ὅτι «οἱ πιστοί τῶν παλαιῶν ναζιστικῶν Ιδεῶν ὑπό τό νέο τους προσωπεῖο δέν ἀποτελοῦν ἀκόμη μία ὀργανωμένη δύναμη στή σημερινή Εὐρώπη καί ὅτι ἀκόμη μεγάλες δημοκρατικές δυνάμεις καί θρησκευτικές ὀμάδες ἀπορρίπτουν τό νεοναζισμό, τό ρατσισμό, τόν ἀντισημιτισμό καί τόν ἐθνικιστικό ἐξτρεμισμό...», οὶ ἐβραϊκές κοινότητες τῆς Εὐρώπης αἰσθάνονται ὅτι ἔχουν «τό ἰερόν χρέος νά προειδοποιήσουν ὅτι αὐτές οἱ δυνάμεις πρέπει νά καταπολεμηθοῦν ἐν τῆ γενέση τους, προτοῦ ἰσχυροποιηθοῦν μέ τή δημαγωγική προπαγάνδα».

Σέ ἔνα πρόγραμμα δράσεως ἀπό πέντε σημεῖα, πού υΙοθετήθηκε κατά τή σύσκεψη, τό εὐρωπαϊκό τμῆμα τοῦ Π. Ε. Σ. ζητᾶ:

- ① τήν ἐπικύρωση ἀπό ὅλες τίς εὐρωπαϊκές χὧρες ὅλων τῶν σχετικῶν διεθνῶν συμβάσεων.
- ② τήν υἰοθέτηση μιᾶς έθνικῆς νομοθεσίας πού θά ἀπαγορεύει τήν ὑποκίνηση φυλετικοῦ καί θρησκευτικοῦ μίσους καί θά ἀπαγορεύει τήν ὕπαρξη ὀργανώσεων ναζιστικοῦ τύπου — ἰδεολογίας
- ③ τήν παροχή πιό ἀποτελεσματικής παιδείας γύρω ἀπό τά δημοκρατικά ίδανικά καί διαφώτιση γύρω

άπό τόν άντισημιτισμό καί τό ρατσισμό. Ἡ παιδεία αὐτή θά συμπεριλαμβάνει στό σχολικό πρόγραμμα τήν Ιστορία τοῦ 'Ολοκαυτώματος.

- Ψτή σύσταση δημοκρατικῶν μετώπων σέ ὅλες τίς χῶρες ἀπό τά πολιτικά κόμματα, τίς ἐκκλησίες, τά ἐργατικά σωματεῖα, τούς κοινοτικούς ὀργανισμούς, γιά τήν καταπολέμηση τοῦ νεοναζισμοῦ καί τοῦ ἀντισημιτισμοῦ.
- Τήν ἔκδοση κατάλληλων ἐνημερωτικῶν κειμένων μέ τή δυνατή εὐρύτερη κυκλοφορία. Ἡ σύσκεψη διακήρυξε, ἐπίσης, τή συμπαράστασή της γιά τόν προγραμματισμό μιᾶς Εὐρωπαϊκῆς Διασκέψεως Νεολαίας κατά τοῦ νεοναζισμοῦ καί τοῦ ἀντισημιτισμοῦ πού προτάθηκε ὑπό τῆς εὐρωπαϊκῆς συμβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς Νεολαίας τοῦ Π. Ε. Σ. Σέ αὐτή τή διάσκεψη νεολαίας θά συμμετάσχουν Ἑβραῖοι καί μή Ἑβραῖοι ἡγέτες νεολαιῶν.

ΟΙ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἀνέλαβαν τήν ὑλοποίηση αὐτοῦ τοῦ προγράμματος δράσεως διά τῆς στενῆς συνεργασίας τῶν κοινοτήτων τους ἐντός τοῦ πλαισίου τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τμήματος τοῦ Π. Ε. Σ. καί ὑπό τήν καθοδήγηση τῆς μονίμου ἐπιτροπῆς κατά τοῦ ἀντισημιτισμοῦ τοῦ Π. Ε. Σ.

Ένα ἄλλο θέμα πού ἀπασχόλησε τό εὐρωπαϊκό τμῆμα τοῦ Π. Ε. Σ. ἦταν ἡ τρομοκρατία. Ἡ σύσκεψη διαπίστωσε μέ λύπη «τήν ἀνικανότητα τοῦ ΟΗΕ νά υἰοθετήσει μιά διεθνῆ σύμβαση κατά τῆς τρομοκρατίας, κυρίως, ἐξαιτίας ὀρισμένων μελῶν τοῦ ΟΗΕ πού θέλουν νά ἀποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στά κίνητρα τῶν τρομοκρατῶν ἀπό ὄσο στήν ἐγκληματική

Άπό τή συνεδρίαση τοῦ Παγκόσμιου Ἑβραϊκοῦ Συνεδρίου.



φύση τῶν πράξεών τους». Οἱ Εὐρωπαῖοι Ἑβραῖοι ἡγέτες διακήρυξαν ὅτι «κανένα πολιτικό, οἰκονομικό, κοινωνικό ἤ ἐθνικό ἰδανικό ἤ στόχος δέν δικαιολογεῖ τίς τρομοκρατικές πράξεις ἐναντίον ἀθώων θυμάτων». Καί ἐπί αὐτοῦ τοῦ θέματος υΙοθετήθηκε ἔνα πρόγραμμα δράσεως πού, μεταξύ τῶν ἄλλων, ζητᾶ, ὅπως οἱ εὐρωπαϊκές ἐβραϊκές κοινότητες παροτρύνουν τίς άντίστοιχες κυβερνήσεις τους νά ἐπικυρώσουν τίς ὑπάρχουσες συμφωνίες, (ίδιαίτερα τή Συμφωνία πού υἱοθέτησε τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, θέτοντας ἐκτός νόμου τήν τρομοκρατία), νά είσαγάγουν νέες νομοθεσίες καί νά άσπασθοῦν τήν πρόσφατη συμφωνία τῶν ἐπτά ἡγετικῶν βιομηχανικῶν χωρῶν περί μποϋκοτάζ τῶν ἀεροσυγκοινωνιῶν τῶν χωρῶν ἐκείνων πού προσφέρουν ἄσυλο σέ ἀεροπειρατές.

Χαρακτηριστική δήλωση τοῦ Προέδρου Dr. M. Grynfogel

'Ο Maurice Grynfogel, Πρόεδρος τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τμήματος τοῦ Παγκοσμίου Ἑβραϊκοῦ Συνεδρίου, ἔκα-νε τήν ἀκόλουθη δήλωση γιά τά 40 χρόνια ἀπό τή Νύχτα τῶν Κρυστάλλων.

«Ἡ Νύχτα τῶν Κρυστάλλων δέν ἦταν μόνο τό μεγαλύτερο πογκρόμ τῶν Ναζί ἐναντίον τῶν Ἑβραίων, άλλά ἐπίσης μιά προειδοποίηση γιά τά τρομερά γεγονώτα πού ἀκολούθησαν. Πρίν σαράντα χρόνια ὁ κόσμος δέν κατάλαβε αὐτή τήν προειδοποίηση. Εἶναι καλό νά τό θυμόμαστε τώρα πού βλέπουμε νά αὐξάνονται τά σημάδια τῆς ἀναβιώσεως τῶν νεοναζιστικῶν δυνάμεων καί οἱ ἄτιμες προσπάθειες νά ἀρνηθεῖ ή άλήθεια τοῦ 'Ολοκαυτώματος. Έξ ἴσου ντροπή εἶναι νά συναντᾶ κανείς τούς ἐγκληματίες Ναζί καί τούς συνεργάτες τους έλεύθερους, ἔτσι ὤστε νά μποροῦν νά ἀπλώνουν τήν καταστροφική τους προπαγάνδα καί μερικές φορές ἀκόμη καί νά καταλαμβάνουν σπουδαῖες θέσεις στή δημόσια ζωή. Κατά τήν πρόσφατή του συνάντηση, τό εὐρωπαϊκό τμῆμα τοῦ Παγκοσμίου Έβραϊκοῦ Συνεδρίου προέτρεψε ὅλες τίς χῶρες νά μήν ἐπιτρέψουν ἐγκλήματα ἐναντίον τῆς άνθρωπότητος καί ίδιαίτερα, τά ἐγκλήματα πού ἔχουν διαπράξει οἱ Ναζί νά μή γίνουν ἀντικείμενο νόμων παραγραφῆς ἤ άμνηστίας σέ κανένα μέρος τῆς Γῆς».

'Ομιλία τοῦ γεωπόνου κ. Α. Γαλλῆ στό Σύνδεσμο «Ἑλλάς — Ἰσραήλ» Θ/νίκης

Στίς 18 Δεκεμβρίου, στή Θεσσαλονίκη, στήν αἴθουσα τῆς Ἰσραηλιτικῆς Λέσχης, ὀργανώθηκε ἐκδήλωσις μὲ θέμα τή γεωργική ἀνάπτυξι τοῦ Ἰσραήλ, μέ πρωτοβουλία τοῦ ἐκεῖ Συνδέσμου «Ἑλλάς — Ἰσραήλ».

Όμιλητής ήταν ό γεωπόνος κ. Α. Γαλλής, πού είχε τελευταΐα έπισκεφθή πολλές περιοχές καί «Κιμπούτς» καί έξέθεσε τίς προσωπικές έντυπώσεις του. Τήν όμιλία άκολούθησε προβολή σχετικής έγχρώμου ταινίας.

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

('Από δημοσιεύματα τοῦ Τύπου)

FEPMANIA

- → Δικαστήριο τῆς Φραγκφούρτης ἀπεφάνθη ὅτι τό ἡμερολόγιο τῆς Ἅννας Φράνκ εἶναι αὐθεντικό. Τήν ἀγωγή ἄσκησε ὁ πατέρας της Ὅττο Φράνκ ἐναντίον τοῦ Heinz Roth, πού μέ ἔνα βιβλίο του προσπαθοῦσε νά ἀποδείξη τό ἀντίθετο. (Jewish Chronicle, 4.8.78, 1.9.78)
- → Δύο ἡγετικά στελέχη τῆς νεοναζιστικῆς ὀργανώσεως Α.Ν.S. κατεδικάσθησαν στή Νυρεμβέργη σέ 10 μηνῶν κράτησι γιατί διέδιδαν ναζιστικές ίδέες καί ἀρχές φυλετικῶν διακρίσεων. (Suddetsche Zeitung, 13.7.78) "Αλλο μέλος τῆς ίδίας ὀργανώσεως, ὁ φωτογράφος Edgar Geiss, τιμωρήθηκε ἀπό τό δικαστήριο τοῦ Luneburg γιατί χαιρέτισε φασιστικά στήν κηδεία τοῦ χιτλερικοῦ δημίου Kappler (Allgemeine Judische Wochenzeitung, 11.8.78).
- → Κατόπιν ἐνεργειῶν τοῦ 'Ομοσπονδιακοῦ Γραφείου Νεότητος, Οἰκογενείας καί 'Υγείας ἀπηγορεύθη ἡ κυκλοφορία 11 δίσκων μέ χιτλερικό περιεχόμενο, καθώς καί ἡ ἐπανέκδοσις τοῦ ἀρχικοῦ χιτλερικοῦ δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου «Signal», μέ τό αἰτιολογικό ὅτι ἀποτελοῦν κίνδυνο γιά τήν νεότητα. (J.T.A., 13.7.78).

ΑΓΓΛΙΑ

* * *

→ Τά δῆθεν «Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών» εἶναι ἔνα ἀπό τά κύρια βιβλία πού προτείνονται ἀπό τό Βρεταννικό Κίνημα τῶν νεοναζιστῶν γιά ἀνάγνω-

זכרונות XPONIKA

Μηνιαΐον ὄργανον τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑλλάδος Γραφεῖα: Πειραιῶς 46, Ἀθῆναι (106) - Τηλέφ. 52.29.153

Ύπεύθυνος συμφώνως τῷ νόμω: Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΚΙΣ Ἰωσήφ Λόβιγγερ (Πειραιῷς 46 — ᾿Αθῆναι)

Έπιμέλεια έκδόσεως: Νῖκος Τσαπίδης, μέλος τῆς Ἐνώσεως Συντακτῶν Περιοδικοῦ Τύπου. Ὑπεύθυνος φωτοσυνθέσεως: Κατσαούνης ΕΠΕ, Σπ. Δοντᾶ 10, 'Αθῆναι

TEYXO∑ 15 ● IANOYAPIO∑ 1979 ● TEBET 5739

σι. Ἄλλα βιβλία στόν ἴδιο κατάλογο είναι τά «Ποιήματα καί τά τραγούδια ἐκστρατείας τὧν μονάδων τὧν SS καί AS τοῦ Γ΄ Ράϊχ» καί ἡ «Κήρυξις πολέμου ἀπό τό Γ΄ Ράϊχ». (J.T.A., 22.8.78).

ΑΥΣΤΡΙΑ

→ Συγκέντρωσις Γερμανῶν νεοναζιστῶν στό Eichgraben ἀπηγορεύθη ἀπό τό αὐστριακό ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν. (J.T.A., 2.8.78)

→ Στό κέντρο τῆς Βιέννης συνελήφθησαν πέντε μέλη τῆς νεοναζιστικῆς ὀργανώσεως «Aktion Neue Rechte» μέ στολές τῶν SS (J.T.A., 28.8.78)

ΒΕΛΓΙΟΝ

→ 300 νεοφασίστες ἀπό τήν Δ. Εὐρώπη ἔλαβαν μέρος σέ μυστική συγκέντρωσι στό Ypres. ΟΙ περισσότεροι προήρχοντο ἀπό τή Γερμανία καί τήν 'Αγγλία. (Jewish Chronicle, 7.7.78).

AANIA

→ Σέ δημόσιο κῆπο τῆς Κοπεγχάγης ἡ νεοναζιστική ὀργάνωσις «Ἐθνικό Μέτωπο» ἐτοποθέτησε αὐτοκίνητο διακοσμημένο μέ ναζιστικά ἐμβλήματα (Maariv, 20.8.78).

ΓΑΛΛΙΑ

→ Ζημιές προεκλήθησαν στίς ἀρχές Ἰουλίου στή Συναγωγή καί σέ ἐβραϊκά δημόσια οἰκήματα τῆς Λίλλης (J.T.A., 6.7.78), ἐνῶ «Ἡ ᾿Αδελφότης τοῦ ᾿Αβραάμ», πού ἔχει τήν ἔδρα της στή Λιέγη τοῦ Βελγίου, διένειμε στή Γαλλία ἀντισημιτικές καί ἀντισιωνιστικές προκηρύξεις.

→ Δικαστήριο τοῦ Παρισιοῦ ἀπηγόρευσε τήν κυκλοφορία τῆς γαλλικῆς μεταφράσεως τοῦ βιβλίου τοῦ Χίτλερ «'Ο 'Αγών μου» χωρίς τή δημοσίευσι στήν ἀρχή τοῦ βιβλίου τοῦ γαλλικοῦ νόμου τοῦ 1972 κατά τοῦ ρατσισμοῦ καί περιλήψεως τῆς ἀποφάσεως τῆς Νυρεμβέργης (Jewich Chronicle, 21.7.78).

→ Στό Στρασβοῦργο δικαστήριο κατεδίκασε τόν Δρ. Μ. Iffrig γιά ἀντισημιτικές ἀπόψεις πού ἐδημοσίευσε. Ἡ ἀναντίον του μήνυσις ὑπεβλήθη ἀπό τήν ὀργάνωσι γιά τὰ ἀνθρώπινα Δικαιώματα. (Allgemeine Judische Wochenzeitung, 21.7.78).

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

→ 'Ο ἐπικεφαλῆς τῆς 'Αστυνομίας στό Groningen ἀπελύθη ἀπό τό ὑπουργεῖο Έσωτερικῶν γιατί σέ λόγο του ἐξέφρασε ἀντισημιτικές ἀπόψεις. (Haarets, 28.8.78).

ΣΟΥΗΔΙΑ

→ Στό Lund, ὅπου κατοικοῦν πολλοί Ἑβραῖοι, ἀγκυλωτοί σταυροί ζωγραφίστηκαν σέ τοίχους σπιτιῶν.

➡ Ἰησοῦς ὁ υἰός τοῦ Περαχγιά καί Νιττάγ ὁ ᾿Αρβελίτης ἔλαβον (τήν παράδοσιν) παρ΄ αὐτῶν (τῶν προηγουμένων). Ἰησοῦς ὁ υἰός τοῦ Περαχγιά εἶπεν: Πρόσλαβε διδάσκαλον καί ἀπόκτησε σύντροφον καί κρῖνε πάντα ἄνθρωπον ἐν τῆ πλάστιγγι τῆς ἀξίας.

(Άπό τό Περκέ Άβότ)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ:

Ἡ ζωή μετά τήν καταστροφή τοῦ Ναοῦ

Στό περιοδικό «Σωτήρ» (άριθμ. 797, σελ. 587), τῆς όμωνύμου θρησκευτικῆς χριστιανικῆς όργανώσεως, στήν στήλη «᾿Απολογητικά θέματα» ἀναφέρεται:

«Διότι μετά τήν καταστροφήν τῆς Ἱερουσαλήμ, κατά τό 70 μ.Χ., δέν δύναται νά γίνη λόγος περί ώργανωμένης ζωῆς εἰς τήν Ἱουδαίαν, οὐδέ περί κοινωνικῆς ζωῆς εἰς τό ἐβραϊκόν ἔθνος. Τά πάντα τότε κατεστράφησαν. Ἡ Ἱερουσαλήμ άνεσκάφη ἐκ Θεμελίων. Οἱ ἐναπομείναντες Ἑβραῖοι διεσκορπίσθησαν εἰς ὅλον τόν κόσμον. Κατά κάποιον τρόπον ἡ ζωή εἰς τήν Παλαιστίνη, σταματά μετά τήν φοβεράν ἐκείνην καταστροφήν.»

Μέ τό πνεῦμα τοῦ διαλόγου γιά τήν ἀναζήτηση τῆς ἀληθείας ὁ ραββίνος κ. Ἡλ. Σαμπετάϊ ἀπέστειλε πρός τό περιοδικό τό παρακάτω Ιστορικό σημείωμα (πού, ὅμως, δέν δημοσιεύθηκε).

ΟΙ απόψεις πού διατυπώνονται στήν παραπάνω περικοπή άπορρέουν, βασικά, άπό τήν χριστιανική θεολογική άντίληψη ότι, μέ τήν έμφάνιση στό προσκήνιο τῆς Ιστορίας τοῦ «νέου Ίσραήλ» (δηλ. τῆς Ἐκκλησίας) παύει νᾶ ὑπάρχει τό ἐβραϊκό ἔθνος. ΟΙ μετέπειτα Ἑβραϊοι δέν ἀποτελοῦν παρά τά στεῖρα ἀπομεινάρια ἐνός παρελθόντος, τά ὁποῖα τίποτε τό νέο καί δημιουργικό δέν ἔχουν προσφέρει. Κατά τήν ἄποψη αὐτή πάντα, ἡ Ιστορία τους σάν ἔθνους, σάν λαοῦ καί σάν θρησκείας σταματάει στό σημαδιακό ἔτος 70 μ.Χ. Ἡ δέ ἐξορία τους καί ὁ διασκορπισμός τους, πού ἀκολούθησε, δέν εἶναι παρά ἡ θεία τιμωρία τους γιά τήν μή ἀποδοχή τοῦ Ἰησοῦ.

Έπειδή τό θέμα πού πραγματεύεται τό ἄρθρο αὐτό έξακολουθεῖ νά διατηρεῖ τήν ἐπικαιρότητά του - παρόμοιες σκέψεις δέν ἔπαυσαν νά διατυπώνονται - καί χάριν τῆς ἐνημερώσεως τῶν ἀναγνωστῶν μας, κρίνουμε σκόπιμη τήν δημοσίευση στίς στῆλες μας τῆς ἀπαντήσεως:

«Ἐπειδή στόχος τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου εἶναι ἡ ἀρθή ἰστορική ἀνασκόπηση, ὅπως σημειώνετε στήν ἀρχή, θά παρακαλέσω νά μοῦ ἐπιτρέψετε τίς παρακάτω παρατηρήσεις:

♦ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 19

Από τά δημοσιεύματα τοῦ τύπου



35ον Πληροφοριακόν Δελτίον δημοσιευμάτων Τύπου

1. ΠΕΡΙ ΕΒΡΑΙΩΝ

«Δελτίον Διοικήσεως Ἐπιχειρήσεων»: Παρουσιάζοντας τήν Ἑβραϊκή εκθεση κειμηλίων Άθηνῶν σημειώνει: «Μία μόνιμη ἔκθεση, μέ ἱδιαίτερο ἐνδιαφέρον, δημιουργήθηκε στήν Ἡθήνα. Σκοπός τῆς ἐκθέσεως εἶναι νά συγκεντρώσει, διαφυλάξει καί μελετήσει κειμήλια ἀπό τήν δισχιλιετῆ ἐβραϊκή ζωή στήν Ἑλλάδα. Τό γεγονός τοῦτο χαρακτηρίσθηκε σάν σπουδαία ἐργασία, πού θά διαφυλάξει τήν Ιστορική ἐνότητα τοῦ Ἑβραϊσμοῦ στήν Ἑλλάδα, μιά δεύτερη πατρίδα γιά τήν ὸποία ἐργάσθηκε καί θυσιάσθηκε ὁ ἐλληνικῆς καταγωγῆς Ἑβραῖος, σ΄ ὅλους τούς ἀγῶνες τοῦ Ἑθνους» (Ὁκτώβριος 1978)

«'Ακρόπολις»: Σέ σχόλιο σημειώνει: «Μποροῦν νά παραγραφοῦν τά έγκλήματα τῶν χιτλερικῶν ναζιστῶν καί νά ξεχασθοῦν ἐπειδή πέρασαν 33 χρόνια ἀπό τό τέλος τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου;

Φυσικά ὁ κόσμος δέν μπορεῖ ποτέ νά λησμονήση τήν αἰματοχυσία πού προκάλεσε ὁ φασισμός καί ὁ ναζισμός καί τίς ἐκατόμβες τῶν θυμάτων τῶν παραφρόνων δικτατόρων πού θέλησαν νά ἐπιβάλουν διά τῆς βίας τήν δική τους «νέα τάξι πραγμάτων».

Πρό ἡμερῶν ἔφθασε στά χέρια τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς κ. Δ. Παπασπύρου ἔνα κείμενο ἀποφάσεως τῆς ἰσραηλινῆς Βουλῆς (ΚΝΕΣΣΕΤ) σχετικά μέ τό θέμα τοῦ χρονικοῦ ὀρίου παραγραφῆς τῶν ναζιστικῶν ἐγκλημάτων.

'Ανεξάρτητα ἀπό τή γνώμη πού μπορεῖ νά ἔχη κανείς γιά τήν πολιτική τὧν 'Εβραίων, τό θέμα αὐτό προβληματίζει. Στό κείμενο πού πῆρε ὁ κ. Παπασπύρου διάβασε τά ἐξῆς:

«Ἡ Κνέσσετ προσδιορίζει ὅτι τά ἐγκλήματα τῶν Ναζί δέν ἔχουν προηγούμενο σέ τρόμο καί ἀγριότητα στά χρονικά τῆς ἀνθρωπότητας. Τά τρομερά ἐγκλήματα δέν θά ἔπρεπε νά ἀποτελοῦν ἀντικείμενο τρεχούσης διαδικασίας περιορισμοῦ. Είναι ἀπαράδεκτο οΙ δρᾶστες γενοκτονίας νά καταστοῦν μετά ἀπό μιά καθωρισμένη ἡμερομηνία ἐλεύθεροι πολίτες, ἀπρόσβλητοι ἀπό κάθε νόμιμη πρᾶξι καί ὄχι πλέον ἀντικείμενα τιμωρίας.

Ή Κνέσσετ ζητᾶ ἀπό τήν 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνησι τῆς Γερμανίας καί τούς νομοθέτες της, νά προβοῦν στά ἀπαραίτητα διαβήματα γιά τήν πρόληψι τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ χρονικοῦ ὁρίου παραγραφῆς.

Ζητᾶ ἀπό τήν 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνησι τῆς Γερμανίας•νά καταβάλη κάθε προσπάθεια γιά τήν σύλληψι τὧν Ναζί έγκληματιὧν πολέμου καί τήν προσαγωγή τους ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης.

Κάνει ἔκκλησι στήν κυβέρνησι τοῦ Ἱσραήλ νά ἐπιμείνη στίς δραστηριότητες καί τόν ἀγὧνα της, πού ἀποσκοποῦν στήν τιμωρία τῶν δολοφόνων Ναζί.

Άπευθύνει ἔκκλησι στά κοινοβούλια τοῦ κόσμου νά ἐνισχύσουν τόν ἀγῶνα τοῦ Ἰσραήλ γιά τήν κατάργησι τοῦ χρονικοῦ ὁρίου παραγραφῆς καί γιά τήν προσαγωγή τῶν ἐγκληματιῶν Ναζί ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης, τό ταχύτερον». (5/12/78).

Μέ τό ἴδιο θέμα ἔχει ἀσχοληθεῖ ὁ Τύπος ('Αθηνῶν καί Ἐπαρχιῶν)

Έλληνικός Τύπος: Ἡ ἀθώωση τοῦ Π. Μέντεν ἀπασχόλησε ὅλες τίς ἐφημερίδες (5/12/78). Συγκεκριμένα, ὅπως εἶναι γνωστό.

Τό είδικό τριμελές δικαστήριο τῆς Χάγης ἀποφάνθηκε, ὅτι ὁ ἐκατομμυριοῦχος ἔμπορος ἔργων τέχνης Πιέτερ Μέντεν δέν μπορεῖ νὰ διωχθεῖ γιὰ ἐγκλήματα πολέμου, πού κατηγορεῖται ὅτι διέπραξε στήν Πολωνία κατά τό Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καί διέταξε τήν ἄμεση ἀποφυλάκισή του.

Τό δικαστήριο δέχθηκε τό ἐπιχείρημα τοῦ 79χρονου 'Ολλανδοῦ ἐκατομμυριούχου ὅτι, τό 1952, ὁ τότε ὑπουργός Δικαιοσύνης κ. Ντόνκερ τοῦ εἰχε ὑποσχεθεῖ ἀσυλία ἀπό κάθε ποινική δίωξη.

Ο Μέντεν κατηγορεῖτο ὅτι βοήθησε στή σφαγή χιλιάδων Ἑβραίων στήν κατεχόμενη ἀπό τά ναζιστικά στρατεύματα Πολωνία, τό 1941.

Τόν περασμένο Δεκέμβριο καταδικάσθηκε σέ 15 χρόνια κάθειρξη, άλλά τόν περασμένο Μάϊο τό ανώτατο δικαστήριο τῆς Όλλανδίας ἀνέτρεψε τήν καταδικαστική ἀπόφαση καί διέταξε ἐπανάληψη τῆς δίκης, ὅταν ὁ Μέντεν Ισχυρίσθηκε ὅτι τό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης τοῦ εἶχε ὑποσχεθεῖ ἀσυλία τό 1952.

Ό είσαγγελέας θά ἀσκήσει ἔφεση κατά τῆς ἀποφάσεως, πού προκάλεσε ὀργή σέ ἡγέτες τῆς ὀλλανδικῆς ἀντιστάσεως κατά τή διάρκεια τοῦ πολέμου. Ὁ Μέντεν ἐν τῷ μεταξύ, ἀφέθηκε ἐλεύθερος κι' είναι ἄγνωστο ποῦ κρύβεται.

«'Ιστορία»: Παρουσίασις τοῦ "Αλφρεντ Ρόζερμπεργ, τοῦ φανατικοῦ ἀντισημίτη ἀπό παιδί, Λιθουανικῆς καταγωγῆς μετανάστου τῆς Γερμανίας, ἀπό τά πρῶτα στελέχη τοῦ 'Εθνικοσοσιαλιστικοῦ κόμματος, πού κινήθηκε πάντα στό παρασκήνιο. Τό βιβλίο του «'Ο μῦθος τοῦ ἔτους 2000» ἀπετέλεσε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ναζισμοῦ καί τοῦ Ρατσισμοῦ (Δεκέμβριος 1978)

«Βραδυνή»: Σέ σειρά ἄρθρων τοῦ ᾿Αστυνόμου - Ιστορικοῦ κ. Σ. Ἦντωνάκου γιά τίς «Μυστικές Ὑπηρεσίες τοῦ Χίτλερ στήν Ἑλλάδα» ἀναφέρεται καί τό «Γραφεῖο 42 πού ἠσχολεῖτο μέ τήν παρακολούθησι τῶν εὐρισκομένων στήν Ἑλλάδα ἀλλοδαπῶν, τό γραφεῖο 43 μέ ὑποθέσεις ἀντικατασκοπείας, τό γραφεῖο 43Β μέ τήν ἀνακάλυψει ἀσυρμάτων καί τό

γραφεῖο 414 μέ τήν δίωξι τῶν Ἑβραίων. Τό γραφεῖο αὐτό, εἶναι κυρίως ὑπεύθυνο γιά τό ὁλοκαύτωμα τῶν ἀτυχῶν Ἑβραίων τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τούς ὁποίους τό 70% βρῆκε τραγικό θάνατο στά στρατόπεδα συγκεντρώσεως καί στά κρεματόρια» (20/12).

«Πρωϊνή Ἐλευθεροτυπία»: «Ένας ἀπό τούς πιό γνωστούς ψυχιάτρους τῆς Αὐστρίας ὁ δρ. Λαίνριχ Γκρός, ὑπῆρξε γιατρός τὧν Ναζί καί ὑπεύθυνος γιά τό θάνατο παιδιὧν. Ἡ ὑπόθεση ἀποκαλύφθηκε ξαφνικά ἀπό τή βιεννέζικη ἐφημερίδα «Κουρίρ». Ὁ Δρ. Γκρός ἀναγνωρίστηκε ὕστερα ἀπό 40 χρόνια ἀπό ἔνα ἀπό τά θύματά του, πού κρατεῖται σήμερα, στή φυλακή τοῦ Στάιν μέ τήν κατηγορία τῆς κλοπῆς. Ὅταν συναντήθηκε μέ τόν τέως βασανιστή, πού πῆγε νά τόν ἐπισκεφτεῖ γιά νά ἐξετάσει τή διανοητική του κατάσταση, τό θύμα τόν ἀναγνώρισε ἀμέσως.

Σύμφωνα μέ τίς ἀφηγήσεις, ὁ κ. Γκρός ἡταν ἐπικεφαλῆς ἐνός ψυχιατρικοῦ νοσοκομείου στή Βιέννη καί ἐκεῖ πήγαιναν πολλά παιδιά, πού τά ὑπέβαλλαν σέ είδική μεταχείριση. Τούς ἔκαναν ἐνέσεις μέ τίς ὁποῖες δέν ἔπαυαν νά κάνουν ἐμετούς καί κάθε μέρα τά καροτσάκια γέμιζαν μέ πτώματα παιδιῶν» (28/12/78).

«Κυριακάτικη Ἑλευθεροτυπία». Σέ ἔρευνά της γιά τη «Γυναίκα στίς Ένοπλες Δυνάμεις διαφόρων χωρῶν» γράφει για τό Ἱσραήλ ὅτι «Οἱ γυναίκες ἔπαιξαν σπουδαῖο ρόλο στόν αἰγυπτοϊσραηλινό πόλεμο καί στήν ἀνεξαρτησία τῆς χώρας τους. Τό Ἱσραήλ εἶναι ἡ μοναδική χώρα, πού ἔχει ἐπιβάλει καθαρά τήν καθολική στρατολογία στίς ἀνύπαντρες γυναῖκες ἀπό 18 ὡς 36 χρονῶν. Σήμερα ὑπηρετοῦν 8.000 νεαρές κοπέλες, οἱ ὁποῖες ὑποβάλλονται σέ σκληρή στρατιωτική ἐκπαίδευση, ἀλλά δέν ὑπηρετοῦν σέ μάχιμες μονάδες. Ἡ θητεία εἶναι ἀπό 18 ὡς 20 μῆνες» (10/12/78).

«Ἡμέρα» (Πατρῶν): Ἄρθρο γιά τίς κινητές βιβλιοθῆκες πού κυκλοφοροῦν στίς συνοικίες τῆς Ἱερουσαλήμ, παρ΄ ὅλον ὅτι ἡ πόλις διαθέτει καί 20 δημόσιες (6/12/78)

«ἀΑκρόπολίς»: Σέ ἐπισκόπησι μἔ τίτλο «Τό Τεῖχος τῶν Δακρύων ἀσπίδα τοῦ Ἰσραήλ κατά τῶν ἀΑράβων», γράφει, μεταξύ τῶν ἄλλων «Όπως ἦταν ὁ χῶρος τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τό 1967, μόλις καί μετά βίας ἐπέτρεπε τήν ἀνάπτυξι τῶν τότε δυνάμεών του γιά νά ἐκτελέση τόν ἐλιγμό κατά ἐσωτερικές γραμμές. Σήμερα ὁ χῶρος ἐκεῖνος δέν ἐπαρκεῖ γιά ἀνάπτυξι τῶν τωρινῶν δυνάμεών του. Εἶναι ἀπαραίτητο νά διατηρήση τήν Σιζορδανία, τό τμῆμα δηλαδή τῆς Ἰορδανίας πού κατέλαβε τό 1967, πού φθάνει ἔως τόν ποταμό Ἰορδάνη. Γι' αὐτό σκοντάφτουν τώρα οΙ διαπραγματεύσεις Αίγύπτου — Ἰσραήλ. Δέν μποροῦν νά παραχωρήσουν οΙ Ἰσραηλινοί τήν Σιζορδανία γιά νά γίνη ἀνεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, ἔστω καί ἀφοπλισμένο. ἀλλά στήν Σιζορδανία περιλαμβάνονται οΙ Ἅγιοι Τόποι. Καί οΙ Ἰσραηλινοί τούς διεκδικοῦν ἀποφασιστικά, ὅχι χάριν τοῦ Γιαχβέ ἤ γιά νά συνεχίσουν τόν θρῆνο στό Τεῖχος τῶν Δακρύων, ἀλλά γιά νά κατοχυρώσουν τήν στρατηγική τους ἀσφάλεια» (24/12)

«Πατρίς» (Πύργου): Μέ τίτλο «Τά Χριστούγεννα στό Ἰσραήλ» γράφει ὅτι «οΙ θρησκεῖες ζοῦν ἀρμονικά στούς Ἁγίους Τόπους» (23/12/78). Τήν ἴδια μέρα καί στήν «Ἐλευθερία» (Λαρίσης).

2. ΠΕΡΙ ΙΣΡΑΗΛ

Κύριο θέμα στό διάστημα πού πέρασε ἦταν, φυσικά, ὁ θάνατος τῆς Γκόλντα Μεΐρ, πού εἶχε γίνει «ἔνας θεσμός γιά τό Ἰσραήλ» («Βῆμα, 9/12/78). Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἐ-δημοσιεύθησαν πολλά ἄρθρα γιά τή ζωή καί τή δρᾶσι της ἀλλά καί γιά τό Ἰσραήλ.

Χαρακτηριστικά ή «Καθημερινή» (10/12/78) ἔγραψε: «Ἐξαιρετική προσωπικότης, ή μόνη μέχρι σήμερα πραγματικά πετυχημένη γυναίκα πολιτικός, πού συνεδύαζε τά προτερήματα καί τὧν δύο φύλων, ή Γκόλντα Μεΐρ, ὅποτε

συναντοῦσε Ἑλληνες, ἀνέφερε τό παράπονό της. Παράπονο πού ἐκφράζουν ὅλοι στό Ἰσραήλ. «Γιατί οΙ Ἑλληνες δέν ἔχὸυν ἀκόμη ἀναγνωρίσει τό Ἰσραήλ;». Όταν ἔχουν... λησμονήσει τούς πολέμους οΙ Αίγύπτιοι, ὅταν ἔχουν σβηστεῖ τά ἐφιαλτικά γεγονότα τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τί νομίζουμε ἐμεῖς πώς κάνουμε, μέ τό νά μή «φιλιώνουμε» ἐπίσημα μέ ἔνα κράτος, μέ τό ὁποῖον δέν εἴμαστε ποτέ ἐχθροί; Τί ἀκριβῶς ἔχουμε κερδίσει μέ αὐτή τήν διπλωματική μυωπία:».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ κ. ALAIN POHER ΣΤΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ O.H.E. Δρ. K. WALDHEIM.

«Αὐτή τήν ἐποχή πού γιορτάζεται ἡ 30η ἐπέτειος τῆς Παγκοσμίου Διακηρύξεως τῶν ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων θά ἤθελα, κ. Γενικέ Γραμματέα, νά θέσω ὑπόψη σας, ὡς Πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Συμβουλίου Ἑβραίων τῶν ἀραβικῶν Κρατῶν, ὅτι οἱ ἐπανειλημμένες ἐκκλήσεις πρός τήν Συριακή Κυβέρνηση γιά τήν κατάπαυση τῶν διακρίσεων καί τοῦ διωγμοῦ τῆς Ἑβραίκῆς Κοινότι,τος ὑπῆρξαν ἄκαρπες. Ὠς ἐκ τούτου, ἀπεφασίσαμε νά κάνουμε καί πάλι ἔκκληση πρός ἐσᾶς, νά μεσολαβήσετε γά τήν βελίωση τῆς καταστάσεως αὐτῆς τῆς κοινότητος. Ἡ Συρία, μέ τήν συμπεριφορά της ἔναντι τῶν Ἑβραίων πού διαβιοῦν στήν ἐπικράτειά της, συνεχῶς καί μεθοδικῶς παραβιάζει τόν Διεθνῆ Χάρτη τῶν ἀλστικῶν καί Πολιτικῶν Δικαιωμάτων τοῦ 1966, τόν ὁποῖον καί ἀποδέχθηκε τήν 21η ἀπριλίου 1969. Οἱ 4.500 Ἑβραῖοι τῆς Συρίας πού διαμένουν στή Δαμασκό, ἀλέππη καί Καμισλί ἀποτελοῦν ὀμήρους, οἱ ὁποῖοι δέν μποροῦν νά φύγουν ἀπό τή χώρα ἀκόμη καί γιά Ιατρικούς λόγους.

Σέ είδικές περιπτώσεις παρέχεται ή ἄδεια σέ ἔνα μικρό ἀριθμό Ἑβραίων νά ταξιδέψουν ἐκτός τῆς Συρίας γιά περιορισμένο χρονικό διάστημα, ἀφοῦ καταθέσουν μία ἐγγύηση, τουλάχιστον 25.000 Συριακές λίρες, καί ἀφήσουν πίσω στή Συρία ἄλλα μέλη τῆς οἰκογενείας τους ὡς ὀμήρους. Αὐτή ἡ τακτική ἀποτελεῖ παραβίαση τῆς παραπάνω ἀναφερομένης Διακηρύξεως καί, εἰδικώτερα τῆς παραγράφου 12(2), ἡ ὁποία ὁρίζει ὅτι, κάθε ἄτομο εἶναι ἐλεύθερο νά φύγει ἀπό τήν ὁποιαδήποτε χώρα στήν ὁποία διαβιεῖ, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς ίδικῆς του».

Ή διασπορά τῶν Ἑβραίων ἐξεταζομένη στό Ιστορικό της πλαίσιο, ὅπως βγαίνει ἀπό τά γεγονότα καί τά κείμενα, ὅπως περιγράφεται στά Ιστορικά ἔργα, τά πιό παλιά, ἀπλώνεται σέ μιά περίοδο ἀρκετῶν αἰώνων, προγενεστέρων καί μεταγενεστέρων τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, κυρίως ὅμως προγενεστέρων.

Κατά τόν Α. CAUSSE (ΟΙ διεσπαρμένοι τοῦ Ἰσραήλ, Παρίσι 1929, σελ. 9 - 23), ἔνα βιβλικό κείμενο πού φαίνεται Ιστορικά ἔγκυρο μᾶς ἐπιτρέπει νά φτάσουμε μέχρι τά χρόνια τοῦ ᾿Αχάβ, βασιλιά τοῦ Ἰσραήλ, στόν 9ο π.Χ. αἰώνα. Ἡ διασπορά ὅμως τῶν Ἑβραίων δέν ἀρχίζει νά παίρνει κάποια ἔκταση παρά μετά τή διαδοχική καταστροφή τῶν δύο μικρῶν ἐ-βραϊκῶν κρατῶν, τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τόν ᾿Ασσύριο Σαργών (722, π.Χ.), καί τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰούδα ἀπό τόν Χαλδαῖο Ναβουχοδονόσορα (586 π.Χ.).

Κάθε μιά είσβολή, κάθε μιά κατάκτηση ἔφερε, άλλοῦ περισσότερο κι' άλλοῦ λιγώτερο, μαζικούς ἐκπατρισμούς πρός τή Μεσοποταμία, καθώς καί μέ τή φυγή τῶν κατατρεγμένων πληθυσμῶν πρός τήν Αἴγυπτο. Οἱ μετακινήσεις αὐτές τοῦ πληθυσμοῦ ἄλλοτε ἦταν έθελοντικές (δηλ. οί Έβραῖοι ἀπό μόνοι τους ἀναζητοῦσαν ἄλλη ἐστία) καί ἄλλοτε ἐπιβάλλονταν ἀπό τούς ἐκάστοτε κατακτητές. ΟΙ ἐκπατρισμένοι τῆς Μεσοποταμίας προσαρμόσθηκαν πολύ γρήγορα, καθώς φαίνεται, στήν τύχη τους. Πενήντα χρόνια άργότερα, όταν ὁ νέος κατακτητής, ὁ Πέρσης Κῦρος ἄφησε τούς έξορίστους τῆς Παλαιστίνης νά γυρίσουν στήν πατρίδα τους, μονάχα λίγοι, καθώς φαίνεται, δέχτηκαν καί πῆραν τό δρόμο τοῦ γυρισμοῦ. Έτσι, δηλαδή πεντακόσια χρόνια πρό Χριστοῦ, ἐκτός ἀπό τήν ξαναδημιουργημένη παλαιστινιακή έστία - γύρω ἀπό τόν ξαναχτισμένο Ναό - ὁ ἐβραϊκός λαός εἶχε δυό ἄλλα κύρια κέντρα, τή Μεσοποταμία (κυρίως τή Βαβυλώνα) καί τήν Αἴγυπτο, χωρίς νά λείπουν κι' ἄλλες διασπορές ὅπως π.χ. στή μεγάλη περσική αὐτοκρατορία, στήν 'Αραβία, στήν 'Ελλάδα καί σ' όλη τήν ἀνατολική Μεσόγειο.

Ή δεύτερη μεγάλη φάση τῆς διασπορᾶς, ἡ πιό ἐν-διαφέρουσα, Ιστορικά, ἀντιστοιχεῖ στήν «ἐλληνιστική» περίοδο, πού ἐκτείνεται ἀπό τίς κατακτήσεις τοῦ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου μέχρι τή ρωμαϊκή κατάκτηση, δηλ. ἀπό τά τέλη τοῦ 4ου μέχρι τόν 2ο π.Χ. αΙώνα. Σ' αὐτή τήν περίοδο ἡ διασπορά παίρνει νέα ἐπέκταση, πέρα ἀπό τήν ἀνατολική Μεσόγειο, στήν ἀσιατική Ένγύς 'Ανατολή.

Ή τρίτη μεγάλη φάση τῆς διασπορᾶς, πού ἀκολουθεῖ ἀμέσως τή δεύτερη, συμπίπτει μέ τή ρωμαϊκή κατάκτηση τοῦ μεσογειακοῦ καί δυτικοῦ κόσμου, μέ τήν ἴδρυση τῆς μεγάλης ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας καί τήν ἐγκαθίδρυση τῆς «Ρωμαϊκῆς Εἰρήνης», διάρκειας πολλῶν αἰώνων, δημιουργίας μεγάλων ἀναμνήσεων ἀλλά καί σοβαρῶν θλίψεων γιά τούς Ἰουδαίους.

Αὐτή ήταν ή κατάσταση πρίν ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ. Ἡ διασπορά ἦταν γεγονός συντελεσμένο. Ἡ σημασία της ἀναγνωρίστηκε ἀπό τόν Ἑλληνα γεωγράφο Στράβωνα, σύγχρονο τοῦ πρώτου αὐτοκράτορα, τοῦ Αὐγούστου. Περιγράφοντας τήν Κυρηναϊκή, ὅπου οἱ Πτολεμαῖοι εἶχαν μεταφέρει δεκάδες χιλιά-

δων Ἰουδαίων καί ὅπου αὐτοί σχημάτιζαν ἔνα ἀξιόλογο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ σημειώνει ὁ Στράβων:

«ἔχουν είσχωρήσει σ΄ ὅλα τά ἔθνη καί εἶναι δύσκολο νά βρεῖς σ΄ ὄλον τόν κόσμο ἔνα μέρος ὅπου αὐτός ὁ λαός νά μή στάθηκε καί νά μήν πῆρε δεσπόζουσα θέση» (Ἰώσηπος, Ἑβρ. ᾿Αρχ. 14:7,2 Βλ. JUSTER, «Οἱ Ἑβραῖοι στή Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία», σελ. 180).

"Όποιο κι' ἄν ἦταν τό τίμημα πού πλήρωσαν οί Έβραῖοι, οἱ θυσίες καί οἱ διωγμοί τῶν ἀλλεπάλληλων κατακτήσεων, πρέπει νά τονισθεῖ ὅτι καί πρίν τό 70 μ.Χ. καί μετά ἐπιζεῖ ὁ Παλαιστινιακός Ἰουδαϊσμός. Γιά τήν ἐπιβίωσή του, μετά τό 70, μπορεῖ νά δοθεῖ ἀπόδειξη ἀναμφισβήτητη: Έξήντα κάπου χρόνια ἀργότερα, τό 132 ὑπό τήν βασιλεία τοῦ μεγάλου αὐτοκράτορα 'Αδριανοῦ ξεσπάει ὁ δεύτερος 'Ιουδαϊκός πόλεμος, τό ἴδιο αἰματηρός καί λυσσαλέος καθώς ὁ πρῶτος (132 - 135). Πῶς μποροῦμε νά ἀρνηθοῦμε ὅτι γιά τήν πραγματοποίηση αὐτοῦ τοῦ ἀνδραγαθήματος, γιά τήν ἀναχαίτιση, ἐπί τρία χρόνια, τῶν στρατευμάτων τῆς τεράστιας ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας στήν έποχή τῆς μεγαλύτερης δύναμής της, θά χρειάστηκαν άσφαλῶς στήν Ἰουδαία περισσότεροι ἀπό μιά χούφτα ἐπαναστατῶν; Τό ξεσήκωμα τῶν Ἑβραίων τῆς Παλαιστίνης είχε τέτοια βιαιότητα, τέτοια ξκταση, ωστε «ἡ γῆ ὁλόκληρη συνταράχτηκε», ὅπως λέει ὁ ίστορικός Δίων ὁ Κάσσιος, (ΤΗ. REINACH, Κείμενα... σχετικά μέ τόν Ἰουδαϊσμό, σελ. 199).

"Όπως ή έβραϊκή παρουσία στήν Παλαιστίνη ήταν συνεχής, ἔτσι κι΄ ὁ Ἰουδαϊσμός διατήρησε ὅλη του τήν πνευματική δραστηριότητα. Στίς ραββινικές ἀκαδημίες τῆς Γιάβνε, ἔπειτα τῆς Οὔσα, τῆς Σέφφωρας, τῆς Τιβεριάδος, ἡ προφορική παράδοση καταστάλαξε στό γραπτό κείμενο τῆς Μισνά κι΄ ἀργότερα, μαζί μέ τά σχόλια τῆς Γκεμαρά, ἐπῆρε τή μορφή τοῦ Ταλμούδ τῆς Ἱερουσαλήμ. Ταλμουδική ἐργασία ἐπί αίῶνες σέ μιά χώρα κενή ἀπό ἐβραϊκό πληθυσμό θά ἦταν ἀσφαλῶς ἀδιανόητη!

Γιά τό ὅτι, ὅμως, δέν ἦταν κενή ἀπό Ἑβραίους, γι΄ αὐτό ὑπάρχει καί μιά ἄλλη ἀπόδειξη: Λίγες δεκαετίες μετά τό 135, πιθανῶς στήν περίοδο τῆς βασιλείας τοῦ ἀντωνίου, ἐμφανίζεται στήν Παλαιστίνη ἔνας νέος θεσμός πού δείχνει τή σπουδαιότητα πού διατήρησε ὁ Παλαιστινιακός Ἰουδαϊσμός, ὁ θεσμός τοῦ Πατριάρχη ἤ Ἑθνάρχη, ἀναγνωρισμένου ἐπίσημα ἀπό τίς ρωμαϊκές ἀρχές ὡς θρησκευτικοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καί τιμώμενου σά βασιλιά, κατά τή μαρτυρία τοῦ Ὠριγένη.

Δέν ἔγινε, λοιπόν, οὔτε στό 70 οὔτε στά 135, ὅπως ἄλλοι τήν τοποθετοῦν, π.χ. ὁ Ε.RΕΝΑΝ, Ἡ Χριστιανική Ἐκκλησία, σελ. 226, ἡ ὁριστική διασπορά.
Θά μπορούσαμε νά συμπεράνουμε ὅτι ὁ Παλαιστινιακός Ἰουδαϊσμός, ἐξασθενημένος ἀπό τόσους πολέμους, ἐπαναστάσεις, διωγμούς, σμίκρυνε σιγά - σιγά
σάν «τό δέρμα» τοῦ μυθιστοριογράφου, τοῦ Μπαλζάκ. Ἐπέζησε δέ μέχρι τά τέλη τοῦ 11ου αἰώνα, τήν
ἐποχή τῆς πρώτης Σταυροφορίας.

Αὐτές οΙ παρατηρήσεις γίνονται χάριν τῆς Ιστορικῆς ἀλήθειας. Διότι, πιστεύω, ὅτι ἡ θεολογία ὀφείλει νά προσαρμόζεται, σέ τέτοιες περιπτώσεις, πρός τήν Ιστορία.»



Δένδρον ζωῆς εἶναι ή Τορά... (Παροιμ. 3:18)