

Σελ Τάσο Τσακίρηγηου

- Τι νέο υπάρχει στις ελληνο-ισραηλινές σχέσεις στεδόν ένα χρόνο μετά την τελευταία σας επισκέψη;

Οι σχέσεις των δύο χωρών συνεχίζουν να διευρύνονται και εμβαθύνονται και βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση. Πάνω απ' όλα είμαστε ικανοποιημένοι γιατί βλέπουμε ένα αμοιβαίο ενδιαφέρον.

- Υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με τη μεταφορά του ιαραηλινού φυσικού αερίου στην Ευρώπη; Παραμένουν οι Κύπρος και η Ελλάδα ένας πιθανός διάδρομος ή η τελική επιλογή θα είναι η Τουρκία;

Δεν νομίζω ότι έχει ληφθεί απόφαση. Γνωρίζω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνήτησεις, αλλά δεν έχω περισσότερες πληροφορίες.

- Ποιες είναι οι προοπτικές για τις σχέσεις Ελλάδα - Ισραήλ;

Υπάρχουν μεγάλες προοπτικές για μια τριγωνική σχέση και συνεργασία στα ενεργειακά μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ομοίως αυτά είναι αρκετά περιπλοκαίς θέματα. Πριν την Αθήνα ήμασταν στο Αζερμπαϊτζάν και επί τρεις ημέρες ακούγαμε για την περιπλοκή της ενεργειακών θεμάτων, των αγωγών μεταφοράς κ.λπ. Εποι, οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται γρήγορα, αφού εμπλέκονται οικονομικά συμφέροντα, τεχνικά προβλήματα και πολιτικοί ύπολογοιμοι.

- Πόσο θα βοηθούσε τη συνεργασία η επίλυση του Κυπριακού;

Σίγουρα δεν θα έβλαπε (γέλια). Φέτος είναι η τεσσαρακοστή επέτειος του Κυπριακού και η AJC έχει εκφράσει την ελπίδα σ' αυτήν την επέτειο να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην επίλυση αυτής της σύγκρουσης, από την οποία να προκύψει ένα ενιαίο κράτος. Είναι ενθαρρυντικά ορισμένα σχόλια του Nikou Αναστασάκη, τον οποίο θα συναντήσουμε σύντομα. Δήλωσε ότι ίσως υπάρξει κάποια νέα ώθηση στην επίλυση. Θα θέλαμε να δούμε τη λύση του προβλήματος.

- Πώς βλέπετε τον αντιομητισμό στη Δυτική Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα;

Δεν πίστευα ποτέ ότι στο 2014 θα συζητούσαμε για την αναβίωση του αντιομητισμού στην Ευρώπη. Θεωρούσα ότι μετά το Ολοκαύτωμα και ειδικά μετά τις δεκαετίες του 1980, του 1990 και τις αρχές του 2000, όταν γράφτηκαν τόσα βιβλία, πάγκηκαν τόσες τανίες, ανέβηκε το μορφωτικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη και κυριάρχησε το συνθήμα «ποτέ ξανά», δεν θα συζητούσαμε γι' αυτό το θέμα. Ομοίως υπάρχουν οι αναφορές και οι εκθέσεις διεθνών οργανισμών, όπως και της E.E., που το βεβαιώνουν. Σε συγκεκριμένες χώρες υπάρχουν στοιχεία για τον αντιομητισμό - και αυτό περιλαμβάνει και την Ελλάδα, αλλά δεν περιορίζεται μόνο σ' αυτήν.

- Πώς σχολιάζετε τους ισχυρισμούς του ναζιστικού κόμματος της Χρυσής Αυγής ότι οι εποκέντευσις σας στην Ελλάδα συνιστούν μια προσπέδεια να ασκήσετε «την εβραϊκή επιρροή στα ελληνικά πολιτικά πρόγραμμα»;

Πρόκειται για ανονησίες. Ενα κόμμα σαν τη Χρυσή Αυγή εξαρτάται από τη δημοσιεύγια εχθρών. Είναι μέρος της νοοτροπίας της, διότι δεν έχουν κάπι θετικό να παρουσιάσουν. Στηρίζονται στη δημοσιεύγια φανταστικών εχθρών. Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι της

## ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΧΑΡΙΣ

Εκτελεστικός διευθυντής της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής (AJC)

# «Η Χ.Α. στηρίζεται στη δημιουργία φανταστικών εχθρών»



MARCOS VALDERRAMA

Μεγάλες προοπτικές για την ανάπτυξη μιας τριγωνικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ομοίως αυτά είναι αρκετά περιπλοκαίς θέματα. Πριν την Αθήνα ήμασταν στο Αζερμπαϊτζάν και επί τρεις ημέρες ακούγαμε για την περιπλοκή των ενεργειακών θεμάτων, των αγωγών μεταφοράς κ.λπ. Εποι, οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται γρήγορα, αφού εμπλέκονται οικονομικά συμφέροντα, τεχνικά προβλήματα και πολιτικοί ύπολογοιμοι.

- Πόσο θα βοηθούσε τη συνεργασία η επίλυση του Κυπριακού;

Σίγουρα δεν θα έβλαπε (γέλια). Φέτος είναι η τεσσαρακοστή επέτειος του Κυπριακού και η Η.Ε. έχει εκφράσει την ελπίδα σ' αυτήν την επέτειο να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην επίλυση αυτής της σύγκρουσης, από την οποία να προκύψει ένα ενιαίο κράτος. Είναι ενθαρρυντικά ορισμένα σχόλια του Nikou Αναστασάκη, τον οποίο θα συναντήσουμε σύντομα. Δήλωσε ότι ίσως υπάρξει κάποια νέα ώθηση στην επίλυση. Θα θέλαμε να δούμε τη λύση του προβλήματος.

## Στην Ουκρανία ο Πούτιν βλέπει μια ευκαιρία, καθώς Ε.Ε. και ΗΠΑ διστάζουν»

Ελλάδας και υπέρ των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, υπέρ των σχέσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του εβραϊκού λαού, υπέρ των ελληνο-ισραηλινών σχέσεων. Οι αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα λαμβάνονται στην Ελλάδα από τους Ελλήνες πολιτικούς. Εμείς ερχόμαστε ως φίλοι.

- Τι πέτε για την ανιδραση του ΣΥΡΙΖΑ στα αιχμέρα σας σχώνα που αφορούνται τα αντιομητικά σχόλια ενός υπουργού του (Θ. Καρυπίδη):

Η ανακοίνωση μας δεν αφορούν τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έναν συγκεκριμένο. Δεν αφορούν το κόμμα και τους υπουργούς του, αλλά ένα μεμονωμένο πρόσωπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρα τη σιωτή απόφαση, άρα δεν υπάρχει διαφωνία.

- Οι ίδιοι όμις σας κατηγορούν ότι κάνετε τα στραβά μάτια σαν αφορά το γεγονός ότι στη Ν.Δ. συμμετέχουν πρόσωπα που στο παρελθόν έχουν εκφράσει ρατσιστικές ή αντιομητικές απόφεις, όπως ο Μ. Βοριών ή ο Α. Γεωργιάδης. Τι απαντάτε;

Δεν κάνουμε τα στραβά μάτια για κανέ-

Συνδητία (σ.ο.: δηλαδή τις γερμανόφωνες περιοχές της Τσεχοσλοβακίας, οι οποίες τελικά προσαρτήθηκαν από τη ναζιστική Γερμανία). Οι Γερμανοί υιοχίζουν ότι οι γερμανόφωνοι δεν προστεθούνται επαρκώς από την Τσεχοσλοβακία και ως εκ τούτου ήταν καθήκον της Γερμανίας να αναλάβει την προστασία τους. Άρα σήμερα πρέπει να υπερασπιστούμε την εδωφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και για ποιόμε τι εντός αυτής της επικράτειας πρέπει να τυγχάνουν προστασίας όλοι. Είτε Ρώσοι, είτε Ουκρανοί είτε μειονοτικοί πληθυσμοί. Και τελικά, εάν ο Πούτιν βρίσκεται ένα δυτικό κόσμο που είναι αδύναμος, διστακτικός και διστασμένος, δεν είμαι βέβαιος για τη συνέχεια. Και θα θυμίσω πως λίγοι γνωρίζουν ονόματα όπως της Υπερδνειστερίας ή της Αμτχαζίας και της Οσετίας. Ο δύο τελευταίες περιοχές της Γερμανίας δεν τής ανήκουν πλέον (σ.τ.μ.: μετά τη σύγκρουση με τη Ρωσία το 2008) και η αυτονομία τους έχει αναγνωριστεί μόνο από τη Μόσχα και τη Νικαράγουα. Τώρα μιλάμε για την Κριμαία, το Χάρκοβο ή την Οδησσό. Ποια θα είναι η επόμενη, καθώς η Ρωσία λέει: «Ποιος άλλος ρωσίδωνος πληθυσμός θέλει προστασία;». Αυτό είναι επικίνδυνο.

- Τις ρώτησα και για τους ναζιστές του Σβομπόνια.

Το Σβομπόνια είναι ένα πολιτικό κίνημα που το παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά. Τα ρατσιστικά, αντιπομπικά και ξενοφοβικά κόμματα δεν είναι ένα τοπικό πρόβλημα. Ανησυχούμε πολλά για τα ακροδεξιά κίνηματα στη σημερινή Ουκρανία. Είχαμε πολλές συζητήσεις περί αυτού. Είναι μείζον θέμα για εμάς. Ομος ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλα κόμματα και κινήματα στη χώρα που απορίτουν τις αντιπομπικές και ξενοφοβικές διαστάσεις. Και πρέπει να προσθέσουμε ένα σημείο. Δεν είμαι σίγουρος ότι κάθε αντιομητικό περιστατικό προέρχεται από το Σβομπόνια. Επίσης, δεν έχουμε όλο την ίδια άποψη στο Σβομπόνια. Ομος εδώ βρίσκουν κάποιον αλλοί την ευκαρία να χειραγωγήσουν και να υποκινήσουν τα πράγματα. Υπάρχουν και άλλα κόμματα εδώ και άλλες χώρες που μπορεί να υποκινούν. Και μαντέψτε ποιες μπορεί να είναι.

- Πώς θα επηρέασε το ουκρανικό τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις;

Σίγουρα δεν θα βοηθήσει (γέλια). Είναι μια πρόκληση. Το ερώτημα είναι Ποιες είναι οι ρατσιστικές αιχμές στην Ε.Ε. Είναι επικεντρωμένη στα εσωτερικά οικονομικά της προβλήματα; Οι οΗΠΑ μόλις έχουν εγκαταλείψει το Ιράκ και το Αφγανιστάν και επικεντρώνονται στα δικά τους εσωτερικά οικονομικά προβλήματα; Άρα ο Πούτιν βλέπει μια ευκαιρία. Βλέπει τους άλλους να διστάζουν.

- Τι γίνεται με τη συνεργασία τις αμερικανοεβραϊκές και τις ελληνοαμερικανικές κοινότητες στις ΗΠΑ;

Είναι έσοχη. Η AJC και η ελληνοαμερικανική κοινότητα εργάζονται από κοινού για τουλάχιστον τριάντα πέντε χρόνια, όσο πρώταμει και μιαν απάντηση στη Χρυσή Αυγή. Ερχόμαστε μαζί με εκπροσώπους της επειδή ενδιαφέρομετρα για την Ελλάδα. Ειδικό σήμερα που η χώρα σας αντιμετωπίζει προβλήματα. Και σε περίοδους με προβλήματα χρειαζόμαστε τους φίλους.